

KIYAMET - GELECEĞİN VAHİYLERİ

Jairo Pablo Alves de Carvalho

giriş

İncil'in son kitabı birçok kişi tarafından kötü haber getirdiği anlaşılıyor. Kıyamet ismi bile birçok insana korku getiriyor. Ama bunun nedeni bilinmeyenden korkmamızdır. Çocuklar, etraflarında hiçbir tehlike olmamasına rağmen odalarının ışıklarını kapattığımızda korkuyorlar. Vahiy'in içerdiği gerçek ışık zihni aydınlattığında tüm korku ortadan kalkar. "Tanrı sevgidir" (1 Yuhanna 4:8). Ve Kıyamet, Tanrı'dan gelen bir vahiydir; başlangıcında şöyle yazmaktadır: "Tanrı'nın ona verdiği İsa Mesih'in Vahiyi" (Vahiy 1:1). Bu nedenle Vahiy, doğru anlaşıldığında Tanrı'nın sevgisini ortaya koyar. İyi incelenirse, bu, insanın sevgi dolu göksel Babasının karakterine daha çok hayran olmasına ve O'na yaklaşma arzusu duymasına yol açacaktır. O'nu tanımanın sonucu, O'nu sevmek ve sonra O'na sevinçle hizmet etmektir! Bu kitabın rehberliğinde Vahiy çalışmasının sizi ve diğer okuyucularını bu deneyime yönlendirmesi samimi umudumuzdur.

Yazar ve editörler.

Bölüm 1

Bir rüya sonunu ortaya koyuyor

"Kıyamet" ismi "vahiy" anlamına gelir. İlk ayeti şöyle diyor:

"Tanrı'nın Kendisine verdiği İsa Mesih'in Vahiy" Vahiy 1:1.

Vahiy zamanında, İncil'in diğer tüm kitaplarındaki kehanetler yerine gelir; bu nedenle onlar onun tarafından vahyedilir. Özellikle Daniel kitabındaki kehanetlerle ilgilidir. Melek son günlerle ilgili önemli vahiyleri vermeyi bitirdiğinde şöyle dedi: "Ve sen, Daniel, sözleri kapat ve bu kitabı zamanın sonuna kadar mühürle" (Daniel 12:4). Kitap, Kıyamet'i bildiren kişinin gözleri önünde açıldı: "Tahtta oturanın sağ elinde, içi ve dışı yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir kitap gördüm... Ve Kuzu, Mühürlerden birini açmıştı, baktım..." (Vahiy 5:1; 6:1). Daniel'in kehanet olduğunu, Vahiy'in ise vahiy olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, birinciye tamamlayıcı vahiyler getirir. Bu nedenle Vahiy kitabını daha iyi anlayabilmemiz için Daniel kitabındaki peygamberlikleri anlamamız iyi olur. Bu amaçla şimdi 2. bölümü inceleyeceğiz. 1'den 25'e kadar olan ayetleri okuyarak başlayacağız:

"Nebuchadnezzar'ın saltanatının ikinci yılında bir rüya gördü; ruhu rahatsız oldu ve uykusu vefat etti. Bunun üzerine kral, rüyalarının neler olduğunu anlatmak için büyücüleri, büyücüleri, sihirbazları ve Kildanileri çağırttı; gelip kralın huzuruna çıktılar. Kral onlara şöyle dedi: Bir rüya gördüm ve bunu bilmek ruhumu rahatsız ediyor. Keldaniler krala Aramice şöyle dediler: Ey kral, sonsuza kadar yaşa! Hizmetkarlarınıza rüyayı anlatın, biz de yorumunu yapalım. Kral cevap verdi ve Kildanilere şöyle dedi: Kesin olan bir şey var: Eğer rüyayı ve yorumunu bana bildirmezseniz, paramparça olacaksınız ve evleriniz gübre yığınınına dönüşecek; ama eğer rüyayı ve yorumunu bana açıklarsan, benden hediyeler, ödüller ve büyük onurlar alacaksın; bu nedenle rüyayı ve yorumunu bana bildirin. İkinci kez cevap verip dediler: Bırakın rüyayı hizmetçilerine anlatsın, biz de ona yorumunu verelim. Kral geri döndü ve şöyle dedi: Zaman kazanmak istediğini çok iyi anlıyorum, çünkü görüyorsun ki söylediklerim çözüldü, yani: eğer rüyayı bana bildirmezsen, tek bir cümle senin olacak; çünkü durum değişene kadar benim huzurumda konuşacak yalan ve sapkın sözler ayarladın; Bu nedenle bana rüyayı anlat, ben de senin bana yorum yapabileceğini bileyim. Kildaniler kralın huzurunda cevap verip dediler: Yeryüzünde kralın istediğini açıklayabilecek hiçbir ölümlü yok; çünkü ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, hiçbir büyücünden, büyücünden ya da Keldani'den böyle bir şey talep eden bir kral olmamıştır. Kralın istediği şey zordur ve bunu kralın huzuruna açıklayabilecek tanrılardan başka kimse yoktur ve bunlar insanlarla birlikte yaşamazlar.

Bunun üzerine kral çok öfkeleni ve öfkeleni; ve onlara Babil'in bütün bilge adamlarını öldürmelerini emretti. Bilge adamların öldürülmesini öngören ferman çıktı; Öldürülmek için Daniel'le arkadaşlarını aradılar. Sonra Daniel, Babil'in bilge adamlarını öldürmek için yola çıkan kralın muhafızlarının komutanı Aryok'la bilinçli ve ihtiyatlı bir şekilde konuştu. Ve kralın emri olan Aryok'a dedi: Kralın emri neden bu kadar ağır? Daha sonra Arioque durumu Daniel'e açıkladı. Daniel krala gitti ve ondan zamanı belirlemesini istedi; o da yorumunu krala açıklayacaktı.

Sonra Daniel eve gitti ve arkadaşları Hananya, Mişael ve Azarya'ya, Daniel ve arkadaşlarının Babil'in diğer bilge adamlarıyla birlikte yok olmaması için göklerin Tanrısından bu sırla ilgili merhamet dilemelerini söyledi. Sonra sır Daniel'e bir gece görüşünde açıklandı; Daniel göklerin Tanrısını kutsadı. Daniel şöyle dedi: Tanrı'nın adı sonsuza dek kutsansın, çünkü O'nun bilgeliği ve gücü vardır; Zamanı ve mevsimleri değiştiren, kralları ortadan kaldıran ve kralları yerine getiren O'dur; Bilgelere bilgelik, akıllılara anlayış verir. Derinleri ve gizli olanı ortaya çıkarır; Karanlıkta olanı bilir ve ışık O'nunla birlikte yaşar.

Ey atalarımın Tanrısı, sana şükrediyorum ve seni övüyorum, çünkü bana bilgelik ve güç verdin; ve şimdi senden ne istediğimizi bana bildirdin, çünkü kralla ilgili bu meseleyi bize bildirdin.

Bu nedenle Daniel, kralın Babil'in bilge adamlarını yok etmekle görevlendirdiği Aryok'a gitti; İçeri girip ona şöyle dedi: Babil'in bilge adamlarını öldürme; beni kralın huzuruna çıkar, ben de yorumunu krala açıklayayım. Bunun üzerine Aryok, Daniel'i hemen kralın huzuruna çıkardı ve ona şöyle dedi: "Ben onlardan birini buldum."

Yorumu krala açıklayacak olan Yahuda tutsaklarının çocukları." Daniel 1:1-25

Nebuchadnezzar kendisini rahatsız eden bir rüya gördü ama bunun nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyordu. Anlamını öğrenmek isteyen büyücülere ve astrologlara danışarak onlardan bu rüyanın ne olduğunu ve yorumunu kendisine söylemelerini istedi. Büyücüler bunu yapamayacaklarını, yalnızca tanrıların yapabileceğini söylediler. O zaman kral anladı ki sihirbazlar

ve danıştığı astrologların gökten gelen bilgelikleri yoktu, aslında aldatıcıları. Hatta sihirbazlara aslında onların kendisine söylemek için yalan sözler hazırladıklarını anladığını söyledi. Buna öfkelenen kral, bilgeleri öldürmeye karar verdi.

Ancak aralarında Tanrı'dan korkan adamlar da vardı: Daniel ve arkadaşları. Yalnızca Tanrı'nın hizmetkarları, O'nun ayetlerini anlama bilgeliğine sahip olacaklardır. Kralın rüyasını ve yorumunu Daniel'e veren göklerin Tanrısı'na dua ettiler. Daha sonra Daniel kralla görüşme talebinde bulundu ve bu da kendisine verildi. Raporu devam ediyoruz:

“Kral cevap verip adı Belteşassar olan Daniel'e şöyle dedi: Düşte ne gördüğümü ve bunun yorumunu bana söyler misin? Daniel kralın huzurunda cevap verdi ve şöyle dedi: Kralın istediği gizemi ne büyücüler, ne sihirbazlar, ne de astrologlar kralla açıklayabilir; ama göklerde sırları açıklayan bir Tanrı var; çünkü son günlerde ne olacağını Kral Nebukadnessar'a bildirdi.” Daniel 2:26-28

Kutsal Kitaptaki “son günler” ifadesi ne anlama gelir? Hangi zamanı gösteriyor? Dünya tarihinin son günlerine. II. Timoteos'un 3. bölümünde Rab, son günlerde “zor” zamanlar yaşanacağını söylüyor. Peki yaşadığımız bu zor zamanlar değil mi? İşsizlik, soygunlar, cinayetler, küresel ısınma, sosyal adaletsizlik, bunların hepsi günümüzde yaşanıyor ve gerçekten de Daniel'in bahsettiği son günlerde yaşadığımızı gösteriyor. Kehanetin yorumlanması bugün bizi ilgilendiriyor. Okumaya devam ediyoruz:

“Yatağındaiken gördüğün rüya ve kafanda oluşan görüntüler şunlardır: Ey kral, yatağındaiken, bundan sonra olacıklara dair düşünceler aklına geldi. Gizemleri açığa çıkaran, sana ne olacağını açıklamıştır. Ve bu sır bana, yaşayanların hepsinden daha fazla bilgelik olduğu için değil, yorum kralla bildirilsin ve sen de aklındaki düşünceleri anlayabilesin diye açıklandı. Ey kral, sen büyük bir heykele bakıyordun; muazzam ve olağanüstü bir ihtişama sahip olan bu şey önünüzde duruyordu; ve görünüşü berbattı.” Daniel 2:29-31

Heykel, Tanrı'nın günümüzde neler olacağını göstermek için seçtiği semboldü. Onun “görünüşü” “korkunç” tu . Açıklanan gelecek, kolay iyi ve refah zamanları değil, zor, berbat zamanlardı. Tarihe damgasını vuran, gazete ve televizyonların her gün haber verdiği savaşlar, kıtlıklar, şiddet ve baskılar, içinde bulunduğumuz zamanın, heykelin görünüşünün kehanette verilen “korkunç” tanımına tam olarak uyduğunu gösteriyor. Okumaya devam ediyoruz:

“Baş saf altından, göğüs ve kollar gümüşten, karın ve kalçalar tunçtandı; bacaklar demirden, ayaklar kısmen demirden, kısmen kilden. Siz izlerken, ellerin yardımı olmadan bir taş kesilerek heykelin demir ve kilden yapılmış ayaklarına çarparak onları ezdi. Sonra demir, kil, tunç, gümüş ve altın birlikte ezildi ve yazın harman yerindeki saman çöpü gibi oldular ve rüzgar onları alıp götürdü ve onlardan hiçbir iz kalmadı. Fakat heykele çarpan taş, bütün dünyayı dolduran büyük bir dağa dönüştü. Bu rüya; ve bunun yorumunu da kralla anlatacağız.” Daniel 2:32-36

Korkunç heykel farklı malzemelerden yapılmıştı:



HEYKELİN PARÇASI	KOMPOZİSYON
KAFA	Altın
Göğüs ve kollar	Gümüş
Göbek ve kalçalar	Bronz
Bacaklar	Ütü
Ayak	Demir ve Kil

Daha sonra peygamber Daniel heykelin her bir parçasının yorumunu veriyor:

“Sen, ey kral, göklerin Tanrısının kendisine krallık, güç, kuvvet ve yücelik verdiği kralların kralı; insançocukları nereye giderlerse gitsinler kimin ellerine teslim edildi?”

ve kırdaki hayvanlara ve havadaki kuşlara yaşa ki hepsine hükmedesin, sen altın başsın." Daniel 2:37 ve 38

Peygamberin krala şöyle dediğine dikkat edin: "Sen, ey kral... sen altın başsın." Daniel'in konuştuğu kral kimdi? 27 ve 28. ayetler şunu açıklıyor:

"Daniel kralın önünde cevap verdi ve şöyle dedi:... göklerde sırları açıklayan bir Tanrı var, çünkü ne olacağını Kral Nebukadnessar'a bildirdi" Daniel 2:27 ve 28.

Daniel, Kral Nebuchadnezzar'a, "Sen altın başsın" dedi. Nebuchadnezzar O dönemde hangi milletin kralıydı? Daniel 1:1'de bunun cevabını buluyoruz:

"Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'e geldi" Daniel 1:1

Nebuchadnezzar, Babil'in en yüksek temsilcisi olan kraldı. Bu nedenle Daniel, heykelin baş sembolünü yorumlarken krala şöyle dedi: "Sen altın başsın". Heykelin başı, Nebuchadnezzar'ın kralı olduğu Babil krallığını temsil ediyordu. Peygamber tefsirine şöyle devam eder:

"Senden sonra seninkinden daha aşağı düzeyde başka bir krallık çıkacak" Daniel 2:39

Babil krallığı sonsuza kadar sürmeyecekti. O dönemde Babil bilinen dünyanın tamamına hakimdi. Dünya çapında bir imparatorluktu. "Sizinkinden daha aşağı", yani Babil'den daha aşağı bir krallık ortaya çıkacaktı. Heykelde altın baş ve ardından gümüş göğüs ve kollar yer alıyor. Gümüş altına göre daha düşük bir metaldir. Mevcut yarışmalarda birinciye altın madalya, ikinciye ise gümüş madalya veriliyor. Bunun nedeni gümüşün altından daha düşük olmasıdır. Peygamber kendisinden sonra Babil'den daha aşağı bir krallığın yükseleceğini söylerken, gümüşle temsil edilen krallıktan , yani heykelin göğsünden ve kollarından bahsediyor . Kutsal Kitap, Daniel kitabının 5. bölümünün öyküsünde bize ikinci krallığın ne olduğunu açıklar:

" Belşatsar şarabı içip tadını çıkarırken, babası Nebukadnessar'ın tapınaktan aldığı altın ve gümüş kapların getirilmesini emretti. Yeruşalim" Daniel 5:2

Grubun ortasında sarhoş olan Nebuchadnezzar'ın soyundan Belşatsar, Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından kutsal kapları aldı ve onları saygısızca kullandı. Sonuç olarak, bir el ortaya çıktı ve Keldanilerin anlayamadığı karakterlerle ilahi bir mesaj yazdı. Yorumu vermesi için çağrılan Daniel krala şöyle dedi:

"Kral! Yüce Tanrı, baban Nebukadnessar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği ve görkemi verdi... Sen, onun oğlu olan Belşatsar, bütün bunları bildiğin halde yüreğini alçaltmadın. Ve sen göklerin Rabine karşı ayaklandın... Sonra ondan bu yazıyı yazan o el gönderildi... Bunun tefsiri şudur: MENE: Allah senin saltanatını saydı ve sona erdirdi. ... PERES: Krallığın bölünerek Medlere ve Perslere verildi." Daniel 5:18, 22-24, 26, 28

Daniel, Babil kralı Kral Belşatsar'dan söz ederek şu yorumu yaptı: "Tanrı, krallığınızı saydı ve ona son verdi." Sonra şöyle dedi: "Krallığınız bölünerek Medlere ve Perslere verildi." Rab, Babil'in kontrolünü hangi imparatorluğun ele geçireceğini gösteriyor: Medler ve Persler.

"Aynı gece Keldanilerin kralı Belşatsar öldürüldü ... Ve Med Darius Altmış iki yaşına geldiğinde krallığı ele geçirdi." Daniel 5:30 ve 31

Bu nedenle Med-Pers imparatorluğu, heykelin başı takip eden kısmı olan gümüş göğüs ve kollarla temsil edilen imparatorluktur. 2. bölüme dönersek Daniel heykelin sembolizmini yorumlamaya devam etti:

"Senden sonra, seninkinden daha aşağı düzeyde başka bir krallık çıkacak ve üçüncü bir krallık çıkacak. tüm dünyaya egemen olacak tunç . " Daniel 2:39

Pers Med İmparatorluğu'ndan sonra " tüm dünyaya hakim olacak " "üçüncü bir krallık" ortaya çıkacaktır . Bu, birkaç yıl sonra meleğin bizzat Daniel'e hitaben söylediği sözlerden anlaşılmaktadır:

"Perslerin prensine karşı yeniden savaşacağım; ve ben dışarı çıktığımda, işte, Yunanistan prensi gelecek... Şimdi size gerçeği açıklayacağım: işte, İran'da üç kral daha çıkacak ve dördüncüsü hepsinden daha büyük zenginliklerle dolu olacak; ve zenginliği sayesinde güçlendiğinden, her şeyi Yunanistan krallığına karşı kullanacaktır. Daha sonra büyük bir egemenlikle hüküm sürecek güçlü bir kral çıkacak " Daniel 10:20; 11:2 ve 3

"Perslerin prensine karşı yeniden savaşacağım " sözlerinden , sözlerin Pers Medyan imparatorluğu zamanında söylendiğini görüyoruz. Ama sonra şöyle dedi: "Ben dışarı çıktığımda, işte, Yunanistan prensi gelecek." Yunanistan, Med-Pers imparatorluğunun yerini alacaktı. Ancak daha sonra melek bunu şöyle doğruluyor:

"İşte, İran'da üç kral daha çıkacak ve dördüncüsü... her şeyi Yunanistan krallığına karşı kullanacak." Meleğin Yunanistan'la ilgili "büyük bir saltanatla hüküm sürecek" sözleri, Daniel'in heykelinde temsil edilen üçüncü krallığın tanımıyla örtüşmektedir:

"ve tüm dünyaya egemen olacak üçüncü bir bronz krallık." Daniel 2:39

Heykelin göbeği ve kalçası bronzdan yapılmıştır. Bu, üçüncü krallığı - Yunanistan'ı temsil eden heykelin üçüncü kısmıydı. Daniel 2. bölümde peygamber heykelin sembolizmini yorumlamaya devam ediyor:

"Dördüncü krallık demir kadar güçlü olacak; çünkü demir her şeyi kırar ve ezer; Demir her şeyi kırıdığı gibi, onları da parçalara ayıracak, parçalayacak." Daniel 2:40

Ezmek, toz haline getirmek, öğütmek demektir. Kutsal Kitap bize İsa'nın ezileceğini söyler:

"Şüphesiz O, bizim zayıflıklarımızı ve acılarımızı taşıdı; Biz de onu Allah tarafından vurulmuş, vurulmuş ve mazlum saymıştık. Ama O öyleydi

isyanlarımız yüzünden deşildik, suçlarımız yüzünden ezildik. " İşaya 53:4-5

İsa, Pilatus'un emriyle dövüldü: "Bu nedenle Pilatus, İsa'yı aldı ve kırbaçlanmasını emretti. Askerler dikenli bir taç öreerek onu başına koydular ve ona mor bir kaftan giydirdiler." Yuhanna 19:1 ve 2.

Pilatus ve askerleri Roma İmparatorluğunun hizmetindeydi. Roma, Kurtarıcımızı "öğüten" demir imparatorluktu. Roma, Yunanistan'ı takip eden ve demir ayaklarla temsil edilen imparatorluktu. Daniel 2'deki rüyanın yorumuna devam ediyoruz:

"Ayakların ve ayak parmaklarının bir kısmı çömlekçi çamurundan, bir kısmı da demirden olduğunu gördüğün zaman, bu bölünmüş bir krallık olacak; yine de onda demir sertliğinde bir şeyler olacak; çünkü demirin çamurla karışık olduğunu gördün. Ayak parmaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı kilden olduğu gibi, krallığın da bir yandan güçlü, diğer yandan zayıf olacak." Daniel 2:41e 42

Şu ana kadar heykelin her bir parçasının, heykelin bir önceki parçasına karşılık gelen krallığı takip eden bir krallığı temsil ettiğini gördük. Dolayısıyla yukarıdaki metinde Daniel'in anlattığı ayaklar, heykelin bacaklarıyla temsil edilen krallığı temsil ediyor. Nar.

Daniel ayakların "bölünmüş bir krallığı" temsil ettiğini söyledi. Şimdiye kadar heykelin her bir parçası yalnızca tek bir malzemeyle temsil ediliyordu; baş yalnızca altından, göğüs ve kollar yalnızca gümüşten, kalçalar ve göbek yalnızca bronzdan ve bacaklar yalnızca demirdendi. Bunun nedeni her bir tarafın bir dünya imparatorluğunu temsil etmesiydi. Bilinen tüm dünyaya tek bir imparatorluk hakim oldu. Heykelin ayakları iki malzemeden yapılmıştır. Peygamber şöyle buyuruyor: "Ayaklarda ve ayak parmaklarında gördüklerinizin bir kısmı çömlekçi çamurundan, bir kısmı da demirdendi." Heykelin ayakları ve ayak parmakları demir ve kilden yapılmıştır. Peygamber onlara atıfta bulunarak şöyle diyor: "Burası bölünmüş bir krallık olacak".

Roma ve önceki krallıklar gibi bir dünya imparatorluğu olmazdı. Bu krallığı birkaç ulus oluşturacaktı. Tarih, Roma İmparatorluğu'nun Avrupa'daki on barbar kabilenin istilasıyla yok edildiğini anlatır:

Barbar Halklarının Güncel İsimleri	
Anglo-Saksonlar	İngilizce
Alamannos	Almanlar
Franklar	Fransızca
Burgonyalılar	İsviçre
Lombardlar	İtalyanlar
Vizigotlar	İspanyol
Süevi	Portekizce
Heruli	-----
Vandallar	-----
Ostrogotlar	-----

Avrupa'nın her zaman bölünmüş bir kıta olduğunu biliyoruz. Farklı ulusları hiçbir zaman bir dünya imparatorluğu kurmadı. Kehanetin söylediği gibi burası "bölünmüş bir krallıktı". Bu krallıktan bahseden peygamber ayrıca şöyle demiştir:

"Ayak parmaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı kilden olduğu gibi, Böylece krallık bir yandan güçlü, diğer yandan zayıf olacak" Daniel 2:42

Peygamberin sözleri Avrupa'nın bugüne kadar ne olduğunu ve bugün ne olduğunu temsil ediyor. Bazı uluslar demir gibi güçlü olarak kabul edilirken (Örn. İngiltere ve Almanya), diğerleri ise kil gibi daha zayıftır (Örn. Portekiz).

Daniel heykelinin yorumunun yukarıdan aşağıya, baştan başladığını görüyoruz. Sonraki krallıklar sırayla birbirini takip etti. Heykelin başıyla temsil edilen Babil imparatorluğu M.Ö. 605'te (Milat'tan önce) başladı; Heykelin bacaklarıyla temsil edilen dördüncü imparatorluk olan Roma, MÖ 168'de iktidara geldi ve MS 476'ya kadar varlığını sürdürdü. Aşağıya inip heykelin bölümlerini yorumlayarak zamanda ilerliyoruz. Şu ana kadar peygamber Daniel'in Kral Nebukadnessar'a söylediği her şeyin gerçekleştiğine dikkat edin. Heykelin öngördüğü krallıklar dizisi, ortaya çıkan ve Dünya'ya hükmeden imparatorluklar dizisi tarafından aslına sadık bir şekilde yerine getirildi. Aşağıdaki tabloya bakın:





Geçmişte yaşanan olaylarda sembollerin gerçekleşmesinin doğruluğu bize kesinlik, zamanımıza ve geleceğe ilişkin tahmin edilen olayların da aynı hassasiyetle gerçekleşeceğine dair inancı verir.

Heykel bize "tepeden tırnağa" zamanları anlatırken, baş en eski krallığı, ayaklar ahir zaman krallıklarını, parmaklar ise dünya tarihinin son sahnelerini temsil ediyor olmalı. Bir erkek heykeli olduğundan ayaklarının on parmaklı olduğunu biliyoruz. Buradan anlıyoruz ki, ahir zamanda dünya yönetimi on parçaya bölünecek. Dünya siyasetindeki perde arkası hareketler üzerine yapılan bir araştırma, bu son hükümet yapısının açılışının eşliğinde olduğumuzu gösteriyor. Son zamanlarda, gezegenin dört bir yanından nüfuz sahibi ve temsilci insanlardan oluşan bir grup, Roma Kulübü adı verilen bir çalışma grubunu küresel bir politik-ekonomik bölünme tasarlamakla görevlendirdi. "Roma Kulübü (CDR), kendi deyimiyle 'bilim adamları, eğitimciler, ekonomistler, hümanistler, sanayiciler ve uluslararası memurlar' olan yüz kişiden az kişiden oluşan gayri resmi bir organizasyon olduğunu iddia ediyor...

Roma Kulübü'ne, bölgelere bölünmeyi ve tüm dünyanın birleşmesini denetleme görevi verildi...

Kulübün vardığı sonuçlar ve tavsiyeler zaman zaman özel ve son derece gizli raporlarla yayınlanmakta ve bunlar uygulamaya konulmak üzere iktidar elitlerine gönderilmektedir. 17 Eylül 1973'te Kulüp, Dünya hükümet sisteminin bölgelerine göre uyarlanan Model başlıklı bu raporlardan birini gönderdi...

Belge, Kulübün dünyayı "krallıklar" olarak adlandırdığı on siyasi/ekonomik bölgeye ayırdığını ortaya koyuyor. Kaynak: Rumbo a La Ocupación Mundial, sayfalar. 60, 61 (vurgu ve vurgu eklenmiştir).

Çalışmalarının sonucunu gördüğümüzde etkilendik çünkü bu, Daniel heykeli aracılığıyla kehanet edilenlerle tam olarak örtüşüyor. Dünya "krallıklar" adı verilen on politik-ekonomik bölgeye bölünmüştü:



ŞEKİL – DÜNYANIN ROMA KULÜBÜ TARAFINDAN BÖLÜMÜ (1973)

Kaynak: Kitap "Rumbo a la Ocupación Mundial"

Haritada da görebileceğimiz gibi bugün bu krallıklardan birkaçını tanımlayıp tanıyabiliyoruz. Halihazırda bir hükümeti ve parlamentosu bulunan Avrupa Birliği (haritada 2 numara) ve Mercosur (6) bunlara örnektir. Zaten on parmak zamanına, bu dünya tarihinin son sahnelerine giriyoruz. Bu yeni hükümetin zaten bir lakabı var: "Yeni Dünya Düzeni". Konu birçok gazetede yer alıyor:

[Avrupalı liderler yeni bir dünya ekonomik düzeni talep ediyor](#) 18 Ekim 2008, 09:15

PARIS (AP) – Fikir oldukça iddialı.

Dünya liderleri ve gelecek dönem Amerikan başkanının danışmanları, küresel ekonomiye yönelik yeni bir vizyonun ana hatlarını çizmek üzere yıl sonundan önce New York'ta buluşacaklardı.

"Liderler yeni dünya düzeni çağrısında bulunuyor

11/06/2008 tarihinde yayınlandı | André Lückman, ajanslarla

Dünya liderleri dün ABD'nin gelecek başkanı Barack'a çağrıda bulundu.

Obama, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: <http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?tl=1&id=825254&tit=Lideres-pedem-nova-order-mundial> - 22.06.2010 tarihinde erişildi (vurgu eklenmiştir).

DAHA FAZLA İNSAN

Lula yeni bir dünya ekonomik düzeninin yaratılmasını öneriyor

AFP - 11/11/2008



İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'yı dün Roma'da kabul etti.

ROMA.- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dün Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından kabul edildiğinde "yeni bir dünya ekonomik düzeni" yaratılması çağrısında bulundu . "Mevcut mali kriz, hatalar üzerinde düşünmemiz ve yeni bir dünya düzeni yaratmamız için olağanüstü bir fırsat oluşturuyor..." (Vurgu eklenmiştir)

Yeni düzenin doğuşu



BBC Brezilya - 30.03.2009

Fırtınanın ardından sakinleşmeyi bekliyoruz... Yangının ardından neredeyse tüm bina yok oldu Uluslararası finans sistemi, 2007'de başlayan krizde, mimarlar şimdiden yeni bir yapı üzerinde çalışıyor... Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri , yeni bir ekonomik sistemin yaratılmasına başlama misyonuyla bu hafta Londra'da buluşuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan düzeni ve dünya siyasetini değiştiriyor. Pek çok şüpheli, ekonominin mevcut sorunlarının üstesinden gelmek için dostane bir niyet mektubundan daha fazlasının sağlanacağından şüphe ediyor. Ancak gelişmiş dünyadaki bazı liderler şimdiden itiraf ediyor: Zengin ulusların dünyanın geleceğine karar verdiği dönem artık sona erdi.

G20'deki meslektaşlarını başkentinde kabul etmeden önce Brezilya ve Şili'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Gordon Brown da bunu söyledi." Kaynak: BBC Brezilya (vurgu eklenmiştir).

Daniel'in kehanetine göre Yeni Dünya Düzeni'nin on krallığı krallar tarafından yönetilecek. Bu yeni hükümet kurulduğunda dünya tüm zamanların en büyük olayını bekliyor olacak:

"Fakat bu kralların günlerinde göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak; bu krallık başka bir kavmin eline geçmeyecek; o tüm bu krallıkları ezip yok edecek, ama kendisi sonsuza dek ayakta kalacak, tıpkı dağdan eller olmadan bir taşın nasıl kesildiğini ve demiri, tuncu, kili, gümüşü ve altını nasıl ezdiğini gördüğünüz gibi. Büyük Tanrı krala gelecekte ne olacağını bildirdi. Rüya kesindir ve yorumu sadıktır." Daniel 2:44 ve 45

Günümüzde Tanrı'nın kuracağı krallık bir taşla temsil edilmektedir. İncil şöyle der: "Ve taş da Mesih'ti." I Korintliler 10:4. Daniel'in taşın "ellerin yardımı olmadan" atıldığını görmesi , Mesih'in ikinci kez Dünya'ya insanın yardımı olmadan geleceğini gösteriyor - O, Tanrı, Babası tarafından gönderilerek gelecek. Bu ne zaman olacak? Kehanet "Bu kralların günlerinde" diyor. Zaten bu günlere ulaşıyoruz. Bu nedenle İsa'nın ikinci gelişi zamanındayız. İsa geri geliyor! Kehanet aynı zamanda O'nun bu Dünya'ya geldiğinde neler olacağını da bildiriyor:

"Demiri, bronz, kili, gümüşü ve altını ezdi." Daniel 2:44

Heykelin tüm parçaları ezilerek yok edildi. Heykelin parçaları, daha önce de gördüğümüz gibi, bu günah dünyasında, bu Dünya üzerinde yükselerek olan farklı krallıkları temsil ediyordu. Ama taş, yani Mesih İsa geldiğinde, bu günah dünyasında kurulmuş olan tüm krallıkları yok edecek. Rab diyor ki:

"Çünkü işte, yeni gökler ve yeni bir yer yaratıyorum; ve hiçbir anısı olmayacak geçmiş şeyler, onlara dair hiçbir anı kalmayacak." İşaya 65:17

Bu sözlerimizin gerçekleştiğini yakında göreceğiz. Bu günah dünyasının tarihi yakında sona erecek. Yakında İsa Mesih, Kendisiyle tanışmaya hazırlananları aramak için bu Dünyaya ikinci kez gelecek. Hazır mısınız? Kendinizi hiç çekinmeden İsa'ya adanmış mı? Onu Kurtarıncınız olarak kabul ettiniz mi? Bütün günahlarınızı O'na mı götürdünüz? O, sizi merhamet ve bağışlamayla kabul etmeye can atıyor. Şöyle diyor: "Bana geleni asla kovmam." Yuhanna 6:37. Bugün, henüz vakit varken, O'nu takip etmeye, dua yoluyla rehberlik isteyip O'nun sözünü incelemeye karar verebilirsiniz. Bu şekilde sizi hazırlayacak ve O, bu Dünyaya geldiğinde O'nu kollarınızı açarak karşılayabileceksiniz.

Bölüm 2

Daniel 7 - Dört Canavarın ve Cennetin Avlusunun Görümü

Tarihteki olayların, Tanrı'nın Nebukadnessar'a ve peygamber Daniel'e verilen heykel aracılığıyla vahyettiği şeyin tam olarak gerçekleştiğini gördüğümüzde, tarihteki tüm olayların, krallıkların ortaya çıkışının ve çöküşünün Tanrı'nın eliyle kontrol edildiğini ve O'nun izni olmadan Dünya'da hiçbir şey olmaz.

Önceki bölümde incelenen Daniel 2. bölümdeki peygamberlik, Tanrı'nın Daniel peygambere verdiği tek vahiy değildi. Onun adını taşıyan kitabın diğer bölümlerinde o dönemden İsa'nın ikinci gelişine kadar geçen sürede krallıkların yükselişini ve çöküşünü anlatan kehanetler buluyoruz. Bölüm 7 bir örnektir. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Çalışmaya ilk ayeti okuyarak başlıyoruz:

"Babil Kralı Belşatsar'ın krallığının birinci yılında Daniel yatağındaiken gözlerinin önünde bir rüya ve görümler gördü; Hemen rüyayı yazdı ve her şeyin toplamını bildirdi." Daniel 7:1

Daniel , "Babil Kralı Belşatsar"ın iktidarda olduğu sırada gördüğü rüyeti gördü : dolayısıyla Babil imparatorluğu zamanında. Tanrı Sözünde hiçbir şey tesadüfen bulunmaz. Eğer peygambere bu vizyonu bu zamanda gördüğünü söylemesi için ilham verdiyse, bunun nedeni bu bilginin Tanrı'nın kullarının bunu anlamalarına yardımcı olmasıdır. Ayet ayrıca Daniel'in "hemen rüyayı yazıp gördüklerini bildirdiğini" söylüyor. Bundan sonra okuyacaklarımız Babil imparatorluğunun hâlâ iktidarda olduğu dönemde yazılmıştı.

"Daniel konuştu ve şöyle dedi: Gece görüşüme bakıyordum ve işte, göğün dört rüzgârı büyük denizi karıştırıyordu. Denizden iri, birbirinden farklı dört hayvan çıktı." Daniel 7:2, 3

Tanrı Daniel'e "gökteki dört rüzgârın büyük denizi karıştırdığını" gösterdiğinde , Daniel'in gördüklerini tam anlamıyla anlamasını beklemiyordu. Daniel 2. bölümdeki heykel nasıl sembolikse, denizi hareketlendiren dört rüzgar da bir şeyi temsil eden sembollerdir. Kutsal Kitap bunların ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor:

"Kapı muhafızları dört rüzgârdaydı: doğuda, batıda, kuzeyde ve kuzeyde. güney." I. Tarihler 9:24

Dört rüzgar dört yönü simgelemektedir: "doğu, batı, kuzey ve güney". Dört rüzgar "büyük denizi karıştırdı". Deniz, sulardan oluşan geniş bir koleksiyondur ve Kutsal Kitap, suların halkları temsil ettiğini belirtir:

"Ve bana dedi: Fahişenin oturduğu yerde gördüğün sular kavimler, kalabalıklar, milletler ve dillerdir." Vahiy 17:15

Böylece Daniel'in gördüğü sulardan oluşan büyük deniz, Dünya üzerindeki çok sayıda insanı, milleti ve dili temsil etmektedir. Büyük denizi hareketlendiren dört rüzgar, dünyanın farklı bölgelerindeki halkların ve ulusların birbirlerine karşı ayaklanmasını temsil ediyor. Suları karıştıran rüzgarlar, uluslar arasındaki çatışma senaryosunu, yani savaşı anlatıyor. Bu senaryoda Daniel "denizden büyük ve farklı dört hayvanın çıktığını" gördü. Anlamları daha sonra bölümün kendisinde açıklanacaktır:

"Yakınlardakilerden birine yaklaştım ve ona tüm bunlar hakkındaki gerçeği sordum. Bunun üzerine bana şöyle dedi ve olayların yorumunu bana bildirdi: Dört tane olan bu büyük hayvanlar , yerden çıkacak dört kraldır." Daniel 7:16, 17

Dört hayvan, imparatorlukların iktidara gelen krallarını temsil ediyor. fetih savaşının. Raporun ardından hayvanlar şöyle sunuldu:



"Birincisi aslana benziyordu ve kartal kanatları vardı; baktım ki kanatları kopmuş; yerden kaldırılmış ve insan gibi iki ayağı üzerinde durmuş; ve ona akıl verilmiş. bir adam."

Daniel 7:4

Bu sembolizmle hangi kral anlatılmıştır? Daniel kitabı bize şunu açıklıyor:

"Kral daha konuşurken gökten bir ses geldi: Ey Kral Nebukadnezar, sana deniyor: Krallık senden geçti. İnsanların arasından kovulacaksın ve evin, kır hayvanlarının yanında olacak; ve sana öküz gibi otlar yedirecekler ve Yüceler Yücesi'nin insanların krallığı üzerinde hüküm sürdüğünü ve onu dilediği kişiye verdiğini öğreninceye kadar yedi kez üzerinizden geçecekler. Aynı anda Nebuchadnezzar'la ilgili söz yerine geldi; ve insanların arasından kovuldu ve öküz gibi ot yemeye başladı ve saçları bir kartalın tüyleri gibi ve tırnakları kuşların tırnakları gibi oluncaya kadar bedeni göklerin çiyiyle ıslanmıştı. Fakat o günlerin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göklere kaldırdım ve yeniden anlayışla karşılaştım ve Yüceler Yücesi'ni kutsadım ve sonsuza dek yaşayan, egemenliği sonsuz olan ve O'nu yücelten O'nu övdüm ve yücelttim. Krallık nesilden nesiledir." Daniel 4:31-34

Nebuchadnezzar'a gökten bir emir verildi ve sonra o, anlayışını kaybederek hayvanlar gibi şifalı bitkiler yemeye başladı. Sonra " saçları kartal tüyleri gibi, tırnakları da kuş tırnakları gibi uzadı." Bir süre sonra "anlayış bana yeniden geldi " dedi. Bu da onun bir kez daha insan gibi bir akli, bir "aklı" olduğunu gösteriyor. Bu gerçek, Daniel 7'de gördüğü aslanın özelliğiyle örtüşmektedir: "O, insan gibi ayakta tutuldu ve ona insan akli verildi." Daniel'in 7. bölümde gördüğü ilk hayvanın tanımının Kral Nebukadnessar'ın özelliklerine uyduğunu görüyoruz. Nebuchadnezzar'ın Babil imparatorluğunun kralı olduğunu önceki bölümde zaten görmüştük. O ve yönettiği krallık Babil, Daniel 7'de görülen kanatlı aslanla temsil edilmektedir.

Daniel 2 ve 7'nin vahiyleri arasındaki paralellik

Daniel'in 2. bölümünde, birinci dünya imparatorluğu olan Babil krallığı, heykelin altın başıyla temsil ediliyordu. Altın metallerin en değerlisidir. Zaten 7. bölümde Babil krallığı, hayvanların kralı sayılan aslanla temsil ediliyor (Çapraz başvuru Hakimler 14:18; Özdeyişler 30:30; Amos 3:8). 2. bölümde Babil'in metallerin şefi tarafından temsil edildiğine, 7. bölümde ise hayvanların şefi tarafından temsil edildiğine dikkat edin. Her iki bölümde de Babil dünya imparatorluklarının en önde geleni olarak temsil ediliyordu. Ancak her bölümde farklı sembollerle yapıldı. Daniel 7. bölümdeki görünümdeki hayvan, 2. bölümdeki altın baş ile benzer bir vahiydir. Aradaki fark, Daniel 2. bölümdeki heykelin sembolizminde verilmeyen Babil ayrıntılarının Daniel 7'de sunulmasıydı.

Örneğin Daniel 7'de Babil'in ilk kralının bir hayvan gibi otlayacağı ve sonra bir insanın aklını alacağı açıklanıyor. Bu da 2. bölümdeki heykelle açıklanmıyor. Babil'in dünyayı büyük bir hızla fethedeceği aslanın "kanatları" sembolüyle de ortaya çıkıyor. Bu ayrıntı Daniel 2'deki sembolizmde de açıklanmış görünmüyor. 7. bölümün 2. bölümdeki vahiyi tekrarladığını, ancak görünümün anlamını genişlettiğini görüyoruz; daha önce verilmeyen daha fazla ayrıntı verdi. Vahiy aynıdır, ancak bilgi eklenmiştir. Dolayısıyla Daniel 7. bölümün çalışmasına devam ederken, bu vizyonda Tanrı'nın Daniel 2'de temsil edilen dünya imparatorlukları hakkında aynı vahiy verdiğini ancak daha önce verilmeyen ayrıntıları eklediğini düşünebiliriz.

Bu nedenle Daniel 7'yi okumaya devam edelim:



"Bakmaya devam ettim ve ayıya benzer ikinci hayvanı gördüm; yanlarından biri üzerinde duruyordu; ağzında, dişlerinin arasında üç kaburga kemiği vardı ve ona şöyle dediler: Kalk, bol bol ye." et."

Daniel 7:5

Alıntılanan ayet, peygamberin "ikinci bir hayvan" gördüğünü göstermektedir. "Hayvan" sembolünün bir "imparatorluğu" temsil ettiğini daha önce görmüştük. Bu ikinci hayvan, Babil'i takip edecek ikinci bir imparatorluğu temsil ediyor.

Aslan Babil'i temsil ediyordu. Dolayısıyla "ikinci hayvan" onu takip eden imparatorluğu temsil ediyor. Daniel'in peygamberliğinin 2. bölümünde daha önce incelemiş olduğumuz gibi, Babil'den sonra gelen imparatorluk Med-Pers imparatorluğuydu.

Daniel "ayının... ayağa kalktığını" gördü . Ayının " yükselişi " Med-Pers imparatorluğunun iktidara yükselişini temsil eder. Kehanet ayının "bir tarafta" durduğunu söylüyordu. Açıkçası ayının iki tarafı vardı, ancak peygamber onun bunlardan "birinin" üzerinde durduğunu kaydetti. Bu detayın elbette bir anlamı var. Tarih, bu imparatorluğun iki halkın, Medler ve Perslerin birleşmesinden oluştuğunu anlatır.

Ayının iki yüzü olduğu gibi imparatorluk da iki halkın birleşmesinden oluşuyordu.

Ayının her tarafı bunlardan birini temsil ediyor. Peygamberin, ayının "bir" taraftan yükseldiğini görmesi, Med-Pers imparatorluğunun Babil'i mağlup ederek yükseldiği zaman, bu insanlardan sadece "birinin" temsilcisinin yönetimi devraldığını gösteriyor. imparatorluk. İmparatorluğu Medler ve Persler oluştursa da bu iki halktan yalnızca birinin temsilcisi yönetimi üstlenecekti. Peygamberliğin gerçekleşmesine ilişkin anlatımı Daniel 5. bölümde buluyoruz:

"PERES: Krallığın bölünerek Medlere ve Perslere verildi... Aynı gece Keldanilerin kralı Belşatsar öldürüldü. Ve yaklaşık altmış iki yaşındaki Med Darius , krallığın mülkiyetini ele geçirdi." Daniel 5:28-31

Med-Pers ülkesini temsil eden Daniel'in gördüğü ayı bir tarafta duruyordu, yani halklardan birinin, Med Darius'un temsilcisi aracılığıyla iktidara yükseldi.

Daniel ayının ağzında "3 kaburga" olduğunu gördü (Daniel 7:5). Yediği hayvanlara ait oldukları izlenimini veriyorlar. Kehanetlerde bir hayvanın bir imparatorluğu, bir milleti temsil ettiğini daha önce görmüştük. Yani ayının üç kaburga kemiği, Medler ve Persler tarafından mağlup edilecek üç milleti temsil ediyordu.

Tarih gösteriyor ki Medler ve Persler güçlerini pekiştirmek için üç büyük fetih gerçekleştirdiler: Babil, Libya ve Mısır.

Peygamber ayrıca ayıya: "Kalk, bol bol et ye" dendiğini de gördü.

Bu ifade, Medlerin ve Perslerin birçok savaşla egemenliklerini büyük ölçüde genişleteceklerini ortaya koymaktadır. Tarih, aslında Medler ve Perslerin, Babil imparatorluğunun hakimiyetinden daha geniş bir bölgeye hakim olduklarını gösteriyor.

İmparatorluğunun bu daha büyük genişlemesi savaşlar yoluyla elde edildi. Tanrı, Med-Pers imparatorluğunun Kralı Ahasuerus'tan bahsederken, Sözünde bu imparatorluğun kapsamı hakkında fikir veren bir kayıt bırakmıştır. Ester'in kitabında şöyle yazıyor:

"Ahasuerus'un günlerinde, Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar yüz yirmi yedi eyalette hüküm süren Ahasuerus, tüm prenslerine ve hizmetkarlarına, Pers ve Medya seçkinlerinin temsil edildiği bir ziyafet verdi." Esther 1:1, 3

Hindistan ve Etiyopya o dönemde bilinen dünyanın uç noktalarını temsil ediyordu. Mukaddes Kitabın Med-Pers imparatorluğunun Kralı Ahasuerus'un bu bölgelerde hüküm sürdüğünü bildirmesi, bu bölgenin geniş olduğunu ve o dönemde bilinen dünyanın neredeyse tamamına ulaştığını doğruluyor. Daniel 7'deki görümün anlatımına devam ediyoruz:



"Bundan sonra bakmaya devam ettim ve sırtında dört kuş kanadı olan leopar gibi bir başka hayvan gördüm; bu hayvanın da dört başı vardı ve ona hükümdarlık verildi."

Daniel 7:6

Şu ana kadar Daniel'in 7. bölümde gördüğü birinci ve ikinci hayvanların, heykelin ilk iki bölümünde simgelenen aynı krallıkları temsil ettiğini gördük. Daniel'in gördüğü hayvanların sırası, Daniel 2'de heykelin bölümleri tarafından verilen vahiy sırasını takip etmektedir. Dolayısıyla, Daniel'in 7. bölümde gördüğü bu üçüncü hayvanın " leopar'a benzediğini" anlamamız bizim için doğaldır. ", heykelin üçüncü kısmı olan bronz göbek – Yunanistan ile sembolize edilen krallığın aynısını temsil ediyor.

Aşağıda açıkladıklarımızı daha iyi görselleştirmemize yardımcı olacak bir tablo sunuyoruz:

HEYKELİN PARÇASI - DANIEL 2	KRALLIK TEMSİL EDİLDİ	HAYVAN - DANIEL 7
Altın Kafa	Babil	İlk hayvan – aslan
Gümüş göğüs ve kollar	Med-Pers	İkinci hayvan – ayı
Bronz Göbek	Yunanistan	Üçüncü hayvan – leopar

Daniel kitabında melek Cebrail'in bizzat Daniel'e ne açıkladığını görüyoruz. Med-Pers'i takip edecek olan krallıktı:

"Ve dedi ki: Sana neden geldiğimi biliyor musun? ~~Tekrar prensine karşı savaşacağım~~ Perslerin; ve ben dışarı çıktığımda, işte, Yunanistan prensi gelecek." Daniel 10:20

Melek, "Perslerin" prensine karşı savaşacağını ilan etti . Böylece Daniel'in aklını Med-Pers imparatorluğu zamanına yönlendirdi. Daha sonra Pers prensiyle savaştıktan sonra neler olacağını şöyle anlattı: "Ben gidince... Yunan prensi gelecek". Leopar tarafından temsil edilen üçüncü krallıktır.

Daniel leoparın "sırtında kuşun dört kanadı olduğunu" gördü. Kanatların hızı temsil ettiğini daha önce incelemiştik. Leoparın dört kanadının olması, onun simgelediği krallığın, yani Yunanistan'ın, tüm imparatorluğu büyük bir hızla fethettiği anlamına gelir. Aslında tarih bize gösteriyor ki, Yunanlılar, General Büyük İskender'in yönetimi altında, yaklaşık on yıl içinde Med-Pers dünya imparatorluğunun tamamını fethetmişlerdir. On yılda tüm dünyayı fethetmek muhteşem. Hikaye şu tarihte gerçekleşti:

tüm detayları, tıpkı Tanrı'nın Daniel'e sembollerle gösterdiği gibi. Peygamberliğin tam olarak gerçekleşmesi, sonu başından beri bilen ve güçlü eliyle yeryüzündeki olaylara yön verenin Tanrı olduğunu göstermektedir.

Vizyon ayrıca bu hayvanın "dört başlı" olduğunu da gösterdi. İmparatorluğu fethetmelerine öncülük eden Yunan general Büyük İskender, çok genç yaşta, 33 yaşında öldü. Ölümünden sonra bazı siyasi mücadeleler ortaya çıktı ve imparatorluk nihayet isimleri dört general arasında dört parçaya bölündü.

onlar:

- Casandro;
- Lysimakhos;
- Seleukos;
- Ptolemaios.

Bir kez daha tarihin sembol aracılığıyla kehanet edileni tam olarak yerine getirdiğini görüyoruz.

Daniel'in ayrıca leoparın temsil ettiği krallık hakkında şunları söylediğine dikkat edin: "hakimiyet ona verildi." Daha sonra Daniel kitabında melek Cebrail'in kendisinin peygambere Med-Pers (Yunanistan)'dan sonra gelecek krallığın büyük bir egemenlik ile hüküm sürecek krallık olduğunu söylediğini görüyoruz:

"Şimdi size gerçeği açıklayacağım: işte, İran'da üç kral daha çıkacak ve dördüncüsü her şeyden önce büyük zenginliklerle dolu olacak; ve zenginliği sayesinde güçlendiğinden, her şeyi Yunanistan krallığına karşı kullanacaktır. O zaman kudretli bir kral ortaya çıkacak ve büyük bir egemenlik ile hüküm sürecek." Daniel 11:2, 3

Melek Daniel'e Med-Pers İmparatorluğu'ndaki "Pers" te "üç kralın" hâlâ yükseleceğini, yani hüküm süreceğini bildirdi. Dördüncü kral "Yunan krallığına karşı her şeyi kullanacak." Bu sözler Med-Pers'in Yunanistan'a savaş açacağını gösteriyor. Peki bu savaştan kim galip çıkacaktı? Tarih, Yunanistan'ın Med-Pers'i savaşta yendiğini gösteriyor. Daha sonra melek, savaşın galibi Yunanistan'dan söz ederek şöyle der: "Sonra", yani bu savaştan sonra, "büyük bir saltanatla hüküm sürecek güçlü bir kral çıkacak". Burada Yunanistan'ın leoparla temsil edilen ve kendisine "hakimiyet" verilecek olan imparatorluk olduğunu doğruluyoruz (Daniel 7:6). Şimdi 7. bölümün vizyonunun incelenmesine geçelim:



"Bundan sonra, gece görüntülerine bakmaya devam ettim ve dördüncü canavarı gördüm; korkunç, korkutucu ve çok güçlü, büyük demir dişleri vardı; yuttu, parçaladı ve geri kalanları ayaklar altında çiğnedi; O, ondan farklıydı. Önünde beliren bütün hayvanlar vardı ve on boynuzu vardı."

Daniel 7:7

Bu dördüncü hayvan kimi temsil ediyor? Tanımlamak zor değil. Şu ana kadar peygamberin gördüğü hayvanların her birinin, ortaya çıkış sırasına göre, dünya gücünde birbirini takip eden dünya imparatorluklarını simgelediğini gördük. İlk hayvan ilk imparatorluğu, Babil'i temsil ediyordu. İkinci hayvan Babil'den sonra gelen Med-Pers imparatorluğunu temsil ediyordu. Üçüncüsü ise Med-Pers İmparatorluğu'nu takip eden Yunanistan'ı temsil ediyordu. Dördüncü hayvan, üçüncüyü takip eden gücü, yani Yunanistan'ı temsil etmelidir. Daniel 2'deki kehaneti incelerken Roma'nın Yunanistan'ı takip ettiğini gördük. Daniel'in 7. bölümde gördüğü dördüncü hayvanın vücudunun bir kısmı bunu doğrulamamızı sağlıyor. Peygamber onun "demir dişleri" olduğunu söyledi. "Demir" Daniel 2'deki heykelin bacaklarını oluşturan malzemeydi ve Dünya üzerinde olacak dördüncü krallığı, yani Roma'yı temsil ediyordu: "Dördüncü krallık demir kadar güçlü olacak; çünkü demir her şeyi kırar ve parçalara ayırır" Daniel 2:40.

Daniel'in 7. bölümünün ardından peygamberin anlama arzusu
Bu dördüncü hayvanın sembolizmi daha iyi:

“Sonra, diğerlerinden farklı, çok korkunç, dişleri demirden, tırnakları bronzdan olan, ne varsa yiyip bitiren, parçalayan ve ayakları altında çiğneyen dördüncü hayvan hakkındaki gerçeği öğrenmeyi arzuladım; ve ayrıca başındaki on boynuz ve yukarı çıkan ve önünde üçü düşen diğer boynuzla ilgili olarak gözleri ve küstahça konuşan bir ağzı olan ve arkadaşlarından daha sağlam görünen o boynuzla ilgili. Baktım ve baktım ki, Eski Günler gelip Yüceler Yücesi'nin azizlerine adalet verene kadar bu boynuz azizlere karşı savaş açtı ve onlara galip geldi; ve azizlerin krallığı ele geçirdiği zaman geldi.” Daniel 7:19-22

Dördüncü hayvanın pagan Roma krallığını temsil ettiğini zaten biliyoruz. Ancak canavarın üzerinde görülen on boynuz ve küçük boynuzun sembollerinin anlamını henüz araştırmadık. Bizler Daniel gibiyiz, “sembolik dördüncü canavar hakkındaki gerçeği ” bilmeye hevesliyiz . Aşağıdaki ayetlerde meleğin yaptığı açıklamayı okuyacağız:

“Sonra şöyle dedi: Dördüncü canavar, yeryüzündeki tüm krallıklardan farklı olacak dördüncü bir krallık olacak; ve bütün dünyayı yiyip bitirecek, onu ayaklar altına alacak ve parçalayacak.” Daniel 7:23

Rab'bin heykeli aracılığıyla ortaya çıkardığı krallıkların sırasına göre Daniel 2, krallıkların sırası şöyledir:

KRALLIK	HEYKELİN PARÇASI	KRALLIK
1 inci	altın kafa	Babil
2.	Gümüş göğüs ve kollar	Med-Pers
3.	Bronz göbük	Yunanistan
4.	Demir bacaklar	Nar

Melek, Daniel 7'de görülen dördüncü hayvanın yeryüzündeki dördüncü krallık olacağını söylerken Roma imparatorluğunu kastediyor. Melek, metnin ardından dördüncü hayvanda görülen boynuzların anlamını şöyle açıklıyor:

“On boynuz, aynı yerden doğacak on krala karşılık gelir. krallık” Daniel 7:24

Melek, on boynuzun " aynı krallıktan", yani Roma krallığından çıkacak " on krala" karşılık geldiğini söyledi. Boynuzlar hayvan hâlâ varken çıkmış. Roma İmparatorluğu var olduktan sonra iktidara gelecek krallıkları temsil ediyorlar. Dolayısıyla on boynuzun, Roma'nın iktidarda olduğu dönemde ortaya çıkacak on krallığı temsil ettiğini anlıyoruz. Tarih, Roma İmparatorluğu'nun on barbar kabilenin eylemiyle parçalandığını gösteriyor:

Barbar Halklar	Güncel İsimler
Anglo-Saksonlar	İngilizce
Alamannos	Almanlar
Franklar	Fransızca

Burgonyalılar	İsviçre
Lombardlar	İtalyanlar
Vizigotlar	İspanyol
Süevi	Portekizce
Heruli	Yok olmuş
Vandallar	Yok olmuş
Ostrogotlar	Yok olmuş

Bu on barbar kabile, kehanetin öngördüğü gibi Roma İmparatorluğu varken ayaklanıp savaşıyla onu parçalayan insanlardır. Bu insanlar, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi günümüz Avrupa'sının bilinen uluslarının ortaya çıkmasını sağladılar.

Yukarıdaki on halktan üçünün neslinin şu anda tükenmiş olduğuna dikkat edin: "Heruliler, Vizigotlar ve Ostrogotlar". Bu insanlara ne oldu? Melek zaten Daniel 7'de başlarına gelecekleri söylemişti. Hikayenin devamını okuyalım:

"Onlardan (on boynuzdan) sonra , onlardan farklı bir başkası çıkacak. önce üç kralı devirecek." Daniel 7:24

Yükselecek olan küçük boynuz, hayvanın on boynuzunun temsil ettiği on kişiden üçünü katledecektir. Bugün nesli tükenmiş görünenler tam olarak bunlardır: "Heruliler, Vandallar ve Ostrogotlar". Küçük "boynuzun" temsil ettiği gücün kim olduğu henüz bilinmiyor . Melek, Daniel 7. bölümdeki anlatımın ardından bu küçük boynuzun ne yapacağını anlatıyor. Bu ayeti incelediğimizde bu boynuzun simgelediği gücü tespit edebiliriz:

"[Boynuz] En Yüce Olan'a karşı sözler söyleyecek, En Yüce Olan'ın azizlerini üzecek ve zamanları ve yasayı değiştirmeye çalışacak; ve azizler bir süreliğine, iki defa ve yarım defa onun eline teslim edilecektir." Daniel 7:25

Boru, "Yüceler Yücesi'nin azizlerini üzecek" bir güç olacaktı. Tarih, Orta Çağ'da, din adına, darağacında, giyotinde, kazıkta ve işkenceyle, Yüce Allah'ın milyonlarca azizini din adına öldüren bir gücü bize sunuyor. Papalık, "kutsal Engizisyon" aracılığıyla Mukaddes Kitabı tetkik edenleri ölüme mahkûm etti.

Kendisi tarafından öğretilen erkeklerin doktrinlerine uymadıkları için onları kafir olarak adlandırdı. Bu eylemiyle küçük boynuzla ilgili şu peygamberliği yerine getirdi: "Yüceler Yücesi'nin kutsallarına zarar verdi."

Melek ayrıca boynuzun temsil ettiği gücün "zamanları ve kanunu değiştirmeye özen göstereceğini" de söyledi. Allah'ın dinlenme için belirlediği gün, yani "zaman" Cumartesi'dir:

"Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi Şabat Günü'nü kutsal tutun. Altı gün çalışacak ve tüm işinizi yapacaksınız. Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabat Günü'dür; ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne kölen, ne cariye, ne öküzün, ne eşeğin, ne de hiçbir hayvan hiçbir iş yapmayacaktır."

Ne senin, ne de kapılarındaki yabancıların, kölen ve cariye senin gibi rahat etsin diye." Tesniye 5:12-14

Ancak papalık, Tanrı'nın belirlediği dinlenme günü olan Şabat'ı değiştirip yerine "Pazar"ı koyma yetkisine sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Pazar gününün kendisi tarafından tesis edildiğini ve bu değişikliğin kendi otoritesinin işareti olduğunu belirtiyor. Komuta ettiği kilisenin söylediğine göre, Pazar gününü tutanlar onun otoritesini tanıyorlar: "İncil'i Yarattığı'tan Vahiy'e kadar

okuyabilirsiniz ve Pazar gününün kutsanmasına izin veren tek bir satır bile bulamazsınız. Kutsal Yazılar, asla kutsallaştırmadığımız Şabat gününün dinsel olarak yerine getirilmesini emreder." (The Faith of Our Fathers, 1892 basımındaki Kardinal Gibbons);

"Cumartesi yerine Pazar gününü kutluyoruz çünkü Laodikya Konseyindeki Katolik Kilisesi (MS 364) Cumartesi gününün ciddiyetini Pazar gününe aktardı." (Dönüşümün Katolik Doktrininin İlmihali, Muhterem Peter Geierman, s. 50 – Üçüncü baskı. Not: Bu çalışma 25 Ocak 1910'da Papa X. Pius'un havarisel onayını almıştır.

"Pazar bir Katolik kurumudur ve ona uyulması yalnızca Katolik ilkeleriyle tanımlanabilir. Kutsal Yazıların başından sonuna kadar, haftalık halka açık ibadetin haftanın son gününden ilk gününe değiştirilmesine izin veren tek bir pasaj bulmak mümkün değildir." (Catholic Press, Sidney, Avustralya, 25 Ağustos 1900).

Papalık takvimi de değiştirdi. Şu anda bildiğimiz takvime "Gregoryen takvimi" adı veriliyor ve Papa Gregory'nin isteği üzerine inşa edilip uygulamaya konuldu. O zamana kadar Roma imparatoru Julius tarafından Jülyen takvimi kabul edildi.

Böylece papalık, "zamanı ve kanunu değiştirmeye özen gösterecek" "küçük boynuz"a karşılık gelir.

Melek, kutsalları açıkça öldüreceği zamanı işaret etti.
En Yüksek:

"kutsallar bir süreliğine, iki kez ve yarım kez onun eline teslim edilecek" Dan. 7:25

"Azizler onların eline teslim edilecek" ifadesi , papalığın azizlere işkence etme ve öldürme yetkisine sahip olacağını; ve bunu "bir süre, iki kez ve yarım süre" boyunca yapacaktı . Meleğin verdiği "zaman" sürelerini de topladığımızda şu hesaplamaya ulaşıyoruz:

- 1 kez;
- 2 atım ve • ½ atım

Toplam üç buçuk kat (3,5 kat). Bu ne kadar süre anlamına geliyor? Cevabı Daniel kitabında buluyoruz:

"Çünkü Kuzey Kralı geri dönecek ve ilkinden daha büyük bir kalabalığı sahaya çıkaracak ve bir süre, yani yıllar sonra, büyük bir orduyla aceleyle gelecek."
Daniel 11:13

Bir "zaman" bir "yıl" a eşdeğerdir . Melek tarafından Daniel 7'de bildirilen üç buçuk vakit bu nedenle üç buçuk yıla eşittir.

Yahudi yılı ortalama 360 gün sürer. Böylece meleğin bildirdiği 3 buçuk yıllık sürenin gün sayısı şöyledir:

$$\begin{aligned} 360 \text{ gün} \times 3 \text{ yıl} &= 1.080 \text{ gün} \\ 360 \text{ gün} \div 2 &= 180 \text{ gün} \\ 1080 \text{ gün} + 180 \text{ gün} &= 1.260 \text{ gün} \end{aligned}$$

Her yılın 360 gün sürdüğünü düşünürsek, üç buçuk yıl 1.260 gün sürer.
günler.

Tanrı bize Kutsal Kitapta bir ölçüt verdi; ilahi kehanetlerde her birinin gün belirli bir zaman dilimini temsil edebilir - hadi Sayılar 14:34'ü okuyalım

"Ülkeyi gözetlediğiniz günlerin sayısına göre, her gün bir yılı temsil eden kırk gün, kırk yıl boyunca günahlarınıza katlanacaksınız ve benim hoşnutsuzluğumu yaşayacaksınız." Sayılar 14:34

Alıntılanan metinden İncil'e dayanarak her günün bir yılı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yani Daniel 7'de meleğin belirttiği 3 buçuk yıllık süre, yani 1.260 gün, aslında 1.260 yılı (1.260 gün = 1.260 yıl) temsil ediyordu. Azizler 1.260 yıl süreyle papalığa teslim edilecekti. Tarih bunun tam olarak böyle olduğunu gösteriyor. MS 538 yılında Justinianus Fermanı ile Roma piskoposu maksimum dini otoriteye sahip oldu. O andan itibaren papalık, Katolik ulusları savaş açmaya ve kendi üstünlüklerine karşı çıkan halkları (Heruliler, Vandallar ve Ostrogotlar) yok etmeye kışkırtma işine başladı. Bu halk mağlup edildi ve yok edildi, böylece Daniel 7. bölümdeki kehanet yerine geldi. Papalık aynı zamanda Yüceler Yücesi'nin azizlerini yok etmek için Haçlı Seferleri'ni ve kutsal Engizisyon'u üstlendi. Onun tek günahı, Tanrı Sözü'nü vahyettiği şekliyle takip etmeye çalışmaktı.

Papalık üstünlüğü, Napolyon Bonapart'ın birliklerinden General Bertier'in Papa Pius VI'yı hapse attığı 1798 yılına kadar sürdü. Bazı tarihi kaynaklar bu papanın birkaç ay sonra kafasının kesildiğini iddia ediyor. Daha sonra Yüceler Yücesi'nin azizlerine zulmetme ve onları öldürme konusundaki dünyevi gücü sona erdi. Papalık üstünlüğünün başladığı MS 538 yılından, Papa VI. Pius'un hapsedildiği ve dünyevi gücünün kesildiği 1798 yılına kadar, meleğin Daniel 7'de söylediği gibi tam olarak 1.260 yıl geçti:

1.260 yıllık papalık gücü
|-----|
538 1798
Papa Pius VI Fermanı
Justinianus hapsedildi ve başı kesildi

Melek ayrıca papalığın üstünlüğünden sonra neler olacağını da anlatıyor:

“Ama sonra mahkeme onun hakimiyetini elinden almak, onu yok etmek ve sonuna kadar tüketmek için oturacak. Bütün cennetin altındaki krallıkların krallığı, egemenliği ve görkemi Yüceler Yücesi'nin azizlerinin halkına verilecek; onun krallığı sonsuz bir krallık olacak ve tüm egemenlikler ona hizmet edecek ve itaat edecek. Daniel 7:26

Papalığın azizlere zulmettiği 1.260 yılın sonunda, “mahkeme” papalığın egemenliğini ortadan kaldırmak için toplanacaktı. 1798 yılında papalığın dünyevi hakimiyetinin kaldırıldığını gördük. Melek mahkemenin papalığın “hakimiyetini ortadan kaldırmak” için toplanacağını söylediği gibi, papalığın hakimiyetinin kaldırıldığı yıl ile aynı yılda toplandığını görüyoruz. 1798'de götürüldü. Bu hangi mahkemeydi ve nerede oturuyordu? Cevabı bulmak için 7'den 9'a kadar olan ayetleri okuyalım:

“Boynuzlara baktığımda, aralarında küçük bir tane daha çıktı; onun önünde ilk boynuzlardan üçü sökülüştü; ve işte, bu boynuzda insan gözüne benzeyen gözler ve küstahça konuşan bir ağız vardı. Tahtlar yerleştirilip Günlerin Kadim Olanı oturuncaya kadar bakmaya devam ettim; Giysileri kar gibi beyazdı ve başındaki saçlar saf yün gibiydi; tahtı ateşten alevlerdi ve tekerlekleri ateş yakıyordu. Önünden bir ateş nehri aktı; binlerce, binlerce O'na hizmet etti ve on binlerce kişi O'nun önünde durdu; mahkeme oturdu ve kitaplar açıldı. Sonra kornanın söylediği küstah sözlerin sesinden dolayı bakıyordum; Baktım, hayvanın öldürüldüğünü, cesedinin parçalanıp yakılmak üzere verildiğini gördüm. Diğer hayvanlara gelince, onların hakimiyeti elinden alındı; ancak onlara bir süre daha ömür uzatımı verildi.” Daniel 7:8-12

Önceki ayetlerde Daniel, papalığı temsil eden boynuzun eylemini anlatarak başlıyor ve kendisinden "önce " "ilk boynuzlardan üçünün söküldüğünü", yani on barbar halktan üçünün yok edildiğini söylüyor. eylemi, daha önce de gördüğümüz gibi. Daniel ayrıca papalığı temsil eden bu boynuzun "insaninki gibi gözler" sahip olduğunu söylüyor ve bu da boynuzun temsil ettiği bu gücün bir adam, bir kafa, bu durumda papa tarafından yönetildiğini gösteriyor. Ayrıca "küstahça konuşan bir ağız vardı", bu da papalığın küstahça, yani Tanrı'ya karşı küstahça konuştuğunu gösteriyordu. Bunu, dinlenme gününü Cumartesi'den Pazar'a değiştirmeye çalışarak, böylece Tanrı'nın dinlenme için belirlediği zamanı ve aynı zamanda Şabat'ın tutulmasını emreden yasanın dördüncü emrini değiştirmeye çalışarak yaptı.

Şu ana kadar Daniel'in anlattıklarından, onun peygamberlik görüşünde, papalığın üstünlüğü sırasında, yani 538'den 1798'e kadar gerçekleştirilen eylemlerini gördüğünü anlıyoruz. Daha sonra şunu bildiriyor:

“Tahtlar kurulana ve Günlerin Kadim Olanı oturana kadar aramaya devam ettim; Giysileri kar gibi beyazdı ve başındaki saçlar saf yün gibiydi; Ö Tahtı ateşten alevler içindeydi, tekerlekleri ise ateş yakıyordu.” Daniel 7:10

Açıkçası bu sahne Dünya'da geçmiyor. Yalnızca cennette ateşli alevlerden yapılmış bir tahtta oturan biri görülebilir. Oturan Bu ateşten tahtta Baba Tanrı'dan başkası olamaz.

"Eski günler". Bu ayette Daniel'in gökte olup bitenleri görmeye başladığı açıktır. Orada gördüklerini şöyle anlatmaya devam ediyor:

"Önünden ateşten bir nehir aktı; binlerce, binlerce O'na hizmet etti ve on binlerce kişi O'nun önünde durdu; mahkeme kuruldu ve kitaplar açıldı." Daniel 7:10

Mahkeme cennette oturduktan sonra ne oldu?

"Sonra kornanın söylediği küstah sözlerin sesi nedeniyle baktım; Baktım, hayvanın öldürüldüğünü, cesedinin parçalanıp yakılmak üzere verildiğini gördüm. Diğer hayvanlara gelince, onların hakimiyeti elinden alındı; ancak onlara bir süre daha ömür uzatımı verildi." Daniel 7:11

Tanrı'ya karşı küstah sözler söyleyen boru yargıyı aldı. Daniel baktığında "hayvanın öldürüldüğünü, cesedinin kesilip yakılmak üzere verildiğini" gördü. Öldürülen bu hayvanın üzerinde papalığı temsil eden boynuz görüldü. Dolayısıyla bu korna gücünü kaybetmiştir. Hayvanın bu ölümü, 1798'de papalığın üstünlüğünün sonunu temsil ediyor. O yıl, Papa VI. Pius tutuklanıp dünyevi gücünü kaybettiğinde papalık ölümcül bir yara aldı.

Daniel aynı zamanda peygamberlikte temsil edilen diğer hayvanların başına da gelecekleri gördüğünü bildiriyor: "Diğer hayvanlara gelince, onların hükümdarlığı elinden alındı; ancak onlara bir süre daha ömür uzatımı verildi." Daniel 7'de görülen diğer hayvanlar şunlardı: Babil'i temsil eden aslan; Medleri ve Persleri temsil eden ayı; ve Yunanistan'ı temsil eden leopar. Papalığın gücünü kaybettiği dönemde (1798 yılı) diğer hayvanların temsil ettiği insanları gördü :

Babilliler Medler, Persler ve Yunanlılar **artık** Dünya'ya hakim değillerdi , bu yüzden şöyle dedi: "hakimiyet onların elinden alındı". Ancak Daniel onların tamamen yok olmadıklarını görünce "onlara belli bir süre için ömür uzatıldı" dedi . Tarih bu sözlerin yerine geldiğini gösteriyor. Babilliler, Medler, Persler ve Yunanlılar, geçmişin büyük imparatorluklarının sahip olduğu dünya hakimiyetine artık sahip olmasalar da günümüze kadar varlığını sürdüren ulusların ortaya çıkmasını sağladılar. Menşei oldukları ülkeler şunlardır:

- Babilliler: Irak
- Medler ve Persler: İran
- Yunanlılar: Yunanistan

Bu ülkeler bu kadim halklarla aynı coğrafi bölgede yer almaktadır.

Peki o dönemde, yani 1798'de papalık üstünlüğünün sona ermesinden sonra ne olacaktı? Ö Peygamber 13. ayette şöyle buyuruyor:

"Gece görümlerimde gördüm ki, İnsanoğlu'na benzer biri göğün bulutlarıyla geldi ve Günleri Eski Olan'a geldi ve O'nu O'na yaklaştırdı. Ona egemenlik ve yücelik verildi ve öyle ki, her dilden halklar, uluslar ve insanlar O'na kulluk etsinler; O'nun saltanatı sonsuz bir saltanattır, geçmeyecek ve O'nun krallığı hiçbir zaman yıkılmayacaktır." Daniel 7:13, 14

Papalık üstünlüğü sona erdiğinde, İnsanoğlu, Kadim Zamanlar'a gelecekti. İnsanoğlu'nun İsa olduğunu biliyoruz. Kendisinden defalarca İnsanoğlu olarak söz etti (Örn.: Matta 16:28; Markos 8:38). Daniel, İsa'nın Eski Günlere ulaşacağını gördü. Evrenin tahtında oturan bu Eski Günlere, İsa'nın Babası olan Tanrı'dır. Daniel, İsa'nın, Babasının yanına geldiğinde, O'ndan "her dilden halkların, ulusların ve insanların O'na kulluk etmeleri için egemenlik, yücelik ve bir krallık alacağını ; O'nun saltanatı sonsuz bir saltanattır, geçmeyecek ve O'nun krallığı hiçbir zaman yıkılmayacaktır." Bugün 1798'in üzerinden uzun yıllar geçti. Papalık, dünyevi hakimiyetini çoktan kaybetmiş durumda. Artık Daniel'in, İsa'nın, krallığı almak için Babasının yanına gittiğini gördüğü zamana geldik. Ve peygamber, bu olay gerçekleştiğinde, İsa'nın krallığı aldığı anda, onu Yüceler Yücesi'nin azizlerine, Kendisini sevenlere, Kendisiyle birlikte hüküm sürenler diye vereceğini gördü:

"Bütün göğün altındaki krallıkların krallığı, egemenliği ve görkemi Yüceler Yücesi'nin azizlerinin halkına verilecek; Onun krallığı sonsuz bir krallık olacak ve tüm egemenlikler O'na hizmet edecek ve O'na itaat edecek." Daniel 7:27

Önceki ayet, bizim için, İsa'nın krallığı alır almaz gelip, "krallığı, egemenliği ve tüm göğün altındaki krallıkların görkemini" bizim gibi imanlı insanlara vereceğine dair bir teyittir. O'na ve O'nun hakikatine, ayette "Yüceler Yücesi'nin azizlerinin halkı" denilmiştir. Daniel 7'yi incelediğimizde O'nun zaten Tanrı'nın krallığını almaya gittiğini ve yakında onu azizlerine teslim etmeye geleceğini biliyoruz. Bu nedenle kendimizi hazırlayalım, çünkü İsa'nın Dünya'ya geleceği zaman geldi!

Bunu bilerek şunu merak edebilirsiniz: Peki neden 1798'den bu yana bu kadar çok yıl geçti ve İsa hala Dünya'ya dönmedi? İsa bugün gökte, Babasının tahtının yanında ne yapıyor? Gelmeden önce herhangi bir işi tamamlaması gerekiyor mu? Bunu bir sonraki bölümde Daniel 8'i incelerken göreceğiz.

Bölüm 3

Daniel 8 – koç, keçi ve küçük boynuz

7. bölümde kaydedilen vahiy Belşatsar'ın ilk meleğinde verilmiştir: "Babil kralı Belşatsar'ın birinci yılında Daniel gözlerinin önünde bir rüya ve görümler gördü" Daniel 7:1. 8. bölümdeki olay yaklaşık iki yıl sonra verildi:

"Kral Belşatsar'ın saltanatının üçüncü yılında ben Daniel bir görüm gördüm:
ilk başta sahip olduğum şey. Daniel 8:1

8. bölümde anlatılan görüntünün kendisine "ilk gördüğümde sonra" verildiğini söylüyor . Dolayısıyla Daniel 7 ve 8'deki görüşlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Aynı konuyu ele alacaklar. Bunu bilmek 8. bölümü anlamanızı kolaylaştıracaktır:

"Rüya bana geldiğinde, Elam ilindeki Susa kalesindeydim ve Ulai nehrinin kıyısında olduğumu gördüm." Daniel 8:2

Tanrı Daniel'e, vizyonu gördüğünde kendisine "Şuşan" kalesindeymiş gibi görüldüğünü söylemesini ilham etti . Tanrı, Daniel'in kendisini başka birçok yerde görmesine neden olmuş olabilir. Peki neden onu özellikle bu yere, "Şuşan kalesine" götürdü ki, peygamber Ondan ilham alarak şunu söyleyebilsin: "Şuşan kalesinde gibiydim"? Daha önce de gördüğümüz gibi Daniel bu görüşü "Babil Kralı Belşatsar'ın üçüncü yılında" gördüğünü bildiriyor (Dn. 8:1). Daniel Babil'de yaşadı; ancak Tanrı onu görüşde "Sus kalesine" götürdü. Ester kitabı, Susa şehrinin, Babil imparatorluğunun çöküşünden sonra, aşağıdaki imparatorluk olan Med-Pers döneminde ne hale geldiğini gösteriyor:

"Kral Ahasuerus, saltanatının üçüncü yılında Susa kalesindeki krallığının tahtına oturduğunda , tüm prenslerine ve hizmetkarlarına, Pers ve Med seçkinlerinin temsil edildiği bir ziyafet verdi. ve eyaletlerin soyluları ve prensleri onun önünde duruyordu." Ester 1:2-3

Med-Pers imparatorluğunun kralının tahtı "Sus Kalesi"nde kurulmuştu. Daniel bu rüyeti "Babil kralı Belşatsar'ın üçüncü yılında", yani Babil hâlâ iktidardayken görmüş olmasına rağmen, bir sonraki imparatorluğun kralının içinde bulunacağı "Şuşan" kalesine rüyet olarak götürüldü. otur - Med-Pers. Tanrı onu bir sonraki imparatorluğun zamanına, yani Med-Pers dönemine götürdü.

"Sonra gözlerimi kaldırdım ve gördüm ve işte, nehrin önünde iki boynuzlu bir koç duruyordu ve iki boynuzu yüksekti, ama biri diğerinden daha yüksekti; ve en uzun olanı en son çıktı." Daniel 8:3

Daha sonra 8. bölümde melek koçun ve boynuzlarının anlamını açıklıyor:

"Gördüğün o iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarıdır."
Daniel 8:20

İki boynuz Medya ve Pers krallarını temsil eder; koç bu nedenle Med-Pers imparatorluğunu temsil eder. Peygamber şunu gördü: "İki boynuz yüksekti, fakat biri diğerinden daha yüksekti; ve en uzun olanı en son çıktı." Bu iki kişiden biri krallıkta üstünlüğe sahip olacaktı. Ancak Medler ve Persler arasında en büyüğü olan bu kişi "sonuncu yükseldi", yani iktidara en son o yükseldi. Daniel kitabı iki halktan hangisinin üstün olduğunu gösteriyor imparator olarak bir temsilciye sahip olan ilk kişi:

"Aynı gece Keldanilerin kralı Belşatsar öldürüldü. Ve Med Darius, Altmış iki yaşına geldiğinde krallığı ele geçirdi." Daniel 5:30, 31

Med-Pers imparatorluğunun ilk kralı bir "Mede" idi. Daniel "en büyük boynuzun en son çıktığını" gördü . Med-Pers imparatorluğunun en büyük kralları Perslerdi ve

kehanete göre en son onlar yükseleceklerdi. Daniel kitabında bunun gerçekleştiğini görüyoruz:

“Şimdi size gerçeği açıklayacağım: işte, İran'da üç kral daha çıkacak ve dördüncüsü her şeyden önce büyük zenginliklerle dolu olacak; ve zenginliği sayesinde güçlendiğinden, her şeyi Yunanistan krallığına karşı kullanacaktır. O zaman güçlü bir kral ortaya çıkacak ve büyük bir egemenlikle hüküm sürecek” Daniel 11:2, 3

Alıntılanan metinde melek, Daniel'le Med-Pers imparatorluğunu yönetecek son krallar hakkında konuşuyor. Med-Pers imparatorluğunun en büyük kralları Perslerdi. Krallığı 127 vilayete hükmedecek kadar büyük olan Ahasuerus bir Pers kralıydı (Ester 1:1). Daniel'in görüşüyle ilgili kaydın 8. bölümünü okumaya devam ediyoruz:

“Koçun batıya, kuzeye ve güneye doğru ilerlediğini gördüm; hayvanlardan hiçbiri ona karşı koyamadı, onun gücünden kendini kurtarabilecek kimse de yoktu; Ama kendi isteğine göre yaptı ve böylece büyük oldu.” Daniel 8:4

Med-Pers ülkesini temsil eden koç, “ batıya, kuzeye ve güneye” “ vurdu”, yani vurdu . Bu dayak, Medlerin ve Perslerin egemenliklerini genişletmek için üstlendikleri askeri kampanyaları temsil ediyor. Med-Pers imparatorluğu o kadar genişti ki batıda Yunanistan sınırlarına kadar ulaşıyordu.

Alıntılanan ayete göre Kral Ahaşveroş zamanında Med-Pers imparatorluğu Asya'da Hindistan'dan Afrika'da Etiyopya'ya kadar uzanıyordu. Hikayenin devamında koçtan bahseden Daniel şunları da söylüyor: "Ve hiçbir hayvan ona karşı koyamadı, onun gücünden kendini kurtarabilen de olmadı". Hayvanların ulusları, krallıkları temsil ettiğini daha önce görmüştük. Medlerin ve Perslerin saldırdığı kavimlerin hiçbiri ordularının gücüne karşı koyamadı. Medler ve Persler, imparatorluklarını batıda Yunanistan'a, kuzeyde ve güneyde Etiyopya ve Mısır'a kadar genişletmeye yönelik askeri kampanyalarında başarılı oldular. 8. bölümdeki anlatımı okumaya devam ediyoruz:

“Ben seyrederken, batıdan bir keçi tüm ülkeyi geçerek geldi, ama yere değmeden; Bu keçinin gözlerinin arasında dikkat çekici bir boynuz vardı; Irmağın önünde gördüğüm iki boynuzlu koçun yanına gitti; ve tüm öfkeli gücüyle ona doğru koştu. Koçun ona yaklaştığını gördüm; ona öfkelenildi, ona vurdu ve iki boynuzunu da kırdı; çünkü koçun ona karşı koyacak gücü yoktu; Keçi onu yere atıp ayaklarının altında çiğnedi; koçu onun elinden kurtarabilecek kimse yoktu.” Daniel 8:5-7

Önceki ayetlerde açıkça bir savaş sahnesi anlatılmaktadır. "Gözleri arasında dikkate değer bir boynuz" bulunan keçiyle temsil edilen bir millet, Med Pers ülkesini temsil eden koçun yanına gelerek onu "vurdu", "onu yere attı" ve "ayaklar altında çiğnedi." Meleğin kendisi daha sonra 8. bölümde keçinin hangi milleti temsil ettiğini ve gözleri arasındaki dikkate değer boynuzu kimin temsil ettiğini açıkladı:

“Kıllı keçi Yunanistan'ın kralıdır; gözlerin arasındaki büyük boynuz ilk kraldır” Daniel 8:21

Tarih, Yunanistan'ın Med-Pers ülkesini fethettiğini bildiriyor. Yunan ordularını zafere taşıyan kişi Yunan generali Büyük İskender'di. O, yani fatih, keçinin gözleri arasındaki dikkate değer boynuzu temsil eder. Daniel gördüm

keçi koçun " her iki boynuzunu da kırdı" . Bu, Yunanistan'ın Med-Pers imparatorluğunu oluşturan her iki halkı da (Medler ve Persler) mağlup ettiği anlamına gelir. Daniel 8'in anlatımına devam ediyoruz:

"Keçi büyüdü; ve onun gücüyle büyük boynuzu kırdı ve onun yerine göğün dört rüzgârına dört önemli boynuz çıktı. Daniel 8:8

Birkaç ayet sonra aynı bölümde melek şöyle açıklıyor:

"Kırılmış olması, yerine dört krallığın yükselmesi, bu halktan dört krallığın yükseleceği anlamına geliyor, ancak bu krallık onun sahip olduğu güce eşit olmayacak." Daniel 8:22

Bu boynuzun General Büyük İskender'i temsil ettiğini daha önce görmüştük. Tarih onun çok genç yaşta, 33 yaşında öldüğünü bildiriyor. Daha sonra imparatorluk dört Yunan generali Cassander, Lysimachus, Seleucus ve Ptolemy arasında bölündü. Her biri kral oldu. Kehanet, Dünyanın dört köşesinde dört boynuzun görüneceğini söylüyordu. Bölge dörde bölünmüştü ve dört general bu bölgede yetki sahibiydi. Bütün bunlar yüzyıllar önce, henüz Babil kralı Belşatsar'ın üçüncü yılında Daniel'e açıklanmıştı. İlahî vahyin tam olarak gerçekleşmesinde, sonu başından beri bilen, olacakları önceden bildiren Allah'ın olduğunu görüyoruz. Geçmiş tarihte kehanet edilenlerin yerine getirilmesindeki doğruluk nedeniyle, zamanımızın geleceğine ilişkin kehanetlerin gerçekleşeceğinden eminiz.

Daniel 8'i incelemeye devam ediyoruz:

"Onların birinden küçük bir boynuz çıktı ve güneye, doğuya ve görkemli ülkeye doğru çok güçlendi. Göklerin ordusuna varıncaya kadar büyüdü; Ev sahibinden ve yıldızlardan bazılarını yere fırlattı ve ayaklar altında çiğnedi." Daniel 8:9, 10

Yukarıda aslına en sadık tercümeyle sunuyoruz - "bunlardan birinden". En modern İnciller "boynuzların birinden" diye sunar, ancak bu çeviri, aslına sadık kalmamanın yanı sıra, yorum hatasına da yol açmaktadır. Orijinalde şöyle yazıyor: "Onlardan birinden", İspanyolca tercümesi Reina Valera İncil'de görüldüğü gibi. Bu metnin bir önceki ayete atıf yaptığı açıktır. Böyle mi biter? " Göklerin dört rüzgârına " (ayet 8). 9. ayet "onlardan birinden" diye başladığında , açıkça "dört rüzgârdan" birine işaret ediyor . Peki dört rüzgar ne anlama geliyor? Tekrarlıyoruz:

"Kapı muhafızları dört rüzgârdaydı: doğuda, batıda, kuzeyde ve kuzeyde. güney." I. Tarihler 9:24

"Onların birinden küçük bir boynuz çıktı" (9. ayet), yani yönlerden (Doğu, Batı, Kuzey, Güney) birinden "küçük bir boynuz" çıktı. Bu küçük boynuz kim? Bu bölümün başında Daniel'in 8. bölüme, bu görüş ile 7. bölümde anlatılan görüş arasında bir bağlantı kurarak başladığını ve şöyle dediğini görmüştük: "İlk gördüğümden sonra bir görüş gördüm." (Daniel 8:1) . 8. bölümdeki görüşü incelerken, 7. bölümdeki görüşle ilişkisini doğrulamak zor değildir. Daniel 8'de peygamber tarafından görülen birinci ve ikinci hayvanlar (koç ve keçi), Med-Pers bölgelerini temsil etmektedir. ve Yunanistan. 7. bölümdeki görüşte Tanrı, bu iki krallığı simgeleyen hayvanları da gösterdi. 8. bölümün 7. bölümün vahyini tekrarladığı ve anlamını genişlettiği açıktır. Aslında 7. bölümün vahiylerini karşılaştırırsak

2. bölümün vahyinde, 7. bölümde görülen hayvanlar aracılığıyla verilen vahyin, Daniel 2'nin heykeli aracılığıyla verilen vahyin aynısını tekrarladığını ve ona dair daha fazla ayrıntı eklendiğini görüyoruz. Daniel kitabının öğretisi şudur: anlamı vurgulamak ve genişletmek için tekrar:

KRALLIK	DANİEL 2	DANİEL 7
Babil	altın kafa	Aslan
Med-Pers	Gümüş göğüs ve kollar	Ayı
Yunanistan	Bronz göbek ve kalçalar	Leopar
Nar	Demir Bacaklar	Korkunç Hayvan
Bölünmüş krallık	On parmaklı demir ve kilden ayaklar	On Boynuz
Papalık üstünlüğü: MS 538 - 1798		Küçük boynuz

Tablo - Daniel 2 ve 7'deki farklı semboller aynı vahyi getiriyor. Daniel 7'de Daniel 2'deki vahiy tekrarlanıyor ve ayrıntılı olarak anlatılıyor.

KRALLIK	DANİEL 7	DANİEL 8
Med-Pers	Ayı	İki boynuzlu koç
Yunanistan	Leopar	Dikkate değer bir boynuz sahibi keçi

Tablo - Daniel 7 ve 8'deki semboller aynı vahyi getiriyor. Daniel 8. bölümde 7. bölümün vahiy tekrarlanıyor ve ayrıntılı olarak anlatılıyor.

8. bölüme dönersek Daniel, birinden çıkan "küçük bir boynuz" gördü. Dünyanın yönleri. 7. bölümde küçük boynuz sembolü zaten tanıtılmıştı:

"Boynuzlara baktığımda, aralarında küçük bir tane daha çıktı; onun önünde ilk boynuzlardan üçü sökülüştü; ve işte, bu boynuzda insan gözüne benzeyen gözler ve küstahça konuşan bir ağız vardı. ...bu boynuz kutsallarla savaştı ve onlara galip geldi" Daniel 7:8, 21

Bu "küçük boynuzun" papalık olduğunu Daniel 7'de zaten görmüştük. Küçük boynuz simgesi Daniel 8'de tekrarlanıyor. Eğer simge aynıysa aynı anlama gelir. Bölüm daha sonra çalışmalarını anlatıyor:

"Evet, ordunun prensi için bile büyük oldu; Devamlı O'ndan aldı ve mabedinin yeri yıkıldı." Daniel 8:11

Daniel, küçük boynuzun "ev sahibinin Prensi için bile" büyüdüğünü gördüğünü söylüyor. Kutsal Kitap bu Prensin kim olduğunu şöyle açıklıyor:

"Yeşu, Eriha'nın dibindeyken gözlerini kaldırdı ve baktı; işte, elinde çıplak bir kılıçla bir adam onun önünde duruyordu; Yeşu ona gelip şöyle dedi: Sen bizden mi, yoksa düşmanlarımızdan mı yanasın? Cevap verdi: Hayır; Ben RAB'bin ordusunun prensiyim ve yeni geldim." Yeşu 5:13, 14

Elçilerin İşleri kitabında göklerde Prens unvanını taşıyan bu varlığın kim olduğu söylenmektedir:

"Atalarımızın Tanrısı , sizin ağaca asarak öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. Ama Tanrı sağ eliyle O'nu Prens ve Kurtarıcı mertebesine yükseltti."

Elçilerin İşleri 5:30, 31

Evet, Tanrı'nın Oğlu İsa "ordunun prensidir". Daniel küçük boynuzun "ordunun reisi"ne, yani İsa'ya kadar büyüdüğünü gördü . Tarih, papanın kendisine, papalık tacı üzerinde Latince yazılmış , kehanetin sözleriyle ilgili olan bir unvan aldığını gösteriyor:

VİKARİVLER						FİLİ					DEI		
------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	-----	--	--

YERİNE GEÇMEK		OĞLUNUN		ALLAH'IN
---------------	--	---------	--	----------

Kendinize "Tanrı'nın Oğlu'nun yerine geçmek" unvanını almak, Tanrı'nın Oğlu İsa'ya - "ordunun prensi" - "kendinizi büyütme" demektir. Senin yerini almak istiyor. Hatta Daniel, küçük boynuzun "kendisinden", "sürekli olan" İsa'dan alındığını söylüyor. İncil'in daha yeni versiyonlarında " sürekli kurban" vardır; ancak orijinalinde "kurban" kelimesi bulunmuyor. Bu nedenle sadece "sürekli" kelimesini içeren en aslına uygun tercüme sunuyoruz . Papa'nın aldığı bu "sürekli" neydi ? "Sürekli" sözcüğü hiçbir zaman kesintiye uğramayan, sonsuza kadar kalan bir şeyi çağırır. Sürekli bir çizgi kesintisiz bir çizgidir. Eğer kesintiye uğrarsa artık sürekli değildir. Tanrı'nın Sözü'nde bahsedilen "sürekli", O'nun sonsuza dek, değişmeden sürekli olmasını tasarladığı bir şeydir . Peki Tanrı sürekli, kalıcı ve sonsuza kadar sürecek olan neyi belirledi? Kutsal Kitap bize şu yanıtı veriyor:

"Bu nedenle İsrailoğulları Şabat Günü'nü kuşaklar boyu kalıcı bir antlaşma olarak kutlayacaklar. Bu Benimle İsrailoğulları arasında sonsuza kadar bir işarettir; Çünkü RAB gökleri ve yeri altı günde yarattı ve yedinci günde dinlenip tazelandı." Çıkış 31:16, 17

Papalığın, Cumartesi yerine Pazar gününü dinlenme günü olarak belirleyerek Tanrı'nın yasasını değiştirmeyi amaçladığını biliyoruz. Tanrı şöyle dedi: "Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi Şabat Günü'nü kutsal tutun. Altı gün çalışacak ve tüm işinizi yapacaksınız. Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabat Günü'dür; Hiçbir iş yapmayacaksınız" Tesniye 5:12-14. Ancak Katolik ilmihalinin emri "Pazar günlerini ve bayramları tutmayı" öğretir. Papalık, cumartesiye pazara değiştirme yetkisine sahip olduğunu iddia ederek, Tanrı'nın kurduğu "sürekliliği" ortadan kaldırıyor ; böylece kehanet yerine geldi. Kâinat tahtının önünde bulunan Allah'ın kanununu papalığın değiştirmedeği açıktır, çünkü Allah'ın kanunu asla değişmez ve hiç kimsenin onu değiştirme yetkisi yoktur.

Erkeklerin hukuku	Tanrı'nın Yasası - Çıkış 20:3-17
1.) Tanrıyı her şeyden çok sevin.	1.) Benden başka tanrın olmayacak.
2.) O'nun kutsal Adını boşuna ağzınıza almayın.	2) Kendin için oyma bir heykel ya da yukarıda göklerde olanın, ya da aşağıda yerde olanın ya da yerin altında sularda olanın herhangi bir benzerini yapmayacaksın. Onlara tapmayacak, onlara hizmet etmeyeceksin; Çünkü ben, Tanrınız RAB'im, kıskanç bir Tanrıyım; babaların günahını, benden nefret edenlerin üçüncü ve dördüncü nesillerine kadar çocuklarına ödetiyorum ve Beni seven ve emirlerimi yerine getiren bin nesile merhamet ediyorum.
3) Pazar günlerini ve bayram günlerini koruyun.	3) Tanrınız Rabbin Adını boş yere ağzınıza almayacaksınız, çünkü Rab, Kendi Adını boş yere ağzına alan hiç kimseyi masum tutmayacaktır.
4.) Anne ve babayı onurlandırın.	4.) Şabat gününü kutsal tutmak için hatırlayın. Altı gün çalışacak ve tüm işinizi yapacaksınız. Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabatıdır; ne siz, ne oğlunuz, ne kızınız, ne köleniz, ne cariyeniz, ne hayvanlarınız, ne de kapılarınızın dışında hiç kimse hiçbir iş yapmayacaksınız; Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve içlerinde olanların hepsini altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi; Bu nedenle Rab Şabat gününü kutsadı ve kutsadı.
5.) Öldürmeyin.	5) Babanıza ve annenize saygı gösterin ki, Tanrınız RAB'bin size vereceği toprakta günleriniz uzun olsun.
6) İffete karşı günah işlemeyin. 7.)	6.) Öldürmeyeceksin.
Çalmayın. 8)	7.) Zina yapmayacaksın.
Yalancı tanıklık yapmayın.	8.) Çalmayacaksın.
9.) Komşunuza karşı yalan yere tanıklık yapmayacaksınız.	9.) Komşunuza karşı yalan yere tanıklık yapmayacaksınız.

10) Başkalarının eşyalarına göz dikmeyin.	10.) Komşunuzun evine göz dikmeyeceksiniz. Komşunun karısına, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine ve komşuna ait hiçbir şeye göz dikmeyeceksiniz.
---	--

Hala küçük boynuz yani papalığın çalışmaları hakkında rapor verirken, "O'nun mabedinin", yani "ordunun prensi" İsa'nın mabedinin yerinin "yerle bir edildiği" söyleniyor . İsa'nın tapınağı nerede? Kutsal Kitap bize şunu açıklıyor:

"Şimdi söylediklerimizin özü şudur ki, Rabbin sunduğu kutsal alanın ve gerçek çadırın hizmetçisi olarak, göklerde Majestelerinin tahtının sağında oturan böyle bir Başkâhinimiz var . adam değil, dikilmiş. ... Çünkü Mesih , gerçek gibi, elle yapılmış bir tapınağa değil , şimdi bizim için Tanrı'nın huzuruna çıkmak üzere göğe girdi " İbraniler 8:1, 2 ve 9:24

İsa'nın mabedi göklerde. Tanrı , Daniel 8'deki kehanetinde küçük boynuzun "kendi kutsal yerini" yıkacağını söylerken , açıkça papalığın göğe gidip onu alaşağı edebileceğini kastetmiyordu. Daha ziyade papalığın , İsa'nın cennetteki mabette bizim için yaptığı şefaahat işini unutturmaya çalışacağı gerçeğine atıfta bulunuyor . Bunun gerçekleştiğini görmek zor değil. Bugün neredeyse tüm kiliseler ve dini mezhepler, İsa'nın cennetteki kutsal alanda bizim için aracılık ettiğini öğretmiyor. Bu gerçek unutuldu. Bu gerçek papalığın çabalarının sonucudur. Tanrı Daniel 8'deki peygamberlik sözünde bunun gerçekleşeceğini öngörmüştü. Ancak Tanrı bunun her zaman böyle olmayacağını da söylemiştir. Kutsal alanın gerçeği sonsuza kadar unutulmayacaktır:

"Sonra bir azizin konuştuğunu duydum; Ve başka bir aziz konuşan kişiye şöyle dedi: Tapınağın ve ordunun ayaklar altında çiğnenmek üzere teslim edildiği sürekli ve yıkıcı ihlal vizyonu ne kadar sürecek ? Daniel 8:13

Daniel, bir meleğin diğerine "kutsal yer ayaklar altına alınıncaya kadar", yani kutsal yerle ilgili gerçek unutuluncaya kadar sorduğunu görüyor. Diğer şöyle cevap verir:

"Bana şöyle dedi: İki bin üç yüz akşam ve sabaha kadar; ve kutsal alan olacak artıldı." Daniel 8:14

Daniel'e, 2.300 akşam ve sabah süresinin sonunda bu gerçeğin yeniden araştırılacağı, yeniden ortaya konulacağı ve vaaz edileceği vahyedildi. Şu anda bu gerçeği okuyor olmanız, kutsal alan doktrininin artık unutulmadığının kanıtıdır. Kendisine vaaz veriliyor. Böylece 2.300 öğleden sonra ve sabah süresinin dolduğu anlaşılmaktadır.

İsa'nın cennetteki şefaahat gerçeğinin yeniden keşfi, 2.300 akşam ve sabah döneminin sonunda meydana gelecek tek olay olmayacaktır. Bakalım: "Bana şöyle dedi: İki bin üç yüz akşam ve sabaha kadar; ve kutsal yer temizlenecek." 2.300 akşam ve sabahın sonunda "kutsal yer" " arındırılacaktı ". Bu

bu yalnızca önceki ayetlerde sözü edilen, Mesih'in bizim için aracılık ettiği tapınak olabilir . Allah 2.300 akşam ve sabahın bitiminden sonra o mabedin temizleneceğini söylüyor.

Ama sonra bir soru ortaya çıkıyor: Cennetteki mabedin temizlenmesi gerekiyor mu?

Bu iyi bir soru. Cennetteki mabedi ne kirletebilir? Oradaki her şey saf değil mi? sorunun cevabı "Günahlar" dır. Günahlar cennetin mabedini kirletir ve orası temizlendiğinde oradan kaldırılır. Dünya üzerinde günahlarımızı itiraf ettiğimizde İsa bizim için aracılık eder ve affediliriz. Günahlar artık bizimle kalmıyor. Nereye gidiyorlar? Vaftizci Yahya, İsa'yı görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu" Yuhanna 1:29. Dünyanın günahlarını ortadan kaldırdıktan sonra onları nereye götürüyor? Cennetin mabedindeki bir yere. Ve Daniel'in kehaneti bu günahların sonsuza kadar orada kalmayacağını gösteriyor. Tanrı, kutsal yerin "arındırılmasının" gerçekleşeceği zamanı belirledi. Bu zamanda mabedi kirleten günahlar ortadan kaldırılacak. Ve bu arınma çalışmasının ardından mabet tamamen arınmış olacak. Bu gerçekleştiğinde, İsa adına günahlarımızı itiraf edip tapınağa daha fazla günah göndermek hâlâ mümkün olacak mı? Kesinlikle değil. Bu mümkün olmayacak çünkü bu, kutsal alanın tekrar kirlenmesine yol açacaktır. O zaman insanlar için lütuf zamanı, tövbe, iman ve itiraf yoluyla İsa'nın şefaati aracılığıyla günahlarının silinebileceği zaman sona erecek.

Az önce 2.300 öğleden sonra ve sabah döneminin dolduğunu gördük, çünkü İsa'nın cennetteki kutsal alanda bizim için aracılık ettiği gerçeği artık unutulmuyor. Ve gördük ki, bu sürenin sonunda cennetin mabedinde arınma işi başlayacak ve bu iş tamamlandıktan sonra, insan için şefaet zamanı çoktan geldiği için artık günahları itiraf etmenin mümkün olmayacağını gördük. bitti. İsa yakında gökteki işini bitirecek. Peki hayatımız nasıl? Tapınaktaki günahların temizlenmesi tamamlandığında artık cennete gönderecek hiçbir günahımız kalmaması diye, bugün tüm günahlarımızı İsa'ya mı götürüyoruz? Arınma işi tamamlandığında, Mesih'in Dünya'daki kilisesinin üyeleri, artık şefaet olmayacağından, günah işlemeyen kutsal bir Tanrı'nın huzurunda yaşamalıdır. Bu sefer hazırlıklı mıyız? Rab İsa'nın karakterini yaşamlarımızda zaten yansıtıyor muyuz? Vakit varken bunu yapalım.

4. Bölüm

2.300 öğleden sonra ve sabah

Önceki bölümde Daniel 8'in 1'den 14'e kadar olan ayetlerini incelemiştik. Şimdi bölümün geri kalanına odaklanacağız. Birisi meleğe göksel mabet gerçeğinin ne kadar süre sonra unutulacağını sormuştu. Cevap şuydu:

"Bana şöyle dedi: İki bin üç yüz akşam ve sabaha kadar; ve kutsal alan olacak artıldı." Daniel 8:14

Bu süre ne kadar süreyi temsil ediyor? Bırakın Kutsal Kitap bizi aydınlatsın. Öncelikle "akşamlar ve sabahlar" ifadesinin ne anlama geldiğini öğrenelim . Bunu Yaratılış'ta buluyoruz:

"İlk gün akşam ve sabah vardı." Yaratılış 1:5

"Akşam ve sabah" tabiri bir günü ifade etmektedir. Gün iki bölümden oluşur: karanlık veya "öğleden sonra" ve aydınlık - "sabah". Dolayısıyla "2.300 akşam ve sabah" 2.300 gün demektir. Bunlar gerçek anlamda 24 saatlik günler olarak mı yoksa farklı bir şekilde mi anlaşılmalıdır? Tanrı'nın kendisinin açıklama yapmasına izin verelim. İncil'de Sayılar kitabında şöyle açıklıyor:

"Onlara de ki: "Ben sağ olduğum için, diyor RAB, kulağıma söylediğin gibi, sana da öyle yapacağım... Ülkeyi gözetlediğin günlerin sayısına göre, kırk gün; her gün bir yılı temsil eder." yıl kötülüklerinizi kırk yıl üzerinize taşıyacaksınız" Sayılar 14:34

Her gün bir yılı temsil ediyor. Yani 8. bölümde Daniel'e verdiği vahiyde 2.300 gün 2.300 yıla denk gelmektedir. Dolayısıyla Daniel 8'in 14. ayetini şu şekilde anlıyoruz:

"2.300 yıla kadar ve kutsal yer temizlenecek."

Şimdi Daniel'in vizyonu aldığı andaki durumunu analiz etmeye dönelim. Ne zaman anlamını açıklıyordum, dedi melek

"Söylenen akşam ve sabah rüyeti doğrudur; Ancak siz vizyonu koruyun, çünkü bu hala çok uzak günlere işaret ediyor. Ben Daniel zayıfladım ve birkaç gün hastaydım; Ben de kalkıp kralın işini yaptım. Bu görüntü beni hayrete düşürdü, ama onu anlayan kimse yoktu." Daniel 8:26, 27

Daniel'e göre melek açıklama yapmadı ve hiç kimse görümün anlamını anlamadı. Bu açıklamayı 8. bölümün son ayetlerinde (26 ve 27) vermektedir. Açıklama bu bölümde bulunamadı. Meleğin kendisi peygambere şöyle dedi: "Ancak sen vizyonu koru, çünkü bu henüz uzak günlere işaret ediyor". O zaman kendisine bir açıklama yapılmayacaktı. Peygamber bu kehanetin açıklamasını almadan kalır mıydı?

Daniel, Kral Belşatsar'ın üçüncü yılında 2.300 akşam ve sabahla ilgili bir görüm aldı: "Kral Belşatsar'ın krallığının üçüncü yılında ben Daniel bir görüm gördüm ilk başta sahip olduğumdan sonra. Daniel 8:1. Belşatsar yaklaşık sekiz yıl hüküm sürdü. Daha sonra Medler ve Persler tarafından öldürüldü. "Aynı gece Keldanilerin kralı Belşatsar öldürüldü. Ve yaklaşık altmış iki yaşındaki Med Darius ,

Krallığı ele geçirdi." Daniel 5:30, 31. İşte o zaman Daniel meleğin ziyaretini tekrar aldı:

"Med soyundan Ahasuerus oğlu Darius'un Kildanilerin krallığına kral olarak atanmasının ilk yılında, saltanatının ilk yılında ben, Daniel...

Yüzümü Rabbime çevirdim, dua ve niyazlarla, oruçla, çulla, külle onu aramak için... Konuşuyordum, yani hâlâ dua ediyordum ki, gördüğüm Cebrail denen adam İlk başta hızla uçarak geldi ve öğleden sonraki kurban töreni sırasında bana dokundu. Bana talimat vermek istedi, benimle konuştu ve şöyle dedi: Daniel, şimdi anlamını anlamını sağlamak için dışarı çıktım. Dualarınızın başında emir geldi, ben de bunu size bildirmeye geldim, çünkü siz çok seviliyorsunuz; Öyleyse konuyu düşünün ve vizyonu anlayın. Daniel 9:1-3, 20-23

Melek Cebrail, vizyonun "anlamını anlamasını" sağlamak için ortaya çıktı. Ona "vizyonu anla" dedim . Hangi vizyon? Açıkçası Daniel'in anlamadığı şey buydu. Peki bu vizyon neydi? Daniel kitabının tamamında onun hakkında söylediği tek bir şey var: "Görme hayran kaldım ve onu anlayan olmadı" Daniel 8:27. 2300 öğleden sonra ve sabah. Cebrail 2.300 akşam ve sabah görümünü açıklamaya geldi. Meleğin açıklamasını 9. bölümün metninde buluyoruz:

"Yetmiş hafta halkından ve kutsal şehirden koptu."
Daniel 9:24

İncil'in en modern tercümelerinde, söz konusu ayette " kesilmiş " yerine "kararlı" kelimesi geçmektedir. Ancak bu tercüme aslına pek sadık değildir. Bu nedenle yukarıdaki metni "kes" kelimesiyle sunuyoruz .

2.300 öğleden sonra ve sabahın 2.300 yıla denk geldiğini daha önce görmüştük. Cebrail peygambere bu süreden 70 haftanın "kesildiğini" söyledi. Her hafta 7 günden oluşur. Böylece 70 hafta şuna eşit olacaktır:

$$70 \text{ hafta} \times 7 \text{ gün} = 490 \text{ gün}$$

$$490 \text{ gün} = 490 \text{ yıl (her gün bir yılı temsil eder)}$$

Kehanette 2.300 yılın 490 yılı kesilecek, yani ayrılmış olacaktı. Neden ayrılırsınlar ki? Melek şöyle dedi: "Halkından yetmiş hafta kesildi" (Daniel 9:24). Bu 70 haftanın (490 yıl) temsil ettiği dönem Daniel'in kavmine ayrılmıştı. Kutsal Kitap Daniel'in hangi halktan olduğunu şöyle açıklar:

"Aryok, Daniel'i hemen kralın huzuruna çıkardı ve ona şöyle dedi: Yahuda tutsaklarının oğulları arasından, bu yorumu krala açıklayacak birini buldum." Daniel 2:25

Yahuda, İsrail'in kabilelerinden biriydi. Daniel bir İsrailiydi. Melek, Daniel'in kavmi için 70 haftanın (490 yıl) ayrı olduğunu söylediğinde, onların İsrailoğulları için ayrı olduklarını gösterdi. Bu yetmiş hafta boyunca meydana gelecek olaylar özellikle İsrail halkının tecrübesiyle yerine gelecektir.

Melek ayrıca Daniel'e yetmiş haftanın kesildiğini veya "kutsal şehriniz için" ayrıldığını da söyledi. Kutsal Kitap bize Daniel'in şehrinin ne olduğunu açıklıyor:

"Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnetsar Yerus̄alim'e gelip onu kuşattı. Rab, Yahuda kralı Yehoyakim'i ve Tanrı Evi'nin bazı takımlarını ona verdi; Bunları Şinar diyarına götürdü... Kral, hadımlarının reisi Aşpenaz'a, hem kraliyet soyundan hem de soylulardan İsrail çocuklarından bazılarını getirmesini söyledi... Aralarında oğulların da vardı. Yahuda, Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya'nın." Daniel 1:1-3, 6

Daniel Yerus̄alim'den getirilen esirlerden biriydi. O onun şehriydi. Azizin hakkında ne zaman Cebrail, Daniel'e yetmiş haftanın "şehirden kopuk" olduğunu söyleyerek temsil ... ettikleri sürenin (490 yıl) Yerus̄alim üzerinden belirlendiğini ortaya koydu. Meleğin kendisine göstereceği olaylar Kudüs'te gerçekleşecekti. 490 yılı, kehanetin İsrail halkının ve Yerus̄alim'in başına gelecekleri öngördüğü bir dönem olacaktı.

Geriye bu 70 haftanın 2.300 yıl içinde nereye sığacağını bilmek kalıyor. başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Melek az önce "yetmiş hafta kesildi" dedi. Şimdi bunların 2.300 günlük zaman aralığının sonunda veya ortasında başlayacağını belirtmeseydi, biz bunları ancak bu 2.300 günün başlangıcı olarak anlayabiliriz. Bunu bir zaman çizelgesi şeklinde ifade edersek, 70 hafta (490 yıl) ile 2.300 gün arasında aşağıdaki ilişkiyi elde ederiz:



Yetmiş hafta 2.300 yılın başlangıcında başlar.

Meleğin 25. ayetteki açıklamasını okumaya devam ediyoruz:

"Bilin ve anlayın: Kudüs'ü yeniden kurma ve inşa etme emrinin iletilmesinden, Kutsanmış Olan'a, Prens'e kadar yedi hafta altmış iki hafta; meydanlar ve çevre yolları yeniden inşa edilecek, ancak bu sıkıntılı zamanlarda." Daniel 9:25

Bahsi geçen ayeti okuduğumuzda meleğin, peygamberliğin süresini saymak için bir başlangıç noktası verdiğini anlıyoruz. "Kudüs'ün onarılması ve inşa edilmesi emrinin çıkışından itibaren" diyor . Burada melek, sayımı başlatacak olayı haber veriyor: "Kudüs'ü yeniden kurma ve inşa etme emri" olacaktı . Meleğin başlangıç noktası olarak verdiği tek olay bu olduğundan ve melek 2.300 akşam ve sabahı anlattığından, 2.300 akşam ve sabahı saymanın başlangıç noktası olarak bunu anlıyoruz. Melek de 70 haftayı kıyametten kopmuş bir dönem olarak anlatırken

2.300 öğleden sonra ve sabah, meleğin verdiği tek başlangıç noktasıdır, bunun aynı zamanda 70 haftayı saymanın da başlangıç noktası olduğunu anlarız. Dolayısıyla Kudüs'ü onarıp inşa etme emri, hem 2.300 yılın hem de 70 haftanın (490 yıl) sayımının başlangıcını simgeleyen olaydır. Bu emir ne zaman verildi? Ezra kitabında bunun yazılı bir kopyasını buluyoruz:

"Bu, Kral Artahşasta'nın, RAB'bin İsrail üzerindeki sözlerini, emirlerini ve kanunlarını yazan kâhin Ezra'ya, kralların kralı Artahşasta'dan Tanrı'nın Yasasının yazıcısı kâhin Ezra'ya verdiği mektubun bir kopyasıdır. cennetin: Barış mükemmel! Benim krallığımda İsrail halkından, kâhinlerinden ve Levililerinden kim seninle Yerusâlim'e gitmek isterse gitmeli diye ferman aldım. Çünkü kiral ve onun yedi danışmanı, Allahınızın elinizde olan kanununa göre Yahuda ve Yerusâlim hakkında araştırma yapmanızı emrediyor; ve kralın ve danışmanlarının, meskeni Yerusâlim'de olan İsrail'in Tanrısına gönüllü olarak sundukları gümüş ve altını, ayrıca tüm Babil ilinde bulduğunuz gümüş ve altını, RAB'bin gönüllü sunularıyla birlikte almak için. halktan ve kâhinlerden Tanrıların Yerusâlim'deki evine karşılıksız olarak sunulan kurbanlar."

Ezra 7:11-16

Kral Artaxerxes şöyle diyor: "Bu benim tarafımdan kararlaştırıldı", yani bu bir kraliyet emridir. Ferman şunu söylüyor: "Tanrının elinde olan kanununa göre Yahuda ve Yerusâlim hakkında araştırma yapmak üzere kral ve onun yedi danışmanı tarafından gönderildin." "Sorgulama" kelimesi "yargılama" anlamına gelir . Kral Artaxerxes'in rahip Ezra'ya Yahuda ve Yerusâlim'de "Tanrısının kanununa göre" soruşturma yapmasını emretmesi, bu fermanla Artaxerxes'in Ezra'ya, Tanrı'nın kanununu yargılamak için özerk bir şekilde uygulayarak yönetme yetkisini verdiğini gösteriyor. Kral Artaxerxes böyle bir emir vererek Yerusâlim hükümetini "yeniden kuruyordu" .

Bu tarihe kadar, halka Yerusâlim'i yeniden inşa etme yetkisi veren iki ferman zaten yayınlanmıştı: imparatorlar Koreş ve Darius'tan (Ezra 1:1-4; 6:1, 14; 6-8). Ancak hiçbiri hükümetin yeniden kurulmasına izin vermedi. Melek Daniel'e, kehanetin başlangıcını işaret eden emrin veya fermanın "yeniden inşa etmek" olacağını söylemişti. Yerusâlim (Daniel 9:25). Yalnızca Kudüs'ün yeniden inşasını emreden bir emir, kehaneti yerine getirmeyecektir. Kudüs'teki hükümetin de "yeniden kurulması" emri verilmeden önce , kehanette öngörülen sürenin sayımına başlanması koşulu yerine getirilmeyecekti. Ancak Artaxerxes zamanında, "hükümeti yeniden kurma" ve aynı zamanda yeniden inşa etme emri verilmişti, Artaxerxes'in yukarıdaki kararnamesinde de belirtildiği gibi: "Çünkü sen kral ve onun yedi danışmanı tarafından emrediyorsun... Tanrının Yerusâlim'deki evi için gönülden sunulan sunularla birlikte tüm Babil ilinde bulabileceğin gümüş ve altın. Artaxerxes , "Kudüs'te bulunan" Tanrı'nın Evi'nin inşa işinin tamamlanması için sunuların alınmasını emreder ; ve ayrıca şöyle dedi: "Ve Tanrının evi için vermeni arzu ettiğin diğer ne varsa, kralın hazine evinden vereceksin." Ezra 7:20. Tanrı'nın Evi, Kudüs'te olduğundan şehrin bir parçasıydı ve onun yeniden inşasını emreden ferman, sonuç olarak, Kudüs şehrinin yeniden inşasına dair bir fermanı. Daha sonra bu emrin yerine gelmesiyle birlikte kehanetin sayımına başlandı. Tarihe göre bu olay M.Ö. 457 yılında meydana gelmiştir. Böylece o yıldan itibaren 2.300 öğleden sonra ve sabahın sayımı başlamış ve yetmiş gün sayılmaya başlanmıştır.

haftalar:



Meleğin Daniel 9:25'teki açıklamasına dönüyoruz. Dedi ki:

"Bilin ve anlayın: geri yükleme ve inşa etme emrinin verilmesinden Kudüs'ten, Meshedilmiş Olan'a, Prens'e, yedi hafta altmış iki hafta."
Daniel 9:25

Melek, M.Ö. 457 olarak bildiğimiz bu başlangıç noktasından " Meshedilmiş Olan Prens'e kadar" diyor. Rabbin ordusunun Prens'inin İsa olduğunu daha önce görmüştük. Ve meleğe Tanrı tarafından İsa'dan ikinci bir unvanla bahsetmesi talimatı verildi: "Meshedilmiş Olan." "Meshedilmiş" kelimesi, Tanrı'nın Kutsal Ruhunun sembolü olan yağla "meshedilmiş" kişiyi belirtmek için kullanılır . Melek, İsa'dan Meshedilmiş olarak söz ederek, kehanetin belirttiği zamanda İsa'nın "Meshedilmiş" olacağını ve bu nedenle "Meshedilmiş" olarak adlandırılabileceğini bize gösterir. Meleğin belirttiği zaman neydi? Dedi ki:

"Emirin ortaya çıkışından... Meshedilmiş olana, Prens'e kadar, yedi hafta altmış iki haftaya kadar"

"Yedi hafta altmış iki hafta" süresi 7'nin toplamına eşittir haftalar + 62 haftalar:

$$7 \text{ hafta} + 62 \text{ hafta} = 69 \text{ hafta}$$

Her hafta 7 gün olduğundan:

$$69 \text{ hafta} \times 7 \text{ gün} = 483 \text{ gün}$$

Kehanetin her gününün bir yıla eşit olduğunu daha önce görmüştük. Bu nedenle 483 gün 483 yıla karşılık gelir. Melek şöyle demişti:

"Emirin ortaya çıkışından... Meshedilmiş olana, Prens'e kadar, yedi hafta altmış iki haftaya kadar"

Başlangıç noktası olan "tarikatin ayrılışı" M.Ö. 457 yılına denk gelmektedir.

O yıldan itibaren sayan melek, "Mesih'e, Prense", yani İsa'nın meshedildiği zamana ulaşmak için "yedi hafta altmış iki hafta" ilerlememiz gerektiğini, yani, 483 yıl. Meleğin açıklamasını daha iyi anlayabilmemiz için bunu bir grafik haline getirdik:



Zaman içinde 483 yıl ilerleyerek, MÖ 457'den itibaren şunu elde ederiz:



Yukarıdaki grafikte "0" yılının bulunmadığına dikkat edin. MÖ 457'den itibaren yıl sayısı MÖ 1'e gelinceye kadar azalır. Daha sonra doğrudan milattan sonraki 1. yıla geçilir. MÖ 457'den 483 yıl ilerlediğimizde doğru yıla ulaşmak için bunu not etmek önemlidir. MÖ 457'den 457 yıl ilerlediğimizde şunu elde ederiz:

$$\begin{array}{r} 457 \\ -457 \\ \hline 000 \end{array}$$

Hesaplamanın sonucu 0 (sıfır) olacaktır, ancak sıfır yılı olmadığından 457 yıl geriye gittiğimizde doğrudan MS 1 yılına (Milattan sonraki "1" yılına) ulaşırız. Zamanda ilerlememiz gereken 483 yıldan 457 yıl ilerlediyssek, 483 yılın sonuna ulaşmak için yine 483-457 yıl ilerlememiz gerekecek. Hala kaç yıl daha gitmemiz gerektiğini bulmak için matematik yapalım:

$$\begin{array}{r} 483 \\ -457 \\ \hline 026 \text{ yıl} \end{array}$$

Zaten görmüştük ki, 457 yıl ilerlediğimizde 1. yıla ulaşıyoruz. O yıldan (1. yıl) sonra kalan 26 yılı daha ilerletip 483'ü tamamladığımızda şu sonuca ulaşıyoruz:

$$\text{MS } 1 + 26 \text{ yıl} = \text{MS } 27$$

Sonra anladık ki, 483 yıl ilerleyerek MS 27 yılına ulaştık. Melek, "tarikatın ayrılışından", yani M.Ö. 457 yılından, "Meshedilmiş Prens"e kadar, şöyle demişti: "yedi hafta ve altmış iki hafta" olacak (Daniel 9:25). Meleğin verdiği süre MS 27 yılında sona erdi ve o yılda "yedi hafta altmış iki hafta" yani 483 yıl tamamlanacaktı. Melek, bu sürenin sonunda Prens İsa'nın "meshedilmiş" görüneceğini söylemişti. Tarih bunun gerçekten yaşandığını kanıtlıyor. İsa MS 27'de vaftiziyle meshedildi. Kutsal Kitap, İsa'nın vaftiz edildiği ve Kutsal Ruh'la meshedildiği sahneyi şöyle anlatır:

"İsa vaftiz edildiğinde hemen sudan çıktı ve işte, gökler ona açıldı ve o, Tanrı'nın Ruhü güvercin gibi inip O'nun üzerine geliyor." Matta 3:16



Artık meleğin açıklamasının analizine devam edebiliriz:

"Altmış iki hafta sonra, Kutsanmış Kişi öldürülecek ve artık var olmayacak." Daniel 9:26

Bu meshedilmiş kişinin İsa olduğunu daha önce görmüştük. 26. ayette meleğin bu sürenin tamamından bahsetmediğine dikkat edin: "yedi hafta, altmış ve iki hafta." Sadece "altmış iki hafta sonra" diyor. bunu neden yapıyor? Altmış iki haftanın, meleğin 25. ayette belirttiği sürenin son kısmı olduğuna dikkat edin:

(1) Yedi hafta ve (2) Altmış iki hafta.

Çünkü "altmış iki hafta" belirtilen sürenin son kısmını oluşturmaktadır. Altmış iki hafta, "yedi hafta altmış iki haftalık" sürenin bitmesiyle, yani MS 27 yılında sona ermiştir. Melek, altmış iki hafta sonra meshedilmiş olanın öldürüleceğini söyleyerek, MS 27 yılından sonra İsa'nın öldürüleceğini açıklamaktadır. Tarih, İsa'nın MS 31 yılında, yani MS 27 yılından sonra öldüğünü bildiriyor.



Şimdi bir sonraki ayete geçelim:

“Birçoklarıyla bir hafta süreyle sağlam bir antlaşma yapacak; hafta ortasında olacak kurban ve et sunusu sona erecek” Daniel 9:27

Melek hangi haftadan bahsediyor? Yetmiş kişiden zaten $7 + 62 = 69$ haftayı tartıştı. Yani sonuncusundan, yetmişincisinden bahsediyor olmalısınız:



7+62 haftalık sürenin sonunda 70 haftanın tamamlanmasına 1 hafta kaldığını unutmayın. Bu son haftada kehanetin gerçekleşmesini sağlayacak olayların açıklaması 27. ayette şöyle verilmektedir:

“Birçoklarıyla bir hafta süreyle sağlam bir antlaşma yapacak” Daniel 9:27

70 haftanın sonuncusu olan bu hafta MS 27 yılında başlıyor. Haftanın 7 günü vardır ve daha önce de gördüğümüz gibi bu kehanette yedi yıla denk gelmektedir. Tarih, İsa'nın meshedildikten sonra, Yahudilerin etkisi altında çarmıha gerilene kadar üç buçuk yıl boyunca müjdeyi Yahudilere duyurduğunu gösteriyor. Ancak müjdenin Yahudilere duyurulması MS 34 yılında tam 7 yıl tamamlanmaya kadar devam etti. Bu yıl dindar bir Yahudi Hıristiyan olan Stephen, bizzat Yahudilerin eliyle öldürüldü:

“Ve çağırıp şöyle diyen İstefanos'u taşıdılar: Rab İsa, ruhumu al! Sonra diz çökerek yüksek sesle bağırdı: Rabbim, bu günahı onlara yükleme! Bu sözlerle uykuya daldı... O gün Yeruslaim'deki kiliseye karşı büyük bir zulüm baş gösterdi; ve elçiler dışında hepsi Yahudiye ve Samiriye bölgelerine dağılmıştı... Dağınık olanlar, sözü vaaz etmek için her yere gittiler.” Elçilerin İşleri 7:58, 60 ve 8: 1 ve 4

İstefanos'un öldürüldüğü gün, "kiliseye karşı büyük bir zulüm baş gösterdi" ve Hıristiyanlar "dağıldılar" ve "sözü vaaz etmek için her yere gittiler". Ö Müjdenin yalnızca Yahudilere duyurulması durduruldu ve Yahudi olmayanlara duyurulmaya başlandı. Yahudiler için yetmiş haftalık "kesinti" sona ermişti.

İstefanos'un öldürülmesi yedi yıllık dönemin, yani meleğin İsa'nın bir "antlaşma" yapacağını söylediği haftanın sonunu işaret ediyordu:

"Birçoklarıyla bir hafta süreyle sağlam bir antlaşma yapacak" Daniel 9:27

İsa'nın MS 27 yılındaki vaftizinden bu yana ve havarileri tarafından vaaz edilen müjdeyi kabul edenler bu antlaşmayı kabul etmiş oldular. Ancak Yahudi halkı, Stephen'ı öldürdükten sonra müjde vaizlerini Kudüs'ten kovduklarında genel olarak bunu reddetti. Bu, bu haftanın sonunda meydana geldi (MS 27 + 7 = MS 34). Böylece yetmiş haftalık peygamberlik sözü yerine geldi.

Geçen hafta bunu açıklamaya devam eden melek Daniel'e şöyle dedi:

"Hafta ortasında kurbanı ve tahıl sunusunu sona erdirecek" Daniel 9:27

"Hafta ortasında" yani 7 yıllık sürenin ortasında " fedakarlık sona erecek". 7 yılın yarısı üç buçuk yıldır. Bu haftanın MS 27 yılında başladığını zaten görmüştük. Buna üç buçuk yıl da eklersek MS 31 yılına ulaşıyoruz. Tarih, bu yılın İsa'nın öldürüldüğü yıl olduğunu bildiriyor. Meleğin Daniel'e verdiği kehanet, İsa'nın günahkarlar uğruna öleceği zamana işaret ediyordu.

Bu, meleğin verdiği "haftanın yarısı"nda gerçekleşen olaydı. Peki İsa'nın ölümü nasıl "kurbanı durdurdu"? İncil'de bunun cevabı var. Tanrı bu adama günah işlediğinde günahlarını bir hayvan üzerinde itiraf etmesini ve onu kurban etmesini emretmişti. Hayvanın kanı, günahları affetmek için herhangi bir kurtarıcı erdeme sahip değildi, ancak bizim için kurban edilmeye gelecek olanın - gerçek sunakta - Gulgota çarmıhındaki İsa'nın kanını temsil ediyordu. Bir İsrailinin yaptığı her kurban, her günah sunusu, Tanrı'nın Oğlu'nun bizim adımıza sunduğu kurbanı hatırlatıyordu. Vaftizci Yahya, kurban edilen hayvanların, dökülen kanının, Tanrı'nın yasasını çiğneyen adam için bağışlanma sağlayabilecek olan İsa Mesih'i temsil ettiğini anlamıştı. Yahya bu gerçeği şu sözlerle dile getirdi:

"Yuhanna, İsa'nın kendisine geldiğini gördü ve şöyle dedi: İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" Yuhanna 1:29

İsa öldürüldüğünde gerçek kurban gerçekleştirildi. Eğer gerçek kurban zaten yapılmış olsaydı, günahların bağışlanması için hayvanları kurban etmeye devam etmeye ne gerek olurdu? İsa Gulgota'nın çarmıhında öldükten sonra artık hayvanların kurban edilmesine gerek kalmayacaktı. Günahkarın yalnızca O'nun fedakarlığına olan inancını ifade etmesi yeterli olacaktır.

Kudüs'teki tapınak, hayvanların kurban edilmek üzere götürüldüğü yerdi. İsa öldüğünde Tanrı, Yeruslaim'deki tapınağın artık hayvanların kurban edildiği yer olmayacağına dair tanıklık etti.

böylece erkekler başışlanma elde edebilsinler. Bu durum Matta İncili'nde şöyle bildirilmektedir:

"Ve İsa yine yüksek sesle ağlayarak ruhunu teslim etti. İşte, Mescidin perdesi yukarıdan aşağıya doğru ikiye yırtıldı." Matta 27:50, 51

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki perde "yukarıdan aşağıya" yırtıldığı için çalışma doğaüstüydü. Görünmez bir varlık tapınağın perdesini yırttı. Peçe, günahkarlar tarafından kurban edilen hayvanların kanının götürüldüğü yerd. Perde yırtıldığında Tanrı, o tapınakta yapılan hayvan kurbanlarının artık bir anlam ifade etmeyeceğine tanıklık etti. Orada hizmet eden kâhinlerin hizmeti de sona erecek ve yerini, gökteki insanların gerçek kâhini olarak Mesih'in hizmeti alacaktı (İbraniler 8:1, 2).

Daniel 9:27'de melek peygambere aynı tarihte, yani "haftanın ortasında" İsa'nın "ekmek sunusunu" durduracağını söylemişti . Bu sunu aynı zamanda Mesih'i de temsil ediyordu. Her zaman mayasız, ince un veya un keklerinden yapılmıştır. Maya günahın sembolüdür. Mesih'in bedeninin sunulması günahsız bir sunuydu, çünkü Mesih asla günah işlemedi. Sunu olarak sunulan un, tahılın öğütülmesiyle yapılıyordu ve kötülüklerimiz için öğütülecek olan Mesih'i temsil ediyordu (Yeşaya 53:5). İsa Golgota'nın çarmıhında öldüğünde, artık İsrailoğullarının simgesel sunuları sunmalarına gerek kalmamıştı. Böylece çarmıhtaki kurban aracılığıyla, kehanette öngörüldüğü gibi yiyecek sunusunu da durdurdu. Sevgili Oğlunu günahlarımız için bir kurban olarak gönderme zamanının ne zaman dolacağını önceden bilen Tanrı, bu kutlu işin ne zaman yapılacağını meleği aracılığıyla kehanet yoluyla bildirdi.

Yetmiş haftanın sonunda İsrail, İstefanos'u öldürerek ve vaizleri Yeruslaim'den kovarak, Tanrı'nın Mesih'in ve havarilerin vaazı aracılığıyla kendilerine sunduğu müjdeyi reddettiğini mühürledi. Bu dönemin sonunda İsrail halkı artık Tanrı'nın Dünya üzerindeki kilisesi olarak görülmeyecek ve Kudüs, Tanrı'nın insanlarla birlikte evini kuracağı fiziksel yer olmaktan sonsuza kadar çıkacaktı.



MS 34'ten sonra yazan elçi Pavlus onların Gerçek Yahudiler, İsa Mesih'e iman edenler olarak kabul ediliyordu:

"Ve Tanrı'nın sözünün boşa çıktığını düşünmeyelim, çünkü herkes İsrail aslında İsrailoğullarıdır; ne de İbrahim'in soyundan oldukları için hepsi O'nun çocukları değildir" Romalılar 9:6, 7

"Bilin ki, iman edenler İbrahim'in çocuklarıdır." Galatyalılar 3:7

"Çünkü o yalnızca dışsal olarak Yahudi olan bir Yahudi değildir... Ama bir Yahudi, yani içte doğru" Romalılar 2:28, 29

Daniel 9:24'te melek şöyle dedi: "Yetmiş hafta, Bu günaha son vermek için halkına ve kutsal şehrine gönder" Daniel 9:24

Tanrı'nın İsrail halkıyla bir amacı vardı. Eğer Mesih ve havarileri tarafından vaaz edilen sevindirici haberi kabul etseydi, Daniel 9:24'ün söylediği gibi, yetmiş haftanın sonunda isyanlarının "son bulması" için Mesih onlara güç verecekti . Fakat onlar Mesih'i reddettiler ve Tanrı'nın yaşamlarındaki amacının gerçekleşmesi yerine, Mesih'i ve İstefanos'u öldürerek günahlarını biriktirdiler. Böylece Allah'ın amacı, her ne kadar onları reddedenlerin hayatlarında yerine getirilemese de, müjdeyle tüm inananların hayatlarında yerine gelmiş oldu. Bunların yüreklerinde var olan Tanrı düşmanlığı, Mesih'in iman yoluyla kendilerine bahşedilen lütfuyla "son buldu". Tanrı'nın kişilere saygı göstermediğini görüyoruz. Yahudiler ve Yahudi olmayanlar yalnızca Mesih aracılığıyla verilen vaatlerin mirasçılarıdır (Romalılar 3:30). Bir Yahudi olan Pavlus şunu yazdı:

"Bir avantajımız var mı? Hayır, hiç de değil; çünkü hem Yahudilerin hem de Yunanlıların günah altında olduğunu zaten göstermiştik; Yazıldığı gibi: Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan yok, Tanrı'yı arayan yok" Romalılar 3:9-11

Buraya kadar meleğin Daniel'e verdiği yetmiş haftanın açıklamasını inceledik. Ancak meleğin Daniel'e 2.300 akşam ve sabahla ilgili görüşümü açıklamaya geldiğini unutamayız. 2.300 yılın ilk kısmı olan " yetmiş hafta" . 70 haftalık ve 2.300 yıllık zaman dilimlerini bir arada içeren grafiği yine aşağıda sunuyoruz:



Yetmiş haftayı incelerken zaten 490 yıl ilerlemiş olduğumuza göre, 2.300 yılı tamamlamak için ne kadar zamanımız kaldığını kontrol etmemiz ve bunları 490 yılın sonuna denk gelen tarihe eklememiz yeterli:

$$\begin{array}{r} 2300 \\ - 490 \\ \hline \end{array}$$

1 8 1 0 yıl

2.300 yıllık peygamberlik iki kısma ayrılmıştı: ilk yetmiş
490 yıla karşılık gelen haftalar ve geri kalan süre 1810 yıldır:



İşaret Yukarıdaki grafikte kehanetin öngördüğü zaman diliminin sona erdiği yılı temsil etmektedir. Bunu bilmek için 2.300 yılın sonuna ulaşana kadar kalan yıllara 490 yılın bittiği yılı (yukarıdaki grafiğe göre MS 34 yılı) eklememiz yeterli. Matematiği yaparsak, elimizde:

0 0 3 4 MS
+ 1 8 1 0 yıl

1 8 4 4 d. W.



2.300 akşam ve sabahla ilgili kehanet 1844'e işaret ediyor. Şöyle diyordu: "iki bin üç yüz akşam ve sabaha kadar ve kutsal yer temizlenecek" Daniel 8:14. Hangi kutsal alan? Daniel'in 8. bölümünü incelediğimizde buranın İsa'nın tapınağı olduğunu, insan eliyle inşa edilmediğini gördük; Burası Mesih'in şefaati ettiği yerdedir ve gökte bulunmaktadır (İbraniler 8:1, 2; 9:24). Cennetin kutsal alanını ne kirletebilir?

Günahlar. İsrail mabedinde, insanlar kurban edilecek hayvanla ilgili günahlarını itiraf ettiğinde, bu hayvanın kanı, bu mabedin ("kutsal" olarak adlandırılan) iki bölümünü ayıran mabedin iç perdesine (perdesine) serpilirdi. ve "çok kutsal"). Bu kanın peçe üzerine serpilmesi eylemi,

Hayvan hakkında itiraf edilen günahlar, onun kanıyla tapınağa aktarılıyordu. Böylece her yıl İsrail'in kutsal alanı bu sembolik aktarım işi aracılığıyla günahla dolduruldu. Ve sonra yılda bir kez kutsal alan rahip tarafından arındırılırdı. Aynı şekilde, Golgota çarmıhında Mesih'in kurban edilmesi tamamlandıktan sonra, insanlar İsa'ya iman ederek günahlarını Tanrı'ya itiraf ettiklerinde, günahları Mesih İsa'nın kanının erdemleri aracılığıyla göksel tapınağa aktarılır. Geçmişte İsrail halkına verilen kutsal alanda yapılan törenler, Mesih'in gökteki hizmeti aracılığıyla gerçekte neler olacağına bir örneğiydi. Bu nedenle Pavlus, Yeruşalim'deki mabedde yapılan törenleri anlattıktan sonra şöyle dedi: "Bu, çağımız için bir benzetmedir."

(İbraniler 9:9).

Allah, 2.300 akşam ve sabah kehanetiyle, burada belirtilen 2.300 yıl sona erdiğinde, yani 1844 yılına geldiğimizde, cennetteki "kutsal yerin" "temizleneceğini" bildirmiştir. Gerçek Rahibimiz İsa, 1844 yılında mabedi temizleme işine başladı. Ne zaman bitirecek? Yakında. Ve O'nun işi bittiğinde, günahlarımızı itiraf etmemizin ve onları kutsal alanı yeniden kirletmeye göndermemizin artık hiçbir yolu kalmayacak. Cennetin mabedi bir kez arıtıldığında bir daha asla kirlenmeyecektir. Vahiy'deki şu ifade, tapınağı temizleme işi bittiğinde İsa'nın tavrını çok iyi ifade ediyor: "Haksızlar adaletsizlik yapmaya devam etsin, kirliler kirli olmaya devam etsin; Doğrular doğruluğu uygulamaya devam eder, kutsallar ise kendilerini kutsallaştırmaya devam eder." Vahiy 22:11. Bugün, Tanrı'dan bize günahlarımızı göstermesini istemenin ve sonra onları İsa'nın kurbanlığına imanla itiraf etmenin, böylece onları erkenden Tanrı'nın tapınağına göndermenin zamanıdır. Böylece, Mesih'in işi bittiğinde, artık itiraf edecek günahlarımız olmayacak ve saf, temiz, kusursuz olacağız ve bir Şehaatçi olmadan kutsal bir Tanrı'nın önünde yaşayabileceğiz.

Kutsal mekanın arınması sona erdiğinde Tanrı'nın yeryüzünde bu durumda olacak bir halkı olacaktır. Bu insanlar Vahiy'de şöyle anlatılıyor:

"Baktım ve Kuzu'nun Sion Dağı'nda durduğunu ve O'nunla birlikte yüz kırk dört bin kişi olduğunu gördüm... Onlar nereye giderse gitsin Kuzu'nun takipçileridir... O'nun ağızında hiçbir yalan bulunmadı; hiçbir kusurları yok." Vahiy 14:1, 5

Allah'ın kudret ve lütfuyla biz de bu lekesiz kavmin bir parçası olalım. Hazreti İsa. Amin.

Bölüm 5

Vahiy 13 - Canavarın saltanatı

Birinci bölümde Daniel 2'nin sembolik heykelini incelerken on parmağın Mesih'in ikinci gelişinde dünyaya hükmedecek krallara karşılık geldiğini gördük. Kıyametin 13. bölümünde on boynuzlu canavar sembolü aracılığıyla tamamlayıcı bir vahiy buluyoruz.

"Sonra denizden on boynuzlu, yedi başlı, boynuzlarında on taç bulunan ve başlarında küfür isimleri bulunan bir canavarın çıktığını gördüm." Vahiy 13:1

İkisi arasındaki yazışmaya dikkat edin: Daniel 2'deki heykelin on parmağı; canavarın on boynuzu. Ancak Vahiy 13'ün metni dikkatimizi çeken bir ayrıntıdan söz ediyor:

"Denizden on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın çıktığını gördüm. _____
on taç boynuzu var" Vahiy 13:1

Diademler taçlardır. Bir kral "krallığı" aldığı anda ona ne olur? Taçlandı. Yahya'nın on boynuzun "taç giydiğini" görmesi, onların temsil ettiği on kralın zaten taç giymiş olduğunu ortaya koyuyor. Vahiy 17'de aynı canavarla ilgili ek ayrıntılar eklendi. Orada melek, on kralın iktidara geldiğinde ne yapacaklarını tahmin ediyor:

"Bunların niyeti aynı ve güçlerini ve yetkilerini canavara devredecekler." _____
Vahiy 17:13

Alıntılanan ayet, on kralın gücünün canavara devredilmesiyle, onun dünya çapında bir güç elde edeceğini ve böylece tüm Dünyanın ona hizmet edeceğini öngörüyor. Vahiy 13'te canavarın tüm Dünya üzerinde yetkiye sahip olacağı belirtiliyor:

"Ve gördüğüm canavar leopara benziyordu, ayakları ayının ayakları gibiydi ve ağzı aslanın ağzı gibiydi; ve ejderha ona kendi gücünü, tahtını ve büyük yetkiyi verdi." Vahiy 13:2

Canavar şu üç hayvanın özelliklerini taşıyordu: "leopar, ayı ve aslan". Ne zaman Daniel kitabının 7. bölümünü inceledik, şunu simgelediklerini gördük:

Aslan – Babil;
Ayı – Med-Pers;
Leopar – Yunanistan.

Daniel 7'de bu üç hayvan üç krallığı temsil ediyordu. Peki temsil edilen bu krallıkların ortak noktası nedir? Babil, Med-Pers ve Yunanistan hepsi dünya güçleriydi. Canavarın üç hayvanın özelliklerini taşıması, onun tüm Dünya'ya hakim olacağı anlamına gelir. Vahiy 13'te Yuhanna bunu gördüğünde, canavar zaten Dünya'nın on kralının gücünü almış durumdadır. Ayet 2 ayrıca şunu bildirir: "ve ejderha ona gücünü, tahtını ve büyük yetkisini verdi". İncil'de ejderha Şeytan'ın sembolüdür:

"ve büyük ejderha, o eski yılan, yeryüzüne atıldı, _____
İblis ve Şeytan'ı çağırır" Vahiy 12:9.

Canavar, Tanrı'nın gücüyle değil, Şeytan'ın gücüyle hüküm sürecek ve yetkiye sahip olacak.

"Başlarından birini de sanki ölümcül yara almış gibi gördüm ama ölümcül yarası iyileşmişti. Canavarın peşinden giderken bütün dünya hayrete düştü" Vahiy 13:3

John, canavarın kafalarından birini "sanki ölesiye yaralanmış gibi" gördü. Canavar papalık olduğundan, başları liderlerini, yani papaları temsil etmelidir. "Ölümcül bir şekilde yaralanmış gibi" tabiri "sphazo" kelimesinin orijinal Yunancadan tercümesidir. Bu kelime her zaman gerçekten ölen birini belirtmek için kullanılır. Örnek olarak bu ifadenin yer aldığı pasajlardan birini buraya aktarıyoruz:

"Ve taht ile dört canlı yaratık arasında, ihtiyarların ortasında bir Kuzu sanki boğazlanmış gibi duruyor" Vahiy 5:6

Bir önceki ayette geçen "öldürülmüş gibi" ifadesi "sfazo" kelimesinin tercümesidir. "Kuzu" öldürülmüş gibi sunuluyor. Kuzunun bizim için öldürülen İsa Mesih olduğunu biliyoruz. Böylece orijinalindeki "sphazo" kelimesinin kullanıldığında, kastettiği kişinin gerçekten öldürüldüğü anlamına geldiğini anlıyoruz. Vahiy 13'te canavarın başlarından birinin "sphazo" (ölümcül yara) olarak sunulması, başın gerçekten "öldüğü" anlamına geliyor.

"ama ölümcül yarası iyileşti. Bütün dünya hayrete düştü canavar" Vahiy 13:3

Bir papa öldü ve "yeniden dirilmiş" olarak görünecek. Bir papanın "dirilişini" görürse tüm dünyanın hayrete düşmesi şaşırtıcı değil. 13. bölümü okumaya devam ediyoruz:

"Ve canavara yetki verdiği için ejderhaya tapındılar; ve canavara tapıp dediler: Canavarın benzeri kimdir? Ona karşı kim savaşılabılır?" Vahiy 13:4

Yuhanna, Dünya sakinlerinin dirilen Papa'yı gördüklerinde ona tapacaklarını ve ona saygılarını sunacaklarını gördü; ve bunu yaparken aslında kendilerine yetki verecek olana, yani Şeytan'a tapınıyorlar. Bu nedenle, "dirilişin" ilahi takdirle değil bizzat Şeytan'ın eylemiyle gerçekleşeceğini görüyoruz. Alıntılanan ayette, yeryüzünde yaşayanların bu gerçeğe tanık olduklarında ne diyecekleri de bildirilmektedir: "Canavar gibi olan kimdir? Ona karşı kim savaşılabılır?". Bu sorular, Dünya sakinlerinin "ölümden dirilen" birini görme gerçeğiyle karşılaşacakları şaşkınlığı ortaya koyuyor. Günümüzde ölümden çok söz ediliyor. Ölümden sonra ne olacağı hakkında binlerce kitap yazılıyor. Farklı dinlerin her biri ölümden sonra ne olacağına dair teoriler ortaya atıyor, ancak tüm bunlara rağmen binlerce insanın kafasında hala bir soru var: "Ölümden sonra gerçekte ne oluyor? Bu güne kadar dirildiği ispat edilen, ölümler gördüklerini söyleyen birini görmedik." Şeytan, bu aldatmacayla binlerce kişiye, "dirilen" bu Papa'nın sözlerini, sorularına gerçek cevap olarak ulaştıracaktır. Ölmüş ve hayata dönmüş birinin sözlerini nasıl sorgulayabilirsiniz? Ve eğer ölümün anahtarı bile ondaysa neden sözlerine inanmayalım? Bunun gibi sorular peygamberliğin şu sözlerini yansıtıyor: "Canavara benzeyen kimdir? Ona karşı kim savaşılabılır?". Aslında, burada yaşayanlar

Dünya, ölümden dirilen ve ölüm üzerinde güce sahip olduğunu "kanıtlayan" kişiye karşı çıkacak güce veya otoriteye sahip olmadığını düşünecek. Kehanet şöyle devam ediyor:

"Ona kibir ve küfür konuşan bir ağız verildi; ve kendisine kırk iki ay süreyle hareket etme yetkisi verildi." Vahiy 13:5

Tanrı Sözüne göre küfür nedir?

"Ve başkâhin ona dedi: Yaşayan Tanrı adına sana emrediyorum ki, sen Tanrı'nın Oğlu Mesih olup olmadığını bize bildir. İsa ona şöyle cevap verdi: "Dediğin gibidir... Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırttı ve şöyle dedi: Küfretti; Neden hâlâ tanıklara ihtiyacımız var? İşte şimdi O'nun küfürünü duyduz." Matta 26:63-65

Ferisiler, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu söylediğinde küfür ettiğini düşünüyorlardı. Birinin gerçekte öyle olmadığı halde Tanrı'nın Oğlu olduğunu iddia etmesi küfür olarak kabul ediliyordu. İsa Tanrı'nın Oğluydu ama Ferisiler inanmak istemediler. Dolayısıyla O'nun bu sözü onlara göre küfürdü. Dolayısıyla kavramı anlıyoruz: Birisi kendisini Mesih'in yerine koyduğunda küfür eder. Her papa, Vatikan tahtına geçtiğinde, bu ülkenin resmi dili olan Latince'de şöyle yazan bir unvana sahiptir: "Vicarius Filii Dei"; anlamı şudur: "Tanrı'nın Oğlu'nun yerine geç". Bir insan bu unvanı nasıl kendine alabilir? Tanrı Sözü'ne göre, gerçekte öyle olmasa da, kendini Mesih'in yerine, Tanrı'nın Oğlu olarak koymak, küfür niteliğinde bir eylemdir, küfürdür. Metinde ayrıca "kendisine kibirli bir ağız verildiği" belirtiliyor. Kibir kelimesi aynı zamanda gurur anlamına da gelir. Bu, hem kendisini dünyadaki diğer büyüklerin üstüne çıkaracağını, hem de otoritesinin sorgulanmasına izin vermeyeceğini gösterir. Kendini her şeyin üstünde yüceltir. Kehanet hala zamanı gösteriyor

bu süre zarfında bu papa böyle bir yetkiye sahip olacak. 5. ayette şunu okuyoruz: "kırk iki ay boyunca". Kırk iki ay üç buçuk yıla denktir. Bu, dünyadaki son papanın saltanatının süresi olacak. İktidardayken ne olacak? Aşağıdaki ayetler bize ışık tutacaktır:

"Ve Allah'a küfretmek, O'nun ismine küfretmek için ağızını açtı ve Onun çadırı ve gökte oturanlar." Vahiy 13:6

"Küfür" kelimesinin anlamını daha önce incelemiştik. Birisi kendisini Tanrı'nın Oğlu'nun yerine koyarsa, o kişi küfür etmiş olur. Dolayısıyla "küfür", kişinin kendisini Tanrı'nın koyduğu şeyin yerine koyması anlamına gelir. Dolayısıyla Tanrı'nın "ismine" küfretmek, Tanrı'nın "adı" yerine bir şey koymak anlamına gelmelidir. Eğer o zaman Tanrı'nın "adının" ne olduğunu bilirsek, papanın onun yerine ne koyacağını daha kolay belirtebiliriz. Mısır'dan Çıkış'ta Tanrı'nın isminin geçtiğini görüyoruz:

"Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi: İlki gibi iki taş masa kes; ve kırıdığın ilk tabletlerdeki sözlerin aynısını tabletlerin üzerine yazacağım... Sonra ilki gibi iki taş tableti yonttu; Ve Musa sabah erkenden kalktı, RABBİN kendisine emrettiği gibi Sina Dağına çıktı ve iki taş levhayı eline aldı. RAB bir bulut içinde indi ve orada onunla birlikte durdu; ve RAB'bin adını duyurdu." Çıkış 34:1, 4, 5

Rab Musa'ya şöyle demişti: "Ve ilk levhalardaki sözleri onların üzerine yazacağım." Bu "sözler" On Emir'di. Kutsal Kitap Tanrı'nın yasasını bu tabletlere yazmasını nasıl anlatır? Son okuduğumuz ayet bize şunu gösteriyor:

"RAB bir bulutun içinde indi ve orada onunla birlikte durdu; ve RAB'bin adını duyurdu." Mısır'dan Çıkış 34:5

Tanrı, adını duyurduğu zaman yasasını yazar.

Kıyamete dönecek olursak küfür, kendini Allah'ın yerine koymak demektir. O'nun adına küfretmek, Tanrı'nın yerine bir yasa koymaktır. Papalar, Tanrı'nın kanunlarının yerine insanların emirlerini koydular ve ilmihal yoluyla öğrettiler. Onlarda dördüncü emir yerine şunu okuyoruz: "Pazar günlerini ve bayramları koruyun." Ancak Tanrı'nın yasasının dördüncü emrinde şunu okuyoruz: "Şabat gününü kutsal tutmak için anımsayın. Altı gün çalışacaksınız ve bütün işini yapacaksınız; ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabatıdır" Mısırdan Çıkış 20:8.

Papalar, O'nun yasasında yer alan emirlere aykırı emirler ilan ederek Tanrı'nın ismine küfrediyorlar. Bununla birlikte Vahiy 13:6'daki ifadeyi anlamak kolaydır. Bütün papalar Tanrı'nın ismine küfretmektedir. Ancak kehanette belirtilen kişi, Dünya'yı yöneten on kralın gücünü alacağı için bunu diğerlerinden daha büyük ölçüde yapacak.

Vahiy 13:6'da canavarın "kendi... çadırına küfretmek için ağzını küfürle açtığını" da okuyoruz. "Mesken" kelimesi Eski Ahit'te Tanrı'nın "mabedini" belirtmek için kullanılır. Cennette İsa Mesih'in Şefaahatimiz ve Rahibimiz olarak hizmet ettiği bir tapınak vardır:

"Şimdi söylediklerimizin özeti şudur ki, cennette Majestelerinin tahtının yanında oturan, Rabbin kurduğu kutsal yerin ve gerçek çadırın bakanı olan böyle bir Başkâhinimiz var ve insan değil" İbraniler 8:1, 2

Tanrı'nın Tapınağı'na küfretmek onun yerine başkasını koymaktır. Papalar kiliselerini "kutsal yerler" olarak adlandırıyor. Bu konuda Tanrı'nın çadırına küfrediyorlar. Ayrıca rahiplere "rahip" ve şefaahatçi adını vererek müminlere günahlarını kendilerine itiraf etmelerini emrederler. Böylece insanların zihinlerini doğru olandan, insan eliyle oluşturulan yanlış olana yönlendirirler. Sahte tapınak hizmetinin, ibadet edenlere kutsallık ya da rahatlamayı aktarma gibi bir erdemi yoktur. Yalnızca Mesih'in cennetteki hizmeti bize yarar sağlayabilir. Bu konuda kimse yanılmasın.

Vahiy 13 aynı zamanda canavarın "gökte oturanlara" karşı küfürler söyleyeceğini de ortaya koyuyor. Bu ifade ne anlama geliyor? Bunun cevabını Pavlus'un Efesli imanlılarla konuşurken söylediği şu sözlerde buluyoruz:

"Ama Tanrı, merhamet açısından zengin olduğundan... suçlarımızda ölmüş olsak bile, bizi Mesih'le birlikte diriltilti (lütüfla kurtuldunuz), ve bizi O'nunla birlikte diriltilti ve bizi O'nunla birlikte oturttu. Mesih İsa'daki göksel alemler " Efesliler 2:4-6

Tanrı bizi Mesih'le birlikte "göksel yerlere" oturttu. Bu nedenle Vahiy onların "cennette yaşadıklarını" söylüyor. Canavar küfürler savuracak, yani İsa'yı gerçekten kabul eden insanları sahte bir karakterle tanıtacak.

"Ayrıca azizlerle savaşmasına ve onları yenmesine de izin verildi; ve ona verdim her kabile, her halk, her dil ve her ulus üzerinde yetki sahibidir." Vahiy 13:7

Canavar kutsallarla "savaşacak" ve onları yenecek. Daniel 7'yi incelediğimizde, papalığın azizlere savaş açmasının ve onları yenmesinin ne anlama geldiğini zaten görmüştük: Papalık, ona sadık ordular aracılığıyla, O'na ve O'nun yasasına saygı gösteren Tanrı'nın azizlerini öldürdü. Dolayısıyla burada son papanın kendi yetkisi altındaki güçler aracılığıyla geçmiş tarihi tekrarlayacağı ve Tanrı'nın azizlerini öldürmeye çalışacağı anlamına geliyor. Ayette ayrıca "Ona her kabile, her kavim, dil ve millet üzerinde yetki verildi" deniyor. Papa, resmi olarak kurulmuş tüm kiliseler de dahil olmak üzere tüm Dünya üzerinde yetkiye sahip olacak. Hiçbir millet, kabile, dil ve halk onun otoritesinden kurtulamayacaktır. Dünya hakimiyetine sahip olacak.

"Ve isimleri dünya kurulduğundan beri boğazlanan Kuzu'nun kitabında yazılı olmayan, yeryüzünde yaşayan herkes ona tapınacak." Vahiy 13:8

"Yeryüzünde oturanlar" ifadesi, hiçbir zaman Mesih'in hizmetine girmemiş olanları ifade eder. Ruhsal olarak cennette değil, yeryüzünde yaşarlar. Bu kişilerin isimleri Kuzu'nun kitabında yazılı değildir. Hepsini canavara tapınacak ve onun emirlerini yerine getirecek. Vahiy 13'ü okumaya ve incelemeye devam ediyoruz:

"Birinin kulağı varsa dinlesin." Vahiy 13:9

Önceki metin şöyle diyor: "Birinin kulağı varsa dinlesin". Bu ifade ne anlama geliyor? Bu, mesajı yalnızca işitme sorunu olmayanların duyacağı anlamına mı gelir? Vahiy kitabının semboller sunduğunu ve bunların bizzat Kutsal Kitap tarafından açıklanması gerektiğini hatırlayalım. İsa, benzetmelerinin sonunda "işitecek kulağı olan işitsin" ifadesini kullanmıştır (örneğin: Luka 14:35). Benzetmeler öğretiler içeren öykülerdi. İçlerindeki öğretilerin anlaşılabilmesi için onları dinleyenlerin kalplerini Allah'a açmaları gerekiyordu. Böylece Kutsal Ruh aracılığıyla ilahi gerçek ona açıklanacaktı. Sadece samimi olanlar, Mesih'i yüreğine kabul edenler O'nun sözlerini anladılar. Bu nedenle "işitecek kulağı olan işitsin" buyurdu. Aynı ifadeyi Vahiy'de de bulduğumuzda, bundan sonra söyleneceklerin yalnızca İsa'ya gönül verenler tarafından anlaşılıp kabul edileceğini anlıyoruz. Peki ne söyleniyor?

"Bir kimse esir alınırsa, esarete girer; Kim kılıçla öldürürse kılıçla öldürülmelidir. İşte evliyaların azmi ve imanı." Vahiy 13:10

Yukarıdaki sözler yalnızca canavar güç aldığı anda zulüm görecektir. İsa'ya ait olanlar tarafından anlaşılacaktır. Bu nedenle alıntılanan sözler, bu kehanette belirtilen zamanda canavarın güçleri tarafından zulüm görecektir. Tanrı'nın çocuklarının bakış açısından anlaşılmalıdır. İşte bu sırada birilerinin kendilerini "esir" alacağını ve ayette ifade edildiği gibi "kılıçla" öldüreceğini görecektir. Kim olacak

bunu mu yapıyorsun? Dördüncü emrin Şabatı'na sadık olan Tanrı'nın çocuklarına, onları esir alıp öldürmek için zulmedecek olan Dünya uluslarının zulmeden güçleri, polisleri ve orduları. İsa şöyle diyor: Kim azizleri esir alırsa, "esarete girecektir"; ve "Kim kılıçla öldürürse kılıçla öldürülmelidir". İsa, samimi çocuklarına, düşmanlarının onlara yaptığı her şeyin, kendilerine geri döneceğini önceden bildiriyor. Ve ekliyor: "İşte evliyaların azmi ve imanı." Azizlerin sebat etmeleri ve iman etmeleri gerektiğini söylüyorsa bu sözlerin gerçekleşmesinde gecikme olacağı anlamına gelir. Canavara 42 ay süreyle yetki verileceğini gördük. Böylece kötülerin cezası, canavarın 42 aylık hükümdarlığından sonra gelecek. Bu nedenle İsa azizlere şöyle diyor: "İşte azizlerin azmi ve imanı." Peki canavara verilen güç sona erdiğinde ne olacak? Vahiy 17'de cevabı buluyoruz:

"Gördüğün on boynuz, henüz krallığı almamış olan on kraldır; fakat canavarla birlikte bir saatliğine kral olma yetkisini alacaklardır. Bunların niyeti aynı ve güçlerini ve yetkilerini canavara devredecekler. Bunlar Kuzu'ya karşı savaşıacak ve Kuzu onları yenecek" Vahiy 17:12-14

Canavar, Dünya krallarının gücünü alacak, O'na sadık olan azizlerin şahsında Kuzu'ya karşı savaşıacak, ama sonunda O'na yenilecek. Bu, 42 ayın sonunda olacak.

Şimdi bir sonraki ayete geçelim:

"Ve yerden başka bir canavarın çıktığını gördüm; onun iki boynuzu vardı; kuzu; ve bir ejderha gibi konuşuyordu." Vahiy 13:11

Peygamber "başka bir canavarın" yükseldiğini gördü. Gördüğü ilk kişi değildi. Dolayısıyla her ne kadar bir "canavar" olsa da papayı ve papalığı temsil etmiyor. Gördüğümüz gibi "canavar" kelimesi, kilisenin Dünya hükümetlerine Tanrı'nın halkına zulmetme emrini verdiği kilise ile devlet arasındaki birliği temsil eder. Yuhanna'nın burada başka bir "canavar" görmesi gerçeği, onun aynı doğaya sahip başka bir gücü gördüğünü gösteriyor; kilisenin hükümeti, gücüyle Tanrı'nın halkına zulmetmek için kullandığı kilise-devlet birliğinin sonucu. Bu "canavar" kim? Yahya'nın vizyonu ile ilgili ayrıntılar bize bu cevabı vermelidir. John onun "yeryüzünden yükseldiğini" gördüğünü söylüyor. Bu ifade ne anlama geliyor? Bunu öğrenmek için bunu Vahiy 13'te görülen ilk canavarı tasvir etmek için kullanılan ifadeyle karşılaştıralım:

"Sonra denizden on boynuzlu ve yedi başlı bir canavarın çıktığını gördüm." Vahiy 13:1

Bu ilk canavardır; papalık. John onun "denizden çıktığını" gördü. Deniz geniş bir su topluluğudur. Vahiy 17'de, su birikintilerinin kehanetlerde neyi temsil ettiğini görüyoruz:

"Fahişenin oturduğu sularda halklar, kalabalıklar, uluslar ve diller vardır." Vahiy 17:15

Yuhanna'nın papalığı temsil eden canavarın bir su birikintisinden "denizden yükseldiğini" görmesi, papalığın farklı halkların, ulusların ve dillerin yaşadığı, yoğun nüfuslu bir yerden iktidara geldiği anlamına gelir. yer alıyor.

Tarih, papalığın merkezinin Avrupa'da Roma'da olduğunu gösteriyor. Avrupa yüzyıllardır pek çok halkın, milletin ve dilin bir arada yaşadığı bir kıtadır ve papalık iktidara geldiğinde zaten yoğun nüfusa sahipti. İlk canavarın aksine, "diğer canavar" "yerden çıkıyor" olarak görülüyordu . Yaratılış kitabının 1. bölümüne göre, dünyanın yaratılış haftasında, Tanrı, üzerine sebze ektiğimiz toprak dediğimiz şeyin ortaya çıkmasını sağlayana kadar Dünya gezegeninde su hakim oldu. Kutsal Kitap şunu bildirir: "Tanrı kuru elemente yer, suların bir araya toplanmasına da denizler adını verdi" (Yaratılış 1:10). Bu ayetten Allah'ın susuz, kuru toprağa "toprak" adını verdiğini görüyoruz . Vahiy sembolizminde suların toplanmasının birçok halkı, kalabalığı, milleti ve dili simgelediğini gördük.

Dolayısıyla Tanrı'nın Yaratılış kitabında "kara" olarak adlandırdığı kuru kısım, pek çok kavmin, milletin ve dilin bulunmadığı, seyrek nüfuslu bir yeri temsil eder. Gezegenimiz , binlerce yıldır yoğun nüfuslu yerler olan Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika gibi "eski dünya" diyebileceğimiz yerleri oluşturan yerlere sahiptir . Ancak modern çağda Avrupalılar tarafından sömürgeleştirildiği için "yeni dünya" diye adlandırılan bir kıta var. Burası Amerika. Canavar, Yuhanna tarafından çok fazla halkın, kalabalığın, milletin ve dilin bulunmadığı bir yer olan "yeryüzünden" ortaya çıkıyor olarak görüldüğüne göre , onun Amerika ülkelerinden birinde bulunuyor olması gerekir.

İkinci canavarın nerede olduğunu anlamamıza yardımcı olacak bir detay daha var. Onun "başka" bir canavar olduğunu gördü. İlk canavar olan papalık, Katolik Kilisesi ile Dünya hükümetlerinin birleşmesinin sonucuydu. Bu ikinci canavar "öteki" olduğundan , Katolik Kilisesinin Dünya hükümetleriyle birliğini temsil edemez. Bu mutlaka diğer kiliselerin Dünya hükümetleriyle birliği olmalıdır. Böylece bu diğer canavar Amerika kıtasındaki Katolik uluslar arasında yer almayacak. Bu kıtada Katolik olmayan bir ulus olmalı. Güney ve Orta Amerika'daki ülkelerin Katolik ülkeler olarak kabul edildiğini biliyoruz. Katolik olmayan olarak doğan ve bugün hala öyle kabul edilen tek ulus "Amerika Birleşik Devletleri"dir. Protestan ilkeleri üzerine kurulmuştur ve bugüne kadar Protestan bir ulus olarak tanınmaya devam etmektedir. "Canavar" sözcüğünün azizlere zulmetmek için kilise ile devletin birliğini temsil ettiğini daha önce görmüştük . Protestan kiliselerinin Tanrı'nın halkına zulmetmek için hükümetle, bu durumda Amerikan hükümetiyle birleşmesi, diğer "canavarın" kehanetini yerine getirecek. Bugün Protestan kiliseleri ile Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arasında azizlere zulmetmek için böyle bir birlik görmüyoruz. Ancak kehanette görülen ikinci canavarın simgesi, bu birliğin, eğer henüz mevcut değilse, yakında gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır.

Canavarın "kuzuya benzeyen iki boynuzu vardı; ve ejderha gibi konuşuyordu" (Vahiy 13:11). Daniel kitabının 8. bölümünü incelediğimizde "boynuz" sembolünün "güç"ü temsil ettiğini gördük. Örneğin keçinin gözleri arasındaki büyük boynuz Büyük İskender'i temsil ediyordu. "Diğer canavar" sembolüyle anılan Amerika Birleşik Devletleri cumhuriyetçi bir ülkedir. Hükümetin gücü tek bir kişide merkezleşmez veya yerleşik değildir; daha ziyade anayasada belirtilen yönetim ilkelerindedir. İfade ve ibadet özgürlüğünün her zaman mevcut olması ve kilise ile devlet arasında belirgin bir ayırım olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlükler ülkesi olarak bilindiği iyi bilinmektedir. Amerikan vatandaşları inançlarını ifade etmekte ve inançlarını açıkça ifade etmekte her zaman özgür olmuştur ve Devlet, kiliselerin iradesinden bağımsız olarak hareket etmektedir. Protestanlık devletin dini meselelere karışmaması için dua eder.

Protestanlık, Amerikan hükümetinin dayandığı yönetim ilkelerinden biridir. Amerikan hükümetinin diğer prensibi ise hükümetin halkın iradesinden geldiği ve bir ailenin hakimiyetinde olmadığı "cumhuriyetçilik"tir.

monarşi durumu. Protestanlık ve cumhuriyetçilik bu ülkenin gücünün ve refahının sırlarıdır ve John'un gördüğü "diğer canavarın" iki boynuzuna karşılık gelir.

John'a canavarın "ejderha gibi konuştuğunu" söyledi. Canavar, Protestan kiliseleri birliği ve Amerikan hükümeti tarafından temsil ediliyor. Onun "konuşmasını" nasıl anlayabiliriz? Belli ki millet konuşacak ağız olan bir insan değil. Ancak ulusun pozisyonları, hükümette halkı temsil eden yasama otoritelerinin eylemleriyle tanımlanır. Millet, "yasama organları" aracılığıyla kendini gösterir, yani "konuşur". Mesela bir kanunu tanımlayıp oyladıkları zaman, bu kanun, sanki bütün millet, tek bir ağızdan, tanımlananı söylemiş gibi oluyor. Demek ki milletin "sözü", yasama makamlarının kararlarıdır. "Ejderha gibi" konuşmak, bu millette ejderhanın karakterini temsil edecek yasaların çıkarılacağı anlamına gelir.

Bu yasalar ne diyecek? Ejderha, Tanrı Sözünde azizlere kızan ve onlara zulmeden biri olarak tasvir edilir:

"Ve ejderha kadına öfkeleni ve onun, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren ve İsa'nın tanıklığına sahip olan diğer çocuklarıyla savaşmaya gitti." Vahiy 12:17

Ejderhanın işi, Tanrı'nın azizlerine karşı öfkelenmek, onlara karşı savaş açmak, onları öldürmeye çalışmaktır. Buradan anlaşılıyor ki, "ejderha gibi" tabiri, Allah'ın azizlerini hapse ve ölüme mahkûm eden zalim kanunların ilan edilmesini ifade etmektedir. Protestan kiliselerinin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile birleşmesinden ortaya çıkan hükümet yapısı, Tanrı'nın emirlerine itaat eden çocuklarına zulme ve ölüme izin verecek yasalar çıkaracak. Bu kanunlar hangi emre aykırı olacak? Bu bölümün bir sonraki ayetini incelemek bize şunu gösterecektir:

"Ayrıca onun huzurunda ilk canavarın tüm yetkisini kullanıyordu; ve yeryüzünün ve orada yaşayanların, ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapınmalarını sağladı." Vahiy 13:12

İlk canavarın papalık olduğunu ve papaların Pazar gününü özel bir otorite tanınması olarak gördüklerini daha önce incelemiştik. Bu nedenle, kehanet ikinci canavarın "birinci canavarın tüm yetkisini kullandığını" söylediğinden, onun Pazar gününün tutulmasını zorunlu kılan yasalar çıkaracağını anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazar ve Pazar kanunlarına uyulmasını zorunlu kılan kanunlar oylanacak.

Ayet ayrıca ikinci canavarın, birincisinin yetkisini "onun huzurunda" kullandığını söylüyor. Bu bize ABD'li yasa koyucuların Pazar günü bu yasalara oy verirken bunu papalığın huzurunda yapacaklarını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (dünyada) orada yaşayanların (burada yaşayanların) ilk canavara - Papa'ya tapınmasını sağlayacaklar. Araştırmaya devam ediyoruz:

"Ve büyük mucizeler gerçekleştirdi; hatta insanların gözü önünde gökten yeryüzüne ateş indirdi" Vahiy 13:14

İkinci canavar "büyük işaretler gösterdi." Bu canavarı oluşturacak iki sınıf insan var: hükümetlerin ve kiliselerin temsilcileri. Bu ikisinden hangisi

Sinyalleri çalıştıranlar hangi sınıfa ait olacak? Matta kitabında bunun cevabını buluyoruz:

“Çünkü sahte Mesihler ve sahte peygamberler ortaya çıkacak ve büyük belirtiler ve harikalar gösterecekler; Öyle ki, mümkün olsa seçilmişleri bile aldatsınlar.” Matta 24:24

Peygamberler hükümetlerle değil, kiliselerle bağlantılı kişilerdir. Bu nedenle İsa'nın sözlerinden büyük alametlerin din adamları tarafından yapılacağını görüyoruz. Vahiy 13, canavarın “büyük belirtiler göstereceğini, hatta insanların gözü önünde gökten yeryüzüne ateş yağdıracağını” söylüyor (Vahiy 13:13). Bu insanlar canavarın simgelediği güçle işbirliği yapacaklarından, bu tür mucizeleri gerçekleştirme gücünü Tanrı'dan alamayacakları bizim açımızdan açıktır. Şeytanın gücüyle mucizeler gerçekleştirecekler.

“Ve canavarın önünde yapmasına izin verilen belirtilerle yeryüzünde yaşayanları aldattı ve onlara, kılıç yarısı alıp hayatta kalan canavarın bir heykelini yapmalarını söyledi.” Vahiy 13:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde "canavar" olarak adlandırılan bu kilise-devlet birliği, kiliselerin sahte peygamberlerinin yapacağı işaretlerle, "yeryüzünde yaşayanları aldattı", yani bu ülkede yaşayanları aldattı. , "ve onlara kılıçla yaralanıp hayatta kalan canavarın bir resmini yapmalarını söyledi." Bu son sözler, Protestan kiliselerinin sahte peygamberlerinin, Amerika Birleşik Devletleri sakinlerini "kılıç yarısı alan ve yaşayan canavarın heykelini", yani ilk canavarın resmini yapmaya ikna etmeye çalışacaklarını temsil ediyor. , papalık.

Geçmişte papalık nasıldı? Azizlere zulmetmek ve onları öldürmek için kilisenin Dünya hükümetiyle birliği. Bu canvardı. Canavarın görüntüsü ne olurdu? Bir resim aslına sadık bir kopyadır. Canavarın, yani papalığın görüntüsü, kilisenin azizlere zulmetmek ve öldürmek için hükümet güçlerini kullandığı sistemin bir kopyası olacaktır. Sahte peygamberler, gerçekleştirdikleri mucizeler aracılığıyla, Amerikalıları, Tanrı'nın emirlerine sadık olan azizlerine zulmetmek ve onları öldürmek için hükümet güçlerinin kullanılmasını desteklemeye ikna etmeye çalışacaklar. Böylece geçmişin papalık zulüm sisteminin bir kopyası oluşacak. “Canavarın görüntüsü ” oluşacak.

“Canavarın sureti konuşabilsin ve canavarın suretine tapmayan herkesin öldürülmesine neden olabilsin diye, canavarın suretine nefes verme yetkisi de kendisine verildi.” Vahiy 13:15

Önceki ayet, Protestan kiliselerinin sahte peygamberleri aracılığıyla ikinci canavarın eylemini anlatmaya devam ediyor. Bu sahte peygamberlerin eylemiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kiliselerle birleşen canavarın, hükümetin "canavarın imajına nefes vermesine" izin verildiğini söylüyor . Kutsal Kitapta “nefes” vermenin özel bir anlamı vardır. Yaratılış kitabında Tanrı'nın Adem'e yaşam nefesini verdiği ve sonra onun yaşamaya başladığı yazılıdır (Yaratılış 2:7). Kehanet, ikinci canavarın, ilk canavarın suretine "hayat nefesi" vermesine izin verildiğini söylediğinde, bu bize, Amerikan hükümeti ile Protestan kiliselerinin birleşik gücünün, eşit bir zulüm sistemine neden olacağını açıklamaktadır. o eski papalık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde “hayatı” kazanacak . Ayetin sırası, bu gerçekleştiğinde ne olacağını açıklamaktadır: "Öyle ki, canavarın sureti konuşsun ve canavarın suretine tapmayan herkesin öldürülmesine neden olsun." Canavarın Amerika Birleşik Devletleri'nde dayatacağı Pazar kanunlarına uymayan azizler öldürülecek.

Eski papalık zulüm sisteminde, valilerin bu emirleri yerine getirebilmesi için emirler dini güçten (bu durumda papadan) geliyordu. Dini güç, sivil güce azizlere zulmetme emrini verdi ve azizler itaat etti. Böylece canavarın, papalığın konuşması, o zamanlar papa olan dini liderden geldi. "Canavarın sureti" canavarın sadık bir kopyasıdır; sadık bir kopya olarak canavar gibi işlev görecektir bir sistemdir. Dolayısıyla, eğer canavarın "konuşu" dini liderin emriyse, "canavarın heykelinin konuşması" da dini liderlerin emirlerine karşılık gelecektir. John'un vizyonunda "canavarın imajının" konuştuğunu görmesi gerçeği, Amerika Birleşik Devletleri'nde Protestan kiliselerinin, hükümet güçlerine kendi dogmalarını kanun zoruyla dayatma yetkisine sahip olacaklarını gösteriyor.

"Ve küçükten büyüğe, zenginden fakire, özgürden köleye herkesin sağ eline veya alnına bir işaret koydurdu; öyle ki, bu işareti veya adı taşıyandan başka kimse satın alıp satmasın. canavarın numarası veya adının numarası. Vahiy 13:16, 17

Metin "diğer canavarın" eserlerini anlatmaya devam ediyor . Ayete göre, kiliselerden etkilenen Amerikan hükümeti, "küçük-büyük, zengin-fakir, özgür-köle herkesin üzerine " "bir işaret konulmasını" sağlayacaktır. Ayette, ikinci canavarın , bir yer veya ülke belirtmeden, "her şeyin" üzerine bir şey koymaya çalışacağını belirtildiğine dikkat edin . Bu, bu "hepsinin" dünyanın her yerinden insanlar olduğunu gösteriyor .

John'un ikinci canavarın herkesin üzerine bir işaret yerleştirilmesini sağlamaya çalışacağını görmesi, onun temsil ettiği gücün, Protestan kiliselerinden etkilenen Amerikan hükümetinin, diğer ülkeleri de etkileyerek kendi ülkesi dışında da nüfuzunu kullanmaya çalışacağını gösteriyor. ulusların halklarının "işareti" almasını sağlamak için. Bu hangi "işaret"?

"Eğer sağ eline ve alnına bir işaret konursa... işaret veya canavarın adı." İlk canavardan. İlk canavar papalıktır. Papaların otoritelerinin işareti olarak ilan ettikleri bir dogma var: Dördüncü emrin cumartesi pazar dinlenme günü olarak değiştirilmesi. Tanrı Sözü'nde bu değişikliğe izin veren bir yetki yoktur. Böylece papalar bunun yalnızca kendi yetkilerinde olduğunu beyan ederler. Katoliklerin kendileri bunu ilan ediyor; aşağıdaki belgedeki alıntıya bakın:

"Kilisenin kural olarak festivaller düzenleme yetkisine sahip olduğunu kanıtlamanın bir yolu var mı?

Cevap - Eğer böyle bir gücü olmasaydı ve tüm modern dindarların onunla hemfikir olduğu şeyi yapmasaydı, haftanın yedinci günü olan Cumartesi gününü ibadetin yerine ayın ilk günü olan Pazar gününü geçiremezdi. Kutsal Yazılara ilişkin hiçbir otoritenin bulunmadığı hafta. Doktrinsel İlmihal (Katolik) sayfa 174.

Bu nedenle canavarın, papalığın işaretinin (otoritesinin işareti) Pazar olduğunu görüyoruz. Böylece John, ikinci canavarın, canavarın işaretinin "herkesin" üzerine konmasına neden olacağını gördüğünde , Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, bu canavarın işaretinden etkilendiğini görür.

kiliseler, diğer ülkelerin Pazar gününü kendi halklarına ibadet günü olarak kabul ettirmelerini sağlayacak. İncelediğimiz ayete göre işaret "sağ tarafa" veya "alınına" konulacaktır. Tanrı, Tesniye kitabında, çocuklarının kendi sözlerinin ellerine ve alınlarına bağlanmasını istediğini şöyle ifade etmiştir:

"Ve bugün size emretmekte olduğum bu sözler yüreğinizde olacak... Onları bir işaret ___ olarak elinize de bağlayacaksınız ve gözlerinizin arasında alın bağı gibi olacaklar" Tesniye 6:6, 8

Allah bunu söylerken İsrailoğullarının yazılı emirlerini ellerine ve alınlarına yapıştırmalarını değil, akıllarında tutmalarını istemiştir. Bu yüzden onları "alınına" (gözlerin arasına) yerleştirmelerini söyledi. Ayrıca bunları uygulamaya koymalarını, yani uygulamaya koymalarını da istediler; Bu yüzden onu elinize "işaret olarak" bağlayın dediler. Aynı şekilde Vahiy'de ikinci canavarın herkesin canavarın işaretini (Pazar tutma) ellerinde veya alnında alması için çalışacağını okuduğumuzda bu onların vicdanlarını zorlayacağı anlamına gelir. Devletin gücüyle, halkını Pazar gününü dinlenme günü olarak kabul etmeye ve işten uzak durarak bu günü kutlamaya zorlayacak.

onun içinde. Vahiy 13:17'deki sözler, insanlara Pazar gününü dinlenme günü olarak ayırmaları yönünde uygulanan baskının doğasını hâlâ bize gösteriyor:

"Böylece, elinde olanın dışında hiç kimse satın alamayacak ya da satamayacaktı. işaret" Vahiy 13:17

Ekonomik yaptırımlar olacak. Bugün ABD dünyanın en büyük ekonomik gücüdür. Dünyanın hemen hemen her ülkesiyle ticari ilişkileri var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan bir ekonomik ambargo, gezegendeki çoğu ülke için yıkım anlamına gelecektir. Kehanet, ikinci canavar olarak bu ülkenin hükümetinin, diğer tüm ülkeleri kendisiyle uyumlu hareket etmeleri konusunda etkileyeceğini, böylece işareti taşıyan, yani sahibi olan dışında hiç kimsenin "alıp satamayacağını" söylüyor. Pazar günü tutar. Amerikan hükümetine bu kadar baskı yapılmasıyla dünyanın buna boyun eğmemesinin mümkün olmayacağını görüyoruz. Dünya gezegeninin her yerinde kalabalıklar canavara, yani Papa'ya tapınacak. Bu bölümün son ayetleri, dirilmiş olarak ortaya çıkacak ve tüm dünyanın saygısını kazanacak papanın kim olacağını bize teyit ediyor:

"canavarın adı ya da adının numarası. Burada bilgelik var. Anlayışlı olan canavarın sayısını hesap etsin; çünkü bu bir adamın sayısıdır ve onun sayısı altı yüz altmış altıdır." Vahiy 13:17, 18

17. ayetin sonunu bilerek alıntılıyoruz. Canavarın isminden ve "isminin numarasından", yani canavarın isminin numarasından söz ederek bitirdiğine dikkat edin. 18. ayet daha sonra şöyle başlar: "Anlayan, canavarın sayısını hesap etsin". Kutsal Kitap hangi sayıdan söz ediyor? Bir önceki ayette "canavarın isminin numarası"ndan bahsediliyor. 18. ayette Tanrı "anlayışlı olanı" canavarın sayısını hesaplamaya davet ediyor. Pek çok kişinin bu pasajı çarpıtacağını ve canavarın adının numarasını yanlış hesaplayarak ilahi vahiy ile eşleşmeyen sonuçlara ulaşacağını biliyordu. Tanrı Sözüne göre kimin "anlayışlı" olduğu düşünülebilir? Bunun cevabını Tesniye'de buluyoruz:

"Size emretmekte olduğum söze hiçbir şey eklemeyeceksiniz ve ondan hiçbir şey almayacaksınız; ta ki, Tanrınız Rabbin size emretmekte olduğum emirlerini tutasınız..."

Tanrım Rab'bin bana emrettiği gibi kanunları ve ilkeleri öğrettim... Bunları tutun ve uygulayın; çünkü bu sizin bilgeliğiniz ve anlayışınızdır" Tesniye 4:2, 5, 6

Söz konusu ayette Musa, insanlara "Allah'ınız Rabbin emirlerini" verdiğini bildirmektedir . Sonra onlara atıfta bulunarak şöyle diyor: "Onları koruyun ve yerine getirin, çünkü bu sizin anlayışınızdır". Şabat da dahil olmak üzere Tanrı'nın emirlerini yerine getirenler anlayışlıdır. Canavarın adının sayısını hesaplamak için Tanrı'nın davet ettiği kişiler onlardır. Bunlar, Allah katında bu hesabı doğru yapabilecek ve ilahî vahiy alabilecek durumda olan kimselerdir. On Emri açıkça çiğneyen ve Şabat'a uymayanlar, canavarın Tanrı'nın yasasının çiğnendiğini ilan eden bir güç olduğunu anlayacak durumda değiller. Onlar için Pazar gününü tutmak günah değil. Bu nedenle, Tanrı Sözü'ne göre, canavarın sayısı hakkında bakanların, rahiplerin, kardinallerin ve Pazar gününü tutan diğer dini liderlerin yorumlarını kabul edemeyiz. Söz'e göre emirleri yerine getirmeyenlere vahiy gelmeyecekti. Emirlerin koruyucuları olan "anlaşılanlar", Vahiy 13'teki ilk canavarın, Tanrı'nın kanununun açıkça çiğnenmesini destekleyen bir harekete liderlik eden bir adam olduğunu biliyorlar. Dünyayı da yanına alacak ve mümkünse kendi seçilmişlerini aldatacaktır.

Vahiy'in 18. ayeti ayrıca canavarın sayısının "insan sayısı" olduğunu söylüyor. Bunun bir kadın numarası olduğunu söyleyen çok kişi var. Ancak İncil'e göre bu doğru değildir. Sayı bir kadının değil, bir "erkeğin" sayısıdır. Ve daha önce de gördüğümüz gibi bu, canavarın adının numarasıdır. Adı hesaplandığında bize altı yüz altmış altı sayısını veren adam kimdir?

Papalık canavar ise canavarın numarasının papalar arasında aranması gerekir. İncil bunun bir adamın numarası olduğunu söylüyor, bu yüzden papalık içinde kehanetin özelliklerini karşılayan bir adam aramalıyız. Kutsal Kitap bizi hâlâ canavarın adının sayısını , yani "sayıyı hesaplamaya" davet ediyor. Vatikan tahtına çıkan her papanın bir "resmi adı" vardır. Bu isim ona Vatikan'ın resmi dili olan Latince'de verilmiştir. Bu dilde harfler aynı zamanda sayılara da bedeldir. Böylece papanın adının harflerini toplayıp, kehanetin söylediği gibi değerini "hesaplamak" mümkün oluyor.

Vahiy kitabının 13. bölümünün başında (3. ayet), Yahya'nın "kendi kafalarından birini", yani canavarın (papalığın) kafalarından birini ölümüne yaralanmış olarak gördüğü bildirilir. Vahiy 17'ye göre başlar, kral unvanını taşıyan papaları temsil ediyor, çünkü melek bunların anlamını açıklarken şöyle diyor: "Yedi baş... aynı zamanda yedi kraldır". (Vahiy 17:9, 10). Papalar ancak Vatikan'ın ülke haline geldiği 1929'dan sonra kral oldular. O andan itibaren "Vatikan Devleti'nin Hükümdarı" unvanını taşımaya başladılar. Bu arada Vatikan, kralı Papa olan monarşik yönetim rejimine sahip bir ülke. Kehanetin papası, İncil'in dediği gibi, 1929'dan bugüne Vatikan tahtını işgal eden yedi papa "kralından" biri olmalı: "Vaktiyle var olmayan canavar da sekizincidir ve yedi papadan biridir." (Vahiy 17:11). Vahiy 17'deki papaların kehanetlerinin derinlemesine ve ayrıntılı bir çalışmasını Editora Advertência Final tarafından yayınlanan diğer kitabım "Son Papa"da bulabilirsiniz.

Bu nedenle Vahiy 13'te belirtilen papanın, 1929'dan itibaren papalık tahtını işgal edenler arasında aranması gerekir.

İsmin harfleri altı yüz altmış altıyı verir. Adınızı ve hesaplamanızı aşağıda sunuyoruz:

İOANLAR							PAVLV'LER					PAPASECVNDO									
1	-	-	-	-	-	-	-	5	50	5	-	-	-	-	-	-	100	5	-	500	-

$$1 + 5 + 50 + 5 + 100 + 5 + 500 = 666$$

IOANES PAVLVS İKİNCİ PAPA = II. John Paul

Yakında, Kıyamet canavarı 42 ay boyunca hüküm sürecek ve tüm dünyada Tanrı'nın emirlerinin kutsal koruyucularına zulmedilmesini emredecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenecektir. Büyük bir kriz yaklaşıyor. Yakında kehanette öngörülen olaylar gerçekleşecek. Hazırız? Tanrı ile hayatımız nasıl? Gelecek zamanda canavarın işaretini almamamız için İsa ile henüz sahip olmadığımız bir deneyime ihtiyacımız var. Hararetle dua edelim, Tanrı'dan diriliş dileyelim, O dualarımızı duyacaktır.

Bölüm 6

Vahiy 14 – 144.000 ve üç meleğin mesajları

Vahiy 17'de canavar ile güçleri arasında Kuzu'ya ve O'nun sadık kullarına karşı gerçekleşecek bir savaştan bahsediliyor:

"Gördüğün on boynuz on kraldır... bunlar... canavara sahip oldukları gücü ve otoriteyi sunuyor. Kuzu'ya karşı savaşacaklar ve Kuzu onları yenecek... O'nunla birlikte olan çağrılmış, seçilmiş ve sadık olanlar da yenecek."

Vahiy 17:12-14

Vaftizci Yahya, İsa'yı görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu" (Yuhanna 1:29). İsa yukarıdaki metinde temsil edilen "Kuzu" dur . Yukarıdaki pasaj aynı zamanda bu savaşta İsa'nın yanında kimlerin olacağını da bildirmektedir: "Çağrılmış, seçilmiş ve sadık olanlar... O'nun yanındadır".

Bu savaşın kahramanlarının sunulma sırasına dikkat etmek önemlidir. İlk önce Kuzu'ya karşı çıkanlar, yani canavar ve on kral (12. ayette) ve ardından 14. ayette Kuzu'nun tarafında olacak olanlar, yani "çağrılmış, seçilmiş ve sadık olanlar" tanıtılır. Tanrı'nın Sözünde,

Kelimelerin ve karakterlerin sunulma sırası bile önemlidir. Bunu anlamak, bu bölümdeki çalışmanın konusu olan Vahiy 14'ü anlamamızı kolaylaştıracaktır.

İncil'in Tanrı tarafından bugün gördüğümüz sıraya göre bölümlere ve ayetlere bölünmüş olarak verilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bir bölümü okumanın sonuna gelmiş olmamız, Tanrı'nın sunduğu konunun sona erdiği anlamına gelmez. Bunun bir örneğini Dağdaki Vaaz'da görüyoruz. İncil'deki anlatımda Matta 5:1'den 7:28'e kadar birkaç bölüme ayrılmıştır. Dağdaki Vaaz'dan alınan bu örnek, Kutsal Kitap'ın bir bölümünü incelerken bu bölümün önceki bölümde sunulanın devamı olduğunu görmenin ne kadar mümkün olduğunu gösteriyor. Vahiy kitabının 13. ve 14. bölümlerindeki durum budur. Vahiy 17'de canavar ve onun güçleri ile Kuzu ve O'nun sadıkları arasında gerçekleşecek bir savaştan bahsediliyor:

"Gördüğün on boynuz on kraldır... bunlar... canavara sahip oldukları gücü ve otoriteyi sunuyor. Kuzu'ya karşı savaşacaklar ve Kuzu onları yenecek... O'nunla birlikte olan çağrılmış, seçilmiş ve sadık olanlar da yenecek."
Vahiy 17:12-14

Alıntılanan metinde melek, krallığı alacak olan "on kralın" "sahip oldukları yetkiyi canavara sunduklarını" bildirir. Vahiy 17'de, bu on kralın "henüz bir krallığa sahip olmadığı" söylendiğinden, kralların canavara "yetki" sunacağı zaman hâlâ gelecektedir (Vahiy 17:12). Ancak Vahiy 13'te bu zamanın çoktan geldiğini görüyoruz, çünkü canavarla ilgili olarak şöyle deniyor: "Ona her kabile, halk, dil ve millet üzerinde yetki verildi" (Vahiy 13:7). Bu ayette geçmiş zaman kipinin kullanıldığına dikkat edin: "Ona yetki verildi".

Bu nedenle Vahiy 13'te anlatılan zamanda on kralın yetkilerini canavara zaten sunmuş olduklarını anlıyoruz.

Vahiy 17'nin metnine dönersek, on kralın yetkilerini canavara sunduktan sonra canavarla birlikte "Kuzuya karşı savaşacaklarını" görüyoruz. Vahiy 13'ün bizi kralların yetkilerini canavara verdikleri zamana götürdüğünü daha önce görmüştük. Bu nedenle bizi canavarın ve Dünya krallarının "Kuzuya karşı savaşacakları" zamana götürür. Peygamberlik bize bu savaşın galibinin kim olacağını söyler: "Kuzu onları yenecek" (Vahiy 17:14). Ne kadar sürecek? Vahiy 13'te cevabı buluyoruz:

"Bütün dünya hayret içinde canavarın peşinden gitti... Ona verildi...
kırk iki ay devam etme yetkisi" Vahiy 13:3, 5

Önceki metin, canavara kırk iki ay boyunca devam etmesi için "yetki" verileceğini ortaya koyuyor. Bütün bu dönem boyunca canavar Kuzuya karşı savaşacak. Bu mücadele sırasında ne yapacak? Vahiy 13. kitap bize bunun cevabını veriyor:

"Tanrı'ya küfretmek, O'nun adını karalamak ve çadırı, hatta gökte yaşayanları karalamak için ağzını açtı. Azizlere karşı savaşmak ve onları yenmek de ona verildi..."

Küçükten büyüğe, zenginden fakire, özgürden köleye, herkesin sağ eline veya alınına belli bir işaret koyar, öyle ki, sahibi olandan başkası alıp satamaz. İşareti, canavarın adını veya adının numarasını." Vahiy 13: 6, 7, 16, 17

Canavar, azizlere karşı "savaşacak", yani onlara zulmedecek ve canavarın işaretini taşıyanlar dışında hiç kimsenin alıp satamamasına neden olacak. Canavarın işaretinin Pazar günü devam ettiğini önceki bölümde görmüştük. 13. bölümün dikkatli bir şekilde okunması, bu bölümde, Vahiy 17'de önceden bildirilen Kuzu ile olan çatışmada canavar ve müttefiklerinin üstlenecekleri role özel önem verildiğini gösterecektir. Canavar, herkesin kendisine tapınmasını sağlamaya çalışacak.

Pazar gününü bu saatte kutlayanlar canavara tapınacak ve canavarın işaretini alacaklar. Peki Cordeiro'nun müttefiklerinin bu çatışmadaki rolü ne olacak? Allah, MÜDAHALE'den ne beklediğini söylemez mi? Açıkçası evet. Belirlenen zamanda Kuzu'ya sadık olanlar için Tanrı'nın talimatlarını nerede bulabiliriz? Metnin ardından bu talimatları aramak mantıklı görünüyor. Biz de bunu yapacağız. Bu nedenle Vahiy 14'ü okumaya başlayalım:

"Baktım ve Kuzu'nun Sion Dağı üzerinde durduğunu ve O'nunla birlikte yüz kırk dört bin kişinin alınlarında O'nun ve Babasının adının yazılı olduğunu gördüm."
Vahiy 14:1

13, 14. bölümlerin konusuna devam etmek, Kuzu'nun ve bu çatışmada O'nunla birlikte olanların vizyonunu anlatarak başlıyor: "Baktım ve Kuzu'nun Sion Dağı üzerinde durduğunu ve O'nunla birlikte yüz kırk dört bin kişi olduğunu gördüm" (Vahiy 14:1). Yuhanna'nın bu ayette gördüğü "Kuzunun" İsa olduğunu biliyoruz. Ancak Yahya'nın rüyette İsa'nın kişiliğini değil, "Kuzu"yu görmesi dikkati hak ediyor. Kuzu İsa'nın sembolüdür. Bu nedenle vizyonun sembolik olduğunun farkındayız.

Yahya, Kuzu İsa'nın "Sion Dağı üzerinde durduğunu" gördü. ne bir dağın sembolü neyi temsil ediyor? Yuhanna kitabında cevabı buluyoruz:

"Atalarımız bu dağda tapındılar" Yuhanna 4:20

Yukarıdaki sözler İsa'yla konuşan Samiriyeli kadın tarafından söylendi. Onun kullandığı "dağ" kelimesi, Samiriyelilerin ibadet yeri olan Gerizim Dağı'nı ifade etmektedir. O dağda ibadet eden herkes aynı "kiliseye", bu durumda Samiriyelilerin kilisesine mensuptu. Dolayısıyla "dağda olmak" tabirinden aynı kiliseye ait olduğu anlaşılabilir. Vahiy 14:1'de Kuzu İsa dağda "ve O'nunla birlikte yüz kırk dört bin kişi" görülüyor. Bu, vizyonda belirtilen zamanda bu 144.000 kişinin Mesih'in kilisesine ait olacağını temsil eder. Ayetin bize kurtarılabilecek olanların yalnızca bunlar olduğunu söylemediğine dikkat edin. Metinden böyle bir çıkarım yapmak yanlış olur. Burada 144.000 kişi, gerçek kiliseye ait olan ve Mesih'e en yakın olanlar olarak görülüyor. Daha sonra göreceğimiz gibi, pek çok kişi de vaaz ettiği mesajı, kehanetin belirttiği zamanda alacak ve kurtulacak. Bölümü okumaya devam ediyoruz:

"Alınlarında O'nun ve Babasının adı yazılıdır" (Vahiy 14:1). Metin, 144.000 kişinin alınlarında Kuzu'nun, yani İsa'nın adının bulunduğunu söylüyor.

İncil'deki ismin karakteri temsil ettiğini daha önceki bölümlerde görmüştük. 144.000 kişi İsa ve Babasının karakterine sahip olacak, İsa tarafından kutsallaştırılacak ve yeryüzünde günahsız yaşayacaklar.

"Cephede" yazan isim "kararı" temsil ediyor. Akıl kararların alındığı yerdir. Bir kişinin alınında İsa isminin bulunması, o kişinin sarsılmaz bir kararlılıkla, O'nun karakterini mükemmel bir şekilde yansıtabilecek şekilde Tanrı'ya itaat etmeye karar verdiğini gösterir. Tanrı'nın karakterine sahip olma kararını verirken, kişi otomatik olarak İsa'nın karakterine sahip olmaya karar veriyor çünkü her ikisi de eşit. Bu nedenle 144.000 kişinin alınlarında aynı anda hem Tanrı hem de İsa (Kuzu) isminin bulunduğu görülmektedir.

Canavarın ve Dünya krallarının herkesin canavarın işaretini almasına neden olmak için hareket ettiğini gördükten sonra, Yuhanna Kuzu'yu ve alınlarında O'nun adının yazılı olduğu 144.000 kişiyi görür. Burada savaşta çekişme noktası olacak iki insan sınıfını ayırt edebiliriz. Bir yandan canavar ve müttefikleri herkesi Pazar gününü kutlamaya ve canavarın işaretini almaya zorlayacak. Öte yandan 144.000 kişi Şabat'a sadık kalacak.

Bu bağlamda 144.000'ler dünyaya herhangi bir mesaj verecek mi?

Evet kesinlikle. Vahiy 14'ün 6-12. ayetlerinde bunun ne olduğunu göreceğiz. Ama önce bu bölümün 2'den 5'e kadar olan ayetlerini inceleyelim. Bunu yapmak için Vahiy 14'ü okumaya devam edelim:

"Gökten birçok suların sesine, büyük gök gürültüsünün sesine benzeyen bir ses duydum; Ayrıca duyduğum ses, arp çalan arpçıkların sesine benziyordu.

Tahtın önünde, dört canlı ve yaşlıların önünde yeni bir şarkı söylediler. Ve ülkeden satın alınan yüz kırk dört bin kişi dışında hiç kimse şarkıyı öğrenemedi." Vahiy 14:2, 3

144.000 kişi "kimsenin öğrenemeyeceği" bir şarkı söyledi. İsrail halkının deneyimlerini ve tarihlerini şarkılarla aktarma alışkanlığı vardı. Örneğin İsrail'in Mısır ordusundan kurtarılması olayını aktarıyoruz. Geçmişte Tanrı, İsrail halkının geçmesi için Kızıldeniz'i açtığında ve sonra onu Mısır ordusunun üzerine kapattığında, İsrailoğulları bu deneyimi bir şarkı şeklinde anlatmışlardı:

"Sonra Musa ile İsrail oğulları RAB'be bu şarkıyı söylediler ve dediler: RAB'be şarkı söyleyeceğim, çünkü o görkemli bir zafer kazandı; Atı ve binicisini denize attı...

Firavun'un savaş arabalarını ve ordusunu denize attı; ve kaptanları Kızıldeniz'de boğuldu. Dalgalar onları kapladı; Taş gibi derinlere indiler." Çıkış 15:1, 4, 5

Musa ayrıca, Dünya'daki yaşamının son gününde İsrail halkının gelecekteki deneyimlerini peygamberlik vizyonu ile bir şarkıda anlattı (Tesniye 32'de). Yaşam deneyimini yansıtan bir şarkı, yalnızca onu yaşayan kişi için tam anlamıyla anlamlı olacaktır. John "144.000 kişi dışında hiç kimsenin şarkıyı öğrenemeyeceğini" gördü. Neden bu grup dışında kimsenin şarkıyı öğrenemeyeceğini bildirdi? 144.000 kişi benzersiz bir deneyim yaşayacak, bu nedenle John "144.000 dışında hiç kimsenin şarkıyı öğrenemeyeceğini" gördü. Burada 144.000 olduğunu görüyoruz.

Kurtarılabilecek herkesi değil, aralarında eşsiz bir deneyim yaşayacak olan bir grup insanı temsil ediyorlar. Canavarla Kuzu arasındaki son savaş hakkında şöyle deniyor:

"Kuzuya karşı savaşacaklar ve Kuzu onları yenecek...
O'nun yanında bulunan çağrılmış, seçilmiş ve sadık kişiler de." Vahiy 17:14

Yukarıda sözü edilen "Onun yanında olanlar" 144.000 kişidir: " İşte, Kuzu Sion Dağı üzerinde duruyor ve O'nunla birlikte yüz kırk dört bin kişi var."

Vahiy kitabının başka bir bölümünde Yuhanna, canavarı yendiler:

"Ateşle karışmış bir cam denizi ve canavarın galiplerini gördüm... Tanrı'nın harplarına sahiplerdi; ve Tanrı'nın kulu Musa'nın şarkısını ve Kuzu'nun şarkısını söyleyip söylediler: Senin işlerin büyük ve harikadır, Ey Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı! Senin yöntemlerin adil ve doğrudur, ey ulusların Kralı! Kim senin adından korkmaz ve yüceltmez, ya Rab? Çünkü yalnızca Sen kutsalsın; Bu nedenle, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar, çünkü senin doğru işlerin açıkça ortaya çıktı." Vahiy 15:2-4

Alıntılanan ayette Yuhanna'nın, canavarın galiplerini "harp çalarak" bir "şarkı" söylerken gördüğünü söylediğine dikkat edin. Vahiy 14:2'de Yuhanna, 144.000 kişinin söylediği şarkının "arpçılar" kine benzediğini bildirir:

"Duyduğum ses, arp çalan arpçıların sesine benziyordu.
Tahtın önünde yeni bir ilahi söylediler" Vahiy 14:2 ve 3

Bu nedenle, Vahiy 15:2-4'te anlatılan canavarı yenenlerin şarkısının 144.000'lerin şarkısı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 144.000 kişi canavarın galipleridir. Kutsal Kitabın bildirdiğine göre canavara karşı galip gelmeleri, yaşadıkları deneyimi benzersiz kılıyor. Vahiy 13 bize, Tanrı tarafından "azizler" olarak adlandırılmalarına rağmen canavar tarafından mağlup edilecek insanların olacağını söyler :

"Bütün dünya canavarın peşinden hayretle baktı... Ayrıca ona, kutsallarla savaşıp onları yenmesi de verildi" Vahiy 13:3, 7

Bu zafer, canavarın ve müttefiklerinin Rab İsa'nın birçok azizini öldüreceği gerçeğini temsil ediyor. Şeytan'ın Tanrı'nın bir azizine karşı kazanabileceği tek zafer, cesedi öldürmektir. Ruhunu öldüremez. Tanrı'nın kanununa ve Rab İsa'ya sadık kaldıkları için papa ve onun mürted müttefikleri tarafından öldürülen herkes dinlenecek ve doğruların dirilişinde yeniden dirilecektir.

Vahiy 15:2'de , azizlerin aksine, 144.000 kişi "canavarın galipleri" olarak adlandırılıyor. Canavar onları öldürmeyecek; şehit olmayacaklar. Ve canavar, Kuzu'nun ikinci gelişinden önce Kuzu'ya karşı ayaklanacak son güç olduğundan, 144.000 kişinin canavar tarafından öldürülmeyecek olması, onların Mesih'in gökteki bulutlar içinde ikinci kez canlı olarak geri döndüğünü göreceklere gösterir. Ölümün içinden geç.

Ölüm görmeden cennete nakledileceklerdir. Bu 144.000 kişinin deneyimi olacak.

Peygamber Yuhanna hâlâ 144.000 kişinin duyduğu ilahinin sesini bildiriyor:

“Gökten birçok suların sesine benzeyen bir ses duydum” Vahiy 14:2

Kıyamet, bir başkasının pek çok su gibi sesi olduğundan bahseder:

“Benimle kimin konuştuğunu görmek için döndüm ve geri döndüğümde, insanoğluna benzeyen birini, birçok suların sesine benzeyen bir sesi gördüm” Vahiy 1:13-15

Alıntılanan ayette “İnsanoğlu”na benzeyen kişinin , nice sular gibi sesi olduğu bildirilmektedir . İsa'nın kendisinden sıklıkla İnsanoğlu olarak bahsettiğini biliyoruz. O, ayette anlatılan, sesi “çok suların sesine benzeyen” bir karakterdir. Bunun, John'un 144.000 kişiden duyduğunu bildirdiği sesin aynı tanımı olduğuna dikkat edin. Yahya'nın 144.000 kişiden duyduğu sesi, İsa'nın sesini anlatırken kullandığı kelimelerle anlatması, 144.000'i oluşturan bu insanlarla İsa arasındaki uyumu göstermektedir. Tıpkı bir korodaki şarkıcıların şarkılarında birlik olup sesleri arasında hiçbir fark algılamaması gibi, İsa ile 144.000 kişiyi temsil eden bu insanlar arasındaki uyum öyledir ki, Yuhanna her ikisinin de sesini anlatmak için ilham almıştır: İsa'nın ve 144.000'lerin aynı sözlerle. Mesih'in sesi ile Yuhanna'nın gördüğü 144.000 kişi arasındaki bu benzerlik, bu 144.000 kişinin İsa'nın imajını mükemmel bir şekilde yansıtan insanlar olduğunu göstermektedir. O'nunla ve O'nun karakteriyle tam bir uyum içindedirler.

Yahya'nın 144.000 kişinin sesini "birçok suların sesi" olarak duymasıyla iç içe geçmiş başka bir sembolizm daha var . Vahiy 17'de Tanrı bize “sular” sembolünün ne anlama geldiğini gösteriyor:

“Gördüğün sular... halklardan, kalabalıklardan, uluslardan ve dillerden oluşuyor” Vahiy 17:15

Suların aynı zamanda “ulusları ve dilleri” de temsil ettiğini unutmayın. Su sembolünün anlamına bakıldığında Yahya'nın 144.000 kişinin sesini "çok suların" sesi olarak duymasının , bu grubu (144.000) oluşturan bu kişilerin farklı milletlerden ve dillerden geldikleri anlamına geldiğini görüyoruz. O zaman 144.000'in sadece belli bir milletten veya aynı dili konuşan insanlardan oluşan bir grup olmayacağını görüyoruz. Onlar dünyanın her köşesinden insanlar. Bunda Allah'ın kudreti açıkça görülmektedir. Dünyanın farklı milletlerinde, farklı sosyoekonomik ve kültürel koşullarda, farklı milletlerin yaşadığı ortam çeşitliliğinin ortasında Kendi karakterini ve İsa'nın karakterini yansıtan insanlar yetiştirecektir. Pek çok kişinin paganizmi, diğerlerinin çapkınlığı ve çapkınlığı, diğerlerinin dini fanatizmi, hiçbir şey Tanrı'nın bu farklı uluslardan Kendi karakterini mükemmel bir şekilde yansıtan insanları almasına engel olmayacaktır.

Allah'ın gücünün, insanları en elverişsiz koşullar altında bile dönüştürmeye, onları İsa'nın kusursuz benzerliğine, saf karaktere dönüştürmeye yeterli olduğu ortaya çıkacaktır. O zaman günahın mazereti kalmayacaktır. Hiç kimse, yaşadığı ortamın çok zor, koşullarının çok cesaret kırıcı olduğunu, dolayısıyla İsa'yı kabul etmesinin ve O'nun gücüyle günahın üstesinden gelmesinin mümkün olmadığını iddia edemez. Kötülüğün ve haksızlığın en büyük olacağı zamanda, son günlerde

Bu Dünyanın tarihi: Günah, ihlalin en büyük sonucunu insana yüklediğinde, insan ırkı en zayıfladığında, Tanrı, İsa'nın karakterini mükemmel bir şekilde yansıtacak olan, Dünya'nın tüm uluslarından bir halka sahip olacaktır. Dolayısıyla 144.000 kişilik bu grup, Tanrı'yı ve kurtuluş planını haklı çıkaracaktır. Tanrı'nın planının yeryüzünde yaşayan her insanı kurtaracak kadar kapsamlı olduğu ve Mesih'in lütfunun, bu kadar arzulayan ve O'nu kendine kabul eden herhangi bir insanda Mesih'in imajını mükemmel bir şekilde geri getirmeye yeterli olduğu evrene kanıtlanacaktır. sizin kişisel Kurtarıcınız. Şimdi Vahiy 14'ü okumaya devam edeceğiz:

“Bunlar, iffetli oldukları için kadınlar tarafından kirletilmemiş olanlardır. Kuzu nereye giderse gitsin onlar onun takipçileridir. Onlar, insanlar arasından kurtarılanlardır; Tanrı ve Kuzu için ilk ürünlerdirler” Vahiy 14:4

144.000 kişilik grubun Tanrı ve kurtuluş planı açısından neyi temsil edeceği, bu grubun oluşumunu cennet sakinleri tarafından büyük bir merakla beklenen bir duruma getirmektedir. Önceki ayette 144.000 kişi “Allah ve Kuzu için turfandalar” olarak tanıtılıyor. “İlk ürünler” sözcüğü Kutsal Kitapta “ilk” ya da en önemlisi anlamında kullanılır. Kutsal Kitap, Mesih'in “uyuyakalmış olanların turfandası” olduğunu söyler (I Korintliler 15:20, 23), ve O'nun ölümü tüm günahkar insanlar için sonsuz yaşamı mümkün kıldığından, ölenler arasında en önemlisi olduğunu ifade eder. O'na inananlar.. 144.000 kişinin “Tanrı ve Kuzu için ilk ürünler” olarak kabul edilmesi, bu insan grubunun kurtuluş planı bağlamında temsil ettiği önemi gösterir. Açıktır ki, burada verilen önem 144.000 kişinin diğerlerinden daha üstün olmasından değil, Allah'ın kendi zatında daha çok yüceltilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, koşulların tarihin en kötü koşulları olduğu bir dönemde, Tanrı'nın onlarda İsa'nın imajını mükemmel bir şekilde yansıtan bir karakter oluşturmuş olmasıdır; insan neslinin günah yüzünden en çok zayıfladığı, tüm atalarının fiziksel bedenlerine gösterdiği ilgisizliğin sonuçlarına katıldığı bir zamanda.

Nesiller boyunca günah işlemeye devam etmeleri nedeniyle en çok zayıflayanlar onların bedenleriydi. İnsanın günaha direnmesinin ve onu yenmesinin en zor olduğu bir dönemde Tanrı, gücünü onlar aracılığıyla gösterdi ve onları dünyanın, nefsin ve şeytanın galipleri yaptı.

Alıntılanan metinde ayrıca 144.000 kişinin “kadınlar tarafından lekelenmemiş” kişiler olduğu belirtiliyor. Bu bölümün 1. ayetini incelerken bu vizyonun semboller sunduğunu zaten görmüştük. Dolayısıyla Rab, bu grubu oluşturan kişilerin “kadınlar tarafından lekelenmemiş” insanlar olduğunu söylerken onların hiç cinsel ilişkiye girmemiş erkekler olduğunu anlamamızı beklemiyor. Vahiy 17'yi incelediğimizde, İncil'deki kehanetlerde kadının “kilise” anlamına geldiğini ve fahişe kadının Mesih'e ihanet eden bir kiliseyi temsil ettiğini zaten görmüştük. Tanrı Sözünde açıklanan gerçeği terk etti ve insanların öğretilerini öğretti. 144.000 kişinin kadınlara bulaşmamış olması, onların erkek öğretilerini sürdürmedikleri anlamına geliyor. Bu nedenle doktrinsel açıdan saftılar. İncil'deki iman sütunları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Son Uyarı İncil Kursu, Seviye II, Editör Final Advertência'daki dersleri incelemenizi öneririz.

Mukaddes Kitap hâlâ 144.000 kişilik gruptan söz ederken şunu bildiriyor: “Kuzu nereye giderse gitsin onlar onun takipçileridir.” Vahiy 14:4. Bu özellik

İsa'ya olan bağlılığın derecesini gösterir. O'nu nereye giderse takip etmek, O'nun her hareketine dikkat etmek demektir; O'nunla sürekli bir birliktelik içinde olmak, O'na sürekli bir teslimiyet... Bu, Söz'ün tavsiye ettiği gibi (II Korintliler 10:5) hayatımızın her anında tüm düşünce ve duyguların Mesih'e itaatin esiri olması anlamına gelir. O'nunla böyle bir birlikteliğimiz var mı? Eğer elimizde değilse neden şimdi O'na sormuyoruz? O'nun adının şerefi ve yüceliği için bunu şimdi yapalım. Şimdi Vahiy 14'ün okunmasına devam edelim:

14:5 “ve ağızından yalan çıkmadı; hiçbir kusurları yok.” Kıyamet

İçlerinde hiçbir yalanın bulunmadığını beyan eden Tanrı Sözü olduğu için, sadece bizim yalanın ne olduğuna dair anlayışımıza göre değil, aynı zamanda ilahi kavrama göre de yalan söylemediler. İsa şöyle dedi: "O'nu tanıyorum deyip de O'nun emirlerini yerine getirmeyen yalancıdır" I Yuhanna 2:4. 144.000 kişi yalan söylemez, dolayısıyla O'nun emirlerini yerine getirmezler. Daha yüksek bir kutsallık standardına ulaştılar. Metinde ayrıca bu kişilerin "kusursuz" olduğu da belirtiliyor. Bu, bu gruba dahil olacak kişilerin sahip olacağı kutsallık derecesini gösterir. "Makula" kelimesi "leke" anlamına gelir. Hiçbir kusura sahip olmamak, kişinin karakterinde hiçbir kusur bulunmaması anlamına gelir; Tanrı'nın yasasını ihlal etme alışkanlığı yok; O'nun iradesine mükemmel uyum. Bu seçilmiş grubun Allah'ı haklı çıkaracak tüm özelliklerini gören insan, bu gruba dahil olmanın imkânsız olduğunu düşünebilir. Ancak aklınızdan bu düşünce geçtiyse, İsa'nın şu sözlerini hatırlayın: "İnsanlar için bu imkansızdır; ancak Tanrı için değil çünkü Tanrı için her şey mümkündür." Markos 10:27. Bu sözlere iman ederek mükemmel olabiliriz. Amin!

Bir sonraki bölümde Vahiy 14'ü okumaya devam edeceğiz:

Bölüm 7

İlk Melek Mesajı

Vahiy 14:6 "Yeryüzünde oturanlara, her millete, akrabaya, dile ve halka vaaz etmek üzere ebedi müjdeyi taşımak üzere, göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm" (Vahiy 14:6).

Bir şey gökyüzünde uçtuğunda onu herkes görebilir. Yahya'nın "cennetin ortasında uçan" meleği görmesi, bu meleğin herkes tarafından görüleceğini göstermektedir. Meleğin "sonsuz dek sürecektir bir müjdesi" vardı. Müjde kelimesi "iyi haber" anlamına gelir ve İsa aracılığıyla insanoğluna sunulan her şeyi özetlemektedir. İsa'yı yürekten kabul etmek, müjdeyi ve onun beraberinde getirdiği tüm vaatleri kabul etmektir. Ve O'nu kabul ettiğimizde, "büyük ve değerli vaatlerin" mirasçıları oluruz, böylece onlar aracılığıyla "ilahi doğanın ortakları" (I Petrus 1:4), yani karakter olarak Tanrı'ya ve İsa'ya benzer oluruz. Alıntılanan ayette ayrıca meleğin bu müjdeyi "yeryüzünde oturanlara, her millete, her kabileye, her dile ve her halka vaaz etmek" için verdiği belirtiliyor. Canavarla çatışma sırasında meleğin mesajı dünyanın her yerinde duyurulacak. Geriye Yuhanna'nın gördüğü meleğin kimin temsil ettiğini bilmek kalıyor. Bu görüntü, Vahiy'deki diğerleri gibi semboliktir. Ne

meleği mi temsil edecek? Elçi Pavlus Galatyalılara şöyle konuşuyor: "Siz de biliyorsunuz ki, müjdeyi ilk önce size duyurdum... ve siz reddetmediniz... beni Tanrı'nın bir meleği olarak kabul ettiniz" Galatyalılar 4:13, 14. Pavlus, Galatyalılar onu bir "melek" gibi karşıladıklarını , vaaz ettiği mesajın gökten geldiğini kabul ettiklerini ifade ettiler. Ayrıca Pavlus gibi bir adamın da bir "melek" veya haberci olarak tanınabileceğine dikkat edilmelidir. Böylece, Vahiy 14. bölümdeki müjdeyi tüm dünyaya vaaz edecek olan "meleğin", ebedi müjdenin mesajını her millete, kabileye, dile ve insana vaaz edecek bir dizi insan haberciyi temsil ettiğini anlıyoruz . Önceki ayetlerde Yuhanna'ya tanıtılan insan grubunun 144.000 kişilik bir grup olduğu göz önüne alındığında, mantıksal anlayış bizi, İsa'ya benzer karaktere sahip 144.000 kişilik grubun, melek tarafından temsil edilen grup olduğuna inandırmaktadır. , ahir zamanda ebedi müjdeyi vaaz edecek olan. Metnin bu mesajların "ebedi" bir müjde olduğunu beyan ettiğini unutmayın. Bu "meleklerin" sunduğu bu mesajlar, birçokları için yeni gibi görünse de gerçekte her zaman Tanrı Sözü'nde var olmuştur, çünkü kendisinin de belirttiği gibi, " güneşin altında yeni bir şey yoktur" Vaiz 1:9. Metin, Tanrı'nın bu hizmetkarları tarafından vaaz edilen mesajın ne olduğunu söylüyor? Vahiy 14'ün sıralamasındadır:

"Yüksek sesle diyor ki: Allah'tan korkun ve O'na izzet verin, çünkü O'nun hüküm saati geldi; Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana ibadet edin." Vahiy 14:7

Dikkat edin ayet, elçilerin "yüksek sesle söyleyerek" mesajını nasıl vereceklerini söyleyerek başlıyor. Bu ne anlama gelir? İncil cevap veriyor. Luke'a dönelim:

"Ve Elizabeth Kutsal Ruh'la doldu ve yüksek sesle bağırdı ve şöyle dedi: Kadınlar arasında mübareksin ve rahminin meyvesi de mübarektir!" Luka 1:41, 42

Elizabeth "Kutsal Ruh'la doldu" ve sonra bunu "yüksek sesle" söyledi . "Yüksek sesle" konuşmak , Kutsal Ruh'la doluyken konuşmak anlamına gelir. Melek'in "yüksek sesle" söylemesi , Kutsal Ruh'la dolu olarak konuşacak olan 144.000 kişilik grubu simgelemektedir. Elizabeth örneğine dönecek olursak, metnin onun Kutsal Ruh'u aldığını söylemediğini ve yalnızca bir süre sonra yüksek sesle haykırdığını unutmayın. Kutsal Ruh'la dolduktan hemen sonra yüksek sesle bağırdı. Elizabeth kıssasında anlatılan, Tanrı'nın hizmetkarının Kutsal Ruh'u alır almaz "yüksek sesle" bağırması prensibini anladığımızda, Vahiy anlatımında meleğin temsil ettiği insan grubunun az önce Kutsal Ruh'u aldı. Son papanın zamanında 144.000 kişinin vaaz vereceğini ve bu kralın saltanatının 42 ay süreceğini daha önce gördüğümüze göre, onların baştan vaaz vereceklerini anlamamız doğaldır. Yahya'nın, meleğin temsil ettiği 144.000 kişinin vaaz ederken "yüksek sesle" söylediklerini görmesi , onların 42 ayın başında Kutsal Ruh'la dolacaklarını gösteriyor. Yaklaşık üç buçuk yıl süren bu dönem, İsa'nın vaaz etme süresiyle aynı süredir. 144.000 kişi Mesih'in deneyimini yeniden yaşayacak.

Vahiy 14:7'de Yuhanna meleğin şöyle dediğini gördü: "Tanrı'dan korkun... çünkü O'nun hüküm saati geldi." "Allah'tan korkmak" ne demektir? Vaiz 12:13, 14 ayetlerinin metnini okuyalım:

"Duyulmuş olanların hepsinin sonu şudur: Tanrı'dan korkun ve O'nun emirlerini yerine getirin; çünkü bu her insanın görevidir. Çünkü iyi olsun, kötü olsun, her işi, her gizli şeyi Tanrı yargılayacaktır." Vaiz 12:13, 14

Önceki ayetin şunu ifade ettiğine dikkat edin: "Allah'tan korkun ve O'nun emirlerini yerine getirin... çünkü Allah her işi hesaba katacaktır." Onun Vahiy metniyle ilişkisi açıktır. Ayete göre Allah'tan korkmak, "O'nun emirlerini yerine getirmekle" ilgilidir. Emirler nelerdir? Bu on kişi Çıkış 20:3-17'de rapor ediliyor. Pavlus şöyle diyor: "Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, göz dikmeyeceksin; başka bir emir varsa..." Romalılar 13:9. Okuduğumuz Vaiz metnine göre bizden on emri yerine getirmemiz bekleniyor: "Çünkü bu her insanın görevidir" ve ayrıca "Çünkü Tanrı her işi yargılayacaktır" (Vaiz 12:13, 14). İnsana, Tanrı'nın işleri yargılayacağı için emirleri yerine getirmesini söylerken, emirlerin yargı kuralı olduğu açıktır. İnsanların eserleri onlarla karşılaştırılacaktır. Tanrı ne tür işleri yargılayacak? Vaiz metni şunu söylüyor: "gizli olan her şey bile". Bu sözlerle, en mahrem düşüncelerin ve güdülerin Tanrı'nın huzurunda yargılanacağını ve O'nun kalpleri bildiğini anlıyoruz: "Rab, insanın gördüğü gibi görmez. Çünkü insan gözlerinin önündekine bakar, ama Rab yüreğe bakar" (1 Samuel 16:7).

Vahiy 14:7'de meleğin şunu da söylediğini görüyoruz: "Tanrı'dan korkun ve O'na yücelik verin". Bu ne anlama geliyor? Tanrı'ya nasıl yücelik verebiliriz? Elçi Pavlus bunu bize şöyle anlatıyor:

"Bu nedenle, yerseniz, içerseniz, ne yaparsanız yapın, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın" 1 Korintliler 10:31

Her şeyden önce Tanrı'yı onurlandırmak ve O'nun adını yüceltmek için çabalayalım. İsa, Tanrı'ya dua ederken şunu söyledi: "Bana verdiğin işi bitirerek Seni yeryüzünde yücelttim" Yuhanna 17:4. Ve O bizim örneğimizdi. Tanrı'nın bize verdiği işi yaparsak O'nu yüceltmiş oluruz. Peki bu iş nerede belirtiliyor? İncil'de. O'nun öğüdünü yerine getirerek Tanrı'yı yüceltmiş oluruz. Şimdi okuduğumuz Korintliler metnine dönersek, burada Pavlus'un yediğimiz ve içtiğimiz her şeyde Tanrı'yı yüceltmemizi tavsiye ettiğini görüyoruz. Tanrı bize Sözünde kullanmadığımız takdirde iyi olacak bazı yiyecek ve içeceklerin olduğunu öğretir:

"Et yememek, şarap içmemek iyidir" Romalılar 14:21

Ve Atasözleri'nde şöyle yazılmıştır:

"Şarap bir alaycıdır; ve güçlü, gürültülü içki; Kim bunda hata yaparsa asla bilge olamaz." Özdeyişler 20:1

Bu tavsiyeye kulak verirse yediğimiz, içtiğimiz şeylerde Allah'ı yüceltmış oluruz.

Tanrı Sözü'nün bize yalnızca yememiz ve içmemiz için neyin iyi olacağını öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşamın diğer tüm alanlarıyla ilgili öğütler de verdiğini biliyoruz. Söz bizim pratik rehberimiz olmalıdır. İsa şunu söyledi: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, fakat Allahın ağzından çıkan her sözle yaşar" Matta 4:4. Vahiy mesajı insanı her şeyi "Tanrı'nın yüceliği" için yapmaya çağırır. Dolayısıyla Tanrı'yı yüceltmek için insanın Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşaması, yani yaşamının her zaman O'nun Sözüyle uyum içinde olması gerekir. Bu ancak O'nunla samimi bir iletişimle mümkündür.

İsa aracılığıyla Tanrı'ya o kadar bağlı olmalıyız ki, Söz'ün dediği gibi, düşüncelerimiz bile O'nun tarafından yönlendirilir:

"Her düşünceyi Mesih'in itaatine tutsak etmek" II Korintliler

10:5 (Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş Almeida Çevirisi)

Düşünceler safsa insan da saf olur çünkü ağızdan çıkan sözler bile kalpten gelenlerin sonucudur. İsa'nın dediği gibi: "Ağız yüreğin bereketinden, yüreğin bereketinden konuşur."

Matta 12:34. Bu nedenle, ancak Mesih yüreğimizin tahtında hüküm sürerse ve düşüncelerimizin konusuysa Tanrı'yı yüceltebiliriz.

Tanrı'yı yüceltmenin İncil'de bahsedilen, yoruma değer başka bir yolu daha vardır:

"Ve İsa yüksek sesle bağırdı ve şöyle dedi: Baba, ruhumu senin ellerine teslim ediyorum. Ve bunu söyledikten sonra süresi doldu. Ve yüzbaşı olup biteni görünce, "Bu adam gerçekten doğru biriydi" diyerek Tanrı'yı yüceltti" Luka 23:46, 47.

Tanrı, yüzbaşı İsa'nın burada, Dünya'dayken bir insan olduğunu anladığında yüceltildiğini kendi sözüne koydu. Ayrıca yüzbaşının Tanrı'yı yüceltirken İsa hakkında daha fazla şey söylediği de söylenir:

"Bu adam salih biriydi" dedi. "Doğru" adam nedir? O, Allah'ın adaletini yerine getiren bir insandır. Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır: "O'nun bütün emirleri doğrudur" Mezmur 119:172. Bu nedenle doğru bir adam, Tanrı'nın tüm emirlerini yerine getiren bir adamdır. Yüzbaşı, İsa'nın bir insan olduğunu ve Adil olduğunu söylediğinde, İsa'nın, bizim gibi bir adamın ("insan Tanrı" ya da "bedenlenmiş Tanrı" değil) on emrin tamamına itaat ettiğini söylüyordu. Eğer İsa bizim gibi bir adam On Emrin hepsini yerine getirmiş olsaydı, muhtemelen biz de aynısını yapardık. Tanrı'dan aldığı gücün yardımıyla, biz de Tanrı'nın yasasının on emrini yerine getirebiliriz. Bunu anlamak önemlidir çünkü Vahiy 14'teki mesajın vaaz edilmesinin bir sonucu olarak Tanrı, Tanrı'nın emirlerini ve onlara güç veren ve onları mümkün kılan İsa'nın imanını yerine getirecek bir halka sahip olacağını bildirmektedir. emirleri yerine getirmek için:

"İşte Tanrı'nın emirlerini ve İsa'nın imanını yerine getiren azizlerin azmi." Vahiy

14:12

İlk meleğin mesajı aynı zamanda Dünya'daki insanları Tanrı'dan korkmaya ve O'nu yüceltmeye çağırıyor, çünkü "O'nun hüküm saati geldi." Bu mesajın son papanın saltanatından sonraki 42 ay içinde 144.000 kişi tarafından daha büyük bir güçle verileceğini zaten görmüştük. İşte o zaman güçlü bir şekilde vaaz verecektir: "Çünkü O'nun hükmünün saati geldi ." Bu nasıl bir yargı olabilir? _____

Daniel'in 7. ve 8. bölümlerini incelediğimizde tüm insanların yargılanmasının 1844'te başladığını gördük. Bu hüküm ölümlerle başladı ve daha sonra yaşayanlara geçecekti. Bugün (2012) henüz son papanın zamanında değiliz. Bu nedenle, 144.000'lerin yaşayanların hükmünün gelişini algılıyoruz. Birinci meleğin mesajının devamını okuyalım:

"Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana ibadet edin." Vahiy 14:7

Bütün bunları kim "yaptı"? Okuyalım:

"Ve Tanrı yaptığı işi yedinci günde bitirdi ve yedinci günde yaptığı bütün işlerden istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mübarek kıldı ve onu takdis etti; çünkü O, Tanrı'nın yaptığı tüm işlerden O'nda dinlendi. yaratıldı ve yapıldı." Yaratılış 2:2, 3

Vahiy gibi Mısır'dan Çıkış da onun "göklerin, yerin, denizin" ve hatta su kaynaklarının Yazarı olduğunu belirtir :

"Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabat Günüdür ; Ne siz, ne oğlunuz, ne kızınız, ne köleniz, ne cariyeniz, ne hayvanlarınız, ne de kapılarınızda olan yabancılarınız hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB göğü, yeri, denizi ve içindekilerin hepsini altı günde yarattı." Çıkış 20:10, 11

Kimdir bu "Tanrı"? İsa O'nu açıkladı. İsa Kendisi hakkında şöyle dedi: "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" Yuhanna 14:6. Bu, İsa'nın söylediği her şeyin doğru olduğu anlamına gelir. İsa asla yalan söylemedi, çünkü yalan söyleseydi günah işlemiş olurdu ve Kurtarıcımız olamazdı. Peki İsa'ya göre Tanrı kimdir? O cevaplar:

"İsa bunları söyledi ve gözlerini göğe kaldırarak şöyle dedi: Baba, Oğlunu yüceltme saati geldi... ve bu sonsuz yaşamdır: yalnızca Seni, tek gerçek Tanrı'yı ve İsa'yı bilsinler. Gönderdiğin İsa." Yuhanna 17:1, 3

İsa, Babasının tek gerçek Tanrı olduğunu söyledi. İsa'nın her zaman doğruyu söylediği gibi doğruyu söylediğini bildiğimizden, bunu doğrulamak için daha fazla metne ihtiyacımız yok. Var olan tek Tanrı Baba'dır. İncil'de açıkça aksini söyleyen başka metinler olsa da, bunlar ya yanlış tercüme edilmiş ya da yanlış anlaşılmalıdır. Tek Tanrı'nın İsa'nın Babası olduğuna ve O'nun Baba diye adlandırdığı Kişi olduğuna dair tam bir güvencemiz var, çünkü her zaman doğruyu söyleyen İsa'nın Kendisi bunu söylemiştir. Ve İsa ayrıca şunu söyledi : "Bu sonsuz yaşamdır", yani sonsuz yaşamımız buna bağlıdır: " Tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiği tek gerçek Tanrı olan İsa Mesih'i tanısınlar."

(Yuhanna 17:3). Vahiy 14'ün mesajı bizi "Yeri, göğü, denizi ve su pınarlarını yaratana" tapınmaya çağırıyor. Bizi Baba Tanrı'ya ibadet etmeye çağırıyor. Her şeyi yaratan olarak O'na tapınılmalıdır. Biz İsa'ya Kurtarıcı ve Kurtarıcı olarak, Baba'ya ise Yaratıcı olarak ibadet ederiz.

Birisi kendine şu soruyu sorabilir: "Ama İsa Mesih değil mi? Yaratıcı?". İncil O'nun Yaratılış'a katıldığını söylüyor:

"Her şey O'nun aracılığıyla var edildi" Yuhanna 1:3

Her şeyin O'nun aracılığıyla yapıldığını söylüyor , ancak "O'nun tarafından" yapıldığını söylemiyor. "Onun" aracılığıyla yapıldığını söylemek ile "Onun tarafından" yapıldığını söylemek arasında fark vardır. Eğer onların "Kendisi tarafından" yapıldığını söyleseydi, o zaman her şeyi yaratan da O olurdu. Ancak metin, bunların "O" aracılığıyla yapıldığını söylediğinde, O'nu her şeyin kendisi aracılığıyla yaratıldığı bir araç olarak sunar. Kutsal Kitap bize bir şeyin "İsa aracılığıyla" yapılmasının ne anlama geldiğini anlatır . Elçilerin İşleri 2:22'deki metni okuyalım:

"İsraililer, şu sözleri dinleyin: Tanrı'nın Kendisi aracılığıyla yaptığı harikalar, harikalar ve belirtilerle aranızda Tanrı tarafından onaylanan bir adam olan Nasıralı İsa'ya" Elçilerin İşleri 2:22

İsa, Dünya'dayken birçok mucize gerçekleştirdi. Petrus, gerçekte Tanrı'nın mucizeleri "İsa aracılığıyla" gerçekleştirdiğini söylüyor. İsa Kendisi hakkında şunları söylemişti:

"Kendi başıma hiçbir şey yapamam" Yuhanna 5:30

Bu nedenle tek başına bir mucize gerçekleştiremezdi. Bu nedenle mucizeleri gerçekleştiren, O'nun aracılığıyla hareket eden Babasıydı. Güç Babasından geliyordu, mucize yaratan Tanrıydı. İsa, bizzat İsa'nın söylediği gibi, Tanrı'nın mucizelerin gerçekleşmesi için kullandığı Araçtır:

"Çünkü kendi isteğimi yerine getirmek için değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim" Yuhanna 6:38

Dar anlamda, her şeyi yaratan, gerçekte tektir
- Baba Tanrı Vahiy 14'te "yapan" diyor - tekil. Eğer İsa'yı dahil etseydim, "Bunlar" çoğulu derdim. Şu ana kadar ilk meleğin mesajını inceledik. Bir sonraki bölümde ikinci meleğin mesajını inceleyeceğiz.

Bölüm 8

İKİNCİ MELEK MESAJI

"Ve onu başka bir melek izledi, ikincisi şöyle dedi: Büyük Babil düştü, zina öfkesinin şarabından bütün uluslara içirdi." Vahiy 14:8

Alıntılanan metin şöyle başlıyor: "Başka bir melek onu takip etti". İlk melek mesaj veren 144.000 kişiyi temsil ediyordu. Bu ikinci, ikinci bir mesaj bildiren aynı grubu temsil edecek. İkinci melek şöyle diyordu: "Büyük Babil düştü, düştü." Onun kim olduğunu daha önce Vahiy 17'deki çalışmada görmüştük. Bu Roma Katolik Apostolik Kilisesi'dir. Kendisini kiliselerin annesi veya Katolik din adamlarının sıklıkla söylediği gibi "kilisenin anası" olarak gördüğü için "büyük" olduğu söyleniyor (Vahiy 17:5). "Düştüğü" söyleniyor. Yahya'ya verilen mesaj Tanrı'dan geldiğinden, "düştü" ifadesi

Tanrı'nın gözünde bir düşüşü temsil eder; itaatten günaha, Tanrı Sözü'nün öğretilerine olan inançtan insanların öğretilerine olan inanca düşüş. Katolik Kilisesi'nin kuruluşundan bu yana erkek öğretilerini vaaz ettiğini biliyoruz. Tanrı'nın yasasının dördüncü emrinin Cumartesi gününün aksine, dinlenme günü olan Pazar, bu kilisenin ana sancağıdır. Kötülüğü desteklediği ve Tanrı Sözü tarafından verilen, insanın Tanrı'nın gözünde mükemmel olabileceği ve O'nun tüm emirlerini yerine getirebileceği olasılığını reddettiği de bu kilise ortaya çıktığından beri görülmüştür.

Ancak "düşmüş" kelimesi aynı zamanda bir zamanlar Tanrı'nın önünde saf olan ve insanların öğretileri ve liderlerinin günahları ve ikiye bölünmüşlüğü nedeniyle yozlaşmış olan tüm kiliseleri de ifade eder. Aynı zamanda ana kilise tarafından öğretilen insan doktrinlerini kendi aralarında sürdüren kurumları da ifade eder. Ana kilisenin hatalarını sürdüren kiliseler doktrinsel olarak onun "kızlarıdır".

Bu duruma düşen kiliseler ise cennet tarafından "düşmüş" olarak görülüyor. Şu mesaj onlar için geçerlidir: Babil düştü. Ayette "Caiu" kelimesinin iki kez geçtiğine dikkat edin. İlk "düştü" kelimesi Katolik Kilisesi'nin çöküşünü, ikincisi ise onun ruhani kızlarının düşüşünü ifade eder; bir zamanlar Tanrı'yı ve O'nun yasasını onurlandıran ancak bugün Pazar gününü kutlamak, azizlere ibadet etmek gibi doktrinleri sürdüren Protestan kiliseleri. resimler vb.

"Zinasının öfkесinin şarabını bütün milletlere içirten odur." Vahiy 17'de kadının "zinasının iğrençlikleri ve pisliğiyle dolu bir kase" taşıdığı görüldü (Vahiy 17:4). Bir kadının kiliseyi temsil ettiğini ve Mesih'in gerçek kilisenin kocası olduğunu daha önce görmüştük. Kadının fuhuş sembolü, Mesih'e ve onun hakikatlerine ihaneti, ruhların düşmanı Şeytan ve onun aldatmacalarıyla ilişkilendirilmeyi temsil eder. Şabat Tanrı tarafından kurulmuş ve Mesih tarafından onurlandırılmıştır. Katolik Kilisesi, Pazar gününü dinlenme günü olarak belirleyerek, sembolik anlamda kendini fuhuş etmiş, aslında Pazar gününün dinlenme günü olarak akıl hocası olan Şeytan'la özdeşleştirmiştir. Dolayısıyla, Pazar günü tutulması, Vahiy 17'deki görümdе Yahya'nın kadının elindeki kâsenin içinde gördüğü fuhuşun bir parçasıdır. Vahiy 14:8'deki ayette bu kadının verdiği şey, bu fuhuşun şarabıdır. uluslara içmek için. Katolik Kilisesi, son papa aracılığıyla, Pazar gününü tüm uluslara dinlenme günü olarak kabul ettirecek ve kabul ettirecektir. Metinde ayrıca bu şarabın "öfke" şarabı olduğu da belirtiliyor. Tarih, papalığın ve kilise liderliğinin, kendi insani doktrinlerine uymayanlara karşı öfkeli olduğunu gösteriyor. Geçmişte azizleri bu yüzden öldürmüştü. Bugün onları öldürmüyor. Ancak Kutsal Kitap onun bunu sırf güçsüz olduğu yerde hoşgörölü olduğu için yapmadığını belirtir. Kehanetin söylediği gibi, son papa Dünya'nın on kralının yetkilerini alır almaz kendisini azizlere karşı savaşmaya adayacaktır. Vahiy 13'te canavarın ve arkadaşlarının ne yapacakları bildiriliyor:

“ve canavarın heykeline tapmayan herkesin öldürülmesine neden oldu. Ve küçük-büyük, zengin-fakir, özgür-köle herkesin ellerine veya alınlarına bir işaret konulmasını sağlayın; öyle ki, bu işareti veya adı taşıyan kişi dışında hiç kimse satın alıp satamaz. canavar ya da adının numarası” Vahiy 13:15-17.

Vahiy 14:8'in ulusların fuhuş "öfkесinin" şarabını içtiklerini söylemesi , bu sözlerin kehanet ettiği zamanda, milletlerin Şabat'ı tutan Hıristiyanlara karşı Papa'nın duyduğu öfkenin aynısını taşıyacağını gösteriyor. ve kilisenin bugün Katolik Kilisesi'nin kubbesi var. Bunun sonucunda, Vahiy 13:7'deki "ona verildi" [canavara verildi], kutsallarla savaşmak ve onları yenmek için verilen sözler yerine getirilecek." Dünyanın kralları, adamlarını Papa'nın hizmetine sunacak, böylece Papa onları azizlere zulmetme ve öldürme işinde kullanabilecek. Bugün tüm bunların gerçekleşmesi çok zor görünebilir, ancak insanlar Tanrı'nın kanunundan uzaklaşıp Şeytan'ın yönetimine teslim olduklarında çok zalim olacaklardır. Tıpkı kilisenin ve laik gücün ileri gelenlerinin (Yahudi rahipler ve Pilatus) İsa'yı öldürmek için bir araya gelmesi gibi, gelecekte de aynısı olacak. O zaman Tanrı'nın halkının, bu imtihan zamanına dayanabilecek ve yine de onları her millete, kabileye, dile ve halka vaaz etmeye teşvik edebilecek bir inanca ihtiyacı olacak:

“Büyük Babil düştü, düştü; o, tüm uluslara kendi zina öfkесinin şarabını içirdi.”
Vahiy 14:8

Şu ana kadar ikinci meleğin mesajını inceledik. Bir sonraki bölümde üçüncü meleğin mesajını analiz edeceğiz.

Bölüm 9

ÜÇÜNCÜ MELEK MESAJI

“Ve üçüncüsü olan başka bir melek onları takip ederek yüksek sesle şöyle dedi: Eğer bir kimse canavara ve onun heykeline taparsa ve onun işaretini alına ya da eline alırsa, o da Tanrı'nın gazap şarabından içecek; O'nun gazabının kâsesinden, karıştırılmadan hazırlanan ve kutsal meleklerin önünde ve Kuzu'nun huzurunda ateş ve kükürt ile azap görecektir. Çektiği azabın dumanı sonsuza dek yükselecek ve canavara ve onun heykeline taparlar ve onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat etmeyecekler.” Vahiy 14:9-11

İkinci melek birinciye ek bir mesajı temsil ettiği gibi, üçüncü melek de ilk ikisine ek bir mesajı temsil etmektedir. Birinci ve ikinci mesajları duyuran aynı kişiler tarafından vaaz ediliyor. Bu mesaja yine “yüksek sesle” ifadesini bulduğumuzu unutmayın. Bu, Kutsal Ruh'un gücüyle verileceğini gösterir, çünkü Kutsal Ruh'u incelerken gördüğümüz gibi,

İlk mesajda elçiler Kutsal Ruh'la dolduktan sonra "yüksek sesle" konuşurlar. Metin, duyurulan mesajın ne olduğunu söylemeye devam ediyor:

"Eğer bir kimse canavara ve onun heykeline taparsa ve onun işaretini alnına ya da eline alırsa, o da Tanrı'nın gazap şarabını içecek." "Canavara ve onun heykeline tapınmanın" yanı sıra "alında veya elde işareti almak" deyiminin anlamı da Vahiy 13'ün önceki çalışmasında zaten ele alınmıştı.

"Canavara ve onun heykeline tapınmanın", Katolik Kilisesinin ve doktrinsel olarak onun kızları haline gelen kiliselerin otoritesini tanımak, dördüncü emrin Cumartesi günü yerine Pazar gününü tutmak olduğunu gördük . Bunu yaparken, değişimin gerçekleştirildiği gücün, yasayı koyan Tanrı'nın gücünden bile daha büyük olduğunu kabul ederiz. Ayrıca, kehanette belirtilen bu zamanda, Pazar gününü kutlamak için çalışmaktan kaçındığımızda ve Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik ederek Pazar gününü Rabbin gerçek günü olarak kabul ettiğimizde, elimize veya alnımıza canavarın işaretini "aldığımızı" da inceledik. emir. Vahiy 14'teki üçüncü meleğin mesajının uyarısı insanlara yöneliktir, böylece onlar Pazar gününü Tanrı'nın emri olan Şabat yerine dinlenme günü olarak kabul etmemeli veya tanımamalı ve bu sahte dinlenme gününü tutmamalıdır. Uyarıda "Eğer biri bunu yaparsa, o, Tanrı'nın gazabının şarabını içecek" diyor. Bu hangi şarap? Vahiy diyor ki:

"Bundan sonra baktım ve gökteki tanıklık çadırının kutsal yeri açıldı; ve yedi belaya sahip olan yedi melek, saf ve parlak keten giysiler içinde ve göğüslerini altın kuşaklarla kuşatmış olarak mabetten çıktılar. Dört canlıdan biri, yedi meleğe , sonsuza dek yaşayan Tanrı'nın gazabıyla dolu yedi altın tas verdi." Vahiy 15:5-7

Kıyamet, insanlara bahşedilen lütf süresinin sonunda, İsa dönmeden önce, ayetlerde zikredilen "yedi altın tas"ın içinde, "Allah'ın gazabıyla dolu" olarak temsil edilen 7 belanın döküleceğini göstermektedir. Tanrı", erkekler hakkında. Ve yedinci belada Tanrı'nın gazabının kadehi dökülüyor:

"Yedinci melek kâsesini havaya boşalttı; ve tahttan mabedden yüksek bir ses çıkıp şöyle dedi: Oldu... ve milletlerin şehirleri düştü; ve Tanrı şiddetli gazabının şarabından bir kadeh vermek üzere Büyük Babil'i hatırladı . Bütün adalar kaçtı ve dağlar artık bulunamadı. Ve adamların üzerine gökten yaklaşık bir talant ağırlığında büyük bir dolu yağdı; ve dolu belasından dolayı insanlar Allah'a küfrettiler; çünkü onun vebası çok büyüktü." Vahiy 16:17-21

Tanrı, Babil'i ona "öfkesinin şiddetli şarabının kâsesini" vermesini hatırladı . Tanrı, gazabının kadehini onun üzerine dökcek, çünkü sahte dinlenme günü Hıristiyan âlemine ve ardından tüm dünyaya onun, yani Roma Katolik Apostolik Kilisesi'nin sayesinde yayıldı. Ancak, yedinci bela zamanında tüm sınıflar, Şabat'ın Rabbin günü olduğu gerçeği konusunda zaten uyarılmış olduğundan, yanılığında kalanlar gönüllü olarak "Babil" kilisesinde paylarını almayı seçtiler. Böylece onlar doğrulukla içecekler,

o, Tanrı'nın gazabının kadehi.

Aynı Vahiy, Tanrı'nın bir kimsenin ölümünden hiçbir zevk almadığını göstermektedir. kötü:

“Ve kutsal yer, Tanrı'nın yüceliği ve O'nun gücü sayesinde dumanla doldu; Yedi meleğin yedi belası tamamlanincaya kadar kimse kutsal yere giremezdi.” Vahiy 15:8

Allah için yarattığı insanları cezalandırmak ve yok etmek, O'nun doğasına aykırıdır ve O'nda derin bir üzüntüye neden olur. Bu nedenle, yaratıklarının sevgisi uğruna yedi bela yağdığında, onların Kendi üzüntüsünü görmelerine izin vermeyecektir. Nasıl ki bir baba, acısını anlayamadığı için küçük oğlundan gözyaşlarını saklıyorsa, vefat eden bir yakını için ağladığında, biz de Allah'ın, gözyaşlarını yaratıklarından, çocuklarından gizleyeceğine inanıyoruz. Vebalar sırasında ölecek ve nihai hükümden sonra sonsuza dek ölmek üzere yeniden dirilecek olan varlıklar için O'nun üzüntüsünü görmeyecektir. Kutsal Yazılar Mesih'e tanıklık eder ve O, Tanrı'yı açıklar. Dolayısıyla İncil'deki antik karakterlerle ilgili bir hikaye okuduğumuzda, bu hikayenin aynı anda yaşayan pek çok insanın hikayesi arasından tesadüfen seçilmediğinden emin olabiliriz. Kutsal Yazılarda yer almak üzere seçilmiştir çünkü Mesih'in misyonunun ve Tanrı'nın insanlarla ilişkilerinin bir kısmını temsil edecektir. İsa'nın sözleri bunun doğru olduğunu gösteriyor:

“Kutsal Yazıları araştırın, çünkü onlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz ve onlar Bana tanıklık ediyor” Yuhanna 5:39.

Kutsal Yazılardaki öyküler Mesih'in misyonunun bir bölümünü temsil eder ve Mesih Tanrı'nın insanlarla ilişkilerini açıklamaya geldi; çünkü şöyle dedi: “Beni gören, Baba'yı görmüştür” Yuhanna 14:9. Bu nedenle, Kutsal Yazılarda Davut'un öldüğünde kendisini öldürmeye çalışan asi oğlu Absalom için ağlaması, asi hale gelen yaratıklarının yok olduğunu görünce Tanrı'nın duyduğu üzüntüyü temsil eder. Ancak Tanrı'nın, çocuklarının yok edildiğini görmekten duyduğu üzüntü, O'nun insanlarla olan ilişkilerinin adaletini değiştirmeyecektir. Lütuf zamanının sonunda, Şabat'ın Tanrı tarafından kurulduğuna tamamen ikna olan, Pazar gününü kutlayan ve Şabat'ı küçümseyen Papa'yı ve Katolik Kilisesi'ni onurlandırmayı tercih edenler ve Ruh'un çağrılarını dinlemeyenler Tanrı aşkına, sonunda yedi belaya maruz kalacaklar. Üçüncü meleğin mesajı, insanları Tanrı'ya itaat etmeleri konusunda uyarır ve onlara, belalara maruz kalmalarının gerekli olmadığını gösterir. Allah'ın emirlerine itaatın yolu insan için emin yoldur.

Üçüncü meleğin mesajı ayrıca ikinci bir tehdidi de duyuruyor. canavara kendi benzeyişinde tapanlar ve onun işaretini alanlar:

“Ve kutsal meleklerin önünde ve Kuzu'nun huzurunda ateş ve kükürtle azap göreceksin. Çektiği azabın dumanı sonsuza dek yükselir; canavara ve heykeline tapınanlar ve onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat edemezler.” Vahiy 14:10, 11.

Bugün hâlâ Şabat'ı tutmamalarına rağmen Pazar'ı yerine getirdiğini iddia etmeyen insanlar var. Ancak Tanrı'nın Sözü, yalnızca

Kehanetin belirttiği zamanda iki sınıf vardı: dördüncü emrin Şabat gününün koruyucuları ve Pazar gününün koruyucuları. Dolayısıyla bu mesaj, onu duyan herkes için ölüm kalım meselesi olacak: her insanı nihai kararını vermeye yönlendirecek.

"Ona ateş ve kükürt ile azap edilecektir." Kutsal Kitap, İsa yeryüzüne döndüğünde, kurtuluş için İsa'ya inanarak ölenlerin diriltileceğini bildirir: "Çünkü Rab'bin kendisi, bir haykırıyla, baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek; ve ilk önce Mesih'te ölenler dirilecek" 1 Selanikliler 4:16. "Fakat diğerleri bin yıl bitene kadar yeniden yaşamadılar. Bu ilk diriliş. İlk dirilişte payı olan kişi kutlu ve kutsaldır; İkinci ölümün bunlar üzerinde hiçbir yetkisi yoktur; fakat onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacaklar ve O'nunla birlikte bin yıl hüküm sürecekler."

Vahiy 20:5, 6. İlk dirilişte dirilen azizler, Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacak ve O'nunla birlikte bin yıl hüküm sürecekler. "İkinci ölümün" onlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu "ikinci ölüm" den biraz sonra bahsedeceğiz . "Ve bin yıl sona erdiğinde... Büyük beyaz bir taht ve onun üzerinde oturanı gördüm; onun huzurundan yer ve gök kaçmış ve onlara yer bulunamamıştı. Ve tahtın önünde duran büyük ve küçük ölüleri gördüm ve kitaplar açıldı. Ve yaşamın kitabı olan başka bir kitap açıldı. Ve ölümler kitaplarda yazılanlara göre, yaptıkları işlere göre yargılandılar. Ve deniz, içindeki ölüleri verdi; ve ölüm ve cehennem içlerindeki ölüleri ele verdi; ve yaptıklarına göre yargılandılar " Vahiy 20:7, 11-13. Bin yıl sonra bir hüküm verilecek.

Metinde bu hükümden bahsederken "ölülerin yargılandığı" belirtiliyor. Bunlar hangi ölümler, doğrular mı yoksa kötüler mi? Gördüğümüz gibi, Mesih'teki ölümlerin zaten bin yıldan önce diriltmişlerdi. Yukarıda anlatılan kıyamet sahnesi bin yıl sonra gerçekleşir. Yani bu hüküm, kötü Mesih'i kabul etmeyen ölümlerin hükmüdür. Onların cezası neydi? "Ve hayat kitabında yazılı bulunmayan kişi ateş gölüne atıldı" Vahiy 20:15. Hayat kitabı Kuzu'nun hayat kitabıdır:

"Ve isimleri Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı olmayan, yeryüzünde yaşayan herkes ona tapındı " Vahiy 13:8

Kuzu bizim için kurban edildiğinde İsa'yı temsil eder. Yalnızca O'nun Golgota çarmıhında insanların günahları için sunduğu kurbanı kabul edenler "Kuzu'nun" yaşam kitabına yazılabilir. Kötüler sonunda yaşamları boyunca bu kurbanı kabul etmeyi ve Tanrı'nın bağışlanmasını almayı reddettiler ve yaşamları O'nun gücüyle değişti. Bu nedenle kötülerin isimleri yaşam kitabına yazılmayacaktır. Bu nedenle, bin yıl sonra dirilen kötüler, Kıyamet'te belirtildiği gibi ateş gölüne atılacaklardır: "Ve hayat kitabında yazılı bulunmayan kişi, ateş gölüne atıldı" Vahiy 20:15 .

Yukarıdaki tehdit, Vahiy 14'teki üçüncü meleğin mesajında yer alan tehdittir. Her kim canavara ve onun heykeline taparsa ya da onun işaretini alırsa ateş gölüne atılacaktır. Bin yılın sonunda deniz, ölüm ve cehennem, yargılanabilmeleri için "içlerindeki ölümleri" (Vahiy 20:13) teslim etti. Bu, kötü ölümlerin bin yılın sonunda son cezayı almak için dirileceklerini gösteriyor. Ve cezayı aldıktan sonra "ateş gölüne" atılacaklar . Kötüler iki kez ölecektir; ilk ölüm bildiğimiz ölümdür;

ikincisi ateş gölünün yanında. Kutsal Kitap şöyle der: "Bu ikinci ölüm, ateş gölüdür" Yahiy 20:14. Bu nedenle, Mesih'e kurtarıcı bir imanla ölenlere ne mutlu, çünkü onlar üzerinde "ikinci ölümün hiçbir gücü yoktur", yani onlar ikinci ölümün acısını çekmeyeceklerdir. Tam tersine dirilip sonsuza kadar yaşayacaklardır.

Vahiy 14:11 "Onun azabının dumanı sonsuza dek yükselir" . Bahsi geçen metin, az önce incelediğimiz canavara tapanların alacağı ateş gölüne ilişkin kınamadan söz ediyor. Onun azabının "dumanının" "çağlar boyu" yükseldiği söyleniyor . Bu, kötülerin sonunda sonsuza dek yanacağı anlamına mı gelir? Şu sonuca varmadan önce, dumanı sonsuza dek yükselen bu "sonsuz ateş"in gerçek anlamını Tanrı Sözü'nün bize vermesine izin verelim:

"Böylece Sodom, Gomora ve çevredeki şehirler de onlar gibi yozlaşmış ve başka insanların peşinden gitmiş, sonsuz ateşin azabına maruz kalarak örnek teşkil edilmişlerdir." Yahuda 1:7

Yaratılış kitabı bu şehirlerin aldığı cezayı şöyle bildirir:

"Sonra RAB, Sodom ve Gomora üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve o şehirleri, bütün ovayı, o şehirlerde yaşayanların hepsini ve memlekette yetişenleri yerle bir etti." Yaratılış 19:25

Sodom ve Gomorra ateş ve kükürtle yok edildi. Bu, Vahiy 14'te açıklanan yıkımın aynısıdır: "Ona ateş ve kükürt ile azap edilecektir." Nihai hükümden sonra kötülerin maruz kalacağı yıkımın aynısını onlar da yaşadılar.

Bu iki şehir bugünkü Irak ülkesinin bulunduğu yerde bulunuyordu.

O bölgede bugüne kadar kükürt yoğunlaşması var ama o zamandan, bin yıldan bu yana, bugüne kadar yanan bir ateş olmadı. Böylece sonsuz ateşin, kurbanlarını tüketmeden sonsuza kadar, sonsuza kadar yanmaya devam eden bir ateş olmadığını, aksine sonsuza kadar yok eden bir ateş olduğunu anlıyoruz. Sonsuz ateş cezasına çarptırılan Sodom ve Gomorra bir daha asla diriltildi. Aynı şekilde, kötüler sonsuz ateşin cezasını aldıklarında sanki hiç var olmamış gibi olacaklar (Obadya 1:16). Sonsuza kadar yok edilecekler. Kıyametin kötülerin azabının dumanının sonsuza kadar yükseleceğini söylemesi, ateşin yanmaya devam ettiği anlamına gelmez. Ateş yaktığımızda, yangın söndükten sonra bile dumanın yükseldiğini görüyoruz. Duman bu durumda o yerde yangın çıktığını hatırlatıyor.

Sembolik anlamda, Yuhanna'ya işkence "dumanının" "sonsuz kadar yükseleceğinin" söylenmesi, kötülerin yok edilmesinin sonsuza dek hatırlanacağı anlamına gelir. Günah her zaman İsa'nın yaralı bedenindeki izlere neden olan şey olarak hatırlanacaktır. İnsanlar deldikleri O'nu görecekler –

İsa, günahların sayesinde, o zaman günah bir daha asla dirilmeyecek.

Üçüncü meleğin mesajı şu sözlerle bitiyor: "Canavara ve onun heykeline tapanlar ve onun adının iřaretini alanlar gece gündüz rahat edemezler." Vahiy 14:11. Canavara tapanların nasıl oluyor da dinlenme şansı yok? Tanrı Sözü bunu bize açıklıyor. İsa yeryüzündeyken insanlara bugüne kadar devam eden bir davet bırakmıştı:

"Ey çalışan ve yükü ağır olan hepiniz bana gelin, ben de sizi dinlendireceğim. Boyunduruğumu üzerinize alın ve Benden öğrenin; çünkü ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm; ve canlarınız için huzur bulacaksınız ." Matta 11:28, 29

Boyunduruk, Dünya üzerinde çalışırken onları doğru yöne yönlendirmek için öküzlerin boynuna takılan bir araçtır . Tanrı'nın iradesiyle uyum içinde yürümemiz için bize rehberlik edecek bir şeye de ihtiyacımız var. İsa'nın sahip olduğu bu kılavuz veya "boyunduruk", Tanrı'nın yasasıdır. O'nun emirleri O'nu memnun eden yolda yürümemiz için bize rehberlik edebilir. Yasaya itaat ederek yürüdüğümüzde Mesih'in boyunduruğunu üstlenir ve huzur buluruz. Canavara tapınanlar, dördüncü emrin Şabat gününü küçümseyerek ve çiğneyerek Pazar gününü kutlayacaklar. Yasayı çiğneyen kişiler, onu uygulayanlara vaat edilenin geri kalanını bulamayacaklar. Bu nedenle üçüncü meleğin mesajı şunu söylüyor: "Canavara ve onun heykeline tapanlar ve onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat edemezler." Vahiy 14:11 İsa bize dinlenmesini sunuyor. O'na, kendi doğruluğumuza güvendiğimizde ve O'ndan öğrendiğimizde, O'nun hayatı ve karakteri üzerinde derin düşünerek, O'na yaşayan bir imanla, O'nun yasasıyla uyumlu hale getiriliriz ve böylece Mesih'in geri kalanını buluruz. Hepimiz bu huzuru bulalım, bu cennetin bizim için arzusudur.

Üçüncü meleğin mesajını kabul etmenin sonucu ne olacaktır? İncil şöyle der:

"İşte Tanrı'nın emirlerini ve İsa'nın imanını yerine getiren azizlerin azmi." Vahiy 14:12

Mesaj, onu alanların hayatlarını değiştirecek. İsa'nın imanı sayesinde azizler Tanrı'nın emirlerini yerine getireceklerdir.

"Sonra gökten şöyle diyen bir ses işittim: Yaz: Bundan sonra Rab adına ölenlere ne mutlu. Evet diyor Ruh, emeklerinden dinlensinler diye diyor; çünkü işleri onlara eşlik ediyor." Vahiy 14:13

Alıntılanan metin, Vahiy 13 ve 14'teki kehanetin belirttiği zamanda, Rab'be ait birçok kişinin öleceğini açıklamaktadır. İnançları uğruna ölecek olanlar olacak, çünkü canavara azizlerle savaşması ve onları yenmesi için verildiği söyleniyor (Vahiy 13:7). Ancak, bu zamanda kaderimiz ne olursa olsun, kararlı kalmalıyız, çünkü bizzat Tanrı Sözü önceki ayette bu zamanda ölenlerin "kutsanmış" olduklarını bildirmektedir. Mübarek "mutlu" anlamına gelir. Metin şöyle diyor: "Emeklerinden dinlenebilsinler diye" bu zamanda Rab İsa'nın imanı uğruna ölenlere ne mutlu . Bu, korkunç bir zulüm dönemi olacak ve bu nedenle Tanrı, Rab İsa'ya iman ederek bu zamanda ölenlerin emeklerinden dinleneceklerini söylüyor. Ancak Allah ayeti bu insanlara harika bir vaad vererek bitiriyor: "Çünkü onların amelleri kendilerine eşlik etmektedir."

Bu sözler, bu gibi kimselerin, Allah'a olan sadakatlerinin karşılığını alacaklarını göstermektedir.

Rab İsa ve Tanrı'nın yarası. Sadık kalanların neyi miras alacaklarını bildiđi için İsa daha önce şöyle demişti:

"Ve size Őunu syluyorum dostlarım: Cesedi ldrp sonra yapacak baŐka bir Őeyi kalmayanlardan korkmayın." Luka 12:4

Mesih'in diriliŐinin grkemli sabahı, Rab İsa'ya, Tanrı'nın yarasına ve drdnc emrin yedinci gn olan Őabat'a sadık kalan herkesin dldr. Sevgili okuyucu, sadık kalalım ve ister yaŐamda ister lmde olsun, Rab'bin yanında olmaya devam edelim. O sadıktır ve bize istediđimizden ya da dŐndđmzden ok daha fazlasını verecektir. "Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıđı Őeyleri ne gz grd, ne kulak duydu, ne de insanın yređine girdi." I Korintliler 2:9. Ve İsa Őyle dedi: "İŐte, abuk geliyorum ve herkese yaptıđı iŐe gre vermek zere dlm yanımdadır" Vahiy 22:12. Amin, Őimdi gel Rab İsa!