

# Daniel 12

1260, 1290 ve 1335 gün



## Yazarın notu:

Bu eserin yazarı, Ellen G. White'ın Tanrı tarafından ilham edilmiş bir peygamber olduğuna ve bu nedenle O'nun tarafından halkını uyarmak ve İncil'deki gerçekleri açıklamak için görevlendirildiğine, böylece sevdiklerinin ona giden "dar yol" boyunca güvenle yürüyebileceğine inanmaktadır. sonsuz hayata. Bu nedenle onun yazıları, bu çalışmada sunulan sonuçları desteklemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yazarın Ellen G. White'ın hizmetine olan inancı, onun İncil'de anlatılan, Tanrı tarafından ilham edilen bir peygamberin özelliklerine sahip olduğu gerçeğine dayanmaktadır:

- Söylediği her şey yasaya ve peygamberlerin tanıklıklarına uygundur – İşaya 8:19,20;
- Onun kehanetleri gerçekleşti – Yeremya 28:9;
- İnsanları irtidata sürüklemeyin – Tesniye 13:1-3;
- Allah'ın kendisine ilham ettiğini söyler, kendisi hakkında konuşmaz - Yeremya 14:14;
- Kutsal Ruh'un rehberliğinde konuşma – II Petrus 1:21;
- İsa'nın enkarnasyonunu tanır – I St. Yuhanna 4:1-3

Dolayısıyla bu çalışmada Ellen G. White'ın yazılarından çıkarılan metinlerin "vahiy"den, yani Tanrı'nın ona verdiği vahiyden geldiği belirtilecektir.

Jairo Carvalho.

## Önsöz

Vahiy bizi defalarca Kutsal Kitabı kendi başımıza incelemeye teşvik eder. Bunu yaparken daima alçakgönüllülük ve dua ruhuyla yapmalıyız:

"Mukaddes Kitabı her gün özenle incelemeli, her düşünceyi düşünüp, pasajla pasajı karşılaştırmalıyız. Tanrı'nın önünde kendi adımıza cevap vermemiz gerektiği gibi, ilahi yardımla da kendi fikirlerimizi kendimiz oluşturmalıyız."

(Büyük Tartışma, Sayfa 598)

"Kutsal Kitaptaki gerçeği anlamak, araştırmaya adanmış zekanın gücüne değil, amacın basitliğine, adalete yönelik ateşli arzuya bağlıdır.

Kişi asla dua etmeden Kutsal Kitabı incelememelidir. Yalnızca Kutsal Ruh, anlaşılması kolay şeylerin önemini anlamamızı sağlayabilir veya anlaşılması zor gerçekleri çarpıtmaktan bizi alkoyabilir."

(Büyük Tartışma, Sayfa 599 ve 600)

İncil'de ve vahiyde sunulan gerçekler konusunda aydınlanma verilmesi için ısrarla dua ederek Tanrı Sözü'nü her gün inceledik. Bu nedenle, bu çalışmada sunulan tüm argümanlar, İncil metinleri ile vahiy arasında tam bir tutarlılık elde etmenin yanı sıra, açık bir şekilde desteklenmeyen kişisel görüşlerden tamamen muaf tutulmaya çalışılarak, özenli bir çalışma ve duadan sonra inşa edilmiştir. "

Bu çalışmaya erişimi olan herkesin, onu okuyarak, İkinci Geliş'ten önce gelecek ciddi olaylarla yüzleşmeye daha hazırlıklı hissetmeleri umulmaktadır.

## Önsöz

Sevgili Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih'in, Cennetin bulutlarında, tüm gücüyle ve büyük görkemiyle.

Bu kitabı okumaya başlamadan önce, burada sunulan mesajları doğru bir şekilde anlayabilmeniz için Tanrı'ya dua ederek açıklama isteyin.

Tanrı seni korusun,

Yazar.

# Teşekkürler

Her türlü iyi işi yapmamızı sağlayan Tanrı'ya ve O'nun sevgili oğlu İsa Mesih'e, insanlara verilen böyle harika bir peygamberlik mesajı - Daniel 12 - ve tüm eylem hakkında yazma ayrıcalığından doğan tüm onur ve yüceliğe. Mesajın bu kitap aracılığıyla duyurulması için bize güç, akıl yürütme, zaman ve araç sağladığınız için teşekkür ederiz.

Annemle babam Edna ve Jairo'ya, her şeyden önce Tanrı korkusunu ve İncil'deki kehanetleri incelerken kullanılacak mantıksal akıl yürütmeyi kazanmak amacıyla gerekli eğitimi alabilmem için zamanımı ve kaynaklarımı sık sık feda ettikleri için.

Rab İsa Mesih'in lütfü hepinizle birlikte olsun.

Jairo Carvalho.

“Bana Daniel ve Vahiy peygamberliklerinin gerekli açıklamalarla birlikte küçük kitaplar halinde basılması ve dünyanın her yerine gönderilmesi talimatı verildi. Kendi halkımızın ışığın daha net çizgilerle önlerine yerleştirilmesine ihtiyacı var.”

(Bakanların İfadesi, Sayfa 117)

“Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim.  
Bu, sıkıntı zamanından önce hepimizin anlaması gereken  
bir uyarıdır.”

(Son Etkinlikler, Sayfa 15)



“Çok şey kaybettik çünkü papazlarımız ve halkımız, bir halk olarak bizim için gerekli olan tüm gerçeklere zaten sahip olduğumuzu anladılar, ancak böyle bir sonuç hatalıdır ve Tanrı ile değil, Şeytan'ın aldatmacalarıyla uyum içindedir, çünkü gerçek şu ki, giderek artacak, gelişecek ve kendini daha net bir şekilde önümüze sunacaktır.

(Signs of Times, Cilt 5, Sayfa 26 – 1890)

“Bu dünyanın tarihinin sonuna yaklařırken Daniel'in kaydettiđi peygamberlikler, içinde yařadığımız zamanla ilgili olduđundan özel ilgimizi gerektiriyor. Yeni Ahit Kutsal Yazılarının son kitabının öğretileri bunlarla bađlantılı olmalıdır. Őeytan birçok kiřiye buna inandırdı

Daniel ve Vahiyçi Yuhanna'nın yazılarının peygamberlik niteliđindeki kısımları anlařılamıyor. Ancak bu kehanetlerin incelenmesine özel bereketin eřlik edeceđine dair vaat ađıktır.”  
(Peygamberler ve Krallar, Sayfa 546-547)

“Melek Daniel'e, bunların gerekleŖmesine Ŗahit olacak bizler iin kaydedilecek olan son derece ilgin peygamberlik szlerini aıklamak zereyken, melek Ŗyle dedi: “Gl ol, gl ol.” Dan.10:19.

Daniel'e aıklanan yceliğın aynısını biz de almalıyız; nk bu son gnlerde Tanrı'nın halkının, boraza belirli bir ses ıkarabilmeleri iindir.”

(Seilmiş Mesajlar, Cilt 3, Sayfa 390 ve 391)

Kaynađı belirtilmeyen, sunulan İncil metinleri, Sociedade B blica do Brasil tarafından yayınlanan Study Bible - Jo o Ferreira de Almeida Revista e Atualizada'nın  evirisi, 1999 baskısına aittir. Kitapta İncil'in diđer versiyonlarından metinler sunulduđunda, bunlar usul ne uygun olarak tanımlandıktan sonra belirtilir.

Aynı.

## Bölüm 1

---

### Neden Daniel 12'yi incelemeliyiz?

Hıristiyanlar olarak çoğu zaman Kutsal Kitaptaki peygamberlik bilgilerinin Hıristiyan yaşamlarımızı nasıl etkileyeceğini merak ederiz. Bize öyle geliyor ki, Mesih'le gerçek bir deneyime sahip olmak için yalnızca O'nu tanımamız, O'nun Golgota çarmıhında bizim için yaptığı fedakarlığı kabul etmemiz ve Mesih İsa'daki kurtuluş mesajını diğer insanlara aktarmamız yeterli. O'nun kurtuluş davetini kabul edebilir. Bununla birlikte, Kutsal Kitap'ın Yeni Ahit'inde yazılan elçi Pavlus'un mektuplarını daha derinlemesine incelediğimizde, Mesih'le olan gerçek deneyimin, hem Mesih'in karakteri hem de onun ne olduğu hakkında çok daha eksiksiz ve derinlemesine bir bilgiyle sonuçlandığını görürüz. Bizden bekliyor. I. Selanikliler 5:6-22'de Pavlus, biz Hıristiyanların İsa'nın dönüşüne uygun şekilde hazırlanmak için ne yapmamız gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor:

“6 Bu nedenle başkaları gibi uyumayalım; tam tersine izleyelim ve ayık olalım.

7 Artık uyuyanlar gece uyuyor, sarhoş olanlar ise gece sarhoş oluyor.

8 Ama biz gündüze ait olanlar, iman ve sevgi zırhını kuşanarak ve kurtuluş umudunu miğferimiz olarak alarak ayık olalım;

9 Çünkü Tanrı bizi öfkelenelim diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye atadı.

10 Uyansak da uyusak da O'nunla birlik içinde yaşayalım diye bizim için öldü.

# Bölüm 1

---

11 Bu nedenle, yaptığınız gibi birbirinizi teselli edin ve güçlendirin.

12 Şimdi kardeşler, aranızda emek verenleri, Rab yolunda size başkanlık edenleri ve sizi uyaranları takdir etmenizi rica ediyoruz;

13 Yaptıkları işten dolayı onlara en yüksek sevgiyi göstermeni dilerim. Birbirinizle barış içinde yaşayın.

14 Kardeşler, size, itaatsizleri uyarmanızı, cesareti kırılmışları teselli etmenizi, zayıfları desteklemenizi ve herkese karşı sabırlı olmanızı da öğütüyoruz .

15 Kimsenin başkasına kötülüğe karşılık kötülüğe karşılık vermesini önleyin; tam tersine, her zaman kendi aranızda ve herkese karşı iyiliğin peşinde olun.

16 Her zaman sevinin.

17 Durmadan dua edin.

18 Her şeyde şükredin; çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur.

19 Ruh'u söndürmeyin.

20 Kehanetleri küçümsemeyin;

21 her şeyi yargılayın, iyi olana sınıksız sarılın; 22 her türlü kötülükten sakının.”

(I Selanikliler 5:6-22) (vurgu yapılmıştır)

Bu metinde elçi Pavlus, biz Hıristiyanların Mesih'in İkinci Gelişine hazırlanmak için uymamız gereken bir dizi tavsiye sunuyor. Pavlus şu öğüdü veriyor: “Kehanetleri küçümsemeyin” ve “her şeyi yargılayın, iyi olana sınıksız sarılın”, “durmadan dua edin” gibi öğütlere de aynı önemi veriyor . Pavlus'un bir tavsiyeyi diğerinden daha önemli görmediğini belirtelim; tam tersine sunulan tavsiyelerin tümüne aynı derecede önem verir. Bu nedenle İncil'e göre kehanetlerin incelenmesi de aynı derecede öneme sahiptir.

# Bölüm 1

---

duadan, imandan ve sadakadan daha önemlidir. Bu nedenle, onları bilmek için peygamberlikleri incelemeliyiz; çünkü bu, Tanrı'yı duada aramak, O'nun vaatlerine iman etmek ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmek kadar önemlidir.

Ayrıca vahiy yazılarında, Daniel kitabındaki kehanetlerin incelenmesini teşvik eden ve elçi Pavlus'un İncil'e yazdığı mektupta belirttiği şeyleri doğrulayan bir dizi öğüt de buluyoruz.  
Selanikliler:

“Bana Daniel ve Vahiy peygamberliklerinin gerekli açıklamalarla birlikte küçük kitaplar halinde basılması ve dünyanın her yerine gönderilmesi talimatı verildi. Kendi halkımızın ışığın daha net çizgilerle önlerine yerleştirilmesine ihtiyacı var.”

(Bakanların İfadeleri, Sayfa 117) (vurgu yapılmıştır)

“Daniel ve Vahiy kitapları iyi anlaşıldığında inananlar tamamen farklı bir dini deneyim yaşayacaklar. Cennetin açık kapılarını öyle bir görecekler ki, kalbi temiz olanların ödülü olacak nimeti anlamak için herkesin geliştirmesi gereken karakterden akıl ve kalp etkilenecek.

(Bakanların İfadeleri Sayfa 114) (vurgu yapılmıştır)

“Daniel'in Tanrı'dan aldığı ışık özellikle bu son günler için verildi. Şinar'ın büyük nehirleri Ulai ve Hidekel'in kıyılarında gördüğü görüntü şimdi gerçekleşme aşamasındadır ve önceden bildirilen tüm olaylar yakında gerçekleşecektir.

(Yukarı Bakarken Sabah Meditasyonları, Sayfa 15) (vurgu yapılmıştır)

# Bölüm 1

---

“Tanrı Oğlu'nun etini yiyip kanını içenler, Daniel ve Vahiy kitaplarından Kutsal Ruh'un ilham ettiği gerçeği getirecekler. Bastırılması mümkün olmayan güçleri harekete geçirecekler.”  
(Bakanların İfadeleri, Sayfa 116) (vurgu yapılmıştır)

“Kıyameti Daniel ile bağlantılı olarak inceleyin; çünkü tarih tekerrür edecek... Tüm dini avantajlarımıza rağmen, bugün bildiğimizden çok daha fazlasını bilmemiz gerekiyor.”  
(Bakanların İfadeleri, Sayfa 116) (vurgu yapılmıştır)

Sunulan tüm metinler Daniel kitabındaki peygamberliklerin incelenmesinin önemini göstermektedir. Ancak Daniel 12'nin incelenmesiyle ilgili olarak aşağıda sunduğumuz özel bir uyarı var:

“Daniel kitabının 12. bölümünü okuyup inceleyelim. O, sıkıntı vakti gelmeden hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır.

(Son Etkinlikler Sayfa 15)” (vurgu yapılmıştır)

Yukarıda sunulan vahiy metnini ayrıntılı olarak inceleyelim. Şimdilik sadece Daniel 12'deki kehaneti incelemenin ve anlamanın önemi konusunda bizi ikna etmek önemlidir, çünkü bu, günümüz için bir mesajdır.



## Bölüm 2

---

### Kehanet bunun anlaşılacağı zamana işaret ediyor

Daniel 12'deki kehaneti incelemeye başlamadan önce, İncil'de sunulduğu şekliyle tam olarak okuyalım:

“Sonun zamanı

1 O zaman, halkınızın çocuklarının koruyucusu, büyük prens Mikael ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş büyük bir sıkıntı dönemi yaşanacak; ama o zaman halkın, kitapta yazılı olan herkes kurtulacak.

2 Toprağın tozunda uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları ise utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.

3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler.

4 Ama sen, sözleri kapat ve kitabı mühürle; sonun zamanına kadar birçokları onu araştırarak ve bilgi çoğalacak.

5 Sonra Daniel baktım ve baktım, biri nehrin bir tarafında, diğeri diğer tarafında olmak üzere iki kişi daha duruyordu.

6 İçlerinden biri, nehrin suları üzerinde duran keten giysili adama şöyle dedi: Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?

7 Irmağın suları üzerinde duran, keten giysili adamın, sağ ve sol elini göğe kaldırıp, bir süre sonra iki kez olacağına dair sonsuza dek yaşayan Tanrı adına yemin etmesini dinleyin. ve yarım saat. Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi sona erdiğinde tüm bunlar yerine gelecektir.

8 Duydum ama anlamadım; Sonra dedim ki: Rabbim bu işlerin sonu ne olacak?

9 O cevap verdi: Git Daniel, çünkü bu sözler sonun vaktine kadar kapalı ve mühürlüdür.

10 Birçoğu arıtılacak, beyazlaştırılacak ve sınanacak; ama kötüler kötülük yapacak, hiçbiri anlamayacak, ama bilgiler anlayacak.

11 Günlük kurbanın kaldırılıp yıkıma neden olan iğrenç şeyin yerine konulmasından sonra, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.

12 Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu.

13 Ama sen sonuna kadar yoluna devam et; çünkü dinleneceksin ve günlerin sonunda mirasını almak için kalkacaksın."

(Daniel 12:1-13)

Daniel 12, bunun anlaşılabilirliği zamana işaret eden bir kehanet sunuyor. Daniel 12:4'te ona, "birçokları onu araştırarak ve bilgi çoğalacak" olan "sonun vaktine kadar" kitabı mühürlemesi emrediliyor . Bu ayette Allah, Daniel 12. ayetteki vizyonun ancak ahir zamanda anlaşılacağını Daniel'e anlatmaktadır. 8. ve 9. ayetler, Daniel'in kendisine görünüm veren meleklerle yaptığı diyalog aracılığıyla bu bilgiyi doğrulamaktadır:

"8Duydum ama anlamadım; Sonra dedim ki: Rabbim bu işlerin sonu ne olacak?

9 O cevap verdi: Git Daniel, çünkü bu sözler sonun vaktine kadar kapalı ve mühürlüdür."

(Daniel 12:8-9) (vurgu yapılmıştır)

Daniel, meleğin kendisine sunduğu görüntünün anlamını anlayamıyordu. Bu nedenle meleğe sorar: "Sonu ne olacak?"

## Bölüm 2 - Kehanet 7'nin gerçekleşeceği zamana işaret ediyor anlaşıldı

bunlardan mı?" diye sordu ve meleğin görünümün anlamını açıklamasını bekliyordu. Ancak melek Daniel'e beklediği şekilde karşılık vermedi. Melek, onun sorusuna yanıt olarak Daniel'e görünümün "sonun vaktine" kadar "mühürlendiğini" söyler. Melek Daniel'e yanıt vermedi çünkü bazı nedenlerden (Tanrı bilir ne) Daniel ve çağdaşlarının görüntünün anlamını bilmesi uygun değildi. Melek Daniel'e, "sonun vakti" gelene kadar vizyonun anlaşılacağını açıkça belirtti. "Sonun vakti" geldiğinde birçok kişi kehaneti dikkatle inceleyecek ve anlaşılacaktı. Melek tarafından Daniel'e 4. ayette verilen "bilgi çoğalacak" ifadesi, birçok kişinin Daniel 12. ayetteki görünümün anlamını anlayacağı anlamına gelir.

Vahiy "sonun vaktinin" ne zaman başlayacağını açıklıyor:

"Cennet evreni ile bu dünya arasında muhteşem bir bağlantı görülmektedir. Daniel'e açıklananlar daha sonra Patmos adasında Yuhanna'ya yapılan vahiy ile tamamlandı. Bu iki kitabın dikkatle incelenmesi gerekir. Daniel iki kez sordu: Ne kadar Kıyamete mi kaldı? "İşittim ama anlamadım; bunun için dedim ki: Rabbim, bu işlerin sonu ne olacak? Ve dedi: Git Daniel, çünkü bu sözler kıyamete kadar kapalı ve mühürlüdür. Birçoğu arınacak, beyazlatılacak ve test edilecek; ama kötüler kötülük yapacak; kötülerin hiçbiri anlamayacak, ama bilgeler anlayacak. Ve sürekli kurbanın kaldırıldığı ve perişan eden iğrençliğin ortadan kaldırıldığı andan itibaren bin iki yüz doksan gün olacak. Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu. Ancak siz sonuna kadar gidin; çünkü dinleneceksin ve günlerin sonunda kendi payında olacaksın."

Kitabı açan ve Yahya'ya bu son günlerde ne olması gerektiğine dair açıklamayı veren Yahuda kabilesinin Aslanıydı.

---

Daniel, ilk meleğin mesajının dünyaya duyurulacağı sonun zamanına kadar mühürlenmiş olan tanıklığını vermek için kendi payında kaldı.”

---

(Bakanların İfadeleri Sayfa 115) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

Yukarıda vurgulanan metin, “sonun vaktinin” ilk meleğin mesajının duyurulması gereken zaman olduğunu bildirmektedir. İlk meleğin mesajı Vahiy 14:6-7'de sunulan mesajdır:

“6Göklerin ortasında uçan, yeryüzünde oturanlara, her millete, soya, dile ve halka vaaz etmek üzere ebedi bir müjde taşıyan başka bir melek gördüm.

7 yüksek sesle diyor ki: Tanrı'dan korkun ve O'nu yüceltin, çünkü yargısının saati geldi; ve göğü, yeri, denizi ve şuların pınarlarını yaratana tapın.

(Vahiy 14:6, 7)

Bu mesaj aynı zamanda "ilk meleğin mesajı" olarak da adlandırılır ve 19. yüzyılda, 1844'ten kısa bir süre önce, William Miller'ın Daniel 8'in 2300 akşam ve sabah kehaneti hakkındaki çalışmalarına inanan binlerce insanın bu mesajı ilan etmesiyle güçlü bir şekilde duyurulmuştu. Tanrı'nın hükmünün Dünya gezegenine 1844'te geleceğini söylüyordu. Guilherme Miller ve diğer bazı inananların çalışmalarına göre, kehanete göre “kutsal alanın arınacağı” 22 Ekim 1844'te kıyamet zamanı başlayacaktı. Kutsal alanın Dünya olacağını ve tapınağın arıtılmasının, Vahiy'de anlatılan Mesih'in İkinci Gelişinden sonra Dünyanın ateşle arıtılmasını temsil ettiğini düşünüyorlardı. Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadktan sonra (çünkü İsa geri dönmedi ve umutları gerçekleşmedi) ve kendilerini gayretli bir çalışmaya yeniden adadılar.

## Bölüm 2 - Kehanet 9'un gerçekleşeceği zamana işaret ediyor anlaşıldı

---

İncil'de adı geçen tapınağın, İbraniler 9:11,24,25'te bahsedilen göksel tapınak olduğu doğrulandı:

"11 Fakat Mesih, elle yapılmayan, yani bu yaratılışın olmayan, daha büyük ve daha mükemmel olan çadır aracılığıyla, zaten başarılı olmuş olan iyi şeylerin başkâhini olarak geldiğinde,

24 Çünkü Mesih, gerçek gibi, elle yapılmış bir tapınağa değil, şimdi bizim için Tanrının huzuruna çıkmak üzere göğe girdi;

25 Başkâhin her yıl bir başkasının kanıyla Kutsallar Kutsalı'na girdiğinden, kendisini birçok kez sunmadı."

(İbraniler 9:11,24 ve 25) (vurgu yapılmıştır)

Göksel tapınağın arıtılması, Daniel 7:9 ve 10'da temsil edilen, "soruşturma yargısı" olarak adlandırılan, gökte gerçekleşecek olan kurtuluş planının bir kısmını temsil ediyordu:

"9 Tahtlar kurulup Günleri Eski olan oturuncaya kadar aramaya devam ettim; Giysileri kar gibi beyazdı ve başındaki saçlar saf yün gibiydi; tahtı ateşten alevlerdi ve tekerlekleri ateş yakıyordu.

10 Önünden ateşten bir nehir aktı; binlerce, binlerce kişi ona hizmet ediyordu ve sayısız kişi onun önünde duruyordu; mahkeme kuruldu ve kitaplar açıldı."

(Daniel 7:9 ve 10)

Soruşturma kararında her insan ruhunun ebedî hayat veya ikinci ölüm davasına karar verilir. İsa bu kararın avukatı ve yargıcıdır ve onun yargısını kabul eden tüm insanların davasını savunur.

---

günahların bağışlanması için çarşıta kurban. İlk melek mesajı bu kıyametin başlangıcını duyurdu.

Böylece Vahiy 14'teki ilk meleğin mesajının gerçekleşmesi, gökte soruşturma hükmünün başladığı 1844 yılında gerçekleşti. Az önce vahiyden , "sonun vaktinin" ilk meleğin mesajının vaaz edileceği zaman olduğunu gösteren bir metin gördük :

"Daniel, ilk meleğin mesajının dünyaya duyurulacağı sonun zamanına kadar mühürlenmiş olan tanıklığını vermek için kendi payında kaldı."

(Bakanların İfadeleri Sayfa 115) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

Dolayısıyla Daniel 12. bölümde anlatılan "sonun vakti" 19. yüzyılın ortalarında, 1844'ten kısa bir süre önce başladı. Bu, Mukaddes Kitap bilginlerinin bu tarihten itibaren yalnızca Daniel 12. bölümü anlayabildikleri anlamına geliyor. Bu zamandan önce bu kehanetin anlaşılması imkansızdı çünkü Tanrı onun "mühürlü" olduğunu iddia ediyordu. Ancak 19. yüzyıldan sonra artık "mühürlü" olmadığı için kehanetin anlaşılmasının zamanı gelmişti . Böylece 21. yüzyılda yaşayan bizler, şimdi Daniel 12. bölümdeki kehaneti anlayacak zamadayız.

Bu noktada, Adventist hareketinin öncüleri olan Miller, Uriah Smith, Prescott, Ellen G. Daniel 12'nin kehanetini 1844'te anlamanın zaten mümkün olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

White, Butler ve o dönemde yaşayan diğerleri kesinlikle bu anlayışa sahipti. Bu nedenle bugün yapmamız gereken şey, onların bu kehanete ilişkin anlayışlarını duyurmak olacaktır. Ancak, 1903 gibi erken bir tarihte Ellen G. White'in şahsında Daniel 12 hakkında yapılan vahyin neler söylediğine bakalım:

---

“Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu , sıkıntı zamanından önce hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır .”

(Son Etkinlikler Sayfa 15 / Elyazması Yayınlanan Cilt 15 Sayfa 228 - Yıl 1903) (vurgu yapılmıştır)

19. yüzyılda Uriah Smith gibi Adventist öncülerinden bazıları, Daniel 12'de sunulan zaman aralıklarının geçmişte kaldığını ve 1844 yılına kadar uzandığını gösteren çalışmalar yayınlamıştı. 1903 yılında yazılan vahiy o zamana kadar var olan anlayışları desteklememektedir. Tam tersine Daniel 12. ayetteki kehanetin henüz anlaşılmadığını ve üzerinde çalışılması gerektiğini belirtiyor.

Çalışmalarında Allah'tan ilham alan kardeşler olduğunda vahyin buna işaret ettiğini vurgulamak önemlidir. Papazlar Wagoner ve Jones tarafından sunulan İmanla Gereğçelendirme mesajında durum budur:

“Rab, büyük merhametiyle, papazlar [EJ] Wagoner ve [AT] aracılığıyla halkına değerli bir mesaj gönderdi.

Jones. Bu mesaj, tüm dünyanın günahlarının kurbanı olan çarmıha gerilmiş Kurtarıcı'yı dünyanın önüne daha belirgin bir şekilde koymaktı. Kefil'e olan inancın gerekçesini sundu; insanları, Tanrı'nın tüm emirlerine itaatle kendini gösteren Mesih'in doğruluğunu almaya davet etti.”

(Final Etkinlikleri, Sayfa 15) (vurgu yapılmıştır)

Bir birader Tanrı'dan gelen mesajlar getirdiğinde veya çalışmalar sunduğunda, vahiy açıkça ona işaret ediyordu. Vahyin mevcut Daniel 12 çalışmalarından hiçbirine işaret etmemesi

---

O dönemde Tanrı'dan gelen gerçek olarak dikkatimizi çekmelidir.

İncil'deki kehanetlerin doğru anlaşılması için ölçülü olmaya bir çağrı

Genel olarak Kutsal Kitap peygamberliklerini daha iyi anlayabilmemiz için çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyoruz: ölçülülük. Bu konuyla ilgili bir vahiy metnine bakalım:

"Tanrı'nın emirlerine ve Peygamberlik Ruhu olan İsa Mesih'in tanıklığına sahibiz. Değerli taşlar Tanrı Sözünde bulunur. Bu Sözü inceleyenlerin zihinlerini açık tutmaları gerekir. Yeme-içme konusunda hiçbir zaman sapkın bir iştaha kapılmamalıdır.

Eğer bunu yaparlarsa beynin kafası karışacaktır; dünya tarihinin son sahneleriyle ilgili şeylerin önemini keşfetmek için derinlere inmenin zorluğuna dayanamayacaklar."

(Bakanların İfadesi, Sayfa 114)

Metin bize çok net tavsiyeler bırakıyor. Eğer Tanrı'nın verdiği sağlık ilkelerine uymazsak, "derinlere inme", yani Kutsal Kitaptaki peygamberlikleri doğru anlama becerisine sahip olmayacağız. Kahve, siyah çay, her türlü hayvan eti ve her türlü alkollü içecek gibi zararlı maddeler ve zararlı hormonlar içeren yiyeceklerden uzak durmalıyız. Yeme ve içmede ölçülü olmanın nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, şu kitapları okumanız tavsiye edilir: Evanjelik kitapçılarda satılan "İyi Yaşam Bilimi", "Denge" ve "Diyet Üzerine Tavsiyeler".





## Bölüm 3

---

### Daniel 12 Zaman Dilimi – Geçmiş mi Gelecek mi?

Daniel kitabının 12. bölümünde anlatılan peygamberlik olaylarını incelediğimizde bunu 3 bloğa ayırabileceğimizi görüyoruz. İlk blok, bölümün 1'den 3'e kadar olan ayetlerinden oluşur ve bir dizi olayı bildirir:

“Sonun zamanı

1 O zaman , halkınızın çocuklarının koruyucusu, büyük prens Mikael ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş büyük bir sıkıntı dönemi yaşanacak ; ama o zaman halkın, kitapta yazılı olan herkes kurtulacak.

2 Toprağın tozunda uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları ise utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.

3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler.”

(Daniel 12:1-3) (vurgu yapılmıştır)

Bu blok, meleğin 11. bölümde başladığı anlatının devamıdır ve bir dizi olayı vurgulamaktadır. Tanımlamayı kolaylaştırmak için bu metin bloğunda anlatılan olayları vurguluyoruz. Onlar:

- Miguel kalkacak;
- Büyük bir ıstırap dönemi yaşanacak;

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 13

---

- Tanrı'nın halkı ve toprakta uyuyanların çoğu kurtulacak yerden yükselecekler;
- Bilgeler gökkubbenin parlaklığı gibi parlayacaklar.

Yukarıda açıklanan olayların her birinin anlamını bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik sadece tüm bu olayların aynı bloğa ait olduğunu vurgulamak istiyoruz, yani metin bunların sırayla gerçekleştiğini açıkça belirtiyor.

4. ayeti okuduğumuzda meleğin Daniel'e özel talimatlar verdiğini görüyoruz:

"4 Ama sen, sözleri kapat ve kitabı mühürle; sonun zamanına kadar birçokları onu araştırarak ve bilgi çoğalacak.  
(Daniel 12:4)"

Böylece 1'den 3'e kadar olan ayetlerin anlatımının sona erdiğini açıkça görüyoruz. Dolayısıyla Daniel 12'deki ilk metin bloğunun 3. ayette bittiğini anlıyoruz.

İkinci blok ise 4, 8 ve 9. ayetlerden oluşuyor ve Daniel 12. bölümdeki kehanetin ancak "sonun vakti" başladığında anlaşılabilceği bildiriliyor :

"4 Ama sen, sözleri kapat ve kitabı mühürle; sonun zamanına kadar birçokları onu araştırarak ve bilgi çoğalacak.

8 Duydum ama anlamadım; Sonra dedim ki: Rabbim bu işlerin sonu ne olacak?

9 O cevap verdi: Git Daniel, çünkü bu sözler sonun vaktine kadar kapalı ve mühürlüdür."

(Daniel 12:4, 8 ve 9) (vurgu yapılmıştır)

---

Bir önceki bölümde “sonun vaktinin” Vahiy 14'teki ilk meleğin mesajının vaaz edileceği zaman olduğunu ve bu zamanın 1844'ten kısa bir süre önce gerçekleştiğini incelemiştik . Böylece zaten 4. ayetleri anlıyoruz: 8 ve 9, bu ikinci bloğu oluşturuyor. Daniel 12. bölümdeki kehanetin ancak 19. yüzyılın ortalarından, yani 1844'ten kısa bir süre önce anlaşılabilirliğini bildiriyorlar.

Daniel 12'nin üçüncü bloğu zaman dilimlerinden oluşuyor.  
Kehanette üç zaman dilimi anlatılır:

- “bir defa, iki defa ve yarım defa” – ayet 7;
- “1290 ve 1225 gün” – 11 ve 12. ayetler.

Bunlar Daniel 12'deki zaman dilimleridir. Geçmişte mi yoksa gelecekte mi olduklarını bilmek için Daniel 12 ile ilgili vahyin bize getirdiği bir metni inceleyelim:

“Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu, sıkıntı zamanından önce hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır.”

---

(Son Etkinlikler, Sayfa 15 / Elyazması Yayınları Cilt 15 Sayfa 228 – Yıl 1903) (vurgu yapılmıştır)

Bu vahiy beyanını önceki bölümde kısaca analiz etmiştik. Bu açıklamada vahiy, Daniel 12'yi “sıkıntı zamanı” başlamadan önce anlamanın gerekli olduğunu açıkça belirtiyordu . Not:

“Vahiy o dönemde Daniel 12'nin herhangi bir kısmının anlaşıldığını iddia etmiyordu.”

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 15

---

Bölümün bazı kısımları zaten anlaşılmişken diğerleri anlaşılmamış olabilir. Dolayısıyla bu ifadenin Daniel 12. bölümün tamamına mı yoksa belirli bir kısmına mı işaret ettiğini anlamamız gerekiyor. Ve eğer kehanetin bazı kısımlarından bahsettiyse hangi kısımlarından bahsettiğini bilmemiz gerekiyor. Daniel 12'yi üç bloğa ayırdığımızı göre, vahyin Daniel 12'yi anlamının gerekli olduğunu belirtirken hangisinden bahsettiğini bilmemiz gerekiyor.

Vahiy yazılarını araştırırken, 1888'den beri Daniel 12'nin 1'den 3'e kadar ayetlerden oluşan ilk bloğunda anlatılan olaylarla ilgili açıklamaların bulunduğunu gördük. İngilizce Portekizceye "Büyük Tartışma" olarak çevrilen eser üçüncü kez revize edildi. Bu, bu kitabın sondan bir önceki revizyonuydu ve vahiy metinlerinin eklendiği son revizyondur. Bu kitabın 1911'de yapılan son revizyonunda meydana gelen en önemli değişiklik, tarihsel referansların eklenmesiydi (bkz. "Seçilmiş Mesajlar, Cilt 3, Sayfa 433-440"). Bu nedenle, 1888 tarihli revizyonda, Daniel 12'nin ilk bloğunun (1'den 3'e kadar olan ayetler) içeriğini açıklığa kavuşturan bilgiler zaten yer alıyordu. Bunu aşağıda alıntılıyoruz:

"

"O zaman, halkınızın çocukları için ayağa kalkan büyük prens Mikail ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş bir sıkıntı zamanı gelecektir; ama o zaman halkın, kitapta yazılı bulunanların hepsi kurtarılacak." Daniel 12.1

---

Üçüncü meleğin mesajı tamamlandığında, merhamet artık dünyanın suçlu sakinlerinin lehine yalvarmayacaktır. Tanrı'nın halkı işlerini başarmış olacak. ... Sonra İsa gökteki tapınakta şefaet etmeyi bırakır."

---

(Büyük Tartışma, Sayfa 613) (vurgu yapıldı, italikler eklendi)

“Yedinci Veba ve Özel Diriliş

“İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğundan beri görülmemiş; Bu büyük deprem böyleydi.” Vahiy 16:18 Gök kubbe açılıp kapanıyor gibi görünüyor. Tanrı'nın tahtının görkemi atmosferi delip geçiyor gibi görünüyor. ...

Mezarlar açılıyor ve “yeryüzünün tozunda uyuyanların çoğu uyanacak, bazıları sonsuz yaşama, bazıları da utanca ve sonsuz aşağılanmaya uyanacak.” Daniel 12:2 Üçüncü meleğin mesajına imanla ölenlerin hepsi, Tanrı'nın, O'nun yasasına uyanlarla yaptığı barış antlaşmasını dinlemek için yüceltilmiş mezardan ayrılırlar. “Onu deldirenlerle aynı olanlar”

(Vahiy 1:7), Mesih'in ıstırapıyla alay edenler ve O'nun hakikatinin ve halkının en amansız düşmanları, O'nu O'nun görkeminde görmek ve sadık ve itaatkarlara bahşedilen onuru görmek için yeniden ayağa kalkarlar. ...

Her şeyini Mesih için feda edenler artık güvende, sanki Rab'bin çadırının gizli yerinde saklanmışlar gibi.

Onlar imtihan edildiler ve dünyanın ve hakikati küçümseyenlerin önünde, kendileri için ölene olan bağlılıklarını gösterdiler. Ölüm karşısında dürüstlüklerini sağlam şekilde koruyanların başına harika bir değişiklik geldi. İblislere dönüşen adamların karanlık ve korkunç zulmünden aniden kurtuldular.

Az önce solgun, endişeli ve çürümüş olan yüzü şimdi hayranlık, inanç ve sevgiyle parlıyor. [Daniel 12:3]”

(Büyük Tartışma, Sayfa 636 ve 637) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 17

---

Bu kitabın 4. bölümünde Daniel 12'nin 1'den 3'e kadar olan ayetlerine açıklık getiren, yukarıda sunulan vahiy metinlerini daha iyi açıklayalım. Şimdilik bunları yalnızca Daniel 12'deki kehanetin 1. bloğunun (1'den 3'e kadar ayetler) 1888'de zaten vahyedildiğini doğrulamak için sunuyoruz.

Daniel 12'nin 2. bloğu (4, 8 ve 9. ayetler) de 1903'te anlaşılmıştı. Bunun nedeni, vahyin bunu 1890'da aşağıda sunulan metin aracılığıyla zaten açıklamış olmasıdır:

“Daniel, ilk meleşin mesajının dünyaya duyurulacağı sonun zamanına kadar mühürlenmiş olan tanıklığını vermek için kendi payında kaldı.”

---

(Bakanlara Tanıklık Sayfa 115 / Review and Herald, 18 Şubat 1890)  
(vurgu yapıldı, vurgu eklenmiştir)

Bu nedenle, 1890 gibi erken bir tarihte Adventist hareketin öncüleri “sonun zamanının” 1844'ten kısa bir süre önce başladığını biliyorlardı ve bu nedenle Daniel 12. bölümdeki kehanet zaten anlaşılabilirdi.

Dolayısıyla, eğer 1. ve 2. blok sırasıyla 1888 ve 1890'da zaten anlaşılmış olsaydı, Daniel 12 ile ilgili 1903'te yapılan vahiy ifadesi yalnızca Daniel 12'nin zaman dilimlerini kapsayan 3. bloktan bahsediyor olabilirdi. :

“Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu , sıkıntı zamanından önce hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır .”

(Son Etkinlikler, Sayfa 15 / Elyazması Yayınları Cilt 15 Sayfa 228 – Yıl 1903)” (vurgu yapılmıştır)

Vahyin, 1903 yılında zaman dilimlerinin anlaşılmadığını ve "sıkıntı dönemi" başlamadan önce bunların manasının anlaşılması gerektiğini bildirdiğini anlıyoruz.

Daniel 12'nin üç zaman dilimini sunduğunu hatırlayalım:

- "bir defa, iki buçuk defa", ayet 7;
- 1290 gün, ayet 11;
- 1335 gün, ayet 12.

Dolayısıyla 1903 yılındaki vahiy , "sıkıntı dönemi" öncesindeki bu zaman dilimlerini anlamının gerekli olduğunu bildiriyorsa , bu mantıktan iki ifade çıkarabiliriz:

1 - 1903'te zaman dilimleri henüz yoktu

yerine getirilmiştir.

Bunun nedeni, tüm peygamberliklerin Tanrı tarafından, gerçekleşmeden önce kullarının anlayabilmesi için verilmiş olmasıdır. Bunu açıklığa kavuşturmak için pratik bir örnek sunuyoruz. Diyelim ki volkanik bir dağın yamacında yaşadığınızı ve bu dağdaki volkanın Pazartesi günü saat 12.00'de patlayacağını söyleyen bir kehanet olduğunu varsayalım. Kehanet ayrıca, eğer en az 24 saat önceden oradan ayrılmazsanız yanardağdan çıkacak tonlarca lav tarafından yutulacağınızı ve öleceğinizi de belirtiyordu. Diyelim ki kehaneti, kehanetin öngördüğü gibi Pazartesi günü saat 12:05'te yanardağ patladıktan hemen sonra anladınız ve hala evinizdeydiniz. Kehanet ne içindi? Sadece birkaç saat içinde sıcak lav tarafından yutulmuş ve öleceğinizi doğrulamak için. Ancak kehaneti zamanında anlamış ve tavsiyesine kulak vermiş olsaydınız ve bir gün önce Pazar günü saat 10:00'da kaçmış olsaydınız -



## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 19

---

Örneğin kehanetin tavsiyesine kulak verirsiniz kurtulurdunuz. Dolayısıyla kehanet, gerçekleşmeden önce onu anlayanlar için faydalıdır.

Eğer kehanet, gerçekleşmeden önce onu anlayanlar için yararlıysa, vahyin Adventistlerin Daniel 12'yi 1903'teki "sıkıntı zamanı" ndan önce anlamaları gerektiğini belirtmesi, Daniel 12'nin zaman dilimlerine henüz ulaşılmadığı anlamına gelir anlaşıldı.

2 - Zaman dilimleri "zaman" ile ilgilidir.  
ıstırap".

Vahiy, Daniel 12'deki zaman dilimlerinin "sıkıntı zamanı" ndan önce anlaşılması gerektiğini belirtiyorsa , bu, zaman dilimlerinin bir şekilde "sıkıntı zamanı" ile ilişkili olduğu anlamına gelir.

Eğer zaman dilimleri 1903'e kadar yerine getirilmeseydi ve "sıkıntılı dönem" ile ilgili olsaydı, Ellen G. White'ın belirttiği gibi, (bu açıklamayı yazdığı zaman) 1903'ten ileri bir zamanda mutlaka yerine getirilmiş olurdu. Daniel 12. bölümün gelecekteki bir zamana işaret ederek "sıkıntı zamanı" ndan önce anlaşılması gerekir .

#### 4.1 - Göksel mabette bir ışık

İsa'nın gökteki tapınaktaki hizmetini inceleyerek Daniel 12. bölümdeki olayların ve zaman aralıklarının hangi zaman diliminde ortaya çıktığını açıkça anlayabiliriz.

İbraniler kitabında sunulan İncil'e göre, göksel tapınak gerçek çadırıdır; İsrail halkının Dünya üzerinde inşa ettiği tapınak bunun yalnızca bir "modeli" idi, yani Dünya üzerindeki tapınak, Tanrı'nın bir modeliydi. Dünya üzerinde var olan gerçek sığınak.

"1 Söylediklerimizin özü şu ki, göklerde Yücelik tahtının sağında oturan öyle bir başkâhinimiz (İsa) var ki; \_\_\_\_\_

2İnsanın değil, Rabbin kurduğu kutsal yerin ve gerçek çadırın hizmetçisi olarak." \_\_\_\_\_

(İbraniler 8:1,2) (vurgu yapıldı, italikler eklendi)

Yani Dünyadaki mabette yaşanan her şey, Cennetteki mabette yaşananların bir modeliydi. Eğer Dünya'da belli bir ritüel yapılıyorsa bu aynı ritüelin Cennette de yapıldığı anlamına geliyordu. Yani verilen dünyevi mabet Allah'ın İsrail halkına gönderdiği bu ayetler ve burada uygulanan ritüeller, bu kutsal mekanda yüzyıllar boyunca yaşanacak ve Allah'ın insanın kurtuluşu için çizdiği planda temel rol oynayacak gerçek sahnelerin örneklerini teşkil ediyordu.

Daniel 12. ayetteki kehanet, 7. ayette "keten giyinmiş adamdan" bahsederken gökteki tapınağa gönderme yapıyor. Dolayısıyla Daniel 12. ayeti net bir şekilde anlamak için şunu belirlememiz gerekiyor:

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 21

---

bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğini. Daha sonra dünyevi mabetteki nesnelerin ve törenlerin anlamını kısaca inceleyelim ve bunları Kutsal Kitapta sunulan göksel mabedin sahnelerini anlatan olaylarla karşılaştıralım. Bu Daniel 12'yi anlamamıza yardımcı olacak.

İsrail halkının kullandığı kutsal yer Tanrı tarafından Musa'ya verildi. Mısır'dan Çıkış 25 ila 31. bölümlerdeki hesaba göre Sina Dağı. Üç bölümden oluşuyordu:

- Dış Atriyum;
- Kutsal Yer: Yedi altın şamdanlı şamdan, gösteri ekmeği adı verilen on iki somun ekmeğin bulunduğu masa ve tütsü sunağının bulunduğu yer;
- En Kutsal Yer: Ahit sandığının bulunduğu yer bu "şekinah"tı, Tanrı'nın yüceliği idi.

Kutsal alanda, Daniel 12'deki kehanetin daha sonra anlaşılması açısından ilgimizi çeken iki ritüel vardı: sürekli sunular ve kefarete gün.

Sürekli sunular (Çıkış 29:38-45) iki parçadan oluşuyordu:

Her gün kuzu kurbanları yapılıyor. Kuzulardan biri sabah, diğeri öğleden sonra kurban edilirdi. Bu kurbanlar aracılığıyla İsrail halkı her gün Rab'be adadılar ve bir gün Tanrı Kuzusu İsa'nın Dünya'ya gelip insanların günahları için öleceğini hatırladılar. Sürekli sunulan sunulara ek olarak, günah sunusu için her gün başka kurbanlar da sunulurdu. Bu kurbanlarda, günahkar elini hayvanın başına koyduğunda günahlar sembolik olarak hayvana aktarıldı.

Hayvan daha sonra, bir gün günahları yüzünden ölecek olan Mesih'i temsil eden günahkar tarafından öldürüldü. Hayvanın kanı vardı

---

Bir kap içine alınarak rahip tarafından mabedin kutsal bölmesine götürüldü ve Kutsal Yer ile göksel mabedin En Kutsal Yeri'ni ayıran, İncil'de "ikinci perde" olarak da adlandırılan perdenin üzerine serpildi. Bu prosedür aracılığıyla, bağışlanan günahlar sembolik olarak kutsal alanda biriktirildi.

Böylece, her gün mabette, mabedin ikinci perdesine her gün serpilten kan porsiyonlarıyla temsil edilen, daha fazla bağışlanan günah birikiyordu.

Tanrı Musa'ya, kutsal yerdeki hizmetleri yalnızca rahip adı verilen kutsal hizmetlere adanmış kişilerin yerine getirmesi talimatını verdi. Rahipler arasından bir adam, Tanrı tarafından baş rahip veya Baş Rahip olarak seçilmişti (bkz. Çıkış 28. bölüm). Yeryüzündeki mabette görev yapmak üzere Tanrı tarafından seçilen ilk Başkâhin Musa'nın kardeşi Harun'du (Sayılar 16 ve 17. baplara bakın). Rahipler, insanların günahları için sunulan kurbanlarla ilgili günlük hizmetleri yerine getirirken, Başkâhin, Kefaret Günü hizmetlerini yerine getirmek gibi ana görevi yerine getiriyordu.

Sıradan rahiplerin kıyafetleri ile başrahabin kıyafetleri arasında da belirgin bir fark vardı. Sıradan rahiplerin kıyafeti, belden kemerle bağlanan beyaz keten bir tunik ve yine beyaz ketenden yapılmış, başın üzerinde gönye adı verilen bir tür türbandı. Baş rahibin iki farklı kıyafeti vardı. Her gün görev yaptığı en yaygın kıyafet, mavi bir şalla kaplı beyaz bir tunikti (bkz. Çıkış 28. bölüm). Çalının üzerinde on iki taş içeren altın bir göğüslük vardı. Giysinin aynı zamanda bir gönyesi de vardı

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 23

---

beyaz keten ipliklerden yapılmış kafa. "Kutsal keten elbise" olarak adlandırılan ikinci elbise, yalnızca Kefaret Günü'nde görev yapmak için kullanılıyordu. Levililer 16'nın metni bunu kanıtıyor:

"Kefaret Günü

2 Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi: Kardeşin Harun'a söyle, ölmesin diye gemideki kefarete örtüsünün önündeki perdenin içindeki kutsal yere asla girmesin; Çünkü bağışlanma örtüsünün üzerindeki bulutta görüneceğim.

3 Harun kutsal yere şunlarla girecek: günah sunusu olarak bir boğa ve yakmalık sunu olarak bir koç.

4 Kutsal keten gömleği giyecek, keten pantolonu kendi üzerine giyecek, keten kemerini kuşanacak ve keten gönyesini örtecek; Bunlar kutsal elbiselerdir. Vücudunu suyla yıkayacak ve sonra giyecek

32 Babasının yerine kâhin olarak hizmet etmek üzere meshedilip kutsanan kişi , keten giysiler, kutsal giysiler giyerek kefarete edecektir;

---

33 Kutsal yer, toplanma çadırı ve sunak için kefarete edecektir ; Bunu kâhinler ve cemaatteki herkes için de yapacak."

(Levililer 16:2-4, 32, 33) (vurgu yapıldı, italikler eklendi)

Yahudi takviminin yedinci ayının onuncu gününde Kefaret Günü töreni düzenlendi. Burada kutsal alan sembolik olarak temizlenecek veya yıl boyunca içinde birikmiş olan tüm günahlardan "arındırılacaktır". Kutsal alandaki ayinlerin en görkemlisi olan bu törene tüm halkın hazırlanması gerekiyordu. Bu tören yalnızca Yüce Başkan tarafından gerçekleştirildi.

---

Rahip. Kendi günahları ve evinin (ailesinin) günahları için bir boğa kurban etti ve sunu kanını kutsal yerin En Kutsal Yerinde, sandığın üzerinde bulunan Bağışlanma Kapağının üzerine serpti. Daha sonra İsrail halkının günahları için bir keçi kurban etti ve kurbanın kanını kefarete örtüsüne serpti.

Sonunda, kutsal alanı yıl boyunca biriken günahlardan arındırmak için iki sununun (boğa ve keçi) kanını aldı, karıştırdı ve sunağın boynuzlarının üzerinden geçirdi. Bunun üzerine Başrahip elini "günah keçisi" adı verilen başka bir keçinin üzerine koyar ve böylece sembolik olarak kutsal yerden kaldırılan günahları çöle götürülen hayvana aktarır. Bu törenle kutsal alan sembolik olarak arıtıldı.

Kefaret Günü törenini gerçekleştirmek için rahibin az önce gördüğümüz "kutsal keten elbiseleri" giymesi gerekiyordu.

İsrail'in kutsal alanı ile göksel tapınak arasındaki karşılaştırma

Şimdi dünyevi tapınağın günlük törenlerini ve Kefaret Günü törenini kısaca açıkladıktan sonra, Daniel 12'de geçen "keten giyinmiş adam" ifadesinin anlamını anlamak için bunları göksel tapınakla karşılaştıralım .

Dünyevi tapınakta, ortak rahip (başrahip değil) yakmalık sunuyu gerçekleştirmek için keten giysiler giyerdi. Dünyevi tapınağın sembolizminde yakılan sunu, Mesih'in kurban edilmesi anlamına geliyordu. Göksel tapınakta yakmalık sunu yoktur,

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 25

---

çünkü gerçek fedakarlık zaten Mesih aracılığıyla Golgota'da gerçekleştirilmiştir. İsa Mesih, dünyanın günahını ortadan kaldıran gerçek Tanrı Kuzusu'dur. Yani kâhinlerin dünyevi tapınakta her gün yaptığı iş, İsa Mesih tarafından burada, Dünya'dayken, gerçek Kuzu olarak bizim için öldüğünde gerçekleştirilmiştir. İsa göğe yükseldikten sonra, İbraniler 7 ve 8. bölümlerde yazıldığı gibi, gökteki tapınakta Başkâhin olarak hizmet etmeye başladı:

"22 Tam da bu nedenle İsa üstün bir antlaşmanın garantörü oldu.

23 Şimdi bunların (eski İsrail'in rahipleri) sayıları daha fazladır, çünkü ölüm nedeniyle devam etmeleri engellenmiştir;

24 Ama bu adam sonsuza dek devam ettiği için değişmez bir rahipliğe sahiptir.

25 Bu nedenle kendisi aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları da tümüyle kurtarabilir; onlara aracılık etmek üzere her zaman yaşmalıdır.

26 Gerçekten de böyle, kutsal, suçsuz, kusursuz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yüksekte kılınmış bir başkâhinimiz olması gerekirdi.

27 Başrahipler gibi her gün önce kendi günahları, sonra da halkın günahları için kurban sunmaya ihtiyacı yoktur; çünkü o, kendini sunduğunda bunu ilk ve son kez yaptı.

---

28 Çünkü Yasa, zayıf durumdaki insanları başkâhin olarak atar; ama yasadan sonra gelen yemin sözü, Oğul'u sonsuza dek kusursuz olarak atayacaktır."

(İbraniler 7:22-28) (vurgu yapılmıştır, italikler eklenmiştir)

"1 Söylediklerimizin özü şudur ki, tahtının sağında oturan böyle bir başkâhinimiz (İsa) vardır. Göklerdeki yücelik,

2 İnsan değil, Rabbin kurduğu kutsal yerin ve gerçek çadırın hizmetçisi olarak.

(İbraniler 8:1,2 – Almeida Study Bible – 1999)” (vurgu yapılmıştır)

Dünyadaki mabetteki Baş Rahibin sıradan rahibinkinden farklı bir giysisi vardı. Baş Rahibin kıyafeti, rahiplere ait bir şalla örtülmüş işlemeli bir tunikten oluşuyordu. Rahip çalgının üzerinde İsrail kabilelerinin on iki isminin yazılı olduğu on iki taş içeren bir göğüslük vardı. Başrahip bu giysiyle her gün dünyevi tapınağın Kutsal bölümünde hizmet ediyordu. Başkâhin, daha sonra göreceğimiz gibi, yalnızca Kefaret Gününde dünyevi tapınağın En Kutsal bölümüne girebildi.

Yeryüzündeki mabette olduğu gibi göksel mabette de, elçi Yuhanna'nın 17. ayette tanımladığı gibi, Başkâhinimiz İsa Mesih kutsal bölmede hizmet ediyordu.

Vahiy 1:12-15:

“12 Kimin benimle konuştuğunu görmek için döndüm ve döndüğümde yedi altın şamdan gördüm.

13 Şamdanların ortasında insanoğluna benzer bir kişi var; cübbeler giymiş, göğsüne kuşakla sarılı.

altın.

14 Başı ve saçları kar gibi beyaz yün gibi beyazdı; gözler ateş alevi gibi;

15 Ayaklar sanki fırında arıtılmış gibi cilalı tunç gibidir; ses, birçok suyun sesine benziyor.

(Vahiy 1:12-15)” (vurgu yapılmıştır)

Elçi Yuhanna bir görüntüde başkâhinimiz İsa'nın gökteki tapınaktaki altın kandillerin yanında durduğunu gördü. Sen



## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 27

---

Göksel mabetten gelen altın kandiller, dünyevi mabette kutsal yerdeki şamdanla temsil ediliyordu.

Bu nedenle İsa göksel tapınağın Kutsal bölümündeydi.

İsa , "talar giysileri" giydiği gibi, günlük hizmette görev yapmak için kullanılan giysiyi de giyiyordu . Talar elbiseler aynı zamanda "renkli elbiseler" anlamına da gelir. Yaratılış kitabı bize Yakup'un "talar" bir tunik yaptığını söyler (bkz. Yaratılış 37:3 – Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş Çeviri João Ferreira de Almeida). İncil'in diğer versiyonlarında bu tunik farklı renklerde bir tunik olarak sunulmaktadır. Böylece, Kıyamet, Yüce Rahibimiz İsa'nın, Yuhanna tarafından göksel Tapınağın Kutsal bölümünde, şamdan yanında, şamdan yanında görüldüğünde giydiği kıyafetlerin, tıpkı dünyevi Yücelerin kıyafetleri gibi, çeşitli renklerde olduğunu gösterir. Rahip yılın neredeyse her günü içindi.

Vahiy vizyonunda göksel tapınakta kefaret gününe karşılık gelen zaman dilimi henüz başlamamıştı, çünkü bu gerçekleştiğinde İsa Kutsal bölmeyi terk edecek ve göksel tapınağın En Kutsal bölmesine gidecekti.

Dünyevi tapınağın Kefaret Gününde, dünyevi Başkâhin talar giysilerini çıkardı ve İsrail halkının kefaret hizmetini yerine getirmek için "kutsal keten giysiler" i kullandı. Aynı şey göksel tapınakta da gerçekleşmelidir. Göksel mabette Kefaret Gününe karşılık gelen zaman dilimi başladığında, Başrahibimiz İsa Mesih "kutsal keten giysilerini" giyecek ve sonra göksel mabedin En Kutsal bölmesine girecekti. O andan itibaren "İnceleme Yargısı" olarak da adlandırılan göksel mabedin arınması başlayacaktı. İsa, "Soruşturma Yargısı"nın sonuna kadar kutsal keten giysiler içinde kalacaktır.

---

SDA Şabat Okulu öğretmeninden ders metni – çeyrek  
Nisan-Haziran 2002, 5 Mayıs 2002, kitap metninden alıntı  
Jacques Doukhan'ın yazdığı "Daniel'in Sırları" bunu doğruluyor:

"Levililer kitabının atmosferi, "günlük kurbanı", "günahı" ve "kutsal yeri" içeren küçük boynuzun eylemlerinde daha da algılanıyor. Dan. 8:11 ve 12. Hatta pasajda kurban sisteminin en yüksek yetkilisi olan başkâhinden bile bahsediliyor. "Prens" veya "Prenslerin prensi" (sar; 11 ve 25. ayetler) olarak tercüme edilen İbranice kelime, başrahipleri tanımlayan teknik terimdir. Ezra 8:24. Daniel kitabında bu sözcük, Kippur gününde görev yapan başkâhin olarak keten gysiler giyen Mikail'e (Dan. 10:5,13 ve 21; 12:1) atıfta bulunur. Lev.16:4."

(IASD Şabat Okulu Dersi, 5 Mayıs, Sayfa 66 / Daniel'in Sırları – Yazar: Jacques Doukhan - Sayfa 125 ve 126)

Kutsal kanunu oluşturan Kutsal Kitap kitaplarını yazmaları için peygamberlere ilham verenin "Tanrı'nın Sözü" [Yuhanna 1:1] İsa olduğunu biliyoruz. İsa'nın Tanrı'nın "Sözü" olarak anılması bir tesadüf değil, sözcükleri kullanma konusunda son derece yetenekli olduğu için, çünkü Cennetin dilini biliyor, insan dilinden çok daha mükemmel, kusurlu, belirsiz ve kusurlu. Böylece, İncil'in eşanlamlısı olmayan bir kelimeyi birini veya bir şeyi temsil etmek için sunduğunda, bunun, bu kelimenin özel bir anlamı olduğu anlamına geldiğini ve bu kelimenin, onu İncil'in diğer ayetlerine bağlayarak insanın anlamasını sağlamak için anıyoruz. Tanrı'nın bize açıklaması gereken harika gerçekler. İncil'de İsa'yı temsil eden farklı isimleri incelediğimizde bunu daha net anlayabiliriz. Bunlardan bazılarını sunuyoruz:

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 29

---

- “Tanrı bizimle” anlamına gelen İmmanuel [Matta 1:23];
- Şeytan ve ordularına karşı savaşta İsa'yı örnekleyen Mikael [Vahiy 12:7];
- Mesih [Vahiy 12:10];
- İsa'yı Yahudi kurban sisteminin örneği olarak sunan Tanrı Kuzusu [Yuhanna 1:29];
- Keten giyinmiş adam, göksel tapınakta İsa Mesih'in giysilerini vurguluyor ve metni “Kefaret Günü”ndeki kâhinlik hizmetiyle bağlantılandırıyor [Daniel 10:5,6].

Kutsal Kitap İsa'ya ne zaman belirli bir isim takdim etse, bunu tesadüfen yapmaz. İsa'ya farklı durumlarda verilen isim, okuduğumuz her metni daha iyi anlamamıza ve onu Kutsal Kitaptaki diğer bölümlerle ilişkilendirerek doğru anlamını anlamamıza yardımcı olur.

Az önce Vahiy 1:12-17'nin İsa'yı göksel tapınağın Kutsal bölümünde talar elbiseler giymiş olarak sunduğunu gördük.

Daniel 10:5,6'da İsa, "keten giyinmiş adam" olarak tanımlanıyor :

“Gözlerimi kaldırdım ve baktım; omuzları saf Ufaz altınlarıyla kuşatılmış, keten giysili bir adam gördüm.

6bedeni beril gibiydi, yüzü şimşek gibiydi, gözleri meşale gibiydi, kolları ve ayakları cilalı tunç gibi parlıyordu; ve sözlerinin sesi birçok insanın gürültüsüne benziyordu.”

(Daniel 10:5,6)" (vurgu yapılmıştır)

Daniel 10:5,6'daki tanımlama İsa'nın giysilerini vurgulamaktadır.

Elbette Kutsal Kitap bunu tesadüfen yapmaz. Bayram gününde giyilen “kutsal keten elbiseleri” giydiğini vurguluyor .

Kefaret. Vahiy, İsa'yı göksel tapınağın kutsal yerinde anlatırken, Daniel, Başrahibimiz İsa'nın, Kefaret Günü'nde göksel tapınakta kullanılan "kutsal keten giysiler"i giydiğini anlatır.

Bu nedenle şu sonuca varıyoruz:

- Vahiy görümünde, elçi Yuhanna, kefarete gününden önce İsa'yı göksel tapınakta, Kutsal bölgede, altın şamdanların yanında hizmet ederken görmüştür (Va. 1:12);
- Daniel peygamber İsa'yı, Kefaret Günü'ne karşılık gelen dönemde göksel tapınakta gördü (çünkü o zaten yalnızca Kefaret Günü'nde kullanılan "kutsal keten giysiler" giymişti), dolayısıyla Kutsal Yer'in En Kutsal bölümünde hizmet ediyordu. göksel tapınak (Daniel 10:5).

2300 akşam ve sabaha ilişkin kehanetin incelenmesi bize, göksel tapındaki Kefaret Günü'nün 1844 yılının Ekim ayında başladığını göstermektedir. Bundan, göksel tapındaki Kefaret Günü'nün, 1844 yılının Ekim ayına tekabül ettiği sonucu çıkmaktadır. 1844'te başlayıp günümüze kadar devam eden zaman. Dolayısıyla, "keten giyinmiş adam" ifadesi, göksel tapınakta (1844'te başlayan) Kefaret Günü'nde görev yapan İsa Mesih'i temsil ediyorsa, aynı zamanda 1844'ten sonraki bir zamanda İsa'yı da temsil eder. Bu kavramı vurgulamak için tekrarlayacağız, Daniel 12'deki kehanetin anlaşılması açısından temel öneme sahip olduğu için:

Kutsal Kitap'ın İsa'yı keten giyinmiş bir adam olarak tanıtmayı, 1844'ten bu yana başrahibimiz olan İsa'yı temsil eder. Bunun nedeni, göksel tapınağın Kefaret Günü'nün 1844'te başlamış olmasıdır.

## Bölüm 3 – Daniel 12 zaman dilimi – geçmiş mi gelecek mi? 31

---

Bu kitabın Ek 1'inde, burada ulaştığımız sonucu doğrulamak amacıyla incelenen ve yorumlanan, "keten giymiş adam" ifadesini içeren tüm Kutsal Kitap pasajlarını içeren bir liste yer almaktadır. Bunları bilmek ilginizi çekiyorsa bu eki okumanızı öneririz.

## 4. Bölüm

---

O zaman Miguel yükselecek...

Önceki bölümde Daniel 12. bölümdeki peygamberliğin anlaşılmasını kolaylaştırmak için üç bloğa ayırmıştık. Onlar:

Blok 1:

- Bölümün 1'den 3'e kadar olan ayetlerinden oluşur ve bir dizi olayı bildirir;

Blok 2:

- 4, 8 ve 9. ayetlerden oluşur ve peygamberliğin bildirildiğini bildirir. Daniel 12 ancak "sonun vakti" başladığında anlaşılabilir;

Blok 3:

- Daniel 12'deki zaman dilimlerini içerir.

Bu bölümde Daniel 12. ayetteki vizyonun ilk bloğunda (1-3. ayetler) anlatılan olayları incelemeye çalışacağız. Bunun için şu ayetleri bir kez daha okuyalım:

"Sonun zamanı

1 O zaman, halkınızın çocuklarının koruyucusu, büyük prens Mikael ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş büyük bir sıkıntı dönemi yaşanacak; ama bunda

## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 33

---

Zamanla halkın, kitapta yazan herkes kurtulacak.

2 Toprağın tozunda uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları ise utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.

3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler."

(Daniel 12:1-3) (vurgu yapılmıştır)

Daniel 12. bölümde anlatılan görüşme melek, Yuhanna'ya verilen anlatıma şu sözlerle başlıyor: "O sırada." Bu ifade, Daniel kitabının 12. bölümünün başlangıcını, Daniel 11:40'ta başlayan ve bölümün sonuna kadar (45. ayet) devam eden, gelecekteki olayların anlatıldığı bölümle birleştirir. Bu kitaptaki çalışmamızın amacı Daniel 11 olmadığı için, Daniel 12:1'deki "Bu zamanda" ifadesini anlamak için Daniel 11:40-45'in anlamını açıklamaya odaklanmayacağız. Daniel 12:1'deki "Bu zamanda" ifadesinin anlamı bu kitabın 5. bölümünü inceledikten sonra netleşecektir.

Daniel 12:1-3 metninin geri kalanını anlamak için orada sunulan bazı terimlerin anlamını anlamamız gerekir. Onlar:

- a) Miguel;
- b) ıstırap zamanı;
- c) akıllıca.

a) Miguel

"Michael" terimi Mukaddes Kitabın başka yerlerinde de geçiyor ve Şeytan'a karşı savaşıyan İsa'ya atıfta bulunmak için kullanılıyor. metni

Vahiy 12:7-10 bize bu ismin uygulanmasına ilişkin bir örnek verir  
"Michael" İsa'ya atıfta bulunuyor:

"7 Cennette kavga vardı. Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştı. Ejderha ve melekleri de savaştı;

8 Ancak galip gelemediler; onların yeri artık cennette değildi.

9 Ve büyük ejderha, İblis ve Şeytan denilen, tüm dünyayı ayartan o eski yılan, dışarı atıldı; evet, o, melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı .

10 Sonra gökten yüksek bir sesin şöyle seslendiğini duydum:

Artık Tanrımızın kurtuluşu, gücü ve krallığı geldi  
ve Mesihinizin yetkisi,

Çünkü kardeşlerimizi suçlayan kişi dışarı atıldı,

Onları gece gündüz suçlayan aynı kişi,  
Tanrımızın önünde."

(Vahiy 12:7-10) (vurgu yapılmıştır)

Bu metin, Mesih ("Michael" olarak anılır) ile onun sadık melekleri arasında, Şeytan ve onun asi meleklerine karşı gerçekleşen ve Şeytan ile onun meleklerinin gökten kovulmasıyla sonuçlanan savaşı anlatır.

Daha sonra aynı metinde şu ifadeye yer veriliyor: "Şimdi Tanrımız'ın kurtuluşu ve Mesih'in yetkisi geldi", metinde bahsedilen Mikail isminin savaşı kazanan Mesih anlamına geldiği açıkça ortaya çıkıyor. Şeytan'ı ve onun asi meleklerini cennetten kovdu.

b) Acı zamanı

Öncelikle "sıkıntı zamanı"nın ne olduğunu veya ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Ayrıca ne zaman başlayacağını da bilmemiz gerekiyor.



## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 35

---

ve ne zaman biteceği, yani hangi olayların başlangıcını ve sonunu işaretlediği.

Sorun zamanı ne anlama geliyor?

Adından da anlaşılacağı gibi "sıkıntı zamanı", Tanrı'nın halkının geçireceği derin ıstırap dönemi anlamına gelir. Bu, Tanrı'nın halkının kurtuluşuyla sona erecek. Kutsal Kitap, Yeremya 30:4-8'de İsrail halkıyla ilgili, günümüzde de geçerliliği olan bir kehanette bu "sıkıntı zamanı" hakkında yorum yapar.

Burada İsrail halkı, Dünya tarihinin son günlerinde yaşayan ve "ruhani İsrail" olarak bilinen Tanrı halkını temsil ediyor:

"4 Rab'bin İsrail ve Yahuda hakkında söylediği sözler şunlardır:

5 Rab şöyle diyor: Bir ses duyuyoruz, barış değil, titreme ve korku sesi.

6 Ey dindarlar, bir erkeğin doğum sancıları olup olmadığını sorun.

O halde neden her erkeği doğum yapan gibi elleri kalçalarında görüyorum?

Peki neden hepsinin yüzleri solgunlaştı?

7 Ah! O gün ne kadar güzeldir, bir benzeri daha yoktur! Yakup için sıkıntılı bir dönemdir; ama o bundan kurtulacak.

8 O gün, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Boynundaki boyunduruğunu kıracağım, bastonlarını kıracağım; ve yabancılar bir daha asla bu insanları köle yapmayacaklar."

(Yeremya 30:4-8) (vurgu yapılmıştır)

"Sıkıntı zamanı"nın anlamını ve onunla ilgili olayları tam olarak anlamak için, hangi olayların "sıkıntı zamanı"nın başlangıcından önce veya habercisi olduğunu bilmek önemlidir.

İsa'nın Matta 24. bölümde anlatılan peygamberlik niteliğindeki vaazı, "sıkıntı zamanının" habercisi olan bu olayların neler olduğunu bildiren bir kehanet içerir. Bu, eski İsrail halkı için geçerliydi ve aynı zamanda son günler için de geçerliydi. İsrail halkı için İsa'nın kehaneti, MS 70 yılında Yeruşalim şehrinin yıkılmasından söz ediyordu. (İsa'dan sonra). Gelecek günlerde Tanrı'nın halkı için, kehanet, "sıkıntı zamanı" ile doruğa ulaşacak olan sert zulmün takip ettiği bir kaçış zamanını anlatıyor.

Matta 24'teki peygamberlik vaazının bu olayları anlatan kısmını aşağıda sunuyoruz:

"15 Bu nedenle Daniel peygamberin kutsal yerde bahsettiği iğrenç iğrenç şeyi gördüğünüzde (bunu okuyan kişi anlar),

16 O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın;

17 Damda olan kimse evden bir şey almak için aşağıya inmesin.

18 Tarlada olan kimse abasını almak için geri dönmemelidir.

19 O günlerde hamile olanların ve emzirenlerin vay haline!

20 Dua edin de uçuşunuz kışın ya da Şabat günü olmasın;

21 Çünkü o zaman, dünyanın başlangıcından bu yana benzeri görülmemiş ve bundan sonra da olmayacak büyük bir sıkıntı olacak.

22 O günler kısaltılmamış olsaydı kimse kurtulamazdı; ama seçilmiş olanlar uğruna bu günler kısalacak.

29 O günlerin sıkıntısının hemen ardından güneş karacak, ay ışık vermeyecek, yıldızlar gökten düşecek ve göklerin güçleri sarsılacak."

(Matta 24:15-22, 29) (vurgu yapılmıştır)

Vahiy yazıları peygamberlik vaazını uygular

Gelecek için Matta 24:

## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 37

---

### “Şehirlerden Kaçış İşareti

Eskinin müritleri gibi bizim de ıssız ve ıssız yerlere sığınmak zorunda kalacağımız günler çok uzak değil.

Kudüs'ün Roma orduları tarafından kuşatılması, Yahudi Hıristiyanlar için kaçış sinyali olduğu gibi, milletimizin, papalık dinlenme gününü zorunlu kılan kararnameyle iktidarı ele geçirmesi de hepimiz için bir uyarı olacaktır. O zaman büyük şehirleri terk etme zamanı gelecek; bu, küçük şehirleri bırakıp dağların arasındaki ıssız yerlerdeki huzurevlerine doğru bir hazırlık adımı olacak.”

(Seçilmiş Tanıklıklar – Cilt 2, Sayfa 166) (vurgu yapılmıştır)

Vahiy metni, Kudüs kuşatmasını, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılacak ve Pazar günü dinlenmeyi zorunlu kılacak bir yasaya benzetiyor. Pazar tutulmasını zorunlu kılan bir yasa olduğu için buna Pazar yasası diyebiliriz . Bugün Amerika Birleşik Devletleri hâlâ dini özgürlüklerin ülkesidir; dolayısıyla Pazar kanunu henüz yürürlüğe girmedi. Ancak Başkan George W. Bush'un mevcut yönetimi içinde, Pazar gününün bir zorunluluk günü olarak kutlanmasını öngören bir yasanın Kongre'de onaylanması yönünde bir hareket olduğuna dair bazı işaretler şimdiden hissediliyor. Bunların en güçlüsü, George W. Bush'un hükümetinin ilk gününde, Pazar gününü resmi dua ve şükran günü olarak ilan ettiği gün verildi. Böyle bir hareketin İncil'in Çıkış'ta söylediklerine karşı çıktığını biliyoruz.

20:8-11:

“8 Şabat gününü kutsal kılmak için anımsayın.

9 Altı gün çalışacak ve tüm işinizi yapacaksınız.

10 Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabat Günü'dür; ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne de eşin hiçbir iş yapmayacaksınız.

ne kölen, ne cariyen, ne hayvanın, ne de kapılarındaki yabancı;

11 Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve içlerinde olanların hepsini altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi; Bu nedenle Rab Şabat gününü kutsal ve onu kutsal kıldı.”

(Çıkış 20:8-11)

Pazar yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Şabat'ı tutmaya sadık kalanlar, devletin kararına aykırı davrandıkları için zulüm görecektir. Bu nedenle vahiy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pazar yasasının Şabat uygulayıcıları için zulmün daha sert olacağı büyük şehirleri daha küçük şehirlere ve kırsal bölgelere bırakmalarının bir işareti olacağını belirtiyor.

Şabat'ın ve Tanrı'nın kanununun koruyucularına yönelik bu zulmün zirvesine "sıkıntı zamanında" ulaşılacaktır. Matta 24:15-22 ve 29 ayetlerini kendi anlayışımızı metnin yanına yerleştirerek tekrar okursak, onları daha iyi anlarız:

"15 Bu nedenle, Daniel peygamberin kutsal yerde bahsettiği iğrenç iğrenç şeyi gördüğünüzde (okuyan anlayacaktır),"

[daha önce gösterdiğimiz gibi, İsrail halkı için Kudüs'ün kuşatılması / gelecekte Tanrı'nın halkı için Pazar yasası anlamına gelir]

"16 O halde Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın;

17 Damda olan kimse evden bir şey almak için aşağıya inmesin.

18 Tarlada olan kimse abasını almak için geri dönmemelidir.

19 O günlerde hamile olanların ve emzirenlerin vay haline!

## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 39

---

20 Dua edin de kaçışınız kışın ya da Şabat günü olmasın.

[Şabat gününü ve yasasını koruyan Tanrı'nın halkı, vahyin sunduğu metinde gösterildiği gibi büyük şehirlerden kaçmak zorundadır]

"21 Çünkü o zaman, dünyanın başlangıcından bu yana görülmemiş ve bundan sonra da olmayacak büyük bir sıkıntı olacak."

[Bu, Daniel 12:1'de anlatılan " o zamana kadar bir milletin varlığından bu yana görülmemiş bir sıkıntı zamanıdır ".]

"22 O günler kısaltılmamış olsaydı kimse kurtulamazdı; ama seçilmiş olanlar uğruna bu günler kısaltılacak."

[bu metin "sorun zamanının" yalnızca kısa bir süre süreceğini öne sürüyor]

Matta 24:21-22'de İsa, Yakup'un "sıkıntı zamanının", Tanrı'nın halkı için daha önce hiç görülmemiş bir zulüm dönemi olduğunu ifade eder. Ancak "sıkıntı zamanının" sonunda, Daniel 12'deki peygamberliğin Daniel 12:1'de sunulduğu gibi, Şabat'ı tutan Tanrı'nın halkı özgür kalacak:

"...ama o zaman halkın, kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak ."

"Büyük Mücadele" kitabında yer alan vahiy sözleri, "sıkıntı zamanının" sonunu ve Tanrı'nın halkının kurtuluşunu işaret eden olayları ayrıntılı olarak sunmaktadır. Bu olayları daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki metni sunuyoruz:

"Yedinci Veba ve Özel Diriliş .."

İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğundan bu yana yaşanmamış kadar büyük bir deprem oluyor; Bu büyük deprem böyleydi." Vahiy 16:18. Gök kubbe açılıp kapanıyor gibi görünüyor. Tanrı'nın tahtının görkemi atmosferi delip geçiyor gibi görünüyor. Dağlar rüzgârda sazlıklar gibi dalgalanıyor, kırık kayalar dört bir yana saçılıyor. ...Bütün dünya denizin dalgaları gibi genişleyerek yükseliyor. Yüzeyi kırılıyor. Temeli çökmüş gibi görünüyor. Dağ sıraları çöküyor.

Yerleşik adalar yok oluyor. Kötülükleri nedeniyle Sodom'a benzeyen limanlar azgın sular tarafından yutuldu. ... Her biri "bir talant ağırlığında" olan büyük dolu taneleri yıkım işini yapıyor (19 ve 21. ayetler). ...

Mezarlar açılıyor ve "yeryüzünün tozunda uyuyanların çoğu uyanacak, bazıları sonsuz yaşama, bazıları da utanca ve sonsuz aşağılamaya uyanacak." Daniel 12:2. Üçüncü meleğin mesajına imanla ölenlerin tümü, Tanrı'nın, O'nun yasasını tutanlarla yaptığı barış antlaşmasını dinlemek için mezarını yüceltilmiş bir şekilde terk ederler. "O'nu delenler" (Vahiy 1:7), Mesih'in ıstırapıyla alay edenler ve O'nun gerçeğinin ve halkının en azılı düşmanları, O'nu yüceliğiyle görmek ve kendisine bahşedilen onuru görmek için yeniden ayağa kalkarlar. sadık ve itaatkar.

(Büyük Tartışma, Sayfa 637)" (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metin, "sıkıntı döneminin" sonunu işaret eden olayları açıkça anlatmaktadır. Anlatılan olaylar arasında mezarların açılması ve iki grup insanın diriltilmesi yer almaktadır:

- 1- Üçüncü meleğin mesajına iman ederek ölenler  
Vahiy 14:9-12, İncil'deki Şabat'ı tutan ve

## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 41

---

duyurusu 1844'te başlayan üçüncü meleğin mesajını vaaz ettiler, barış antlaşmasını duymak ve Mesih'in İkinci Gelişini görmek için dirildiler, yüceltildiler;

- 2- İsa'yı delen ve Golgota'daki ıstırapıyla alay eden kötüler, tüm çağlar boyunca gerçeğin en korkunç düşmanlarıyla birlikte, İsa Mesih'in İkinci Gelişini görkemle ve Tanrı'ya sadık kalanların ödülünü görmek için dirilitir. kanun Allah'ındır.

Bunun Mesih'in İkinci Geliş'i'nde gerçekleşecek bir diriliş olmadığını vurgulamak önemlidir. Bu kısmi bir diriliştir, çünkü tüm azizler diriltilecektir (yalnızca üçüncü meleğin mesajına iman ederek ölenler diriltilecektir).

Not: Üçüncü meleğin mesajının ne anlama geldiğini daha ayrıntılı olarak öğrenmek istiyorsanız, Pr. Daniel Belvedere'nin "Kıyamet Vahiyleri" kursunun 18. ve 19. derslerini incelemenizi veya Yedinci Bölge'deki bir papazdan Kutsal Kitabı incelemenizi talep etmenizi öneririz. gün Adventist Kilisesi.

Sorun zamanı ne zaman başlıyor?

Daniel 12. bölümdeki görüm, meleğin peygambere şunu söylemesiyle başlar: "O zaman Mikael ortaya çıkacak... ve bir sıkıntı zamanı gelecek... (Daniel 12:1)". Kutsal Kitap metni bize, "sıkıntı zamanının" Mikail'in, yani İsa'nın (bu bölümde daha önce incelemiş olduğumuz gibi) dirilişiyle başlayacağını açıkça belirtmektedir. İsa'nın ne zaman dirileceğini biliyorsak, sıkıntı zamanının ne zaman başlayacağını da bileceğiz.

Ancak öncelikle O'nun neden yükseleceğini bilmemiz gerekiyor. Bunu anlamak için bir önceki bölümde incelediğimiz mabedle ilgili bazı kavramları hatırlayalım:

- 
- 1 - Göksel tapınağın "Kefaret Günü", 1844'te başlayan ve Mesih'in göksel tapındaki işinin sonuna kadar uzanan zaman dilimine karşılık gelir. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz zaman, gökteki mabetteki "Kefaret Günü"ne denk gelen zamandır.
  - 2 - Bugün (2002), Baş Rahibimiz İsa, göksel tapınağın En Kutsal bölümünde günahlarımızın kefareti yapıyor. Bu çalışmaya "İnceleme Yargısı" da denmektedir. Bu hükümde İsa, kitaplarda yer alan kayıtları inceler ve kayıtlara göre çarمیhta kurbanını kabul eden erkek ve kadınların isimlerini ve insan ırkının kurtuluşu için kurulan planı "Kitap"a yazar. Hayat" (bkz. Daniel 7:9-10,13-14, Vahiy 20:15). Adı "Hayat Kitabı"na yazılan herkes kurtulacak.

Bu, İsa'nın bugün Baba'nın önünde oturduğu ve sizinki de dahil olmak üzere her bir kişinin ölüm kalım meselesine karar verecek olan "Araştırma Yargısını" yürüttüğü anlamına gelir, sevgili okuyucu. İsa Soruşturma Kararını yerine getirmeyi bitirdiğinde ayağa kalkacak. Daha sonra tüm dava karara bağlanacak. İsa Mesih'in bizim için Tanrı'nın önünde şefaati sona erecektir. O zaman, insana artık lütuf için zaman kalmayacağından, "lütuf kapısının" kapanacağını söyleyebiliriz. Vahiy, aşağıda sunduğumuz bazı metinlerde bunu doğrulamaktadır:

"Milletlerin gazabının, Tanrı'nın gazabının ve ölümlerin yargılanma zamanının birbirini takip eden ayrı ve farklı olaylar olduğunu gördüm; üstelik Miguel'in ayağa kalkmadığını ve daha önce hiç yaşanmamış olan ıstırap döneminin henüz başlamadığını. Milletler şimdi kızgın, fakat Başrahibimiz [İsa]

Tapındaki işini tamamlayınca dirilecek, giyinecek



## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 43

---

intikam giysilerini giyecekler ve sonra son yedi bela dökülecek.”

(İlk Yazılar, Sayfa 36) (vurgu yapılmıştır)

Bu metinde Mikail olarak adlandırılan İsa, 1844 yılında göksel tapınağın En Kutsal bölümünde başlatılan insanlığın günahlarının kefareti işi tamamlandığında dirilecek. Daha sonra lütuf kapısı kapanır ve “sıkıntı zamanı” “ başlıyor. :

“Bu sıkıntı zamanı geldiğinde, her dava karara bağlanacak: Tövbe etmeyenlere artık ne lütuf ne de merhamet kalacak. Yaşayan Tanrı'nın mührü halkının üzerinde olacaktır.”

(Final Etkinlikleri, Sayfa 222, 223) (vurgu yapılmıştır)

“Sıkıntı zamanı”, Şabat bekçilerine yönelik zulmün doruğa ulaşacağı son derece zor bir dönem olacaktır.

“Sıkıntı zamanı”nın ne olacağını ve bu zamana ilişkin olayların neler olduğunu daha önce incelemiş olduğumuza göre, daha sonraki muhakememizi kolaylaştırmak için vardığımız sonuçları özetleyelim:

- Devletin Pazar kanununa uyma baskısına boyun eğmeyi reddederek Şabat'ı ve Tanrı'nın kanununu yerine getirenlere yönelik zulmün maksimum noktaya ulaşacağı zamandır;
- Başrahibimiz İsa'nın göksel tapınakta Soruşturma Yargısı işini bitirmesiyle başlar. Bu zamanda tövbe etmeyen günahkar için artık lütuf olmayacak; her dava zaten ölüm kalım meselesi olarak karara bağlanacak. isimleri

---

azizler "Hayat Kitabı"na yazılacak. Kötülerin isimleri "Hayat Kitabı"na yazılmayacak; zaten ateş gölü olan ikinci ölüme mahkum edilecekler (bkz. Vahiy 20:14);

- Tanrı halkının kurtuluşu ve iki gruptan oluşan kısmi dirilişle sona erer: üçüncü meleğin mesajına imanla ölenler (bkz. Vahiy 14:9-12) ve İsa'yı delip O'nun ıstırapıyla alay eden kötüler. Golgota'da, her çağda gerçeğin en korkunç düşmanlarıyla birlikte. Bu kısmi bir diriliştir, çünkü bunda tüm azizler diriltilmemiştir.

Yalnızca üçüncü meleğin mesajına imanla ölen azizler dirilir.

### c) bilge

Daniel 12. bölümdeki görümün 3. ayeti, "bilge adamlar" terimini bir grup insan olarak tanıtır. Aynı zamanda başka bir grup insanı da "birçok kişiyi adaletle teslim edenler" olarak tanıtır .

Bunu anlamak için şu ayeti bir kez daha okuyalım:

"3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler ."

(Daniel 12:3) (vurgu yapılmıştır)

Metinde "bilgelerin parlayacağı" ve "birçoklarını yıldızlar gibi doğruluğa yönlendirenlerin" olduğu belirtiliyor. Yıldızların parladığını biliyoruz; bu nedenle "bilgeler" ve "birçoklarını doğruluğa yönlendirenler" aynı insan grubunu oluşturur; ikisi de

## Bölüm 4 - O zaman Miguel yükselecek... 45

---

parlayacaklar, yani yüceltilecekler. Kutsal Kitap'ın İsa'yı yücelttiği her seferinde O'nun parladığını ve yüzünün bir yıldız olan Güneş gibi parladığını hatırlayalım (bkz. Daniel 10:5,6; Vahiy 1:12-18).

Kötülerin hiçbir zaman yüceltilmeyeceğini biliyoruz.

Dolayısıyla "akıllılar" ve "birçoklarını doğruya yöneltenler" den oluşan grup, ancak "sıkıntı" dönemini sağ olarak atlatmış azizler topluluğu olabilir . Bu nedenle Daniel 12:3, Şabat Günü'nü ve Tanrı'nın yasasını tutan ve sıkıntı zamanının sonunda gerçekleşecek kurtuluş zamanında hayatta olan azizlerin yüceltildiğini bildirir.

Daniel 12:1-3'teki olayların özeti:

Anlayışımızı pekiştirmek için Daniel 12'nin 1. bloğu (1'den 3'e kadar olan ayetler) hakkında ne anladığımızı şimdi özetleyebiliriz:

"Michael" (ki bu İsa'dır), göksel tapınağın En Kutsal bölümünde günahlarımız için kefareti işini (Araştırma Yargısı olarak adlandırılır) tamamladıktan sonra yükselecek ve sonra bir "sıkıntı zamanı" gelecektir, hiç olmadığı kadar. Bu zamanda Şabat'ı ve Tanrı'nın yasasını koruyanlara yönelik zulüm doruğa ulaşacak ve onlar kurtuluş için feryat edecekler.

"Sıkıntı zamanının" sonunda, Tanrı'nın halkı kurtulacak ve isimleri Hayat Kitabı'nda yazılı olduğu için kötülerin eline geçmeyecek. Daha sonra, üçüncü meleğin mesajına imanla ölen azizler, Mesih'in İkinci Gelişini görmek için yüceltilmiş olarak dirilecekler. Mesih'i delip geçen ve O'nun çarmıhtaki ıstırapıyla alay edenler de diriltilecekler.

---

Gerçeğin her çağdaki en amansız düşmanları, O'nun Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi olarak görkemle geri döndüğünü görmek ve sonsuz utanç ve dehşetle karşı karşıya kalacaklar; çünkü Mesih'in kurtuluşları için sunduğu kurbanı reddettiklerini görecekler ve onlar sonsuz ölüme mahkum edildi.

Bilge olanlar, yani Tanrı'nın yanında duran ve O'nun yasasını tutan, "sıkıntı zamanını" canlı geçirenler yüceltilecek ve bu nedenle gökkubbenin parlaklığı gibi parlayacaklar.

## Bölüm 5

---

Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?

Melek, Daniel 12'nin 1. bloğunda (1'den 3'e kadar ayetler) anlatılan ve Tanrı'nın halkının nihai kurtuluşunu ve zaferini anlatan harika olayları bildirdikten sonra, Daniel'e kehanet sözlerini sonun zamanına kadar mühürlemesini söyler (4. ayet). Daha sonra Daniel, 5. ve 6. ayetlerde okuduğumuz gibi, görünümü anlatmaya devam ediyor:

"5 Sonra Daniel baktım ve iki kişinin daha durduğunu gördüm; biri nehrin bir tarafında, diğeri diğer tarafında.

6 İçlerinden biri, nehrin suları üzerinde duran keten giysili adama şöyle dedi: Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? "

(Daniel 12:5,6)

Daniel biri nehrin bir tarafında, diğeri nehrin diğer tarafında olmak üzere iki melek daha görüyor. 6. ayette "keten giyinmiş adam" olarak tanımlanan İsa nehrin suları üzerinde duruyor.

Sonra meleklerden biri İsa'ya şunu sordu: "Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?" Bu soru, önceki bölümde incelediğimiz 1'den 3'e kadar ayetlerde anlatılan harika olaylara atıfta bulunmaktadır:

- Miguel ayağa kalkar;
- İstirap zamanı;
- Tanrı'nın halkının nihai kurtuluşu.

Anlamayı kolaylaştırmak için meleğin sorusunu şu şekilde yeniden yazabiliriz:

---

Olaylar ne zaman gerçekleşecek: Miguel yükselecek, zamanı olacak Tanrı'nın halkının acısını ve kurtuluşunu mu?

Meleğin sorusunu analiz ettiğimizde, "keten giyinmiş adam" İsa'ya Daniel 12 ayetinin 1-3. ayetlerinde anlatılan olayların ne zaman gerçekleşmeye başlayacağını değil, ne zaman gerçekleşeceğini sorduğunu görüyoruz. Bu soruyla ilgili orijinal İbranice metni daha iyi tercüme eden diğer İncil versiyonlarını (örneğin King James Versiyonu) analiz ettiğimizde bunu anlamak daha net hale gelir:

Portekizce'ye çevrilen "Bu harikaların sonuna ne kadar var?"

"Bu harikaları tamamlamak ne kadar sürer?"

"Keten giyinmiş adam" İsa , 1'den 3'e kadar olan ayetlerde anlatılan harikaların ne kadar sürede tamamlanacağını bildiren meleğe şöyle cevap verir:

" İrmağın suları üzerinde duran, keten giysili adamın (İsa'nın) , sağ elini ve sol elini göğe kaldırdığını ve bunun bir süre sonra olacağına dair sonsuza dek yaşayacak olanın adına yemin ettiğini dinleyin. , iki buçuk kez. Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi sona erdiğinde, bütün bunlar yerine gelecektir." (Daniel 12:7) (vurgu yapılmıştır)

İbranice orijinaline daha sadık olan İncil - Kral James Versiyonu çevirisi, 7. ayetin sonunu, ayette sunulan zaman diliminin 1'den 3'e kadar olan ayetlerde bahsedilen harikaların sonunu işaret ettiğini daha açık hale getirecek şekilde sunar. Daniel 12'den:

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 49

---

"...ve kutsal halkın gücünü dağıtmayı başardığında tüm bunlar sona erecek."  
- çevirirken elimizde:

"ve kutsal halkın gücünü dağıtmayı bitirdiğinde tüm bunlar gerçekleşecek."

Böylece İsa'nın meleğin sorusunu yanıtlarken Daniel 12'nin 1'den 3'e kadar olan ayetlerinde anlatılan olayların sona ermesine kadar geçecek süreyi bildirdiğini görüyoruz. 1-3. ayetlerde anlatılan son olaylar, Tanrı halkının kurtuluşu ve kısmi dirilişi olduğundan, İsa'nın cevabında anlatılan zamanın sonunda meydana gelen olaylardır. Bunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için İsa'nın cevabını grafikte ifade edelim:

Melek sorar:

- Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek (Michael'ın dirilişi, ıstırap ve kurtuluş zamanı/ kısmi diriliş)?

İsa şöyle cevap verir:

[bir vuruş, iki vuruş ve yarım vuruş]

---

Yıl ?	kurtuluş /
"Bir süre sonra, iki buçuk kez...	kısmi dirilme bu
	şeyler yerine gelecektir"

Ancak İsa'nın 7. ayette meleğe verdiği cevap sadece dönemle sınırlı değildir.

İsa ayrıca meleğe şöyle diyor:

"Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi bittiğinde, bütün bunlar yerine gelecektir."

Böylece İsa'nın meleğin sorduğu soruya iki cevap verdiğini görüyoruz. Dahası: İsa cevapları paralel olarak sıraladı, yani bahsettiği zaman dilimi ("bir vakit, iki buçuk vakit") gerçekleştirdiğinde, bahsettiği olay da gerçekleşir ("kutsal halkın gücünün yok edilmesi sona ererse"). Böylece İsa, 1'den 3'e kadar olan ayetlerde anlatılan "harikaların" sonunu işaret eden olaylar olan, Tanrı halkının kurtuluşu ve kısmi dirilişinin , yalnızca Kendisi tarafından bahsedilen iki olay ("bir defa, iki sefer") gerçekleştiğinde gerçekleşeceğini açıkça belirtmişti. kat ve yarım vakit" ve "kutsal halkın gücünün yok edilmesi sona ererse") yerine getirilir. Daha iyi anlayabilmek için bu mantığı aşağıdaki tabloya döküyoruz:

Melek sorar:	İsa meleğe şöyle cevap verir:	
Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? (Michael yükselir, acı zamanı ve Tanrı'nın halkının kurtuluşu)	Cevap 1: Bir süre sonra iki vuruş ve yarım vuruş...  Cevap 2a: Ve halka verilen gücün yıkımı sona erdiğinde Kutsal...	Bütün bunlar yerine getirilecek.  (Daniel 12:7)

Didaktik nedenlerden ötürü, bu bölümün sırasıyla her iki yanıtın anlamını ayrı ayrı analiz edeceğiz.

İsa meleğe verdi:

Cevap 1 - "bu bir süre sonra, iki buçuk kez olur"

Cevap 2 - "Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi bittiğinde tüm bunlar yerine gelecektir"



## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 51

---

### 5.1 – Bir vuruştan sonra, iki vuruş ve yarım vuruş...

İsa'nın verdiği iki cevaptan "Cevap 1" bir zaman dilimini ifade etmektedir: "bir vakit, iki buçuk vakit".

"Bir zaman" tabirinden Yahudi takviminde bir yıl anlaşılmaktadır. Kutsal Kitap Daniel 11:13'te bunu açıkça ortaya koyuyor:

"Çünkü Kuzey Kralı geri dönecek ve ilkinden daha büyük bir kalabalığı sahaya çıkaracak ve bir süre, yani yıllar sonra, büyük bir ordu ve bol erzakla aceleyle gelecek."

(Daniel 11:13) (vurgu yapılmıştır)

İsa meleğe verdiği cevapta (7. ayet) "bir vakit, iki buçuk vakit" yani üç buçuk vakit süren bir süreden söz etmektedir. Yahudi takviminin 360 gün olduğunu dikkate alırsak, İsa'nın Daniel 12:7'de bahsettiği zamanın değerini şu şekilde hesaplayabiliriz:

İncil İfadesi	Zamandaki değer
Bir zaman	1 yıl = 360 gün
Yarım saatte	2 yıl = 720 gün
iki kez	½ yıl = 180 gün

Toplam gün sayısı: = 360 gün + 702 gün + 180 gün = 1260 gün

Birçok Mukaddes Kitap bilgini, Mukaddes Kitabın günlerden zaman dilimleri olarak söz eden kehanetleri sunduğunda, kehanette anlatılan bu günlerin gerçek yıllara, yani her birine karşılık geldiğini anlıyor.

gün bir yıla eşittir. Bu mantığa "gün-yıl prensibi" denir. Bu mantığa örnek olarak Vahiy 12:6 metnini verebiliriz:

"Ancak kadın çöle kaçtı; orada bin iki yüz altmış gün boyunca onu orada tutabilmeleri için Tanrı ona bir yer hazırlamıştı (Vahiy 12:6 - Almeida Study Bible - 1999)".

Bu metinde kehanetin 1260 günü, MS 538'de başlayan papalığın 1260 yıllık üstünlüğü olarak anlaşılmaktadır. ve MS 1798'de sona erdi.

Ancak bu kuralın istisnaları da vardır. Bunun bir örneği, Tanrı'nın Nebukadnessar'a karşı söylediği kehanetin kaydıdır (bkz. Daniel 4:32-37). Tanrı, Nebukadnessar'ın üzerinden "yedi vakit", yani yedi peygamberlik yılının geçeceğini söyledi. Ellen G. White'ın metninden bu yedi yılın tam anlamıyla yedi yıla karşılık geldiğini, yani gün-yıl prensibinin uygulanmadığını gördük. Dolayısıyla peygamberlikteki "zaman" ifadesi gerçek gün olarak da anlaşılabilir. Bu nedenle Daniel 12. bölümdeki "zamanların" gerçek günlere mi yoksa yılın günlerine mi karşılık geldiğini nasıl güvenle yorumlayabiliriz ?

Bu kitabın 3. bölümünde cennetsel tapınak hakkında okuduklarımızı hatırlayalım (bu incelemeyi okuduktan sonra herhangi bir şüpheniz varsa, bu kitabı okumaya devam etmeden önce 3. bölümü tekrar okumanızı öneririm).

Başkâhin, dünyevi mabette, Kefaret Günü törenini yönetmek için talar giysisini çıkardı ve "kutsal keten giysisi" giydi (Levililer 16:2-4, 32-33). Yüce Başrahibimiz İsa, dünyevi tapınakta yaşananları örnek alarak, Rabbin Kefaret Günü hizmetine başlamak için "kutsal keten giysisi" giydi.

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 53

göksel sığınak. Göksel tapınakta Kefaret Günü'ne karşılık gelen dönem 1844 yılında başladı. Kutsal Kitap, İsa'dan "keten giyinmiş adam" (Daniel 10:5-6) olarak söz ederek ve onu şu şekilde tanımlayarak bunu doğrular: göksel tapındaki Kefaret Günü'ne karşılık gelen zaman diliminde, yani 1844 yılına kadar. Dolayısıyla Daniel 12'de meleğin verdiği görüntüde İsa, meleğin sorusuna cevap verdiği 1844 yılından sonraki bir dönemdedir. Daniel 12:7'de.

Bunu daha iyi anlayabilmek için bu gerekeceği bir tablo halinde sunuyoruz:

Melek sorar:	Kutsal keten elbiseyi giyen İsa (dolayısıyla 1844 yılından sonra) şöyle yanıt verdi:		
Ne zaman yerine getirilecekler bu harikalar? (Michael yükselir, acı zamanı ve Tanrı'nın halkının kurtuluşu)	Bir süre sonra iki vuruş ve yarım vuruş... (1260 gün)	Bunlar yerine getirilecek. (Daniel 12:7)	Tümü

İsa meleğe verdiği yanıtta, 1'den 3'e kadar olan ayetlerde anlatılan harikaların gerçekleşeceği zamanın, bulunduğu zamandan 1260 gün ileri olduğunu belirtmektedir. Başka bir deyişle İsa, kurtuluşun ve kısmi dirilişin ("harikaların" sonunu işaret eden olaylar ) kehanette bulunduğu zamandan 1260 gün ileride olduğunu belirtiyor. meleğe, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi 1844'ün ilerisindedir:

[-----1260gün-----]

Yıl (1844)	Yıl (?) İsa şöyle diyor:	kurtuluş / kısmi dirilişle bu şeyler yerine gelecektir."
	"1260 gün sonra...	

Daniel 12'deki 1260 günün 1260 gün-yıl olduğunu varsayarsak, o zaman en iyi ihtimalle Daniel, İsa'nın kutsal keten giysiyi giydikten ve gökte Kefaret Günü ayınlarına başladıktan kısa bir süre sonra meleğe yanıt verdiğini görmüş olsaydı. yani hâlâ 1844 yılında, ıstırap dönemi 3104 yılından daha erken başlamayacaktı (1844 + 1260 yıl = 3104). 19. yüzyılın ortalarında son zamanın başlangıcına işaret eden diğer Kutsal Kitap kehanetlerine ilişkin bilgilerimize dayanarak (bu kitabın 2. bölümüne bakın), bu hipotezi bir kenara atıyoruz. Bu nedenle, 1260 günü yalnızca 24 saatlik gerçek günler olarak kabul edebiliriz.

Daniel kitabının 12. bölümüyle ilgili bu yıl tarihli bir vahiy yazısını analiz ettikten sonra, 3. bölümde Daniel 12'deki zaman dönemlerinin 1903'ten ileri bir zamanda olduğunu doğruladık:

| | |

"Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. O, sıkıntı vakti gelmeden hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır.

(Son Olaylar Sayfa 15 – Yıl 1903)" (vurgu yapılmıştır)

3. bölümde bu metnin Daniel 12'deki zaman dilimlerinin 1903 yılından sonra gerçekleştiğini kanıtladığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların da 1844 yılından sonra yerine geldiğini söyleyebiliriz.

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 55

---

1903'ten öncedir. Dolayısıyla burada ulaştığımız sonuç, Daniel 12'deki 1260 günün 1844'ten sonra gerçekleştiği yönündeki sonuç, Daniel 12'deki zaman dilimleri hakkında 3. bölümde daha önce incelemiş olduğumuz bilgilerle örtüşmektedir.

Diğer vahiy metinlerinde açıklanan Kutsal Kitap yorumunun kurallarını analiz ettiğimizde, 1260 günü gerçek anlamda 24 saatlik günler olarak anlama konusunda da kendimizi güvende hissedebiliriz. Onun yazdığı iki metne bakalım:

"İncil'in dili, bir sembol veya şekil kullanılmadığı sürece, açık anlamına göre açıklanmalıdır.

Mesih söz verdi. Eğer bir kimse O'nun isteğini yerine getirmek isterse, aynı doktrin sayesinde bunun Tanrı'dan olup olmadığını bilecektir."

(Büyük Tartışma, Sayfa 597) (vurgu yapılmıştır)

19. yüzyılın başında Mukaddes Kitap bilgini olan Guilherme Miller'dan söz eden başka bir vahiy metni de bu düşüncemizi doğruluyor:

"Kutsal Yazıların diğer kısımlarıyla aynı yorum ilkelerini kullanarak Daniel ve Vahiy kitaplarını yoğun bir ilgiyle inceledi; ve kehanet sembollerinin anlaşılabilmesini büyük bir sevinçle keşfetti. Halihazırda yerine gelmiş olan kehanetlerin gerçek anlamda gerçekleştiğini gördü; tüm çeşitli figürlerin, metaforların, benzetmelerin, benzetmelerin vb. ya bağlamları içinde açıklandığını ya da ifade edildikleri terimlerin tam anlamıyla anlaşıldığını söyledi. "Böylece Kutsal Yazıların bir metin olduğuna ikna oldum" diyor . açıklanan gerçekler dizisi o kadar açık ve basit bir şekilde sunuldu ki viadante'nin deli olsa bile hata yapmasına gerek yok."

(Mesih Tapınağında, Sayfa 50) (vurgu yapılmıştır)

Vahiy metinleri, peygamberlik yorumunun kuralının řu olduđunu açıkça ortaya koymaktadır: İncil semboller getirdiđinde, bunlar zaman dilimleri olsa bile, bunları kendi bađlamı içinde açıklar.

Daniel 12. bölüm örneđinde, bölümü okuduđumuzda bölümün içeriđinin gerçek olduđunu, Daniel'in diđer bölümlerinde (Örn.: Daniel 7) olduđu gibi semboller (hayvanlar, canavarlar vb.) sunmadıđını görüyoruz. Ayrıca 1260 günün sembolik olması gerektiđi gibi bölüm bađlamında açıklanmadıđını da gördük.

Bu nedenle Daniel 12'deki 1260 günü gerçek günler olarak anlıyoruz.

Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nin dünya çapındaki liderliđinin bu konudaki resmi konumunu yansıtan Adventist İncil Yorumu, İncil ve vahiy gibi ilham verici materyaller olmasa da Daniel 12'deki vizyonun harfiyen anlaşılmasını da desteklemektedir:

"Önümüzde böylesine tarihi bir dönüm noktası varken, Daniel 2'deki sembolik metal heykelin dört canavar, on boynuz, dördüncü canavarın küçük boynuzu gibi yorumlanmasının ilerleyen ve spesifik gelişimini takip etmeye hazır buluyoruz. ve üç buçuk kez Daniel 7'deki kehanetten; ayrıca koç, keçi ve bunların boynuzları ve Daniel'in en uzun peygamberlik dönemi, bölüm. 8; Daniel 9'un Mesih Prensi'ne kadar gelen yetmiş haftanın ve Daniel kitabının 11 ve 12. baplarındaki paralel ve gerçek kehanetin dönüşü"

(Adventist İncil Şerhi, Cilt 4 - "Daniel'in Yorumunun Hikayesi") (vurgu yapılmıştır)

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 57

---

Mantık yürütmemize dönersek, şu ana kadar Daniel 12'nin 1'den 3'e kadar olan ayetlerinde anlatılan Tanrı halkının kurtuluşunun ve kısmi dirilişin, İsa'nın 7. ayette bahsettiği gerçek 1260 günün sonunda gerçekleşeceği sonucuna vardık. Bu 1260 günlük sürenin başlangıcını hangi olayın belirlediğini bilmek bize kalıyor. Bu dönemin başlangıcını işaret edecek olayı bu kitabın bir sonraki bölümünde inceleyeceğiz.

Not: Bu kitabın Ek 2'si, 1844'ten sonraki bir döneme ait hiçbir mesajın bulunmadığını belirten vahiy yazılarında bulunan tüm metinleri, yakın ve geniş bağlamları içinde analiz ederek içermektedir. Metinlerin her birinin bağlamsal analizinden sonra, vahyin, İsa'nın 1844'ten sonra geri döneceğine işaret eden belirli bir zamana sahip artık kehanetlerin bulunmadığından söz ettiği açıkça ortaya çıkıyor. Böylece zaman, daha önce olduğu gibi bir daha asla bir sınav olmayacaktı. 22 Ekim 1844'te ilk Adventistleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. 1844'te zaman bir sınavdı çünkü Daniel 8'in 2300 akşamı ve sabahına ilişkin kehanetin incelenmesiyle ilk Adventistler 2300'ün sonunda bunu anlamışlardı. 1844'te sona eren yıllarda, İsa, kehanetin bahsettiği kutsal yer olarak gördükleri Dünya'yı arındırmak için geri dönecekti. Böylece bu tarih için İsa'nın İkinci Gelişini beklemişler, bu tarihin geçmesi ve umutlarının gerçekleşmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. Bu kitabın Ek 2'sinin okunması bu konunun daha iyi açıklığa kavuşturulması açısından yararlı olacaktır.

### 5.2 – Ve kutsal insanların gücünün yok edilmesi sona erdiğinde...

“Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?” sorusuna cevap vermek için şunu bir kez daha hatırlayalım. Daniel 12:6'da melek tarafından verilen soruya İsa iki paralel cevap veriyor:

Cevap 1 – “bu bir süre sonra, iki buçuk kez olur”

Cevap 2 – “Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi bittiğinde tüm bunlar yerine gelecektir”

Bu bölümün ilk kısmında İsa tarafından verilen Cevap 1'i az önce inceledik . Bölümün bu ikinci cildinde şunları arayacağız:  
İsa'nın meleğin sorusuna yanıt olarak verdiği Cevap 2'nin anlamını anlayın .

Cevap 2, meleğin "Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?" sorusuna İsa tarafından verilmiştir. - bir olayı ifade eder. İsa şöyle diyor: "Mukaddes halkın gücünün yok edilmesi tamamlandığında" bu harikalar gerçekleşecek.

Daniel 12:7 metninin orijinal İbraniceye en sadık çevirisi şu metni sunar: "ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi tamamlandığında " :

"ve kutsal insanların gücünün dağıtımı sona erdiğinde ".

Orijinal İbranice terim olan "naphats"ın Portekizceye en iyi tercümesi "dağıt, ayrıştır" şeklindedir.

"Nafat" terimi "Kralın Versiyonu" İncilinde bu şekilde çevrilmiştir . James Versiyonu", Kutsal Kitap bilginleri tarafından orijinalere en sadık tercüme olarak kabul edilmektedir ve aşağıda sunmaktayız:

"Ve nehrin suları üzerinde bulunan keten giyinmiş adamın sağ elini ve sol elini göğe kaldırdığını ve bunun bir süre, birkaç defa olacağına dair ebediyen diri olan üzerine yemin ettiğini duydum. , ve bir yarım; Kutsal halkın gücünü dağıtmayı başardığında bütün bunlar sona erecek.

(Daniel 12:7 - King James Versiyonu - 1994)" (vurgu yapılmıştır)

Tercüme edilmiş, elimizde:



## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 59

---

"Ve ırmağın suları üzerinde bulunan keten giysili adamın sağ elini ve sol elini göğe kaldırdığını ve bunun belli bir süre, defalarca olacağına dair sonsuza dek yaşayanın adına yemin ettiğini duydum. Yarım vakit, mukaddes kavmin kudretini dağıtmayı bitirdiği vakit, bütün bunlar yerine gelecektir."

"Kutsal halkın gücünü yok etmek" ifadesi ile orijinal İbranice anlamına sadık kalarak "kutsal halkın gücünü dağıtmak" ifadesi arasında önemli bir fark vardır. Birincisi kutsal kişilere zulmedilmesi anlamına gelebilirken, ikincisi kutsal kişilere özel güç dağıtılması anlamına gelebilir.

Bu alıntının doğru çevirisini anladıktan sonra, anlaşılabilirliği şeklinde analiz edeceğiz:

"...kutsal halkın gücünün dağıtımı sona erdiğinde, tüm bunlar yerine getirilmiş olacak..."

Elçilerin İşleri 2:1-4 metninde bildirildiği gibi, gökten kutsal insanlara güç dağıtımının ilk kez havarilerin zamanında Pentekost bayramında gerçekleştiğini biliyoruz:

"1 Pentekost günü dolduğunda hepsi bir yerde toplanmıştı;

2 Aniden gökten rüzgâra benzer bir ses geldi ve oturdukları tüm evi doldurdu.

3 Ve aralarında dağılmış, ateştenmiş gibi diller ortaya çıktı ve her birinin üzerine bir tane kondu.

4 Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Ruh'un onlara bildirdiği gibi başka dillerde konuşmaya başladılar."

(Elçilerin İşleri 2:1-4)

Kutsal halkın gücünün bu dağıtımı, Joel 2:23 ve 28-29'da yazılanların gerçekleşmesi için gelecekte, Son Yağmur'da tekrar gerçekleşecektir:

"23 Bunun için sevinin, Siyon oğulları, Tanrınız RAB'de sevinin, çünkü O size tam olarak yağmur verecektir; O, eskiden olduğu gibi, erken yağmuru ve son yağmuru indirecek...

28 Ve daha sonra öyle olacak ki, tüm insanlığın üzerine Ruhum'u dökeceğim; Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecek, ihtiyarlarınız rüya görecek, gençleriniz görümler görecek;

29 O günlerde kölelerin ve cariyelerin üzerine bile Ruhumu dökeceğim."

(Yoel 2:23, 28, 29) (vurgu yapılmıştır)

Pentikost MS 40'tan önce gerçekleştiğinden, İsa'nın Daniel 12:7'de tanımladığı kutsal halkın güç dağılımı, yalnızca Tanrı'nın Ruhunun onların halkının üzerine bol miktarda dökülmesinden oluşacak olan Son Yağmur olabilir. 2:28-29, az önce okuduk. Vahiy, Pazar Kanunu'nun yayımlanmasının ardından Joel peygamberin öngördüğü Son Yağmur'un gerçekleşeceğini açıklıyor:

"Siyasi yolsuzluk, adalet sevgisini, gerçeğe saygıyı yok ediyor; ve özgür Kuzey Amerika'da bile valiler ve yasa koyucular halkın gözüne girmek için Pazar gününe uyulmasını zorunlu kılan bir yasa yönündeki popüler talebe boyun eğecekler. Bu kadar büyük bir fedakarlık karşılığında elde edilen vicdan özgürlüğüne artık saygı gösterilmeyecek."

(Büyük Tartışma, Sayfa 592) (vurgu yapılmıştır)

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 61

---

"Sahte Şabat'ı yücelten kanunlar – Hazırlıklı olmalı ve Tanrı'nın emirlerini beklemeliyiz. Milletler kendi merkezlerine döndürülecek. Tanrı'nın tek doğruluk standardını, tek kesin karakter sınavını ilan edenlerin desteği geri çekilecektir. Ve günah adamının Tanrı'nın kutsal gününü hiçe sayarak başlattığı Şabat'ı yücelten ulusal yasalara uyarak ulusal konseylerin kararlarına boyun eğmeyen herkes, yalnızca papalığın baskıcı gücünü değil, aynı zamanda Papa'nın baskıcı gücünü de hissedecek. Protestan dünyası, canavarın görüntüsü. ...

Bu kadar yakın olan büyük olay, Tanrı'nın atamadığı kişileri ayıklayacak ve O, pak, sadık, kutsal ve Son Yağmur için hazırlanmış bir hizmete sahip olacak."

(Seçilmiş Mesajlar, Cilt 3 – Sayfa 385) (vurgu yapılmıştır)

"Üçüncü meleğin mesajını duyurmaya katılan melek, tüm Dünyayı görkemiyle aydınlatmalıdır. Bu, dünya çapında genişleyen ve olağanüstü güce sahip bir çalışmayı öngörüyor. 1840'tan 1844'e kadar olan Adventist hareketi, Tanrı'nın gücünün muhteşem bir tezahürüydü; ilk meleğin mesajı dünyadaki tüm misyon istasyonlarına taşındı ve bazı ülkelerde, on altıncı yüzyıldaki Reform'dan bu yana herhangi bir ulusta tanık olunan en büyük dini ilgi vardı; ancak bu, üçüncü meleğin son uyarısı altındaki güçlü hareketle aşılmalıdır.

Bu iş Pentekost gününde yapılan işe benzer olacak. Sevindirici haberin başlangıcında Kutsal Ruh'un yağdırılmasında değerli tohumun çimlenmesini sağlamak için "erken yağmur" verildiği gibi, "son yağmur" da hasadın olgunlaşması için sonunda verilecektir. . ." Rabbimizi bilelim ve tanımaya devam edelim; şafak O'nun çıkışı nasıl olacak; O, bize yağmur gibi, toprağı sulayan son yağmur gibi gelecektir." Hoşea 6:3.

"Ve siz Siyon oğulları, Tanrınız Rab'de sevinin ve sevinin, çünkü O size doğruluğu öğreten bir öğretmen verecek ve yağmuru, ilk yağmuru ve son yağmuru yağdıracak." Yoel 2:23. "Ve son günlerde öyle olacak ki, diyor Tanrı, Ruhumdan bütün insanlığın üzerine dökeceğim." "Ve öyle olacak ki, Rab'bin adını çağıran herkes kurtulacak." Elçilerin İşleri 2:17 ve 21.

(Büyük Tartışma, Sayfa 611)" (vurgu yapılmıştır)

Yukarıda sunulan tanıklıklar, Son Yağmur'un, Tanrı'nın halkının üçüncü meleğin mesajını tüm dünyaya büyük bir güçle duyurmasına olanak tanıyacağını göstermektedir. Vahiy aynı zamanda Son Yağmur'un Tanrı'nın halkının sıkıntı zamanlarında Şabat gerçeği için sağlam durmasını sağlayacağını da doğruluyor:

"O zaman, üçüncü meleğin yüce sesine güç vermek ve azizleri son yedi belanın geleceği zamanda ayakta durmaya hazırlamak için "son yağmur" ya da Rab'bin huzurundan canlandırıcı gelecek. dışarı döktü."

(İlk Yazılar, Sayfa 86) (vurgu yapılmıştır)

Kutsal Ruh'un gücü, belalar döneminde bile dağıtılmaya devam edecektir, çünkü eğer öyle olmasaydı, azizler, vebaların yayılacağı "sıkıntı zamanı" sırasında direnemezlerdi. Dünya'ya düşüyor. Vahiyden alınan bir metin bunu kanıtlıyor:

"Çok geçmeden, birçok su gibi, bize İsa'nın geliş gününü ve saatini bildiren Tanrı'nın sesini duyduk. Sayıları 144.000 olan yaşayan azizler sesi tanıyıp anladılar; kötüler ise bunun gök gürültüsü ya da deprem olduğunu düşündüler. Tanrı saati ilan ettiğinde Kutsal Ruh'u üzerimize döktü ve yüzlerimiz sevinçle parladı.

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 63

Musa'nın Sina Dağı'ndan inerken başına geldiği gibi, Tanrı'nın yüceliğinin görkemi."

(İlk Yazılar, Sayfa 15) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıda anlatılan olay yedinci ve son belanın olduğu günde meydana gelir (bkz. Vahiy 16:17-21). Bu, Tanrı'nın halkının kurtuluşuna ve "sıkıntı zamanının" sonuna işaret eden olaydır. Kurtuluş gününde "yedi gök gürültüsünün" sesiyle temsil edilen Tanrı'nın sesi (Vahiy 16:18), İsa'nın gelişinin gününü ve saatini bildirir. Yukarıda sunulan vahiy metninden, kutsal halkın - Kutsal Ruh'un - gücünün, belalar döneminde bile, Tanrı'nın sesinin halkının kurtuluşunu teşvik ettiği sonuna kadar dağıtmaya devam ettiğini görüyoruz. Daniel 12'nin 1. bölümünde (1'den 3'e kadar ayetler) anlatılan olayları sona erdiren olay, Tanrı halkının kurtuluşu olduğundan, 7. ayette anlatılan "kutsal halkın gücünün dağıtımı"nın, Tanrı'nın gelişine kadar devam ettiğini görüyoruz. Böylece, Daniel 12'nin 1. bölümünde anlatılan olayların sonu. Böylece, 7. ayette meleğin sorusuna İsa'nın verdiği Cevap 2'nin , Daniel 12'nin 1'den 3'e kadar olan ayetlerinde anlatılan harikalarla mükemmel uyumunu görüyoruz:

[ES güç dağıtımı\*]

Yıl (1844)	Yıl (?) İsa şöyle diyor:	kurtuluş / kısmi diriliş bunlar olacak yerine getirilmiştir"
	"Kutsal insanların güç dağılımı sona erdiğinde..."	
* ES => Kutsal Ruh		

### 5.3 – İsa'nın Daniel 12:7'deki cevaplarını birleştirmek

Az önce İsa'nın Daniel 12:7'de meleğin 6. ayette sorduğu şu soruya verdiği iki cevabı inceledik: "Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?" Onlar:

Cevap 1: "...bir süre sonra, iki buçuk kez" veya daha önce de gördüğümüz gibi 1260 gerçek gün.

Cevap 2: "Kutsal halkın gücünün dağıtımı sona erdiğinde, tüm bunlar yerine getirilecektir", yani Son Yağmur'un kutsal halka verdiği gücün dağıtımı, halkın kurtuluşunda gerçekleştiğinde. Tanrım, biter.

İsa'nın cevaplarının paralel olduğuna, yani Cevap 1'de İsa'nın anlattıklarının Cevap 2'de anlatılanlarla birlikte gerçekleştiğine dikkat edin . Bunu daha iyi görselleştirmek için 6. ayette meleğin sorduğu soruyu ve İsa'nın 6. ayette verdiği cevapları sunuyoruz. 7. ayet, bir blok şema aracılığıyla:

Eğer İsa'nın anlattığı olaylar paralel ve eşzamanlı ise, bizim de fark ettiğimiz gibi, birlikte başlayıp birlikte bitmeleri gerekir. Bu nedenle 1260 günün başlangıcı, kutsal insanların güç dağılımının başlangıcına (Son Yağmur'un yağmasının başlangıcına) denk gelmelidir. Dolayısıyla, son günlerde kutsal insanların gücünün dağılımını başlatan şey, Son Yağmur'un bol yağışı olduğu için,

Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? (Tanrı halkının sıkıntı ve kurtuluş zamanı – Daniel 12:1-3)	1260 gerçek gün sonra	Bütün bunlar yerine getirilecek. (Daniel 12:7)
	Son Yağmur tarafından verilen kutsal insanlara güç dağıtımı sona erdiğinde	

## Bölüm 5 - Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek? 65

bu aynı zamanda Daniel 12'deki kehanetteki 1260 günlük dönemi de başlatır.  
Daha iyi anlamak için bu mantığı yazıya aktarıyoruz.  
aşağıdaki şemaya göre:

[-----1260 gün-----]

Yıl (0) Yıl (1844)

Dökülme  
Son Yağmur

kurtuluş  
"Tanrının sesi"

tarafından verilen cevapların içerdiği bilgileri birbirine bağlayarak  
İsa'nın meleğin sorusuna (7. ayet) Daniel 12'nin 1. bloğunda (1'den 3'e kadar  
ayetler) anlatılan olaylarla birlikte aşağıdaki olay şemasını bir araya  
getirebiliriz:

| | | |

[-----Kutsal Ruh'un gücünün dağılımı-----]

[-----1260 gün-----]

Yıl (1844)

(?) İniş Son  
Yağmur

(?) Miguel ayağa kalkıyor... | TA\* | kurtuluş  
kapatır  
"Tanrının sesi"  
boş zaman

\* => Acı Zamanı

Böylece Son Yağmurun başladığı gün 1260 günün başladığını anlıyoruz.  
1260 gün boyunca Son Yağmur'un verdiği güç kutsal insanlara dağıtılmaya  
devam edecek. Bu olacak

|

---

Tanrı'nın halkının üçüncü meleğin mesajının uyarısını büyük bir güçle dünyaya iletmesini, binlerce insanın Mesih'e kazanılmasını sağlayacak ve Tanrı'nın halkının vebalar sırasında ayakta durmasını sağlayacak "kutsal halkın gücünün dağıtımı" .

1260 günün sonunda, Tanrı'nın sesi halkının acılarına son vereceği için, belalar ve sıkıntı zamanları da sona erecek.  
O zaman Tanrı'nın emirlerini yerine getiren halkı kurtulacak.



## Bölüm 6

---

1290 ve 1335 günleri

Daha önce gördüğümüz gibi Daniel 12. bölümdeki peygamberlik üç zaman dilimini sunar:

- Bir defa, iki buçuk defa veya 1260 gün (ayet7);
- 1290 gün (11. ayet);
- 1335 gün (12. ayet).

Bir önceki bölümde 1260 günlük periyodu incelemiştik. Bu dönemin Son Yağmur'un yağmasının başlangıcında başladığını ve Tanrı'nın sesinin duyulduğu ve kısmi dirilişin gerçekleştiği kurtuluş gününe kadar uzandığını görüyoruz. Bu bölümde 1290 ve 1335 günlük zaman dilimlerini ve bunların Daniel 12'nin 1. bölümünde (1'den 3'e kadar ayetler) anlatılan olaylarla olan ilişkisini inceleyeceğiz.

1290 ve 1335 günlük zaman dilimlerini incelemeye başlamak için Daniel 12'nin 8'den 12'ye kadar olan ayetlerini okuyalım:

“8Duydum ama anlamadım; Sonra dedim ki: Rabbim bu işlerin sonu ne olacak?

9 O cevap verdi: Git Daniel, çünkü bu sözler sonun vaktine kadar kapalı ve mühürlüdür.

10 Birçoğu arıtılacak, beyazlaştırılacak ve sınanacak; ama kötüler kötülük yapacak, hiçbiri anlamayacak, ama bilgiler anlayacak.

11 Günlük kurbanın kaldırılıp yıkıma neden olan iğrenç şeyin yerine konulmasından sonra, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.

12 Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu!”

---

(Daniel 12:8-12)

8. ayetin metni Daniel'in kendisine sunulan görümün anlamını anlamadığını gösteriyor. O ana kadar Daniel, meleğin Mikail'in veya İsa'nın dirilip sıkıntı zamanını başlatacağına dair anlatımını duymuştu; sıkıntı zamanından sonra Tanrı'nın halkının kurtuluşu olacağını; Ayrıca 6. ayette meleğin İsa'ya sorduğu soruyu da duymuştum: "Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?"; ve nihayet meleğe verilen "keten giyinmiş adam" ın (İsa) 1260 günlük süreyi "zaman, vakitler ve yarım vakit" olarak ifade eden cevabını duymuştum . Daniel gördükleri ve duyduklarından hiçbir şey anlamıyordu. Bu nedenle 8. ayette meleğe şunu sordu:

"Duydum ama anlamadım; sonra dedim ki, efendimiz, bu işlerin sonu ne olacak?"

Daniel, 1'den 3'e kadar olan ayetlerde sunulan olayların ne anlama geldiğini (Michael'ın dirilişi, acı ve kurtuluş zamanı) ve 6. ayette melek tarafından sorulan soruya İsa'nın verdiği cevabı (ayet 7) anlamadığından, doğrudan şunu sorar: meleğe bu olayların sonunun ne olacağını, yani bu olayların ne zaman gerçekleşeceğini ve biteceğini bildirir. Daniel'in sorusuna yanıt veren melek 9. ayette şöyle diyor:

"...Git Daniel, çünkü bu sözler sonun zamanına kadar kapalı ve mühürlüdür."

Melek, Daniel'e yanıt vermeye, peygamberin bu kehanete ilişkin bir açıklama alma umudunu elinden alarak başlar. 2. bölümde daha önce incelediğimiz gibi, meleğin sözlerin "kıyamete kadar mühürlü" olduğunu söylemesi, yalnızca ahir zamanda anlamına gelir.

---

Daniel 12'deki kehanetin anlamını bilmek mümkün olacaktır. Ancak meleğin cevabı 9. ayette bitmiyor. Meleğin Daniel'e cevabının devamında şöyle diyor (10. ayet):

“Birçokları arıtılacak, beyazlaştırılacak ve sınanacak; ama kötüler kötülük yapacak; hiçbiri anlamayacak, ama bilgiler anlayacak.”

Bu metinde melek, Daniel'e 11 ve 12. ayetlerde vermek üzere olduğu mesajı yalnızca "bilgelerin" anlayacağını özellikle belirtir. Yani, meleğin Daniel'e söylediği gibi yalnızca bilgelerin anlayabileceği mesaj şu şekildedir: oldu:

“Günlük kurban kaldırılıp, yıkıma neden olan iğrenç şey yerine konulduğunda, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.

Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu.”

Meleğin Daniel'e söylediğine göre, Daniel 12'deki 1290 ve 1335 günlerinin anlamını ve bunların Daniel 12'nin 1. blokunda (1'den 3'e kadar ayetler) anlatılan olaylarla ilişkisini yalnızca "bilgeler" anlayabilirdi. O zaman İncil'in kimleri "bilge" olarak sınıflandırdığını biliyoruz, çünkü eğer onlar Daniel 12'deki 1290 ve 1335 günlerini anlasalardı, bu zaman dilimlerini anlamak için İncil'deki kavrama göre kendimizi "bilge" olarak nitelendirmemiz gerekir. .

Melek ayrıca “sapkın” yani kötülerin bunu anlamayacağını da bildirir. Bu da İsa'yı sevmeyen ve onun vasiyetini yerine getirmek istemeyenlerin 1290 ve 1335 günlerini anlayamayacakları anlamına gelmektedir. Yani meleğin dediği gibi “kötü” 1290 ve 1335 günlerini anlamayacaksa, akıllılar da olamaz.

bu gruba dahildir. Dolayısıyla bilgiler yalnızca İsa'yı seven ve O'nun isteğini yerine getirmek isteyenlerin arasında olabilir. Peki İsa'yı sevmek ve O'nun isteğini yerine getirmek istemek, İncil'deki kavrama göre kişiyi "bilge" olarak niteler mi?

Elçi Pavlus, Timoteos'a yazdığı mektubunda, Tanrı'nın kavramına göre, Kutsal Kitabı inceleyerek "hikmetli" olacağımızı anlatır . Bu nedenle II. Timoteos'un 3. bölümünde şunları yazdı:

"14 Ama siz, kimden öğrendiğinizi bilerek öğrendiğiniz ve öğrendiğiniz şeylerde kalırsınız.

15 Mesih İsa'ya iman aracılığıyla sizi bilge kılıp kurtuluşa kavuşturabilecek kutsal yazıları çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz .

16 Kutsal Yazıların tamamı Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, azarlamak, düzeltmek ve doğruluk yolunda eğitmek için faydalıdır.

17 Öyle ki, Tanrı adamı tam ve her iyi iş için donatılmış olsun."

(II Timoteos 3:14-17) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

Pavlus, Timoteos'a "kutsal mektupları", yani Kutsal Kitabı inceleyerek bilge olabileceğini yazıyor . Aynı şekilde, Kutsal Kitabı incelediğimizde, Daniel 12'deki peygamberlikte bahsedilenler de dahil olmak üzere, Tanrı'nın sözündeki gerçekleri anlayan ve anlatıldığı gibi birçok kişiye öğretebilen "bilge insanlar" grubunun bir parçası olabiliriz. İncil'de Daniel 11:33'te:

"Halkın bilgeleri birçok kişiye öğretecek; ama bir süre kılıçla, ateşle, esaretle ve soygunla düşecekler."

(Daniel 11:33) (vurgu yapılmıştır)

Bu nedenle Kutsal Kitap, bilgelerin İsa'yı sevmenin ve O'nun isteğini yerine getirmenin yanı sıra, O'nun isteğini yerine getiren kişiler olduğunu açıklar.

---

Kutsal Kitabı özenle okuyun. Peki Kutsal Kitap nasıl incelenmelidir? Vahiyden bazı metinler bu konuda bize açıklık getirmektedir:

"Mukaddes Kitabı her gün özenle incelemeli, her düşüncüyü düşünüp, pasajla pasajı karşılaştırmalıyız. Tanrı'nın önünde kendi adımıza cevap vermemiz gerektiği gibi , ilahi yardımla da kendi fikirlerimizi kendimiz oluşturmalıyız ."

(Büyük Tartışma, Sayfa 598) (vurgu yapılmıştır)

"Kutsal Kitaptaki gerçeği anlamak, araştırmaya adanmış zekanın gücüne değil, amacın basitliğine, adalete yönelik ateşli arzuya bağlıdır.

Kişi asla dua etmeden Kutsal Kitabı incelememelidir. Yalnızca Kutsal Ruh, anlaşılması kolay şeylerin önemini anlamamızı sağlayabilir veya anlaşılması zor gerçekleri çarpıtmaktan bizi alıkoyabilir."

(Büyük Tartışma, Sayfa 599 ve 600) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki ayetler bize, pasajları pasajlarla karşılaştırarak Kutsal Kitabı her zaman dua ederek çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Çalışırken, çalışmanın bizi yönlendirmesini istediğimiz sonuçlara, önceden tasarladığımız fikirlerimize uygun şekilde götürmesini sağlamaya çalışmamalıyız. İlahi Ruh'un bize rehberlik etmesine izin vermeli ve Kutsal Kitabı, Tanrı tarafından eğitilmeye istekli çocuklar gibi alçakgönüllülükle çalışmalıyız.

İsa'yı seven, O'nun isteğini yerine getirmek isteyenlerin ve Tanrı Sözü'nü özenle inceleyenlerin , Daniel 12'nin 1290 ve 1335 günlerini anlayacak olan "bilge adamlar" grubunun bir parçası olduğunu gördük .  
Daima "akıllı" olarak nitelendirilmeyi hedeflemeliyiz.

yalnızca Daniel 12'deki 1290 ve 1335 günlerini değil, aynı zamanda Kutsal Kitap'taki diğer tüm kehanetleri de anlıyoruz.

Peygamberliğin tahliline dönersek, 1290 ve 1335 günlerini anlatan 11 ve 12. ayetleri tekrar okuyalım:

"11 Günlük kurbanın kaldırıldığı ve yıkıma neden olan iğrenç şeyin yerine konulduğu zamanın ardından, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.  
12 Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu!"

(Daniel 12:11-12)

Bu ayetleri (özellikle zaman dilimlerini) metni basit bir şekilde okuyarak anlayamadığımız için anlaşılması zor görünmektedir. Ancak bu metinleri İncil ve İsa'nın tanıklığı (vahiy) ışığında incelediğimizde, onların görünürdeki gizemlerini açıklığa kavuşturabileceğiz.

11. ayette geçen "günlük kurban" ifadesi , İncil'in bazı versiyonlarında "sürekli kurban" olarak tercüme edilmiştir ve İbranice "temiyd" teriminden türemiştir . Bu ifade Daniel 8:12'de, 2300 akşam ve sabahla ilgili peygamberlikte de geçmektedir. Vahiy yazılarından alıntılanan bir metin bu ifadeyle ilgili önemli bilgiler sunmaktadır:

"O zaman 'sürekli' (Dan. 8:12) ile ilgili olarak 'kurban' sözcüğünün insan bilgeliği tarafından sağlandığını ve metne ait olmadığını ve Rab'bin bu şekilde düşünenlere doğru görüşü verdiğini gördüm. Kıyamet saatinin çıktığını verdi."

(İlk Yazılar, Sayfa 75) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

İncil'in İbranice orijinal metni vahyin sunduğu bilgileri doğrulamaktadır. "Sürekli kurban" tabirine karşılık gelen orijinal İbranice terim "temiyd" dir . "Temiyd" teriminin çevirisi "sürekli" veya "günlük"tür ve "kurban" kelimesi orijinal İbranice'de mevcut değildir. Bunu doğrulamak için aşağıda orijinal İbraniceden bir alıntı sunuyoruz:

עַתָּה תָּמִיד כֹּוֹרֵן

"Eh

tamiyd

cuwr"

İbranice Terim	Portekizce çeviri
'eth	zaman
tamiyd	sürekli
cuwr	kaldırıldı, geri çekildi

Eğer sadece İbranice kelimeleri İngilizcedeki karşılıklarına çevirseydik, bize anlamsız gelen "sürekli zaman kipi kaldırılmış" ifadesini elde ederdik. İbranice ve Portekizce arasındaki dil yapısındaki farklılıkları telafi etmek için çeviriye metne anlam kazandırmak amacıyla edatlar eklenir. Dolayısıyla Portekizce'ye en sadık çeviri şudur:

"Sürekliğin ortadan kaldırıldığı andan itibaren..."

"Kurban" kelimesi bir isimdir, metne anlam kazandırmak için eklenen bir edat değildir. Böylece "kurban" kelimesinin eklendiğini ve metne ait olmadığını açıkça görüyoruz.

Bu nedenle Daniel'in 11. ayetini incelemek için "sürekli kurban" ifadesinden "kurban" kelimesini çıkarmamız gerekir . Yani 11. ayetin metni şu şekildedir:

11 " Sürekli kaldırılıp, yıkıma neden olan iğrenç şey yerine konulduktan sonra , hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak."

Uzun süredir "sürekli" kavramının gerçek anlamı konusunda tartışmalar yaşanmakta olup , günümüzde bu kavramın anlamı hakkında farklı bakış açılarını savunan çeşitli teolojik akımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada güncel düşünce çizgilerinden herhangi biri hakkında yorum yapmaktan kaçınmayı, konuyla ilgili bazı vahiy yazılarına dayanmayı tercih ettik. Aşağıda kendi içinde oldukça ikna edici görünen bir metni sunuyoruz.

"Daniel 8'in devamı

Doğulu, Batılı, Kuzeyli, Güneyli kardeşlerime söyleyecek bir şeyim var, artık bu kadar çok tartışılan konuların çözümünde yazılarımın ana argüman olarak kullanılmamasını rica ediyorum. Papazlar H, I, J (isimler saklıdır) ve diğer önde gelen kardeşlerimizden, "sürekli" hakkındaki görüşlerini desteklemek için yazılarıma atıfta bulunmamalarını rica ediyorum .

Bunun hayati öneme sahip bir mesele olmadığı bana gösterildi. Kardeşlerimizin, görüş ayrılıklarının önemini büyütmeyle hata yaptıkları bana bildirildi. Hiçbir yazımın bu meseleyi çözüyormuş gibi algılanmasına izin veremem. "Sürekli"nin gerçek anlamı kanıt konusu yapılmamalıdır.

Şimdi bakanlıktaki kardeşlerimden bu konuyla ilgili tartışmalarında benim yazılarımdan yararlanmamalarını rica ediyorum ["sürekli"]; çünkü bu konuyla ilgili hiçbir talimatım yoktu.



---

Tartışmaya gerek görmüyorum, tartışmaya gerek yok. Mevcut koşullar altında bu mesele söz konusu olduğunda suskunluk belagattır.

İşimizin düşmanı, kardeşlerimizin zihinlerini mesajımızın konusunu oluşturması gereken büyük sorulardan uzaklaştırmak için küçük öneme sahip bir meselenin kullanılabilmesinden memnun olur. Bu bir delil olmadığı için kardeşlerime, düşmanın zafer kazanmasına izin vermemelerini ve ona bu şekilde davranılmasına neden olmamalarını rica ediyorum."

(Seçilmiş Mesajlar, Cilt 1, Sayfa 164, 165) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metni okuduğumuzda Rabbimizin elçisinin bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. O zamanın şartlarında bu konunun tartışılmasını da tavsiye etmemiştir (yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi: "Günümüz şartlarında bu konu söz konusu olduğunda susmak belagattır"). "Sürekli" teriminin anlamı hakkında farklı teolojik görüşler hakkında yorum yapmaktan kaçınacağız ve Daniel 12'deki kehanetin diğer noktalarını inceleyeceğiz. Diğer noktaları anlayarak anlamını anlamamız kolaylaşacaktır. "Sürekli" tabiri ..

"Sürekli" terimini anlamayı sonraya bıraktığımız için Daniel 12:11'in geri kalanını incelemeye dönelim:

11 " Sürekli kaldırılıp, yıkıma neden olan iğrenç şey yerine konulduktan sonra , hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak."

11. ayetin metni açıkça 1290 günün başlangıcını işaret ediyor. Burada melek Daniel'e, "sürekli" kaldırılıp "yıkıcı iğrençlik " yerine getirildikten sonra hâlâ 1290 gün olacağını belirtiyor. "Sürekli" ifadesi daha önce de açıkladığımız gibi oldukça tartışmalı olduğundan, bu terimin anlamını anlamaya çalışacağız.

---

1290 günün anlamını anlayabilmemiz için "ıssız edici iğrençlik" .

Kutsal Kitapta putperestliğin günahını tanımlamak için "iğrençlik" terimi kullanılır. I. Krallar 16:30-33'ün metni bunu doğrulamaktadır:

"30 Omri oğlu Ahab , RAB'bin gözünde kendisinden öncekilerin hepsinden daha çok kötülük yaptı.

31 Nebat oğlu Yeroboam sanki küçük bir meseleymiş gibi, Sayda Kralı Etbaal'ın kızı İzebel'i kendine eş olarak aldı; o da gidip Baal'e hizmet etti ve ona tapındı.

32 Baal'in Samiriye'de yaptırdığı evinde Baal için bir sunak kurdu .

33 Ahab ayrıca bir put direği de yaptı.

İsrail'in Tanrısı Rab'bi , bütün İsrail krallarından ve kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok kızdıracak iğrenç şeyler."

I.Krallar 16:30-34

Dolayısıyla, "harap eden mekruh şey" ifadesi, Allah'ın ıstırap getirecek derecede kaldıramayacağı kadar büyük bir mekruhluk anlamına gelir. Aslında, King James Versiyonu İncil'i bu terimi 11. ayette sunar:

- "ıssızlığı yaratan iğrençlik",

"ıssızlık getiren iğrençlik" anlamına gelir .

Bu kitabın 2. ve 3. bölümlerinde incelediğimiz gibi, Daniel 12. bölümdeki kehanetin tamamı , 19. yüzyılın ortalarında, 1844 yılından kısa bir süre önce başlayan "sonun vaktinde" gerçekleşecek olaylardan söz etmektedir . Böylece Daniel 12'deki 1290 gün aynı zamanda

---

İçinde yaşadığımız "sonun zamanı" . Kutsal Kitap'taki bazı kehanetler, zamanın sonunda putlara tapınmanın yıkım getirecek özel bir tezahürünün gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu tezahürden önce herkesi uyaracak bir işaret gelecektir. Bu işaret, Matta 24. bölüm ve Luka 21. bölümdeki kehanetlerde tasvir edilen peygamberlik vaazı sırasında İsa tarafından önceden bildirilmişti:

Matta 24:

"15 Bu nedenle Daniel peygamberin kutsal yerde bahsettiği iğrenç iğrenç şeyi gördüğünüzde (okuyan anlasın),  
16 O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın;  
17 Damda olan kimse evden bir şey almak için aşağıya inmesin.

18 Tarlada olan kimse abasını almak için geri dönmessin."  
(Matta 24:15-18) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

Luka 21:

"20 Ama Yeruslaim'in ordular tarafından kuşatıldığını gördüğünüzde, bilin ki, onun yıkımı yakındır.  
21 O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın; şehrin içinde olanlar ayrılır; Tarlalarda bulunanlar ise oraya girmezler."

(Markos 13:14-16) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

İsa'nın peygamberlik niteliğindeki vaazından yukarıda sunulan alıntılar, O'nun öğrencilerine verdiği bir uyarıyı tasvir etmektedir. Bu ayetlerde İsa öğrencilerine, Yeruslaim'in ordularla çevrili olduğunu gördüklerinde, yıkımdan kurtulmak için dağlara kaçmaları gerektiğini söylüyor. Bu nedenle İsa onlara kuşatmanın

---

Kudüs, Hıristiyanlar için yıkımdan kurtulmanın işaretiydi. Luka 21'in metni Kudüs kuşatmasından doğrudan söz ederken:

"Ama Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını gördüğünüzde , bilin ki, onun yıkımı yakındır."

Matta 24'ün metni, Kudüs kuşatmasını "ıssızlığın iğrençliği" olarak adlandırıyor:

"Bu nedenle Daniel peygamberin bahsettiği iğrenç iğrenç şeyi kutsal yerde gördüğünüzde (okuyan anlasın)."

Bu nedenle Matta ve Luka'nın metinlerini karşılaştırarak şunları yapmalıyız: "Ordular tarafından kuşatılan Kudüs" veya Yeruşalim'in yıkılışının alametini temsil eden Kudüs'ün kuşatılması, Matta 24'te anlatılan "ıssızlığın iğrençliğidir" :

Luka 21:20: Matta 24:

Kudüs'ün ordular tarafından kuşatılması = ıssızlığın iğrençliği.

Matta 24'ün metni "ıssızlığın iğrençliği" terimini sunar ve bunun Daniel peygamber tarafından dile getirilen terim olduğunu belirtir. Daniel kitabının tamamında, Matta 24'te sunulan "yıkıcı iğrençlik" terimine en çok benzeyen terimi bulduğumuz tek ayetler Daniel 11:31 ve Daniel 12:11\*'dir.

\*Not: Daniel 8:13'teki pasaj, "yıkıcı günah" olarak adlandırılan benzer bir terimi içerir. Ancak, orijinal İbranicede, Daniel 8:13'te geçen "ıssız isyan" olarak tercüme edilen terim , Daniel 11:31 ve Daniel 12:11'deki pasajlarda kullanılan "ıssızlık iğrençliği" olarak tercüme edilen terimle aynı değildir. . Bu kitabın Ek 3'ünde bu terimlerin her birine karşılık gelen orijinal İbranice metin ve bunların doğru tercümesi sunulmaktadır ve burada yaptığımız açıklamayı doğrulamaktadır. Eğer siz okuyucu olarak bunlara göz atmak istiyorsanız

---

Farklılıklar için, şu başlıklı Ek 3'e başvurmanızı öneririz: Yıkıcı İhlal x Yıkıcı İğrençlik.

Vahiy yazıları, İsa'nın Yeruşalim'in yıkılmasıyla ilgili verdiği peygamberlik vaazının iki kez gerçekleştiğini belirtir. İsa aynı kehanete, Kudüs'ün MS 70 yılında gerçekleşen geçici yıkımıyla ilgili olayları, Dünya tarihinin son sahneleriyle ilgili olaylarla "karıştırdı". Aşağıda sunduğumuz "Büyük Çatışma" kitabının metni de bunu doğrulamaktadır:

"Gelecek merhametli bir şekilde öğrencilerden gizlenmişti. O zamanlar iki korkunç gerçeği -Kurtarıcı'nın çektiği acıları ve ölümünü, şehrin ve tapınağın yıkılışını- tam olarak anlamış olsalardı, dehşete kapılırlardı. Mesih onlara, zamanın sonundan önce gerçekleşecek önemli olayların bir özetini sundu. O zamanlar sözleri tam olarak anlaşılmamıştı; ancak halkın bunlarda verilen talimatlara ihtiyacı olduğunda anlam onlara açıklanacaktı. O'nun bildirdiği kehanetin anlamı iki yönlüydü: Yeruşalim'in yıkılışının habercisi olsa da, aynı zamanda son büyük günün dehşetlerini de temsil ediyordu.

İsa, Kendisini dinleyen öğrencilerine, irtidat etmiş İsrail'e verilmesi gereken hükümleri ve özellikle de cezayı bildirdi. Mesih'i reddetmesi ve çarmıha gerilmesi nedeniyle kendisine gelecek olan ceza. Korkunç doruğun öncesinde şaşmaz işaretler olacaktı. Korkunç saat aniden ve hızla gelecekti. Ve Kurtarıcı, takipçilerini uyardı: "Daniel peygamberin sözünü ettiği iğrenç iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüzde (okuyan dikkat etsin), Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın." S. Matta 24:15 ve 16; S. Luka 21:20. Kutsal topraklarda Romalıların putperest standartları yükseltildiğinde ,

şehir surlarının dışında biraz daha uzun süre kalırsa, İsa'nın takipçileri kaçarken güvenliği bulmalı.

(Büyük Tartışma, Sayfa 25 ve 26)" (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metinde de görebileceğimiz gibi, Cestius komutasındaki Roma ordularının gerçekleştirdiği ilk kuşatma başlangıcında, Kudüs'ün bazı aşamalarında putperest sancakların yükseltilmesi, Kudüs'ten kaçışın sinyaliydi. . Tarihe göre, ilk kuşatma, şehre acil bir saldırı yapılması için her şeyin uygun görüldüğü bir zamanda, ortada hiçbir sebep yokken terk edildi. Bu nedenle ilk kuşatma İsa tarafından bir kaçış alameti olarak bahsedilmişti. İlk kuşatma, Yeruşalim'in yıkımını ya da "ıssızlığını" beraberinde getirmeyecekti .

Daha sonra kuşatma Titus tarafından yeniden başlatıldı ve Kudüs daha sonra yıkıldı. İsa'nın kehanetine kulak verip, ilk kuşatmadan sonra Kudüs'ten kaçan tüm Hıristiyanlar, korkunç olan ikinci kuşatmadan ve ardından şehrin yıkılmasından kurtuldular. Bu , Kudüs şehrine yıkım veya "ıssızlık" getiren ikinci kuşatmaydı

Az önce okuduğumuz vahiy metninde, İsa'nın bir peygamberlik vaazında verdiği kehanetin iki anlam taşıdığını gördük:

" O'nun bildirdiği kehanetin anlamı iki idi: aynı zamanda Kudüs'ün yıkılışının habercisi olduğu bir zamanda, aynı zamanda son büyük günün dehşetini de temsil ediyordu."

Bu nedenle Matta 24 ve Luka 21'deki kehanet aynı zamanda zamanın sonunda, Mesih'in İkinci Gelişinden önce gerçekleşecek olan yıkıma veya "ıssızlığa" da değiniyordu . Bu, İsa'nın peygamberlik vaazının aynı zamanda "sonun vaktinde", yani o zamanda yerine geleceği anlamına gelir.

---

yaşıyoruz. Bunu anladığımızda, "ahir zamanda", son günlerin dehşetinin Dünya'ya gelmek üzere olduğunu haber veren bir olayın yaşanacağını anlıyoruz .

Başka bir vahiy metni, günümüzde Kudüs'ün ilk kuşatılmasına eşdeğer olan olayın, yani Dünya'nın yakında yok olacağına dair bir uyarının ne olacağını bize bildiriyor.

"Eskinin müritleri gibi bizim de ıssız ve ıssız yerlere sığınmak zorunda kalacağımız günler çok uzak değil. Kudüs'ün Roma orduları tarafından kuşatılması, Yahudi Hıristiyanlar için kaçış sinyali olduğu gibi, papalık dinlenme gününü (Pazar) zorunlu kılan kararnamede milletimizin (Amerika Birleşik Devletleri) iktidara kibri de bir o kadar büyük olacaktır. bizim için uyarı. O zaman büyük şehirleri terk etme zamanı gelecek; bu, küçük şehirleri bırakıp dağların arasındaki ıssız yerlerdeki huzurevlerine doğru bir hazırlık adımı olacak."

(Son Etkinlikler, Sayfa 106) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metin oldukça aydınlatıcıdır. Kudüs'ten kaçışın işareti, putperest sancakların Kudüs şehrinde birkaç stadyum uzağa yerleştirilmesiydi. Buna İsa'nın öngördüğü ve son günlerde gerçekleşecek olan paralel olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazar ibadetini veya Pazar Yasasını zorunlu kılan bir yasa olacaktır.

Bu eserin 4. bölümünde daha önce gördüğümüz gibi, bu Kanun, İncil'in 4. emirde yazdığı gibi, Tanrı'nın ibadet için belirlediği gerçek gün olan Cumartesi gününün yerine Pazar gününün kutsanmasını zorunlu kılacaktır. Çıkış

20:8-11:

"8 Şabat gününü kutsal kılmak için anımsayın.  
9 Altı gün çalışacak ve tüm işinizi yapacaksınız.

10 Ama yedinci gün Tanrınız RAB'bin Şabat Günü'dür; ne siz, ne oğlunuz, ne kızınız, ne köleniz, ne cariyeniz, ne hayvanlarınız, ne de kapılarınızın dışında hiç kimse hiçbir iş yapmayacaksınız;

11 Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve içlerinde olanların hepsini altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi; Bu nedenle Rab Şabat gününü kutsadı ve onu kutsal kıldı.”

(Çıkış 20:8-11) (vurgu yapılmıştır)

Pazar gününün kutlanması, bu bir pagan ibadet günü olduğundan (eski insanlar Pazar gününü Güneş Tanrısı'na ibadet günü olarak kullanırlardı, dolayısıyla İngilizce'de Pazar - Pazar - güneşin günü anlamına gelir) adı verilir. putperest bir tarikat. Bu, Kudüs'ün yıkılmasından önce (putperestlik sancaklarının Kudüs yakınlarına yerleştirilmesi) Kudüs'ten kaçış işaretiyle mükemmel bir paralellik kurar. Bu nedenle şunları yapmalıyız:

Etkinlik	Tanrı'nın halkı için imza atın	Aksiyon
Geri alma Kudüs	<small>İçinde</small> Putperest sancaklar Kudüs yakınlarında (Kudüs'ün ilk kuşatması)	vizeler Kudüs'ten kaçış
Son günler	ABD'de Pazar kanunu – ibadet putperestliğinden kaçış	Sahte cumartesinin büyük şehirler

Artık Daniel 12:11'deki "yıkıcı iğrençliğin" ne olduğunu anlayacak durumdayız .



---

İsa peygamberlik vaazında şöyle diyor:

"Bu nedenle Daniel peygamberin kutsal yerde bahsettiği iğrenç iğrenç şeyi gördüğünüzde (okuyan anlasın),  
o zaman Yahudiye'de bulunanların dağlara kaçmasına izin verin;  
(Matta 24:15-16) (vurgu eklenmiştir, italikler eklenmiştir)

İsa'nın vaazında önceden bildirdiği "ıssızlık iğrençliğinin" kutsal yere yerleştirilmesi veya Yeruşalim'in ilk kuşatılması, Yeruşalim'den kaçışın işaretiydi.

"Kutsal" kelimesi "kutsal bir amaç için ayrılmış" anlamına gelir. Dolayısıyla Matta 24'te öngörülen "ıssızlık iğrençliğinin" "kutsal yer" e yerleştirilmesi, putperest ibadet günü olan "Pazar"ın, Paganların belirlediği gün olan "Şabat" ın yerine yerleştirilmesi anlamına gelir. Tanrı'nın kendisi kutsal bir amaç için - Mısır'dan Çıkış metninde gördüğümüz gibi ibadet etmek için:

"Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve içlerinde olanların hepsini altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi; Bu nedenle Rab Şabat gününü kutsadı ve onu kutsal kıldı."  
(Çıkış 20:11) (vurgu yapılmıştır)

O zaman İsa'nın Matta 24:15-16 ve Luka 21:20-21'de sunulan peygamberlik vaazından alıntıyı şu şekilde anlayabiliriz:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde, Tanrı'nın ibadet için ayırdığı gerçek kutsal gün olan Şabat'ın yerine Pazar ibadetini getiren Pazar Kanunu çıkarıldığında, son günlerin yıkımının (ıssızlığının) yakın olduğunu bilirsiniz. O zaman büyük şehirlerden kaçmanın zamanı gelecek."

İsa, peygamberlik niteliğindeki vaazında Yeruşalim kuşatmasından "ıssızlığın iğrençliği", yani Yeruşalim'in yakında yok olacağına bir işareti olarak söz eder. İsa, son günlerde yaşayan bizler için, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazar Kanunu olacak olan "ıssızlığın iğrençliğinin" , henüz Dünya'ya gelmeyecek olan yıkımın bir uyarısı olduğunu söylüyordu.

Eğer bir olay bir "işaret" ise yıkımı getiren bu olay değildir. Sadece bu yıkımın yakın olduğu konusunda uyarıyor. Matta "ıssızlığa yol açan iğrençlikten" söz ederken , "ıssızlığın" yakında olduğuna dair uyarı , Daniel 12:11 "ıssızlığı getiren iğrençlikten" , yani beraberinde "ıssızlık" getiren olaydan söz eder veya ıssızlığın başlangıcı.

Bu bölümde "iğrençlik" kelimesinin putperest bir ibadet anlamına geldiğini ve Cumartesi yerine Pazar ibadetinin putperest bir ibadet olarak nitelendirildiğini ve dolayısıyla "iğrenç" olduğunu inceledik. Ancak bu , "ıssızlığı getiren iğrenç bir şey" değildir , çünkü bu yalnızca "ıssızlığın" yakın olduğunun bir işaretidir . Ancak Matta 24:15 metnini okuduğumuzda şunu söylediğini görürüz:

"Peygamber Daniel'in bahsettiği ıssızlığın iğrençliği",

Matta'nın metnini Daniel 12:11'deki "yıkıcı iğrençlik" ya da "yıkıcı iğrençlik" terimiyle ilişkilendiriyor . O zaman bir soru ortaya çıkıyor:

Matta 24:15'te öngörülen ABD'deki Pazar Kanunu, Daniel peygamberin bahsettiği "ıssızlık iğrençliği" ise, Daniel 12:11'deki "ıssızlık yaratan iğrençlik" olmaz mıydı ?

Bu sorunun cevabı: evet ve hayır. Hayır, çünkü incelediğimiz gibi ABD'deki Pazar Kanunu, yıkımın ya da "Issızlığın" yakın olduğunun bir işaretidir ve dolayısıyla Daniel 12:11'de önceden bildirildiği gibi "yıkımı getiren iğrençlik" değildir .

Ancak yine de bu bir "iğrençliktir", çünkü az önce gördüğümüz gibi bu, bir "iğrençliği" karakterize eden putperest bir tarikattır. Böylece Matta 24:15'teki "Issızlık iğrençliğinin" Daniel 12:11'de anlatılan "Issızlık getiren iğrençliği" yakında olduğunun işareti olduğunu anlıyoruz . Matta 24:15'teki "Issızlık getiren iğrenç şeyin" ABD Pazar Yasası olduğunu bildiğimizden, ABD Pazar Yasasının, Daniel 12:11'deki "Issızlık getiren iğrenç şey" olan başka bir Pazar Yasasının, ABD Pazar Yasası olduğunu anlıyoruz. Gelmek. Anlamayı kolaylaştırmak için bu mantığı aşağıdaki blok şemaya koyduk:

Etkinlik	şunu imzala
"Yorgunluğun iğrençliği " (Matta 24:15)	"Yıkıcı iğrençlik" ( Daniel 12:11) gelecek
ABD'de Pazar Kanunu	"Issızlık " getiren "Pazar Kanunu " gelecek

Dolayısıyla ABD'deki Pazar Yasasının, beraberinde "Issızlık", yani yıkım getirecek başka bir "Pazar Yasası"nın geleceğini haber vermenin işareti olacağını görüyoruz. Bazı vahiy metinleri, ardından yıkım getirecek bu Pazar Kanununun ne olacağını bize açıklamaktadır:

"Din özgürlüğünün ülkesi Amerika, vicdanlara hükmetmek ve insanları sahte Şabat'a saygı göstermeye teşvik etmek için papalıkla ittifak kurduğunda, dünyadaki tüm diğer ülkelerin insanları onu taklit etmeye teşvik edilecektir. örnek."

(Son Etkinlikler, Sayfa 118) (vurgu yapılmıştır)

"Yabancı uluslar ABD örneğini takip edecek.  
Lider olsa da aynı kriz dünyanın her yerindeki tüm insanlarımızı etkileyecektir."

(Son Etkinlikler, Sayfa 118) (vurgu yapılmıştır)

"Tanrı'nın yasasının insanlarınkiyle değiştirilmesi, İncil'deki Şabat yerine Pazar gününün salt insan otoritesiyle yüceltilmesi , dramın son perdesidir. Bu ikame evrensel hale geldiğinde, Tanrı Kendisini açığa çıkaracaktır. Dünyayı korkunç bir şekilde sarsmak için yükselecek.

(Son Etkinlikler, Sayfa 119) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metinler basit bir şekilde okunduğunda, ABD'deki Pazar Yasası'nın ardından krizin tüm dünyaya yayılacağı ve ardından Dünya Pazar Yasası'nın çıkacağı açıkça görülüyor. Arkasında "ıssızlık" getirecek olan ve Tanrı'nın "Dünyayı korkunç bir şekilde sarsmak" için görkemiyle ayağa kalkmasına neden olacak olan şey, bu Dünya Pazar Yasasıdır. Bu nedenle Dünya Pazar Kanunu, Daniel 12:11'deki "yıkıcı iğrenç şeydir" . Daniel 12:11 ayetini incelemeye dönersek, ayeti okuyarak 1290 günü başlatan şeyin "yıkıcı iğrençlik" olduğunu görüyoruz :

11 " Sürekli kaldırılıp, yıkıma neden olan iğrenç şey yerine konulduktan sonra , hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak."  
(Daniel 12:11)

"Hıristiyan iğrençlik" kavramından anladığımıza göre 11. ayeti şu şekilde yeniden yazabiliriz:

---

"Dünya Pazar Kanunu ile sürekliliğin kaldırılıp Pazar ibadetinin zorunlu kılındığı süreden sonra hâlâ bin iki yüz doksan gün kalacaktır."

Artık "sürekli" teriminin ne anlama geldiğini belirleyebiliriz . Eğer "sürekli" kaldırılarak Pazar günü ibadet günü yapılırsa ve Dünya Pazar Kanunu gerçek Cumartesi'yi alıp yerine sahte Cumartesi olan Pazar'ı koyarsa, sürekli terimi yalnızca "Cumartesi" anlamına gelebilir. Dolayısıyla 11. ayete ilişkin anlayışımızı şu şekilde yeniden yazabiliriz:

"Dünya Pazar Kanunu'na göre Şabat'ın kaldırıldığı ve Pazar ibadetinin zorunlu kılındığı tarihten sonra, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacaktır."

Elde ettiğimiz bu anlayışı bir grafiğe dökersek:

[-----1290 gün-----]

---

Yıl (0)

Yıl (1844)

Dünya Pazar Kanunu

?

?

12. ayet, 11. ayetin devamı niteliğindedir. Bunu anlamak için 11. ve 12. ayetleri tekrar okuyalım:

"11 Günlük kurbanın kaldırıldığı ve yıkıma neden olan iğrenç şeyin yerine konulduğu zamanın ardından, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.

## 12 Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu!"

(Daniel 12:11-12)

| | Ayetin 1335 günü | 1290 günlük | 12 | |  
sürenin bir uzantısı olarak sunduğunu görüyoruz.

Zaman sayımının başlangıcını işaret eden olay, Dünya Pazar Kanunu olan "ıssızlığa yol açan iğrençlik" veya "ıssızlığı getiren iğrençlik" tir. 11. ayette melek Daniel Peygamber'e Dünya Pazar Kanunu'ndan sonra 1290 gün olacağını ve bekleyip 1335 güne ulaşana kutsanacağını, yani mutlu olacağını bildirir. Böylece, bu anlayışı grafiğe ekleyerek şunu elde ederiz:

[-----1335 gün-----]

[-----1290 gün-----]

\_\_\_\_\_

Yıl (0)	Yıl (1844)	Dünya Pazar Kanunu	?	?

Gerçek veya sembolik günler mi?

Daniel 12'deki kehanetin 1260 gününü gerçek anlamda anlamak için 5. bölümde sunulan mantığın aynısını kullanarak, eğer Daniel 12'deki 1290 ve 1335 günleri Dünya Pazar Kanunu'nda başlayan gün-yılları temsil ediyorsa, şunu elde ederiz: Dünya Pazar Yasası'ndan sonra olacağını varsaymak zorundayız.

İsa'nın İkinci Gelişi zamanına kesin olarak yaklaşıma kadar 1335 yıl daha var. Bu, İsa'nın MS 3000 yılından önce geri dönmeyeceği anlamına gelir ki, İncil'deki son olayların hızlı olacağını söyleyen kehanetlerin mantığına göre bunun neredeyse imkansız olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Daniel 12:11'deki 1290 ve 1335 günlük dönemlerin gerçek günleri temsil ettiğini anlıyoruz.

Daniel 12'nin 1290 ve 1335 günlerinin sonunda ne olur?

Daniel 12'deki gerçek 1290 ve 1335 günlerin sayımının hangi olayla başladığını bulduğumuzda, hangi olayların bu zaman aralıklarının sonunu işaret ettiğini keşfetmemiz kalıyor.

1290 ve 1335 günlerinin sonunda hangi olayların işaretlendiğini anlamak için Daniel kitabının 12. bölümünün tamamını hızlıca özetlememiz ve yapısını analiz etmemiz gerekiyor. Sûrenin yapısını incelediğimizde öncelikle meleğin 1-3. ayetlerde bir dizi olay sunduğunu görüyoruz:

“Sonun zamanı

1 O zaman halkınızın çocuklarının koruyucusu, büyük prens Mikail ortaya çıkacak ve büyük bir sıkıntı dönemi yaşanacak.

O zamana kadar bir millet var olduğundan hiçbir zaman var olmadı; ama o zaman halkın, kitapta yazılı olan herkes kurtulacak.

2 Toprağın tozunda uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları ise utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.

3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler."

(Daniel 12:1-3)

4. bölümde incelediğimiz gibi, bu ilk üç ayetin temelde üç olayı özetlediğini biliyoruz:

1 - Miguel ayağa kalkar;

2 - Acı zamanı;

3 - Azizlerin kurtuluşu, Tanrı'nın sesiyle.

Mikael dirildiğinde "sıkıntı zamanının" başladığını ve bu "sıkıntı zamanının" Tanrı'nın sesi aracılığıyla azizlerin kurtuluşuyla sona erdiğini gördük.

Meleğin anlatımından bahsettikten sonra, Daniel 12'nin geri kalanı pratik olarak kehanetin ahir zamanda anlaşılabilirliğini söylemeye ve 1-3. ayetlerde meleğin anlattığı olaylarla ilgili bir dizi soru ve yanıtı indirgenecektir. 4. ayette melek Daniel'e kehanetin ancak ahir zamanda anlaşılabilirliğini söyler:

"4 Ama sen, sözleri kapat ve kitabı mühürle; sonun zamanına kadar birçokları onu araştırarak ve bilgi çoğalacak."



(Daniel 12:4)

Melekten gelen bu emri duyduktan sonra Daniel, görünümdeki sahneleri düşünmeye geri döner. Bu sahnelerde bir melek İsa'ya, bölümün 1-3. ayetlerinde anlattığı harikaların ne zaman gerçekleşeceğini sorar (Mikail'in dirilmesi, ıstırap ve kurtuluş zamanı):

"5 Sonra Daniel baktım ve iki kişinin daha durduğunu gördüm; biri nehrin bir tarafında, diğeri diğer tarafında.

6 İçlerinden biri nehrin suları üzerinde duran keten giysili adama şöyle dedi: Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?

(Daniel 12:6) (vurgu yapılmıştır)

Melek, "keten giyinmiş adam" İsa'ya 1-3. ayetlerde anlatılan harikaların ne zaman gerçekleşeceğini soruyor.

İsa daha sonra meleğin sorusunu yanıtladı:

"7 Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın, sağ ve sol elini göğse kaldırıp, bir süre sonra iki buçuk kat olacağına dair sonsuza dek yaşayanın adına yemin ettiğini dinleyin. bir zaman. zaman. Ve kutsal halkın gücünün yok edilmesi sona erdiğinde, bütün bunlar yerine gelecektir."

(Daniel 12:7) (vurgu yapılmıştır)

Melek, 6. ayette İsa'ya sorduğu soruda Daniel 12. ayetin 1-3. ayetlerinde anlatılan olayları "harikalar" olarak adlandırmıştır. İsa 7. ayette meleğe yanıt verirken aynı olayları "şeyler" olarak adlandırmıştır.

Daniel peygamber, İsa'nın 6. ayette meleğin sorusuna verdiği açıklamayı anlamamış ve 1-3. ayetlerde anlatılan olayların ne zaman gerçekleşeceğini ona bildirmiştir. Daha sonra yine 1-3. ayetlerde anlatılan olayların anlamını anlamaya çalışırken yardımcı meleğe sorar:

"8...Dedim efendim, bu işlerin sonu ne olacak ?"  
(Daniel 12:8) (vurgu yapılmıştır)

6, 7 ve 8. ayetlerdeki bu soru ve cevap dizisinin 1-3. ayetlerde anlatılan olaylara işaret ettiğine dikkat edin. Bunu daha iyi görselleştirmek için aşağıdaki bilgileri özetliyoruz:

Melek Daniel'e 1-3. ayetlerde şunları bildirir:

"Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

Başka bir melek 6. ayette İsa'ya şunu sorar: "Bu harikalar ne zaman gerçekleşecek?"

"harikalar" = "Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

İsa 7. ayette şöyle cevap verir: "...bu şeyler yerine gelecektir"

"şeyler" = "Miguel kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

Daniel anlamaz ve 8. ayette melek yardımcısına sorar: "Bu şeylerin sonu ne olacak ?"

"şeyler" = "Miguel kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

Daniel 12'nin 9-12. ayetleri, yardımcı meleğin Daniel'e verdiği cevabı anlatmaktadır. Bu ayetlerde melek, "Bu işlerin sonu ne olacak ?" sorusunun cevabını veriyordu . Gördüğümüz gibi Daniel'in sorduğu "şeyler" şunlardır:

“Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş”

İşte meleğin cevabı 1-3. ayetlerde anlatılan bu olaylarla ilgili olacaktır:

“Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş”

Melek cevabına şöyle başlıyor:

“9 O cevap verdi: Git Daniel, çünkü bu sözler sonun zamanına kadar kapalı ve mühürlüdür.”

(Daniel 12:9)

9. ayette sunulan meleğin cevabının başında Daniel'e kendisinin anlamayacağını, çünkü kendilerinin ancak ahir zamanda anlayacaklarını söyler. Melek Daniel'e 10. ayette cevap vermeye devam ediyor:

“10 Birçoğu arıtılacak, beyazlaştırılacak ve sınanacak; ama kötüler kötülük yapacak; hiçbiri anlamayacak, ama bilgiler anlayacak.”

(Daniel 12:10)

Melek, Daniel'e kehanetin ancak ahir zamanda anlaşılacağını söyledikten sonra Daniel'e, ahir zamanda yaşayan herkesin kehaneti anlamayacağını söyler. Bunu ancak "akıllılar" anlayabilir. İncil'deki anlayışa göre bilgiler, İsa'yı seven ve Tanrı'nın sözünü araştıran kişilerdir:

“15 Çocukluğunuzdan beri, Mesih İsa'ya olan imanınız sayesinde sizi bilge kılıp kurtuluşa kavuşturabilecek kutsal yazıları biliyorsunuz.”

---

16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, azarlamak, düzeltmek, doğruluk konusunda eğitmek için faydalıdır."

(II Timoteos 3:15-16) (vurgu yapıldı, italikler eklendi)

Melek, yalnızca bilgelerin anlayacağını söyleyerek, Daniel 12'nin 11 ve 12. ayetlerinde söylemek üzere olduğu şeyi yalnızca Kutsal Yazıları araştıran "bilgelerin" anlayacağını da söylüyor:

"11 Günlük kurbanın kaldırıldığı ve yıkıma neden olan iğrenç şeyin yerine konulduğu zamanın ardından, hâlâ bin iki yüz doksan gün olacak.

12 Bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu!"

(Daniel 12:11-12)

Melek, cevabının devamında 1290 ve 1335 günlük zaman dilimlerini aktarıyor. Dolayısıyla bu zaman dilimleri, Daniel'in 8. ayette sorduğu soruya meleğin verdiği yanıtın bir parçasıdır:

"Bu işlerin sonu ne olacak ?"

Dolayısıyla 1290 ve 1335 günleri Daniel'in sorduğu soruda "şeyler" olarak bahsedilen olaylarla ilgilidir . Daha önce 1-3. ayetlerde bahsedilen bu olayların melek tarafından 6. ayette "harikalar" , İsa tarafından da 7. ayette "şeyler" olarak adlandırıldığını görmüştük. Bu olaylar şunlardır:

"Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

Daha önce "Miguel kalktığında" "ızdırap döneminin" başladığını incelemiştik; ve kutsal halkın Tanrı'nın sesiyle "kurtuluşunun" "sıkıntı zamanının" sonunu işaret ettiğini. Bu anlayışı grafik haline getirirsek aşağıdakileri elde ederiz:



Böylece “Miguel'in dirilmesi” ve “kurtuluş” olaylarının sırasıyla “ızdırap dönemi”nin başlangıcını ve sonunu işaret ettiğini görüyoruz.

“Miguel'in dirilmesi” ve “kurtuluş” olaylarının “ızdırap döneminin” süresini belirleyen zaman dilimleri olduğunu söyleyebiliriz.

Daha önce 8. ayette Daniel'in meleğe 1-3. ayetlerde anlatılan olayların sonunun ne olacağını sorduğunu da görmüştük:



Melek, 11. ve 12. ayetlerde Daniel'e verdiği cevabın devamında, biri bir dönemin başlangıcında, diğeri de aynı dönemin sonunda biten iki zaman diliminden bahseder:





---

## 1290 GÜNÜN SONU, İNSAN İÇİN LÜTUFUN BİTTİĞİ GÜNÜ TAM OLARAK BELİRTMEMEKTEDİR!

1290 günün sonu vaaz etme döneminin sonunu işaret ediyor, çünkü bu günden itibaren Mikail'in dirileceği zamandayız. Bu, 1290. güne geldiğimizde Miguel'in iki, altı, sekiz veya on iki saat, hatta iki veya üç gün içinde kalkabileceği anlamına geliyor. Vahiy, insan için lütuf zamanının ne zaman sona erdiğini Şeytan'ın bile bilemeyeceğini belirttiğinden, Mikail'in ne zaman dirileceği tam olarak bilinmeyecektir:

“Şeytan, Esav'ı Yakup'a karşı yürümesi için etkilediği gibi, sıkıntı anında kötülerini de Tanrı'nın halkını yok etmeye kışkırtacak. ... Kutsal meleklerin kendilerini koruduğunu görür ve günahlarının bağışlandığı sonucunu çıkarır; ama davalarının göksel tapınakta karara bağlandığını bilmiyor.”

(Son Etkinlikler, Sayfa 201)

1290 ve 1335 günlük zaman dilimlerinin grafiğini incelediğimizde de görebileceğimiz gibi, Daniel 12:12'deki 1335 günün sonu, azizlerin Tanrı'nın sesi aracılığıyla kurtuluşuyla örtüşmektedir. Bu şekilde anladığımızda 1335 güne değinen 12. ayetin “bekleyip bin üç yüz otuz beş güne ulaşana ne mutlu” denmesinin çok anlamlı olduğunu görüyoruz. “Kutsanmış” kelimesi “mutlu” anlamına gelir. 1335 günün sonuna ulaşanlar neden kutsanacak, sevinecek? Çünkü onlar, Tanrı halkının kurtuluşunun işaretlerini görecekler, üçüncü meleğin mesajında imanla ölenlerin kısmi dirilişini görecekler ve Daniel 12'nin 1-3. ayetlerinde bildirildiği gibi yüceltilecekler:

“..ama o zaman halkın, kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak.

2 Toprağın tozunda uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları ise utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.

3 Bilgeler gökkubbenin parlaklığıyla parlayacak; ve yıldızlar gibi birçoklarını sonsuza dek doğruluğa yönlendirenler.”

Bütün bunları görenler bereketlenmeyecek mi?

Kesinlikle olacaklar. Bu hayatta Tanrı sevgisi uğruna her şeyden vazgeçen, O'nun yeryüzündeki ismini yüceltmek için acı çeken ve evrenin önünde Tanrı'nın Kanununu onurlandıran, “sıkıntı zamanı” sırasında göksel mabedde şefaatsiz kalan azizler , Vahiy metninin bize açıkladığı gibi, onlara barış antlaşmasını duyuran Tanrı'nın sesiyle, kendilerini öldürmeye çalışan zalimlerden kurtuldukları için kutsanmışlar:

“Tanrı, İsa'nın gelişinin gün ve saatini konuşuyor ve halkıyla sonsuz antlaşmasını ilan ediyor. Bir cümleyi telaffuz ediyor ve kelimeler tüm dünyada yankılanırken susuyordu. Tanrı'nın İsraili gözleri yukarıya dikilmiş halde duruyor, Yehova'nın ağzından çıkan ve dünyanın her yerinde gök gürültüsü gibi yankılanan bu sözleri dinliyordu. Korkunç derecede ciddiydi. Her cümlelerin sonunda azizler alkışladılar: “Yüce!

Şükürler olsun!" Yüzleri Tanrı'nın yüceliğiyle aydınlandı ve Musa'nın Sina'dan indiğinde yaptığı gibi yücelikle parladılar. Kötüler görkemden dolayı onlara bakamadılar. Ve O'nun Şabat gününü kutsal tutarak Tanrı'yı onurlandıranlara sonsuz bereket duyurulduğunda, canavara ve onun heykeline karşı büyük bir zafer çığılığı duyuldu.

(İlk Yazılar, Sayfa 285 ve 286) (vurgu yapılmıştır)



---

Dolayısıyla 1335 günün sonuna ulaşanlar bereketli olacaktır.

1290 ve 1335 gerçek gün zaman dilimlerini Daniel 12'nin 1-3. ayetlerinde anlatılan olaylarla (Mikail'in ortaya çıkışı | sıkıntı zamanı | kurtuluş) ilişkilendirdiğimizde, dönemler, olayların sırası ve diğer olaylar arasında bir uyum göreceğiz. İncil'deki pasajlar ve ahir zamana işaret eden kehanet ruhu. Bunun bir örneği, Rabbin elçisi tarafından 1903 yılında Daniel 12 hakkında yazılan ve bu kitabın 2. ve 3. bölümlerinde yorumlanan ve şimdi tam anlamıyla anlam kazanan şu ifadedir:

"Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu, sıkıntı zamanından önce hepimizin anlaması gereken bir uyarıdır."

(Elyazmaları, Cilt 15, Sayfa 228 / Son Olaylar Sayfa 15) (vurgu yapılmıştır) 1903'te yazıldı.

Bu vahiy beyanı, Daniel 12'deki gerçek 1290 günü "sıkıntı zamanı"nın başlangıcından hemen önceki zaman olarak ve 1335 gerçek günün sonunu da "sıkıntı zamanı"nın sonu olarak anladığımızda son derece mantıklıdır. Dünya Pazar Kanunu'nun yayımlanmasından sonra "sıkıntı zamanı" başlayana kadar Tanrı'nın halkının beklemek ve vaaz vermek zorunda kalacağı süreye (1290 gün) bir referans verirken, aynı zamanda bize bu dönemin yaklaşık süresini de veriyoruz. "sorun zamanı". Bu nedenle Rab'bin elçisi Daniel 12'yi "sıkıntı zamanı"ndan önce anlamamız gerektiğini belirtti. Lütfen Daniel 12'nin 1260, 1290 ve 1335 günleri geçmişte olsaydı bu ifadenin bir anlam ifade etmeyeceğini unutmayın. Eğer devirler geçmişte olsaydı, Daniel hakkında anlaşılacak hiçbir şey olmayacağı için Rabbin elçisi yalan beyanda bulunurdu.

12, 1903 (zaman dilimleri zaten anlaşılıyordu ve bölümün 1-3. ayetlerinde anlatılan olaylar, on yıldan fazla bir süre önce Ellen G. White tarafından "Büyük Tartışma" kitabında açıklanmıştı ) ve orada "hepimizin" ihtiyaç duyduğu hiçbir şey olmazdı Kendisinin belirttiği gibi "sorun zamanından önce anlayın" .

Arıtılmış, beyazlatılmış ve tatlandırılmış...

Didaktik nedenlerden ötürü, doğrudan 1290 ve 1335 günlerinin anlaşılmasına odaklanmak amacıyla, 10. ayette melek tarafından bahsedilen "temizlenmiş, beyazlatılmış ve sınanmış" kelimelerinin ne anlama geldiğini açıklamayı bıraktık. Bunun nedeni, 1290 ve 1335 günlük zaman dilimlerini anlamak için daha derin bir muhakeme gerektirmesidir. 10. ayette Pazar Kanunu meselesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardından tüm dünyada güç kazanmasından kısa bir süre sonra Rabbin safında yer alan kişilerle ilgili ortaya çıkacak gerçeklerden bahsedilmektedir. Bu zamanda, vahiy metinlerinin bize gösterdiğine göre, kendilerini Rab'bin tarafına koyanlar arınacak, beyazlatılacak ve zulüm ve acılarla sınanacak. Bunu teyit eden bir vahiy metnini aşağıda sunuyoruz:

"Şimdiye kadar üçüncü meleğin mesajının gerçeklerini sunanlar genellikle basit alarmcılar olarak görülüyordu. Dini hoşgörüsüzlüğün Amerika Birleşik Devletleri'nde hakimiyet kazanacağı, Kilise ve Devletin Tanrı'nın emirlerini yerine getirenlere zulmetmek için birleşeceği yönündeki öngörülerini temelsiz ve saçma ilan edildi. Bu ülkenin hiçbir zaman başka bir şeye dönüşmeyeceği güvenle ifade edildi.

---

o ne idi: dini özgürlüğün savunucusu. Ancak Pazar gününün farz kılınması meselesinin yaygınlaşmasıyla birlikte, uzun süredir şüphe edilen ve anlatılan gerçek yaklaşıyor ve üçüncü mesaj, daha önce yaratılması mümkün olmayan bir etki yaratacak. ...

Böylece üçüncü meleğin mesajı duyurulacaktır. Maksimum güçle verilme zamanı geldiğinde, Rab mütevazı araçlarla çalışacak ve kendilerini O'nun hizmetine adanmış olanların zihinlerini yönlendirecektir. İşçiler, eğitim kurumlarının hazırlanmasından ziyade, O'nun Ruh'u'nun meshedilmesiyle vasıflandırılacaklardır. İman eden ve dua eden insanlar, Tanrı'nın kendilerine verdiği sözleri ilan ederek kutsal bir gayretle ilerlemeye zorlanacaklar. Babil'in günahları açıklanacak. Sivil otorite tarafından kilise ibadetlerinin dayatılmasının korkunç sonuçları, maneviyatın saldırıları, papalık gücünün sinsi ama hızlı ilerlemeleri; bunların hepsinin maskesi düşecek. ...

Pazar gününün dayatılması yönündeki hareket daha cesur ve kararlı hale geldikçe, yasa [halihazırda yayınlanmış olan Pazar Yasasının uygulanması] emirlerine uyanlara karşı uygulanacaktır .

Onlar para ve hapis cezasıyla tehdit edilecek ve bazılarının inançlarından vazgeçmeleri için bir yem olarak etkili pozisyonlar ve başka ödülleri ve avantajlar teklif edilecek. Ancak onun kararlı yanıtı şu olacaktır: "Bize Tanrı Sözü aracılığıyla hatamızı gösterin" - aynı koşullar altında Luther tarafından sunulan yanıtın aynısı...

Fırtına yaklaşırken, üçüncü meleğin mesajına inandığını iddia eden, ancak gerçeğe itaat ederek kutsanamayan büyük bir sınıf, konumlarını terk ederek düşmanın saflarına katılır. Dünyaya katılıp onun ruhuna katılarak, olaylara neredeyse aynı gözle bakmaya başladılar; ve sınav geldiğinde kolay, popüler tarafı seçmeye hazır dırlar. Zaten hakikate sevinmiş olan yetenekli ve hoş tavırlı adamlar, yeteneklerini

ruhları aldatır ve yanıltır. Eski kardeşlerinin en büyük düşmanı haline gelirler. ...

Bu zulüm zamanında, Rab'bin hizmetkarlarının imanı sınanacak, onlar yalnızca Tanrı'nın ve O'nun sözünün peşinden giderek sadakatle uyarıda bulundular. Kalplerinde hareket eden Tanrısal Ruh onları konuşmaya zorladı. Kutsal bir şevk ve güçlü bir ilahi dürtüyle harekete geçerek, Rab'bin onlara verdiği Sözü insanlarla konuşmanın sonuçlarını hesaplamayı bırakmadan görevlerini yerine getirirler.

Onlar ne dünyevi çıkarlarını göz önünde bulundurdular, ne de itibarlarını veya yaşamlarını savunmaya çalıştılar. Ancak üzerlerine muhalefet ve sitem fırtınası koptuğunda, dehşete kapılan bazıları şöyle haykırmaya hazır olacak: "Sözlerimizin sonucunu önceden bilseydik, susardık." Kendilerini zorluklarla çevrili buluyorlar. Şeytan onlara acımasız ayartmalarla saldırıyor. Üstlendikleri iş, yapabileceklerinin çok ötesinde görünüyor. Neredeyse teslim oluyorlar.

Onlara hayat veren coşku kaybolmuştu; ancak geri dönemezler.

Daha sonra çaresizliklerini hissederek, yardım arayarak güçlü olana sığınır. Söyledikleri sözlerin kendilerinin değil, kendilerine uyarıyı emreden Allah'ın sözleri olduğunu hatırlarlar. Allah onların kalplerine gerçeği koydu ve onlar bunu duyurmaktan geri duramadılar. ...

Muhalefet daha şiddetli bir karaktere büründüğünde, Allah'ın kulları şaşkına dönüyor; çünkü onlara krize onlar neden olmuş gibi geliyor. Ancak vicdan ve Tanrı Sözü onlara davranışlarının doğru olduğuna dair güvence verir; ve denemeler devam etse de, onlara dayanmak için güçleniyorlar...

Ancak İsa göksel tapınakta insanın şefaatchisi olarak dururken, Kutsal Ruh'un kısıtlayıcı etkisi halkın yöneticileri tarafından hissedilmektedir. ...

Üçüncü meleğin mesajının işlevini yerine getirebilmesi için hakikat düşmanlarının muhalefeti dizginlenecektir. verildiğinde

---

Son uyarı, Rab'bin şu anda aracılığıyla çalıştığı nüfuzlu kişilerin dikkatini çekecek ve onlardan bazıları bunu kabul edecek ve sıkıntı zamanlarında Tanrı'nın halkının yanında yer alacak."

(Büyük Tartışma, Sayfa 603-611) (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

Yukarıda sunulan Ellen G. White'ın "Büyük Tartışma" kitabından alıntılar , Pazar Kanununun ilan edilmesinden sonraki dönemde üçüncü meleğin mesajını vaaz edecek olan Tanrı'nın hizmetkarlarının maruz kalacağı çileyi anlatmaktadır. ABD'de ve öncesinde ıstırap dönemi başlıyor. Vurgulanan ayetler, Allah'ın kullarının şunlar olacağı gerçeğini vurgulamaktadır:

- "sıfırlanmış":

"Sınavlar devam etse de, bunlara dayanmak için güçleniyorlar..."

---

- "beyazlatılmış":

"Onları canlandıran coşku artık yok; ancak geri dönemezler. Sonra çaresizliklerini hissederek, yardım istemek üzere, güçlü olana sığınırılar."

- ve kanıtlanmış":

"Bu zulüm zamanında Rabbin hizmetkarlarının imanı sınanacak. Sayın"

Daniel 12'nin 10. ayetinde belirtildiği gibi bu dönemde.

## Zaman aralıklarını bağlama

Artık zaman dilimlerini (1260, 1290 ve 1335 gün) ele alan tüm ayetleri incelediğimize göre, Daniel 12 kehanetinde sunulan son olaylara dair genel bir bakış elde etmek için zaman dilimlerini birbirine bağlayabiliriz.

1260 günü incelediğimizde, İsa'nın dediği gibi, bu günler bittiğinde 1-3. ayetlerde bildirilen "şeylerin" gerçekleşeceğini gördük. 1-3. ayetlerde bildirilen "şeyler" şunlardır:

"Miguel ayağa kalkıyor | acı zamanı | kurtuluş"

Böylece, Tanrı'nın sesi vesilesiyle meydana gelen azizlerin kurtuluşunun, gerçek anlamda 1260 günlük sürenin sonunu işaret ettiği sonucuna varıyoruz. Daniel 12, aşağıdaki grafiğe ulaşıyor:

[-----Kutsal Ruh'un gücünün dağılımı-----]  
[-----1260 gün-----]

|

|

(?) Son  
Yağmurun Düşüşü

(?) Miguel ayağa kalkıyor... | TA\* | kurtuluş  
kapatır "Tanrının sesi"  
boş zaman



Pazar Yasasının Dökülmesi	Son Yağmur Dünya Kupası	O zamanlar Miguel Livramento	(İsa) Tanrı'nın insanları dirilsin
1	2	3 4	

Nerede:

1 - "Sürekli" olanın kaldırılması ve "yıkıcı iğrençliğin" yerleştirilmesi - Kanun tarafından dinlenme ve ibadet günü olarak Şabat'ın kaldırılması 1290 ve 1335 gerçek günlerinin başlangıcını işaret eden Dünya Pazarı - Daniel 12:11;

2 - Gerçek anlamda 1260 günün başlangıcını işaret eden üçüncü meleğin mesajının vaaz edilmesine güç vermek için Son Yağmurun yağmasıyla "kutsal halkın gücünün dağıtımının" başlaması (bir kez) , iki buçuk kez) - Daniel 12:7;

3 - Vaaz döneminin sonu, üçüncü meleğin mesajının tebliğinin sona ermesi. "O zaman Mikael ortaya çıkacak" ve "hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir dönem" başlayacak . Gerçek 1290 günün sonunu işaret eder - Daniel 12:1,7;

4 - Tanrı halkının kurtuluşu ve kısmi diriliş. "...halkınız, kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak. Toprağın tozu içinde uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları da utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak." 1260 ve 1335 günlerinin sonunu işaret eder - Daniel 12:1-3, 12.

Not: Daniel kitabı, kehanetlerin gerçekleşmesi açısından örtüşecek şekilde yazılmış olup, "vurgu ve pekiştirme için tekrar ilkesi" diyebileceğimiz bir prensibe göre sunulmuştur. Bu çalışmanın Ek 4'ünde Daniel kitabındaki kehanetlerin yapısı ve birbiriyle ilişkisi biraz daha ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Ayrıca bir diyagram da gösterilmiştir



Daniel kitabındaki kehanetlerin temsil ettiği zaman dilimlerini içeren ve bu kitabın yazılarını oluşturan kehanetleri karakterize eden paralelliği gösteren. Eğer okuyucu olarak Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliğinin bu çalışmada sunulan analiz yoluyla elde edilen Daniel 12'deki kehanet anlayışına göre kendini nasıl sunduğunu kontrol etmek isterseniz, bu eki okumanızı öneririz.



# Bölüm 7

---

Günlerin sonunda ayağa kalkacaksınız...

Meleğin anlattığı tüm dönemleri ve olayları anlayarak

Daniel 12. ayetteki vizyonda, meleğin 13. ayette söylediği sözlerin anlamını anlamamız yeterli:

“13 Ama sen sonuna kadar yoluna devam et; çünkü dinleneceksin ve günlerin sonunda mirasını almak için kalkacaksın.”

(Daniel 12:1-3)

Vahiyden alıntılanan bir metin, bu ayetin manasını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde çok açık bir şekilde bize bildirmektedir:

“Devlet sorumlulukları ve evrensel erişime sahip krallıkların sırları ile insanlar tarafından onurlandırılan Daniel, Tanrı tarafından O'nun elçisi olarak onurlandırıldı ve gelecek yüzyılların gizemlerine ilişkin birçok vahiy kendisine verildi. Kendi adını taşıyan kitabın yedinci ila on ikinci bölümlerinde kendisi tarafından kaydedilen harika kehanetleri, bizzat peygamber tarafından bile tam olarak anlaşılmamıştır; ancak yaşamının emekleri sona ermeden önce, kendisine "günlerin sonunda", yani bu dünya tarihinin döneminin sonunda yeniden dünyaya gelmesine izin verileceğine dair kutlu güvence verildi. onun konumu ve yeri. Allah'ın ilahi amaçla vahyettiği her şeyi anlaması mümkün değildi. Peygamberlik yazılarıyla ilgili olarak, “Bu sözleri kapatın ve bu defteri mühürleyin” diye emredildi; bunlar "zamanın sonuna kadar" mühürlenecekti. Melek bir kez daha Yehova'nın sadık elçisine “Git Daniel” diye emretti, “çünkü bu sözler sonun vaktine kadar kapalı ve mühürlüdür... Ama sen, sona git; Neden

---

dinleneceksin ve günlerin sonunda kendi payında olacaksın." Dan. 12:4, 9 ve 13."

(Peygamberler ve Krallar, Sayfa 239 – Kısa Özet Baskı) (vurgu yapılmıştır, italikler eklenmiştir)

Yukarıdaki metinde vurgulanan "günlerin sonunda" ifadesi Daniel 12:13'ten alıntıya gönderme yaptığı için parantez içine alınmıştır. Metin, Daniel 12:13'teki meleğin Daniel'e sadık kalmasını söylediğini açıkça ortaya koyuyor çünkü dünya tarihinin sonunda azizlerin mirasını almak üzere diriltilecek. Dolayısıyla "günlerin sonunda" tabiri 1290 ya da 1335 günü değil, dünya tarihinin günlerinin sonunu ifade etmektedir. Yani Daniel 12'nin 13. ayetinde melek Daniel'e sadece öleceğini söylüyor; ama o, azizlerin mirasını - sonsuz yaşamı - almak için İsa Mesih'in İkinci Gelişi vesilesiyle diriltilecekti, amin!

# Bölüm 8

---

## Sonuçlar

Daniel 12 kehanetinin tüm zaman dilimlerini ve bunlarla ilgili olayları içeren grafiği, onlar hakkında edindiğimiz anlayışın sonuçlarını analiz etmek için tekrar aşağıda sunuyoruz:

[-----1335 gün-----]

[-----1290 gün-----]

[-----1260 gün-----]



Nerede:

1 - "Sürekli" olanın kaldırılması ve "yıkıcı iğrençliğin" yerleştirilmesi - Kanun tarafından dinlenme ve ibadet günü olarak Şabat'ın kaldırılması 1290 ve 1335 gerçek günlerinin başlangıcını işaret eden Dünya Pazarı - Daniel 12:11;

2 - Kutsal halkın vaaz etmesine güç vermek için Son Yağmurun yağmasıyla "kutsal halkın gücünün dağıtımının" başlaması

---

Üçüncü meleğin mesajı, gerçek anlamda 1260 günün başlangıcını işaret eder (bir vakit, iki vakit ve yarım vakit) – Daniel 12:7;

3 – Vaaz döneminin sonu, üçüncü meleğin mesajının tebliğinin sona ermesi. “O zaman Mikael ortaya çıkacak” ve “hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir dönem” başlayacak . Gerçek 1290 günün sonunu işaret eder – Daniel 12:1,7;

4 – Tanrı halkının kurtuluşu ve kısmi diriliş. “...halkınız, kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak. Toprağın tozu içinde uyuyanların çoğu uyanacak; bazıları sonsuz yaşama, bazıları da utanca ve sonsuz dehşete kavuşacak.” 1260 ve 1335 günlerinin sonunu işaret eder – Daniel 12:1-3, 12.

Son Yağmuru almaya ve Tanrı tarafından üçüncü meleğin mesajını duyurmak için kullanılmaya, ardından mühürlenip oradan geçmeye hazır olmak için ruhsal hazırlığımız için Daniel 12'deki kehanet hakkında edindiğimiz anlayıştan bazı önemli sonuçlar çıkarabiliriz. Sonunda Tanrı'nın sesiyle özgürleşeceğimiz ve sevgili Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in dönüşünü sevinçle bekleyeceğimiz “sıkıntı zamanı” . Her birini aşağıdaki sayfalarda sunuyoruz.

A – Son Yağmurun bol miktarda yağması, Dünya Pazar Kanunu'ndan tam 75 gün sonra gerçekleşecek.

---

Daniel 12'nin 1260 ve 1335 günleri birlikte bitiyor. Böylece 1335 günden 1260'ı çıkarırsak:

$$\begin{array}{r} 1290 \\ -1260 \\ \hline = 75 \text{ gerçek gün} \end{array}$$

yani 1260 gün, 1290 ve 1335 günlerin başlamasından 75 gün\* sonra başlar. Dünya Çapında Pazar Kanunu 1290 ve 1335 günlerinin başlangıcını işaret ettiğinden, 1260 günün başlangıcını işaret eden Son Yağmurun bol miktarda yağması, Dünya Genelinde Pazar Kanunundan tam 75 gün sonra gerçekleşmelidir.

\*Not: "Son Olaylar" ve "Seçilmiş Mesajlar" kitaplarında Kutsal Ruh'un (Son Yağmur) ne zaman yağacağını kesin olarak bilmememiz gerektiğini belirten metinler vardır. Şu ana kadar sunulan akıl yürütme sırasını kaybetmemek için, bu çalışmanın Ek 5'inde her iki metin hakkında da yorum yapıyoruz. Okuyucu olarak siz de kendi bağlamları içinde usulüne uygun olarak yorumlanmış bu metinlerin analizini kontrol etmek isterseniz, yukarıda belirtilen eki okumanızı öneririz. "Son Olaylar" ve "Seçilmiş Mesajlar" kitaplarında bulduğumuz ifadelerle yol açan orijinal metni İngilizce olarak sunuyor ve bu metni bağlamı içinde anladığımızda sonuca zarar vermediği gösteriliyor. Son Yağmur'un bol miktarda yağmasının zamanı geldi.

B – Azap süresi yaklaşık 45 gün sürecektir

Daniel 12'nin 1290 ve 1335 günlerinin aynı olayla (Dünya Pazar Kanunu'nun yayımlanmasıyla) başladığını gördük. 1290 günün sonu, "zamanın" başlayacağı zamanı belirler.

ıstırap."\* Şimdi 1335 gün, Tanrı'nın halkının kurtuluş gününü işaret ediyor. Böylece 1335 günden 1290'ı çıkarırsak:

$$\begin{array}{r} 1335 \\ -1290 \\ \hline = 45 \text{ gerçek gün.} \end{array}$$

Bu, "sorun zamanının" yaklaşık süresi olacaktır . Vahiy 16'daki yedi belanın "sıkıntı zamanı" sırasında düşeceğini bildiğimiz için , 7 (yedi) belanın da bu zaman dilimi içinde düşeceğini biliyoruz.

\*Not: 1290 günün sonunun, Tanrı tarafından insana bahşedilen lütf süresinin sona ereceği tarihi belirlemediğini vurgulamak önemlidir, çünkü vizyonda çok açık bir şekilde anlatılmıştır: " O zaman Mikail, kalkmak...". İncil'deki "O zaman" pasajında kullanılan ifade, "Michael"ın, yani İsa'nın dirileceği, soruşturma yargılaması işini tamamlayacağı, lütf zamanının sona ereceği zamanın eşiğinde olacağımızı gösterir. insan ırkı. 1290 günün sonunda İsa'nın dirileceği ve lütfun sona ereceği zamanda olduğumuzu, yani İsa'nın gelişine çok az zaman kaldığını (günler, hatta saatler) söylemek daha basiretli ve doğrudur. sona ermek için lütf. Bunu söylüyoruz çünkü aşağıdaki metinde görebileceğimiz gibi, vahiy yazıları bize, Şeytan'ın bile lütfun insan için ne zaman sona ereceğinden tam olarak emin olamayacağını açıkça ortaya koymaktadır: "Şeytan, Esav'ı Yakup'a karşı yürümesi için etkilediği gibi, sıkıntı anında kötülerini de Tanrı'nın halkını yok etmeye kışkırtacak. ... Kutsal meleklerin kendilerini koruduğunu görür ve günahlarının başışlandığı sonucunu çıkarır; ama davalarının cennetteki tapınakta karara bağlandığını bilmiyor. (Büyük Tartışma, Sayfa 618)" (vurgu yapıldı, vurgu eklendi)

D – Elçi Pavlus'un tavsiyesine kulak verelim:

Daniel 12'yi anlamak, Tanrı'nın son olayları bize açıklamadaki büyük merhametini anlamamızı sağlar, böylece onlarla yüzleşmeye ve Tanrı'nın karakterini haklı kılmaya hazır oluruz.



---

Tanrı'nın bize Kutsal Ruhu'ndan iki kat pay vermesi ve karakter kusurlarımızın üstesinden gelmemizi sağlaması için dua edelim.

Bu nedenle elçi Pavlus'un verdiği öğüde kulak verelim:

“Şimdi kardeşler, aranızda emek verenleri, Rab yolunda size başkanlık edenleri ve size öğüt verenleri takdir etmenizi rica ediyoruz; ve yaptıkları işten dolayı

sevgiye son derece önem verdiğinizizi. Birbirinizle barış içinde yaşayın.

Kardeşler, size itaat etmeyenleri uyarmanızı, cesareti kırılmışları teselli etmenizi, zayıfları desteklemenizi ve herkese karşı sabırlı olmanızı da tavsiye ediyoruz.

Kimsenin kötülüğe karşılık başka bir kötülüğe karşılık vermesini önleyin; tam tersine, her zaman kendi aranızda ve herkese karşı iyiliğin peşinde olun.

Daima sevinin.

Durmadan dua edin.

Her şeyde şükredin, çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur.

Ruhu söndürmeyin.

Kehanetleri küçümsemeyin;

Her şeyi yargıla, iyi olana sımsıkı sarıl;

Kötülüğün her türlüşünden sakının.”

(I Selanikliler 5:12-22)

---

“Tanrı sizi her şeyde kutsasın; Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde ruhunuz, canınız ve bedeniniz suçsuz ve kusursuz olarak korunsun.”

(I Selanikliler 5:23)

Tanrı seni korusun.

# ek 1

---

“Keten giyinmiş adam” ifadesinden bahseden İncil pasajları

3. Bölümde, İsrail halkına verilen, dünyevi tapınaktaki kefarete gününü tartışan İncil metinlerini ve dünyevi tapınağın sembolizmini göksel tapınağın gerçekliğiyle birleştiren metinleri analiz ederek şu sonuca varıyoruz: Sonuç olarak, İncil'in, 1844'ten itibaren, Kefarete Günü'nde Mesih'i rahiplik makamında sunarken, tıpkı Kefarete Günü'nde görev yapan dünyevi başkâhin gibi, onu "keten giyinmiş adam" olarak nitelendirdiği sonucuna varılmıştır. Sığınak karasal töreni. Bu mantığa göre, İncil'in İsa'yı "keten giyinmiş adam" olarak tanıtırken, 1844 öncesindeki İsa'dan söz ettiği sonucuna varıyoruz . Ulaştığımız sonucu doğrulamak için aşağıda tümünü içeren bir liste sunuyoruz. İncil'de "keten giyinmiş adam" tabirini anlatan ayetler ve incelediğimiz Daniel kitabının 10 ve 12. bölümlerindeki pasajlar.

Gökteki tapınakta “keten giyinmiş adam” ifadesinin geçtiği tüm metinler :

1. Hezekiel 9:2-3 ve 11:

“Ve işte, her birinin elinde yıkıcı silahları olan altı adam kuzeye bakan yüksek kapıya doğru yola çıktı; bunların arasında keten giyinmiş, belinde bir mürekkep hokkası olan bir adam vardı; ve içeri girip tunç sunağın yanında durdular.

## Daniel 12 ve zaman dilimleri

---

3 Ve İsrail'in Tanrısının görkemi, üzerinde durduğu Keruv'dan evin girişine kadar yükseldi; ve belinde yazarın hokkası bulunan , keten giysili adama bağırdı .

11 Ve işte, keten giyinmiş, kuşağında mürekkep hokkası olan adam yine cevap verip dedi: Bana emrettiğin gibi yaptım.

(Hezekiel 9:2,3,11 – Almeida Study Bible – 1999)" (vurgu yapılmıştır)

### 2. Hezekiel 10:2, 6 ve 7:

"2 Ve keten giyinmiş adama söyleyip dedi : Tekerleklerin arasına, hatta kerubinin altına git, ve ellerine kerubilerin arasından çıkan yanan kömürleri doldur ve onları şehrin üzerine dağıt. Ve görüş alanıma girdi.

6 Ve öyle oldu ki, keten giysili adama, "Tekerleklerin arasından, kerubilerin arasından ateş alın" diye emretti ve o da içeri girip tekerleklerin yanında durdu.

7 Sonra bir Keruv, Kerubilerin arasından elini Kerubilerin arasındaki ateşe uzattı; ve onu alıp ketenler giyinmiş olanın ellerine verdi; o da onu alıp dışarı çıktı."

(Hezekiel 10:2,6,7 – Almeida Study Bible – 1999)" (vurgu yapılmıştır)

Hezekiel'in 9. ve 10. bölümlerinde anlatılan metinleri biri diğerinin devamı olacak şekilde bir arada sunuyoruz. Ellen G. White'ın yazdığı "Büyük Tartışma" kitabı bize yukarıdaki metinlerin gelecekte gerçekleşecek bir kehanet olduğunu gösteriyor. Öncelikle kitapta sunulan ve Hezekiel 9'dan alıntıya atıfta bulunan metinlerin sırasını sunuyoruz:

"

Ek 1 - 109 ifadesinden bahseden İncil pasajları

"keten giymiş adam"

---

"Zevklerinin çokluğuyla zenginleşen" "dünyanın tüccarları", "onun azabından korktukları için uzakta duracaklar, ağlayacaklar, yas tutacaklar ve şöyle diyecekler: Vay, vay bu büyük şehre!

İnce keten, mor ve kırmızı giysiler giymişti; altınla, değerli taşlarla ve incilerle süslenmiş! Çünkü bir saat içinde bu kadar zenginlik yok oldu." Vahiy 18:3, 15 ve 16.

Tanrı'nın gazap gününde Babil'in üzerine düşen hükümler bunlardır. Kötülüklerinin ölçüsünü doldurdu; Zamanı geldi; yıkıma hazırdır.

Tanrı'nın sesi halkının esaretine son verdiğinde, büyük yaşam çatışmasında her şeyini kaybetmiş olanlar korkunç bir uyanış yaşar. ...

Dünya, alay ettikleri, alay ettikleri, yok etmek istedikleri kişilerin salgın hastalıklardan, fırtınalardan ve depremlerden zarar görmeden geçtiklerini görüyor. Kendi yasasını çiğneyenlere karşı yakıcı bir ateş olan, kendi halkı için güvenli bir köşktür. ...

Halk aldatıldıklarını görüyor. Biri diğerini onu yıkıma sürüklemekle suçluyor; ancak hepsi bakanlara karşı en sert kınamaları yığmak için birleşiyor. Sadakatsiz papazlar hoş şeyler kehanetinde bulundular, dinleyicileri Tanrı'nın yasasını iptal etmeye ve onu kutsallaştırmak isteyenlere zulmetmeye yönlendirdiler. Şimdi çaresizlik içindeki bu öğretmenler, aldatıcı çalışmalarını dünyanın önünde itiraf ediyorlar.

Kalabalık öfkeyle dolu. "Kaybolduk!" haykırıyorlar; "ve sen bizim yıkımımızın sebebisin"; ve sahte çobanlara karşı çıkıyorlar. Onlara en çok hayran olanlar, onlara en korkunç lanetleri okuyacaklardır. Onları defneyle taçlandıran eller, onları yok etmek için ayağa kalkacak. Allah'ın halkını öldürmesi gereken kılıçlar, artık düşmanlarını yok etmek için kullanılıyor, her yerde fitne ve katliam var. ...

Kurtuluş işareti, "işlenen bütün iğrençlikler yüzünden inleyen ve inleyenlerin" üzerine yerleştirildi.

Şimdi Hezekiel'in vizyonunda yıkıcı silahlara sahip adamlar tarafından temsil edilen ölüm meleği ortaya çıkıyor ve kendisine şu emir veriliyor: "Onları yok edinceye kadar yaşlı erkekleri, genç erkekleri, bakireleri, çocukları ve kadınları öldürün; fakat bu işareti taşıyan her adama yaklaşmayın; ve benim kutsal alanımla başlayın." Peygamber şöyle diyor: "Ve evin önünde bulunan en yaşlı adamlardan başladılar."

Hezekiel 9:1-6. Yıkım işi, halkın ruhani koruyucuları olduklarını iddia edenler arasında başlıyor. İlk düşenler sahte gözetleme kuleleri oluyor. Acıyacak ya da bağışlayacak kimse yok. Erkekler, kadınlar, bakireler ve küçük çocuklar hep birlikte yok oluyor.

(Büyük Tartışma, Sayfa 653-657)" (vurgu yapılmıştır)

"Büyük Çatışma" kitabının metin dizisi, takip eden olayları anlatmaya devam ediyor. Kitap, Hezekiel 9'un gerçekleşmesiyle ilgili olayları aktardıktan sonra Hezekiel'in 10. bölümünde anlatılan olayların gerçekleşmesi olan sahneleri sunuyor:

"Kendi şiddetli tutkularının vahşi çekişmesi ve Tanrı'nın katıksız gazabının korkunç bir şekilde taşması karşısında, dünyanın kötü sakinleri - rahipler, valiler ve insanlar, zengin ve fakir, yüksek ve alçak - yenik düşecekler. "Ve onlar O gün Rabbin ölülerini, Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar; onların yası tutulmayacak, toplanmayacak ya da gömülmeyecek." Yeremya 25:33 (Büyük Tartışma, Sayfa 657)" (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metnin Hezekiel 10'daki kehanetin gerçekleşmesine işaret ettiğini daha açık bir şekilde anlamak için, bu bölümün sonunu anlamamız yanı sıra Yeremya'nın 25. bölümünün içeriğini de anlamamız gerekir. Yeremya kitabının 25. bölümü, 15. ayetten ona kadar

Ek 1 - 111 ifadesinden bahsedilen İncil pasajları

"keten giymiş adam"

---

38. ayette Tanrı'nın uluslara karşı gazabının kadehinden söz ediyor. Tanrı'nın gazabı kadehini kimin alacağını ve onu içmesi gerektiğini sunar (Tanrı'nın gazabı kadehi, az önce gördüğümüz "Büyük Tartışma " kitabının metninde bildirilen, Rabbin büyük ve korkunç Gününün yıkıcı olaylarıdır). Şimdi). Böylece, "Büyük Mücadele" kitabının metninde sunulan Yeremya 25:33'teki pasaj , Hezekiel'in 9. bölümündeki sahnelerle başlayan, Tanrı'nın gazap gününde meydana gelen büyük katliamı anlatmaktadır. yok edici melek, herkesi acımasızca öldürüyor. Katliamın bu açıklaması Yeremya kitabının 25. bölümünün sonuna kadar devam ediyor.

Bu bölümün 36'dan 38'e kadar olan ayetlerini okuyarak bunu kanıtlayabiliriz:

"36 Çobanların çılgınlığına, sürü sahiplerinin ulumalarına bakın!

Çünkü Rab onların otlağını yok ediyor.

37 Çünkü RAB'bin şiddetli öfkesi yüzünden onların huzurlu otlakları harap olacak .

38 Aslan yavrusu gibi evinden çıktı; Çünkü Rabbin şiddetli öfkesi ve kılıcının şiddeti yüzünden ülkeleri harabeye döndü .

(Yeremya 25:36-38 – Almeida Study Bible – 1999)" (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi, "Rabb'in gazabının közleri" ifadesi, Allah'ın gazap gününde, "keten giyinmiş adam" olan İsa'nın, onu fırlatıp atması sonucu gerçekleşecek olan katliamı ifade etmektedir. Hezekiel 10:2'de anlatılan yerdeki kömür şehri.

Gördüğümüz gibi Hezekiel 9 ve Hezekiel 10'un metinleri gelecekte de gerçekleşecek olan kehanetleri sunmaktadır. Bu, bu kehanetlerin 1844'ten sonra gerçekleşeceği anlamına gelir. Bu nedenle, " keten giyinmiş adam" ifadesi,

---

Bu iki metinde yer alan İsa, kanıtlamak istediğimiz gibi, 1844'ten sonraki bir dönemdeki İsa'dan söz etmektedir.

### 3. Daniel 10:5:

“Ve gözlerimi kaldırdım, baktım ve keten giyinmiş, belini Ufaz altınlarıyla kuşanmış bir adam gördüm.

(Daniel 10:5 – Almeida Study Bible – 1999)” (vurgu yapılmıştır)

### 4. Daniel 12:6:

“Ve nehrin suları üzerinde duran keten giysili adama dedi: Harikaların sonuna ne kadar var?

(Daniel 12:6 – Almeida Study Bible – 1999)” (vurgu yapılmıştır)

Sunulan bu son iki metin, bu kitabın 3. bölümünde zaten yorumlanmıştı. Orada, bu metinlerde “keten giyinmiş adam” ifadesinin 1844 öncesindeki Başkâhinimiz İsa'ya atıfta bulunduğunu gördük .

### 5. Daniel 12:7:

“Ve ırmağın suları üzerinde duran , keten giysili adamın , sağ elini ve sol elini göğe kaldırdığını ve ebediyen hayatta olanın üzerine yemin ettiğini duydum: bir vakit ve vakitlerden sonra ve yarım vakit, bir vakit ve kutsal halkın gücünü yok etmeyi bitirdikleri zaman, bütün bunlar yerine gelecektir.

(Daniel 12:7 – Almeida Study Bible – 1999)” (vurgu yapılmıştır)



Ek 1 - 113 ifadesinden bahseden İncil pasajları

"keten giymiş adam"

---

Bu metin, bu kitabın 3. bölümünde zaten yorumlanmış olan Daniel 12:6 ile aynı bağlama eklenmiştir. Dolayısıyla burada 1844'ten sonraki bir dönemde Başkâhînimiz olan İsa'ya atıf yapan "keten giyinmiş adam" terimini de görüyoruz.



## Ek 2

---

Ellen White'in 1844'ten Sonra Kesin Zaman Kehanetleri Hakkında Yazdıkları

Daniel 12'deki 1260, 1290 ve 1335 günlük dönemlerin 1844 yılından ileri olduğunu varsayarsak şu soruyu gündeme getirebiliriz:

Bu, 1844'ten sonra zamanın artık bir imtihan olmayacağını ve 1844'ten sonra peygamberlik zamanı hakkında kesin bir hesaplamanın artık yapılmadığını belirten, bilinen bazı vahiy metinleriyle çelişmez mi?

Bu soruyu açıklığa kavuşturmak için, ilham verici metinleri, sözleriyle ne söylediklerini değil, tam olarak ne söylemek istediklerini anlamak için nasıl analiz etmemiz gerektiğini anlamamız gerekir. Bu, yazdığı bazı ifadelerin geçerli, bazılarının ise geçerli olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece metni yorumlarken yanlış sonuçlara varmamıza yol açacak hatalara düşmememizi hatırlatır.

Ellen G. White'in bu metinlerinin doğru bir analizi "hermeneutik" ilkeleri kullanılarak yapılabilir. Bu ilkeler, Tanrı ya da Kehanet Ruhu tarafından belirlenmemiş olsa da, metinleri analiz etmek için çok faydalıdır. "Yorumbilim", İncil'den veya Ellen G. White'dan alınan bir metne, bu metnin ne anlama geldiğinin tam olarak anlaşılabilmesi için uygulanması gereken kurallar olarak tanımlanan ve birçok bilim adamı ve ilahiyatçı tarafından kabul edilen bir kurallar bütünüdür.

Hermeneutiğin ilkelerinden biri şunu belirtir:

"Ellen G. White'in bir metni ancak kendisini çevreleyen bağlam içinde anlaşılabilir"

(Una Advertencia, Sayfa 8 - Bölüm 11 - Marrian Berry) (vurgu yapılmıştır)

Bu, bir vahiy metnini incelerken, bu metnin tam olarak nerede geçerli olduğunu anlamamız ve metnin yanlış uygulanmasından kaçınmamız için, içine yerleştirildiği bağlamı analiz etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, söz konusu metinden önceki ve sonraki paragrafları dikkate almak, bağlamını belirlemek açısından önemlidir. Ayrıca ifadenin kime yazıldığını (mektup ise) ve hangi şartlarda yazıldığını da değerlendirmekte fayda var ki anlayabilelim. Bu yorum ilkelerini göz önünde bulundurarak 1844'ten sonra kesin bir zamanın olmadığını belirten vahiy metinlerini analiz edeceğiz.

Tarihsel bağlam (hemen hem de geniş):

Mesih'in gelişiyle ilgili mesaj ve ardından 1844'teki hayal kırıklığı, Vahiy kitabının 10. bölümünde peygamber Yuhanna tarafından, meleğin ona "kitabı yemesini" söylediği sırada önceden bildirilmişti . Yahya meleğe itaat etti ve kitabı yediğinde ağzında "bal kadar tatlı" bir şey vardı. Ancak onu yedikten sonra midesi "acımaya başladı." Kitap, İsa'nın 1844'teki İkinci Gelişine işaret eden mesajı temsil ediyordu.

Bu mesaj "bal kadar tatlıydı". Ancak belirlenen tarih geçip İsa gelmeyince mesaj acılaştı.

1844'teki büyük hayal kırıklığı hakkında yazan Rabbin elçisi, Tanrı'nın onu halkını sınamak için kullandığını belirtti:

"İsa'nın bekledikleri zamanda dönmemesi üzerine güvenenlerin hayal kırıklığına uğradığını gördüm. Bunu gizlemek Tanrı'nın amacıydı.

## Ek 2 - Ellen White'in 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

gelecek ve halkını bir karar noktasına getirecek. Mesih'in gelişiyile ilgili kesin bir zaman vaaz edilmemeseydi, Tanrı'nın belirlediği iş yerine getirilemezdi. Şeytan, birçok kişinin geleceğin ötesinde, hüküm ve lütfun sonu ile ilgili büyük olaylara bakmasına yol açıyordu. Halkın şimdiki zamana yönelik hararetle bir hazırlık arayışına yönlendirilmesi gerekliydi.

Zaman geçtikçe, meleğin işiğini tam olarak alamayanlar, mesajı küçümseyenlerle birleştiler ve hayal kırıklığına uğrayanlarla alay ederek onlara karşı çıktılar. Melekler, Mesih'in takipçisi olduğunu iddia edenlerin durumunu işaret ediyordu. Belirlenen sürenin geçmesi onları sınımış ve sınımıştı ve çoğu terazide tartılıp eksik bulunmuştu. Yüksek sesle ve açıkça Hıristiyan olduklarını ilan ettiler; ancak neredeyse her ayrıntıda İsa'yı takip etmeyi bıraktılar. Şeytan, İsa'nın takipçisi olduğunu iddia edenlerin durumuyla övünüyordu.

(İlk Yazılar, Sayfa 246)" (vurgu yapılmıştır)

Vahiy 10'da kehanet edilen 1844'teki büyük hayal kırıklığından sonra, Tanrı'nın halkını sınamak için Mesih'in İkinci Gelişinin belirli bir zamanının vaaz edilmesinden başka bir sonuç olmayacaktı.

Ancak bazı tatminsiz Hıristiyanlar, tekrar tekrar, İsa'nın İkinci Gelişiyile ilgili yeni tarihlere işaret eden yeni spekülâtif çalışmalar yürütmeye başladılar. Bu durum ardı ardına hayal kırıklıklarına yol açtı ve samimi Hıristiyanların cesaretini kırdı. Bu nedenle, ne zaman birisi Mesih'in İkinci Gelişi'ne işaret eden yeni bir peygamberliğin gerçekleşmesini göstermek için ayağa kalksa, Rab'bin elçisi, bu tür mesajları sunanların hatasını bildiren tanıklıklar yazması için Tanrı tarafından uyarılmıştı. Bunun gerçekleştiği bazı durumları aşağıda aktarıyoruz:

1) İsa'nın "gece yarısına" kadar dönmeyeceğini söyleyen Matta 25:6 metnine dayanarak, bazıları Mesih'in İkinci Gelişini 1851 yılının yedinci ayının (Yahudi takvimi) onuncu gününde bekliyorlardı.

Ellen G. White daha sonra hatasının açıkça ortaya çıktığı bir vizyona sahip oldu. Bu , "Primeiros Escritos" kitabında bulunur ve aşağıda sunulmuştur:

"O zaman 'sürekli' (Dan. 8:12) ile ilgili olarak 'kurban' sözcüğünün insan bilgeliği tarafından sağlandığını ve metne ait olmadığını ve Rab'bin bu şekilde düşünenlere doğru görüşü verdiğini gördüm. Kıyamet vaktinin feryatlarını verdi. 1844'ten önce birleşmenin olduğu dönemde neredeyse herkes "sürekli"yi anlamının doğru yolu konusunda hemfikir; ancak 1844'ten bu yana yaşanan karışıklıkta başka görüşler de barındırıldı ve bunu karanlık ve kafa karışıklığı izledi. Zaman 1844'ten bu yana bir sınav olmadı ve bir daha da olmayacak.

Rab bana, üçüncü meleğin mesajının gitmesi ve Rab'bin dağılmış çocuklarına duyurulması gerektiğini, ancak bunun zamana bağlı olmaması gerektiğini gösterdi. Bazılarının vaaz etme zamanı nedeniyle sahte bir heyecana kapıldıklarını gördüm; ama üçüncü meleğin mesajı zamanın olabileceğinden daha güçlüdür."

(İlk Yazılar, Sayfa 75) (vurgu yapılmıştır)

Dolayısıyla tarihsel bağlam, metinde bahsedilen "zaman" ın, 2300 akşam ve sabah kehanetinin yanlış anlaşılması nedeniyle, daha önce 1844 yılında vaaz edilen İsa'nın dönüş zamanı olduğunu göstermektedir. öncüler Adventistler. Dolayısıyla metinde yer alan " Zaman 1844'ten bu yana bir imtihan olmamıştır ve bir daha da olmayacaktır." ifadesi, Allah'tan, tarih için belli bir zaman vaaz eden bir mesajın olmayacağı anlamına gelmektedir.

## Ek 2 - Ellen White'in 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

Hayal kırıklığına ve sarsılmaya yol açan Mesih'in İkinci Gelişi.

2) Joseph Bates'in de aralarında bulunduğu bazı Hıristiyanlar, Kefaret Günü'nde Kutsal Alan'da yapılan kefarete koltuğuna keçi kanının yedi serpiştirilmesinin her birinin yapıldığı teorisine dayanarak hesaplamalar yaptılar ve Mesih'in 1851'deki İkinci Gelişine işaret ettiler. (Levililer 16), bir yıl anlamına geliyordu (1844 + 7 = 1851). Hatasını düzeltmek için şu hutbeyi okudu:

"Rab'bin 21 Haziran 1851'de Camden, New York'ta Rahibe White'a verdiği vizyonun kopyası. Rab bana mesajın iletilmesi gerektiğini ve zamana bağlı olmaması gerektiğini gösterdi; çünkü zaman bir daha asla sınav olmayacak. Bazılarının vaaz zamanından kaynaklanan sahte bir heyecana kapıldığını gördüm; Üçüncü meleğin mesajının kendi temeli üzerinde durabildiğini, onu güçlendirmek için zamana ihtiyacı olmadığını, güçlü bir güçle gideceğini, işini yapacağını ve doğrulukla kılacağını gördüm.

Bazılarının her şeyi gelecek sonbahara bağladığını gördüm; yani hesaplamalarını yapmak, mülklerini o zamana göre elden çıkarmak. Şunun için yanlı olduğunu gördüm: Her gün Allah'a gitmek yerine, o anki görevlerini hararetle bilmeyi arzularak, Allah'a sormadan, sanki bu sonbaharda işlerin biteceğini biliyormuş gibi önlerine bakıp hesap yapıyorlardı. günlük göreviniz nedir? - ÖRNEĞİN.

Beyaz."

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 1 – Sayfa 188 ve 189 / Lansing, Michigan'daki Vaaz, 5 Eylül 1891)" (vurgu yapılmıştır)

Bağlam bir kez daha metnin, İsa'nın İkinci Gelişi için belirlenmiş bir zamana işaret eden herhangi bir kehanetin artık olmayacağı gerçeğine gönderme yaptığını bize açıkça göstermektedir. Metinde, elçinin

---

Rab, bu Hıristiyanların hatasının, İsa'nın geleceğini ve işin o sonbaharda biteceğini bildiklerini varsaymaları olduğunu belirtir.

3) Sadece birkaç gün sonra, aynı hatayı yapan, adı belirtilmeyen başka bir adamı düzeltmek için, İsa'nın gelişini İsrail halkının 40 yıllık dönemine dayanarak 1884'e yerleştiren başka bir tanıklık yazdı. Sayı 13 ve 14'te anlatıldığı gibi (1844 + 40 = 1884) Kenan'a girmeden önce çölde dolaşıyordu:

"29 Haziran 1851'de Milton'da kopyalanmıştır, AAG

Bu, geçen Pazartesi yazılarımı araştırırken karşılaştığım belgeydi ve işte 1884'te zamanı işaretleyen ve teorilerini kanıtlamak için argümanlarını geniş bir alana yayan bir adamla bağlantılı olarak yazılmış bir başka belge. Jackson'da (Michigan) kamp toplantısında bana onun ne yaptığına dair haberler getirildi ve ben de insanlara bu adamın teorisini dikkate almamaları gerektiğini söyledim; çünkü tahmin ettiği olay gerçekleşmeyecekti. Allah'ın kendi kudretiyle yarattığı zamanlar ve mevsimler. Peki Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi? – Çünkü eğer O kullansaydı biz onu gerektiği gibi kullanamazdık. Bu bilgi, halkımız arasında bir durumla sonuçlanacak ve bu da Tanrı'nın, bir halkı gelecek olan o büyük günde hayatta kalmaya hazırlama işini büyük ölçüde geciktirecektir. Zaman heyecanı yaşamamalıyız. Tanrı'nın açıklamadığı zamanlar ve mevsimler hakkında spekülasyonlara kapılmamalıyız. İsa öğrencilerine "dikkat etmelerini" söyledi ama belirli bir süre için değil.

Onun takipçileri kendilerini Komutanlarının emirlerini dinleyenlerin konumunda bulmalıdır; Rab'in geliş zamanı yaklaşırken izlemeli, beklemeli, dua etmeli ve çalışmalıdır;



## Ek 2 - Ellen White'in 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

121

---

Ancak hiç kimse o zamanın tam olarak ne zaman geleceğini tahmin edemeyecek; çünkü "o günü ve saati kimse bilmiyor." Bir, iki, beş yıl içinde gelir diyemeyeceğiniz gibi, on, yirmi yıl da gelmez diyerek O'nun gelişini geciktiremezsiniz."

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 1 – Sayfa 190, 191)

Bağlamın aynı zamanda Hıristiyanların Mesih'in İkinci Gelişi için belirli bir zamanı vaaz ettikleri açıktır ve Rab'bin elçisi bu metinde buna karşı uyarmıştır. Metin bizi, 1844'ten önce gerçekleşecek diğer olayların belirli bir zamanını belirten kehanetlerin olamayacağı sonucuna götürmüyor.

4) 1885 yılında Bay JM'nin kızının gördüğü vizyonları açıklığa kavuşturmak için Garmin'e'nin Tanrı'dan değil Şeytan'dan gelen birçok olayla ilgili olarak Rab'bin elçisi şu tanıklığı yazdı:

"Bay Garmin'e'nin kızının vizyonlar görmesi niyetinde veya o da onun niyetinde; Ancak onlar Allah'ın damgasını taşımazlar. Bunlar, tecrübelerimizde karşılaştığımız pek çok benzer şeyle aynı karakterdedir; Şeytan'ın bir yanılığısıdır.

Ruhların düşmanının işini yapan bu fanatik gruplara Jackson kamp toplantısında olumlu bir şekilde beyanda bulundum; karanlıktaydılar. Ekim 1844'te denetimli serbestliğin sona ermesi konusunda büyük bir aydınlanmaya sahip olduklarını iddia ettiler.

Orada, Tanrı'nın 1844'ten bu yana verdiği mesajda kesin bir zamanın olmadığını bana göstermek için Rab'be hizmet edildiğini kamuoyuna açıkladım; ve dört beş kişinin büyük bir şevkle savunmaya adanmış bu mesajın sapkınlık olduğunu biliyordum. Bu zavallı kızın görüşleri Tanrı'dan değildi.

Bu ışık Cennetten gelmiyordu, zaman kısıydı; ama henüz son değildi. Yaşayan Tanrı'nın mührüyle mühürlenecek bir halkı hazırlamak için büyük bir iş yapılmalıydı."

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2, Sayfa 73) (vurgu yapılmıştır)

Metnin sırasını okumaya devam ettiğimizde, bir kez daha Rab'bin elçisinin kastettiği bağlamın, Mesih'in İkinci Gelişi ve lütfun kapanışı için tanımlanmış bir zamanı işaretlemek olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki metinden bazı alıntılar okuduğumuzda bu açıkça ortaya çıkıyor:

"Rab bana, kızınız Ana aracılığıyla Tanrı'nın size ve başkalarına gönderdiği iletilerin O'ndan olmadığını açıkça gösterdi. İlahi kimlik bilgileri sunmazlar. Kızı kontrol eden başka bir ruhtur. İçinde faaliyet gösteren düşmandır.

Bu tür tezahürler son günlerde giderek daha yaygın hale gelecektir. Birliğe, her türlü hakikate götürmezler ama ondan uzaklaşırlar.

Bu tezahürlerin Tanrı'dan olmadığına dair sahip olduğumuz kesin bir işaret, hatalı olduğunu bildiğimiz görüşlerinize aynı fikirde olmalarıdır. ... Bu vizyonlarda konuşulan bazı şeyler gerçekleşti; Ancak daha birçokları - Mesih'in dönüş zamanı, lütfun sonu ve gerçekleşecek olaylarla ilgili olarak -

kendi kehanetleri ve Ana'nın kehanetleri gibi bunların da tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.Ancak onlar hakkındaki açıklamaları çarpıtarak, onlara başka anlamlar yükleyerek ve aynı şekilde kandırarak, aldatılarak hatalarını mazur göstermeye çalıştılar.

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2, Sayfa 74, 76)" (vurgu yapılmıştır)

5) Başka bir olayda, ölüm döşeğindeyken birçok kişiyi iman etmeye teşvik eden samimi bir Hıristiyanı ikna etmekte oldukça zorluk yaşandı.

## Ek 2 - Ellen White'ın 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

İsa'nın 1894 yılındaki ikinci gelişine işaret eden hesaplamalarla ilgili muhakemesinde. Hatayı açıklığa kavuşturmak için şunu yazdı:

“Bir harita yapmıştım ve Kutsal Yazılara dayanarak Rab'bin belirli bir tarihte, sanırım 1894'te geri döneceğini gösterdim. Birçokları için bu mantık mükemmel görünüyordu. Hasta odasında onun güçlü öğütlerinden söz ettiler. En güzel sahneler önünden geçiyordu. Peki ilhamının kaynağı neydi? Acısını dindirmek için ona verilen morfindi.

Lansing, Michigan'daki kamp toplantımızda Avustralya'ya gelmeden hemen önce bu yeni ışık hakkında açıkça konuşmak zorunda kaldım. İnsanlara duydukları sözlerin ilhamın gerçeği olmadığını söyledi. Böyle bir hakikat gösterisini sunan muhteşem ışık, Kutsal Yazıların yanlış uygulanmasının sonucu oldu. Rab'bin işi 1894'te sona ermeyecekti. Rab'bin bana söylediği şeydi: “Bu doğru değil, ama birçoklarını garip yollara sürükleyecek ve bazılarının bu sunum konusunda kafası karışacak ve imanı terk edecek.” ...

Mesih'in ne zaman gelip gelmeyeceğini belirleyen hiç kimse gerçek bir mesaja sahip değildir. Tanrı'nın, Mesih'in gelişini beş yıl, on yıl ya da yirmi yıl geciktirdiğini söyleme yetkisi vermediğinden emin olun. “Siz de farkındasınız; Çünkü İnsanoğlu, sizin hiçbir şey düşünmediğiniz bir saatte gelecektir.”  
Matta 24:44”

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2, Sayfa 113 ve 114) (vurgu yapılmıştır)

Sunulan diğer metinlerde olduğu gibi bu metinde de bağlamın daha önce açıklananla aynı olduğunu doğruladık. Dolayısıyla bu metin 1844'ten sonra tanımlanmış bir peygamberlik döneminin olmadığını iddia etmemektedir.

6) Bu konuya açıklık getirmek amacıyla 1896 yılında bu konu hakkında zaman zaman şüphelere de yol açan bir vahiy metni yazılmıştır.

Vahiy 14'teki üç meleğin mesajları ve Vahiy 18:1'de anlatılan diğer meleğin mesajı hakkında duyurulan bazı hatalı öğretiler:

“Vahiy 14'ün, Tanrı'nın yargı saatinin geldiğini bildiren mesajı sonun zamanında verilmektedir; Vahiy 10. bölümdeki meleğin ise bir ayağı denizde, bir ayağı karada olarak tasvir edilmesi, mesajın uzak diyarlara taşınacağını, okyanusların geçileceğini ve denizdeki adaların son vahyin duyurusunu duyacağını gösteriyor. Dünyamıza uyarı mesajı.

“Sonra denizin ve yerin üzerinde durduğunu gördüğüm melek sağ elini göğze kaldırdı ve ebediyen diri olan, göğü, yeri, denizi ve bunların içindekileri yaratan Allah adına var olduğuna yemin etti: artık gecikme yok.” Kıyamet. 10:5 ve 6. Bu mesaj peygamberlik dönemlerinin sonunu duyuruyor. Rab'bi 1844'te görmeyi bekleyenlerin hayal kırıklığı, O'nun gelişini bu kadar hararetle bekleyenler için gerçekten de acıydı. Bu hayal kırıklığının gelmesi ve kalplerin ortaya çıkması Rabbin planındaydı.”

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2, Sayfa 108) (vurgu yapılmıştır)

Metinde vurgulanan ifade, 1844'ten sonra artık belirli peygamberlik dönemlerinin kalmayacağını ima ediyor gibi görünüyor. Ancak metinde üç meleğin mesajı ele alınıyor. Rabbin elçisi, Vahiy 10'daki mesajın, 1844'ten sonra tanımlanmış bir zamana ilişkin kehanetlerin artık olmayacağını değil, üç meleksel mesajın vaaz edildiği zamana işaret eden peygamberlik dönemlerinin sonunu bildirdiğini açıklar. Bu açıkça kanıtlanmıştır. Birkaç paragraf sonra Vahiy 10'un gerçekleşmesiyle ilgili olarak şunu söylediğini okuduğumuzda:

Ek 2 - Ellen White'ın 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

“Aynı Şeytan şu anda Tanrı'nın halkının imanını baltalamak için iş başında. Her yeni fikri benimsemeye hazır insanlar var. Daniel ve Vahiy peygamberlikleri yanlış yorumlanıyor. Bu insanlar , gerçeğin, Tanrı'nın bu özel işi yürütmesi için yönlendirdiği kişiler tarafından belirlenen zamanda ortaya çıkarıldığını düşünmüyorlar . Bu adamlar kehanetin gerçekleşmesinde adım adım ilerlediler ve bu işte kişisel deneyimi olmayanlar, Tanrı Sözü'nü almalı ve “onların sözüne”, yani Rab tarafından Rab tarafından yönlendirilmiş olanlara inanmalıdırlar. birinci, ikinci ve üçüncü melekse mesajların duyurulması.”

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2, Sayfa 111) (vurgu yapılmıştır)

Rab'bin elçisi ayrıca kendi zamanından önceki kehanetlere (1896) atıfta bulunarak şunları anlatır:

“Geçmişin peygamberlik tarihinde Allah'ın vaad ettiği her şey yerine gelmiş, gelecek olan her şey de O'nun emriyle gelecektir. Onun yerinde Allah'ın peygamberi Daniel vardır. John onun yerinde. Kıyamet'te Yahuda kabilesinin aslanı, Daniel kitabını kehanet bilginlerine açmış ve böylece Daniel onun yerine yükselecektir . O, gerçekleştirmelerinin eşliğinde dururken bilmemiz gereken büyük ve ciddi olaylarla ilgili olarak Rab'bin kendisine açıkladığı tanıklığını veriyor.”

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 2 – Sayfa 109) (vurgu yapılmıştır)

1896'da yazılan bu ifadede Ellen G. White, Daniel'in gelecek zaman kipiyle ortaya çıkacağını belirtiyor. Sunulan metnin ilk cümlesinde de hâlâ gerçekleşmesi gereken kehanetlerin olduğu açıkça görülüyor:

"Allah'ın geçmiş peygamberlik tarihinde gerçekleşeceğini belirttiği her şey yerine geldi ve henüz gelecek olan her şey O'nun emriyle gelecektir."

7) Vahiy 10'da peygamber Yuhanna'nın aldığı vizyonu da açıklayan başka bir vahiy metni, Mesih'in gelişine ilgili belirli bir zamanın duyurulmasının sona erdiğini bildirir:

"İnsanların belirli bir zamana dair başka bir mesajı olmayacak. Bu sürenin sonunda [Apoc. 10:4-6], 1842'den 1844'e kadar uzanan bir dönemde, peygamberlik zamanının kesin bir izi bulunamaz. En uzun sayım 1844 sonbaharına aittir."

(İncil Yorumu - Cilt 7, Sayfa 971 / Son Olaylar, Sayfa 32 ve 33)

Bu metinde, ilk cümlelerini okuduğumuzda, aslında 1844'ten sonra zaman kehanetlerinin olmadığını belirtiyor gibi geliyor bize.

Ancak metni önceki ve sonraki paragraflarıyla birlikte okuduğumuzda, 1844'ten sonra İsa'nın İkinci Gelişine işaret eden belirli bir döneme ilişkin kehanet edilen vaazların artık kalmadığını bir kez daha görüyoruz. Orijinal metni aşağıda sunuyoruz: Portekizce tercümesiyle birlikte "El Yazmaları, 59" da yer alıyor, böylece şunları görebiliriz:

### "Bölüm Başlığı: Vahiy

#### Bölüm 10

1-11 (Bölüm 14:6-12; Dan. 12:4-13). İsa'dan Daha Az Bir Kişi Değildir.--

## Ek 2 - Ellen White'in 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

---

Yahya gök gürültüsünün dile getirdiği gizemleri duydu, ancak kendisine bunları yazmaması emredildi. Yedi gök gürültüsüyle ifade edilen, Yahya'ya verilen özel ışık, birinci ve ikinci meleklerin mesajları altında ortaya çıkacak olayların bir tasviriydi. İnsanların bunları bilmesi iyi değildi, çünkü onların imanlarının mutlaka sınanması gerekiyordu. İçinde

Tanrı'nın emri en harika ve gelişmiş gerçeklerdir

ilan edilecek. Birinci ve ikinci meleklerin mesajları duyurulacaktı, ancak bu mesajlar kendi özel işlerini yapmadan önce daha fazla ışık açığa çıkmayacaktı. Bu, bir ayağı denizde duran ve zamanın artık gelmemesi gerektiğine dair çok ciddi bir yeminle ilan eden bir meleğin temsil ettiği bir şeydir. Meleğin ciddi bir yeminle ilan ettiği bu zaman, ne bu dünya tarihinin, ne de deneme süresinin sonu değil, Rabbimiz'in gelişinden önce olması gereken peygamberlik zamanının sonudur. Yani belli bir süre sonra insanlara başka bir mesaj gelmeyecek. 1842'den 1844'e kadar uzanan bu zaman diliminden sonra peygamberlik döneminin kesin bir izi bulunamamaktadır. En uzun hesaplama 1844 yılının sonbaharına ulaşır. Meleğin bir ayağı denizde, diğer ayağı karada olan konumu, Hz.

İleti. Geniş suları aşacak ve başka ülkelerde, hatta tüm dünyaya duyurulacaktır. Gerçeğin anlaşılması, mesajın memnuniyetle karşılanması, küçük kitabın yenilmesinde temsil edilir. Rabbimiz'in geliş zamanı ile ilgili hakikat, ruhlarımıza çok kıymetli bir mesajdı. "

(SDA İncil Şerhi, Cilt 7, s. 971, paragraf 8 / MS 59, 1900).

Tercüme:

"Bölüm Başlığı: VAHİY

Bölüm 10

1-11 (Bölüm 14:6-12; Dan. 12:4-13). İsa'dan başkası değil.

John, gök gürültüsünün ilan ettiği gizemleri duydu, ancak bunları yazmaması emredildi. Yedi gök gürültüsünün Yuhanna'ya verdiği özel ışık, birinci ve ikinci meleklerin mesajlarının duyurulması sırasında meydana gelecek olayların bir tanımıydı. İnsanların bunları bilmemesi daha iyiydi, çünkü eğer Tanrı'nın en harika ve en gelişmiş mesajları duyurulacaksa, onların imanları mutlaka sınanmalıdır. Birinci ve ikinci meleklerin mesajları duyurulmak üzereydi ama yeni bir ışık ortalıkta görünmüyordu. Bu mesajlar belirli bir etkiye sahip olmadan önce, bir ayağı denizde duran ve zamanın artık olmayacağına dair en ciddi yeminle ilan eden melek tarafından temsil edilmektedir. Meleğin ciddi bir yeminle ilan ettiği bu zaman, dünya tarihinin sonu ya da imtihan zamanı değil, peygamberlik zamanının sonudur.



## Ek 2 - Ellen White'in 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

Kurtarıcının gelişinden önce olacaktı. Yani insanlara belirli bir zamana ilişkin başka bir mesaj gelmeyecek. 1842'den 1844'e kadar uzanan bu zaman diliminden sonra peygamberlik zamanının kesin bir izini sürmek mümkün değildir. En uzun sayım 1844 yılının sonbaharına aittir. Meleğin bir ayağı denizde, diğer ayağı karada olan konumu, mesajın tebliğinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Denizleri aşacak, başka ülkelerde, tüm dünyaya tanıtılacak. Mesajın anlaşılması, mesajın minnettarlıkla karşılanması, kitabı yeme eyleminde temsil edilir. Mesih'in geliş zamanı hakkındaki mesaj ruhlarımız için değerli bir mesajdı."

(Adventist Biblical Commentary, Cilt 7, Sayfa 971, Paragraf 8 / El Yazmaları, 59, 1900) (vurgu yapılmıştır, vurgu eklenmiştir)

Rab'bin elçisi bu metinde, birinci ve ikinci meleklerin mesajlarının duyurulması yürürlüğe girmeden önce Tanrı'nın halkına yeni bir ışık verilmeyeceğini açıklar ve bu, Vahiy'de görülen, tek ayağı deniz üzerinde duran melek tarafından temsil edilir. 10.

Ayrıca meleğin "zaman artık olmayacak" derken, Mesih'in İkinci Gelişi için belirlenen zamanın artık bir sınav olmayacağına işaret ettiğini de açıklıyor. Bu, paragrafın son cümlesinde açıkça görülmektedir:

"Mesih'in geliş zamanı hakkındaki mesaj ruhlarımız için değerli bir mesajdı."

Dolayısıyla 1842'den 1844'e kadar olan dönemden sonra artık tanımlanmış bir peygamberlik zamanı çizgisinin olamayacağı yorumunu yaptığı cümle, aynı zamanda artık Mesih'in İkinci Gelişi için tanımlanmış bir zamana işaret eden bir mesajın da olamayacağı anlamına gelmektedir. Tarihsel bağlamı incelediğimizde bunun aynı zamanda hayal kırıklığının 1844'ten sonra değil, 1844'te yaşanacağı anlamına da geldiğini görüyoruz.

---

2300 öğleden sonra ve sabah kehanetinde anlatılan zaman diliminin sonuna değinen ilk notlar 1844'ü değil 1843'ü işaret ediyordu. Metin, bu hareketin gerçekleştiği yıllar olduğu için 1842'den 1844'e kadar olan yılları kapsamaktadır. zirveye ulaştı ve kehanetin gerçekleşmesi beklenen tarih de belirlendi: 22 Ekim 1844.

1844 öncesindeki belirli bir zamana ilişkin kehanetleri ele alan vahiy metinlerini analiz ettikten sonra, bu tür uyarılar yazıldığında, aslında burada, Allah'ın kavmine İkinci Kıyamet için belirli bir zamana işaret eden bir mesajın artık bulunmadığına işaret ettiğini doğruladık. Mesih'in 1844'ten sonra gelişi ve dolayısıyla zaman artık bir sınav olmayacaktı ve 1844, belirli bir zamana işaret eden tüm kehanetlerin sonunu işaretlemiyordu. Bu konuyu ele aldığı diğer tüm metinlerde de aynı şeyi görmek mümkündür.

Ayrıca Mukaddes Kitabın, 1844'ten itibaren gerçekleşecek kesin bir zamanı işaret eden kehanetlerin bulunduğunu bildirdiğini vurgulamak da önemlidir. Bu nedenle, 1844'ten itibaren kesin bir zamanı bildiren kehanetlerin bulunmadığı ifadesi, Mukaddes Kitapla çelişecektir. Aşağıda, Kutsal Kitapta yer alan ve 1844 öncesindeki kesin bir zamana işaret eden bazı peygamberlik niteliğindeki metinlerin bir listesi yer almaktadır:

"Gördüğün on boynuz, henüz bir krallık almamış, ama canavarla birlikte bir saatliğine kral olma yetkisini almış olan on kraldır." (Vahiy 17:12)

"Dolayısıyla onun belaları bir günde gelecektir: Ölüm, matem ve açlık; ve o ateşte yok olacak; çünkü ona hükmeden Rab Tanrı güçlüdür." (Vahiy 18:8)

## Ek 2 - Ellen White'ın 1844'ten sonra kesin zaman kehanetleri hakkında yazdıkları

---

"Ve azaplarından korktukları için uzakta durup şöyle diyorlar: Eyvah! Orada! Seni büyük şehir, Babil, sen kudretli şehir! Çünkü hükmü bir saat içinde geldi." (Vahiy 18:10)

"Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanıncaya kadar dirilmediler. Bu ilk diriliş." (Vahiy 20:5)

Dolayısıyla Ellen G. White'ın Tanrı'dan ilham alan bir peygamber olduğuna inandığımız için, 1844'ten sonrasını gösteren kesin bir kehanet olmadığını iddia etmeyeceğini, bunun İncil'e aykırı olacağını düşünüyoruz.



## Ek 3

---

Daniel 8:13'teki "yıkıcı suç" terimi neden Daniel 12:11'deki "ıssızlığa yol açan iğrençlik" ya da "ıssızlığa yol açan iğrençlik" (King James Versiyonu çevirisi) ifadeleriyle ilişkilendirilemiyor ?

Orijinal İbraniceye baktığımızda Daniel 8:13'te geçen "yıkıcı günah" ifadesinin kullanıldığını görüyoruz.

João Ferreira de Almeida Düzeltildi ve Güncellendi), aşağıdaki ifadenin İbranice çevirisidir:

פֶּשַׁע שׁוֹמֵם  
pesha' utanç

Peşa terimi orijinal İbranice İncil'de 93 kez geçmektedir.

İncil'de bulunan tüm pasajlardan 84'ünde " günah " çağrışımına (anlamına) sahip olan " ihlal " olarak tercüme edilmiştir (orijinal metnin en sadık tercümesi olarak kabul edilen King James Versiyonu tarafından). ). Örnek olarak peşa tabirinin bu şekilde tercüme edildiği 84 ayetten üçünü aşağıda sunuyoruz :

"Ondan sakının, sesini dinleyin ve ona isyan etmeyin, çünkü o sizin günahınızı bağışlamayacaktır; çünkü içinde benim adım var."

(Çıkış 23:21)

"Neden suçumu bağışlamıyorsun ve suçumu ortadan kaldırmıyorsun? Şimdilik toprağın içinde yatacağım; ve eğer beni ararsan artık olmayacağım."

(Eyub 7:21)

"Haksızlığa son vermek, günahlara son vermek, suçun kefareti ödemeni, sonsuz doğruluğu sağlamak, görünüm ve peygamberliği mühürlemek için halkın ve kutsal kent üzerine yetmiş hafta belirlendi. Kutsal Olan'ı, dos Santos'u meshetmek için."

(Daniel 9:24)

Okuyucu, orijinal İbranice'de peşa terimini içeren tüm pasajları kontrol etmek isterseniz , bu terimin eski versiyonda sunulduğu tüm pasajları içeren bir listeyi aşağıda alıntılıyorum.

vasiyet:

Yaratılış 31:36; 50:17; Çıkış 22:9; 23:21; 34:7; Levililer 16:16; 16:21; Sayılar 14:18; Yeşu 24:19; I Samuel 24:11; 25:28; I. Krallar 8:50; Eyüp 8:4; 13:23; 14:17; 31:33; 33:9; 34:6; 34:37; 35:6; 36:9; Mezmurlar 5:10; 19:13; 25:7; 32:1; 32:5; 36:1; 39:8; 51:1; 51:3; 59:3; 65:3; 89:32; 103:12; 107:17; Özdeyişler 10:12; 10:19; 12:13; 17:9; 17:19; 19:11; 28:2; 28:13; 28:24; 29:6; 29:16; 29:22; İşıya 24:20; 43:25; 44:22; 50:1; 53:5; 53:8; 57:4; 58:1; 59:12; 59:20; Yeremya 5:6; Ağıtlar 1:5; 1:14; 1:22; Hezekiel 14:11; 18:22; 18:28; 18:30; 18:31; 21:24; 33:10; 33:12; 37:23; 39:24; Daniel 8:12; 8:13; 9:24; Amos 1:3; 1:6; 1:9; 1:11; 1:13; 2:1; 2:4; 2:6; 3:14; 5:12; Mika 1:5; 1:13; 3:8; 6:7; 7:18.

Bu pasajların hemen hemen hepsinde "ihlal" olarak tercüme edilen İbranice peşa teriminin "günah" anlamına geldiğini görmek kolaydır . Peşa terimi yalnızca 9 kez farklı çevrilmiştir, bunlardan üçü doğrudan "günah" olarak çevrilmiştir.

### Ek 3 - Yıkıcı İzinsiz Giriş x Yıkıcı İğrençlik 135

Sham terimi İncil'de 92 kez geçiyor ve bunların 49'unda "ıssızlık" olarak çevriliyor. Bu terimin tercümesi konusunda ilim adamlarının görüş birliğine vardıkları için biz onu bu şekilde kabul edeceğiz. Bu nedenle elimizde:

İbranice Terim	Portekizce çeviri
peşa	İhlal (günah)
ayıp	İssızlık

Metne anlam kazandırmak için İbranice terimi tercüme ettiğimizde, "ıssızlığın ihlali" veya "ıssız edici ihlal" ile karşı karşıya kalacağız.

"Yıkıcı iğrençlik" olarak çevrilen ifade (İncil)

Almeida Çalışması – 1999) veya "ıssızlığı getiren iğrençlik" (King Daniel 12:11'de sunulan James Versiyonu, orijinal İbranice ifadeden gelir:

שִׁקְוֹט שָׂמַח  
shiqquwts utanç verici

Şikkut terimi orijinal İbranice İncil'de 28 kez geçmektedir.

20 kez doğrudan "iğrençlik" olarak tercüme edilir ve açık bir "putperestlik" veya putperestlik çağrışımına sahiptir . Örnek olarak şu şekilde tercüme edilen şikûwt tabirini içeren 20 ayetten üçünü aşağıda sunuyoruz :

"Süleyman Saydalıların tanrıçası Aştoret'in ve Ammonluların iğrençliği Milkom'un peşinden gitti."

(I. Krallar 11:5) (vurgu yapılmıştır)

“Öküzü öldüren adam cinayet işleyen gibidir; Kuzu kurban eden, köpeğin boynunu kıran gibi; Domuz kanı sunan kişi gibi adak sunan kişi; Buhur yakan, bir putu kutsayan gibidir. Bunlar kendi yollarını seçtikleri ve ruhları iğrençliklerinden hoşlandıkları için , ben de onlar için felaketi seçeceğim ve korktukları şeyi başlarına getireceğim; Çünkü ağladım, kimse cevap vermedi, konuştum, dinlemediler; fakat onlar benim gözümde kötü olanı yaptılar ve hoşlanmadığım şeyi seçtiler.”

(İşaya 66:3-4) (vurgu yapılmıştır)

“Birçoklarıyla bir hafta süreyle sağlam bir antlaşma yapacak; hafta ortasında kurbanı ve tahıl sunusunu durduracak; Yıkıcı , belirlenmiş olan yıkım onun üzerine gelinceye kadar, iğrençliklerin kanadında gelecektir.”

(Daniel 9:27) (vurgu yapılmıştır)

Eğer siz okuyucu, orijinal İbranice'de şikkût terimini içeren tüm pasajları kontrol etmek isterseniz, bu terimin Eski Ahit'te sunulduğu tüm pasajları içeren bir listeyi aşağıya aktarıyorum:

Tesniye 29:27; I. Krallar 11:5; 11:7; 2 Krallar 23:13; 23:24; 2 Tarihler 15:8; İşaya 66:3; Yeremya 4:1; 7:30; 13:27; 16:18; 32:34; Hezekiel 5:11; 7:20; 11:18; 11:21; 20:7; 20:8; 20:31; 37:23; Daniel 9:27; 11:13; 12:11; Hoşea 9:10; Nahum 3:6; Zekeriya 9:7.



## Ek 3 - Yıkıcı İzensiz Giriş x Yıkıcı İğrençlik 137

Yapılan analize dayanarak şunları elde ettik:

İbranice Terim	Portekizce çeviri
Şikkutlar	iğrençlik (putperestlik)
ayıp	issizlik

İbranice orijinallerini inceledikten sonra, " iğrençlik " olarak tercüme edilen İbranice "şikkuts" teriminin, "ihlal" olarak tercüme edilen "peşa" teriminden farklı olduğunu ve farklı bir anlama sahip olduğunu doğruladık. Bu nedenle şartlar:

"pesha` shahem" (yıkıcı ihlal) ve

"shiquwts sham" (yıkıcı iğrençlik)

farklı anlamlara sahiptir ve aynı olaya gönderme yapmaz. Ellen G. White'in hiçbir yazısının bu iki terim arasında bir bağlantı kurmadığını veya Daniel 8'in kehanetinde yer alan 2300 öğleden sonra ve sabah dönemi ile dönemler arasında bir paralellik kurmak için bu iki terimin ilişkilendirilmesini haklı çıkarmadığını da vurgulamakta fayda var. Daniel 12'de yer alan 1290 ve 1335 günlerin sayısı.

Bu ekte sunduklarımızı özetlersek, İbranice " peşa' shahem " teriminin tercümesi olan Daniel 8:13'teki "issiz edici günah " teriminin "issiz edici iğrençlik" terimiyle aynı anlama gelmediğini görüyoruz. İbranice terimin çevirisi

"shiquwts ayıp". Çünkü "peşa" ile "şikquvt" kelimeleri aynı anlama gelmemektedir.



# Ek 4

---

Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

Bu eserin inceleme konusu olan Daniel kitabının yalnızca on ikinci bölümü peygamberlik bilgileri içermemektedir. İkinci, yedinci, sekizinci, dokuz, on ve on birinci bölümlerin içeriğinde de kehanetler yer alıyor. Daniel, Tanrı'dan, gezegenin tarihi geliştikçe daha iyi tanımlanabilmeleri için, Dünya'ya hakim olacak güçlerin her birinin ortaya çıkma sırasını ve özelliklerini açıklayan vizyonlar aldı.

Daniel kitabındaki kehanetler, ilahiyatçıların "vurgu ve açıklama için tekrar ilkesi" adını verdikleri bir prensibe göre yazılmıştır. Bunun nedeni, bu kitabı okurken ilerledikçe, takip eden kehanetlerin daha önceki kehanetlerde önceden tahmin edilen olayları vurgulaması ve bilgiyi genişletmesi, yani önceki bölümlerde açıklanan peygamberlik olayları hakkında yeni ayrıntılar sunması, böylece Gelecekteki olayları daha iyi anlayın. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki örneğe bakalım:

Daniel 2'nin kehanetinde Babil kralı Nebukadnetsar, başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı da demirden olan büyük bir heykel gördü. demirden, kilden bir parça. Ellerin yardımı olmadan büyük bir taş fırlatıldı ve heykelin kil ayaklarına çarptı. Daha sonra demir, kil, tunç, gümüş ve altın birlikte ezildi (Daniel 2:32-

35). Daniel rüyayı krala yorumlarken şunları söyledi:

"37 Sen, ey kral, göklerin Tanrısının kendisine krallık, güç, kuvvet ve yücelik verdiği kralların kralı;

38 Nerede yaşarlarsa yaşasınlar insançocukları, kırdaki hayvanlar ve havadaki kuşlar, hepsine hükmedesin diye onun ellerine teslim edildi; sen altın başşın.

39 Senden sonra seninkinden daha aşağı düzeyde başka bir krallık çıkacak; ve tüm dünyaya egemen olacak tunçtan üçüncü bir krallık.

40 Dördüncü krallık demir kadar güçlü olacak; çünkü demir her şeyi kırar ve ezer; Demir her şeyi kırdığı gibi, onları da parçalayacak, parçalayacak.

41 Gördüğün ayakların ve ayak parmaklarının bir kısmı çömlekçi çamurundan, bir kısmı da demirden yapılmıştı; bu bölünmüş bir krallık olacak; yine de onda demir sertliğinde bir şeyler olacak; çünkü demirin çamurla karışık olduğunu gördün.

42 Ayak parmaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı kilden olduğu gibi, krallık da bir yandan güçlü, diğer yandan zayıf olacak.

43 Demirin kil ile karıştığını gördüğüne gelince, onlar evlilik yoluyla karışacaklar, ama demirin kil ile karışmadığı gibi birbirlerine bağlı olmayacaklar .

44 Fakat bu kralların günlerinde göklerin Tanrısı hiçbir zaman yıkılmayacak bir krallık kuracak; bu krallık başka bir kavmin eline geçmeyecek; bütün bu krallıkları ezip yok edecek, ama kendisi sonsuza dek ayakta kalacak;

45 Dağdan ellerin yardımı olmadan bir taşın kesildiğini ve demiri, tuncu, kili, gümüşü ve altını kırdığını nasıl gördün? Büyük Tanrı krala gelecekte ne olacağını bildirdi. Rüya kesindir ve yorumu sadıktır."

(Daniel 2:38-45) (vurgu yapılmıştır)

Az önce okuduğumuz İncil metninde Daniel, Kral Nebuchadnezzar'a heykelin vizyonunun yorumunu veriyor. Heykel

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

Bu ilk görünümde, Tanrı'nın krallığının kesin olarak kurulacağı ve İsa'nın Baba ile birlikte Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi olarak hüküm süreceği Mesih'in İkinci Gelişine kadar tarih boyunca meydana gelecek olan krallıklar silsilesini temsil ediyordu. , bize her krallığın nasıl olacağına dair yalnızca bir fikir veriliyor. Böylece Daniel 2'deki kehanet Babil'i altın baş olarak sınıflandırır; ancak ikinci krallığa gelince, onun ne zaman hüküm süreceğini veya halefiyetinin nasıl gerçekleşeceğini belirtmeden, yalnızca Babil krallığından daha aşağı olacağını söylüyor.

Daniel 7'de peygamber, Daniel 2'de verilen krallıkların aynı dizisini temsil eden dört hayvanı gördüğü bir görüntü alır. Ancak bu sefer her krallık hakkında daha fazla ayrıntı eklenir. Bunu göstermek için aşağıda açıklamayı sunuyoruz.

Babil'den hemen sonra gelen ikinci krallığı temsil eden ikinci hayvan:

"5 Bakmaya devam ettim ve ayıya benzeyen ikinci hayvanın bir tarafının üzerinde durduğunu gördüm; ağzında, dişlerinin arasında üç kaburga kemiği vardı; ve ona dediler: Kalk, çok ye et.

(Daniel 7:5 - Almeida Study Bible - 1999)"

Babil'den sonra gelen krallığın Med-Pers olduğunu biliyoruz.

Bu vizyonda ikinci bir krallığın olacağı vurgulanmakta ve bilgi genişletilmektedir. Med-Pers'i oluşturan iki halktan birinin diğerine galip geleceğini (bu nedenle ayının bir tarafta durduğunu) ve Yunan fatihi büyük İskender tarafından tahttan indirileceğini bildirmektedir. Dolayısıyla Daniel 2 ve Daniel 7'deki vizyonları yorumlarıyla birlikte bir tabloya koyarsak, Daniel 7'deki vizyonun Daniel 2'deki vizyonda verilenleri (krallıkların sırası) vurguladığını ve anlamını genişlettiğini fark ederiz. :

Yorum 1. BABİL	Daniel 2	Daniel 7
(MÖ 612-539)	ALTIN BAŞ Babil	ASLAN Kartal Kanatları (kısa vadeli)
2. İRAN'DAN KORKU (MÖ 539-331)	AYI GÖĞÜSÜ VE KOLLARI GÜMÜŞ Krallıkta büyüdü	Babil'den daha aşağı bir taraf; Ağzınızda üç kaburga (3 kral)
3. YUNANİSTAN / MAKEDONYA (MÖ 331-168)	LEOPARIN GÖBEĞİ VE BALDIRLARI BRONZ büyük Diğer alemi) dünyanın üzerinde	Dört kanat (fethetme hızıyla)  Dört baş (İskender'den sonra krallık dörde bölünmüş)
4. PAGAN ROMA (MÖ 168 - MS 476)	DEMİR AYAKLAR Krallık demir kadar güçlü	KORKUNÇ HAYVAN Onu yuttu, parçaladı ve ayaklar altına aldı (uzun ömürlü ve zalimliğiyle bilinir)
ROMA 1 Zaman)	DEMİR AYAKLARI VE 5. PAPALIK KİL Krallık bölünmüş, güçlü ve zayıf gözleri ve ağız olan Boynuz, onun küstah evlilikle konuşmasının nedeni ile karışıyor, ancak ortaçağ papalığı değil Arayacağım	ON BOYNUZ VE (MS 476 - Ahir KÜÇÜK BOYNUZ gözleri ve ağız olan Boynuz, onun ile karışıyor, ancak ortaçağ papalığı değil
6. TANRI'NİN KRALLIĞI	ASLA YOK EDİLMEMEYEN OĞLUNUN	KRALLIĞI  Cennetin bulutlarıyla geldi;  Ona egemenlik verildi Sonsuz

Not: Bu çalışmanın amacı yalnızca Daniel 12'nin gelecekteki bir zaman için anlaşılmasının Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliğine nasıl uyduğunu göstermek olduğundan, her bir görümün yorumu, bu kitaptaki uyumuyla birlikte burada sunulmayacaktır. Kitabın tüm kehanet-edebi paralelliğini göstermek için. Yalnızca ilahiyatçıların ve İncil bilgilerin büyük çoğunluğu tarafından genel olarak kabul edilen formu içeren tablolar sunulacaktır.

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

---

Daniel 8. bölümdeki rüyette, krallıkların sırası Medya-Pers'ten başlayarak (çünkü Babil düşmek üzereydi) Daniel'in 2. ve 7. bölümlerindeki rüyelerde sunulan krallıkların sırasını vurgulayarak tekrar sunulur ve Bu krallıklar hakkında bilgi. 8. Bölüme bakıldığında dönemin "alt bölümü" diyebileceğimiz şeyi de görüyoruz.

Daha önce sunduğumuz "PAPAL ROMA" adlı tablomuzdaki "5" sayısı. İlk olarak 23 ve 24. ayetlerde Papalık Üstünlüğü 1 diyebileceğimiz şey sunulmaktadır:

"23 Ama saltanatının sonunda, suçluların sonu geldiğinde, öfkeli ve entrikacı bir kral ortaya çıkacak.

24 Gücü büyüktür, ama kendi gücüyle değil; muazzam bir yıkıma neden olacak, refaha kavuşacak ve ne isterse yapacak; Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek."

(Daniel 8:23, 24)

23 ve 24. ayetler, kendi gücüyle değil, devletin gücü üzerindeki etkisiyle büyük bir güce sahip olan, entrika uzmanı ortaçağ papalığını açıkça tartışıyor. Bu tesiriyle, zamanın güçlü ve mukaddes halkını, "sapkınlarını" yok etti. Bu üstünlük, iyi tanımlanmış bir dönem sürdü: 1260 yıl - İmparator Justinianus'un Roma Piskoposunu en yüksek papa olarak ilan ettiği MS 538'den, Fransız general Bertier'in Papa Pius VI'yı Roma'da hapsedtiği MS 1798'e kadar.

8. bölümün 25. ayetinde Yüceliğin ne olacağını görüyoruz  
Papalık 2:

25 Girişimlerindeki kurnazlıkla hileyi başarıya ulaştıracak, yüreğinde kendini yüceltecek ve dikkatsizce yaşayan birçok kişiyi yok edecek; prenslerin prensine karşı ayaklanacak ama insan elinin çabası olmadan kırılacak.

(Daniel 8:23, 24 – Almeida Study Bible – 1999)”

Az önce sunduğumuz 8. bölümün 25. ayeti, 23. ve 24. ayetlerde bahsedilen gücün aynısından bahsediyor: papalık.

Ancak bu, çok basit bir nedenden ötürü, 1260 yıllık aynı geçmiş döneme atıfta bulunamaz: Bu kez güç, insan elinin emeği olmadan kırılır. Papalık Üstünlüğü 1'de saltanat insan eliyle (Napolyon Bonapart döneminde General Bertier tarafından) kırıldı. Böylece insan elinin yardımı olmadan kırılacak olan saltanat Papalık Üstünlüğü 2 olacaktır. Papalık Üstünlüğü 2'nin Dünya Pazar Yasası'ndan sonra başlayacağını bu çalışmada sunulan çalışmadan da görmüştük.

Daniel 8'deki kehanetin işaret ettiği başka bir kanıt

Papalık Üstünlüğü 2, Pazar Kanunundan sonra 19. ayette yer almaktadır:

19 ve dedi: İşte, son gazap vaktinde ne olacağını sana göstereceğim; çünkü bu görüm, sonun belirlenmiş vaktine aittir.”

(Daniel 8:19)

Melek Daniel'e "gazabın son vaktinde" neler olacağına dair anlayış vereceğini ve "bu rüyetin sonun tayin edilmiş vaktine işaret ettiğini" söyler. Daniel, Medya-Pers ve Yunanistan krallıklarını simgeleyen koç ve keçi vizyonunu, küçük boynuz vizyonunu ve 2300 akşam ve sabah vizyonunu görmüştü (Daniel 8:3-14). 2300 akşam ve sabah vizyonununun 1844 yılına kadar uzandığını anlıyoruz. Hayvanların vizyonu ve 2300 akşam ve sabah vizyonu ise



#### Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

---

Sabahlar zaten geçmişte gerçekleşmiş olduğundan, 19. ayette meleğin kastettiği tek görüntü Küçük Boynuz ile başlayan görüntüdür. Daha sonra Küçük Boynuz'un görüntüsü hakkında yorum yapan melek, az önce incelediğimiz 23, 24 ve 25. ayetlerde yazılanları Daniel'e bildirir. 25. ayet "insan elinin çabası olmadan kırılacak" güçten , yani Papalık Üstünlüğü 2'den bahsederken, 19. ayet aynı zamanda Papalık Üstünlüğü 2'den de bahsediyor.

Daniel kitabındaki kehanetlerin Papalık Üstünlüğü 2'yi öngördüğünü anladığımızda, bu kitaptaki paralellikler tablosunu, Daniel 8'in vizyonunun anlayışını PAPAL ROMA döneminin alt bölümlerine ekleyerek yeniden yapabiliriz. Böylece Daniel 9'da 70 haftalık süre peygambere açıklanmaktadır; bu, Daniel 8'de verilen 2300 akşam ve sabah kehanetinin bir parçasıdır; paralellikler tablomuzun başlığında Daniel'in 9. bölümü ile 8. bölümü de yer almaktadır. :

Yorum 1.	Daniel 2	Daniel 7	Daniel 8, 9
<b>BABİL</b> (MÖ 612-539)	ALTIN BAŞ Babil	ASLAN Kartal Kanatları (kısası süre)	
2. İRAN'DAN KORKU (MÖ 539-331)	AYI GÖĞÜSÜ VE KOLLARI GÜMÜŞ Krallığının kralları (3 Medya ve Pers) Babil	Bir tarafta yükseltilmiş; İki boynuz (Ağızdaki Üç kaburga ve Pers) (krallar)	Veri deposu (Ağızdaki Üç kaburga)
3. YUNANİSTAN / LEOPARD MAKEDONYA	AR GÖBEK VE UYLUKLAR BRONZ Fetih hızıyla başka bir krallık) büyük hızı	Dört kanat (büyük Yere değmeden) Dört kafa (krallığın fethi) İskender'den sonra dörde bölünmüş)	KEÇİ den (MÖ 331-168) (Dünya üzerindeki hakimiyetin)
4. PAGAN ROMA (MÖ 168 – MS 476. W.)	DEMİR AYAKLAR Krallık demir kadar güçlü	KORKUNÇ HAYVAN Yuttu, yaptı Parçalara kadar güçlü (uzun güneyle, doğuya ve uzun zamanını Zulüm attı)	KÜÇÜK BOYNUZ 1 endi ve ayaklar altına alındı Cennet ordusunun bir kısmı (azizleri takip edip öldürdüler)
5.1. PAPAL ROMA 1 (MS 476 – BARRO Saati büyüktür)	DEMİR AYAK VE ONLU BOYNUZ Krallık bölünmüş, güçlü ve zayıf, küstahta konuşanı birbirine karıştıracaklar – evlilik yoluyla ama kutsal bağlanacak	BOYNUZ VE BOYNUZ KÜÇÜK BOYNUZ 2 KÜÇÜK Boynuzlu gözleri ve ağzı onun birbirine karıştıracaklar – yitilecek değil	Sondan itibaren onun gücü gücüne göre değil Güçlü ve ortaçağ papalığını
5.2. PAPAL ROMA 2	bağlanacak		Aldatma başarılı olacak Kalbinde büyütülecek Prenslerin Prensine karşı ayaklanacak
6. TANRI'NIN KRALLIĞI FIRLATILMIŞ TAŞ Asla yıkılmayacak krallık		GÜCÜN OĞLUNUN KRALLIĞI İNŞAN ADAM Göğün bulutlarıyla geldi; Ona sonsuz egemenlik verildi	İNŞAN ELLERİNİN YARDIMI OLMADAN KIRILDI

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

Daniel kitabının 10. bölümünde peygamber, bir görüntüde İsa'yı kutsal keten giysi giymiş olarak görür (5 ve 6. ayetler). Bu eserin 3. bölümünde, tıpkı kitapta anlatıldığı gibi, dünyevi başrahiplerin dünyevi mabette kefarete gününde yaptıkları gibi, İsa'nın 1844'te göksel mabette kefarete işine başlamak için keten giydiğini incelemiştik. Levililer Kitabı, 16. bölüm Bu vizyonu aldıktan sonra Daniel, 11. ve 12. bölümlerde açıklanan kehaneti alır. 11. bölümde anlatılan kehanet, 8. bölümde olduğu gibi Med-Pers döneminde başlar ve krallıkların ardı ardına gelişini anlatır. İkinci Gelişte Mesih'in krallığının kurulması.

Bu kehanette 2, 7 ve 8. bölümlerde verilen krallıkların sırası bir kez daha vurgulanmakta ve anlayışı genişletilerek "vurgu ve genişletme için tekrar ilkesi" bir kez daha doğrulanmaktadır.

11. bölümün 1'den 15'e kadar olan ayetlerinde Daniel'e Pers krallarının tahta çıkışı ve Yunan yönetimi döneminin başlangıcı anlatılır, ardından da Greko-Kuzey ve Güney krallıklarının krallarının tahta çıkışı anlatılır. Makedon imparatorluğu ve çatışmaları, bu iki güç (Kuzey ve Güney) arasında çıkacak savaşların sonucunu gösteriyor. Bu çalışmanın amacı bu olmadığından, kuzey ve güneydeki kralların halefiyetini ayrıntılı olarak açıklamaya odaklanmayacağız.

11. bölümün 16. ayetinde, Mesih'in Dünya'ya ilk gelişi sırasındaki 20. ayete kadar uzanan Pagan Roma'nın egemenlik döneminin anlatımı başlar. Bu dönemde Pagan Roma'nın tarihi döneminin sonuna kadar Roma imparatorları Sezar olarak sınıflandırılmaya başlandı.

21. Ayet, Papalık Üstünlüğü 1 sırasında Papalık Roma'sının gidişatını anlatmaya başlıyor.

alçak, entrikalarla krallığı ele geçirecek ve Papalık Roma inancını benimsemeyen herkesin öldürüleceği "evanjelist" haçlı seferleri yoluyla hakimiyetini genişletmeyi isteyecek kadar kendini güçlendirecekti. Daha sonra Kudüs'ü Arapların elinden almak ve orada papalığı kurmak amacıyla yapılan Haçlı seferleri anlatılırken, anlatıldığı gibi bu kıtada da tam hakimiyet kurma çabasıyla çıkarlarının kendi toprakları olan Avrupa'ya dönmesi anlatılmaktadır. 28. ayette Daniel 11:21-28 ayetinin metnini bu anlayışa göre okuyabilmeniz için aşağıda sunuyoruz:

"21Sonra onun yerine, kendisine kraliyet onuru verilmeyen aşağılık bir adam çıkacak ; ama sessizce gelip entrikalarla krallığı ele geçirecek.

22 Onun önünden gelen tufan kuvvetleri yok edilecek; antlaşmanın prensi gibi onlar da kırılacak.

23Onunla olan ittifakına rağmen hileye başvuracak; az insanla yükselecek ve güçlenecek.

24 Ayrıca eyaletin en verimli yerlerine sessizce gelecek ve ne atalarının ne de babalarının babalarının asla yapmadığını yapacak: Ganimeti, ganimeti ve malları aralarında paylaşacak; ve projelerini kalelere karşı planlayacak ama belli bir süre için.

25 Büyük bir ordunun başında, Güney kralına karşı gücünü ve cesaretini artıracak; Güney kralı büyük ve çok güçlü bir orduyla savaşa çıkacak ama galip gelemeyecek çünkü ona karşı planlar yapacaklar.

26 Yemeğini yiyenler onu yok edecek, ordusu yok edilecek ve birçokları delinerek düşecek.

27 Bu iki kral da kendilerini kötülük yapmaya adayacaklar ve aynı sofrada yalan konuşacaklar; ama bu başarılı olmayacak, çünkü son belirlenen zamanda gelecek.

#### Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

28 O zaman kötü adam ülkesine büyük bir zenginlikle dönecek ve yüreği kutsal antlaşmaya karşı çıkacak. Dilediğini yapacak ve kendi ülkesine dönecek.”

(Daniel 11:21-28) (vurgu yapılmıştır)

11. bölümün 29. ve 39. ayetleri arasındaki bölüm hikayenin başka bir bloğunu sunuyor. Aynısını aşağıda sunuyoruz:

“29 Belirlenen zamanda yine Güney'e doğru ilerleyecek; ama bu son sefer ilki gibi olmayacak,

30 Çünkü Kittim'den gelen gemiler onun üzerine gelip onu üzecek; geri dönecek ve kutsal antlaşmaya karşı öfkelenecek ve ne isterse yapacak; ve geri döndüğünde kutsal antlaşmayı terk edenlerle ilgilenecek.

31 Ondan gelen güçler, kutsal alanımızı, kalemizi kirletecek ve günlük kurbanları alıp, yıkıcı iğrençliği pekiştirecek.

32Antlaşmayı bozanları dalkavuklukla saptıracak, Ama Tanrısını tanıyan halk güçlü ve etkin olacak.

33 Halkın bilgeleri birçok kişiye öğretecek; ama bir süre kılıçla, ateşle, esaretle, soygunla düşecekler.

34 Düşüklerinde onlara biraz yardım edilecek; ama pek çok kişi dalkavukluk yaparak onlara katılacak.

35 Bilge adamlardan bazıları sonun zamanına kadar sınanmak, arınmak ve bembeyaz olmak üzere düşecekler; çünkü bu, belirlenen zamanda hâlâ geçerli olacak.

36 Bu kral kendi iradesine göre yapacak, kalkacak ve kendisini her ilahın üstüne çıkaracak; Tanrıların Tanrısına karşı inanılmaz şeyler söyleyecek ve öfkesi geçinceye kadar refah içinde olacaktır; çünkü kararlaştırılan şey yapılacaktır.

37 Atalarının tanrılarına, kadınların arzularına ya da herhangi bir tanrıya saygı göstermeyecek; çünkü kendisini her şeyden üstün tutacaktır.

---

38 Ama tanrılar yerine kalelerin tanrısını onurlandıracak; atalarının tanımadığı bir tanrıyı altınla, gümüşle, değerli taşlarla ve hoş şeylerle onurlandıracak.

39 Garip bir tanrının yardımıyla güçlü kalelere karşı harekete geçecek ve onu tanıyanların onurunu artıracak, onları birçoklarına hükümdar kılacak ve ödül olarak ülkeyi onlara bölecek. ."

(Daniel 11:29-39) (vurgu yapılmıştır)

Bu alıntı, anlatılacak olanın, metnin 29. ayetinde yazıldığını gördüğümüz gibi , "belirli zaman" olarak adlandırılan bir zaman diliminden söz ettiğini bildirerek başlıyor:

"Belirlenen zamanda yeniden Güney'e karşı ilerleyecek; ama bu son sefer ilki gibi olmayacak (Daniel 11:29 - İncil)

Almeida Çalışması)"

Burada "belirlenen süre" olarak adlandırılan bu sürenin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazar Kanunundan sonra başlayacak olan Papalık Üstünlüğü 2'yi ifade ettiğini anlıyoruz . Bu kitapta incelediklerimiz ve peygamberlik ruhu ışığında metni incelediğimizde bunun birçok delilini bulabiliriz.Bunlardan bazılarını aşağıda sunuyoruz:

1) 31. ayet, aşağılık adamdan, "kutsal alanımızı, kalemizi kirletecek, yıkıma yol açan iğrençliği kuracak güçler çıkacak " yorumunu yapıyor. Bu çalışmanın 6. bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) en iğrenç iğrenç şeyin Pazar Kanunu olduğunu inceledik. Böylece bu çalışmada ulaştığımız anlayışa göre Daniel kitabının 11. bölümünün 31. ayetinin ABD'deki Pazar Kanununa değindiğini görüyoruz. Papalık Üstünlüğü 2, ABD'de Pazar Kanunundan sonra başladığından, Daniel 11'in 29-39. ayetleriyle ilgili olduğunu görüyoruz.

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

---

2) Daniel 11'de "vurgu ve konuyu genişletmek için tekrarlar ilkesinin" geçerliliğini bir kez daha doğruluyoruz. Böylece Daniel 11'de Daniel 8'deki kehanette sunulan krallıkların silsilesi vurgulanmış ve anlamı genişletilmiştir. Bu nedenle, eğer Daniel 8, daha önce bu ekte gördüğümüz gibi, Papalık Üstünlüğü'nün alt bölümünü zaten 2 döneme ayırıyorsa, Daniel 11'deki kehanetin de bunu yapması gerekir.

3) 33 ve 34. ayetlerde şu olaylar anlatılmaktadır:

"33 Halkın bilgeleri birçok kişiye öğretecek; ama bir süre kılıçla, ateşle, esaretle, soygunla düşecekler.

34 Düşüklerinde onlara biraz yardım edilecek; ama pek çok kişi pohpohlayarak onlara katılacak."

(Daniel 11:33, 34) (vurgu yapılmıştır)

Rabbin Elçisi, "Büyük Tartışma" başlıklı kitabında Pazar Kanununun yayımlanmasından sonraki döneme değiniyor.

Dünya şöyle yazıyor:

"Tartışma yeni alanlara yayıldığına ve insanların dikkati Tanrı'nın ayaklar altına alınan kanununa çekildiğinde Şeytan harekete geçecektir. Mesaja eşlik eden güç, yalnızca ona karşı çıkanları öfkeli edecektir. Din adamları, sürülerini aydınlatmasın diye ışığı kapatmak için neredeyse insanüstü çabalar gösterecekler.

Gücü dahilindeki tüm araçları kullanarak bu hayati konuların incelenmesinden kaçınmaya çalışacaktır. Kilise, sivil iktidarın güçlü koluna hitap edecek ve bu çalışmada Romanistler ve Protestanlar birleşecek. Pazar gününün uygulanmasına yönelik hareket daha cesur ve kararlı hale geldikçe, emirlere uyanlara karşı yasaya başvurulacak. Para cezası (hırsızlık) ve hapis cezasıyla tehdit edilecekler

---

[esaret] ve bazılarına, inançlarından vazgeçmeleri için bir yem olarak nüfuzlu konumlar ve diğer ödüller ve avantajlar teklif edilecek [bunlara dalkavukluk eklenecek] . Ancak onun kararlı yanıtı şu olacak: "Bize Tanrı'nın Sözü aracılığıyla hatamızı gösterin" - aynı koşullar altında sunulan yanıtın aynısı."

(Büyük Tartışma, Sayfa 607) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıdaki metinde sunulan terimlerin yanına, Daniel 11:29-39'daki İncil pasajının her iki metnin de aynı olayları anlattığını açıkça gösteren kısımlarını ekledik. Bu nedenle aynı zaman dilimine atıfta bulunurlar. Ellen G. White'in metninden açıkça gördüğümüz gibi, metin Dünya Pazar Kanunu'nun yayımlanmasından hemen sonraki bir zamana değinmektedir, Daniel 11'in aynı olaylara değinen 33 ve 34. ayetleri, dolayısıyla bundan sonra meydana gelecek olayları da anlatmaktadır. Papalık Hükümdarlığı döneminde Dünya Pazar Yasasının ilan edilmesi 2.

4) İncil metninin sıralamasında 35. ayette "bazı bilge adamların arınmak, beyazlaşmak ve sınanmak için düşecekleri" yazılıdır (bu terimler Daniel 12:10'dakilerle aynıdır). Pazar günü yapılan Hukuk Dünya Kupasından sonraki zamanın Tanrı'nın halkı için bir deneme zamanı olacağını belirtiyor. "Büyük Çatışma" kitabının metin dizilimi de aynısını sunuyor:

"Bu deneme ve ıstırap zamanında Rabbin hizmetkarlarının imanı sınanacak. Yalnızca Tanrı'yı ve O'nun Sözü'nü takip ederek, sadakatle uyarıda bulundular. Kalplerinde hareket eden Tanrısal Ruh onları konuşmaya zorladı. Kutsal bir şevk ve güçlü bir ilahi dürtüyle harekete geçerek, Rab'bin onlara verdiği Sözü insanlarla konuşmanın sonuçlarını hesaplamayı bırakmadan görevlerini yerine getirirler.

Dünyevi çıkarlarını düşünmediler ve



## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

İtibarınızı veya hayatınızı savunun. Ancak üzerlerine muhalefet ve sitem fırtınası koptuğunda, dehşete kapılan bazıları şöyle haykırmaya hazır olacak: "Sözlerimizin sonucunu önceden bilseydik, susardık." Kendilerini zorluklarla çevrili buluyorlar. Şeytan onlara acımasız ayartmalarla saldırıyor. Üstlendikleri iş, bunu gerçekleştirme yeteneklerinin çok ötesinde görünüyor. Neredeyse teslim oluyorlar.

Onlara hayat veren coşku kaybolmuştu; ancak geri dönemezler. Daha sonra çaresizliklerini hissederek, yardım arayarak güçlü olana sığınırılar. Söyledikleri sözlerin kendilerinin değil, kendilerine uyarıyı emreden Allah'ın sözleri olduğunu hatırlarlar. Allah onların kalplerine gerçeği koydu ve onlar bunu duyurmaktan geri duramadılar. "

(Büyük Tartışma, Sayfa 609) (vurgu yapılmıştır)

Yukarıda sunulan "Büyük Mücadele" kitabının metnini inceleyip Daniel 11'in 35. ayetiyle karşılaştırdığımızda her ikisinin de aynı olaylardan bahsettiğini bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla her ikisi de Papalık Üstünlüğü 2 döneminden bahsediyor.

Metnin 39. ayete kadar devamında papalığın diğer icraatları da anlatılmaktadır. Örnek olarak aşağıda bazı olayları aktarıyoruz:

Ayet 36: "O, her tanrının üstünde yüceltilecek; Tanrıların Tanrısına karşı inanılmaz şeyler söyleyecek ve refaha kavuşacak..."

Bu, Papalık Üstünlüğü 1'den bu yana yaşanıyor. Papa'ya verilen, "Tanrı'nın Oğlu'nun yerine geçmek" anlamına gelen "VICARIVS FILII DEI" unvanı, papalığın kendisini tüm diğer hihiplerin ve dini mezheplerin üzerinde bir tanrı olarak konumlandığını gösteriyor. . .

---

Ayet 37: "Babalarının ilahlarına, kadınların [diğer kiliselere ve dini mezheplere] arzularına saygı göstermeyecek, hiçbir tanrıya saygı göstermeyecek, çünkü kendisini her şeyden üstün tutacaktır"

Oluşmakta olan küresel ekümenik hareketin tarihi bunu göstermektedir. Bu harekette Papa merkezi figür olarak karşımıza çıkıyor ve Roma'nın ekümenik harekete katılmak için başka herhangi bir dini mezhebin inancına boyun eğeceği hiçbir zaman kabul edilmedi. Papalığın ekümenik hareketin yönünü merkezileştirme eğilimi, yukarıda sunulan 37. ayetteki peygamberlik niteliğindeki alıntıyı yerine getirerek, şu anda gördüğümüz gerçeklere göre doğal olarak doğrulanmalıdır.

Ayet 38: "Tanrıların yerine kalelerin tanrısını onurlandıracak [güce değer verecek]"

Papalık her zaman güce değer vermiştir. Bu zaten Papalık Üstünlüğü 1 döneminde entrika yoluyla iktidara geldiği dönemde meydana geldi. Şu anda papalık ile dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olan Amerika Birleşik Devletleri arasında, Başkan George W.

Bush Roma'nın çıkarlarından yanaydı. Bunlardan en dikkat çekici olanı, cumhurbaşkanlığı görevine getirildikten sonraki gün Pazar gününün resmi dua ve şükran günü olarak ilan edilmesiydi. Daha yakın bir zamanda, Ocak 2002'de, Başkan George W. Bush, o ülkede kürtajin yasallaştırıldığı tarihi kutlamadan iki gün önce, Pazar gününü insan yaşamının kutsallığının resmi günü olarak ilan etti (Papa'nın şunu vurgulamak önemlidir: kürtaja açıkça karşı olduğundan, Pazar gününün insan yaşamının kutsallığının resmi günü olarak ilan edilmesi, ABD'nin papalığa verdiği taviz olarak anlaşılmalıdır).

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

Ayet 39: "Onu tanıyanların şerefini artıracak, onları birçoklarına hükümdar kılacak ve ödül olarak ülkeyi onlara bölecek."

Bu, Papalık Üstünlüğü 1'de olduğu gibi, papalığın kralları bile taçlandırdığı dönemde, Papalık Üstünlüğü 2'de de tarihsel mantığın doğrulanacağına, yani papalığı destekleyen ulusların ve yöneticilerin zengin ödüller alacağına inanıyoruz.

Daniel'in 11. bölümünün 40-45. ayetlerinin sonunun kısa bir analizi de bu kitapta var olan peygamberlik-edebiyat paralelliğini doğrulamaktadır. Şu anda Daniel 11:40-45'in doğru yorumlanması konusunda bir fikir birliği bulunmadığından ve bu çalışmanın amacı bu pasajı yorumlamak olmadığından, onu ayrıntılı olarak açıklamaya odaklanmayacağız. Bu ayetlerin genel kabul görmüş yorumunu genel terimlerle sunarak, bu ekin amacı olan Daniel kitabının peygamberlik-edebi yapısı içinde onu konumlandırabileceğiz. Daniel 11:40-45, Papalık Üstünlüğü 2 sırasında, papalığın yok edileceği ve "ona yardım edecek kimsenin olmayacağı" sonuna kadar olan son saldırılarını anlatır:

"40 Son geldiğinde Güney kralı onunla savaşacak ve Kuzey kralı savaş arabalarıyla, atlılarla ve birçok gemiyle onun üzerine saldırarak, onun topraklarına girecek, onları sular altında bırakacak ve sular altında kalacak. içinden geçmek.

41 O da görkemli ülkeye girecek ve birçok kişi yok olacak, ama şunlar onun elinden kurtulacak: Edom, Moav ve Ammon oğullarının ilk ürünleri.

42 Ülkelere karşı da elini uzatacak ve Mısır ülkesi kurtulamayacak.

43 Altın ve gümüş hazinelerine ve Mısır'ın bütün değerli eşyalarına sahip olacak; Libyalılar ve Etiyopyalılar onu takip edecek.

44 Ama doğudan ve kuzeyden gelen söylentilerden rahatsız olacak ve büyük bir öfkeyle birçok kişiyi yok edip yok edecek.

45 Saray çadırlarını denizlerin arasında, görkemli kutsal dağın karşısında kuracak; ama sonu gelecektir ve ona yardım edecek kimse kalmayacaktır."

(Daniel 11:40-45) (vurgu yapılmıştır)

Daniel 11:40'ta bahsedilen "sonun vaktinin" başlayacağı zamanı belirlemek için Kutsal Kitabın nasıl yazıldığına dair bazı şeyleri hatırlamamız önemlidir. Orijinal el yazmalarında İncil bölümlere ve ayetlere bölünmemiştir. Bu bölünme daha sonra insan tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla Daniel kitabının on ikinci bölümü 11. bölümün devamı niteliğindedir ve bu nedenle 12. bölümün içeriği 11. bölümle bağlantılıdır. Daniel 11:40'ı Daniel 12:1 ile karşılaştırsak bunu doğrulamak nispeten kolaydır:

Daniel 11:40:

"40 Son geldiğinde Güney kralı onunla savaşacak ve Kuzey kralı savaş arabalarıyla, atlılarla ve birçok gemiyle ona saldırarak, onun topraklarına girecek ve onları sular altında bırakacak. geçecektir."

(Daniel 11:45) (vurgu yapılmıştır)

"1 Bu sırada , halkınızın çocuklarının koruyucusu, büyük prens Mikael ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş bir sıkıntı zamanı gelecek; ama o zaman halkın, yani kitapta yazılı olan herkes kurtulacak."

(Daniel 12:1) (vurgu yapılmıştır)

Daniel 11:45'teki "sonun vakti" ve Daniel 12:1'deki "Bu zamanda" ifadelerini , bunların bağlantılı olduğunu göstermek için özellikle vurguluyoruz . Daniel 12:1'deki "Bu zamanda" ifadesi , Daniel 11'in 40-45. ayetlerinde ele alınan ve "sonun vakti" olarak adlandırılan zamanı ifade eder .

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

---

Bu kitabın 4. bölümünde, Daniel 12'nin 1-3 ayetlerinin "sıkıntı zamanı"nın başlangıcını, "sıkıntı zamanı" sırasında ve bu dönemin sonunda gerçekleşecek olayları anlattığını incelemiştik. Tanrı'nın halkının kurtuluşunun gerçekleşeceği zaman. Dolayısıyla Daniel 12:1, Daniel 11:40-45'te yorumlanan zamanın aynısına atıfta bulunur ve Daniel 11:40'taki "sonun vaktinde" ifadesinin, Daniel 11:40-40'ta belirtilen zamana gönderme yaptığını biliyoruz. "sorun zamanı" olup olmadığı . 45. ayete kadar olan ayet dizilimi , "sıkıntı dönemi" boyunca, bu ayetlerde anlatılan gücün "son bulacağı ve ona yardım edecek kimsenin olmayacağı" zamana kadar gerçekleşecek olayları anlatmaktadır. (45. ayet).

Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği hakkındaki düşüncemize dönersek, Daniel 11'in, Daniel 8'de genel terimlerle sunulan, Papalık Hükümdarlığı dönemlerini iki kısma ayırma kavramını tekrarladığını görüyoruz:

- Papalık Üstünlüğü 1 – MS 538'den itibaren. MS 1798'e kadar;
- Papalık Üstünlüğü 2 – Dünya Pazar Yasasından

Ancak Daniel 11'de bilgi genişletiliyor. Daniel 11. bölüm, Papalık Üstünlüğü 1'den başlayarak papalık iktidarının nasıl kurulacağına ve iktidarda olduğu dönemdeki eylemlerine ilişkin ayrıntılar sunuyor. Bu husus, surenin 25-28. ayetlerinde Haçlı seferleri dönemine ilişkin yaptığı açıklamalarda açıkça görülmektedir. Aynı şey, Daniel 11'in Papalık Üstünlüğü 2 olarak tanımlanan dönem hakkında sunduğu açıklamada da ortaya çıkıyor. Bu ekte biraz daha önce Spirit of Prophecy tarafından doğruladığımız gibi (29-29. ayetleri karşılaştırarak)

39) "Büyük Tartışma" kitabının Dünya Pazar Kanunundan sonra papalık tarafından yürütüleceğini anlattığı çalışmalarla ), Daniel 11 aynı zamanda Papalık Üstünlüğü hakkındaki bilgileri de genişletmektedir ,

Papalığın tekrar iktidara geldiğinde hangi özellikleri sunacağını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Daniel 11 ayrıca Papalık Üstünlüğünü de iki kısma ayırıyor. Birincisi, papalığın Dünya Pazar Kanunu'ndan insan ırkına tanınan denetimli serbestlik süresinin bitiminden hemen önceki döneme kadar olan saldırılarını anlatıyor. İkinci kısım , gördüğümüz gibi Daniel 12:1'in zamanına denk gelen "sonun vaktinde" başlıyor. Bu ikinci bölüm , "sıkıntı zamanı" sırasında, Tanrı halkının kurtuluşuyla işaretlenen sonuna kadar papalığın saldırılarını anlatır . Burada, Daniel kitabının diğer kehanetlerinde doğrulanan "vurgu ve pekiştirme için tekrar ilkesinin" Daniel 11'de de tekrarlandığını görüyoruz. Bu nedenle Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği hakkında daha önce gördüğümüz tabloyu buna Daniel 11'deki anlayışı da ekleyerek aşağıda sunuyoruz:

Tercüme	Daniel 2	Daniel 7	Daniel 8, 9	Daniel 11
1. BABİL (MÖ 612-539)	ALTIN BAŞ Babil	ASLAN Kartal Kanatları (kısa vadeli)		

## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-edebi paralelliği

2. İRAN'DAN KORKU (MÖ 539-331)	GÖĞÜS VE KOLLAR GÜMÜŞ Bir tarafta krallık; Ortalama ve Babil	AYI Yükseltilmiş Üç kaburga üzerinde ağız (3 kral)	Veri deposu İki boynuz (krallar İran)	PERS KRALLARI Hala 3 kral olurdu
3. YUNANİSTAN MAKEDONYA (MÖ 331-168)	GÖBEK VE BALDIRLAR BRONZ Başka bir krallık, (büyük hız)	LEOPAR Dört güçlü, kanatlı sahip (büyük hız, dünya fetih) Dört kafalar (krallık dörde bölündü, sonra İskender)	KEÇİ Bere değmeden Üzerindeki dört hakimiyet fetih)	YUNANİSTAN KRALI krallık ete dağıtılmıştır) rüzgarlar Kuzeyin ve güneyin kralları
4. PAGAN ROMA (MÖ 168 – MS 476. W.)	DEMİR AYAKLAR Krallık demir kadar güçlü	HAYVAN KORKUNÇ Onu yuttum, yaptım parçalar ve güneye doğru bildiği topraklardan (uzun süreli) bir doğuyu ve zulüm)	KORNA KÜÇÜK 1 Güçlü müstahkem hale doğru adım attılar (uzun süreli) bir doğuyu ve Cennet ordusunun bir kısmını kovdu (azizleri takip etti ve öldürdü)	KUZEYİN KRALI Şehirleri alacak geldi O, şanlı şanlı diyarın gaspi geçirecek
PAPAL ROMA 1 (MS 476 – alacak)	DEMİR AYAKLAR VE 5.1. KİL Krallık bölünmüş, güçlü ve Zayıf, gözleri ve kudretiyle Bo evlilik ama bunlar bağlayıcı olmayacak	ON BOYNUZ VE KÖTÜ KÜÇÜK BOYNUZ 2 KÜÇÜK Boynuz'a karışan, kuvvetli küstahlık yok edecek (ha ortaçağ papalığı	ADAMIN BOYNUZU Entrikalarla harika senin konuşan ağızyla değil. Sen güçlü ve kutsal insanlar	Krallığın Bitiş Zamanını senin güney krallına karşı
5.2. PAPAL ROMA 2			Zenginleşecek hata Eğer kalbinde büyüyecek Prene karşı ayaklanacak Prenlerin	ZAMAN AZİMLİ Kuruluşlar "İssiz bir iğrençlik" BİTİŞ ZAMANI Edom onun gücünden kurtulacak, Moab ve Ammon
6. TANRI'NİN KRALLIĞI FIRLATILMIŞ TAŞ olmayacak krallık OLACAK	FILMİŞ TAŞ olmayacak krallık OLACAK	KRALLIK OĞUL ADAM Göğün bulutlarıyla geldi; Ebedi egemenlik	GÜÇ OLMADAN KIRILDI YARDIMI ELLER İNSAN	SİZİNKİ GELECEK SON, HAYIR HIÇ YOK OLMAYANLAR YARDIM

Daniel kitabının on ikinci bölümü, "vurgu ve pekiştirme için tekrar ilkesini" takip ederek bilgiyi vurgular ve genişletir

Daniel 11'de sunulmuştur. Ancak Daniel kitabının 12. bölümü, Papalık Üstünlüğü 2'nin başlangıcından başlayıp "sıkıntı zamanı"nın sonuna kadar devam eden olayları sunar. Daniel 12, Daniel 11'deki bilgiyi genişletir çünkü Daniel 11:29-45'te görülen Papalık Üstünlüğü 2 döneminin her bölümünün ne kadar süreceğini belirler. "Sıkıntı vakti"nin başlangıcı olan " ahir vakti" nde meydana gelecek olaylar , "sıkıntı vakti" nde meydana gelecek olaylar ve onun sonunu işaret eden olaylar – bela vaktinin kurtuluşu Tanrı'nın halkı ve kısmi diriliş. Böylece Daniel kitabındaki peygamberlik-edebiyat paralelliği tablosuna geri dönersek, 12. bölüm hakkında sahip olduğumuz anlayışı da eklersek, şunu elde ederiz:

Tercüme	Daniel 2	Daniel 7	Daniel 8, 9	Daniel 11	Daniel 12
1. BABİL a.	BAŞKANI (612-539 ALTIN Babil	ASLAN Kartal kanatları C.) (kısa vadeli)			
2. İRAN'DAN KORKU (539-331 a. W.)	GÖĞÜS VE AYI İki Boynuz Üzerinde GÜMÜŞ Krallığı) Babil	Yükseltilmiş Kollar Tek taraf; (Medya kralları ve Aşağı Pers ağız (3 kral)	Veri deposu Hala 3 kral olurdu kralları ve Aşağı Pers	PERS KRALLARI	
3. YUNANİSTAN / YUNANİSTAN MAKEDONYA	YUNANİSTAN KRALLIĞI DÖRDÜNDEKİ UYLUK BRONZ Başka bir krallık, rüzgar hızı fethetme alanıyla) dünyanın üzerinde	YUNANİSTAN KRALLIĞI Güçlü Krallığa dokunmadan, kanatlar (geniş kat (büyük dört C'ye bölünmüş) rüzgar hızı hızı Dört baş (İskender'den sonra krallık dörde bölünmüş)	KEÇİ keçiden, kanatlar (büyük dört C'ye bölünmüş) fetih)	331-168 a. Kuzeyin kralları ve güney	



## Ek 4 - Daniel 12'nin yorumu ve Daniel kitabının peygamberlik-eđebi paralelliđi

Tercüme	Daniel 2	Daniel 7	Daniel 8, 9	Daniel 11	Daniel 12
4. PAGAN ROMA (MÖ 168 - W.)	HAYVAN BACAĞLARI ÜTÜ Güçlü krallık Yenildi demir gibi	BOYNUZ KUZEYİN KRALI KORKUNÇ güçlendirildi Güçlendirildi, güçlendirildi parçalar halinde ve güne, bir adım atmak için (uzun doğuya ve şanlı şanlı topraklarını dünya süresini zora sokmak için)	KÜÇÜK 1	Şehirleri alacak 476 d. güne, bir adım atmak için (uzun doğuya ve sokmak için)	
PAPAL 1 476 - Güçlü ve zayıfın zamanı	ROMA TEDEBİRİSİ VE KRALIĞI VE KİL Bölünmüş krallık, KÜÇÜK Boynuz gücü, gücünüzü gözleriniz ve ağzınıza karıştırın evlenmek için Yok Et (haçlı seferleri) diyor küstahlıkla değil ama güçlü ve onu bağlayacak papalık kutsal insanlar	MAN VE KÜÇÜK BOYNUZ 2 KÜÇÜK moralleri yükseltecek ve ağzınıza karıştırın (haçlı seferleri) diyor güçlü ve onu bağlayacak papalık kutsal insanlar Ortaçağa ait	ENTRIKALARLA HARİKA değil Sonu)	Krallığı ele geçirecek (MS seninki güney kralına karşı Sen	
5.2. NAR PAPAL 2			Başarılı olacak aldatma Kalbinde büyüyecek İssiz bir şekilde yükselecek" aykırı Prens Prensler	ZAMAN AZİMLİ Kur, büyük "İğrençlik selecek" BİTİŞ ZAMANI ZAMANI Eğilim, Son 1260, 1290 ve Moab ile Ammon onun	PAZAR HUKUKU 1260 / 1290 gün ACI İÇİNDE gücünden kurtulacak 1335 gün
KRALLIK TAŞ GÜÇ KRALLIĞI TANRI	YARDIMLA BİRLİKTE yok edildi	KIRIK SONUN OĞLU GELMEZ gökyüzünden bulutlar; O'na İNSANLAR sonsuz egemenlik	ORADAKİ HALKIN İN ALLAH OLMADAN YARDIM ASLA ELLER LAR verildi	SİZİNKİ GELECEK 6. SANDAN BAŞKA BİR KRALLIK OLACAK	



# Ek 5

---

Ellen White Son Yağmurun Dökülme Zamanı Hakkında Ne Dedi?

Ellen G. White'in yazılarında Kutsal Ruh'un döküleceği zamanı bilmememiz gerektiğini belirten iki metin bulunmaktadır. Bunlardan biri "Son Etkinlikler" derlemesi sayfasında . 30 ve bir diğeri de "Seçilmiş Mesajlar –" derlemesinde bulunuyor.

Cilt 1", s. 188. Her iki metin de 5 Eylül 1891 tarihinde Lansing, Michigan – ABD'de verdiği bir vaazın transkripsiyonlarıdır. Bu vaaz 22 ve 29 Mart ve 5 Nisan 1892 tarihli "Review and Herald" da üç bölüm halinde yayınlanmıştır. Bu ekte, Ellen G. White'in Kutsal Ruh'un döküleceği kesin zamanı asla bilemeyeceğimizi mi kastettiğini, yoksa sadece bu ışığın kendisi ve çağdaşları için olmadığını mı söylediğini anlamak için metinlerin her birini analiz edeceğiz. açılış O zaman bu kitapta zannettiğimiz gibi bu ışığın kendi zamanından sonra yaşayacak Hıristiyanlara da verilmesi ihtimali var.

"Son Olaylar" derlemesinde yazılan metin , s. 30, şunları belirtmektedir:

"Kutsal Ruh'un ortaya çıkacağı ya da Mesih'in gelişinin kesin zamanını bilmemeliyiz . ... Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi? – Çünkü eğer öyle olsaydı, onu gerektiği gibi kullanamazdık. Bu bilgi, halkımız arasında, gelecek büyük günde ayakları üzerinde duracak bir halk hazırlamak için Tanrı'nın işini önemli ölçüde geciktirecek bir durumla sonuçlanacaktır. Zaman heyecanı yaşamamalıyız.

...

Bir, iki, beş yıl sonra geleceğini söyleyemeyeceğiniz gibi, belki de olduğunu ilan ederek O'nun gelişini geciktirmemelisiniz.

---

on ya da yirmi yıl içinde gerçekleşmez. (Review and Herald, 22 Mart 1892 / Son Olaylar Sayfa 30)" (vurgu yapılmıştır)

Bu metin , aşağıda sunduğumuz "Son Gün Olayları" başlıklı İngilizce derlenen kitabın metninin aslına sadık tercümesidir :

"Bölüm Başlığı: "Bunlar Ne Zaman Olacak?"

Kutsal Ruh'un ortaya çıkışının ya da Mesih'in gelişinin kesin zamanını

bilmemeliyiz. .

. . Neden olmadı

Bu bilgiyi bize Tanrı mı verdi? Çünkü O vermiş olsaydı, biz onu doğru şekilde kullanamazdık. Halkımız arasındaki bu bilgiden, Tanrı'nın bir halkı büyük günde ayakta durmaya hazırlama işini büyük ölçüde geciktirecek bir durum ortaya çıkacaktır.

yani yemek yemek. Zamanın heyecanını yaşamayacağız. .

. .

Bir, iki, beş yıl içinde gelir diyemeyeceğiniz gibi, on, yirmi yıl da olmaz diyerek O'nun gelişini erteleyemezsiniz."

(Son Gün Olayları, sayfa 33, paragraf 1 / RH 22 Mart 1892)

Kitaptan yapılan alıntıda bu metnin "Review and Herald, 22 Mart 1892" yayınında yazılan orijinalinden alındığı belirtiliyor .

İnternette [www.egwestate.andrews.edu](http://www.egwestate.andrews.edu) adresinde bulunan bu orijinali

[İngilizce olarak ararken](#), bu kitapta sunulan metnin metinden "kurulduğunu" doğruladık

## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

orijinal. Ayrıca İngilizce metnin aslına en sadık tercümesinin, Portekizce metnin bizi götürdüğünden farklı bir anlayış sağlayacağını da görüyoruz. Bunu kanıtlamak amacıyla "Review and Herald 22 Mart 1892" nin orijinal metnini ve doğru tercümesini aşağıda sunuyoruz:

İngilizce orijinali:

"Makale Başlığı: Zamanları ve Mevsimleri Bilmek Size Düşmez

Kutsal Ruh'un ortaya çıkışının ya da Mesih'in gelişinin kesin zamanını bilmemeliyiz. ...

Bu, geçen Pazartesi yazılarımı araştırırken karşılaştığım belgeydi ve işte 1884'te zamanı tanımlayan ve teorilerini kanıtlamak için argümanlarını yayına gönderen bir adamla ilgili yazılmış bir başka belge. Ne yaptığına dair rapor bana Jackson, Michigan'daki kamp toplantısında getirildi ve insanlara bu adamın teorisini dikkate almamaları gerektiğini söyledim; gerçekleşmeyeceğini tahmin ettiği olay için. Tanrı'nın kendi gücüne verdiği zamanlar ve mevsimler ve Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi?

Çünkü eğer öyle olsaydı onu doğru bir şekilde kullanamazdık. Halkımız arasındaki bu bilgidен, Tanrı'nın işini büyük ölçüde geciktirecek bir durum ortaya çıkacaktır.

gelecek büyük günde ayakta duracak bir halkı hazırlamak.

Zamanın heyecanını yaşamayacağız. Biz olmayacağız

Allah'ın bildirmediği zaman ve mevsimlere ilişkin spekülasyonlarla daha da yoğunlaşmıştır. İsa öğrencilerine şunu söyledi

"izlemek" ama belirli bir süre için değil. Takipçileri orada olacak

Kaptanlarının emirlerini dinleyenlerin konumu; Rabbin geliş zamanına yaklaşırken izlemeli, beklemeli, dua etmeli ve çalışmalıdırlar; ama hiç kimse o zamanın tam olarak ne zaman geleceğini tahmin edemeyecek; çünkü "o gün ve saat hakkında kimse bir şey bilmiyor." Bir, iki, beş sene sonra gelir diyemeyeceğiniz gibi, on, yirmi sene de olmaz diyerek onun gelişini erteleyemezsiniz.

(Advent Review ve Sabbath Herald, 22 Mart 1892, paragraf 10 )"

Raymond'un "Essential Grammar in Use" adlı kitabına göre  
Murphy – Cambridge University Press 1996, ifadenin İngilizce çevirisi:

"Bilmiyoruz..."

Sunduğumuz İngilizce metnin başlangıcına karşılık gelen iki şekilde anlaşılabilir:

1 – "Bilmememiz gerekiyor", yani tercümesi

## Ek 5 - Ellen White'ın Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

“Bilmemeliyiz” veya “Bilmesek daha iyi”

2 - “Bilmemeliyiz”, yani tercümesi

"Bilmek bizim için iyi değil"

Olası tüm çevirileri analiz ettiğimizde İngilizce metnin en olası anlamının şöyle olduğunu gördük:

“Bilmek bizim için iyi değil”

"Kutsal Ruh'un dökülmesi için tanımlanmış zamanı şimdi bilmemek daha iyidir" anlamında , bu zamanın gelecekte bilinmesi için yer bırakmak. Bu çok mantıklı ve Tanrı tarafından akıllıca görünmektedir, çünkü eğer o zamanın öncüleri, kendi zamanlarından 100 yıl önce, 2001 yılında Son Yağmur'un henüz yağmadığını bilselerdi, muhtemelen cesaretleri çok kırılırdı. Aynı nedenden dolayı Tanrı, Daniel'e gördüğü tüm görümlerin anlaşılmasını sağlamadı. Az önce sunduğumuz İngilizce metnin tamamının çevirisini okuduğumuzda metnin devamından Ellen G. White'ın sözlerinin anlamının şu olduğunu anladık:

Tercüme:

“Kutsal Ruh'un gelişi ya da Mesih'in gelişi için belirlenen zamanı bilmek bizim için iyi değil. ...

Bu, geçen Pazartesi yazılarıma bakarken bulduğum belgeydi ve işte 1884'te zaman tutan bir adamla ilgili yazılmış bir başka belge ve

Teorilerinizi kanıtlamak için argümanlarınızı gönderiyorum. Yaptığı şeyin raporu bana Jackson, Michigan'daki kamp toplantısında getirildi ve ben de insanlara buna ihtiyaçları olmadığını söyledim.

bu adamın teorisine dikkat edin; gerçekleşmeyeceğini tahmin ettiği olay için.

Tanrı'nın Kendi yetkisine verdiği zamanlar ve mevsimler ve Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi?

Çünkü eğer O kullansaydı, bundan iyi bir şekilde yararlanamazdık.

Halkımız arasındaki bu bilgiden, gelecek büyük Gün'de bir halkı ayakta durmaya hazırlamak için Tanrı'nın işini büyük ölçüde geciktirecek bir durum ortaya çıkacaktır. Endişeli zamanlarda yaşamamamız gerekiyor. Tanrı'nın açıklamadığı zamanlar ve mevsimler hakkında spekülasyonlara kapılmamalıyız. İsa öğrencilerine "dikkat etmelerini" söyledi ama belirli bir süre için değil. Onun takipçileri, Kaptanlarının emirlerini yerine getirenlerin konumunda olmalı. Gözlemlemek, beklemek, dua etmek ve çalışmak onların işidir; Böylece Rabbin geliş zamanını yaklaştırmış olurlar. Ancak hiç kimse zamanın tam olarak ne zaman geleceğini tahmin edemeyecek; "hiç kimsenin bilmediği gün ve saat" için. Bir, iki, beş sene sonra gelir diyemeyeceğiniz, on, yirmi sene içinde olmaz diyerek gelişini erteleyemeyeceksiniz."

(Advent Review ve Sabbath Herald, 22 Mart 1892, paragraf 10 - Makale Başlığı:  
Zamanları ve Mevsimleri Bilmek Size Düşmez)  
(vurgu yapılmıştır)

Ellen G. White'ın yazılarının orijinalinin çevirisini gördükten sonra, derlenen "Son Etkinlikler" de yer alan Portekizce metnin, "İnceleme ve İnceleme" de yayınlanan orijinal metinde sunulan bağlam hakkında bizi farklı bir anlayışa götürdüğünü fark ettik. Herald" dergisi. Bunu görmek için iki metni yan yana karşılaştıralım:



## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

### Derlenmiş metin - Final Etkinlikleri:

“Kutsal Ruh'un ortaya çıkacağı ya da Mesih'in gelişinin kesin zamanını bilmemeliyiz . ... Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi? – Çünkü eğer öyle olsaydı, onu gerektiği gibi kullanamazdık.

(Son Etkinlikler, Sayfa 30)”

---

### Orijinal metnin çevirisi – Lansing'deki Vaaz, 5 Eylül 1891:

“Kutsal Ruh'un ortaya çıkışı ya da Mesih'in gelişi için belirlenen zamanı bilmek bizim için iyi değil. .. Allah'ın kendi kontrolüne bıraktığı zamanlar ve mevsimler ve Allah bize bu bilgiyi neden vermedi? Çünkü eğer O kullansaydı, bundan iyi bir şekilde yararlanamazdık.

(Lansing'deki Vaaz, 5 Eylül 1891 / Review and Herald, 22, 29 Mart ve 5 Nisan)”

Orijinal metni kontrol ettiğimizde, bize verdiği anlayış, Rab'bin habercisi ve onun çağdaşlarının, Kutsal Ruh'un döküleceği kesin zamanı bilemeyecekleri yönündedir.

Bu, bu vaazın verildiği tarihten 100 yıldan fazla bir süre sonra yaşayan bizlerin bilemeyeceği anlamına gelmez!

Aynı vaazın devamını okuduğumuzda, cümlelerin amacının şöyle ifade edildiği yönünde net bir izlenim ediniriz:

“Kutsal Ruh'un döküleceği ya da Mesih'in gelişinin kesin zamanını bilmek bizim için iyi değil.”

kendisinin ve çağdaşlarının bu ışığa (Son Yağmur'un yağma zamanı) sahip olmadıklarını ve sahip olmak için zamanında olmadıklarını iddia etmekte. Aynı vaazın devamından bunu kanıtlayan bir alıntıyı inceledik:

“Kutsal Ruh'un ortaya çıkışının gerçekleştiği , güçlü meleğin Cennetten indiği ve bu dünya için işi tamamlamak üzere üçüncü meleklerle birleştiği zaman hakkında konuşacak belirli bir zamanım yok ; mesajım şu ki, tek güvencemiz cennetsel ferahlığa hazır olmamız, kandillerimizi hazırlatıp yakmamızdır.”

(Lansing'deki Vaaz, 5 Eylül 1891 / Review and Herald, 22, 29 Mart ve 5 Nisan) (vurgu yapılmıştır)

Bu, Rab'bin Elçisi'nin (bu çalışmanın 7. Bölümünde analiz ettiğimiz) "sürekli" teriminin anlamı konusunda ilahi ışık almadığını ifade ederken ve ayrıca şunu ifade ederken kullandığı ifadenin aynıdır: Kimin 144.000 olacağına dair bir bilgi yoktu ve şunu belirtti:

“...Allah'ın seçilmişleri, hiç şüphesiz, yakında bilecekler”

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 1, Sayfa 174)

Dolayısıyla Ellen G. tarafından yapılan bu açıklamanın şunu anlıyoruz. Bu vaazında White, kendisinin ve çağdaşlarının Son Yağmur zamanına ilişkin bu ışığa sahip olmadıklarını ve buna sahip olmak üzere olmadıklarını kastediyordu. Dolayısıyla bu ifade, bu çalışmada sunulan sonucu zayıflatmaz.

## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

Az önce incelediğimiz “Son Olaylar, Sayfa 30” derlemesindeki metnin benzerine “Seçilmiş Mesajlar Cilt 1” kitabında da rastlıyoruz :

“Manevi bilgide ilerlemiş olsaydık, gerçeğin neredeyse hiç hayal etmediğimiz yönlerde geliştiğini ve genişlediğini görürdük, ancak bu, bizi, dünyanın yaşadığı zamanları ve mevsimleri bildiğimizi hayal etmeye yönlendirecek hiçbir yönde gelişmeyecektir. Baba kendi gücüyle kurmuştur. Zamanın işaretlenmesi konusunda defalarca uyarıldım. Bir daha asla Tanrı'nın halkı için zamana dayalı bir mesaj olmayacak.

Ne Kutsal Ruh'un döküleceği, ne de Mesih'in gelişinin belirlenmiş zamanını bilmemeliyiz.”

(Seçilmiş Mesajlar, Cilt 1, Sayfa 188) (vurgu yapılmıştır)

Bu metin , az önce incelediğimiz aynı orijinal metnin (Lansing'de Vaaz, Michigan, 5 Eylül 1891) çevirisidir . Dolayısıyla vardığımız sonuçlar aynıdır yani İngilizce orijinal metni inceleyerek bu vaazda yapılan ifadenin kendisinin ve çağdaşlarının Son Yağmur zamanına ilişkin bu ışığa sahip olmadığı anlamına geldiğini anlıyoruz. sahip oldukları için farkındalar mıydı?

Dolayısıyla bu ifade, bu çalışmada sunulan sonucu zayıflatmaz.

Orijinal metnin kökenini analiz ederek önemli olduğunu düşündüğümüz bir gerçeği de doğrulayabiliriz. Ellen G. White'in vaazları nadiren kendisi tarafından yazılırdı. Çoğu zaman vaazlar, daha sonra kopyalanmak üzere steneograf (iyi bir çoğaltma kalitesine sahip olmayan son derece eski moda bir ekipman) adı verilen bir cihazla kaydediliyordu ya da bu amaç için belirlenen ve onları dinleyen kişiler tarafından doğrudan yazıya dökülüyordu. vaazlar verdi ve bunları yazdı. Bu bir aracılığıyla kanıtlandı

---

Söylediklerimizi doğrulamak amacıyla doğrudan Ellen G. White State'e gönderilen ve yanıtlanan ve aşağıda sunulan soru:

"Jairo,

Sorunuzun cevabını baş araştırmacımız ve doçentimizden aldığım için aşağıya kopyaladım. söylemek. /arşivci.

Şabat bereketi! Larry

> Bunlar EGW tarafından mı yazıldı, yoksa vaazlar verildiği sırada orada bulunan ve bunları EGW'den duyan başka bir kişi tarafından mı yazıldı?

EGW nadiren vaaz olarak sunduğu bir makaleyi yazdırdı. Genellikle onun sözleri sekreterleri veya diğer nitelikli kayıtçılar tarafından stenografik olarak kaydedildi.

Tim Poirier

Müdür Yardımcısı/Arşivci

Ellen G. White Malikanesi

12501 Eski Columbia Turna balığı

Gümüş Bahar, Maryland 20904"

Tercüme:

## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

173

"Jairo,

Sorunuzun cevabını Baş Araştırmacımız ve Müdür Yardımcımız/Arşivcimizden alır almaz aşağıya kopyaladım.

İyi Cumartesi! Larry

(Ellen G. White'in vaazlarıyla ilgili olarak) Bunlar Ellen G. White tarafından mı yazıldı, yoksa vaazlar verildiği sırada orada bulunan ve onları dinleyen başka biri tarafından mı yazılmışlardı?

Cevap: "Ellen G. White'in bir makale yazıp bunu vaaz olarak sunduğu nadirdir. Genellikle konuşmaları sekreterleri veya diğer vasıflı kayıtçılar tarafından stenografa kaydediliyordu."

Tim Poirer

Müdür Yardımcısı / Arşivci  
Ellen G. White Malikanesi

12501 Eski Columbia Turna balığı

Silver Spring, Maryland 20904" (vurgu yapılmıştır)

Bay Tim Poirer, analiz ettiğimiz vaazın Ellen G. White tarafından mı yazıldığını yoksa kopyalanıp kopyalanmadığını yanıtlayamadı.

Yukarıda açıklanan kayıt ve transkripsiyon yöntemleri, doğal olarak, mesajın aktarımında aslına uygunluğu garanti etmez, çünkü vaazi yazıya döken kişiler, düzeltilmediği takdirde gelecekteki okuyucuların vaazın hatalı anlaşılmasına yol açabilecek transkripsiyon hataları üretebilir. . Söz konusu vaazi analiz ederken (Lansing, Michigan, 5 Eylül 1891) ,

Görünüşe göre bu doğrudan Ellen G. White tarafından yazılmamış. Zira vaazın anlatımı sırasında kendisinin daha önce yazdığı metinleri konuştuğunu ve alıntı yaptığını, okuduğunu fark ediyoruz. Aşağıda bunu tam olarak kanıtlayan bir hutbe alıntısı sunuyoruz:

"Zamanın işaretlenmesi konusunda defalarca uyarıldım. Bir daha asla Tanrı'nın halkı için zamana dayalı bir mesaj olmayacak. Kutsal Ruh'un ortaya çıkışının ya da Mesih'in gelişinin belirlenmiş zamanını bilmemeliyiz.

Bu toplantıya gelmeden önce Avustralya'ya yanımda ne getirmem gerektiğini görmek için yazılarıma bakıyordum ve üzerinde şöyle yazan bir zarf buldum: "Zamanın belirlenmesine ilişkin ifade, 21 Haziran 1851. Dikkatli saklayın."

Açtım ve işte şunu buldum. Dua etmek:

"Rab'bin 21 Haziran 1851'de Camden, New York'ta Rahibe White'a verdiği vizyonun kopyası. Rab bana mesajın iletilmesi gerektiğini ve bunun zamana bağlı olmaması gerektiğini gösterdi; çünkü zaman bir daha asla sınav olmayacak. Bazılarının vaaz zamanından kaynaklanan sahte bir heyecana kapıldığını gördüm; Üçüncü Melek mesajının kendi temeli üzerinde durabildiğini ve onu güçlendirmek için zamana ihtiyacı olmadığını, güçlü bir güçle gideceğini, işini yapacağını ve doğrulukla kılalacağını gördüm.

(Seçilmiş Mesajlar – Cilt 1, Sayfa 188) (vurgu yapılmıştır)

Esas olarak vurgulanan metnin içeriğinden, Rab'bin elçisinin bu vaazı yazmadığını, konuştuğunu görebiliriz. Bu, esas olarak vaazın ortasında yazılı bir ifade aldığını ve okuduğunu bildirdiği için kanıtlanmıştır. Tanıklık okunurken metin içerisine okumanın başladığını belirten tırnak işaretleri konur.

## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

Yukarıdaki metni incelediğimizde ulaşabileceğimiz ilginç bir sonuç da, hutbesinin bir önceki cümlesidir:

“Kutsal Ruh'un yağması ya da Mesih'in gelişi için belirlenen zamanı bilmemeliyiz.”

Analizimizin odak noktası olan Ellen G.

White, metinden de anlaşılacağı üzere bu cümleyi “söyledi”. Dolayısıyla bu, kopyalanmış bir ifadedir ve gerçek anlamını saptırabilecek transkripsiyon hatalarına açıktır.

Başkaları tarafından yazılan ve Ellen G. White'a atfedilen metinlerin çoğu, yayınlanmadan önce kendisi tarafından gözden geçirilmiştir.

Ancak bu özel vaaz, daha sonra Avustralya'ya gitmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin batısına (Colorado) seyahate çıkmadan sadece 4 gün önce verildi. Bu vaaz , 22, 29 Mart ve 5 Nisan 1892 tarihli “Review and Herald” baskılarında yayımlandı. Ellen G. White'in vaazın verildiği tarihten önce derlenen yayınları kontrol ederken yaptığı çalışma nedeniyle, bu vaazın derlemesinin "İnceleme" de yayınlanmadan önce Ellen G. White tarafından gözden geçirilmemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu anlıyoruz. ve Herald” 1892'de.

Bu vaazın, Kilise'nin 1888 Genel Konferansı'ndan sonra ruhsal olarak gerilediği bir zamanda yayınlandığını doğruladığımızda olası bir transkripsiyon hatası olasılığı daha da gerçekçi hale geliyor. Bu ruhsal çöküş, Ellen tarafından yazılan birkaç tanıklıkla doğrulandı. G.Beyaz

---

sonraki yıllarda. Bunu doğrulamak için bunlardan bazılarını aşağıda sunuyoruz:

1889:

“Minneapolis'te beyan ettiğim her şey doğrulandı: kiliselerde reform yapılması gerektiği. Büyük bir ışıkla, değerli fırsatlar ve ayrıcalıklarla kutsanan insanları ruhsal zayıflık ve körlük ele geçirdiğinden, reformların gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Reformcular olarak mezhepsel kiliselerden çıkmışlardı ama şimdi kiliselerinkine benzer bir rol oynuyorlar. Başka bir çıkış yoluna gerek kalmayacağından umutluyduk. “Barış bağında Ruhun birliğini korumaya” çabalarken, fanatizmi kalemlerle ve sesle protesto etmekten vazgeçmeyeceğiz.

(Son Etkinlikler, Sayfa 43 / EGW '88, 356 ve 357 (1889))

1893:

“Mesih, ışığıyla övünen ama bu ışığın içinde yürümeyenler için şunu söylüyor: “Bu nedenle size söylüyorum, yargı gününde Sur ve Sayda'nın durumu sizinkinden daha hafif olacaktır. Ve siz, Kefernahum [büyük ışığa sahip olan Yedinci Gün Adventistleri], kendinizi [ayrıcalıklara atıfta bulunarak] göklere yüceltenler, cehenneme indirileceksiniz; çünkü sende yapılan harikalar Sodom'da yapılmış olsaydı, bugüne kadar kalırdı.”

(Son Olaylar, Sayfa 43, 44 / İnceleme ve Herald, 1 Ağustos 1893)



## Ek 5 - Ellen White'ın Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

177

1895:

"Genel Konferansın kendisi hatalı duygu ve ilkelerle kendini yozlaştırıyor. ...

Erkekler, kendi yetki alanları altında olduğunu düşündükleri kişilerden haksız avantaj elde ettiler. Bireylere baskı yapmaya kararlıydılar; hükmet ya da mahvet. ...

Sanki insanları tanılaştırmış gibi gelişen despotik güç beni korkutuyor ve korkutmalı. Nerede ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın bu bir lanettir."

(Son Olaylar, Sayfa 44 / Bakanların İfadeleri, Sayfa 359-361 (1895))

1896:

"İşin nasıl yapılması gerektiğine karar vermede yetkili kabul edilen Battle Creek'in sesi artık Tanrı'nın sesi değil."

(Son Olaylar, Sayfa 45 / El Yazması Yayınları, Cilt 17, Sayfa 185 (1896))

Genel Konferans Başkanına Mektup, 1896:

"Rab Amerika'dan ayrılmamızı emretmiyordu. Battle Creek'ten ayrılmamın Kendi isteği olduğunu açıklamadı. Rab bunu planlamadı, ancak kendi hayal gücünüze göre hareket etmenize izin verdi. Tanrı, WC White'ın, annesinin ve işçilerinin Amerika'da kalmasını istedi. Çalışma'nın merkezinde bize ihtiyaç vardı ve ruhsal algınız gerçek durumu fark etmiş olsaydı, önlemlere asla razı olmazdınız.

alınmış.. Ama Rab herkesin kalbini okur. Ayrılmamız için o kadar çok istek vardı ki, Rab bu olayın gerçekleşmesine izin verdi. Verilen tanıklıklardan bıkanlar, onları veren insanlardan yoksun kaldı. Battle Creek'ten ayrılmamız, insanların, Rab'bin yolundan üstün gördükleri kendi iradelerini ve yollarını yapmalarına izin vermektir.

Sonuç önünüzde. Eğer sağ tarafta kalsalardı şu anda böyle bir karar alınmayacaktı. Lord, Avustralya için başka yollarla da çalışabilirdi ve Çalışma'nın büyük kalbi olan Battle Creek'te güçlü bir etki korunabilirdi.

Orada omuz omuza durarak tüm derneklerimizde hissedilecek sağlıklı bir ortam yaratırdık. Bu konuyu planlayan Rab değildi. Amerika'dan ayrılma konusunda en ufak bir ışık bile yakalayamadım. Ancak Rab bana bu soruyu gerçekte olduğu gibi sunduğunda, dudaklarımı kimseye açmadım çünkü kimsenin konuyu tüm sonuçlarıyla anlamayacağını biliyordum. Biz ayrıldığımızda birçok kişi rahatladı ama sizinki o kadar da değil ve Tanrı bundan hiç memnun değildi çünkü bizi Battle Creek makinesinin tekerleklerine oturtmuştu.

(OA Olsen'e mektup, 127, 1896) (vurgu yapılmıştır)

1898:

"Kilise Laodikya döneminden kalma bir durumda. Tanrı'nın varlığı bunun ortasında değil.

(Son Etkinlikler, Sayfa 44 / Broşürler Defteri, Cilt 1, Sayfa 99 (1898))

"Birkaç yıldır Genel Konferansın Tanrı'nın sesi olduğunu düşünüyorum."

## Ek 5 - Ellen White'in Son Yağmur'un düşüş zamanı ile ilgili söyledikleri

---

(Son Olaylar, Sayfa 45 / El Yazması Yayınları, Cilt 17, Sayfa 185 (1896))

1901:

"Bu adamların, bir zamanlar Genel Konferansın olduğuna inandığımız gibi, insanlara Tanrı'nın sesi gibi olmak için kutsal bir yerde buluşmaları artık geçmişte kalan bir şey."

(Son Olaylar, Sayfa 45 / Umumi Konferans Bülteni, 3 Nisan 1901, Sayfa 25)

Aynı zamanda, Ellen G. White'in, Kutsal Ruh'un döküleceği zamanın bilinmeyeceğine dair bir mesaj sunduğu iddia edilen tek metnin bu olduğu gerçeği üzerinde de büyük bir ağırlık taşırken, aynı içeriğe sahip diğer ifadeler (hakkında daha önce bahsettiğimiz şeyler) Spekülasyon yapmamalı), örneğin İsa'nın İkinci Gelişi için belirlenmiş bir zamana sahip bir mesajın olmayacağına dair ifadeler onlarca kez tekrarlanıyor. Dolayısıyla, İncil ve vahiy yazılarına dayanarak, Joel'in 2. bölümündeki Daniel 12. bölümdeki kehanetle belirlenen Son Yağmur hakkındaki kehanetin gerçekleşmesini savunan pozisyon oldukça sağlam ve sağlam temellere dayanmaktadır.