

Son Günlerin Olayları

Ellen G.Beyaz

Kısaltmalar;

ST - Özel Tanıklıklar

FCE - Hıristiyan Eğitiminin Temelleri

TM - Bakanların Tanıklıkları

PK - Peygamberler ve Krallar

RH - İnceleme ve Müjde

EGW'88 - 1888 Malzemeleri

5T - Tanıklıklar Cilt 5

6T - Tanıklıklar Cilt 6

7T - Tanıklıklar Cilt 7

8T - Tanıklıklar Cilt 8

9T - Tanıklıklar Cilt 9

MR3 - Taslak Yayınları Cilt 3

4MR - Taslak Yayınları Cilt 4

15MR - Elyazması Yayınları Cilt 15

ChS

DA - Çağların Arzusu

GC - Büyük Tartışma

EW - İlk Yazılar

TM - Bakanların Tanıklıkları

COL - İsa Nesnesi Dersleri

1NL

Havva. - Evanjelizm

İNANÇ -

1SM - Seçilmiş Mesajlar Cilt 1

2SM - Seçilmiş Mesajlar Cilt 2

3SM - Seçilmiş Mesajlar Cilt 3

Bayan - El Yazması

ST - Zamanın İşaretleri

MÖ 1 -

Önsöz - Yedinci Gün Adventistleri okuyucuları için özel bilgiler:

Bu kitap orijinal "Son Gün Olayları"na dayanmaktadır. İngilizce orijinali Ellen G. White tarafından yazılmamıştır. Bu, kendisinin yazdığı farklı metinlerin yanı sıra kendisinin yazmadığı altyazılar ve metinlerin yanı sıra Editörlerin yorumlarından oluşan bir derlemedir. Bazı durumlarda onlara verilen yapı, Ellen G. White'ın bazı konulardaki gerçek öğretisini gölgeliyor. Çarpıtmaları düzeltmek ve metinlerin orijinal anlamına bağlılığı korumak amacıyla, bazı durumlarda bağlamın daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla alıntı yapılan ifadelerden daha fazla satır ekledik. Diğer durumlarda, özellikle Son Günlerde Tanrı Kilisesi'nin tarihini ele alan 4. bölümde, metinleri kronolojik sıralarına göre yeniden sıralıyoruz.

Gerektiğinde, anlayışı geliştirmek için, konuyu zenginleştiren ve okuyucuya gerçekler hakkında daha net bir görüş sağlayan, elimizdeki konuyla ilgili diğer yazılarını da ekliyoruz.

Elbette bu kitabı okumak pek çok kişiyi şaşırtacak, hatta daha önce derlenmiş "Son Günlerdeki Olaylar"ı okumuş olanlar arasında bile. Ellen G. White'ın Portekizce yayınlanmamış metinleri gözlerinizin önünde sunulacak; bu metinler, bugüne kadar onun eserlerinin çoğu okuyucusu için anlaşılması güç olan gerçekleri ve gerçekleri ortaya çıkaracak.

Bu okumanın manevi yaşamınızı inşa etmenize katkıda bulunacağını umuyoruz. Tanrı seni korusun,

Editörler.

Bölüm 1 – Dünyanın Son Krizi

Büyük Gelecek Kaygısı

İçinde bulunduğumuz zaman tüm canlılar için büyük önem taşıyor. Valiler ve devlet adamları, güven ve otorite konumundaki erkekler, her sınıftan düşünen erkek ve kadın, dikkatlerini etrafımızda olup biten olaylara odaklıyorlar. Milletler arasında var olan ilişkileri gözlemliyorlar. Tüm yeryüzü unsurlarını ele geçiren yoğunluğu gözlemliyorlar ve çok büyük ve belirleyici bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu fark ediyorlar.

dünyanın büyük bir krizin eşiğinde olduğudur. PK 537 (c. 1914).

Karada ve denizde yaşanan felaketler, istikrarsız sosyal koşullar, savaş söylentileri uğursuzdur. Büyük ölçekli olayların yakınlığının habercisidirler. Kötülüğün güçleri toplanıyor ve güçleniyor. Son büyük krize karşı kendilerini güçlendiriyorlar. Dünyamızda büyük değişimler yaşanmak üzere ve son olaylar hızla gerçekleşecek. 9T 11 (1909).

Sorun Zamanı Yakın

Kıyamete kadar giderek daha büyük boyutlara ulaşacak olan azap vakti çok yakındır. Kaybedecek vaktimiz yok. Dünya savaş ruhuyla çalkalanıyor. Daniel 11. bölümdeki kehanetler neredeyse nihai gerçekleştirmelerine ulaştı. RH. 24 Kasım 1904.

Sorun zamanı; bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş bir sorun [Dan. 12:1] – önümüzdedir ve biz “uyuyan bakireler” gibiyiz. Uyanmalı ve Rab İsa'dan sonsuz kollarını altımıza koymasını ve bizi önümüzdeki sınav zamanına yönlendirmesini istemeliyiz. 3MR 305 (1906).

Dünya giderek kötüleşiyor. Yakında milletler arasında büyük bir sıkıntı çıkacak; bu sıkıntı İsa dönene kadar bitmeyecek. RH 11 Şubat 1904.

Sıkıntılı bir zamanın eşiğindeyiz ve hayal bile edemeyeceğimiz şaşkınlıklar önümüzde. 9T 43 (1909).

Yüzyılların krizinin eşiğindeyiz. Yangın, su baskını, deprem, savaşlar ve kan dökülmesi gibi Allah'ın hükümleri hızla birbirini takip edecektir. PK 278 (c. 1914).

Önümüzde fırtınalı zamanlar var, ama inançsızlık ya da cesaret kırıcı tek bir kelime bile söylemeyelim. Bölüm 136 (1905).

Tanrı bizi her zaman gelecek hükümler konusunda uyarıyor

Allah bizi her zaman yaklaşan hükümlerle ilgili uyarmıştır. Kendi dönemlerinde O'nun mesajına iman edenler ve imanlarına göre hareket edenler, O'nun emirlerine itaat ederek, itaatsizlerin ve inanmayanların üzerine düşen cezalardan kurtuldular.

Nuh'a şu söz geldi: "Sen ve tüm ev halkı gemiye girin, çünkü bu nesilde sizin önümde doğru olduğunuzu gördüm." Nuh itaat etti ve kurtuldu. Lut'a şu mesaj gönderildi: "Kalk, buradan çık, çünkü Rab şehri yok edecek." (Yaratılış 7:1; 19:14). Lût kendisini gökteki habercilerin koruması altına aldı ve kurtuldu. Aynı şekilde Mesih'in öğrencileri de Yeruşalim'in yıkılacağı konusunda uyarılmıştı. Yaklaşan yıkımın işaretine karşı tetikte olanlar şehirden kaçtılar ve yıkımdan kurtuldular. Böylece şimdi Mesih'in ikinci gelişi ve dünyayı harap edecek yıkım hakkında uyarıda bulunuyoruz. Uyarıyı duyanlar kurtulacaktır. DA 634 (1898).

İsa Bizi Güncel Zamanlar Hakkında Uyardı

Kurtarıcı çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine öldürülmesi ve mezardan dirilmesi gerektiğini açıkladı; O'nun sözlerini akıllara ve kalplere kazımak için melekler hazır bulunuyordu. [bkz. Markos 8:31, 32; 9:31; 10:32-34]. Bu arada öğrenciler Roma boyunduruğundan geçici kurtuluşu sabırsızlıkla bekliyorlardı ve tüm umutlarının odaklandığı Kişinin rezil bir ölüme maruz kalması fikrine tahammül edemiyorlardı. Hatırlamaları gereken sözler akıllarından kaybolmuş, kıyamet vakti geldiğinde ise onları hazırlıksız bulmuştur. İsa'nın ölümü, sanki onları daha önce uyarmamış gibi, umutlarının tamamen yok olduğunu temsil ediyordu. Kehanetlerde de gelecek, Mesih'in sözleriyle öğrencilere açıklandığı kadar açık bir şekilde önümüze açılmaktadır. Şartlı tahliye süresinin sona ermesi ve sıkıntı zamanına hazırlık çalışmaları ile ilgili olaylar açıkça sunulmaktadır. Ancak insanlar, bu önemli gerçekler hakkında, hiç açıklanmasaydı sahip olacaklarından daha fazla anlayışa sahip değiller. GC 594 (1911).

Son Günlerin Kehanetlerine Dikkat Etmeliyiz

Sonra üçüncü meleği gördüm [Vah. 14:9-11]. Refakatçi meleğim dedi ki: "İşin berbat. Senin görevin korkunç. O, buğdayı ayırması gereken melektir

daralardan ve göksel ambar için buğdayı mühürlemek veya bağlamak için. Tüm zihni, tüm dikkati çekmesi gereken şeyler bunlardır." EW 118 (1854).

Tanrı'nın yasasına olan bağlılığımızın hesabını vermek, imanımızın nedenlerini bildirmek için yargıçların huzuruna çıkacağız. Ve gençlerin bunları anlaması gerekiyor. Dünya tarihi sona ermeden neler olacağını bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle sonsuz refahımızı ilgilendiren konulara hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bu konulara daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. 6T 128, 129 (1900).

O zamanları gösteren büyük işaretleri incelemeliyiz. yaşıyoruz. 4MR 163 (1895).

O'nun tarafından yönlendirilmek ve yönlendirilmek için kendilerini Tanrı'nın kontrolüne bırakanlar, O'nun emrettiği sürekli olaylar zincirini anlayacaklardır. 7T 14 (1902).

Tarih boyunca kehanetin gerçekleşmesini görmeli, büyük islah hareketlerinde İlahi Takdir'in eserlerini incelemeli ve büyük mücadelenin son çatışması için ulusların düzenindeki olayların evrimini anlamalıyız. 8T 307 (1904).

Özellikle Daniel ve Vahiy kitaplarını inceleyin

Tanrı'nın Sözü'nün, özellikle de daha fazla düşünmeyi hak eden Daniel ve Vahiy kitaplarıyla ilgili olarak çok daha derinlemesine incelenmesine ihtiyaç vardır. Daniel'in Tanrı'dan aldığı ışık özellikle bu son günler için verildi. TM 112, 113 (1896).

Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu bir uyarı Bunu hepimizin kıyametten önce anlaması gerekiyor. 15MR 228 (1903).

Yeni Ahit yazılarının son kitabı anlamamız gereken gerçeklerle doludur. COL 133 (1900).

Vahiy kitabının şimdiye kadar gerçekleşmemiş olan kehanetleri gerçekleşmek üzeredir. Bu kehanetin artık Tanrı'nın halkı tarafından özenle incelenmesi ve net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Gerçeği gizlemiyor ama açıkça uyarıyor, gelecekte ne olacağını anlatıyor. 1NL 96 (1903).

Vahiy kitabında sırayla vahyedilen ciddi mesajlar Tanrı'nın halkının zihninde ilk sırayı almaları gerekir. 8T 302 (1904).

Konu Halkın Önüne Çıkmalı

Günümüzle ilgili kehanetleri anlamayan birçok kişi var, bu yüzden Işığı almaları gerekiyor. Boruya belirli bir ses vermek hem bekçilerin hem de sıradan insanların görevidir. Ev 194, 195 (1875).

Şimdi sesinizi yükseltin ve bu seferlik güncel gerçeğin mesajını verin. İnsanlara peygamberlik tarihinde nerede olduğumuzu gösterelim. 5T 716 (1889).

Tanrı'nın bu dünya tarihinin sonu için belirlediği bir gün vardır: "Ve krallığın bu müjdesi, bütün uluslara bir şahitlik amacıyla bütün dünyada duyurulacak ve son o zaman gelecektir." Kehanet hızla yerine geliyor. Çok önemli olan bu gerçekler hakkında çok daha fazlasını söylemek gerekir. Ruhların kaderinin sonsuza kadar belirleneceği gün çok yakındır...

Bu gerçeklerin kamuoyunun önünde kalması için büyük çaba sarf edilmesi gerekiyor.

Rab'bin gününün aniden ve beklenmedik bir şekilde geleceği gerçeği, yalnızca dünyadaki insanların önünde değil, aynı zamanda kendi kiliselerimizin önünde de saklanmalıdır. Peygamberliğin korkunç uyarısı her cana yöneliktir. Kimse şaşırma tehlikesinden muaf olduğunu düşünmesin. Kimsenin kehanet yorumunun, bu büyük olayın gerçekleşmeye çok yakın olduğuna işaret eden yaklaşan olaylar hakkındaki inancınızı çalmasına izin vermeyin. FE 335, 336 (1895).

Gelecekteki Olaylara İlişkin Tutumumuz

Gelecekte dünyamızla ilgili olarak ortaya çıkacak sahneleri artık tam olarak tanımlayamıyoruz, ancak şunu biliyoruz: bu, dua ederek dikkat etmemiz gereken bir zamandır, çünkü Rabbin büyük günü yakındır. . 2SM 35 (1901).

Canavarın işareti tam olarak ilan edilen şeydir. Bu konuyla ilgili her şey anlaşılıyor; kitabın tomarı tamamen açılmadan da anlaşılacaktır. 6T 17 (1900).

Yaklaşan çatışmada yeni karışıklıklar beklemekten kendimizi alıkoyamayız, ama neyse ki geçmişe ve gelecek olana bakıp şunu söyleyebiliriz: "Rab şu ana kadar bize yardım etti." Ben Sam. 7:12. "Gücün günlerin gibi olacak." Tesniye. 33:25. Bu çile, bize dayanmamız için verilecek gücü aşamaz. O halde, tek kelime mırıldanmadan, gelecek gücün denemelerle orantılı olmadan hiçbir şeyin olamayacağını hayal ederek, işimize tam olarak bulduğumuz yerden başlayalım. ...

Şimdiki barışımız, beklenen denemeler yüzünden bozulmamalı, çünkü Tanrı, Kendisine güvenen tek bir ruhu bile asla terk etmeyecek ya da terk etmeyecektir. Tanrı bizim için korkularımızdan daha iyidir. ...

Birçoğu mevcut görevlerden, mevcut rahatlık ve nimetlerden uzaklaşacak ve yaklaşan krizin getirdiği sıkıntıları miras alacak. Bu, önceden bir sıkıntı zamanını beraberinde getirecek ve beklenen bu tür sıkıntılar için hiçbir lütuf almayacağız.

Acı dolu çatışma sahnesi geldiğinde, kutsal güvenin, kutsanmış güvenin dersini öğrenmiş olacağız ve ellerimizi Mesih'in ellerine, ayaklarımızı Ebedi Kaya'ya koyacağız ve fırtınaya karşı korunacağız. fırtınaya karşı. Rabbimizi beklemeliyiz. İsa her ihtiyaç anında hemen yardıma koşacaktır. 3SM 383, 384 (1884).

Tanrı'nın halkının başına bir sıkıntı zamanı geliyor, ama onları beklenen bir sıkıntı zamanına kışkırtmak için bu konuda halkın önünde ısrar etmemeliyiz. Tanrı'nın halkı arasında bir sarsıntı olacak, ancak kiliselere götürülecek mevcut gerçek bu değil... Her ne kadar çoğu zaman Hıristiyan yaşamının mücadelelerle dolu bir yaşam olduğu gerçeğiyle ruhu etkilememiz gerekse de, izleyin, dua edin ve çalışın, ruhsal uyanıklığı bir anlığına gevşetmenin ruh için tehlike oluşturduğunu, konunun bizi seven ve Kendisini veren İsa'nın bize sunduğu kurtuluşun bütünlüğü olması gerektiğini, yok olmamızı değil, sonsuzluğa sahip olmamız gerektiğini hayat. 1SM 180, 182 (1890).

Bölüm 2 - Mesih'in yakında geri döneceğine dair işaretler

Rabbimizin Büyük Kehaneti

Mesih öğrencilerini Yeruşalim'in yıkılacağı ve İnsanoğlu'nun gelişinden önce meydana gelecek belirtiler konusunda uyardı. Matta'nın yirmi dördüncü bölümü bütünüyle olay öncesindeki olaylarla ilgili bir kehanete atıfta bulunur ve Kudüs'ün yıkılması, dünyanın ateşle son büyük yıkımını simgelemek için kullanılır. MS 77, 1899.

Mesih, Zeytinlik Dağı'nda, ikinci gelişinden önce gelecek olan korkunç hükümleri bildirdi: "Ve savaşlar ve savaş söylentileri duyacaksınız; bak, rahatsız etme; çünkü bunun olması gerekiyor; ama henüz son değil. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak; çeşitli yerlerde kıtlıklar ve depremler olacak. Ama bütün bunlar acıların başlangıcıdır." [Mat. 24:6-8]. Bu kehanetler Yeruşalim'in yok edilmesiyle kısmen gerçekleştiğinden, son günlerde daha doğrudan bir uygulamaya sahiptirler. 5T 753 (1899).

Gökyüzündeki İşaretler

Papalığın büyük zulmü sonunda İsa, güneşin kararacağını ve ayın ışık vermeyeceğini ilan etti. Sonra yıldızlar gökten düşerdi. Ve ayrıca şöyle diyor: "İncir ağacından şu örneği öğrenin: Dalları yumuşayıp yapraklarını çıkardığında yazın yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde, tüm bunları gördüğünüzde, O'nun yakında, hatta kapılarda olduğunu bilin" (Matta 24:32, 33).

Mesih gelişinin işaretlerini verdi. Yakında, kapıda olduğunu bilebileceğimizi beyan ediyor. Alametleri görenler için şöyle diyor: "Bütün bunlar gerçekleşmedikçe bu nesil ölmeyecektir." Bu işaretler ortaya çıktı. [GÖRMEK "BÜYÜK TARTIŞMA", s. 306-308, 333, 334.] Artık Rab'bin gelişinin yakın olduğundan eminiz. DA 632 (1898).

Dünyadaki İşaretler

İsa şöyle diyor: "Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler olacak; ve yeryüzünde milletlerin sıkıntıları." (Luka 21:25, Mat. 24:29, Markos 13:24-26; Va. 6:12-17). O'nun Gelişinin bu önceden haber verenleri üzerinde düşünenler şunu bilmelidirler ki "bu

yakında, kapılarda" (Matta 24:33). GC 37, 38 (1911).

Milletler tedirginlik içinde. Kafa karıştırıcı zamanlar önümüzde. Dünyanın başına gelecek olaylar karşısında insanların yürekleri korkudan bayılıyor. Ancak Allah'a inananlar, fırtınanın ortasında O'nun sesini işitecekler ve şöyle diyecekler: "Benim. Korkma." ST 9 Ekim 1901.

Cennetin kitaplarında tuhaf ve çalkantılı hikayeler kaydediliyor; bu olayların yakında Tanrı'nın büyük gününden önce gerçekleşeceği ilan ediliyor. Dünyadaki her şey kargaşa içinde. 3MR 313 (1908).

Sahte Peygamberler

Yeruşalim'in yıkılışının alametlerinden biri olarak Mesih şunu söyledi: "Birçok sahte peygamber türeyecek ve birçoklarını saptıracak" [Matta. 24:11]. İnsanları aldatan ve çok sayıda kişiyi çöle yönlendiren sahte peygamberler ortaya çıktı. Mucizevi bir güce sahip olduklarını iddia eden büyücüler ve büyücüler, kendilerini takip eden insanları dağların ıssızlığına sürüklediler. Ancak bu kehanet de son günler için öngörülmüştü. Bu işaret ikinci gelişin işareti olarak verilmiştir. DA 631 (1898).

Yanlış ifadeler bulacağız; Sahte peygamberler ortaya çıkacak, sahte rüyalar ve sahte vizyonlar olacak, ancak Söz'ü vaaz edin, Tanrı'nın Sözü'ndeki sesinden yüz çevirmeyin. 2SM 49 (1894).

Bana, Tanrı tarafından özel olarak eğitildiklerini iddia eden ve başkalarına liderlik etmeye çalışacak birçok kişi gösterildi; ve yanlış görev fikirleri nedeniyle Tanrı'nın onlara asla yüklenmediği bir işi üstlenecekler. Dolayısıyla bu durum birçok karışıklığa yol açacaktır. Her biri Tanrı'yı daha hararetle arar, böylece O'nun iradesini bireysel olarak kendileri anlayabilirler. 2SM 72 (1893).

Sahte Peygamberle Bir Deneyim

Dün gece hepimize yabancı olan ama Victoria'nın [Avustralya] kardeşi olduğunu iddia eden genç bir adam bizi ziyarete geldi ve Rahibe White'ı görmek istedi. Geceydi ve onu görmeyi reddettim. Ancak sizi geceyi bizimle kalmaya ve kahvaltı etmeye davet ediyoruz. Her zamanki sabah ibadetimizin ardından çeşitli faaliyetlerimize başlamak üzereyken genç adam ayağa kalktı ve otoriter bir hareketle oturmamızı istedi. Sonra bize sordu: "İlahi kitaplarınız var mı? İlahi söyleyeceğiz, sonra size bir mesaj ileticeğim." Sonra kendisine dedim ki: "Mesajınız varsa gecikmeden iletin, çünkü Amerika'ya yazışmaları göndermek için çok acelemiz var ve kaybedecek vaktimiz yok". Daha sonra aralarında şunları beyan ederek yazdığı bir şeyi okumaya başladı:

diğer şeyler, artık yaşayanların yargısı başlamıştır...

Konuşmasına dikkat ettim ve sonunda şöyle dedim: "Kardeşim, aklın yerinde değil. Bu mesajın bizimle bağlantısının ne olduğunu bize açıkça söyleyin. Lütfen hemen bize bildirin. Zihniniz aşırı yüklendi ve işinizi yanlış anladınız. Söylediklerinizin çoğu İncil'e uygundur ve biz bunların her kelimesine inanıyoruz. Ancak son derece tedirginsiniz. Lütfen bize ne söylemek istediğinizi söyleyin."

Toplanıp Battle Creek'e taşınmamız gerektiğini söyledi. Sebeplerin ne olduğunu sordum, o da şu cevabı verdi: "Yaşayanların kıyametinin başladığına dair bu mesajı iletmek için." Ben de şöyle cevap verdim: "Rabbin bize verdiği iş henüz bitmedi. Buradaki işimiz tamamlandığında, size görevimizin ne olduğunu göstermek yerine, Rab'bin Battle Creek'e taşınmamızın zamanının geldiğini bize bildireceğinden eminiz."... Kardeş Starr'ın konuşmaya devam etmesine izin verdim. Ben yazma işime devam ederken onunla birlikteydim.

Kardeş Starr'a, Rahibe White onunla bu kadar nazik ve bir o kadar da otoriteyle konuştuğunda, bir hata yaptığını ve kendisini bu kadar güçlü bir şekilde heyecanlandıran izlenimlerin tutarlı veya makul olmadığını görmeye başladığını söyledi. Ailemiz büyük olmasına, on kişilik ve üç ziyaretçiden oluşmasına rağmen, bu gencin bir süre bizimle kalmasına karar verdik. Kendisine sert davranacak, onu kınayacak insanlarla tanışmasına izin vermedik, "ifşaatlarını" tekrarlamasını da istemedik. Biz ona yaklaşıp ve mümkünse onu güvenli yollardan güvenli bir şekilde yönlendirene kadar bir süre orada kalmasını istiyoruz. Mektup 66, 1894.

Oburluk ve Ölçsüzlük

Oburluk ve aşırılık dünyamızdaki büyük ahlaki çöküşün temelidir. Şeytan bunun farkındadır ve bu nedenle erkekleri ve kadınları, sağlıkları ve hatta kendi hayatları pahasına oburluğa kapılmaları için sürekli ayartmaktadır. Yemek, içmek, giyinmek dünya için hayatın amacı haline gelmiştir. Böyle bir durum Tufan'dan önce de mevcuttu. Ve bu dağılma hali, bu toprakların tarihinin kısa süreliğine de olsa kapanmasının çarpıcı kanıtlarından biridir. Mektup 34, 1875.

İlham'ın bize tufan öncesi dünyaya dair verdiği resim, modern toplumun hızla ilerlediği durumu gerçekten temsil ediyor. PP 102 (1890).

Rabbin çok yakında geleceğini biliyoruz. Dünya tıpkı Nuh'un günlerinde olduğu gibi hızla değişiyor, bencil zevklere kapılıyor. Yeme ve içme aşırılığa sürüklenir. Erkekler kendilerini üzen zararlı alkollü içecekler içiyorlar. Mektup 308, 1907.

Şiddet eylemleri

Nuh'un zamanında ezici bir çoğunluk gerçeğe karşıydı ve bir yalanlar karmaşasının büyümesine kapılmıştı. Ülke şiddetle doluydu. Savaşlar, suçlar, cinayetler günün gündemi idi. Aynı durum Mesih'in ikinci gelişinden önce de olacaktır. 1BC 1090 (1891).

Sendikalar talepleri karşılanmadığında hızla şiddete teşvik ediliyor. Dünya sakinlerinin Tanrı'yla uyum içinde olmadığı giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiçbir bilimsel teori, Şeytan'ın emri altındaki kötü işçilerin istikrarlı yürüyüşünü açıklayamaz. Her kalabalığın içinde kötü melekler harekete geçerek erkekleri şiddet eylemlerine teşvik ediyor...

İnsanların sapkınlıkları ve zalimlikleri öyle boyutlara ulaşacak ki, Allah Kendi heybetiyle kendini ortaya çıkaracaktır. Çok yakında dünyanın kötülüğü sınırına ulaşacak ve Nuh'un günlerinde olduğu gibi Tanrı, hükümlerini yağdıracak. UL 334 (1903).

Cinayetler ve soygunlar, demiryolu kazaları ve şiddet eylemlerine ilişkin duyduğumuz korkunç haberler, her şeyin sonunun yaklaştığını ilan ediyor. Şimdi, şu anda Rab'bin ikinci gelişine hazırlanmamız gerekiyor. Mektup 308, 1907.

Savaşlar ve felaketler

Fırtına yaklaşıyor ve Tanrı'ya tövbe ederek ve Rabbimiz İsa Mesih'e iman ederek kendimizi fırtınanın öfkesine hazırlamamız gerekiyor. Rab dünyayı korkunç bir şekilde sarsmak için ortaya çıkacak. Her yerde mağduriyetler göreceğiz. Binlerce gemi denizin derinliklerine atılacak. Filolar sular altında kalacak ve milyonlarca insanın hayatı feda edilecek. Yangınlar beklenmedik bir şekilde yayılacak ve hiçbir insan çabası onları söndüremeyecek.

Dünyanın sarayları alevlerin öfkesiyle silinip gidecek. Demiryolu felaketleri giderek daha sık hale gelecektir. Ana caddelerde bir an bile uyarı yapılmaksızın kafa karışıklığı, çarpışmalar ve ölüm meydana gelecek. Son yaklaşıyor, lütuf zamanı yaklaşıyor. Ah! Allah'ı bulunabilirken arayalım, O yakında iken O'na dua edelim! MYP 89, 90 (1890).

Bu toprakların tarihinin son sahnelerinde savaş büyük boyutlara ulaşacak. Salgın hastalıklar, vebalar ve kıtlık olacak. Okyanusun suları sınırlarını aşacak. Yangın ve su baskını nedeniyle mal ve canlar yok olacak. Mesih'in Kendisini sevenler için hazırlamaya gittiği konaklara kendimizi hazırlamalıyız. Mart 174 (1897).

Büyük Ateş Topları

Geçen Cuma sabahı, uyanmadan hemen önce bir sahne

bana çok etkileyici bir şekilde sunuldu. Sanki uyandım ama evimde değildim. Pencerelerden korkunç bir yangın görebiliyordum. Evlerin üzerine büyük ateş topları düştü ve bu toplardan parlayan oklar her yöne uçtu. Yakılan ateşler söndürülemiyor, birçok yer yıkılıyordu. Halkın dehşeti tarif edilemezdi. Bir süre sonra uyandığım evde olduğumu gördüm. Ev 29 (1906).

Bazı güzel konakların arasına devasa bir ateş topunun düştüğünü ve onların anında yok olmasına neden olduğunu gördüm. Birinin şöyle dediğini duydum: "Allah'ın hükmünün yeryüzüne geleceğini biliyorduk ama bu kadar çabuk geleceğini bilmiyorduk." Diğerleri ise acı dolu seslerle şunları söyledi: "Biliyordun! O halde neden bize söylemediler? Bilmiyorduk". 9T 28 (1909).

Depremler, Seller ve Yangınlar

Düşman geçmişte de harekete geçti ve hâlâ da harekete geçiyor. O büyük bir güçle indi ve Tanrı'nın Ruhu yeryüzünden ayrılıyor. Allah elini çekmiştir. Johnstown'a [Pennsylvania] bakmamız yeterli. Şeytanın şehri tamamen yok etmesini engellemedi. [31 MAYIS 1889'DA, GÜNLERCE OLAN Şiddetli YAĞMURDAN SONRA BARAJIN KIRILMASI SONUNDA JOHNSTOWN selİNDE YAKLAŞIK 2.200 KİŞİ ÖLDÜ. Ve bu olaylar bu gezegenin tarihinin sonuna kadar yoğunlaşacak. 1SAT 109 (1889).

Yer kabuğu, yerin derinliklerinde saklı olan elementlerin patlamasıyla parçalanacak. Bu unsurlar serbest bırakıldığında, yıllardır hizmetlerinde olanlardan açlık fiyatına büyük mülkler satın alarak servetlerini artıranların hazinelerini kapacak. Ve her şeyin sonunun yaklaştığını düşünürsek din dünyası da fena halde sarsılacaktır. 3MR 208 (1891).

Artık bir an sağlam zemine basarken, bir an sonra o zemin ayaklarımızın altından kayıp gidebileceği zaman geldi. Hiç beklemediğiniz yerde depremler olacak. TM 421 (1896).

Yangınlarda, sellerde, depremlerde, derinlerin öfkesinde, deniz ve karadaki felaketlerde, Tanrı'nın Ruhu'nun her zaman insanlarla birlikte kalmayacağı uyarısı iletilir. 3MR 315 (1897).

İnsanoğlu göklerin bulutlarında görünmeden önce doğadaki her şey sarsılacak. Gökten gelen şimşek, yerdeki ateşle birleşerek dağları fırın gibi yakacak, lav sağanaklarını köy ve şehirlerin üzerine fırlatacak. Yerde saklı olan şeylerin ayaklanmasıyla suya atılan erimiş kaya kütleleri, suyun kaynamasına, büyük taşların ve toprağın fırlamasına neden olacaktır. Büyük depremler olacak ve insan hayatında büyük yıkımlar olacak. 7BC 946 (1907).

Suç, Açlık ve Salgınlar

Şeytan atmosferde çalışıyor, onu zehirliyor ve böylece şimdiki ve ebedi yaşamlarımız için Tanrı'ya bağımlı hale geliyoruz. Ve kendimizi içinde bulduğumuz konumda olduğumuz için, tamamen uyanık olmak, tamamen adanmış olmak, tamamen din değiştirmiş ve Tanrı'ya adanmış olmak önemlidir. Ancak felç olmuş gibiyiz. Cennetin Tanrısı, uyandır bizi! 2SM 52 (1890).

Tanrı, karanlığın güçlerini, yaşam ve beslenme kaynaklarından biri olan havayı ölümcül bir zehirle kirletmek gibi kötü işlerini yapmaktan alıkoymadı. Sadece bitki yaşamı etkilenmez, aynı zamanda insan da salgın hastalıklardan muzdariptir... Bunlar, Allah'ın gazabının kadehlerinden damlayanların sonucudur [ALLAH, İZİN VERDİĞİ VEYA İZİN VERMEDİĞİ ŞEYLERDEN SORUMLUDUR. ÇIKIŞ 7:3'e bakın; 8:32; 1 Tarihler 10:4, 13, 14] bunlar yeryüzüne serpiliyor ve yakın gelecekte olacakların yalnızca zayıf temsilleridir. 3SM 391 (1891).

Böylece açlık artacaktır. Salgınlar binlerce can alacak. Tıpkı şeytani çalışmaların aramızda olması gibi tehlikeler de her yanımızdadır, ancak şu anda Allah'ın yumuşatıcı gücü kullanılmaktadır. 19MR 382 (1897).

Rab'bin Ruhu'nun yeryüzünden çekildiğini bana gösterdiler. Yakında Tanrı'nın destekleyici gücü, O'nun emirlerini göz ardı etmeye devam eden herkesten alınacaktır. Dolandırıcılık işlemleri, cinayetler ve her türlü suça ilişkin raporlar her gün dikkatimizi çekiyor. Kötülük o kadar yaygın bir hale geliyor ki artık eski zamanlarda olduğu gibi sağduyuyu rahatsız etmiyor. Mektup 258, 1907.

Tanrı'nın Felaketlerdeki Amacı

Denizdeki korkunç felaketler ne anlama geliyor - gemiler hiçbir uyarı yapılmadan sonsuzluğa fırlatılıyor? Dünyadaki kazalar ne anlama geliyor - yangının, insanların biriktirdiği ve çoğu yoksulların baskısıyla biriktirdiği zenginlikleri yakıp yok etmesi? Rab, Kendi Yasasını çiğneyenlerin, O'nun antlaşmasını bozanların ve Şabat Günü'nü küçümseyenlerin, onun yerine sahte bir dinlenme gününü kabul edenlerin mallarının korunmasına müdahale etmeyecektir.

Tanrı'nın belaları şimdiden yeryüzüne yağıyor, sanki gökten gelen bir ateş nefesi gibi en görkemli binaları alıp götürüyor. Bu hükümler, Hıristiyan olduklarını iddia edenlerin sağduyularına başvurmalarına yol açmıyor mu? Tanrı onların gelmelerine izin veriyor ki dünya uyanık olsun, günahkarlar O'nun önünde korkup titresinler. 3MR 311 (1902).

Tanrı'nın bu felaketlerin meydana gelmesine izin vermesinde bir amacı vardır. O'nun erkekleri ve kadınları akıl yürütmeye çağırma araçlarından birini oluştururlar. Tanrı, doğanın olağandışı eylemleri aracılığıyla, Sözünde açıkça açıkladığı şeyi inanmayan insan araçlarına ifade edecektir. 19MR 279 (1902).

Büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremleri, kasırgaları, yangın ve sel felaketlerini ne kadar sık duyuyoruz!

Görünüşe göre bu felaketler, tamamen insanın kontrolünün ötesinde, doğanın düzensiz, asi bir gücünün kaprisli bir şekilde serbest bırakılmasıdır; ama hepsinde Tanrı'nın amacı okunabilir. Bunlar, O'nun erkekleri ve kadınları tehlikeyi hissetmeleri için uyandırmaya çalıştığı araçlar arasındadır. PK 277 (c. 1914).

Gelecekteki Olaylar Rabbin Elindedir

Dünya hükümdarsız değildir. Gelecek olaylar Rabbin elindedir. Cennetin Majesteleri, ulusların kaderinin yanı sıra kilisesinin işlerini de Kendi yönetimi altındadır. 5T 753 (1889).

Bu sembolik temsillerin (çöldeki yanan yılanların) ikili bir amacı vardır. Tanrı'nın halkı onlardan yalnızca Dünyanın fiziksel güçlerinin Yaratıcının kontrolü altında olduğunu öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda ulusların dini hareketlerinin de O'nun egemenliği altında olduğunu öğrenir. Özellikle Pazar kutlamalarının dayatılmasıyla ilgili olarak. 19MR 281 (1902).

Çalışmanın büyük sonunda nasıl başa çıkacağımızı bilemeyeceğimiz şaşkınlıklarla karşı karşıya kalacağız; ama cennetin üç büyük gücünün hareket ettiğini, emrin ilahi elde olduğunu ve Tanrı'nın tasarımlarını gerçekleştireceğini unutmayalım. Ev 65 (1902).

Tıpkı tekerlek benzerlerinin karmaşık düzenlemesi, Kerubilerin kanatları altındaki elin yönetimi altında olduğu gibi, insan olaylarının karmaşık etkileşimi de ilahi yönetim altındadır. Milletlerin çekişmesi ve kargaşası ortasında, Kerubilerin üzerinde oturan O, hâlâ dünyanın işlerini yönetmektedir. [BK. EZEKİEL 1:4, 26; 10:8; DANİL 4:17, 25, 32]. Ed 178 (1903).

İnsanlık tarihinin yıllıklarında ulusların büyümesi, imparatorlukların doğuşu ve çöküşü sanki insanın iradesine ve yiğitliğine bağlıymış gibi görünür; olayların gidişatı büyük ölçüde onun gücü, hırslı veya kaprisleri tarafından belirleniyor gibi görünüyor. Ancak Allah Kelamında perde aralanmıştır ve yukarıda, arkada ve yanlarda insan menfaatinin, gücünün ve tutkularının -Rahman'ın vesileleri- gidişlerini ve karşılıklarını sabırla ve sessizce görebiliriz. Kendi isteğiyle öğütlerini yerine getiriyor. PK 499, 500 (c. 1914).

Düşmemiş Evrenin Dünya Sorunlarına İlgisi

Tanrı ilk katilin hayatını bağışladı

tüm evrene büyük mücadeleyle ilgili bir ders... O'nun amacı sadece isyanı bastırmak değil, aynı zamanda tüm evrene onun doğasını göstermekti... Diğer dünyaların kutsal sakinleri büyük bir dikkatle izliyorlardı. Dünya'da gelişen olaylara derin ilgi...

Büyük planı adım adım tam olarak gerçekleşmesine doğru ilerlerken, Tanrı tüm evrenin sempatisini ve onayını O'nun yanında taşır.
PP 78, 79 (1890).

Mesih'in insanın kurtuluşu için ölme eylemi, yalnızca Cenneti insanlık için ulaşılabilir kılmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm Evrenin önünde, Şeytan'ın isyanıyla olan ilişkilerinde Tanrı'yı ve Oğlunu haklı çıkaracaktır. PP 68, 69 (1890).

Bütün evren, iyile kötü arasındaki büyük mücadelenin son sahnelerini tarif edilemez bir ilgiyle izliyor. PK 148 (c. 1914).

Küçük dünyamız Evrenin kitabıdır. DA 19 (1898).
[ELLEN WHITE, DÜŞMEMİŞ DÜNYALARIN VE GÖK MELEKLERİNİN İSA'NIN GETHSEMANE'DEKİ DÖVÜŞÜNÜ "BÜYÜK BİR İLGİYLE" İZLEDİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR (DA 693). İSA'NIN DÖRT BİN YILLIK ŞEYTANLA SAVAŞINI VE ÇARMIHTA KAZANDIĞINI SON ZAFERİ KONUŞURKEN "GÖKSEL EVREN GÖRDÜ", "BÜTÜN GÖKLER VE DÜŞMEMİŞ DÜNYALAR ŞAHİT OLDU", "DUYDU", "TESTERE" GİBİ İFADELER KULLANIYOR. CENNET TESTERE", "CENNETSEL EVREN İÇİN NE KADAR BİR VİZYON!" BK. "ÇAĞLARIN ARZUSU", PP. 693, 759, 760].

Bölüm 3 - Bunlar Ne Zaman Olacak?

Öğrenciler Mesih'in İkinci Gelişiyile İlgili Sorguluyor

Mesih'in sözleri [Matta 24:2] çok sayıda insanın kulağına söylendi; ama O, Zeytin Dağı'nın altında yalnız başına otururken, Petrus, Yuhanna, Yakup ve Andreas O'nun yanına geldiler: "Söyle bize" diye sordular, "bu şeyler ne zaman olacak? Peki senin gelişine ve dünyanın sonuna dair ne gibi bir işaret olacak?"

İsa öğrencilerine Yeruşalim'in yıkılışından ve gelişinin büyük gününden ayrı ayrı bahsederek yanıt vermedi. Bu iki olayın tanımını karıştırdı. Eğer öğrencilerinin önünde gelecekteki olayları kendisinin gördüğü gibi anlatmış olsaydı, onlar bu manzaraya dayanamazlardı. İsa, onlara duyduğu merhametten dolayı, iki büyük krizin tanımını karıştırdı ve öğrencilerinin anlamını kendi başlarına aramalarını sağladı. DA 628 (1898).

[BU BÖLÜMDE YER ALAN METİNLERİN İDDİASI SAHİBİ
BÖLÜM: SONRA ADVENTİSTLER OLARAK ADLANDIRILAN MİLERİTLER,

İSA'NIN İKİNCİ GELİŞİNİ, BELİRLİ BİR ZAMAN KAHRAMANININ - AKŞAM VE SABAH 23:00'DE - GERÇEKLEŞMESİ OLARAK İLAN ETTİLER.

ZAMAN TASARIMI KONUSUNDA DOĞRU OLMALARINA RAĞMEN OLAYIN DOĞASI KONUSUNDA YANILIYORLAR. KAHRAMAN DEDİ: "AKŞAM VE SABAH 2300'E KADAR VE KUTSAL YER TEMİZLENECEKTİR" DAN. 8:14. O, MESİH'İN, EN KUTSAL YERDE, İMANLILAR TARAFINDAN İTİRAF EDİLEN GÜNAHLARIN CENNETİN KUTUSUNU TEMİZLEMESİNDEKİ ÇALIŞMASININ BAŞLANGICINA İŞARET ETTİ. HATALARIN NEREDE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞAN BAZI ADVENTİLER, KUTSAL KİTAPLARI ÇALIŞARAK, İMAN EDENLERİN HAYAL KIRIKLIKLARINDAN SONRA ÜZERLERİNE ATTIĞI ZARARSIZLIK VE ACIMASIZLIKLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, 2300 ÖĞLEDEN SONRA VE SABAHLARIN ZAMANIN SONU OLDUĞUNU ÇIKARDILAR LÜTF ERKEKLERE VERİLMİŞTİR.

CENNET MAKİNE MESELESİ ANLAŞILDIĞI ZAMAN SAMİMİLER TARAFINDAN BU DURUMDAN TERK EDİLDİ. FAKAT, BAZILARI, BEKLENEN İKİ OLAYIN: İKİNCİ GELİŞ VE LÜTF KAPISI'NIN KAPANMASI'NIN GERÇEKLEŞME TARİHİNİ GÖSTEREN, KUTSAL KİTAPLARDA BAŞKA BAZI KELİMELERİ ARAMADA BİLİNÇLİ OLARAK ısrar etti. ELLEN G. WHITE BU PROSEDÜRÜ KALEM VE SESLE DEFALARCA ONAYLADI.

ANCAK O, DİĞERLERİNİN ARASINDA DANİL 12 VE VAHİY 13 GİBİ KUTSAL KİTAPLARDAKİ BELİRLİ BİR ZAMANLA İLGİLİ DİĞER KELİMELERİN GELECEKTE GERÇEKLEŞECEĞİNİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE BEYAN ETTİ. AŞAĞIDAKİ METİNLER BU KONUYA YÖNELİKTİR.]

Mesajımız Mesih'in Geliş Gününü veya Zamanın Sonunu İşaretlemek Değildir
Lütuf

Allah'ın büyük gününe yaklaşıyoruz. İşaretler yerine geliyor; ama yine de elimizde Mesih'in ortaya çıkacağı günü ve saati bildiren bir mesaj yok. Rab bunu bizden ihtiyatlı bir şekilde gizledi, böylece Rabbimiz İsa Mesih'in gökteki bulutlar arasındaki ikinci gelişi için her zaman bir beklenti ve hazırlık durumunda olacağız. Mektup 28, 1897.

Kendilerine Adventist diyenlerin çoğu zaman ayırdı. Tekrar tekrar Mesih'in gelişi için bir tarih belirlediler; ve sonuç tekrarlanan başarısızlıklardır. İncil'e göre Rabbimiz'in gelişinin kesin zamanı ölümlülerin bilgisinin ötesindedir. Kurtuluşa mirasçı olacaklara hizmet eden melekler bile günü, saati bilmezler. "Ama o günü ve saati hiç kimse bilmiyor, gökteki melekler bile, yalnızca Babam." 4T 307 (1879).

Bizler, İsa'nın kudret ve büyük ihtişamla ikinci gelişinden önce geçecek süreyi kesin olarak tanımlayan insanlar sınıfına ait değiliz. Bazıları belli bir süre belirlemişler, o süre geçince de kibirli ruhları azarlamayı kabul etmeyecek ve başka tarihler de belirlemişler; Ancak birbirini takip eden çok sayıda başarısızlık onları sahte peygamberler olarak nitelendirdi. FE 335 (1895).

İnsanoğlu'nun ikinci gelişinin kesin zamanı Tanrı'nın bir gizemidir. DA 633 (1898).

Belirlenen tarih defalarca geçtiği için, dünya bugün, yaklaşan geliş konusunda her zamankinden daha olumlu bir inançsızlık içindedir.

İsa'nın. Zamanı ayarlayanların başarısızlıklarını sinirle düşünürler; Bu nedenle bu şekilde aldatılan insanlar, Tanrı Sözü'nün desteklediği, her şeyin sonunun yaklaştığı gerçeğine sırt çeviriyorlar. 4T 307 (1879).

Kardeş [EP] Daniels'ın, Rab'bin beş yıl içinde geleceğini belirterek, adeta zamanı işaretlediğini anlıyorum. Umarım zamanı işaretlediğimiz izlenimi yayılmaz. Bu tür yorumlar yapmayın. Hiçbir fayda sağlamazlar. Bu nitelikte bir şeye dayanarak bir diriliş elde etmeye çalışmayın, fakat söylenen her sözde dikkatli olun ki, fanatik insanlar, Rab'bin Ruhunu bu şekilde üzen bir diriliş yaratmak için bir şeyden faydalanmasınlar.

Duyguların harekete geçtiği ve ilkelerin kontrolü ele almadığı çalkantıları kışkırtmak için insanların tutkularını kışkırtmamıza gerek yok. Her yönden tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Şeytan, zarar verecek bir güç olarak hilelerini ve cihazlarını ima etmek için elinden gelen her şeyi yapmak üzere iş başında. Yanlış nedenlerle ajitasyona neden olan ve hareket üreten her şeyden korkulmalıdır, çünkü mutlaka bir tepki olacaktır. Mektup 34, 1887.

Kilisede, Tanrı tarafından yönlendirildiklerini iddia eden kişiler tarafından her zaman yanlış ve fanatik hareketler yapılacaktır; bunlar gönderilmeden önce koşacak ve gerçekleşmemiş kehanetin gerçekleşmesi için gün ve tarih verecek kişilerdir.] Düşman, onların bunu yapmasından memnundur, çünkü onların ardı ardına gelen başarısızlıkları ve yanlış yöne yönlendirilmeleri, kafa karışıklığına ve inançsızlığa neden olur. 2SM 84 (1897).

Jackson kamp toplantısında bu fanatik gruplara, ruhların düşmanının işini yaptıklarını olumlu bir şekilde beyan ettim; karanlıktaydılar. Şartlı tahliyenin Ekim 1884'te sona ereceğine dair büyük bir ışık varmış gibi davrandılar. Orada, kamuoyuna, Tanrı'nın 1844'ten bu yana verdiği mesajda kesin bir zamanın olmadığını bana göstermek için Rab'be hizmet edildiğini açıkladım. 2SM 73 (1885).

Bizim pozisyonumuz, 1844'teki peygamberlik dönemlerinin sonu ile Rabbimiz'in geliş zamanı arasında herhangi bir zaman gelip gelmediğine dair herhangi bir açıklama olmaksızın beklemek ve izlemek olmuştur. 10MR 270 (1888).

İnsanların belirli bir zamana ilişkin başka bir mesajı olmayacak. Bu sürenin sonunda [Rev. 10:4-6], 1842'den 1844'e kadar uzanan bir dönemde, peygamberlik zamanının kesin bir izi bulunamaz. En uzun sayım 1844 sonbaharına kadar uzanıyor. 7BC 971 (1900).

Kutsal Ruh'un ortaya çıkışının veya Mesih'in gelişinin kesin zamanını bilmemeliyiz... Tanrı bize bu bilgiyi neden vermedi? Çünkü eğer öyle olsaydı, onu doğru şekilde kullanamazdık. Bu bilgi, gelecek büyük günde ayakta kalacak bir halk hazırlamak için Tanrı'nın işini önemli ölçüde geciktirecek olan halkımız arasında bir durumla sonuçlanacaktır. Zaman konusunda kaygılı olmamalıyız...

Bir, iki, beş yıl içinde gelir diyemeyeceğiniz gibi, on ya da 20 yıl içinde gelmeyebilir diyerek O'nun gelişini geciktirmemelisiniz.

yıllar. RH 22 Mart 1892.

Allah hiçbir insana bu dünya tarihinin sona ermesinden beş, on, yirmi yıl geçeceği mesajını vermez. O, canlılara Kendi gelişine yönelik hazırlıkları ertelemeleri için bir bahane vermek istemez. Hiç kimsenin, sadakatsiz kulunun söylediği gibi "Rabbimin dönüşü uzun sürüyor" demesini istemez. Çünkü bu, bizi o büyük güne hazırlamak için verilen fırsat ve ayrıcalıkların pervasızca göz ardı edilmesine yol açar. RH 27 Kasım 1900. [BU AÇIKLAMALARIN TARİHSEL BAĞLAMI İÇERİSİNDE ANLAŞILMASI GEREKİR. ZAMANIN NESİLLERİ MEZARA GİDECEK ZAMANLARI BİLMEYELİDİR. ELLEN G. WHITE, MESİH'İN İKİNCİ GELİŞİNDEN HEMEN ÖNCE, ÜÇ VE BİR YILLIK GELECEKTEKİ ZULÜMLE İLGİLİ VAHİY ÖĞRETİMİNİ ONAYLADI - BU BÖLÜMDE VAHİ 11 VE 13 HAKKINDAKİ YAZILARINA BAKIN. BU DÖNEM BAŞLADIĞINDA HAYATTA OLANLAR MESİH'İN DÖNÜŞ YILINI BİLECEKLERDİR. VE İLERİ GELECEKTE, YEDİNCİ KİYAMET VEBASI DURUMUNDA, ALLAH İSA'NIN GELİŞ GÜNÜNÜ VE SAATİNİ KENDİSİ İLAN EDECEKTİR. SONRA OLAY TÜM AZİZLER TARAFINDAN BİLİNECEKTİR -

BU KİTABIN 18. BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

1844'ten sonra gerçekleşecek diğer son olayları işaret eden kesin zamanlı mesajlar:

Daniel 12'nin 1260, 1290 ve 1335 günleri (Daniel 12:7, 11, 12)

Daniel kitabının on ikinci bölümünü okuyup inceleyelim. Bu bir uyarı Bunu hepimizin kıyametten önce anlaması gerekiyor. 15MR 228 (1903).

Canavarın 42 aylık hükümdarlığı - Vahiy 13

Şabat sorunu, tüm dünyanın yer alacağı büyük mücadelenin konusu olacak [Va. 13:4-8, 10 alıntı].

Bu bölümün tamamı kesinlikle ne olacağını bir açıklamasıdır [Kiyamet. 13:11, 15-17'den alıntı] (MS 88, 1897).

2 tanığın peygamberlik edeceği 1260 gün - Vahiy 11

Bu şeylerin anlamını anlamak isteyen herkes Vahiy kitabının on birinci bölümünü okusun. Her ayeti okuyun ve şehirlerde henüz neler olacağını öğrenin. Aynı kitabın on sekizinci bölümünde anlatılan sahneleri de okuyun. MR 1518 (10 Mayıs 1906).

Mesih'in ikinci gelişi Kilise'nin hatası nedeniyle ertelendi

Uzun karanlık gece geldi, ama merhamet olsun, sabah ertelendi, çünkü eğer Efendi gelirse kaç kişi kendini fark edilmeden bulur! 2T 194 (1868).

Eğer Adventistler, 1844'teki büyük hayal kırıklığından sonra imanlarını sağlam tutmuş ve birlik içinde kalmış olsaydı, Tanrı'nın takdirine göre, üçüncü meleğin mesajını alarak ve Kutsal Ruh'un gücüyle onlar için yol açılmış olacaktı. Bunu dünyaya ilan etselerdi, Tanrı'nın kurtuluşunu görürlerdi, Rab onların çabalarıyla kudretli bir şekilde çalışırdı, iş tamamlanırdı ve Mesih, halkını kabul etmek ve onlara ödülleri vermek için ilk önce gelirdi. Mesih'in gelişinin bu kadar geciktirilmesi Tanrı'nın isteği değildi...

Kırk yıl boyunca inançsızlık, mırıldanma ve isyan eski İsrail'i Kenan topraklarından dışladı. Aynı günahlar modern İsrail'in gökteki Kenan'a girişini geciktirdi. Her iki durumda da Tanrı'nın vaatlerinin eksikliği söz konusu değildi. Bizi bunca yıldır günah ve acıyla dolu bu dünyada tutan şey inançsızlık, dünyevilik, kendini adama eksikliği ve Rabbin olduğunu iddia eden insanlar arasındaki çekişmedir. Ev 695, 696 (1883).

Eğer Mesih'in kilisesi kendisine verilen görevi Rab'bin emrettiği gibi yerine getirmiş olsaydı, tüm dünya uyarılırdı ve Rab İsa yeryüzüne güç ve büyük görkemle gelirdi. DA 633, 634 (1898).

Tanrı'nın Vaatleri Şarta Bağlıdır

Allah'ın melekleri insanlara verdikleri mesajlarda zamanın çok kısa olduğunu bildirirler. [ROMALILAR 13:11, 12'ye bakın; 1. KORİNTLİLER 7:29, 1. SELANİKLİLER 4:15, 17; İbraniler 10:25, YAKUP 5:8, 9; 1 PETROL 4:7; VAHİY 22:6, 7]. Bana hep bu şekilde sunuldu. Zamanın bu mesajın ilk günlerinde beklediğimizin ötesinde uzadığı doğrudur. Kurtarıcımız beklediğimiz kadar çabuk ortaya çıkmadı. Fakat Tanrı'nın Sözü başarısız oldu mu? Asla! Tanrı'nın vaatlerinin ve tehditlerinin eşit derecede koşullu olduğunu hatırlamak önemlidir [BK. YEREMYA 18:7-10; YUNUNA 3:4-10]...

İsrailoğullarının başına geldiği gibi, itaatsizlik yüzünden bu dünyada daha uzun yıllar kalmak zorunda kalabiliriz; ancak Mesih sevgisi adına, O'nun halkı, kötü davranışlarının sonucundan Tanrı'yı sorumlu tutarak, günaha günah eklememelidir. Ev 695, 696 (1901).

Mesih Neyi Bekliyor?

Mesih, Kendisinin kilisesinde tezahür etmesini büyük bir arzuyla beklemektedir. Mesih'in karakteri kendi halkında mükemmel bir şekilde yeniden üretildiğinde, o zaman O, onların Kendisine ait olduğunu iddia edecektir.

Sadece Rabbimiz İsa Mesih'in gelişini beklemek değil, aynı zamanda onu hızlandırmak da her Hıristiyanın ayrıcalığıdır. Eğer O'nun adını anan herkes O'nun yüceliği için meyve verirse, ne kadar çabuk tüm dünyaya sevindirici haberin tohumu ekilirdi! Son büyük hasat hızla olgunlaşacak ve İsa değerli tahılı toplamaya gelecekti. COL 69 (1900).

Müjdeyi dünyaya vererek Rabbin dönüşünü hızlandırmak bizim elimizdedir. Bize düşen sadece beklemek değil, Tanrı'nın gününü hızlandırmaktır (2Pe. 3:12). DA 633 (1898).

Kendisiyle işbirliği yaparak bunu gerçekleştirmemizi mümkün kıldı. sonundaki sefalet sahnesi. Ed 264 (1903).

Allah'ın rahmetinin sınırı

Sonsuz Varlık, şaşmaz bir kesinlikle hâlâ tüm uluslara karşı bir hesap tutmaktadır. O'nun rahmeti tövbeye davetlerle sunulurken, bu hesap açık kalır; ancak sayılar Allah'ın belirlediği belli bir sayıya ulaştığında, O'nun gazabının bakanlığı başlar. 5T 208 (1882).

Tanrı ulusların kaydını tutar. Cennet kitaplarında sayılar onların aleyhine artıyor ve haftanın ilk günündeki ihlallerin cezaıyla karşılanacağı kanun haline geldiğinde, o zaman bardak dolacak. 7BC 910 (1886).

Allah ümmetlere hesap verir... Kötülüğün Allah'ın merhametinin sınırına ulaştığı an geldiğinde, O'nun merhameti sona erecektir. Cennetin kayıt defterlerinde biriken sayılar, tam bir ihlalin tamamlandığını gösterdiğinde, o zaman gazap gelecektir. 5T 524 (1889).

Tanrı'nın merhameti ihlalcie uzun süre dayanırken, insanların bu sınırın ötesinde günah işlemeye devam edemeyecekleri bir sınır vardır. Bu sınıra ulaşıldığında rahmet teklifleri geri çekilir ve yargılama hizmeti başlar. PP 162, 165 (1890).

İnsanların sahtekarlık ve küstahlıklarıyla Rab'bin geçmelerine izin vermeyeceği noktaya ulaşacakları ve Yehova'nın tahammülünün bir sınırı olduğunu öğrenecekleri zaman gelecek. 9T 13 (1909).

Rabbin hükümlerinin artık ötesinde uygulanamayacağı bir sınır vardır. gözaltına alındı. PK 417 (c. 1914).

İhlal Neredeyse Sınırına Ulaştı

Bu zaman, yeryüzünde yaşayanlar kötülüklerinin ölçüsünü tamamlayana kadar biraz daha sürecek ve o zaman, uzun süredir uykuda olan Tanrı'nın gazabı uyanacak ve bu ışık ülkesi kâseden içecek. O'nun gazabının karışımı. 1T 363 (1863).

Kötülüğün kadehi neredeyse doldu ve Tanrı'nın adil adaleti suçluların üzerine düşmek üzere. 489 4T (1880).

Dünya sakinlerinin kötülüğü neredeyse onların kötülüklerinin ölçüsünü doldurdu. Bu dünya, neredeyse Tanrı'nın yok edicinin kendi iradesine göre üzerinde çalışmasına izin vereceği noktaya ulaştı. 7T 141 (1902).

İhlal neredeyse sınırlarına ulaştı. Dünya kafa karışıklığıyla dolu ve çok geçmeden insanoğlunu büyük bir korku saracak. Sonu çok yakın. Gerçeği bilen bizler, dünyanın başına ezici bir sürpriz olarak gelmek üzere olan şeye kendimizi hazırlamalıyız. 8T 28 (1904).

Tanrı'nın Büyük Günü'nü aklımızda tutmalıyız.

Büyük sahnelerde düşünmeye ve oyalanmaya alışmalıyız

Önümüzde olan kıyametten sonra, her şeyin açığa çıkacağı Tanrı'nın büyük gününün sahnelerini önümüzde tuttukça, bu bizim karakterimizi etkileyecektir. Bir kardeşim bana şunu sordu:

- Rahibe White, sence Tanrı on yıl içinde gelecek mi?

- Kardeşim iki, dört, on yıl sonra gelmesi ne fark eder?

"Şimdi" dedi, "Rab'bin on yıl içinde geleceğini bilseydim, bazı açılardan şimdi yaptığımdan farklı davranacağımı düşünüyorum.

- Kardeşim ne yapacaktı? - Diye sordum.

- Neden - dedi - mülkümü satardım, Tanrı'nın Sözü'nü incelemeye başladım, insanları uyarmaya ve O'nun gelişine hazırlanmalarını sağlamaya çalışırdım ve O'nunla karşılaşmaya hazırlanmam için Tanrı'ya yalvarırdım. .

Ben de sordum:

- Eğer Rabbinizin yirmi yıl içinde gelmeyeceğini bilseydiniz, bir yerde yaşar mıydınız? farklı?

Dedi ki:

- Bence evet.

Rabbinin on yıl içinde geleceğini bilseydi farklı bir hayat yaşayacağını söylemek ne kadar bencilceydi! Hanok 300 yıl boyunca Tanrı ile birlikte yürüdü. Bu bizim için bir derstir, böylece her gün Tanrı ile birlikte yürüyebiliriz; ve Bayan 10, 1886'yı bekleyip izlemezsek güvende olmayacağız.

Zamanın Kısallığı

Rab, şimdi Tanrı'nın davasında ve işinde ihmalkar ve tembel olanlara gece gündüz rahat vermesin. Son yakın. İsa'nın her zaman önümüzde tutmamızı istediği şey budur: zamanın kısallığı. Mektup 97, 1886.

Kurtarılanlarla, altın harplarla, ihtişam taçlarıyla, önümüzde ölçülemez sonsuzlukla camdan denizin üzerinde durduğumuzda, o zaman deneme ve bekleme süresinin ne kadar kısa olduğunu göreceğiz. 10MR 266 (1886).

Bölüm 4: Son Zamandaki Tanrı Kilisesi

Günler

Tanrı'nın kilisesi O'nu seven ve O'nun emirlerini yerine getiren insanlardır

Tanrının bir Kilisesi vardır. Büyük bir katedral, resmi olarak kurulmuş bir kilise ya da farklı mezhepler değil, Tanrı'yı seven ve O'nun emirlerini yerine getiren insanlardır. Çünkü iki ya da üç kişi Benim adıyla bir araya gelirse, ben de onların arasındayım (Matta 18:20). Her ne kadar Mesih mütevazî bir azınlık arasında olsa da, bu O'nun kilisesidir, çünkü yalnızca sonsuzlukta ikamet eden Yüce ve Yüce'nin varlığı bir Kilise oluşturabilir. MR 17, 81, 82.

İsrail'in Tanrısı'nın hâlâ

Halkına rehberlik eder ve sonuna kadar onlarla birlikte devam edecektir. 2SM 406 (1913).

Emirleri Tutan Kilise Yetkiye Sahiptir

Tanrı, kilisesine özel bir yetki ve güç vermiştir; bu saygısızlığı ve küçümsemeyi hiç kimse haklı çıkaramaz, çünkü bunu yapan kişi Tanrı'nın sesini küçümsemiş olur. AA 164 (1911).

Cennetin altındaki en yüksek güç olan Rab, Kilisesine bahşetti. Bu, saygı duyulması gereken bir Kilise olarak toplanmış halkının içindeki Tanrı'nın sesidir. 3T 395 (1875).

"Eski İşaretler": İncil Doktrinleri

1844 yılında zamanın geçişi, cennetteki mabedin arınmasını hayranlık dolu bakışlarımıza sergileyen, Tanrı'nın Dünyadaki halkıyla ve ilk olanın mesajlarıyla olan ilişkiyi açıklığa kavuşturan büyük olayların yaşandığı bir dönemdi. İkinci ve üçüncü melek, üzerinde "Tanrı'nın emirleri ve İsa'nın imanı" yazan pankartı açtı. Bu mesajın işaret noktalarından biri, O'nun hakikati seven halkının gökte gördüğü Tanrı'nın tapınağı ve Tanrı'nın yasasını içeren sandıktı. Dördüncü emrin Şabat'ının ışığı, güçlü ışınlarını Tanrı'nın yasasını çiğneyenlerin yoluna yansıtır. Kötülerin ölümsüzlüğü eski bir dönüm noktasıdır. Eski simge yapılar kategorisine yerleştirilebilecek başka hiçbir şey hatırlamıyorum. CW 30, 31 (1889).

İsa'nın Tanıklığını Taşidılar

Son yaklaştıkça ve dünyaya son uyarıyı ulaştırmayı amaçlayan çalışmalar giderek büyüdükçe, gerçeği benimsemiş olanların hem doğayı hem de etkiyi net bir şekilde anlaması daha da önemli hale geliyor. Tanrı'nın olduğuna dair tanıklıklar,

Kendi takdiriyle bunu üçüncü meleğin mesajının kaynağından itibaren yaptığı işe bağladı. 5T 654 (1889).

İnsanlar birbiri ardına hileler bulabilirler ve düşman ruhları gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışacak, ancak Rab'bin Rahibe White aracılığıyla konuştuğuna ve ona bir mesaj verdiğine inanan herkes, bu son günlerde ortaya çıkacak birçok aldatmacadan kurtulacak. 3SM 83, 84 (1906).

Vizyon sahibi olduğunu iddia edenler olacaktır. Tanrı, vizyonun O'na ait olduğuna dair size açık tanıklıklar verdiğinde, onu kabul edebilirsiniz, ancak bunu başka bir tanıklığın altında kabul etmeyin, çünkü insanlar yabancı ülkelerde ve Amerika'da giderek daha fazla yanıtlanacaklardır. 2SM 72 (1905).

Allah'ın Son Günlerde kullarına yönelik amacı

Rab bizi kendi yasasının depoları yaptı; Başkalarına sadık uyarılar, sitemler ve teşviklerle iletilmesi gereken kutsal ve sonsuz gerçeği bize emanet etti. 5T 381 (1885).

Yedinci Gün Adventistleri Tanrı tarafından dünyadan ayrı, tuhaf bir halk olarak seçilmişti. O, hakikatin büyük keskiyle onları dünya ocağından kesip kendine bağlamış, onları kendi temsilcileri yapmış ve nihai kurtuluş işinde elçileri olmaya çağırmıştır. Ölümlülere şimdiye kadar emanet edilen en büyük hakikat hazinesi, Tanrı'nın şimdiye kadar gönderdiği en ciddi ve korkunç uyarılar

7T 138 (1902) dünyaya ileilmek üzere erkeklere gönderildi.

Ölümlülere şimdiye kadar emanet edilen en büyük hakikat hazinesi, Tanrı'nın şimdiye kadar insana gönderdiği en ciddi ve korkunç uyarılar, dünyaya öğretilsinler diye onlara emanet edildi. 3T 140 (1902).

Özel bir anlamda, Yedinci Gün Adventistleri dünyaya bekçi ve ışık taşıyıcıları olarak yerleştirilmiştir. Yok olmakta olan bir dünyaya son uyarı mesajını vermek onlara emanet edilmişti. Tanrı Sözü'nün harika ışığı onların üzerine parlıyor. Onlara çok önemli bir görev emanet edilmişti: birinci, ikinci ve üçüncü melekse mesajların duyurulması. Bu kadar önemli bir çalışma yok. Başka hiçbir şeyin dikkatlerini çekmesine izin vermemelidirler. 3T 288 (1909).

Dünyanın her yerindeki Yedinci Gün Adventistlerine şunu söylemem talimatı verildi: Tanrı bizi bir halk olarak kendi halkı olmaya çağırırdı. O, yeryüzündeki kilisesinin, zamanın sonuna kadar, Her Şeye Egemen Rabbin Ruhü ve öğütleri doğrultusunda özellikle birleşeceğini tasarlamıştır. 2SM 397 (1908).

Tanrı'nın İşinde Organizasyon İhtiyacı

Sayımız arttıkça, bir tür örgütlenme olmaksızın büyük bir kafa karışıklığının yaşanacağı ve işin başarıyla sürdürülemeyeceği ortaya çıktı. Nezaret'in devamlılığının sağlanması, çalışmaların yeni alanlara taşınması, hem kiliselerin hem de bakanların değersiz üyelerden korunması, kilise mallarının muhafazası, gerçeklerin basında yayınlanması ve sosyal hizmetlere katkı sağlanması için teşkilat vazgeçilmezdi. diğerleri. biter...

O'nun Ruhü bizi aydınlattı ve Kilise'de düzen ve mükemmel disiplin olması gerektiğini ve örgütlenmenin şart olduğunu gösterdi. Yöntem ve düzen, Tanrı'nın Evrendeki tüm işlerinde tecelli eder. Düzen cennetin kanunudur ve Tanrı'nın yeryüzündeki halkının kanunu olmalıdır. TM 26 (1902).

Organizasyon Her Zaman Önemli Olacak

Kiliseler düzeni sağlayabilecek ve empoze edebilecek kadar örgütlenmedikleri sürece gelecekte hiçbir şey umut edemezler. 1T 270 (1862).

Bazen, işin genel yönetimini üstlenen küçük bir grup insan, Genel Konferans adına akılsızca planlar peşinde koşmaya ve Tanrı'nın işini engellemeye çalıştığında, bunu yapamayacağımı söyledim. artık bu birkaç adam tarafından temsil edilen Genel Konferansın sesini Tanrı'nın sesi olarak düşünün. Ancak bu, alanın her kesiminden temsilciler ve usulüne uygun olarak atanmış kişilerden oluşan bir kuruldan oluşan bir Genel Birliğin kararlarına saygı gösterilmemesi gerektiği anlamına gelmez.

Tanrı, dünyanın her yerindeki kilisesinin temsilcilerinin Genel Konferansta bir araya geldiklerinde yetkiye sahip olmalarını emretmiştir. Bazılarının yapmak üzere olduğu hata, Tanrı'nın kendi kilisesine verdiği yetki ve nüfuzun tamamını, bir kişinin veya küçük bir grup insanın görüş ve yargısına, General'in yargısına ve sesine vermektir. Konferans, O'nun işinin refahı ve ilerlemesi için planlar yapmak üzere toplandı. 9T 260, 261 (1909).

Ah! Şeytan, bütünsel bir organizasyonun gerekli olduğu ve sahte ayaklanmaları önlemek ve Tanrı Sözü tarafından desteklenmeyen iddiaları çürütmek için en büyük gücü oluşturduğu bir zamanda, bu halkın arasına nüfuz etme ve işi dağıtma çabalarında başarılı olsaydı ne kadar sevinirdi? ! Akıllı ve dikkatli bir çalışmayla oluşturulan organizasyon ve düzen sisteminde herhangi bir bozulma yaşanmaması için hatları eşit bir şekilde korumamız gerekiyor. Şu anda işi kontrol etmek isteyen düzensiz unsurlara özerklik verilmemelidir.

Bazıları, zamanın sonuna yaklaştıkça Tanrı'nın her çocuğunun herhangi bir dini organizasyondan bağımsız hareket edeceği fikrini öne sürdü. Ancak Rabbim bana bu işte herkesin bağımsız olması diye bir şeyin olmadığını öğretti. 3T, 405-406 (1909).

Son krize yaklaşırken, düzene ve eylem uyumuna daha az ihtiyaç duyulduğunu hissetmek yerine, şimdiye kadar olduğundan daha sistematik olmalıyız. 3SM 26 (1892).

Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nin Kademeli Düşüşü

1890'dan 1893'e kadar - hâlâ Tanrı'nın öğüdüyle uyum içinde:

Tanıklıklardan lütuf zamanının sonundan, Tanrı halkının sarsılmasından söz eden pasajlar alıyorsunuz ve bu halkın arasından ortaya çıkacak daha saf, kutsal bir halkın ayrılışından söz ediyorsunuz. Şimdi, tüm bunlar düşmanı memnun ediyor... Eğer birçok kişi sizin öne sürdüğünüz görüşleri kabul etse ve bu görüşlere göre konuşup hareket etse, Yedinci Gün Adventistleri arasında tanık olunan en büyük fanatizm gösterilerinden birini görürüz. istiyor. 1SM 179 (1890).

İşin başarılı olmayacağından şüphe etmeye, korkmaya gerek yok. İşin başında Allah vardır ve her şeyi yoluna koyacaktır. İşin istikametinde ayarlanması gereken şeyler varsa Allah buna karşılık verecek ve her hatayı düzeltmek için çalışacaktır. Tanrı'nın, halkını taşıyan bu asil gemiyi sağ salim limana ulaştıracağına iman edelim. 2SM 390 (1892).

Rab size Yedinci Gün Adventistlerini Babil'den ve Tanrı'nın halkını buradan çağırmanız için bir mesaj vermedi. Sunabileceğiniz hiçbir nedenin benim açımdan bu konuda hiçbir ağırlığı olamaz, çünkü Rab bana böyle bir mesaja karşı kesin bir açıklama verdi...

Rab'bin kilisesini sevdiğini biliyorum. Dağınık olmamalı veya bağımsız atomlara bölünmemelidir. Bunda en ufak bir tutarlılık yok; Böyle bir şeyin olacağına dair en ufak bir delil yok... Hasada kadar dara da, buğday da birlikte büyüsün. Daha sonra melekler ayırma işini yapacaklar. 2SM 63, 68, 69 (1893).

Size söylüyorum kardeşlerim, Rab'bin, aracılığıyla çalışacağı düzenli bir bedeni vardır... Kişi kendisini, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren insanlardan oluşan organize vücuttan ayrı tuttuğunda, Kilise'yi tartmaya başladığında insan terazisi ve onu suçlayarak, Tanrı'nın olmadığını bilebilirsiniz.

sürme. Kendini yanlış yolda bulur. 3SM 17, 18 (1893).

Tanrı'nın yaşayan bir kilisesi yok mu? Onun bir kilisesi var ama bu kilisenin militanı, muzaffer kilise değil. Kusurlu üyelerin olmasına, buğdayların arasında daraların bulunmasına üzülüyoruz... Her ne kadar Kilise'de kötülükler olsa da ve bunlar dünyanın sonuna kadar var olmak zorunda kalacak olsa da, bu son günlerin kilisesi, insanlığın ışığı olacaktır. dünya günahla kirlendi ve morali bozuldu. Zayıf ve kusurlu olan, azarlanması, uyarılması ve öğüt verilmesi gereken kilise, Mesih'in yeryüzünde en büyük saygı duyduğu tek nesnedir. TM 45, 49 (1893).

Tanrı'nın yeryüzünde ayaklar altına alınmış yasayı koruyan bir kilisesi vardır ve dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusunu insanlara sunmak...

Şu anda boşlukta duran, duvarı kaplayan, harabeye dönen yerleri restore eden dünyada tek bir kilise var...

Herkes, geride kalanlar olarak verilen tanımlamayı yerine getiren, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren ve İsa'ya iman eden tek kişiye karşı bağırılmamaya dikkat etsin... Tanrı'nın yeryüzünde ayrı bir halkı, bir kilisesi vardır, hiçbir kimseden aşağı değildir. diğeri ama gerçeği öğretme, Tanrı'nın yasasını doğrulama olanakları bakımından hepsinden üstün... Kardeşim, Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nin Babil olduğunu öğretiyorsan yanılıyorsun. TM 50, 58, 59 (1893).

İsrail Tarihine Bir Uyarı Gönderildi

Bu son günlerde, Tanrı'nın halkı eski İsrail'in yaşadığı aynı tehlikelere maruz kalacak. Allah'ın uyarılarını kabul etmeyenler, eski İsrail'in yaşadığı tehlikelerin aynısına düşecek, inançsızlık nedeniyle rahata eremeyeceklerdir. Eski İsrail, kutsanmış olmayan kalpleri ve dizginsiz iradeleri nedeniyle felaketlere maruz kaldı. Bir millet olarak nihai reddedilmeleri, kendi inançsızlıklarının, özgüvenlerinin, pişmanlıklarının, akıl körlüğünün ve katı kalplerinin sonucuydu. Hikayesinde bize bir tehlike işareti sunuluyor.

“Kardeşler, dikkatli olun, hiçbirinizde sizi yaşayan Tanrı'dan uzaklaştıracak sapkın bir inançsızlık yüreği olmasın... Çünkü sahip olduğumuz güveni sonuna kadar sağlam tutarsak, Mesih'in ortakları olduk. başlangıçtan beri” (İbraniler 3:12, 14). Mektup 30, 1895.

Kademeli Düşüş - Işığa Uymayı Durdurmak

Minneapolis'te beyan ettiğim her şey doğrulandı: kiliselerde reform yapılması gerektiği. Büyük bir ışıkla, değerli fırsat ve ayrıcalıklarla kutsanan insanları manevi zayıflık ve körlük ele geçirdiği için reformların yapılması gerekiyordu. Reformcular olarak mezhepsel kiliselerden çıkmışlardı ama şimdi kiliselerin oynadığı role benzer bir rol oynuyorlar. Başka bir çıkış yoluna gerek kalmayacağından umutluyduk. Her ne kadar barış bağında “Ruh birliğini” korumaya çalışsak da, fanatizmi yazılı veya sözlü olarak protesto etmekten geri durmayacağız.

EGW'88 356, 357 (1889).

Mesih, kendi ışığıyla övünen ama bu ışıkta yürümeyenler hakkında şöyle diyor: "Bu nedenle size söylüyorum, yargı gününde Sur ve Sayda'nın durumu sizinkinden daha hafif olacaktır. Ve siz, (ayrıcalıklara atıfta bulunarak) kendinizi cennete yücelten Kefernahum (büyük ışığa sahip olan Yedinci Gün Adventistleri), cehenneme indirileceksiniz; çünkü sende meydana gelen harikalar Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne kadar kalırdı." RH 01 Ağustos 1893. [PARÇALARDAKİ YORUMLAR ELLEN WHITE'A AİTTİR].

Genel Konferansın kendisi de hatalı duygu ve ilkelerle kendini yozlaştırıyor...

Erkekler, kendi yetki alanları altında olduğunu düşündükleri kişilerden haksız avantaj elde ettiler. Bireylere baskı yapmaya kararlıydılar; yönet ya da mahvet...

Sanki iktidar insanı tanrıya dönüştürmüş gibi gelişen despotik iktidar beni korkutuyor ve korkutmalı. Nerede ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın bu bir lanettir. TM 359-361 (1895).

Birkaç adamın üzerine çok ağır sorumluluklar düşüyor ve bazıları da Allah'ı kendilerine Danışman yapmıyor. Bu adamlar yabancı alanlardaki çalışmanın ihtiyaçları hakkında ne biliyor? Karşılaştıkları sorunlara bilgi isteyerek nasıl karar vereceklerini nasıl bilebilirler? Yazılı olarak herhangi bir gecikme olmasa bile yabancı kamplarda bulunanların sorularına yanıt almaları üç ayı alacaktı. TM 321 (1896).

Uzak ülkelerde yaşayanlar, Battle Creek'ten izin almadan sağduyunun onlara doğru olduğunu söylediği şeyleri yapmayacaklardır. Devam etmeden önce buranın Evet veya Hayır'ını beklerler. SPT-A (9) 32 (1896).

Genel Konferansın başkanı olarak tek bir kişiyi seçmek akıllıca değildir. Genel Konferansın çalışmaları genişledi ve bazı şeyler gereksiz derecede karmaşık hale geldi. Bir muhakeme eksikliği ortaya çıktı. Alanın bir bölümü olmalı ya da mevcut düzeni değiştirmek için başka bir plan tasarlanmalıdır. TM 342 (1896).

Kilise Laodikya döneminden kalma durumdadır. Allah'ın varlığı ortada değil ortasında. 1NL 99 (1898).

Adventist Kilisesi Genel Konferansının sesi artık Tanrı'nın sesi değil

İşin nasıl yapılması gerektiğine karar vermede otorite sayılan Battle Creek'in sesi artık Tanrı'nın sesi değil. 17MR 185 (1896).

Yıllar önce Genel Konferansın sesi olduğunu düşünüyordum. Tanrı. 17MR 216 (1898).

1901 Genel Konferans Oturumu - Tanrı konuştu ama liderler yanıt vermedi:

Bu adamların, daha önce Genel Konferansın olduğuna inandığımız gibi, Tanrı'nın halka sesi olmak için kutsal bir yerde buluşmaları artık geçmişte kalmış bir şeydir. GCB 3 Nisan 1901, s. 25.

"Şu anda ihtiyacımız olan şey yeniden yapılanmadır. Temelden başlayıp farklı bir prensip üzerine inşa etmemiz gerekiyor..."

Burada çeşitli kurumlarımızın, eğitimle ilgili çıkarların ve farklı bölge ve eyaletlerdeki derneklerin başında bulunan adamlar var. Bunların hepsi temsili kişiler olmalı ve hayata geçirilecek planların hazırlanmasında ve oluşturulmasında aktif söz sahibi olmalıdır. Geniş alanın tamamıyla ilgilenecek bir, iki veya üçten fazla adam olmalı. Yapılan iş büyüktür ve yapılması gereken işi tek başına planlayabilecek bir insan aklı yoktur...

Dolayısıyla Tanrı, işin şu veya bu dalını kontrol etmek için saflarımıza kraliyet gücü yerleştirmemiştir. İş her anlamda kontrol edilmeye çalışılarak büyük ölçüde kısıtlandı... Bir yenilenme, bir yeniden yapılanma olmalı; Gerekli olan komitelere güç ve kuvvet kazandırılmalıdır." [ELLEN WHITE'İN 2 NİSAN 1901 BATTLE CREEK GENEL DERNEK KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI] -

GCB 3 Nisan 1901, s. 25, 26.

Yeni dernekler kurulmalı. Birlik-derneğin Avustralasya'da örgütlenmesi Tanrı'nın planına uygundu... Binlerce mil uzaktaki Battle Creek'ten tavsiye gönderip yanıt için haftalarca beklemek zorunda değilsiniz. Ne yapılması gerektiğine sahadakilerin karar vermesi gerekiyor. GCB 05 Nisan 1901, s. 69, 70.

Sizce bu toplantı başladığından beri aramızda kimler vardı? Böyle toplantılarda genellikle ortaya çıkan sakıncalı yönleri kim uzak tuttu? Bu Mişkan'ın koridorlarında kimler bir aşağı bir yukarı yürüyordu? Cennetin Tanrısı ve melekleri. Ve onlar buraya sizi parçalamaya değil, size sağlıklı ve huzurlu bir zihin bahşetmeye geldiler. Onlar, Tanrı'nın işlerini gerçekleştirmek ve O'nun yapılmasını istediği işin engellenmesin diye karanlığın güçlerini durdurmak için aramızdaydılar. Tanrı'nın melekleri aramızda çalışıyor...

Hayatımda hiçbir zaman bu toplantıda işlerin ortaya çıkışı kadar şaşırmadım. Bu çalışma bizim değil. Tanrı tarafından yapıldı. Bu konuda bana talimat verildi ancak bu toplantıda sorun çözülene kadar bu talimatları anlayamadım. Tanrı'nın melekleri bu cemaatte bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlar. Her birinizin bunu hatırlamasını istiyorum ve aynı zamanda Tanrı'nın, halkının yaralarını iyileştireceğini söylediğini de hatırlamanızı istiyorum. GCB, 25 Nisan 1901, s. 463, 464.

Kilise başarısız oldu, Kurtarıcının beklentilerini acınacak şekilde karşılayamadı, ama yine de Rab halkından yüz çevirmiyor. O, kendisinde bulunan herhangi bir iyilik nedeniyle değil, fakat O'nun isminin hakikatin ve adaletin düşmanları önünde lekelenmesin, Şeytani araçların Tanrı'nın halkının yok edilmesiyle övünmemesi için hâlâ O'nunla uyumludur.

Uzun zamandır sizin inatçılığınıza, inançsızlığınıza ve ahmaklığınıza katlandı. Rabbimiz onları takdire şayan bir merhamet ve şefkatle terbiye etmiştir. Talimatlarına kulak verirlerse, onların kötü eğilimlerini ortadan kaldıracak, onları sonsuz bir kurtuluşla kurtaracak ve onları Kendi Lütfunun gücünün ebedi anıtları haline getirecektir. ST Kasım, 13 1901.

Genel Konferans Oturumu sırasında Rab, halkı için güçlü bir şekilde çalıştı. Bu toplantıyı her düşündüğümde tatlı bir ciddiyet

beni ele geçiriyor, ruhuma bir şükran parıltısı gönderiyor. Kurtarıcımız Rab'bin görkemli adımlarını gördük. Halkına kurtuluş getirdiği için O'nun kutsal adını övüyoruz. RH 26 Kasım 1901.

Bir öğle vakti, eğer güvenilir konumdaki adamlar Tanrı'nın iradesini ve yolunu izlemiş olsaydı, son Genel Konferans Oturumunda [1901] gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında yazıyordum. Büyük ışığa sahip olanlar ışıkta yürümediler. Toplantı sona erdi ve değişiklik yapılmadı. İnsanlar, yapmaları gerektiği gibi, Rab'bin önünde kendilerini alçaltmadılar ve Kutsal Ruh iletilmedi.

Bilincimi kaybettiğim ve Battle Creek'te bir sahneye tanık olduğum zamana kadar bu noktaya kadar yazmıştım.

Tabernacle oditoryumunda toplandık. Bir dua okundu, bir ilahi söylendi ve bir dua daha yapıldı. Allah'a hararetli dualar edildi.

Toplantı Kutsal Ruh'un varlığıyla kutlandı...

Hiç kimse samimi bir itirafta bulunamayacak kadar gururlu görünmüyordu ve bu çalışmada başı çekenler nüfuz sahibi olan ancak daha önce günahlarını itiraf etmeye cesaret edemeyen kişilerdi.

Daha önce Mişkan'da hiç duyulmamış bir sevinç vardı.

Daha sonra bilinçsiz halimden uyandım ve bir süre nerede olduğumu hatırlayamadım. Kalemi hâlâ elindeydi.

Bana şu sözler söylendi: "Bu olabilir." Rab, tüm bunları halkı için başarmayı bekliyordu. Bütün cennet nazik olmayı bekliyordu." Son Genel Konferans Oturumunda kapsamlı bir çalışma yapılmış olsaydı nerede buluşabileceğimizi düşündüm. 8T 104-106 (3 Ocak 1903).

1902 - Tanrı hâlâ kiliseye sabır gösteriyor ancak
Pişmanlık duymayan Ellen White kilise konseylerini ve kamplarını terk etti

Kilisenin, ne kadar zayıf ve kusurlu olursa olsun, yeryüzünde Mesih'in yüce saygı duyduğu tek nesne olduğunu unutmamalıyız. Onu sürekli ilgiyle gözetiyor ve Kutsal Ruh aracılığıyla onu güçlendiriyor. 2SM 396 (1902).

"...Rab'bin bu adamlara ruhsal vizyon ve göksel ayırt etme sorumluluğuna sahip konumlar verdiği pek güvenmiyorum. Onun hareket tarzı konusunda kafam karıştı ve şimdi kendimi özel işime adanmak istiyorum. Onların hiçbir konseyine katılmayın, ne yakın ne de uzak bir kamp toplantısına katılmayın. Tanrı'nın bana verdiği ışığın tam tersi yönde çalışma eğilimleri nedeniyle zihnim karışıklığa sürüklenmeyecek. Kararlıyım. Tanrının bana verdiği zekayı koruyacağım. Sesim farklı konferanslarda ve kamplarda duyuldu. Şimdi bir değişiklik yapmalıyım... Bu nedenle, hareket etmeleri gereken ilkelerin açık çizgilerle verildiği İncil sözünün ışığını almanızı size bırakıyorum... Bu ışık, bana verildi ve ben ondan geri dönmeyeceğim." 17MR 64, 65. (Aralık 1902).

1903 - Daha iyiye doğru hiçbir deęişiklik yapılmadı - Sadık Şehir Fahişe oldu - İlahi Varlık ve Yücelik ayrıldı:

Genel Konferansın tüm ayrı birlikler üzerinde keyfi bir hakimiyet kurmaması için sendika-derneklerin örgütlenmesi gerekli olmuştur. Derneęe verilen yetki bir, iki veya altı kişide yoğunlaşmamalıdır; ayrı bölümler üzerinde bir erkekler konseyi olmalı.--

Bayan 26, 3 Nisan 1903.

Battle Creek'te düzenlenen mükemmel itiraf ve birleşme toplantısının haberini aldıktan sonra, günlüğüme yazıyordum ve meydana gelen deęişime duyduğum minnettarlığı kaydetmek üzereyken elim durduruldu ve aşığıdaki sözler söylendi. bana şöyle seslenildi: "Yazma. Daha iyiye doğru hiçbir deęişiklik yapılmadı." 8T 231 (1903).

"Kilisenin gerçek ruhani durumu hakkında neden bu kadar az bilgi var?... Kim güvenle şunu söyleyebilir: "Altınımız ateşte denendi; Giysilerimiz dünyanın kirlilięinden arınmış deęil mi?" Hocamızın sözde "doęruluk" elbiselerini işaret ettięini gördüm. Onları alıp içindeki kirlilięi ortaya çıkardı. Sonra bana şöyle dedi: "Onların, ahlaksızlıklarını ve ahlaksızlıklarını nasıl gizlediklerini iddia edemiyor musun? "Sadık şehir nasıl da fahişe oldu!" Babamın evi, ilahi mevcudiyetin ve görkemini ayırdığı bir yer olan bir ticaret evi haline getirildi! Bu nedenle zayıflık var ve güç tüketiyor." 8T,248,250 (1903).

1906 - Ellen G. White'in sahte bir makalesinin yayınlanması - İhbar
Adventist papaz Alonzo T. Jones tarafından

"Broşürümün Son Sözü'nün son üç sayfası, Ellen G. White'in yazdığı, Southern Watchman'ın 1 Mayıs 1906 tarihli "Dini Özgürlük" başlıklı makalesinin yeniden basımından oluşuyor. Artık bu makalenin Rahibe White tarafından asla yazılmadığını biliyorum; tek bir kelime bile yok. Bu makale Yaşlı George Fitfield tarafından 1893'te yazılmıştır; ve ilk kez onun adıyla basıldı.

Daha sonra sadece baş harfleriyle yayınlandı. Daha sonra isim veya baş harfler olmadan yeniden basıldı. Daha sonra biri onu aldı ve Rahibe White'ın adını ekledi ve böylece 1 Mayıs 1906'da Religious Liberty in the Southern Watchman makalesinde yayımlandı. Makalenin dergide yayınlandığı sırada bu gerçeklerin hiçbirinden haberim yoktu. Bekçi, çünkü onu daha önce hiç görmemiştim ve sanki "Rahibe White" tarafından yazılmış gibi kabul ettim. Ama artık (bu makalenin) tek bir kelimesinin bile onun tarafından yazılmadığını bildiğime göre, makaleyi benim broşürümde basıldığı şekliyle okuyan herkesin aydınlanmak hakkıdır.

Daha ayrıntılı bilgi isteyen herkes Review and Herald'a veya Tahoma Park, Washington, D.C.'deki SDA Genel Konferansı Başkanı AG Daniels'a yazmalı ve onlardan Review and Herald'da "Başka Bir İtiraf" başlıklı vaka açıklamasını yayınlamalarını istemelidir. 1907 sonbaharında, öğrenir öğrenmez onlara AT Jones tarafından gönderildi. Hıristiyan Evangelizmi İçin Bir Çağrı - Alonzo T. Jones, Genel Konferans Öncesinde Sunulan

27 Mayıs 1909'da Washington DC'deki Tahoma Park'taki Yedinci Gün Adventistleri.

Verilen Işığa göre yargılanır

Kutsal alanın terazisinde Yedinci Gün Adventist Kilisesi tartılacak ve kendisine tanınan ayrıcalıklar ve avantajlara göre değerlendirilecek.

Eğer ruhsal deneyiminiz, Mesih'in size sonsuz bir bedel karşılığında bahsettiği avantajlara uymuyorsa; Kendisine verilen nimetler, kendisine verilen görevi yerine getirmeye yetmiyorsa, hakkında "Eksik bulundu" cezası verilir. Verilen ışıkla, verilen fırsatlarla yargılanacak...

Pek çok kıymetli hizmet tesisinin yok edilmesinde ortaya çıkan ciddi ikaz ve uyarılar bize şunu söylüyor: "Bu nedenle nereden düştüğünüzü hatırlayın, tövbe edin ve ilk işleri yapın..." (Va. 2:5)...

Artık irtidattan mayalanan kilise, tövbe edip din değiştirmedeği sürece, kendinden tiksiniinceye kadar kendi yaptıklarının meyvesini yiyecektir. Kötülüğe direnip iyiliği seçtiğinde, tüm alçakgönüllülüğüyle Tanrı'yı aradığında ve Mesih'teki yüksek çağrısına ulaştığında, sonsuz gerçeğin platformunda durduğunda ve kendisi için hazırlanan armağanları imanla kullandığında, o zaman iyileşecektir. Daha sonra Tanrı'nın ona verdiği sadelik ve saflık içinde, dünyevi engellerden arınmış olarak görünecek ve gerçeğin onu gerçekten özgür kıldığını gösterecek. O zaman üyeleri aslında Allah'ın seçilmişleri, O'nun temsilcileri olacaklardır. 3T 251-

252 ve 254 (21 Nisan 1903). [DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN İYİ BİLİLEN ADVENTİST KURUMU OLAN BATTLE CREEK SANATORYUM, 18 ŞUBAT 1902'DE TAMAMEN YANDI. DAHA SONRA DERGİ VE HERALD YAYINCILIK DERNEĞİ YAYIN BİNASI 30 ARALIK 1902'DE YİNE YANGINLA YOK EDİLDİ.

Mürtedlik Mesih'in İkinci Gelişine Kadar Artmaya Devam Edecektir

"Kesin olan bir şey var ve çok geçmeden anlaşılacak: Gelişen, büyüyen, gittikçe güçlenen büyük sapkınlık, Rab büyük bir haykırıyla gökten inene kadar büyümeye devam edecek. Mezhepsel inancımızın ilk ilkelerini korumalı ve artan imanın gücüyle ilerlemeliyiz.

Deneyimimizin ilk bölümlerinden günümüze kadar Tanrı'nın Kutsal Ruh'u tarafından somutlaştırılan iman her zaman korumalıdır. Artık Kutsal Ruh'un rehberliğine daha fazla anlayışa ve daha derin, samimi, kararsız bir inanca ihtiyacımız var. Zaman geçtikten sonra başlangıçta gerçeği doğrulamak için Kutsal Ruh'un gücünün açık bir kanıtına ihtiyacımız varsa, şimdi ruhlar düştüğünde gerçeği doğrulamak için tüm kanıtlara ihtiyacımız var.

inanç ve baştan çıkarıcı ruhları ve iblislerin öğretilerini dinlemek. Artık ruh bayılması olmamalı." (NYI, 7 Şubat 1906, paragraf 1)

Başka Bir Halkın Çağrısının Duyurulması

Rab İsa'nın her zaman Kendisine hizmet etmek üzere seçilmiş bir halkı olacaktır. Yahudi halkı, yaşamın Prensi olan Mesih'i reddettiğinde, O, Tanrı'nın krallığını onlardan alıp Yahudi olmayanlara verdi. Allah'ın her dalıyla bu prensip doğrultusunda ilgilenmeye devam edecektir.

Bir kilisenin Rab'bin sözüne sadakatsiz olduğu kanıtlandığında, konuları ne olursa olsun, çağrılarını ne kadar yüksek ve kutsal olursa olsun, Rab artık onlarla çalışamaz. Daha sonra diğerleri önemli sorumlulukları üstlenmek üzere seçilir. Ancak eğer onlar da hayatlarını her türlü kötülükten arındırmazlarsa, eğer hayatlarının her alanında temiz ve kutsal ilkeleri tesis etmezlerse, Rabbimiz onları çok acı bir şekilde azaplandırarak ve aşağılayacaktır. onları buldukları yerden uzaklaştırır, onları bir sitem haline getirir. 14MR 102 (1903).

Tanrı'nın Doğası ve Kutsal Ruh hakkında sapkınlıklar tanıtılacak, bu da insanları Adventist Öncülerin Doktrininden uzaklaştıracaktı.

"Aramızda yaşayan Tanrı'dan uzaklaşıp insanlara yönelme ve ilahi bilgeliğin yerine insan bilgeliğini koymanın söz konusu olduğu kesindir." "Tanrı halkını uyandıracak; Başka çareler olmazsa aramıza sapkınlıklar girecek, bizi elekten geçirecek, buğdayı samandan ayıracak." 5T, 707 (1889).

"Bazıları Sadık Tanığın doğrudan ifadesine isyan edecek; etrafı saran karanlığa karşı çıkmayacaklar... ve birçok hatalı doktrin kabulü güçlü bir sarsıntı yaratacak. Bu yanlış teoriler arasında Tanrı'nın doğasına ilişkin spekülasyonlar, Kutsal Ruh'un kabulü ve Kutsallaşmanın ne anlama geldiğine ilişkin hatalı kavramlar yer alıyor." – Kriz ve Zafer, sayfa 20.

Ellen G. White'in Ölümünden Sonra Değişiklikler Olacak

"Şeytanın plan üstüne plan yaptığını anlamayan insanlara, onları ummadığı yollara yönlendirdiğini anlatmakla görevlendirildim. Şeytan'ın ajanları, günahkarları aziz gibi göstermenin yollarını bulacaklar. Size, dinlenmeye yatırıldığımda büyük değişikliklerin meydana geleceğini söylüyorum. Ne zaman biteceklerini bilmiyorum; ve herkesi şeytanın aldatmacalarına karşı uyarmak isterim. Ölümümün önce kendilerini tam olarak uyardığımı insanların bilmesini isterim." Elyazması 1, 24 Şubat 1915. [ELLEN G. WHITE 1915'TE ÖLDÜ.

ADVENTİST, ÜÇLÜ BİRLİK ÖĞRETMENİNİ İLK KEZ 1931 YILINDA YILLIĞINA YER VERDİ VE 1980 YILINDA BUNU RESMİ OLARAK BİR DOĞMA OLARAK OYLADI. BU EYLEMDE, ÖNCÜLERİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN DOKTRİNSEL TEMELİN DEĞİŞİMİNİ TAMAMLADI.

Adventist Öncülerin Doktrininden sapmak Başka Bir Şeye Girmekle Eşdeğerdur Organizasyon

Zaman geçtikten sonra Tanrı, sadık takipçilerine mevcut gerçeğin değerli ilkelerini emanet etti. Bu prensipler, birinci ve ikinci meleklerin mesajlarının tebliğinde görevi olmayanlara verilmemiştir. Başlangıçtan itibaren çalışmaya katılan işçilere verildi.

Bu deneyimleri yaşamış olanlar, bizi Yedinci Gün Adventistleri yapan ilkelere sıkı sıkıya bağlı olmalıdırlar. Onlar, Tanrı'nın iş arkadaşları olacak, O'nun öğrencileri arasında tanıklığı bağlayıcı ve yasayı mühürleyeceklerdir. Mukaddes Kitap hakikatının temeli üzerine çalışmalarımızın kurulmasında rol oynayanlar, doğru yolu gösteren yol işaretlerini bilenler, en yüksek değere sahip işçiler olarak görülmelidir. Kendilerine emanet edilen gerçekler hakkında kişisel deneyimlerine dayanarak konuşabilirler. Bu adamlar, imanlarının küfre dönüşmesine izin vermemelidirler; üçüncü meleğin sancağının ellerinden alınmasına izin vermemelidirler. Güven ilkesini sonuna kadar sürdürmek onların elindedir.

Rab, bitirme işine girdiğimizde geçmiş tarihin tekerrür edeceğini bildirdi. O'nun bu son günlerde verdiği her gerçeğin dünyaya duyurulması gerekiyor. O'nun kurduğu her sütun güçlendirilmelidir. Artık Allah'ın kurduğu temelden sapamayız. Artık yeni bir organizasyona giremeyiz; çünkü bu, hakikatten irtidat anlamına gelir. 2SM 390 (1905). [YUKARIDAKİ ÖNGÖRÜLERİ GERÇEKLEŞTİREN YEDİNCİ GÜN ADVENTİCİ KİLİSESİ - SDA, TANRI'NIN DOĞASI VE KUTSAL RUH'A İLİŞKİN ÖNCÜLERİN SÜRDÜRDÜĞÜ ÖĞRETİSEL GERÇEKTEN SAPMIŞTIR. BU GERÇEK, SEÇKİN ÇAĞDAŞ TEOLOJİ GEORGE KNIGHT'IN SÖZLERİYLE İTİRAF EDİLMEKTEDİR: "1888'den itibaren kurtuluş meselesi üzerine yapılan tartışmalar, bazı Adventistlerin Tanrı'ya ilişkin mezhepsel görüşleri düzeltme ihtiyacı hakkındaki farkındalığını yoğunlaştırdı. Bazıları yavaş yavaş mezhebin geleneksel konumunun yetersiz olduğunu anlamaya başladı.

Kitabın başında belirtildiği gibi, ilk Adventist liderlerin ezici çoğunluğu, 1980 tarihli mezhepsel inanç beyanının en az üç bölümü üzerinde anlaşamadılar: Bu üç bölüm Teslis, İsa'nın tam tanrısallığı ve İsa'nın kişiliğiyle ilgilidir. kutsal Ruh." Kimlik Arayışında - Yedinci Gün Adventist doktrinlerinin gelişimi, s. 112 {vurgu eklenmiştir}. BU ŞEKİLDE YEDİNCİ GÜN ADVENTİCİ KİLİSESİ

İFADE ETTİĞİ İLK GERÇEKTEN DÖNÜŞ, BAŞKA BİR ÖRGÜTE DÖNÜŞTÜ. O, ÜÇLÜSÜN KARŞITIYDI; ÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON OLDU. DEĞİŞİKLİK 1980 YILINDA RESMİ OLDUĞUNDAN BERİ, ARTIK TANRI'NIN KİLİSESİ DEĞİLDİR. TANRI'NIN HALKI, ÖNCÜ ADVENTİSTLERE VERİLEN ÖĞRETİSEL TEMELLERİ SÜRDÜRENLER OLMAYA DEVAM ETTİ.

BUNLAR YAZILARINDA SÖZDE "ARTIKLAR" DİYORLAR.

BU GRUP DÖRDÜNCÜ MELEK HİZMETİNİN SADIK ÜYELERİNE AİTTİR - SON UYARI, BUGÜN TIPKI ANTİK ÖNCÜLER GİBİ İSA'NIN İMANIYLA TANRI'NIN EMİRLERİNE İTAATI VAZİYET EDEN BİR KİLİSE. ELLEN G. WHITE'İN SON GÜNLERİN MUZAFER KİLİSESİ'NDEN bahsettiği BU KİTAPTA AŞAĞIDAKİ TANIKLIKLAR, GERÇEKTEN ALLAH'IN EMİRLERİNİ VE İSA'NIN İMANINI YERİNE GETİREN BU İNSANLARA AİTTİR.

Mürted Kiliseden ayrılma çağrısı önceden bildirildi

Tanrı'nın açık Sözü'ne ve O'nun Ruh'u'nun tanıklığına karşı bir muhalefet ruhu vardır. Açıklanmış ilahi bilgeliğin üzerinde, salt insan aklını putperestçe yücelten bir ruh vardır.

Aramızda, birkaç sözde filozofun fikirlerinin İncil hakikatlerinden veya Kutsal Ruh'un tanıklıklarından daha güvenilir olduğunu savunan sorumlu konumdaki adamlar var...

Allah bana bu adamların halklarımızı kırbaçlayacak Hazazel olduklarını gösterdi. Kendilerini yazılanlardan daha akıllı sanıyorlar...

Son ve en ciddi işi çok az büyük adam üstlenecektir. Küstah ve Allah'tan bağımsız olanları O kullanamaz. Rabbin, sarsılma ve imtihan zamanlarında kendilerini ortaya koyacak sadık kulları vardır....

Tanrı, zamanımızda çok az kişinin beklediği bir işi gerçekleştirecek. O, aramızda bilimsel kurumların dışsal hazırlığından ziyade, Kendi Ruh'u'nun meshedilmesiyle daha hazırlıklı olanları yetiştirecektir. Bu araçlar küçümsenmemeli veya kınanmamalıdır; onlar Tanrı tarafından emredilmiştir, ancak yalnızca dışsal nitelikleri sağlayabilirler. Allah, eğitilmiş ve kendini beğenmiş insanlara bağlı olmadığını gösterecektir... Tamamen Allah'ın kulu olmadığımız sürece, Allah'ın kulu olmayacağız. Her yük ve her aziz günah bir kenara bırakılmalıdır. Tanrı barıştan bahsetmediğinde, Tanrı'nın bekçileri "barış, barış" diye bağırılmazlar. Gözcülerin sesi duyulacak: "Gidin, çekilin, oradan çıkın, kirli şeylere dokunmayın; Ey Rabbin takımlarını taşıyanlar, onun arasından çıkın, kendinizi arındırın." 5Ç, 79-83.

"Tanrı'nın, Adventistler ve düşmüş kiliseler arasında dürüst çocuklara sahip olduğunu ve vebalar yayılmadan önce papazların ve insanların öldürüleceğini gördüm.

bu kiliselerden çağrılacaklar ve gerçeği memnuniyetle alacaklar. Şeytan bunu biliyor ve üçüncü meleğin mesajının yüksek sesli çığılı duymadan önce, bu dindar topluluklarda bir uyanış yaratacak, böylece gerçeği inkar edenler, Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğunu düşünecekler. Dürüstleri, Tanrı'nın hâlâ kiliseler için çalıştığını düşünerek kandırmayı umuyor. Ama ışık parlayacak ve tüm dürüstler düşmüş kiliseleri terk edecek ve geri kalanların yanında yer alacak." EP, 261.

Kilise Militanı Kusurludur

Kilise militanı muzaffer kilise değildir ve Dünya da cennet değildir. Kilise, bu yaşam ve gelecekteki ölümsüz yaşam için eğitilmek, disipline edilmek, eğitilmek üzere sadece Mesih okulunun öğrencileri olan hatalı ve kusurlu erkek ve kadınlardan oluşur. ST 4 Ocak 1883.

Bazı insanlar kiliseye girdiklerinde beklentilerinin karşılanacağını ve yalnızca saf ve mükemmel olanları bulacaklarını düşünüyor gibi görünüyor. İnançlarında gayretlidirler ve kilise mensuplarında kusur gördüklerinde, "Kötü karakterlerle arkadaşlık etmemek için dünyadan ayrıldık, ama kötülük burada da var" derler ve kıssadaki hizmetkarlar gibi sorarlar. , "Neden peki, samanın var mı?" Ancak bu kadar hayal kırıklığına uğramamıza gerek yok, çünkü Rab bize kilisenin mükemmel olduğu sonucuna varma yetkisi vermedi; ve tüm çabamız, kiliseyi muzaffer kilise kadar saf bir militan yapmayı başaramayacak. TM 47 (1893).

Bugün Emirleri yerine getiren Sadıklar Muzaffer Kilise olacak

Çalışma tamamlanmak üzere. Militan kilisenin üyeleri sadık olduklarını kanıtlayanlar Kilise muzaffer olacak. Ev 707 (1892).

Son zamanlarda geceleri gözümün önünden geçen sahnelerden çok etkilendim. Pek çok yerde büyük bir hareketin -bir canlanma çalışması- iş başında olduğu görülüyordu. Halkımız sıraya girdi ve Tanrı'nın çağrısına yanıt verdi. TM 515 (1913).

Mesih'in hayatı, Tanrı'nın sevgisinin ilahi mesajıyla doluydu ve o, bu sevgiyi başkalarına bol miktarda aktarmayı yoğun bir şekilde arzuluyordu. Yüzü parlıyordu ve davranışı zarafet, alçakgönüllülük, doğruluk ve sevgiyle karakterize ediliyordu. Onun kilise militanının her üyesi, eğer kilisenin muzaffer bir parçası olursa, aynı nitelikleri sergilemelidir. FE 179 (1891).

Şeytan'ın kaleleri hiçbir zaman zafer kazanamayacaktır. Zafer üçüncü melek mesajına eşlik edecek. Rab'bin ordusunun komutanının Eriha'nın duvarlarını yıkması gibi, Rab'bin emirlerini yerine getiren halk da zafer kazanacak ve tüm karşıt unsurlar yenilecektir. TM 410 (1898).

Bölüm 5 - Geriye Kalanın Adanmışlık Hayatı

Çifte Yaşam

Bu zamanda, Mesih'in gökteki bulutlara ikinci gelişinden hemen önce, Yahya'nın (Vaftizci) yaptığına benzer bir işin tamamlanması gerekiyor. Tanrı, insanları, Rabbin büyük gününde ayakta duracak bir halkı hazırlamaya çağırıyor... Yahya'nın gibi bir mesajı iletmek için, sizinki gibi manevi bir deneyime sahip olmamız gerekiyor.

Aynı çalışmanın bizde de yapılması gerekiyor. Tanrı'yı düşünmeliyiz ve O'nu düşünürken kendi "ben"imizi gözden çıkarmalıyız. 8T 332, 333 (1904).

Tanrı ile iletişim, karaktere ve hayata yansiyacaktır. İnsanlar, ilk öğrencilerde olduğu gibi bizde de İsa'yla birlikte olduğumuzu bilecekler. Bu, işçiye başka hiçbir şeyin ona iletemeyeceği bir güç verecektir. Böyle bir gücün elimizden alınmasına asla izin vermemeliyiz. İkili bir hayat yaşamalıyız -

düşünce ve eylemle, sessiz duayla ve yorulmak bilmeyen çalışmayla dolu bir yaşam. MH 512 (1905).

Dua ve çaba, çaba ve dua hayatınızın mesleği olacaktır.

Verimlilik ve övgü tamamen Allah'a aitmiş gibi dua etmeli, görev tamamen size aitmiş gibi çalışmalısınız. 538 4T (1881).

Hiç kimse dua etmeden bir gün veya bir gün bile tehlikeden uzak kalmaz. ne zaman olursa olsun. CG 530 (1911).

Dua etmekten başka bir şey yapmayan kişi, yakında bunu yapmayı bırakacaktır. SC 101 (1892).

Mesih'te Sağlam Bir Şekilde Temellenmiş

Fırtına geliyor, her insanın ne tür bir inanca sahip olduğunu test edecek fırtına. İnanlıların artık Mesih'e sağlam bir şekilde kök salmaları gerekir, aksi takdirde bazı hata yönleri nedeniyle yoldan sapacaklardır. Ev 361, 362 (1905).

Her gün bir saatimizi İsa'nın hayatı üzerine düşünmeye ayırmamız iyi olur. Nokta nokta geri dönmeli ve her sahneyi, özellikle de son sahneyi hayal gücümüzün ele almasına izin vermeliyiz. DA 83 (1898).

Kötülüğe karşı tek savunma, Mesih'in kendi doğruluğuna iman yoluyla yürekte yaşamasıdır. Tanrı ile hayati bir şekilde birlik olmadığımız sürece, kendini sevmenin, zevke düşkünlüğün ve günah işlemenin ayartılmamış etkilerine asla karşı koyamayız. Pek çok kötü alışkanlığı geride bırakabiliriz, kendimizi bir süreliğine Şeytan'dan ayırabiliriz; ama Allah'la hayati bir bağımız olmazsa, an be an O'na teslim olursak mağlup oluruz. Mesih hakkında kişisel bilgimiz ve sürekli birlikteliğimiz olmadan, kendimizi düşmanın insafına kalmış durumda buluruz ve eninde sonunda onun iradesini yerine getirmek zorundayız. DA 324 (1898).

Mesih ve çarmıha gerilen O, meditasyonlarımızın, konuşmalarımızın ve en minnettar duyularımızın temasını oluşturmaktadır. SC 103, 104 (1892).

Kutsal Ruh tarafından şekillendirildi

İnsan kalbi, Tanrı'nın Ruhunu tarafından şekillendirilmeye boyun eğmedikçe mutluluğu bilemeyecektir. Ruh, yenilenen ruhu örnek İsa Mesih'e bağlar. Onların etkisiyle Allah düşmanlığı iman ve sevgiye, kibir tevazuya dönüşür. Ruh, gerçeğin güzelliğini algılar ve Mesih, karakterin mükemmelliği ve kusursuzluğuyla onurlandırılır. OHC 152 (1896).

Doğamızda sürekli olarak Tanrı'nın Ruhunun yönetimi altında olması gerekmeyen bir dürtü, ruhun bir yetisi veya kalbin eğilimi yoktur. PP 421 (1890).

Ruh karanlığı aydınlatır, bilgisizliğimizi bildirir ve çeşitli ihtiyaçlarımızda bize yardım eder. Ancak zihnin sürekli olarak Tanrı'ya doğru genişlemesi gerekir. Eğer dünyeviliğin içeri sızmasına izin verilirse, eğer dua etme arzumuz yoksa, gücün ve bilgeliğin kaynağı olan O'yla iletişim kurma arzumuz yoksa, Ruh içimizde ikamet etmez. OHC 154 (1904).

Kutsal Kitabı İncelemenin İhtiyacı

Yenilenen hiçbir kalp, Sözü'nün tuzunu günlük olarak uygulamadan hoş bir durumda tutulamaz. İlahi lütuf her gün alınmalıdır; aksi halde hiç kimse din değiştirmiş olarak kalmayacaktır. OHC 215 (1897).

İmanınız Tanrı Sözüyle desteklensin. Gerçeğin yaşayan tanıklığına sımsıkı sarılın. Kişisel Kurtarıcınız olarak Mesih'e iman edin. O, yüzyıllardır bizim Kayamız olmuştur ve her zaman da öyle kalacaktır. Ev 362 (1905).

Hıristiyanlar, dünyanın başına korkunç bir sürpriz olarak gelmek üzere olan şeye kendilerini hazırlamalıdır; Bu hazırlık, Tanrı Sözü'nü özenle inceleyerek ve onun emirlerine uygun bir hayat yaşayarak yapılmalıdır. PK 626 (c. 1914).

Son büyük çatışmada, Ruh'u Kutsal Yazıların hakikatleriyle güçlendirenler dışında hiç kimse ayakta duramayacaktır. GC 593, 594 (1911).

Yalnızca Kutsal Yazıların gayretli öğrencileri ve hakikatin sevgisini kazanmış olanlar, dünyaya hakim olan güçlü aldatmacalardan kurtulabileceklerdir. CG 625 (1911).

Halkımızın Allah'ın sözünü anlaması gerekiyor; Onlar, kendilerini dünyaya gelecek olan şeyler için nitelendirecek ve her türlü doktrin rüzgarı tarafından sürüklenmelerini önleyecek, vahyedilmiş hakikatin ilkelerine dair sistematik bir bilgiden yoksundurlar. 5T 273 (1885).

Kutsal Yazıları Hafızanızda Değerlendirin

Ruhta ruhsal yaşamın oluşması için, her gün birkaç kez, tek bir metni hafızada tutmak için bile olsa, duaya ve Kutsal Yazıları incelemeye değerli ve altın anlar ayrılmalıdır. 4T 459 (1880).

Tanrı'nın değerli sözü, cennetin Kralına sadık kalmak isteyen gençler için bir normdur. Kutsal Yazıları incelemelerine izin verin. Hafızalarında metin üstüne metin sakladılar ve Rab'bin onlara söylediklerine dair bilgi edindiler. ML 315 (1887).

Etrafınıza İncil'den pasajlardan bir duvar ördüğünüzde dünyanın onu yıkamayacağını göreceksiniz. Kutsal Yazıları hafızanızda bir hazine gibi saklayın ve sonra Şeytan ayartmalarıyla geldiğinde ona cevap verin: "Yazılmıştır". Rabbimiz bu şekilde Şeytan'ın ayartmalarına karşı koymuş ve onlara diremiştir. RH 10 Nisan 1888.

Mesih'in değerli sözlerini hafıza galerisine asın. Gümüş veya altından çok daha fazla takdir edilmeliler. 6T 81 (1900).

Çalışırken yanınızda bir cep İncili bulundurun ve onun değerli vaatlerini hafızanıza kazımak için her fırsattan yararlanın. RH 27 Nisan 1905.

Pek çok kişinin yazılı sözden mahrum kalacağı zaman gelecek. Ancak bu Söz hafızamıza kazınmışsa onu kimse elimizden alamaz. 20MR 64 (1906).

Tanrı'nın Sözü'nü inceleyin. Onun değerli vaatlerini hafızanızda bir hazine olarak saklayın, böylece Kutsal Kitaplarımızdan yoksun kaldığımızda hâlâ Tanrı'nın Sözüne sahip olabiliriz. 10MR 298 (1909).

Vahiy 14: Tanrı'nın Halkı İçin Bir Çapa

Bu son günlerde birinci, ikinci ve üçüncü meleklerin mesajlarının tam anlamını tespit etmek bizim görevimizdir. Tüm işlemlerimiz Tanrı Sözü'ne uygun olmalıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü meleklerin mesajları birleşmiştir ve Vahiy kitabının on dördüncü bölümünde, 6. ayetten sonuna kadar açıklanmaktadır. 13MR 68 (1896).

Üçüncü mesajı benimseyenlerin çoğunun önceki iki mesajla ilgili hiçbir deneyimi yoktu. Şeytan bunu anladı ve onları üzme için nazarını üzerlerine çevirdi; ama üçüncü melek onlara en kutsal yeri işaret ediyordu ve önceki mesajlarda deneyim sahibi olanlar onlara göksel mabede giden yolu işaret ediyorlardı. Birçoğu, meleğin mesajlarındaki mükemmel hakikat zincirini gördü ve onları onun emrine göre memnuniyetle kabul etti ve imanla göksel tapınağa doğru İsa'nın peşinden gitti. Bu mesajlar bana Tanrı'nın halkı için bir dayanak noktası olarak sunuldu. Bunları anlayıp kabul edenler, şeytanın birçok aldatmacasına kapılmaktan kurtulacaklardır. EW 256 (1858).

Zihne Tanrı Sözüne İnanmayı Öğretmek

Tanrı Sözü'nü sorgulamakta ve inanmamak için herhangi bir bahane bulunan her şeyden şüphe etmekte özgür olanlar, sıkıntılar geldiğinde iman sahibi olmanın çok büyük bir çaba gerektireceğini görecektir. İnançsızlığa alışmış aklın bu etkiden kurtulması neredeyse imkânsız olacaktır. Çünkü bu tavırla nefis, şeytanın tuzağına düşer ve nefsin etrafında giderek daha sıkı örülen korkunç ağı kıramaz hale gelir.

İnsan şüpheli bir tutum benimseyerek şeytanın araçlarına başvurur. Ancak küfre alışanların tek ümidi, çaresizce Kurtarıcı'ya sığınmak ve

çocuğum, iradeni ve arzularını Mesih'e teslim et ki, karanlıktan kurtulup O'nun muhteşem ışığına yönlendirilebilesin. İnsan, şeytanın tuzağından kurtulmaya güç yetiremez. Sorgulamaya, şüphe etmeye, eleştirmeye alışan kişinin imansızlığı güçlenir. MS 3, 1895.

Gelecekteki Denemelere Hazırlık

Mesih'in hizmetçileri, inançları nedeniyle mahkemeye çıkarıldıklarında sunacakları bir konuşma hazırlamamalıdır. Tanrı Sözü'nün değerli gerçeklerini yüreklerinde taşıyarak, kendilerini Mesih'in öğretileriyle besleyerek ve dua yoluyla imanlarını güçlendirerek kendilerini her gün hazırlamalıdır. Daha sonra adalet önüne çıkarıldıklarında, Kutsal Ruh onlara, onları duyanların yüreklerine ulaşacak gerçekleri hatırlatacaktır. Tanrı, ilahi Söz'ün titizlikle incelenmesiyle elde edilen bilgiyi, tam gerektiği anda, şimşek gibi onların hafızasına getirecektir. CSW 40, 41 (1900).

Artık başkalarına vaaz veren insanlar, sıkıntı zamanı geldiğinde kendilerini içinde buldukları durumu incelediklerinde, tatmin edici bir neden sunamadıkları birçok şey olduğunu göreceklerdir. Bu şekilde ispat edilinceye kadar, büyük cehaletlerinin farkında değillerdi. Ve kilisede neye inandıklarını anladıklarını kabul eden, ancak bir tartışma ortaya çıkana kadar zayıflıklarını görmezden gelen birçok kişi var. Aynı inanca sahip olanlardan ayrılıp yalnız kalmaya ve inançlarını kendilerine açıklamaya zorlandıklarında, gerçek olarak kabul ettikleri şeylerle ilgili fikirlerinin ne kadar karışık olduğunu görünce şaşıracaklar. 5T 707 (1889).

Ahlak Fakültelerini Kontrol Edin

İmanımıza gerekçe gösterebilmek iyi bir başarıdır ancak gerçek bundan daha derine inmezse ruh asla kurtarılamaz. Kalbin her türlü ahlaki kirlilikten arındırılması gerekir. OHC 142 (1893).

Çok az kişi, düşünceleri ve hayal güçleri üzerinde kontrol sahibi olmanın kendi görevleri olduğunu anlıyor. Disiplinsiz bir zihni karlı konulara sabit tutmak zordur. Ancak düşünceler doğru şekilde kullanılmazsa ruhta din filizlenemez. Zihin kutsal ve ebedi şeylerle meşgul olmalıdır, aksi takdirde anlamsız ve yüzeysel düşüncelerle meşgul olacaktır. Hem ahlaki hem de entelektüel yeteneklerin disipline edilmesi gerekir ve bunlar egzersizle güçlendirilip geliştirilir. OHC 111 (1881).

Saf, iffetli düşünceleri teşvik etmeye ve geliştirmeye, aşağı veya bedensel yetilerden ziyade ahlaki yetenekleri güçlendirmeye büyük ölçüde ihtiyacımız var. Nefsin zevkine düşkün iştahlarımızdan uyanmamıza yardım et Tanrım! 278 MM (1896).

Enoch'un örneği

Hanok göğe gönderilmeden 300 yıl önce Tanrı ile birlikte yürümüştü ve o zamanlar dünyadaki durum Hıristiyan karakterinin gelişmesi açısından daha uygun değildi.

bugün olduğundan daha fazla. Peki Hanok Tanrı ile nasıl yürüdü? Aklını ve kalbini her zaman Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmeye alıştırmış ve şaşkınlığa uğradığında duaları onu korumak için Allah'a yükselmişti.

Tanrı'yı gücendirecek herhangi bir karar vermeyi reddetti. Rabbi sürekli önünde tutuyordu. Şöyle dua etti: "Bana kendi yolunu öğret ki, yanılmayayım. Benim için arzun nedir? Seni onurlandırmak için ne yapacağım Tanrım?"

Böylece, iradesini ve tutumlarını sürekli olarak Tanrı'nın emirlerine göre şekillendirdi ve gökteki Babasının kendisine yardım edeceğine tam bir güven duydu. Hiçbir bencil düşüncem ya da arzum yoktu. Onun vasiyeti tamamen babasının vasiyetine bağlıydı.

Böylece Hanok, Mesih geldiğinde yeryüzünde olacak ve ölümü tatmadan göğe aktarılacak olanların temsilcisiydi. 1SAT 32 (1886).

Tıpkı bizim gibi Enoch'un da baştan çıkarıcı şeyleri vardı. Adaletle bizi çevreleyen toplumdan daha fazla yardımcı olmayan bir toplum tarafından kuşatılmışım. Soluduğu hava bizimki gibi günah ve yolsuzlukla doluydu; ancak kutsal bir yaşam sürdü. Yaşadığı dönemde hakim olan günahlar ona bulaşmamıştı. Biz de saf ve kirlenmemiş kalabiliriz.

2T 122 (1868).

Allah'ın Geçmişteki Nimetlerini Hatırlamak

Geçmiş tarihimizi gözden geçirirken, gelinen aşamaya kadar gelinen aşamanın her adımını gözden geçirerek şunu söyleyebilirim: Allah'a hamdolsun! Rab'bin neler başardığını görünce hayranlıkla ve Mesih'in liderliğine güvenle doluyorum. Rab'bin bize rehberlik ettiği yolu ve geçmişte bize verdiği öğretileri unutmadığımız sürece, gelecek hakkında korkacak hiçbir şeyimiz yok. LS 196 (1902).

Ciddi Düşünme Zamanı

Tanrı'dan korkan her insanın ciddi olarak düşünmesi gereken bir zaman varsa, o zaman kişisel dindarlığın esas olduğu zamandır.

Şu sorunun sorulması gerekiyor: "Ben neyim ve bu zamandaki işim ve misyonum nedir? Kimin tarafında çalışıyorum; İsa'nın tarafında mı, yoksa düşmanın tarafında mı?"

Şimdi herkes Tanrı'nın önünde alçakgönüllü olsun, çünkü artık gerçekten büyük Kefaret Günü'nde yaşıyoruz. Şu anda pek çok kişinin durumu Allah katında inceleniyor, çünkü onlar kısa bir süre mezarlarında uyumak zorunda kalacaklar. Bu günkü güvenceniz inanç beyanı değil, duygularınızın durumudur. Ruhun tapınağı yolsuzluklardan temizlendi mi? Günahlarım itiraf edildi mi ve silinmeleri için Tanrı'nın önünde tövbe ettim mi? Kendime çok az değer mi veriyorum? İsa Mesih'i tanımanın mükemmelliği uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazır mıyım?

Kendime ait olmadığımı, Mesih'in malı olduğumu ve hizmetimin, kim olduğum Tanrı'ya ait olduğunu her zaman anlıyorum. MS 87, 1886.

Kendimize şu soruyu sormalıyız: "Ne için yaşıyoruz ve çalışıyoruz? Peki tüm bunların sonucu ne olacak?" ST 21 Kasım 1892.

Kıyamet Günü için yaşamak

Şehirlerimizde insanların bir yerden bir yere koştüğünü gördükçe, acaba önümüzde olan Allah'ın gününü hiç düşünmüşler mi diye merak ettim. Her birimiz yakında üzerimize gelecek büyük güne göre yaşamalıyız. 1SAT 25 (1886).

Kıyamet gününü düşünmeden yaşayamayız, çünkü çok gecikmeli de olsa artık yakındır, tam kapıdadır ve çok hızlı ilerlemektedir. Yakında Başmeleğin borusu yaşayanları sarsacak ve ölüleri uyandıracak. CG 560, 561 (1892).

İsa'nın Dönüşüne Hazırlandık

Eğer şimdi göksel şeyleri düşünmekten hiç zevk almıyorsak, Tanrı bilgisini aramaktan hiç zevk almıyorsak, gözlerimizi Mesih'in karakterine dikmekten zevk almıyorsak, eğer kutsallık bizim için hiçbir çekicilik taşımıyorsa, o zaman emin olabiliriz: cennete dair umudumuzun boş olduğunu. Tanrı'nın iradesine tam olarak uymak, bir Hıristiyan için her zaman öncelikli amaç olmalıdır. Tanrı hakkında, İsa hakkında, Mesih'in Kendisini sevenler için hazırladığı saf ve kutsanmış yuva hakkında konuşmaktan mutluluk duyacaktır. Ruhun Tanrı'nın kutsanmış vaatleriyle beslendiği bu temalar üzerinde düşünmek, elçi tarafından "gelecek çağın erdemlerini" kanıtlayan bir şey olarak temsil edilir. 5T 745 (1889).

Eğer bugün Tanrı ile barışksanız, bugün gelecek olan Mesih'i kabul etmeye hazırsınız demektir. HP 227 (1891).

Bölüm 6 – Geriye Kalanların Yaşam Tarzı ve Faaliyetleri

Hizmet Ruhu ve Özveri

Uzun zamandır Tanrı, herkesin yeteneklerine (armağanlarına) göre O'nun için çalışabilmesi için hizmet ruhunun tüm kiliseyi ele geçirmesini bekliyordu. Tanrı'nın Kilisesi'nin üyeleri, sevindirici haber görevini yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan alanlarda kendi işlerini yürüttüklerinde, tüm dünya yakında uyarılacak ve Rab İsa yeryüzüne güç ve büyük görkemle geri dönecektir. . AA 111 (1911).

Her yerde bireysel çabanın yerine organizasyon çalışmasını geçirme eğilimi var. İnsan bilgeliği konsolidasyona, merkezleşmeye ve büyük kiliselerin ve kurumların inşasına yönelir. Pek çok kişi hayır işlerini kurum ve kuruluşlara bırakıyor; Dünyayla temastan çekilirler, kalpleri soğur. Bencilleşirler ve izlenimlere karşı duyarsızlaşırlar. Kalplerinde Allah ve insan sevgisi sönmüştür.

Mesih, takipçilerine bireysel bir iş emanet ediyor; bu, vekaleten yapılamayacak bir iş. Hastalara ve yoksullara hizmet, kayıplara müjdeyi duyurmak, komitelere veya organize hayır kurumlarına bırakılmamalıdır. Bireysel sorumluluk, bireysel çaba, kişisel fedakarlık Evanjelik bir gerekliliktir. MH 147 (1905).

“Ben Dönene Kadar Kendinizle Meşgul Olun”

Mesih şöyle diyor: “Ben dönene kadar meşgul olun” (Luka 19:13). Hayat hikayemizin sona ermesine sadece birkaç yıl kalmış olabilir ama o zamana kadar kendimizi meşgul etmeliyiz. RH Nisan, 1896.

Mesih herkesin Kendisinin ikinci gelişini sakın bir şekilde bekleme alışkanlığını kazanmasını istiyor. Herkes Tanrı'nın Sözü'nü her gün incelemelidir, ancak mevcut yükümlülüklerini de ihmal etmemelidir. Mektup 28, 1897.

Mesih, geldiğinde Kendisini bekleyen bazı halkının ticari işlemlerle meşgul olacağını bildirdi. Bazıları tarlada ekecek, bazıları biçecek ve biçileni toplayacak, bazıları da değirmende öğütecek. Seçilmişlerinin hayattaki görev ve sorumluluklarını bırakıp kendilerini boş düşüncelere teslim etmeleri, dinsel bir hayal içinde yaşamaları Tanrı'nın isteği değildir. MS 18, 1901.

Bu hayatta yapabileceğiniz tüm iyi işleri biriktirin. 5T 488 (1889).

Sanki Her Gün Son Günmüş Gibi

Sanki bize verilen son günmüş gibi izlemeli, çalışmalı ve dua etmeliyiz. 5T 200 (1882).

Tek güvencemiz, her gün, çalışarak, izleyerek, bekleyerek, ölmüş olan ama yeniden dirilen ve sonsuza dek yaşayan Tanrı'nın gücüne her zaman güvenerek, işimizi kendini gösterdiği gibi yerine getirmektir. Mektup 66, 1894.

Her sabah bu gün için kendinizi ve çocuklarınızı Tanrı'ya adayın. Aylarca, yıllarca plan yapmayın; Bunlar sana ait değil. Sanki bu dünyadaki son gününüzmüş gibi, Üstadın saatleri boyunca onun için çalışın. Tüm planlarınızı, O'nun takdirinin belirttiği şekilde yerine getirilmek veya reddedilmek üzere Tanrı'nın huzuruna sunun. 7T 44 (1902).

Şabat Gününün Bilinçli Bir Şekilde Tutulması

[BKZ. “KİLİSE İÇİN TANIKLIKLAR”, CİLT. 6, PP. 349-368].

Cennetsel Babanızın niyeti, Şabat'ın kutlanması yoluyla, Kendisi hakkındaki bilgiyi insanlar arasında korumaktır. Onun arzusu, Şabat gününün bize tek gerçek Tanrı olarak O'nu göstermesi ve O'nun bilgisiyle yaşam ve barışa sahip olabilmemizdir. 6T 349 (1900).

Hafta boyunca Şabat'ı aklımızda tutmalı ve emirlere göre kutlamak için gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Onu sadece bir hukuk nesnesi olarak görmemeliyiz. Onun hayatın tüm meseleleriyle manevi ilişkilerini anlamalıyız...

Şabat bu şekilde hatırlandığında, dünyevi şeyler manevi çalışmayı ona zarar verecek şekilde etkilemeyecektir. Altı iş gününe ilişkin cumartesi gününe iş bırakılmayacaktır. 6T 353, 354 (1900).

Yaşamın ihtiyaçlarının karşılanması, hastalara bakılması ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Şabat günü acıyı dindirmeyi ihmal eden kişi masum sayılmayacaktır. Tanrı'nın kutsal dinlenme günü insan için yaratılmıştır ve merhamet eylemleri O'nun tasarımıyla mükemmel bir uyum içindedir. Tanrı, yaratıklarının Şabat Günü ya da başka bir günde hafifletilebilecek bir saat bile acı çekmesini istemez. DA 207 (1898).

Ondalıklara ve Sunulara Sadık

Ondalık kutsaldır ve Tanrı tarafından Kendisine ayrılmıştır. Evanjelik işçilerin çalışmalarını desteklemek için kullanılmak üzere hazinesine getirilmeli... Malachi'nin üçüncü bölümünü dikkatlice okuyun ve Tanrı'nın ondalık verme hakkında ne söylediğini görün. 9T 249 (1909).

Yeni Ahit ne ondalık verme yasasını ne de Şabat yasasını tekrar vermez, çünkü her ikisinin de geçerliliğini varsayar ve onların derin manevi önemini açıklar. CS 66 (1882).

Rab bugün her yerde Yedinci Gün Adventistlerini kendilerini O'na adamaya ve O'nun işine yardımcı olmak için yetenekleri ölçüsünde ellerinden geleni yapmaya davet ediyor. Hediye ve ikramlardaki cömertliğinizle, nimetlerine şükretmenizi, rahmetine şükran duymanızı istiyor. 9T 132 (1909).

Ölüm anında yapılan hayırseverlik, hayattaki yardımseverliğin yerini tutamayacak kadar zayıftır. 5T 155 (1882).

Ahir zamana yaklaştıkça davanın ihtiyaçları sürekli artacaktır. 5T 156 (1882).

Gelecek yaşam için yeterliliğimizi belirlemek üzere dünyada bir sınava tabi tutuluyoruz. Karakteri bencilliğin pis lekesiyle lekelenmiş olanlardan hiçbiri cennete giremeyecektir. Bu nedenle, Tanrı bizi burada, bize dünyevi mülkler vererek sınamaktadır, böylece bunları kullanmamız, bize sonsuz zenginliklerin emanet edilip edilemeyeceğini ortaya koyabilsin. CS 22 (1893).

Yeni Kurumlar Kurmak

Bazıları şöyle diyebilir: "Madem Rab geliyor, okul, tuvalet, gıda sanayii kurmaya ne gerek var?" Gençlerimizin zanaat öğrenmesine ne gerek var?

O'nun bize verdiği yetenekleri sürekli geliştirmemiz Rabbin tasarımıdır. Bunları kullanmadığımız sürece bunu yapamayız. Mesih'in yakında geri döneceği beklentisi bizi tembelliğe yönlendirmemelidir. Aksine, bizi insanlığı kutsamak ve fayda sağlamak için elimizden geleni yapmaya yönlendirmelidir. 268 MM (1902).

Dünyanın her yerinde büyük bir işin başarılması gerekiyor ve son yakın olduğundan, kimse Emrin gerektirdiği çeşitli kurumları inşa etmek için özel çabaya gerek olmadığı sonucunu çıkarmamalı... Rab bize daha fazla çaba göstermememizi emrettiğinde ibadethaneler inşa etmek, okullar, sanatoryumlar ve yayınevleri kurmak için kolları sıvayıp işi Rabbimize bırakmanın zamanı geldi. Ancak artık Rab'be olan şevkimizi ve insanlığa olan sevgimizi gösterme fırsatımız var. 6T 440 (1900).

Tıbbi-Misyoner Çalışması

Dini saldırganlık milletimizin özgürlüklerini yok ederken, vicdan özgürlüğünden yana olmak isteyenler de zor durumda kalacaktır. Kendi iyilikleri için, ellerinde fırsat varken hastalıklar, nedenleri, korunma yolları ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Ve bunu yapanlar her yerde çalışma alanı bulacaktır. Yalnızca kendi inancımıza sahip olanlar arasında değil, özellikle gerçeği bilmeyenler arasında da yardıma ihtiyaç duyan pek çok acı çeken kişi olacaktır.

CH 506 (1892).

Yakında bakanlık planı üzerinde tıbbi misyonerlik dışında herhangi bir çalışma yapılmayacağını söylemek isterim. CH 533 (1901).

Tanrı'nın Halkı Sağlıklarına Değer Veriyor

Sağlık reformunun üçüncü meleğin mesajının bir parçası olduğu ve kol ve elin insan vücuduyla ne kadar yakından bağlantılı olduğu bana gösterildi. 1T 486 (1867).

Çay, kahve, tütün ve alkolün günahkâr hoşgörüler olarak sunulması gerekir. Masaya konulan bu eşyalarla et, yumurta, tereyağı ve peyniri aynı kefeyle koyamayız. Bunlar yapmaz

çalışmamızın ana teması olarak ön plana konulmalıdır. İlki - çay, kahve, tütün, bira, şarap ve tüm alkollü içecekler - ölçülü olarak alınmamalı, reddedilmelidir. 3SM 287 (1881).

Gerçek ölçülülük bize her şeyden tamamen vazgeçmeyi öğretir
Zararlı şeyleri tercih edin ve sağlıklı olanı akıllıca kullanın. PP 562 (1890).

Temiz hava, güneş ışığı, uzak durma, dinlenme, fiziksel egzersiz, doğru beslenme, su kullanımı ve ilahi güce güven; bunlar gerçek çarelerdir. MH 127 (1905).

Sağlığa zarar veren her şey yalnızca fiziksel gücü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki yetenekleri de zayıflatır. Sağlığa zararlı herhangi bir davranışta bulunmak, kişinin iyile kötüyü ayırt etmesini ve dolayısıyla kötülüğe direnmesini zorlaştırır. MH 128 (1905).

Orijinal Güce Dönüş

Tanrı bizi adım adım orijinal tasarımına, yani insanın dünyanın doğal ürünleriyle hayatta kalması gerektiğine yönlendirmeye çalışıyor.
Rab'bin gelişini bekleyenler arasında et yemek artık terk edilmelidir; et artık diyetinizin bir parçası olmayacak.
Bunu her zaman aklımızda tutmalı ve bu doğrultuda kararlılıkla hareket etmeye çalışmalıyız. CH450 (1890).

İsa'nın yakında dönüşünü beklediklerini iddia eden insanlar arasında daha büyük reformlar görülmeli. Sağlık reformu, halkımız arasında henüz gerçekleştirilmemiş bir çalışmayı başarmalıdır. Halen hayvan eti tüketerek fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarını tehlikeye attıkları için et yemenin tehlikelerinin farkında olması gerekenler var. Artık et yeme konusunda yarı imana ulaşmış olan birçok kişi, Tanrı'nın halkından uzaklaşacak ve artık onlarla birlikte yürümeyecek. RH 27 Mayıs 1902.

Oruç ve Namaz Vakitleri

Şimdi ve bundan sonra kıyamete kadar, Tanrı'nın halkının daha coşkulu, daha uyanık olması, kendi bilgeliğine değil, Liderlerinin bilgeliğine güvenmeleri gerekir. Oruç ve ibadet için günler ayırmaları gerekir. Yiyeceklerden tamamen uzak durulması gerekemeyebilir, ancak en basit yiyeceklerden orta derecede yemelidirler. CD 188, 189 (1904).

Herkese tavsiye edilmesi gereken gerçek oruç, her türlü uyarıcı gıdadan uzak durulması, Allah'ın bol bol verdiği sağlıklı ve basit gıdaların doğru kullanılmasıdır. Erkeklerin daha az düşünmesi gerekiyor

dünyevi yiyecekler açısından ne yenilip işileceği ve tüm dini deneyime ton ve canlılık verecek olan göksel yiyecek açısından çok daha fazlası. 283 MM (1896).

Takva mayası gücünü tamamen kaybetmemiştir. Kilisenin tehlikesinin ve krizinin en büyük olduğu zamanda, ışıktaki kalan küçük topluluk, yeryüzünde işlenen iğrençlikler yüzünden iç çekip ağlayacak. Ancak özel bir şekilde dualarınız kilisenin lehine artacaktır çünkü kilisenin üyeleri dünyanın yoluna göre hareket etmektedir. 5T 209, 210 (1882).

Allah'a tam güven

Kutsanmayan işçiler yüzünden bazen işler ters gidebilir.

Başkalarının kötü davranışlarının sonuçlarına üzülebilirsiniz, ancak cesaretiniz kırılmasın. İş mübarek Üstadın gözetimindedir. O'nun tek istediği, işçilerin O'nun emirlerini almak için O'na gelmeleri ve O'nun talimatlarına uymalarıdır. İşin her kısmı - kiliselerimiz, misyonlarımız, Şabat okullarımız, kurumlarımız - O'nun kalbinde taşıdığı her şey. Neden endişelenelim? Kilisenin yaşama dolu olduğunu görme yönündeki yoğun arzu, Tanrı'ya tam bir güvenle yumuşatılmalıdır...

Rab'bin davasını daha hızlı ilerletmek amacıyla hiç kimsenin Tanrı'nın verdiği yeteneğini aşırı yüklemesine izin vermeyin. İnsanın gücü işi hızlandıramaz; göksel varlıkların gücüyle birleşmelidir... Şu anda en ağır yükleri taşıyan tüm işçiler bir kenara bırakılsa bile, artık Tanrı'nın işi ileriye taşınacaktır. 7T 298 (1902).

Aile İbadeti

Akşam ve sabah çocuklarınızla birlikte Tanrı'ya tapınmaya, O'nun Sözü'nü okumaya ve O'na övgü ilahileri söylemeye katılın. Onlara Tanrı'nın yasasını tekrarlamayı öğretin. Ev 499 (1904).

Aile ibadeti sürelerini kısa ve manevi tutun. Monotonluk veya ilgisizlik nedeniyle çocuklarınızın veya ailenizin herhangi bir üyesinin onlardan korkmasına izin vermeyin. Uzun bir süre okunup anlatıldığında, uzun bir dua okunduğunda bu kıymetli hizmet sıkıcı hale gelir, bitince ise ferahlık verir...

Babam Kutsal Yazılardan ilginç ve kolay anlaşılabilir bir bölüm seçiyor. Gün boyunca çalışılabilir ve uygulanabilir bir ders vermek için birkaç ayet yeterli olacaktır. Sorular sorulabilir. İlginç açıklamalar yapılabilir ya da kısa ve öz bir olay örnekleme yoluyla sunulabilir. En azından birkaç kıtalık canlı şarkı söylenebilir ve sunulan dua kısa ve öz olmalıdır. Namaz kılan kişi her konuda dua etmemeli, ihtiyaçlarını basit sözlerle ifade etmeli ve Allah'a şükranla hamd etmelidir. CG 521, 522 (1884).

Dünyayla İlişkiye Dikkat Edin

[Apoc'tan alıntı. 18:1-3]. Bu mesaj duyulurken, gerçeğin ilanı ayırıcı işini yaparken, biz, Tanrı'nın sadık nöbetçileri olarak, gerçek konumumuzun ne olduğunu ayırt etmeliyiz.

Dünyevi insanlarla ittifak yapmamalıyız ki, onların ruhuyla dolmayalım ki, manevi muhakeme yeteneğimiz karışmasın ve hakikate sahip olan ve Rab'bin mesajını gerçeklerin bakış açısından taşıyanlarla yüzleşelim. Hıristiyan kiliseleri denir. Ancak aynı zamanda Ferisiler gibi onlardan uzak durmamalıyız. EGW'88 1161 (1893).

Mesih'in gökteki bulutlarda görünmesini bekleyen ve bekleyenler, sırf kendi zevkleri için topluluklarda ve eğlence toplantılarında dünyaya karışmayacaklardır. MS 4, 1898.

İnancımızı açıkça ifade etmeyenleri sözleşmeler, şirketler veya ticari birlikler aracılığıyla bağlamak Tanrı'nın planına uygun değildir. RH 4 Ağustos 1904.

İlkelerimizden ödün vermemek için başkalarıyla birlik olmalıyız. Bu, onların localarına ve topluluklarına katılmamız gerektiği anlamına gelmez, ancak ölçülülük meselesine içtenlikle sempati duyduğumuzu onlara bildirmemiz gerekir. Te 220 (1884).

Dinlenme Mesih Onaylıyor

Fiziksel ve zihinsel enerjileri Tanrı'nın yüceliği için kullanmak amacıyla masum eğlenceler yoluyla ruhu tazelemeye ve bedeni canlandırmaya çalışmak Hıristiyanların ayrıcalığı ve görevidir. MYP 364 (1871).

Hıristiyanların ellerinde pek çok mutluluk kaynağı vardır ve hangi zevklerin meşru ve doğru olduğunu tam olarak söyleyebilirler. Akli dağıtmayan, ruhu alçaltmayan, aldatmayan, özsaygıyı yok eden, yararlılık yolunu tıkayan üzücü bir etkiyi arkalarında bıraktıran eğlencelerden keyif alabilirler. Eğer İsa'nın varlığı hayatlarındaysa ve sürekli bir dua ruhu içindelerse, tamamen güvende olacaklar. MYP 38 (1884).

Toplantılarımız öyle yapılmalı ve oradaki davranışlarımız, eve döndüğümüzde Tanrı'ya ve insana karşı suçlardan uzak bir vicdana sahip olmamızı sağlayacak şekilde olmalıdır. Temas halinde olduğumuz kişileri yaralamadığımızın, onlara zarar vermediğimiz, onlara zarar verici bir etkide bulunmadığımızın bilinci...

İmanla Allah'ın bereketini isteyebileceğiniz herhangi bir eğlence tehlikeli olmayacaktır. Ancak sizi gizli dua etmeye, sunakta adanmaya veya dua toplantılarına katılmaya uygun olmayan herhangi bir oyalama güvenli değil, aksine tehlikelidir. MYP 386 (1913).

Yükselen Müzik

Tıpkı İsrailoğullarının çöldeki yolculuklarında kutsal şarkıların müziğiyle yolculuklarını yumuşatması gibi, Tanrı da bugün çocuklarına hac yolculuklarında sevinmelerini emrediyor. O'nun sözlerini hafızaya kaydetmenin, onları şarkıyla tekrarlamaktan daha etkili çok az yolu vardır. Ve bu tür şarkıların harika bir gücü var. Kaba ve eğitimsiz doğaları bastırma gücüne sahiptirler; düşünceleri harekete geçirme ve sempatiyi uyandırma, eylem uyumunu teşvik etme ve ruhları yok eden ve çabayı zayıflatan üzüntü ve önsezileri ortadan kaldırma gücü. Ed 167, 168 (1903).

Müzik, göksel saraylarda Tanrı'ya tapınmanın bir parçasıdır ve övgü şarkılarımızda göksel koroların uyumuna mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışmalıyız... Şarkı, dini ibadetin bir parçası olarak hem bir eylemdir hem de bir eylemdir. ibadet bir dua gibidir. PP 594 (1890).

Müzik aletlerinin kullanılması kesinlikle sakıncalı değildir. Antik çağlarda dini hizmetlerde kullanılıyorlardı. İbadet edenler Allah'a hamd ettiler
Arp ve zil ile müzik de hizmetlerimiz arasında yerini almalıdır. Ev 500, 501 (1898).

Tiyatro, Televizyon ve Dans

Eğlence evleri arasında en tehlikeli olanı ise tiyatrodur. Çoğunlukla söylendiği gibi bir ahlak ve erdem okulu olmak yerine, tam anlamıyla ahlaksızlığın yuvasıdır. Kötü alışkanlıklar ve günahkâr eğilimler bu eğlencelerle güçlenir ve pekiştirilir. Düşük şarkılar, müstehcen jestler, uygunsuz ifadeler ve tavırlar hayal gücünü bozar, ahlaki düşürür.

Bu tür sergilere katılmayı alışkanlık haline getiren her genç, prensipte yozlaşmış olacaktır. Ülkemizde tiyatro eğlenceleri kadar hayal gücünü yozlaştıran, dinsel izlenimleri yok eden, sessiz zevklere ve hayatın sade gerçeklerine duyulan zevki zayıflatan hiçbir etki yoktur. Sarhoş içeceklerle olan arzunun kullanımıyla güçlenmesi gibi, bu sahnelerin tadı da her tavizle artıyor. 4T 652, 653 (1881).

Tiyatroda ya da dansa geçirilen bir saat için Tanrı'nın bereketi dilenmezdi. Hiçbir Hıristiyan böyle bir yerde ölümü bulmak istemez. Mesih geldiğinde hiç kimse orada bulunmak istemez. MYP 398 (1882).

Tek güvenli eğlenceler, ciddi ve dini düşünceleri korkutmayan eğlencelerdir. Tek güvenli toplanma yerleri İsa'yı yanımıza alabileceğimiz yerlerdir. OHC 284 (1883).

Giyim ve Süslemeler

Kılık-kıyafet meselesini dininizin ana konusu yapmanıza gerek yok. Ele alınması gereken daha alakalı bir şey var. Mesih'ten bahsedin ve kalbiniz din değiştirdiğinde, Tanrı'nın Sözü ile uyumsuz olan her şey düşecektir. Ev 272 (1889).

Eğer Hıristiyansak, yürümemiz gereken yol doğal eğilimlerimize aykırı olsa bile Mesih'i takip etmeliyiz. Şuna veya buna uymamanıza gerek yok, çünkü eğer kalbinizde bu boş şeylerin sevgisi varsa, süslerinizi bir kenara bırakmak bir ağacın yapraklarını kesmekten başka bir şey olmayacaktır. Doğal kalbin eğilimleri yeniden ortaya çıkacaktır.

Kendi vicdanına sahip olmalısın. CG 429, 430 (1892).

Halkımıza Tanrı'nın önünde dikkatli ve sağduyulu bir şekilde yürümeleri için yalvarıyorum. Sağlık ilkelerine uygun olduğu sürece giyimdeki geleneklere uyun. Kız kardeşlerimizin de birçoklarının yaptığı gibi sade, iyi ve dayanıklı malzemeden, bu mevsime uygun giyinmesine izin verin ve giyim sorununun akıllarını doldurmasına izin vermeyin. Kız kardeşlerimiz sade giyinmelidir. Tevazu ve ölçülülükle, mütevazı kıyafetler giymeleri gerekir. Dünyaya Tanrı'nın lütfunun iç süslemesinin canlı bir örneğini verin.

3SM 242 (1897).

Dış görünüş kalbin göstergesidir. 1T 136 (1856).

Yayın İhtiyacı

Yayınlar mümkün olan en basit dille yazılmalı, hayati önem taşıyan konuları açıklamalı ve dünyaya gelecek şeyleri duyurmalıdır. HM 1 Şubat 1890.

Birinci ve ikinci mesajlar 1843 ve 1844'te iletildi ve şu anda üçüncüsünün açıklanması aşamasındayız, ancak üç mesaj henüz açıklanmadı... Bu mesajları yayınlarla, konferanslarla, gösterilerle dünyaya vermeliyiz. Peygamberlik tarihi bağlamında geçmiş ve gelecek şeyler. CW 26, 27 (1896).

Gerçekler açık açık, broşürlerle anlatılmalı ve bunlar sonbahar yaprakları gibi etrafa saçılmalı. 9T 230 (1897).

Patrikler ve Peygamberler, Daniel ve Vahiy ve Büyük Mücadele kitaplarına artık her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bunların geniş çapta yayılması gerekiyor çünkü vurguladıkları gerçekler pek çok kör gözü açacak. CM 123 (1905).

Ek süre devam ettiği sürece kolportör için bir fırsat olacaktır. çalışma 6T 478 (1900).

Dergilerimiz şiddet içerikli saldırılar içermemelidir

Dergilerimizde yazarların, tüm sınıflara ulaşabilmemiz için mutlaka zarar verecek, yolumuzu tıkayacak, yapmamız gereken işi yapmaktan alıkoyacak kaba saldırı ve imalarda bulunmamalarını,

Katoliklerinki de dahil. Sevgiyle gerçeği söylemek, doğal kalbin kutsal olmayan unsurlarını gerçeğe karıştırmamak ve düşmanlarımızın sahip olduğu aynı ruha benzeyen şeyler söylemek bizim işimiz...

Sert ve incitici sözler kullanmamalıyız. Onları her yazılı makaleden çıkarın, verilen her dersten çıkarın. Kesmeyi ve azarlamayı Tanrı'nın Sözü yapsın; sınırlı insanların saklanması ve İsa Mesih'te kalmasına izin verin. 9T 240, 241, 244 (1909).

Yazılarımızda, harfi harfine alındığında kanuna ve düzene aykırı görünecek şekilde çarpıtılabilecek her ifade ve beyanı ortadan kaldırmalıyız. Ülkemize ve onun yasalarına sadakatsiz olduğumuz izlenimini veren bazı şeyleri söylediğimiz bilinmemesi için her şeyin dikkatle düşünülmesi gerekiyor. Mektup 36, 1895.

Hıristiyanlık kendisini acımasız suçlamalar ve kınamalarla göstermez. 6T 397 (1900).

İkincil Sorunlara Dikkat Edin

Tanrı, kendi hakikatini emanet etmeye layık tek kişi olarak burada izole edilmiş bir adamı ve orada başka bir adamı seçerek halkını unutmadı. Mümin topluluğunun yerleşik inancına aykırı bir insana ışık vermez. Reform boyunca erkekler bunu iddia ediyor gibi göründü... Hiç kimse kendine güvenmiyor, sanki Tanrı ona kardeşlerinin üzerinde özel bir ışık vermiş gibi...

Birisi gerçeğe çelişmiyor gibi görünen yeni ve orijinal fikirleri kabul edebilir. Şeytan bu sahte görünümü verme gücüne sahip olduğundan, güzellik ve önemle kaplı görünene kadar onlarla birlikte yaşar. Sonuçta bu onun her şeyi içine alan teması haline gelir; her şeyin etrafında döndüğü tek büyük nokta; ve hakikat kalpten sökülür...

Zihni gerçeklerden uzaklaştırma eğiliminde olan bu sapkın hareketlere karşı kendinizi korumanız konusunda sizi uyarıyorum. Hata asla zararsız değildir. Asla kutsallaştırmaz, her zaman kafa karışıklığına ve anlaşmazlığa neden olur. 5T 291, 292 (1885).

Farklılıkları Değil, Birliği Vurgulayın

Gerçeğin ışığına sahip olanlar için hazırlanmış, kılık değiştirmiş binlerce ayartma vardır; ve herhangi birimiz için tek güvence, deneyimli kardeşlerimizin değerlendirmesine sunmadan önce hiçbir yeni doktrin, Kutsal Yazıların yeni bir yorumunu almamaktır. Bunu onlara alçakgönüllü bir ruhla ve öğrenmeye hazır bir şekilde, hararetli bir dua ile sunun; ve eğer bunda bir ışık görmüyorlarsa, onların hükmüne kulak verin, çünkü "öğüt verenlerin çokluğunda güvenlik vardır"...

Erkekler ve kadınlar, eski dönüm noktalarına olan inancı sarsma eğiliminde olan yeni bir ışığa veya yeni bir vahiye sahip olduklarını iddia ederek ortaya çıkacaklar. Onların doktrinleri Tanrı Sözü'nün sınavına dayanamaz. Öyle olsa bile ruhlar aldatılacaktır. Yalan haberler yayacaklar ve bazıları tuzağa düşecek... Hatanın her türlüüne karşı çok dikkatli olamayız. Çünkü Şeytan sürekli olarak insanları hakikatten uzaklaştırmaya çalışmaktadır. 5T 293, 295, 296 (1885).

Başkalarının fikirlerimize katılmasını istemek yerine, birlik olmanın önemli olduğunu açıkça belirtmeliyiz, çünkü herkes Mesih'in uysallığını ve alçakgönüllülüğünü ararsa, O'nunla aynı duyguyu hissedeceklerdir.

O zaman ruh birliđi olur. Mektup 15, 1892.

Gerçeđe inandığını iddia edenleri kardeşlerle birlik içinde yürümeye teşvik ediyorum. Dünyaya bizim aşırılıkçı olduğumuzu, bölünmüş olduğumuzu, birinin bir şeyi, diğeri başka bir şeyi öğrettiğini söyleme fırsatını vermeye çalışmayın. Anlaşmazlıktan kaçının. TM 57 (1893).

Eleştirmenlerle Nasıl Yüzleşilir?

İmandan uzaklaşanlar, dikkatimizi Tanrı'nın yapılmasını istediđi işten uzaklaştırmak için cemaatlerimize gelecekler. Gerçeklerden masallara kulaklarınızı çeviremezsiniz. İşinize karşı sitem dolu sözler söyleyen kişiyi dönüştürmeye çalışmayın, ancak İsa Mesih'in Ruhundan ilham aldığınız açıkça belli olsun ve Tanrı'nın melekleri dudaklarınıza, başkalarının yüreklerine dokunan sözler koyacaktır. rakiplerin. Bu adamlar tutumlarında ısrar ederlerse, cemaatte sağduyulu bir ruha sahip olanlar, sizin standartlarınızın en yüksek olduğunu anlayacaklardır. İsa Mesih'in sizin aracılığıyla konuştuđunu gösterecek şekilde konuşun. 9T 148, 149 (1909).

Tanrı'nın Sözü'nü yüceltin

Duygu heyecanı yaratmaya çalışırsak, istediğimiz her şeye ve nasıl başa çıkacağımızı bildiğimizden daha fazlasına sahip oluruz. Sakin ve net bir şekilde "Sözü Vaaz Edin." Yaptığımız işi heyecan yaratmak olarak görmemek önemli. Yalnızca Tanrı'nın Ruhunu sağlıklı coşku yaratabilir.

Bırakın Tanrı çalışsın ve insan bedeni, ışık ve yaşam olan değerli Ruh tarafından yönlendirilip kontrol edilerek, izleyerek, bekleyerek, dua ederek, her zaman İsa'ya bakarak, O'nun önünde sessizce yürüsün. 2SM 16, 17 (1894).

İnsanlara Tanrı'nın sağlam Sözü ile gitmeliyiz ve onlar bu Sözü aldıklarında Kutsal Ruh gelebilir; ama O, daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kendini insanların idrakına önerecek şekilde gelir. Konuşmamızda, şarkı söylememizde ve tüm ruhsal ibadetlerimizde, Tanrı'nın her gerçek çocuğunda bulunan sakinliđi, saygınlığı ve tanrısal korkuyu ortaya koymalıyız.

2SM 43 (1908).

İnsanları gerçeđe itaat etmeleri konusunda etkilememiz gereken şey duygu ya da coşku değil, Söz aracılığıyla. İçeride kalabiliriz Tanrı Sözü platformunda güvenlik. 3SM 375 (1908).

Bölüm 7 - Taşrada Yaşam

İlahi İdeal

Allah'ın yarattığı her şey kusursuz ve güzel olmasına ve Adem ile Havva'yı mutlu etmek için yarattığı yeryüzünde hiçbir şey eksik görünmemesine rağmen, onlara büyük sevgisini onlara özel bir bahçe dikerek göstermiştir. Zamanının bir kısmını bahçeyi işlemek gibi kutsal bir meşguliyetle, bir kısmını da meleklerin ziyaretlerini kabul ederek, onların talimatlarını dinleyerek ve kutsanmış meditasyonla geçirecekti. Çalışması yorucu değil, keyifli ve canlandırıcıydı. Bu güzel bahçe sizin eviniz, özel ikametgahınız olmalı. 3SG 34 (1864).

Ebedi Baba'nın Oğlu için seçtiği koşullar nelerdi?

Celile tepelerinde تنها bir mesken, dürüst ve saygın çalışmayla sürdürülen bir yuva, sade bir yaşam, zorluklarla ve denemelerle günlük mücadele; memnuniyetle yapılan fedakarlık, tasarruf ve hasta hizmeti; Kutsal Yazıların açık tomarıyla anneyle çalışma saati; vadinin yeşilindeki şafağın veya akşam karanlığının dinginliği; kutsal doğa bakanlığı; Yaratılışın ve takdirin incelenmesi ve ruhun Tanrı ile birlikteliği; bunlar, İsa'nın yaşamının ilk yıllarının koşulları ve fırsatlarıydı. MH 365, 366 (1905).

Şehirlerden Uzak

Şehirleri bir an önce terk edin ve çocuklarınızın çiçeklerin büyüdüğünü görebileceği ve onlardan sadelik ve saflık derslerini öğrenebileceği bir bahçeye sahip olabileceğiniz küçük bir arazi satın alın. 2SM 356 (1903).

Şu anda mesajım şehirlerin dışına. Emin olun halkımızın büyük şehirlerden kilometrelerce uzakta ikamet etmesi yönünde bir çağrı var. Eğer San Francisco şehrine bugünkü haliyle baksaydınız, zekanız konuşur ve size şehirleri terk etmeniz gerektiğini gösterirdi...

Rab, halkının şehirlerden uzak yerlere yerleşmesini tavsiye eder, çünkü dikkatli olmadığınızda bu şehirlerin üzerine göklerden ateş ve kükürt yağacaktır. Cezanız günahlarınızla orantılı olacaktır. Bir şehir yıkılırken insanlarımız bu konuyu önemsiz görmemeli, eğer fırsat doğarsa aynı yıkılan şehre ev yapabileceklerini düşünmelidir...

Bu şeylerin anlamını anlamak isteyen herkes Vahiy kitabının on birinci bölümünü okusun. Her ayeti okuyun ve şehirlerde henüz neler olacağını öğrenin. Aynı kitabın on sekizinci bölümünde anlatılan sahneleri de okuyun. MR 1518 (10 Mayıs 1906).

Bir parça toprağa ve rahat bir eve sahip olan babalar ve anneler krallar ve kraliçelerdir. AH 141 (1894).

Şehirler Karakollar Aracılığıyla Çalışılmalıdır

Tanrı'nın emirlerinin koruyucuları olarak şehirleri terk etmeliyiz. Enoch'un yaptığı gibi biz de şehirlerde çalışmalıyız ama şehirlerde yaşamamalıyız. Ev 77, 78 (1899).

İşin şehirlerde ileri karakollardan yapılması gerekiyor.

Allah'ın elçisi sordu: "Şehirlerin uyarılması gerekmez mi? Evet, Tanrı'nın halkı orada yaşadığı için değil, onları ziyaret ettikleri için, yeryüzünün başına gelecekler konusunda onları uyarmak için." 2SM 358 (1902).

Yıllarca bana, çalışmalarımızı şehirlerde merkezileştirmememiz gerektiği konusunda özel bir vahiy verildi. Bu şehirleri dolduran koşuşturmaca, onların içinde yarattığı koşullar, sendikalar ve grevler işimiz için büyük bir dezavantaj haline gelecektir. 7T 84 (1902).

Bir ulusta kötülük hüküm sürdüğünde, Lut'un sesi Sodom'da duyulduğu gibi, her zaman bir uyarı ve rehberlik sesi duyulmalıdır. Ancak Lût, o günahkar ve kirlenmiş şehirde evini kurmamış olsaydı, ailesini birçok kötülükten koruyabilirdi. Lut ve ailesinin Sodom'da yaptığı her şey, şehirden uzak bir yerde yaşıyor olsalar bile onlar tarafından yapılabilirdi. Ev 78 (1903).

Şimdilik bazılarının Chicago'da çalışması gerekecek, ancak şehir için iş ayarlayabilecekleri kırsal bölgelerde iş merkezleri sağlamaları gerekiyor. Rab, halkının etrafına bakmasını ve işlerinin merkezi olarak mütevazı, ucuz yerler edinmelerini istiyor. Ve sonunda, şaşırtıcı derecede düşük fiyatlara satın alabileceğiniz daha büyük yerler dikkatinize gelecektir. Ev 402 (1906).

Doğal Ortamda Zengin Nimetler

Yine diyoruz ki, "Şehirleri terk edin." Tepelere, dağlara gitmeyi büyük bir yoksunluk olarak görmeyin, Tanrı ile baş başa kalabileceğiniz bu sığınağı arayın, O'nun iradesini ve yolunu öğrenin...

İnsanlarımızı maneviyat arayışı içinde çalışmaya çağırıyorum. İsa kapıda. Onun için halkımıza şunu söylüyorum: "Şehirleri terk edip kırsala çağrılmayı mahrumiyet olarak görmeyin. O halde onları ele geçirmek isteyenleri zengin nimetler beklemektedir. Doğanın manzaralarını, Yaratıcının eserlerini seyrederken, Tanrının ellerinin eserlerini inceleyerek, fark edilmeden aynı görüntüye dönüşeceksiniz." 2SM 355, 356 (1908).

Karakter Gelişimi - Sahada daha kolay

Ebeveynler ve aileleri şehirlere gidiyor çünkü orada geçimini sağlamanın kırsal kesimden daha kolay olduğuna inanıyorlar. Okul dışında yapacak hiçbir işi olmayan çocuklar sokakta eğitim görüyor. Kötü etkilerle bağımlılık ve sefahat alışkanlıkları kazanırlar. 5T 232 (1882).

Çocuklarınızı, her türlü cazibenin onları cezbetmeyi ve morallerini bozmayı beklediği şehirdeki okullara gönderin; karakter oluşturma görevi ebeveynler ve çocuklar için on kat daha zorlu olacaktır. FE 326 (1894).

Şehirler baştan çıkarıcılıklarla doludur. Gençlerimizi bu kirlilikten mümkün olduğunca uzak tutacak şekilde çalışmalarımızı planlamalıyız. AH 136 (1902).

Artık insanlarımızın ailelerini şehirlerden daha uzak yerlere taşıma zamanı; aksi halde gençlerin çoğu ve aynı zamanda yaşı en ileri olanların çoğu düşman tarafından tuzağa düşürülecek ve esir alınacaktır. 8T 101 (1904).

Kentte yaşamaktan bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak fayda sağlayan yüz aileden tek bir tanesi bile yok. İnanç, umut, sevgi ve mutluluk, tarlaların, tepelerin, ağaçların olduğu uzak yerlerde daha da iyi elde edilebilir. Çocuklarınızı şehrin görüntü ve seslerinden, tramvay ve araba gürültüsünden ve gürültüsünden uzaklaştırın, zihinleri daha sağlıklı olsun. Bu şekilde Tanrı Sözü gerçeğini yüreklerinizde tutmanız daha kolay olacaktır. H. 137 (1905).

Kırsal Ortamlarda Daha İyi Fiziksel Sağlık

Allah'ın, halkının sürekli kargaşa ve karmaşanın olduğu şehirlerde ikamet etmesi Tanrı'nın isteği değildir. Yoğunluktan, yağıştan ve gürültüden tüm organizma zarar gördüğünden çocuklarınız bundan kaçınmalıdır. 2SM 357 (1902).

Basacak bir yeşil çimen parçası bile olmayan şehirlerde yaşayan, her yıl pis avlulara, dar sokaklara, tuğla duvarlara ve kaldırımlara, toz ve dumanla kaplı gökyüzüne bakan pek çok kişi, bir tarım bölgesine götürülebilir mi? Yemyeşil çayırlar, ormanlar, tepeler ve dereler, berrak gökyüzü ve tarlaların taze, temiz havasıyla çevrili burası onlara adeta bir cennet gibi görünür. MH 191, 192 (1905).

Şehirlerin maddi çevresi genellikle sağlık açısından tehlike oluşturur. Sürekli hastalıklara maruz kalmak, kirliliğin, kirliliği ve yiyeceklerin yaygınlığı, kalabalık, karanlık ve sağlıksız konutlar karşılaşılabilecek kötülüklerden bazılarıdır. İnsanların şehirlere, apartmanlara yığılması Tanrı'nın tasarımı değildi. MH 365 (1905).

Kendi Yiyeceklerinizi Yetiştirin

Rab, halkının, toprağa yerleşebilecekleri, kendi meyve ve sebzelerini yetiştirebilecekleri ve çocuklarının Tanrı'nın Doğadaki işleriyle doğrudan temas kurabilecekleri kırsal bölgeye taşınmasını istiyor. Mesajım şu: Ailelerinizi şehirlerden çıkarın. 2SM 357, 358 (1902).

Rabbim birçok defa insanlarımızın ailelerini şehirlerden kırsal bölgelere taşımaları talimatını verdi, burada kendi erzaklarını yetiştirebilirler, çünkü gelecekte alım satım sorunu çok ciddi olacaktır. Artık bize sık sık verilen talimatlara kulak vermeye başlamalıyız: "Şehirleri, evlerin kalabalık olmadığı, düşmanlarınızın müdahalesinden uzak olacağınız kırsal bölgelere bırakın." 2SM 141 (1904).

Kurumları Bul

"Büyük şehirlerin hemen dışında" - Niyetlerini kamuoyuna açıklamak için değil, böyle bir şeyi aramak için sağduyulu adamlar görevlendirilsin.

kırsal bölgelerdeki, şehirlere ulaşımı kolay, işçiler için küçük eğitim okullarına uygun, gerçeği bilmeyen hasta ve yorgun ruhlara tedavi imkanı sağlamanın da kolay olduğu mülkler. Büyük şehirlerin hemen dışında, iyi binaların, sahiplerinden bağış olarak, hatta halkımızın bağışlarıyla makul bir fiyata alınabileceği bu yerleri arayın. Gürültülü şehirlerde bina inşa etmeyin.

Ev 77 (1909).

Cooranbong, Yeni Güney Galler

Avustralya İncil Okulumuz nerede kurulmalı?... Eğer okullar şehirlerde veya şehirlerin birkaç kilometre yakınında kurulmuş olsaydı, öğrencilerin bu tatiller ve tatilleri konusunda daha önce aldıkları eğitimin etkisini etkisiz hale getirmek çok zor olurdu. at yarışı, bahis ve ödül verme gibi uygulamalar...

Okullarımızı şehirlerin dışında ve uzağında, ancak onlara iyilik yapmak ve ahlaki karanlığın ortasında ışığın parlamasına izin vermek için onlarla temasa geçemeyecekleri kadar uzakta kurmamayı gerekli bulacağız. FEC 310, 313 (1894).

Büyük ve kalabalık caddelerden uzakta olmamız dışında, bu yerle ilgili her şey beni olumlu yönde etkiledi. dolayısıyla büyük şehirlerimizi kefen gibi örten manevi karanlığın içinde ışığımızın parlamasına imkan olmayacaktı. Aklıma gelen tek itiraz bu gibi görünüyor. Yine de okulumuzun büyük şehirlerimizden birinde kurulması tavsiye edilmez. 8MR 137 (1894).

Buranın doğru yer olduğuna her zamankinden daha fazla inanıyorum. okul. 8MR 360 (1894).

Huntsville, Alabama

Graysville ve Huntsville'de okul görevlerini üstlenenlerin, şehirlerin dışına çıkmak isteyen halkımızın çok fazla masraf yapmadan mütevazı evlere sahip olabilmesi için bu kurumların bu tür sanayiler kurmak için neler yapabileceğini görmeleri gerekiyor. kaynakları ve aynı zamanda iş de bulabilirler.

Mektup 25, 1902 [GRAYSVILLE, TENNESSEE, AT'DEKİ EMLAK CHATTANOOGA'NIN elli mil kuzeyinde, YAKLAŞIK 200 KİŞİLİK KÖYÜN YANINDA 9 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE. OKUL 1916 YILINDA KOLEGEDALE'DEKİ ŞİMDİKİ ADRESİNE TAŞINDI.

Huntsville okul çiftliğinin satın alınması Tanrı'nın planıydı. İyi bir konuma sahiptir. Yakınlarda, bazı öğrencilerin yaz boyunca Huntsville Lisesi'ndeki masraflarını karşılamak için para kazanmak amacıyla çalıştığı büyük anaokulları bulunmaktadır. SpT-B (12) 11 (1904).

Huntsville Koleji Çiftliği çok güzel bir yer ve üç yüz dönümden fazla arazisiyle endüstriyel hazırlık ve mahsul üretimi açısından çok şey başarmalı. SpT-B (12) 13 (1904).

Geçenlerde bana şu soru soruldu: "Huntsville'deki araziyi satıp daha küçük bir mülk satın almak güzel olmaz mıydı?" Bu çiftliğin satılmaması gerektiği ve karma okulun gelişmesi için konumunun birçok avantajı olduğu bilgisini aldım. SpM 359 (1904).

Berrien Springs, Michigan

Üniversitenin güneybatı Michigan'daki Berrien Springs'e yerleştirilmesinin planlandığını duydum. Buranın tanımından çok memnunum... Berrien Springs gibi bir yerde kolej bir dershaneye dönüşebilir ve umarım kimse bu işin ilerlemesini engellemek için müdahale etmez. 4MR 407 (12 Temmuz 1901).

Üniversite için yer seçiminde Tanrı'nın iyi eli halkımızın yanında olmuştur. Bu konum, okulun nerede olması gerektiği konusunda bana yapılan beyanlara karşılık gelmektedir. Şehirlerden uzaktır, tarımsal amaçlı araziler ve alan bol olduğundan evlerin birbirine yakın inşa edilmesine gerek yoktur. Arazi, öğrencilerin toprak işleme konusunda eğitim alması için fazlasıyla yeterli. RH 28 Ocak 1902.

Koleji Battle Creek'ten taşıyıp Berrien Springs'te kurarken Magan ve Sutherland kardeşler Tanrı'nın verdiği ışıkla uyum içinde hareket ettiler. Büyük zorluklar altında çok çalıştılar... Allah onlarla birlikteydi. Çabalarınızı onayladı. 4MR 260, 261 (1904).

Stoneham, Massachusetts

Rab, kendi takdiriyle, New England'da, çok özel bir çalışmanın yapılması gereken bir alanda, işçilerinin ileri adım atmasının yolunu açmıştır. Kardeşler, sanatoryumun Güney Lancaster'dan Boston'a daha yakın ama bu yoğun şehirden yeterince uzak bir yer olan Melrose'a taşınmasını başardılar, böylece hastalar sağlıklarına kavuşmak için en uygun koşullara sahip olabileceklerdi. New England Sanitarium'un Boston şehrine bu kadar yakın bir yere taşınması Tanrı'nın takdirindedir.

Rab önümüzde yolu hazırlamaya istekli olduğunda, ilerlemenin bilgeliğinden şüphe duyarak veya cesaret ve yardım vermeyi reddederek kimsenin geri çekilmesine izin vermeyin. New England Sanitarium'un Güney Lancaster'dan Melrose'a taşınması bana Tanrı'nın talimatıyla sunuldu. SpT-B (13) 3 (1902).

Takoma Parkı, Washington, DC

Kolejimiz ve sanatoryumumuz için sağlanan konum, arzu edilebilecek her şeye sahiptir. Arazi, Rab'bin bana gösterdiği temsillere benziyor. Kullanılacağı amaca çok iyi uyum sağlar. İçerir

Bu kurumları kalabalıklaştırmadan, bir okul ve sanatoryum için geniş alan. Atmosfer saftır, su da öyle. Topraklarımızdan kuzeyden güneye güzel bir dere geçmektedir. Bu dere altın ve gümüşten daha değerli bir hazinedir. İnşaat sahaları mükemmel drenaja sahip güzel yükseltilerde yer almaktadır.

Bir gün Takoma Park'ın farklı yerlerinde uzun bir tura çıktık. Belediyenin çoğu doğal ormandır. Evler küçük ve kalabalık değil, ferah ve konforludur. Yemyeşil ikinci üretim çamlar, meşeler, akçaağaçlar ve diğer güzel ağaçlarla çevrilidir. Bu evlerin sahiplerinin çoğu iş adamı, birçoğu da Washington'daki devlet dairelerinde çalışanlar. Her gün şehre gidiyorlar ve akşam karanlığında huzurlu evlerine dönüyorlar.

Matbaa atölyesi için postaneye kolay erişime sahip, iyi bir yer seçildi ve aynı zamanda ibadethane için de bir yer bulundu. Takoma Park bizim için özel olarak hazırlanmış, kurumlarımız ve onların çalışanları tarafından işgal edilmeyi bekliyordu sanki. ST, 15 Haziran 1904.

Rabbim bu konuyu bana açıkça bildirdi. Battle Creek'te yürütülen yayıncılık işinin şimdilik Washington yakınlarında devam etmesi gerekiyor. Eğer bir süre sonra Tanrı Washington'dan çekilin, taşınmalıyız derse. RH, 11 Ağustos 1903.

Madison, Tennessee

Güney'de yapmak istedikleri işlerden bahsederken Nashville'den uzak bir yerde okul açacaklarını söylemeleri beni şaşırttı. Bana verilen işiğe göre bunun en uygun olmayacağını biliyordum ve onları bu konuda bilgilendirdim. Bu kardeşlerin [EA Sutherland ve PT Magan] Berrien Springs'te kazanılan deneyim nedeniyle yapabileceği iş, Nashville'e kolayca ulaşılabilir bir yerde yürütülmeli çünkü bu şehir henüz olması gerektiği gibi işlenmiyor. Ve Nashville'e yeterince yakın olmak ve orada çalışanlara danışmanlık yapmak okul çalışanları için büyük bir nimet olacak.

Okul için yer ararken kardeşler, Nashville'den yaklaşık on mil uzakta, satılık dört yüz dönümlük bir çiftlik buldular. Çiftliğin büyüklüğü, durumu, Nashville'den uzaklığı ve satın alınabileceği makul meblağ, okulun çalışmaları için buranın ideal yer olduğuna işaret ediyor gibiydi. Bu konumun satın alınmasını öneririz. Sonunda tüm araziye ihtiyaç duyulacağını biliyordum. RH, 18 Ağustos 1904.

Dağ Manzaralı, Kaliforniya

Ayrıca Pacific Press'in Oakland'dan taşınması gerektiği talimatı da verildi. Yıllar geçtikçe şehir büyüdü ve artık çalışanların evleri için arazi bulmanın mümkün olduğu kırsal bir yerde yayınevi kurmak gerekiyor. Yayın merkezlerimize bağlı olanlar kalabalık şehirlerde yaşamaya mecbur bırakılmamalı. Yüksek maaşlar almadan yaşayabilecekleri evlere sahip olabilmeleri gerekiyor. FE, 492 (1904).

Mountain View birçok avantajı olan bir şehir. Güzel meyve bahçeleri ile çevrilidir. İklim ılımandır ve her türden meyve ve sebze yetiştirilebilir. Şehir büyük değil ama elektriği, posta taşıyıcıları ve genellikle sadece önemli şehirlerde görülebilecek birçok avantajı var. Mektup 141, 1904.

Bazı insanlar yayın ofisimizin neden Oakland'dan Mountain View'a taşınması gerektiğini bilmek istedi. Tanrı, halkına şehirleri terk etmeleri için yalvarıyor. Kurumlarımıza bağlı gençler, büyük şehirlerde hüküm süren ayartmalara ve yolsuzluklara maruz kalmamalı. Mountain View tipografi için uygun bir yer gibi görünüyor. CL 29 (1905).

Loma Linda, Kaliforniya

San Diego'dan yedi mil uzaktaki Paradise Valley'de iyi bir sanatoryumumuz olduğu için Tanrı'ya minnettarız; Los Angeles'tan sekiz mil uzakta Glendale'de bir sanatoryum ve Los Angeles'ın yaklaşık yüz mil doğusunda ve Redlands, Riverside ve San Bernardino yakınında bulunan Loma Linda'da büyük ve güzel bir yer. Loma Linda malikanesi şimdiye kadar gördüğüm en güzel sanatoryum alanlarından biri. Yüksek Lisans, 141 (1095).

Loma Linda, Tanrı'nın özellikle tıbbi misyonerlerin eğitimi için belirlediği bir yerdir. Mektup 188, 1907.

Burada bir okul için çok güzel avantajlar var. Çiftlik, meyve bahçesi, mera, büyük binalar, geniş çimenler, güzellik; hepsi büyük bir nimettir. Yüksek Lisans, 310 (1907).

Burası, Loma Linda, harika avantajlara sahip ve burada bulunanlar, gerçek tıbbi misyonerler olmak için bu avantajlardan sadakatle yararlanırlarsa, ışıklarının etraflarındakilere parlamasına izin verecekler. Her gün Tanrı'yı aramalıyız, O'nun bilgeliğinin bize başışlanmasını istemeliyiz. Mektup 374, 1907.

Burada bir okul ve sanatoryum için ideal avantajlara sahibiz. Öğrenciler için avantajları var, hastalar için de büyük avantajlar var. Burada ilkelere uygun bir okul açmamız gerektiği talimatını aldım.

kadim peygamber okulları... Hekimlerin eğitimlerini burada alması gerekir. MM 75 ve 76 (1907).

Angwin, Kaliforniya

Bu mülkü inceledikten sonra birçok açıdan üstün olduğunu beyan ederim. Okulun konumu daha iyi olamazdı. Saint Helena'ya 13 kilometre uzaklıkta ve şehirlerin cazibesinden uzak...

Zamanla öğrenciler için daha fazla dağ evi inşa edilmesi gerekecek ve öğrenciler, yetkin öğretmenlerin rehberliğinde bunları kendileri inşa edebilecekler. Ahşap yerinde hazırlanabilir ve öğrenciler doğru ve verimli bir şekilde nasıl inşa edileceğini öğrenebilirler.

Saf olmayan suyu içmekten korkmamıza gerek yok, çünkü bu su bize Rabbin rezervuarından bol miktarda sağlanmaktadır. Bu sayısız avantaj için nasıl yeterince minnettar olacağımı bilmiyorum...

Rab'bin neye ihtiyacımız olduğunu bildiğini ve bizi buraya getirenin O'nun takdiri olduğunu anladık... Tanrı bizim burada olmamızı istedi ve bizi bu yere yerleştirdi. Buraya geldiğimde bundan emindim... Bu topraklarda yürüdükçe aynı sonuca varacağınıza, yani Rabbin burayı bize tahsis ettiğine inanıyorum. 1MR, 340, 341, 343 (1909).

Bölüm 8 - Şehirler

İlk Şehir İnşaatçıları

Tanrı'nın lanetini alan Kabil, babasının evini terk etti. Kendisi için ilk önce toprağı işlemeyi seçti ve sonra bir şehir kurdu ve ona en büyük oğlunun adını verdi (Yaratılış 4:17). Rab'bin huzurundan ayrılmış, günahın laneti altındaki Dünya'daki mallarını ve zevklerini aramak için yeniden canlandırılmış Aden vaadini reddetmiş, böylece kendisini bu dünyanın tanrısına tapan o büyük insan sınıfının başına yerleştirmişti. . PP 81 (1890).

Nuh'un torunları bir süre geminin oturduğu dağların arasında yaşamaya devam ettiler. Sayıları giderek artan irtidat, çok geçmeden bölünmeyi belirledi. Yaratıcılarını unutmak ve O'nun kanunlarının kısıtlamalarından kurtulmak isteyenler, Allah'tan korkan arkadaşlarının öğretilerinden ve örneklerinden sürekli rahatsızlık duydular; ve bir süre sonra,

kendilerini Tanrı'ya tapanlardan ayırmaya karar verdiler. Daha sonra Fırat Nehri kıyısındaki Şınar Ovası'na gittiler...

Orada bir şehir ve onu dünya harikası yapacak kadar yüksek bir kule inşa etmeye karar verdiler (Yaratılış 11:2-4). PP 118, 119 (1890).

Şehirler ahlaksızlıkların yuvasıdır

Zevkler ve eğlenceler silsilesi şehirlerde yoğunlaşmıştır.

Çocukları için şehirde bir ev seçen ve bunun onlara daha büyük avantajlar sağlayacağını düşünen pek çok ebeveyn hayal kırıklığına uğruyor; ama çok geç, yaptıkları korkunç hatadan pişman oluyorlar. Zamanımızın şehirleri hızla Sodom ve Gomorra'ya benzemektedir. Çok sayıda tatil aylığı teşvik eder. Eğlence - tiyatro, at yarışı, oyunlar, alkollü içecekler, ziyafetler ve seks partileri - tüm tutkuları en uç noktaya kadar harekete geçirir. Gençlik popüler akım tarafından sürükleniyor. COL 54 (1900).

Şehirlerin karışıklık, şiddet ve kötülüklerle dolu olacağı bana vahyedildi. suç ve bu şeylerin Dünya tarihinin sonuna kadar artacağı. 7T 84 (1902).

Dünyanın her yerinde şehirler bağımlılığın yuvası haline geliyor. Her yerde kötü olanı görüyor ve duyuyorsunuz ve duygusallığa ve düzensizliğe yönelik uyarımlar buluyorsunuz. MH 363 (1905).

Şehirlere Gelen Hükümler

Dünyaya korkunç sarsıntılar gelecek ve büyük masraflarla inşa edilen görkemli saraylar mutlaka harabe yığınlarına dönüşecek. 3MR, 312 (1891).

Tanrı'nın kısıtlayıcı eli çekildiğinde yok edici işine başlar. O zaman en büyük felaketler şehirlerimizde yaşanacaktır. 3MR, 314 (1897).

Rab, ateşte olduğu gibi Dünya sakinlerine uyarılarda bulunur Chicago ve Melbourne, Londra ve New York City'dekiler. MS 127, 1897.

Son yaklaşıyor ve her şehir her şekilde altüst olacak. Her şehirde karışıklık olacak. Sarsılabilecek her şey sarsılacak ve sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Yargılar halkın kötülüğüne ve sahip oldukları gerçeğin ışığına göre verilecek. 1MR 248 (1902).

Keşke Tanrı'nın halkının, şu anda neredeyse putperestliğin hakimiyetinde olan binlerce şehrin yaklaşımakta olan yıkımı hakkında bir fikri olsaydı! Ev 29 (1903).

Büyük şehirlerin yok edileceği zaman yakındır ve herkesin bu gelecek hükümler konusunda uyarılması gerekir. Ev 29 (1910).

Afete Dayanıklı Binalar Kül Olacak

Yangına dayanıklı olduğuna inanılan en pahalı bina yapılarının dikildiğini gördüm. Ve tıpkı Sodom'un Tanrı'nın intikamının alevlerinde yok olması gibi, bu görkemli binalar da küle dönüşecek...

İnsanların büyüklüğünün gurur verici anıtları, dünya üzerindeki son büyük yıkım gelmeden önce bile toza dönüşecek. 3SM 418 ve 419 (1901).

Tanrı, Tufan öncesi dünyanın şehirleri ve Sodom ve Gomorra gibi hale gelen kötü şehirlerden Ruhunu geri çekiyor...

Mimari ustalık harikası olan görkemli malikaneler, Rab, sahiplerinin bağışlamanın sınırlarını aştığını fark ettiğinde, bir anda yok olacak. Yangına dayanıklı olduğu zannedilen görkemli binaların alevlerle yok olması, dünya mimarisinin kısa sürede nasıl harabeye döneceğinin bir göstergesidir. TDG 152 (1902).

Erkekler milyonlarca dolara mal olan pahalı binalar inşa etmeye devam edecek. Mimari güzelliklerine ve inşa edildikleri sağlamlık ve sağlamlığa özel dikkat gösterilecek, ancak Rab bana, olağanüstü sağlamlığa ve pahalı aparatlara rağmen bu binaların Kudüs'teki tapınakla aynı amaca sahip olacağını bildirdi. 5BC, 1098 (1906).

New York City

Allah, gazabını merhametsizce infaz etmedi. Eli hâlâ uzanmış durumda. Mesajınızın Büyük New York'ta iletilmesi gerekiyor. İnsanlara, son büyük günde biriktirdikleri malları Tanrı'nın tek bir dokunuşuyla yok etmesinin nasıl mümkün olduğu gösterilmelidir. 3MR, 310 ve 311 (1902).

New York'un başına neler geleceği konusunda özel bir fikrim yok ama biliyorum ki, bir gün orada bulunan büyük binalar, Tanrı'nın gücünün yapıcı ve yıkıcı eylemiyle yıkılacak... Ölüm her yere gelecek. Bu yüzden şehirlerimizin uyarılmasından bu kadar endişe duyuyorum. RH, 5 Temmuz 1906.

Bir keresinde, New York City'deyken, geceleri, kat kat gökyüzüne doğru yükselen binaları düşünmeye davet edildim. Bu binaların yanmaz olduğu garanti edilmişti ve sahiplerini ve inşaatçıları yüceltmek için inşa edilmişlerdi...

Önümden geçen bir sonraki sahne bir yangın alarmıydı. Adamlar, yanmaz olduğu iddia edilen yüksek binalara bakıp, "Tamamen güvenli" dediler. Ama bu binalar sanki ziftten yapılmış gibi tüketildi. İtfaiye araçları yıkımı durdurmak için hiçbir şey yapamadı. İtfaiye ekipleri makineleri çalıştıramadı. 9T 12, 13 (1909).

Chicago ve Los Angeles

Yakında Chicago'da ve diğer büyük şehirlerde yaşanacak sahneler de gözümün önünden geçti. Kötülük arttıkça ve Tanrı'nın koruyucu gücü geri çekildikçe fırtınalar ve yıkıcı rüzgarlar ortaya çıktı. Binalar yangınlarda yıkıldı, depremlerde yıkıldı...

Bundan bir süre sonra Chicago'daki binaların görüntüsünün, bunları inşa etmek için halkımızın kaynaklarına yüklenen yükün ve bunların yıkılmasının halkımız için önemli bir ders olduğu bana gösterildi. Bu, İlahi İlahi Takdir yolu açmadıkça ve inşa etme veya satın alma görevini açıkça belirtmedikçe, kaynaklarını Chicago şehri veya başka bir şehirdeki mülklere kapsamlı bir şekilde yatırmamaları gerektiği konusunda bir uyarıydı; zira bu, mesajın iletilmesi için gereklidir. uyarı mesajı. Los Angeles'taki inşaat eylemiyle ilgili de benzer bir uyarı yapıldı. Kaynakları şehirlerdeki pahalı binaların inşasına yatırmamız gerektiği konusunda defalarca uyarıldım. PC, 50 (1906).

San Francisco ve Oakland

San Francisco ve Oakland, Sodom ve Gomorrah gibi olmaya başladı ve Tanrı onları cezalandıracak. O'nun hükümlerine maruz kalacakları zaman çok uzakta olmayacak. MS 30, 1903.

San Francisco'yu vuran korkunç depremi, Tanrı'nın gücünün başka tezahürleri izleyecek [SAN FRANCISCO'DAKİ DEPREM VE 18-19 NİSAN 1906 YANGININDA 503 ÖLÜM VE TAHMİNİ 350 MİLYON ABD DOLARI MÜLK HASARI. Onun kanunu çiğnendi. Şehirler günahla kirlendi. Ninova'nın tarihini inceleyin. Tanrı bu kötü şehre özel bir mesaj gönderdi.

Jonah... Nineveh gibi kötü şehirler tövbe etse, bizim zamanımızda da sizinki gibi birçok mesaj iletildi.
Bayan 61a, 3 Haziran 1906.

Bu ihlalin sonucunda Tanrı'nın hükmünün düştüğü şehirlerde bile hiçbir tövbe belirtisi yoktur. Barlar hala açık ve birçok ayartma insanların önünde tutuluyor. Mektup 268, 20 Ağustos 1906.

Diğer Kötü Şehirler

Dünya tarihinin sonuna yaklaşırken, San Francisco felaketinin sahneleri başka yerlerde de tekrarlanacak. ... Bunlar bana çok vakur bir hava veriyor, çünkü kıyamet gününün tam önümüzde olduğunu biliyorum. Gerçekleşmiş olan hükümler bir uyarıdır, ancak kötü şehirlere gelecek olan cezanın sonu değildir... (Hab. 2:1-20; Tsef. 1:1 ila 3:20; Zek. 1:1) 4:14'e; Mal. 1:1-4.) Yakında bu sahnelere, tıpkı açıkça anlatıldığı gibi şahit olacağız. Kutsal Yazıların bu harika açıklamalarını herkesin dikkatine sunuyorum. Eski Ahit'te bildirilen kehanetler, Rab'bin son günlere dair sözleridir ve Aziz Francis'in ıssızlığını gördüğümüz kadar kesin bir şekilde yerine getirileceklerdir. Mektup 154, 26 Mayıs 1906.

Son derece günah olan aşırılığın hüküm sürdüğü şehirlerin deprem, yangın ve su baskını ile yok olacağını bildiren mesajı duyurmakla emrolundum. Ev 27 (27 Nisan 1906).

İsa'nın dünya tarihinin sonuna doğru meydana gelecek olaylarla ilgili tüm uyarıları artık büyük şehirlerimizde gerçekleşmektedir. Tanrı, oradan geçen herkesin okuyabilmesi için bunların gün ışığına çıkmasına izin veriyor. San Francisco şehri tüm dünyanın neye dönüştüğünün bir örneğidir. Zararlı rüşvet, kaynakların kötüye kullanılması, suçluyu serbest bırakma ve masumu mahkum etme yetkisine sahip kişiler arasındaki hileli işlemler; tüm bu kötülükler dünyanın diğer büyük şehirlerini dolduruyor ve dünyayı Tufan'dan önceki günlerdeki haline getiriyor. . Mektup 230, (1907).

Şehirlerdeki Birlikler

Şeytan kalabalık şehirlerimizde aktif olarak iş başında.
Onun çalışmaları, sermaye ile emek arasındaki karışıklıkta, mücadelede ve uyumsuzlukta, ayrıca kiliselere nüfuz eden ikiyüzlülükte de görülüyor... Bedenin şehveti, gözlerin gururu, bencilliğin gösterişi, istismar. erkekleri konfederasyonlara ve sendikalara üye yapmak için kullanılan güç, zulüm ve güç -

Son günlerin büyük ateşlerini yakmak için kendilerini demetler halinde bağlayarak - bunların hepsi şeytani araçların işleyişidir. Havva, 26 (1903).

Kötüler demetler halinde, ticari holdinglerde, sendikalarda, konfederasyonlarda bağlanıyor. Bizim bu örgütlerle hiçbir ilgimiz olmamalıdır. Allah bizim hükümdarımızdır, Valimizdir; ve bizi dışarı çıkıp kendimizi dünyadan ayırmaya davet ediyor. "Aralarından ayrılın, ayrılın" diyor Rab; kirli şeylere dokunmayın." (II Korintliler 6:17). Eğer bunu yapmayı reddedersek, dünyaya bağlanmayı sürdürürsek, her meseleye dünyevi açıdan bakmaya devam edersek, biz de dünya gibi oluruz. İşlemlerimizi dünyevi yöntemler ve fikirler yönlendirdiğinde, sonsuz gerçeğin yüksek ve kutsal platformunda duramayız. 4BC, 1142 (1903).

Birlikler

Sendikalar, dünyanın başlangıcından bu yana yaşanmamış bir ıstırap dönemini yeryüzüne getirecek araçlardan biri olacak...

Bazı adamlar belirli iş kolları üzerinde tam hakimiyet elde etmek için birleşecekler. Sendikalar kurulacak ve onlara katılmayı reddedenler erkek olarak işaretlenecek...

Bu birlik ve konfederasyonlar nedeniyle kurumlarımızın kentlerde çalışmalarını yürütmesi yakın zamanda çok zorlaşacak. Uyarım şu: Şehirlerden uzak durun. Şehirlerde sanatoryum inşa etmeyin. 2SM, 142 (1903).

Sendikaların kontrol gücünün çok baskıcı olacağı günler hızla yaklaşıyor. 2ME 141 (1904).

Şehirlerde Birçok Kişi Işığı ve Gerçeği Özlüyor

Milletlerin şehirlerine sıkı bir şekilde davranılacak; ancak Allah'ın aşırı gazabıyla cezalandırılmayacaklar çünkü bazı ruhlar yine de kendilerini düşmanın aldatmacalarından ayırarak, tövbe edecek ve din değiştirecekler. Havva, 27 (1906).

Tüm dünyayı kaplayan manevi karanlık, kalabalık nüfuslu merkezlerde yoğunlaşıyor. Evanjelik işçilerin en büyük pişmanlık duymadıkları ve en çok ihtiyaç duydukları yer ulusların şehirlerindedir. Ve aynı şehirlerde, ruhu kazananlar en büyük fırsatlardan bazılarıyla karşılaşılıyor.

Tanrı'yı ve Cenneti düşünmeyen kalabalıklar arasında, ışığı ve kalp saflığını özleyenlerin çoğu var. Dikkatsiz ve kayıtsız olanlar arasında bile, Tanrı'nın insan ruhuna olan sevgisinin açığa çıkması az sayıda kişinin dikkatini çekmiş olabilir. RH, 17 Kasım 1910.

Şehirlerde Özenli Çalışma

Rabbimiz'in gelişine hazırlık olarak büyük şehirlerde kapsamlı çalışmalar yapmalıyız. Bu büyük merkezlerde verilecek ciddi bir şahitliğimiz var. Kendi Kendini Destekleyen İşçilere Yönelik Teşvik Sözleri (Ph 113), s. 5 (1909).

Bu seferki uyarı mesajı büyük ticaret dünyasında özenle iletilmiyor. Ticaret merkezleri her geçen gün gerçeğe bu kez ihtiyaç duyan ama onun değerli ilkelerine dair kurtarıcı bir bilgi elde edemeyen erkek ve kadınlarla doluyor, çünkü bu sınıftaki insanlara ulaşmak için gayretli ve azimli çabalar gösterilmiyor. ihtiyaç duyulur. bulunur. CW, 14 (1909).

Üçüncü meleğin mesajı artık sadece uzak ülkelerde değil, aynı zamanda uyarılmamış ve kurtarılmamış çok sayıda insanın bulunduğu yakınlardaki ihmal edilmiş yerlerde de duyurulmalıdır. Şehirlerimizin her yerinde, Tanrı'nın hizmetçilerininin gayretli ve samimi çalışmaları gerekir. RH, 17 Kasım 1910.

Şehirleri Mümkün Olan En Kısa Sürede Terk Edin

Mümkün olduğunda çocukları için kırsal evler kurmak ebeveynlerin görevidir. AH, 141 (1906).

Zaman ilerledikçe giderek daha fazla insanımız şehirleri terk etmek zorunda kalacak. Yıllardır kardeşlerimizin, özellikle de çocuklu ailelerin, önlerinde açılan yol sayesinde şehirlerden ayrılma planları yapmaları gerektiği bize öğretildi. Birçoğunun yolu açmak için çok çalışması gerekecek. Ancak ayrılmaları mümkün olana kadar, orada kaldıkları sürece, etki alanları ne kadar sınırlı olursa olsun, misyonerlik konusunda çok aktif olmaları gerekmektedir.

2SM 360 (1906).

Şehirlerimiz giderek daha dinsiz hale geliyor ve gereksiz yere buralarda kalanların bunu ruhlarının kurtuluşu tehlikesini göze alarak yaptıkları giderek daha açık hale geliyor. CL 9 (1907).

Şehirler ve kasabalar günah ve ahlaki yozlaşmayla doludur; yine de Sodom'da çok sayıda var. 6T 136 (1900).

Şehirlerdeki Okullar, Kiliseler ve Restoranlar

Şu anda şehirleri terk edemeyenlerin çocuklarını kurtarmak ve eğitmek için çok daha fazlası yapılabilir. Bu, elimizden gelenin en iyisini yapmaya değer bir konudur. Şehirlerde yaşayan çocuklar için kilise okulları açılmalı ve bu okullara bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde yüksek öğrenimin öğretilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. CG 306 (1903).

Restoranlarımız şehirlerde olmalı; Aksi takdirde bu restoranlardaki çalışanlar halka ulaşamayacak ve onlara sağlıklı yaşamın ilkelerini öğretemeyecekti. 2ME 142 (1903).

Rab bize defalarca gelip işi şehirlerin kenar mahallelerinden başlayarak şehirlerde yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu şehirlerde Tanrı'nın anısına ibadethanelerimiz olmalı; ancak edebiyatımızın yayınlanması, hastaların iyileştirilmesi ve işçilerin eğitimi için şehirlerin dışında kurumlar kurulmalıdır. Özellikle gençlerimizin şehir yaşamının cazibesinden korunması çok önemli. 2SM 358 (1907).

Aceleci Değişiklikler Tavsiye Edilmez

Her birinizin dikkatle düşünmeye zaman ayırmasına izin verin ve benzetmedeki inşaata başlayıp bitiremeyen adam gibi olmasın. Böyle bir adım olmadan hiçbir değişiklik yapılmamalı ve bunun gerektirdiği her şey dikkatle düşünülerek, her şey tartılarak...

Aceleci davranıp hiç bilmediği işlere girenler olabilir. Allah böyle bir şeye ihtiyaç duymaz...

Allah'ın iradesine uygun olmayan coşku uyandıran hararetli ve fevri konuşmalar nedeniyle büyük bir mal kaybı veya fedakarlık yaşanmaması için hiçbir şey düzensiz bir şekilde yapılmamalı; Öyle ki, kazanılması gereken bir zafer, dengeli bir itidal ve tefekkür eksikliği, sağlam ilke ve amaçlardan yoksunluk nedeniyle yenilgiye dönüşmektedir. 2ME, 362 ve 363 (1893).

Büyük Şehirlerden Kaçış İşareti

Eskinin müritleri gibi bizim de ıssız ve ıssız yerlere sığınmak zorunda kalacağımız günler çok uzak değil. Kudüs'ün Roma orduları tarafından kuşatılması, Yahudi Hıristiyanlar için kaçış sinyali olduğu gibi, milletimiz de dinlenme gününü zorunlu kılan kararnamede gücü kendisine mal etmektedir.

Papalık bizim için bir uyarı olacak. O zaman büyük şehirleri terk etme zamanı gelecek; bu, küçük şehirleri dağların arasındaki ıssız yerlerdeki huzurevlerine bırakmak için bir hazırlık adımı olacak. 5T 464, 465 (1885).

Ölüm Kararnamesi Onaylandıktan Sonra Vaizler Şehirlerden Kaçıyor

Sıkıntı zamanlarında hepimiz şehirlerden ve kasabalardan kaçtık, ama azizlerin evlerine kılıçlarla giren kötüler tarafından takip edildik. EW 34 (1851).

Azizler şehirleri ve kasabaları terk ettiklerinde, onları öldürmeye çalışan kötüler tarafından takip edildiler. Bu sırada Tanrı'nın halkını öldürmek için kaldırılan kılıçlar kırıldı ve saman gibi güçsüz düştü. Tanrı'nın melekleri azizleri korudu. EW 284, 285 (1858).

Her ne kadar emirlere uyanların öldürülebileceği genel bir kararname ile belirlenmiş olsa da, bazı durumlarda düşmanları bu emri önceden tahmin ederek, belirlenen süreden önce canlarını almaya kalkıştılar. Ancak iman eden herkesin etrafında bulunan güçlü muhafızları kimse geçemez. Bazıları şehirlerden ve kasabalardan kaçarken soyulurlar ama onlara karşı kaldırılan kılıçlar saman gibi güçsüz bir şekilde kırılır ve düşer. Diğerleri savaşçı biçimindeki melekler tarafından savunulur. GC 631 (1911).

Bölüm 9- Pazar Kanunları

Şeytan'ın Tanrı'nın Otoritesine Meydan Okuması

Tanrı Babil'i kınadı çünkü "Bütün milletlere içki içirdi fahişeliğinin öfkesinin şarabından"...

Tanrı dünyayı altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi, bu günü kutsadı ve onu Kendi Kişisi için kutsal olarak diğerlerinden ayırdı, böylece O'nun halkı tarafından tüm nesiller boyunca kutlanacaktı. Ancak günah adamı, kendisini Tanrı'nın üstüne çıkararak, Tanrı'nın tapınağında oturan ve sanki Tanrı'nın kendisiymiş gibi övünen, zamanları ve yasaları değiştirmeye özen gösterdi. Bu güç, kendisinin yalnızca Tanrı'ya eşit değil, aynı zamanda Tanrı'nın üstünde olduğunu da kanıtlamak amacıyla, haftanın ilk gününü yedinci günün olması gereken yere koyarak dinlenme gününü değiştirdi. Protestan dünyası da papalığın bu oğlunun kutsal sayıldığını kabul etti. Tanrı Sözünde buna onun fuhuş adı verilir (Vah. 14:8). 7BC, 979 (1900).

Hıristiyanlık döneminde, insanın mutluluğunun büyük düşmanı, dördüncü emrin Şabat'ını özel bir saldırı hedefi haline getirdi. Şeytan şöyle diyor: "Tanrı'nın amaçlarına karşı çıkacağım. Takipçilerimin Tanrı'nın anılması olan yedinci gün Şabat'ını bir kenara bırakmalarını sağlayacağım. Böylece Allah'ın kutsadığı ve kutsadığı günün değiştiğini dünyaya göstereceğim. Bu gün insanların aklında kalmayacak. Onun hafızasını sileceğim. Onun yerine, Tanrı'nın ehliyetini taşımayan, Tanrı ile halkı arasında bir işaret olarak yer almayan bir günü koyacağım. Bu günü kabul edenlere, Tanrı'nın yedinci güne verdiği kutsallığı bu günü de yaşatacağım." PK 183, 184 (c.1914).

Cumartesi - Davada Büyük Nokta

Son günlerde verilecek savaşta, Yehova'nın kanununa bağlılıktan dönen tüm yozlaşmış güçler, Tanrı'nın halkına karşı birleşecek. Bu savaşta, dördüncü emrin Şabat günü en önemli tartışma noktası olacaktır, çünkü Şabat emrinde büyük Kanun Koyucu Kendisini göklerin ve yerin Yaraticısı olarak tanımlar. 3SM 392 (1891).

Rab, "Şabat günlerimi kesinlikle tutacaksınız" diyor; "Çünkü bu, nesiller boyunca Benimle sizin aranızda bir işarettir; ta ki, sizi kutsayanın Rab olduğumu bilirsiniz" (Çıkış 31:13). Bazıları, "Siz Şabat'ın hangi gün olduğunu bilmiyorsunuz" diyerek Şabat'a uymanın önüne engeller koymaya çalışacaklar, ancak Pazar'ın ne zaman geldiğini biliyor gibi görünüyorlar ve ona uyulmasını zorunlu kılan yasalar çıkarma konusunda büyük bir gayret gösterdiler. KC 148 (1900).

1880'lerde Pazar Kanunu Hareketi

Uzun yıllardır ülkemizde Pazar kanununun çıkmasını bekliyorduk ve artık hareket tam karşımızdayken soruyoruz: Halkımız bu konuda ne yapmayı düşünüyor?... Özellikle Allah'tan aramalıyız. Artık Kendi halkına lütf ve güç verilmesini istiyor. Tanrı yaşıyor ve O'nun özgürlüklerimizin kısıtlanmasını istediği zamanın tam olarak geldiğine inanmıyoruz.

Peygamber, "yeryüzüne, denize ve herhangi bir ağaca hiçbir rüzgâr esmesin diye, dünyanın dört bir yanında yerin dört rüzgârını koruyan dört meleğin durduğunu" gördü. "Güneşin doğuşundan yükselen" başka bir melek onlara şöyle haykırdı: "Biz Tanrımızın kullarının alınlarını mühürleyinceye kadar yere, denize ve ağaçlara zarar vermeyin." Bu, şimdi yapmamız gereken işe işaret ediyor: dünyanın her yerine misyonerler gönderilinceye kadar meleklerin dört rüzgarı tutması için Tanrı'ya yakarın ve

Yehova'nın kanununa itaatsizlikle ilgili uyarıyı duyurdular. RH Ekstra, 11 Aralık 1888.

Pazar Günü Hukuk Savunucuları Ne Yaptıklarını Anlamıyor

Pazar hareketi artık gölgelerde yoluna devam ediyor. Liderler asıl meseleyi örtbas ediyor ve harekete katılanların çoğu gizli eğilimin nereye doğru gittiğinin farkında değil...

Kör insanlar gibi davranıyorlar. Protestan bir hükümet, kendisini özgür ve bağımsız bir ulus yapan ilkeleri terk ederse ve yasama yoluyla, Papalık yalanını ve yanlısamasını yayan ilkeleri Anayasaya sokarsa, kendilerini Orta Çağ'ın Roma dehşetine atmış olacaklarını görmüyorlar. Yaşlar.
RH Ekstra, 11 Aralık 1888.

Pazar gününün dayatılması taraftarı olan bu harekete dahil olanlar arasında bile, bu eylemin ardından gelecek sonuçlara karşı kör olan pek çok kişi var. Doğrudan din özgürlüğüne saldırdıklarını görmüyorlar. İncil'deki Şabat iddialarını ve Pazar kurumunun dayandığı sahte temeli hâlâ anlayamayan birçok kişi var...

Anayasada değişiklik yapmak, Pazar gününe uymayı zorunlu kılan bir yasa çıkarmak için çabalayanlar, sonucun ne olacağını zar zor anlıyorlar. Bir kriz yaklaşıyor. 2TS, 318 ve 352 (1889).

Hareketsiz Durmayın, Hiçbir Şey Yapın

Yaklaşan tehlikeyi önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmak görevimizdir... Ülkenin her yerinde dua eden kadın ve erkeklere, Tanrı'dan bu kötülük bulutunu kaldırmasını ve birkaçını bağışlamasını dilemek gibi büyük bir sorumluluk düşmektedir. Üstad için çalışmak için daha fazla yıl lütuf. RH Ekstra, 11 Aralık 1888.

Şu anda Tanrı'nın emirlerini yerine getirenlerin, yalnızca Tanrı'nın onlara verebileceği özel yardımı elde etmek için harekete geçmeleri gerekiyor. Yaklaşan felaketi mümkün olduğu kadar ertelemek için daha çok çalışmalılar. RH, 18 Aralık 1888.

Emirleri yerine getiren Tanrı'nın halkı kalmamalıdır.
şu anda sessiz, sanki durumu isteyerek kabul ediyormuş gibi. 7BC, 975 (1889).

Vicdan özgürlüğünü korumak için hiçbir şey yapmayarak sessiz kalmamıza izin verirsek, Tanrı'nın iradesini yerine getirmiş olmayız. Bu kadar uzun süredir ihmal ettiğimiz işi başarınca kadar bu felaketin ertelenmesi için hararetli ve etkili dualar Cennete yükselmelidir. En hararetli dualar olsun, sonra da dualarımızla uyum içinde çalışalım. 5T 714 (1889).

Kaygısız olan ve tabiri caizse kendilerini uykuda bulan pek çok kişi var. "Eğer kehanet Pazar günü ibadetinin zorunlu kılınacağını önceden bildiriyorsa, yasa mutlaka yürürlüğe girecektir" derler ve bu sonuca vardıldıktan sonra, Tanrı'nın halkını zamanında koruyacağı düşüncesiyle kendilerini teselli ederek olayı sakin bir şekilde beklerler. sıkıntı. Ancak Rab bize emanet ettiği işi yerine getirmek için biraz çaba göstermezsek bizi kurtarmayacak...

Sadık bekçiler olarak, kılıcın geldiğini gördüğünüzde uyarıda bulunmalısınız ki, erkekler ve kadınlar, gerçeği bilselerdi kaçınacakları yolu cehalet nedeniyle izlemesinler. RH Ekstra, 24 Aralık 1889.

Pazar Yasalarıyla Kalem ve Sesle Mücadele

Nüfuzlarını dini özgürlüğü bastırmak için kullanan ve hemcinslerini Pazar gününü Şabat olarak kutlamaya yönlendirmek veya zorlamak için baskıcı önlemler uygulayan insanları memnun etmeye çalışamayız. Ö Haftanın ilk günü saygı duyulacak bir gün değildir. Bu sahte bir Şabattır ve Rab'bin ev halkının üyeleri, O'nu yücelten ve O'nun Şabatı'nı ayaklar altına alarak Tanrı'nın kanununu çiğneyen adamlarla birlikte olamazlar. Tanrı'nın halkı bu tür adamları resmi görevlere yerleştirmek için oy kullanmamalıdır, çünkü böyle yaparak onlar da bu görevlerde bulunurken işledikleri günahlara ortak olmuş olurlar. FEC, 475 (1899).

Pazar kanununun bu hareketiyle ilgili olarak trompetin doğru sesi çıkaracağını umuyorum. Dergilerimizde Tanrı'nın yasaasının kalıcılığı konusunun bir uzmanlık alanı haline gelmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum... Artık bu Pazar yasaasını yenmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. CW, 97 ve 98 (1906).

ABD Pazar Günü Yasasını Geçirecek

Milletimiz kendi hükümetinin ilkelerinden vazgeçip bir Pazar yasaasını oylayacak kadar vazgeçtiğinde, bu kararla Protestanlık papalıkla el ele vermiş olacaktır. 5TS 712 (1889).

Protestanlar tüm nüfuzlarını ve güçlerini papalığın yanına verecekler. Sahte Şabat'ı uygulayan ulusal bir yasayla, Roma'nın yozlaşmış inancına hayat ve güç verecek, onun zulmünü ve vicdan baskısını canlandıracaklar. Mart, 179 (1893).

Er ya da geç Pazar günü yasalar çıkarılacak. RH, Şubat. 16, 1905.

Yakında Pazar günü kanunlar yürürlüğe girecek ve güvenilir konumdaki adamlar, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren az sayıdaki insan nedeniyle öfkelenenler. 4MR, 278 (1909).

Vahiy kitabının 13. bölümündeki kehanet, kuzu gibi boynuzlu canavarın temsil ettiği gücün, "Dünya ve orada yaşayanların", burada "leopar gibi" canavarla simgelenen papalığa tapınmalarına neden olacağını bildiriyor... Amerika Birleşik Devletleri, Roma'nın kendi üstünlüğünün özel olarak tanınması olduğunu iddia ettiği Pazar gününün kutlanmasını zorunlu kıldığında kehanet gerçekleşecek...

Siyasi yolsuzluk, adalet sevgisini, hakikate saygıyı yok ediyor; ve özgür Kuzey Amerika'da bile yöneticiler ve yasa koyucular, halkın gözüne girmek için, Pazar gününe uyulmasını zorunlu kılan bir yasa yönündeki popüler talebe boyun eğecekler. GC, 578, 579 ve 592 (1911).

Pazar Kanununun Savunucuları Tarafından Kullanılan Argümanlar

Şeytan olaylara kendi yorumunu verir ve insanlar, onun istediği gibi, dünyayı dolduran felaketlerin Pazar gününün ihlalinin bir sonucu olduğunu düşünürler. Tanrı'nın gazabını yatıştırmak isteyen bu etkili adamlar, Pazar gününe uyulmasını zorunlu kılan yasalar çıkarırlar. 10MR, 239 (1899).

Aynı sınıf, hızla yayılan yolsuzluğun büyük ölçüde Pazar dinlenmesine saygısızlıktan kaynaklanabileceği ve Pazar kutlamalarının zorunlu kılınmasının toplumun ahlakını büyük ölçüde iyileştireceği iddiasını öne sürüyor. Bu, özellikle gerçek Şabat doktrininin en yaygın şekilde vaaz edildiği Kuzey Amerika'da vurgulanmaktadır. GC 587 (1911).

Protestanlık ve Katoliklik Ortak Anlaşmayla Hareket Edecek

Protestanlık Roma iktidarına birlik elini uzatacaktır. O zaman ilahi yaratılışın Şabat Günü'ne karşı bir yasa çıkacak ve Tanrı, Dünya üzerindeki "garip işini" bu vesileyle gerçekleştirecek. 7BC, 910 (1886).

Roma Kilisesi'nin putperestlik suçlamasından nasıl kurtulacağını göremiyoruz... İşte Protestanların bu kadar olumlu bakmaya başladığı ve sonunda Protestanlıkla birleşecek olan din de budur. Ancak bu birlik Katoliklikteki bir değişiklikten etkilenmeyecektir, çünkü Roma değişmez. Yanılmazlığa sahip olduğunu iddia ediyor. Değişecek olan Protestanlıktır. Liberal fikirleri benimsememiz sizi Katoliklikle el sıkışabileceğiniz noktaya getirecektir. RH, 1 Haziran 1886.

Sözde Protestan dünyası günah işleyen adamlarla bir konfederasyon oluşturacak ve kilise ile dünya yozlaşmış bir uyum içinde olacak. 7BC, 975 (1895).

Eski Dünya'da Romanizm ve Yeni Dünya'da mürted Protestanlık, tüm ilahi emirleri onurlandıranlara karşı aynı davranışı benimseyecektir. GC, 615 ve 616 (1911).

Pazar Kanunları Roma'yı Onurlandırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin ana kiliseleri, ortak doktrin noktaları üzerinde bağlantı kurarak, kendi kararlamalarını empoze etmesi ve kurumlarını desteklemesi için Devleti etkilediğinde, Protestan Amerika, Roma hiyerarşisinin bir imajını oluşturmuş olacak ve uygulama, Muhaliflere para cezası verilmesi kaçınılmaz sonuç olacaktır...

Pazar gününün Protestanlar tarafından dayatılması bir Papalığa ibadet etme zorunluluğu...

Seküler güç yoluyla dini bir görevi empoze etme eyleminde kiliselerin kendisi canavarın imajını oluşturacaktır; dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazar gününün zorunlu olarak kutlanması, canavara ve onun heykeline tapınmanın dayatılması anlamına gelir. GC, 445, 448 ve 449 (1911).

Protestanlık bir elini Roma iktidarına, diğer elini maneviyatçılığa vermek için kollarını uçuruma uzattığında; Bu üçlü ittifakın etkisiyle Kuzey Amerika, kendisini Protestan ve cumhuriyetçi bir hükümet haline getiren Anayasasının tüm ilkelerini reddetmeye ve papalığın hatalarını ve yalanlarını yaymaya yönelik önlemler almaya ikna edildiğinde, biz bunu yapabiliriz. Şeytanın muhteşem operasyonlarının vaktinin geldiğini ve sonun yaklaştığını bilin. 5T 451 (1885).

Roma Kaybettiği Üstünlüğü Yeniden Kazanacak

Son krize yaklaşırken, Rab'bin araçları arasında uyum ve birliğin var olması hayati önem taşıyor. Dünya fırtına, savaş ve çekişmelerle doludur. Ancak, bir liderin - papalık gücünün - komutası altında halk, O'nun tanıklarının şahsında Tanrı'ya karşı çıkmak için birleşecek. Bu birlik büyük mürted tarafından sağlanmıştır. 7T 182 (1902).

Pazar gününün Cumartesi olarak kutlanmasını zorunlu kılan yasalar, ulusal düzeyde cumhuriyetçilik ilkelerinden irtidata neden olacaktır.

devlet. Papalığın dini yöneticiler tarafından kabul edilecek ve Allah'ın kanunları geçersiz olacaktır. 7MR, 192 (1902).

Büyük bir entelektüel karanlık döneminin papalığın başarısı için elverişli olduğu açıktır. Yine de büyük bir entelektüel aydınlanma döneminin aynı zamanda başarıya elverişli olduğu da gösterilecektir. 4SP, 390 (1884).

Kilisenin kurumları ve kullanımları için Devletin desteğini almak amacıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren harekette Protestanlar, Romanistlerin izinden gidiyor. Hatta daha da önemlisi, papalığın Eski Dünya'da kaybettiği üstünlüğü Protestan Amerika'da yeniden ele geçirmek için ona kapıyı açıyorlar. GC, 573 (1911).

Ulusal Pazar Yasası Ulusal Mürtedlik Demektir

Popüler olmak ve halkın sempatisini kazanmak için yasa koyucular, halkın Pazar kanunlarını çıkarma arzusuna boyun eğmek zorunda kalacaklar... Tanrı'nın kanunlarına aykırı bir papalık kurumu dayatmayı amaçlayan bir kararname ile, Amerikan ulusu kendisini adalet ilkelerinden tamamen ayıracaktır...

Nasıl ki Roma ordularının yaklaşması müritler için Yeruşalim'in yakında yok edileceğinin bir işaretiyse, bu sapkınlık da bizim için Tanrı'nın sabrının sınırına ulaşıldığının bir işareti olacaktır. 5T 451 (1885).

Haftanın ilk gününe Şabat olarak saygı göstermememiz konusunda kesin bir tavır almalıyız, çünkü bu, Yehova tarafından kutsanmış ve kutsal kılınmış bir gün değildir; Pazar gününe saygı duyarak kendimizi büyük aldaticının tarafına koymuş oluruz...

Tanrı'nın kanunu geçersiz kılındığında ve irtidat ulusal bir günah haline geldiğinde, Rab, halkının lehine hareket edecektir. 3SM 388 (1899).

Amerika Birleşik Devletleri halkı ayrıcalıklı bir halktı; ancak dini özgürlükleri kısıtladıklarında, Protestanlıktan vazgeçtiklerinde ve papalığı destekledikleri zaman, suçlarının ölçüsü dolacak ve Cennet kitaplarında "ulusal dinden dönme" diye yazılacaktır. RH 2 Mayıs 1893.

Ulusal Mürtedliğin Ardından Ulusal Yıkım Gelecektir

Milletimiz [Amerika Birleşik Devletleri], yasama meclislerinde, insanların dini ayrıcalıkları konusunda vicdanını kısıtlayan, Pazar gününe uyulmasını zorunlu kılan ve yedinci gün Şabatı'nı tutanlara karşı baskıcı bir güç uygulayan yasalar çıkardığında, Tanrı, tüm niyet ve amaçlar için,

Ülkemizde geçersizdir. Böylece ulusal irtidatın ardından ulusal yıkım gelecektir. 7BC 977 (1888).

Bu, Şeytan'ın yöntemlerine göre hareket eden, Dünya'nın yöneticilerinin günah adamının safında yer aldığı, ulusal irtidat zamanıdır. İşte o zaman suçluluk ölçüsü dolacaktır. Ulusal irtidat, ulusun yıkılışının işaretidir. 2SM 373 (1891).

Roma Katolik ilkeleri Devletin gözetimi ve koruması altında benimsenecektir. Bu ulusal sapkınlığın ardından hızla ulusal yıkım gelecektir. RH, 15 Haziran 1897.

Protestan kiliseleri, en korkunç zulme maruz kalan atalarının karşı çıktığı sahte bir dini desteklemek için laik güçle birleştiğinde, o zaman Kilise'nin Devlet ile birleşik otoritesi tarafından papalık dinlenme günü zorunlu hale getirilecektir. O zaman yalnızca ulusal yıkımla sonuçlanacak ulusal bir irtidat olacaktır. Ev 235 (1899).

Devlet, kararname empoze etmek ve Kilise kurumlarını desteklemek için gücünü kullandığında, Protestan Amerika bir Papalık imajı oluşturacak ve yalnızca ulusal yıkımla sonuçlanacak ulusal bir dinden dönme söz konusu olacaktır. 7BC, 976 (1910).

Evrensel Pazar Mevzuatı

Tarih tekerrür edecek. Batıl din yüceltilecek. Haftanın ilk günü, Babil'deki heykel gibi kutsallığı olmayan ortak bir çalışma günü kurulacak. Tüm milletlere, dillere ve halklara bu sahte Cumartesi gününe saygı gösterilmesi emredilecek... Bu güne saygı gösterilmesini öngören kararname tüm dünyaya yayılacak. 7BC 976 (1897).

Dini özgürlüklerin ülkesi Amerika, vicdanlara hükmetmek ve insanları sahte olana saygı duymaya sevk etmek için papalıkla ittifak kurduğunda Cumartesi günü dünyadaki diğer tüm ülkelerin insanları onu örnek almaya teşvik edilecek. 6T 18 (1900).

Tüm dünyanın dahil olacağı büyük final çatışmasının tartışmalı noktası Şabat meselesi olacaktır. 6T 352 (1900).

Yabancı uluslar Amerika Birleşik Devletleri örneğini takip edecek. Lider olmasına rağmen aynı kriz dünyanın her yerindeki insanlarımızı etkileyecek. 6T 395 (1900).

Doğrunun yanlışın yerine geçmesi dramının son perdesidir. Bu ikame evrensel hale geldiğinde, Tanrı Kendisini açığa çıkaracaktır. İnsanların kanunları Tanrı'nın kanunlarının üzerinde yüceltilmiş, Dünyanın güçleri insanları haftanın ilk gününü korumaya zorlamaya çalıştığında, bilin ki Tanrı'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. 7BC, 980 (1901).

Tanrı'nın yasasının yerine insanların yasasının getirilmesi, İncil'deki Cumartesi günü yerine Pazar gününün salt insan otoritesiyle yüceltilmesi, dramın son perdesidir. Bu ikame evrensel hale geldiğinde, Tanrı Kendisini açığa çıkaracaktır. O, Dünyayı korkunç bir şekilde sarsmak için heybetiyle yükselecek. 7T 141 (1902).

Pazar Yasasını Tüm Dünya Destekleyecek

Kötüler... gerçeğin kendilerinin olduğunu, aralarında mucizelerin bulunduğunu ilan ettiler; Cennetten gelen meleklerin onlarla konuştuğunu ve onlarla yürüdüğünü, aralarında büyük bir gücün, işaretlerin ve harikaların gerçekleştiğini ve bunun, uzun zamandır bekledikleri geçici bin yılı oluşturduğunu. Herkes din değiştirmişti ve Pazar kanununa uyuyordu. 3SM 427, 428 (1884).

Allah'ın kanununu ayaklar altına alanlar, insanları kabul etmeye zorladıkları insani kanunlar çıkarıyorlar. Erkekler ne yapacaklarını hayal edecek, düşünecek ve planlayacaklar. Bütün dünya pazar gününü kutluyor diyorlar, peki sayıları bu kadar az olan bu insanlar neden ülke kanunlarına göre hareket etmesinler ki? Bayan, 163 (1897).

Sözde "Hıristiyan dünyası" büyük kararlı eylemlere sahne olacak. Otorite sahibi kişiler, papalığın örneğini takip ederek vicdanı kontrol etmek için yasalar çıkaracak. Babil kendi zinasının gazabının şarabını bütün milletlere içirecek. Her ulus katılacak. Vahiyçi Yahya bu dönemle ilgili şunu beyan ediyor: "Onlar aynı fikirdedir." (Kıyamet 18:3-7; 17:13 ve 14). Evrensel bir birlik, büyük bir uyum, şeytani güçlerin konfederasyonu olacak.

"Ve sahip oldukları güç ve otoriteyi canavara sunuyorlar." Böylece, papalığın geçmişte ayinlere uymayı reddetme cesaretini gösterenlere zulmettiği zaman, aynı keyfi ve baskıcı güç, din özgürlüğüne, vicdanın emirlerine göre Tanrı'ya ibadet etme özgürlüğüne karşı da ortaya çıkıyor. ve Romanistlerin dini törenleri. 3SM 392 (1891).

İman ile din arasındaki büyük çatışmaya tüm Hıristiyan dünyası dahil olacaktır. inançsızlık. RH, 7 Şubat 1893.

Tüm Hıristiyan âlemi iki büyük sınıfa bölünecek: Tanrı'nın emirlerini ve İsa'nın imanını tutanlar ve canavara ve onun heykeline tapanlar ve onun işaretini alanlar. GC, 450 (1911).

Şabat, Hıristiyan âleminde özel bir tartışma konusu haline geldiğinden ve dini ve laik otoriteler Pazar gününün kutlanmasını sağlamak için bir araya geldiğinden, küçük bir azınlığın halkın talebine boyun eğmeyi ısrarla reddetmesi, bu azınlığı evrensel bir lanet nesnesi haline getirecektir. GC, 615 (1911).

Hıristiyan âleminin çeşitli yöneticileri tarafından emirlere uyanlara karşı yayımlanan ferman, hükümetin korumasını onlardan kaldırdığında,

Allah'ın kavmi, onları yok etmek isteyenlere terk ederek şehirlerden ve kasabalardan kaçacak, gruplar halinde toplanıp en ıssız ve ıssız yerlerde yaşayacaktır. GC, 626 (1911).

Provokasyon gösterme

Kiliselerimizi oluşturanların karakter özellikleri öyledir ki, eğer çok dikkatli olmazlarsa, yanlış bilgiler nedeniyle Pazar günü çalışma özgürlükleri ellerinden alınacağı için öfkeye kapılmalarına yol açacaktır. Bu konuda kızmayın, her şeyi duayla Allah'a havale edin. Yöneticilerin gücünü yalnızca O dizginleyebilir. Düşüncesizce hareket etmeyin. Hiç kimse özgürlüğüyle aptalca övünmesin, bunu kötülüğe bahane olarak kullanmasın; ama Tanrı'nın hizmetkarları olarak "herkese onurlu davranın, kardeşlerinizi sevin, Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin". (I Pet. 2:17).

Bu tavsiye, kendisini zor durumda bulan herkes için gerçek değere sahip olmalıdır. Provokasyon anlamına gelen veya kötülük olarak yorumlanabilecek hiçbir şey ifade edilmemelidir. 2MR 193, 194 (1898).

Pazar Günü Çalışmaktan Kaçının

Güney Eyaletleri ile ilgili alana gelince, o bölgedeki çalışmalar mümkün olduğu kadar duyarlı ve dikkatli bir şekilde ve Mesih'in davranacağı şekilde sürdürülmelidir AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 1880'LERDE VE 1890'LARDA BKZ "AMERİKAN DEVLETİ BELGELERİ" {Amerikan Devleti Makaleleri} {REVIEW AND HERALD, 1943}, s. 517-562]. İnsanlar yakında Pazar ve Cumartesi hakkında neye inandığını öğrenecekler çünkü sorular soracaklar.

Yani bunu onlara anlatabilirsiniz ama dikkatleri işinize çekecek şekilde değil. Pazar günü çalışarak işlerinizi kısaltmanıza gerek yok...

Pazar günü işten kaçınmak canavarın işaretini almamaktır... Muhalefetin çok güçlü olduğu ve Pazar günü herhangi bir çalışma yapılmasının zulmü kışkırttığı yerlerde, kardeşlerimiz bu günü gerçek misyonerlik çalışmaları yapmak için bir fırsat haline getirsinler. . SW 69, 70 (1895).

Buraya gelip şöyle deselerdi: "Pazar günü işinizi ve baskılarınızı durdurmalısınız", ben size şunu söylemezdim: ... "Presleri çalıştırmaya devam edin" çünkü çatışma sizinle Tanrınız arasında değildir. MS 163 (1898).

Pazar ibadeti yapan komşularımızı kasıtlı olarak ifşa etmek için kararlı çabalar göstererek rahatsız etme zorunluluğumuz olduğunu hissetmemeliyiz.

Bağımsızlığı göstermek amacıyla bu günde yapılan çalışmalar önlerinde yer alıyor. Kardeşlerimizin çamaşır yıkadıklarını gösterme günü olarak Pazar gününü seçmelerine gerek yok. 3SM 399 (1889).

Pazar günleri manevi faaliyetlerde bulunmak

Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Pazar kanunları çıkarsa.

Size yaklaşıyor gibi görünen bu krizin beklediğimiz bir zamanda, Rab'bin bana verdiği ışık, insanların aşağıdan gelen bir güç tarafından Pazar günü Yedinci Gün Adventistlerini kutlamaya zorlandığı zamandı. O gün sıradan işlerini bırakıp kendilerini misyonerlik faaliyetlerine adanarak sağduyulu davrandılar.

Pazar kanunlarına karşı gelmek, onlara uygulanan zulmü yalnızca onları empoze etmeye çalışan dini fanatikleri güçlendirecektir. Onlara, sizi yasayı ihlal edenler olarak adlandırma fırsatı vermeyin... Hiç kimse, suç oluşturan işten kaçınarak barışı korumanın bilgeliğini anladığını gösterdiği için canavarın işaretini almayacak...

Pazar günü, Rab'be çok fayda sağlayacak çeşitli iş kollarını geliştirmek için kullanılabilir. Bu günde toplantılar açık havada veya aile evlerinde yapılabilir. Evden eve iş yapabilirsiniz.

Yazanlar bu günü makalelerini yazmaya adayabilirler. Dini hizmetler mümkün olduğunca Pazar günleri yapılır. Bu toplantıları canlı ve ilgi çekici hale getirin. Yeniden doğuşun gerçek ilahilerini söyleyin ve Mesih'in sevgisinden kararlılık ve güçle bahsedin. 9T 232, 233 (1909).

Öğrencileri farklı yerlerde toplantılar yapmaları ve tıbbi misyonerlik çalışmaları yapmaları için dışarı çıkarın. Evdeki insanlarla tanışacaklar ve gerçeği sunmak için mükemmel bir fırsata sahip olacaklar. Pazar gününü bu şekilde geçirmek Rabbimizi her zaman memnun eder. 9T 238 (1909).

Muhalefetle Kanıtlanan Gerçeğin Güzelliği

Dünya ve Kilise yasayı geçersiz kılmak için birleştikçe, Rab'be itaat edenlerin gayreti artacaktır. Allah'ın emirlerine karşı yapılan her itiraz, hakikatin ilerlemesinin yolunu açacak ve onu savunanların, onun değerini insanlara tanıtılmalarını sağlayacaktır. Hakikatte hiçbir şeyin muhalefet ve zulüm kadar belirginleştiremeyeceği bir güzellik ve güç vardır. 13MR 71, 72 (1896).

Pazar gününün kutlanmasını empoze etmek için bu kadar çaba sarf edildiği bu sefer, sahte olanın aksine gerçek Şabat'ı dünyaya sunmak için gerçek bir fırsattır. Rab, kendi takdiriyle bizden çok ileridedir.

Dördüncü emrin Şabat gününün yasama meclislerine sunulabilmesi için bu Pazar sayısının vurgulanmasına izin verdi. Böylece ulusun liderleri Tanrı Sözü'nün gerçek Şabat lehine olan tanıklığına dikkat çekebilecekler. 2MR 197 (1890).

İnsanlara Yere Tanrıya İtaat Etmek Daha İyi

Gerçeğin takipçileri artık Tanrı'nın Sözü'nün açık bir emrini göz ardı etmekle özgürlüklerini kaybetmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Eğer Tanrı'nın Sözü'nden vazgeçer ve insan gelenek ve göreneklerini kabul edersek, belki hâlâ insanlar arasında yaşamamıza, satın alma ve satmamıza ve haklarımıza saygı gösterilmesine izin verilir. Bununla birlikte, eğer Tanrı'ya sadakatimizi sürdürürsek, bu, insanlar arasındaki haklarımızı feda etme pahasına olacaktır, çünkü Tanrı'nın yasasının düşmanları, dini inanç ve vicdanların kontrolü konularında bağımsız yargıyı ezmek için bir araya gelmişlerdir. .

Tanrı'nın halkı, insan hükümetini ilahi atamayla kurulmuş bir sistem olarak tanıyacak ve otoritesi meşru eylem alanında kullanıldığı sürece, ona itaati kutsal bir görev olarak öğretecek ve emir ve örneklerle öğretecektir. Ancak onların iddiaları Allah'ın iddialarıyla çeliştiğinde, insanlara itaat etmek yerine Allah'a itaat etmeyi seçmeliyiz.

Tanrı'nın Sözü, tüm insan yasalarının ötesinde bir otorite olarak tanınmalı ve ona uyulmalıdır. "Rab böyle diyor" sözü, "Kilise ya da Devlet böyle diyor" için bir kenara bırakılmamalı. Mesih'in tacı, dünyevi hükümdarların tüm taçlarının üzerine yükseltilmelidir. HM 1 Kasım 1893.

Şeytan, kendisine üstünlük verilmesi halinde insanlara dünyanın krallıklarını teklif eder. Birçoğu bunu yapar ve Cennetten vazgeçer, Günah işlemektense ölmek daha iyidir; dolandırmaktansa muhtaç olmak daha iyidir; Yalan söylemektense aç kalmak daha iyidir. 4T, 495 (1880). [ÖR. WHITE'İN ALINTILARI HAKKINDA ARKA PLAN VE EK BİLGİ ALMAK İÇİN YARDIM İÇİN "SEÇİLEN MESAJLAR," KİTAP 3, S. 380-402 VE "KİLİSE İÇİN TANIKLIKLAR," CİLT. 5, PG. 711-718].

Bölüm 10 - Acının Küçük Zamanı

Lütuf Zamanı Sona Ermeden Bir Acı Zamanı

[İlk Yazılar'ın] 33. sayfasında şunlar söyleniyor: "...Sıkıntı zamanının başlangıcında, Şabat'ı daha geniş çapta duyurmak için dışarı çıktığımızda Kutsal Ruh'la doluyduk."

Bu vizyon 1847'de, Advent kardeşleri arasında Şabat'ı gözlemleyen çok az kişinin olduğu ve bunlardan yalnızca birkaçının bu kutlamaya uymanın Tanrı'nın halkı ile inanmayanlar arasında bir ayırım çizgisi oluşturmaya yetecek kadar önemli olduğunu varsaydığı bir zamanda verildi. Artık bu vizyonun gerçekleşmesi görülmeye başlandı. Burada bahsedilen "sıkıntı zamanının başlangıcı", vebaların yağmaya başlayacağı zamanı değil, Mesih'in tapınakta olduğu zamandan hemen önceki kısa bir dönemi ifade eder. Bu zamanda, kurtuluş işi sona ererken, Dünya'ya sıkıntılar gelecek ve uluslar, üçüncü meleğin işini engellemek için dizginlenmiş olsalar da, öfkelenenler. EW 85 ve 86 (1854).

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dini Özgürlüğün Sonu

Şeytanın müdahalesiyle Allah'ın kanunu geçersiz olacaktır. Övülen özgürlüklerle dolu topraklarımızda (Amerika Birleşik Devletleri), dini özgürlük sona erecek. Mücadele cumartesi günü karara bağlanacak ve tüm dünyayı sarsacak. Havva, 236 (1875).

Allah'ın halkını büyük bir kriz beklemektedir. Çok yakında milletimiz haftanın ilk gününün kutsal bir gün olarak kutlanmasını herkese empoze etmeye çalışacaktır. Bunu yaparken, insanları, kendi vicdanlarının sesine rağmen, milletin Şabat olarak ilan ettiği günü kutlamaya zorlamaktan çekinmeyeceklerdir. RH Ekstra, 11 Aralık 1888.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Protestanlar, kasırga aracılığıyla ellerini uzatarak maneviyatın elini tutan ilk kişiler olacak; Roma gücüyle el ele vermek için uçuruma uzanacaklar; ve bu üçlü birliğin etkisiyle bu ülke, vicdan haklarını hiçe sayarak Roma'nın izinden gidecektir. GC, 588 (1911).

Adventistler kriz zamanlarında Şabat'ı terk eder ve Emirlerin Uygulayıcılarına zulmedenler haline gelirler

Tüm dünya, Yedinci Gün Adventistlerine karşı düşmanlığa kışkırtılmalıdır, çünkü onlar, bu Hıristiyanlık karşıtı gücün kurumu olan Pazar gününü onurlandıran papalığa saygı göstermezler. TM 37 (1893).

Yedinci Gün Adventistleri Yedinci Gün Şabatı için mücadele edecekler. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki yetkililer gurur ve güçleriyle ayağa kalkacak ve din özgürlüğünü kısıtlayacak yasalar çıkaracaklar. MS 78 (1897).

Fırtına yaklaşırken, üçüncü meleğin mesajına inandığını iddia eden, ancak gerçeğe itaat ederek kutsanamayan büyük bir sınıf, konumlarını terk edip düşmanın saflarına katılıyor. GC 608 (1911).

Gerçeği duyma ve kabul etme fırsatlarına sahip olanlar ve Yedinci Gün Adventist Kilisesi'ne katılanlar, kendilerini Tanrı'nın emirlerini yerine getiren halkı olarak adlandıranlar, ancak Tanrı'ya karşı sözde kiliselerden daha fazla canlılığa ve adanmışlığa sahip olmayanlar, Tanrı'nın kanunlarına karşı çıkan kiliseler kadar, onlar da Tanrı'nın belalarından etkilenecekler. 19MR 176 (1898).

Sorumluluk sahibi kişiler Şabat'ı görmezden gelip küçümsemekle kalmayacak, aynı zamanda kutsal kürsüden insanları bu insan yapımı kurumun lehine gelenek ve görenekler savunarak haftanın ilk gününü kutlamaya teşvik edecekler. Karada ve denizde yaşanan felakete işaret edecekler. fırtınalar, seller, depremler, yangınların yol açtığı yıkımlar - Tanrı'nın Pazar gününü kutsal tutmaktan duyduğu hoşnutsuzluğu gösteren hükümler olarak. Bu felaketler giderek artacak, felaketler birbirini takip edecek; ve Tanrı'nın yasasını çiğneyenler, dördüncü emrin Şabat Günü'nü yerine getiren az sayıdaki kişiyi dünyaya gazap getirenler olarak göstereceklerdir. Bu yalan, şeytanın gafilleri tuzağa düşürme stratejisidir. Güney Bekçisi, 28 Haziran 1904." Hıristiyan Hizmeti, 155.

Tanrı'nın Şabat'ı bilmeyen ve tutmayan çocukları olduğumu gördüm. Bu konudaki ışığı reddetmediler. Sorun zamanının başlangıcında, dışarı çıkıp Şabat'ı daha geniş çapta ilan ederken Kutsal Ruh'la doluyduk. Bu durum kiliseleri ve sözde Adventistleri çileden çıkardı çünkü Şabat gerçeğini çürütemiyorlardı. Ve bu sırada, Tanrı'nın tüm seçilmişleri, gerçeğin bizde olduğunu açıkça gördüler ve gelip bizimle birlikte zulme katlandılar. Ülkede kılıç, kıtlık, salgın hastalık ve büyük kargaşa gördüm. Kötüler, üzerlerine hükümler verdiğimizizi sandılar ve ayağa kalkıp bizi yeryüzünden silmek için öğüt aldılar; o zaman kötülüğün durdurulacağını düşünüyorlardı.

{CET 93}

Jude gibi sözde kilisenin ve sözde Adventistlerin, gerçeğe karşı çıkmak amacıyla nüfuzlarını kazanmak için bizi Katoliklere ihanet edeceklerini gördüm. O zaman azizler, Katoliklerin pek az tanıdığı, belirsiz bir halk olacak; ancak inancımızı ve geleneklerimizi bilen kiliseler ve sözde Adventistler (çünkü onu çürütemedikleri için Şabat nedeniyle bizden nefret ediyorlar) azizlere ihanet edecek ve onları halkın kurumlarını hiçe sayan kişiler olarak Katoliklere suçlayacaklar. ; yani Şabat'ı tutan ve Pazar gününü dikkate almayanlar.

Daha sonra Katolikler, Protestanları, yedinci gün yerine haftanın ilk gününe uymayan herkesin öldürüleceğini belirten bir kararname çıkarmaya çağırdı. Sayıları çok olan Katolikler de Protestanların yanında yer alacak. Katolikler güçlerini canavarın imajına verecekler. Ve Protestanlar, kendilerinden önce annelerinin çalıştığı gibi, azizleri yok etmek için çalışacaklar. Ancak onun fermanı yürürlüğe girmeden önce azizler Tanrı'nın Sesi tarafından serbest bırakılacak. {SpM 1 ve 2}

"Tanrı'nın, Adventistler ve düşmüş kiliseler arasında dürüst çocuklara sahip olduğunu ve vebalar dökülmeden önce papazlar ve insanların bu kiliselerden çağrılacağını ve gerçeği sevinçle kabul edeceklerini gördüm. Şeytan bunu biliyor... Dürüstleri, Tanrı'nın hâlâ kiliseler aracılığıyla çalıştığını düşünerek kandırmayı umuyor. Ama ışık parlayacak ve tüm dürüstler düşmüş kiliseleri terk edecek ve geri kalanların yanında yer alacak." EP, 261.

Kilise ve Devlet Tanrı'nın Halkına Karşıdır

Ulusal konseylerin kararlarına boyun eğmeyen ve günahkar adam tarafından tesis edilen Şabat'ı yücelten ve Tanrı'nın kutsal gününü küçümseyen ulusal yasalara uymayan herkes, yalnızca papalığın baskıcı gücünü değil, aynı zamanda Papa'nın baskıcı gücünü de hissedecektir. Protestan dünyası, canavarın görüntüsü. 2SM 380 (1886).

Tanrı'nın uyarı mesajlarını dinlemeyi reddeden dini örgütler, büyük bir aldatmacaya maruz kalacak ve kutsallara zulmetmek için sivil güçle güçlerini birleştireceklerdir. Protestan kiliseleri, emirleri yerine getiren Tanrı halkına zulmetmek için papalık gücüyle birleşecekler...

Bu kuzu benzeri güç, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren ve İsa Mesih'in tanıklığına sahip olanlara karşı savaşmak için ejderhayla birleşir. 14MR 162 (1899).

Kilise, sivil iktidarın güçlü koluna hitap edecek ve bu çalışmada sivil güçlerle birleşecektir. Bunlar Romanistler ve Protestanlardır. GC 607 (1911).

Mahkemeler Önünde

Dünya tarihinin son günlerini yaşayanlar, hakikat uğruna zulme uğramanın ne demek olduğunu bileceklerdir. Mahkemelerde adaletsizlik hakim olacak. Yargıçlar, Tanrı'nın emirlerine sadık olanların gerekçelerini dinlemeyi reddedeceklerdir çünkü onlar, dördüncü emrin lehine olan argümanların reddedilemez olduğunu bilirler. "Bizim kanunumuz var, kanunumuza göre ölmesi lazım" diyecekler. Allah'ın kanunu onlar için hiçbir şey değildir. Onlar için "bizim kanunumuz" üstündür. olanlar

Bu insani yasaya saygı duyanlar ayrıcalıklı olacak, ancak sahte Şabat'a boyun eğmeyenlere ayrıcalık sağlanmayacaktır. ST, 26 Mayıs 1898.

Mahkemeye çıkarılırsak, bizi Tanrı ile çatışmaya sokmadığı sürece haklarımızdan vazgeçmeliyiz. Biz haklarımızı değil, Allah'ın hizmet hakkını savunuyoruz. 5MR, 69 (1895).

Emir Uygulayıcılarına Aşağılayıcı Muamele Görülecek

Daha önceki yıllarda inananlara karşı komplo kuran aynı despotik ruh, hâlâ Tanrı'dan korkan ve O'nun kanunlarına itaat edenleri yeryüzünden silmeye çalışacak...

Zenginlik, deha ve eğitim birleşerek onları rezilliğe sürükleyecektir. Yargıçlara, bakanlara ve kilise üyelerine zulmedenler onlara karşı komplo kuracak. Yüksek sesle, kalemlerle, tehditlerle, küçümsemelerle, alaylarla imanınızı boşa çıkarmaya çalışacaklar. 5T 450 (1885).

İncil'deki gerçeği savunarak, olacağımız zaman gelecek. hain sayılıyor. 6T 394 (1900).

Kutsal Kitap'ta geçen Şabat'ı onurlandıranlar, toplumun ahlaki sınırlamalarını yıkan, anarşiye ve yozlaşmaya neden olan ve Tanrı'nın yargılarını Dünya üzerine çökerten, kanun ve düzenin düşmanları olmakla suçlanacaklar. Onun vicdani vicdanının inatçılık, inatçılık ve otoriteyi küçümseme olduğu ilan edilecek. Hükümete sadakatsizlikle suçlanacaklar. GC, 592 (1911).

Bu kötü günde, vicdanlarının emirleri uyarınca Tanrı'ya korkusuzca hizmet etmeye istekli olan herkes, cesarete, kararlılığa ve Tanrı ve O'nun sözü bilgisine ihtiyaç duyacaktır, çünkü Tanrı'ya sadık olanlar zulme uğrayacak ve onların saikleri sorgulanacaktır. , en iyi çabaları çarpıtıldı ve isimleri bir kötülük olarak reddedildi. AA, 431, 432 (1911).

Her Türlü Zulüm

İsa Mesih'in dininin neredeyse yok edilmesine yol açan Romanizm'in Protestanlara uyguladığı zulüm, Protestanlık ile Papalık birleştiğinde fazlasıyla eşitlenecektir. 3SM 387 (1889).

Şeytanın, Allah'ın emirlerine sadık kalan halkını vicdanlarını ihlal etmeye zorlamak için kullanacağı binlerce gizli saldırı aracı vardır. Mektup 30a (1892).

Şu anda olan hiçbir şeye şaşırmamıza gerek yok.

Dehşetin herhangi bir tezahürüne hayret etmemize gerek yok. Tanrı'nın yasasını kutsal olmayan ayaklarla ayaklar altına alanlar, İsa'ya hakaret eden ve ihanet eden adamlarla aynı ruha sahiptir. Hiç pişmanlık duymadan babaları şeytanın yaptıklarını yapacaklar. 3SM 416 (1897).

Hafızalarını tazelemek ve hakikati öğrenmek isteyenlerin, Pentikost günü ve hemen sonrasında ilk Kilisenin tarihini incelemeleri gerekir. Elçilerin İşleri kitabında Pavlus'un ve diğer havarilerin deneyimlerini dikkatle inceleyin, çünkü zamanımızda Tanrı'nın halkı da benzer deneyimlerden geçmek zorunda kalacak. PC, 118 (1907).

Tüm Dünyevi Desteklerden Yoksun

Birikmiş zenginlikler yakında işe yaramaz hale gelecektir. Canavarın işaretini taşıyanlar dışında hiç kimsenin alım satım yapamayacağı hükmü çıktığında, birçok kaynak işe yaramayacaktır. Tanrı, uyarıyı dünyaya iletmek için elimizden gelen her şeyi şimdi yapmamızı istiyor. RH 21 Mart 1878.

Hiç satış yapamayacağımız zamanlar da gelecek. Yakında insanların, canavarın işaretini taşıyanlar dışında herhangi birine alım satım yapmasını yasaklayan bir kararname çıkacak. Kısa bir süre önce Kaliforniya'da bunun gerçekleştiğini görmeye çok yaklaştık, ancak bu sadece dört rüzgardan gelen bir tehditti. Şu ana kadar dört melek tarafından zaptedilmişlerdi. İyi hazırlanmıyoruz. Hala yapılması gereken işler var; Daha sonra meleklerle onları salıvermeleri emredilecek, böylece dört rüzgâr yeryüzüne esecek. 5T, 152 (1882).

Şeytanla yapılacak son büyük mücadelede Allah'a sadık olanlar her türlü dünyevi destekten mahrum kalacaklardır. Dünyevi güçlere itaat ederek O'nun yasasını ihlal etmeyi reddettikleri için alım veya satım yapımları yasaklanacak. DA, 121 ve 122 (1898).

Şeytan şöyle diyor: ... "Yiyecek ve giyecek sıkıntısı çekmeyecekleri korkusuyla, Allah'ın kanununu çiğnemek konusunda dünyayla birleşiyorlar. Dünya tamamen benim yönetimim altında olacak." PK 183, 184 (c.1914).

Bazıları İnançlarından Dolayı Hapsedilecek

Bazıları Şabat'a saygısızlık etmeyi reddettikleri için hapse atılacak. Sayın. PC 118 (1907).

Gerçeğin savunucuları Pazar dinlenmesine saygı göstermeyi reddederken, bazıları hapse atılacak, sürgüne gönderilecek, diğerleri ise köle muamelesi görecektir. İnsan bilgeliği için tüm bunlar artık imkansız görünüyor, ancak onları bastırma gücüne sahip olan Tanrı'nın Ruhu insanlardan çekildiğinde ve onlar, ilahi emirlerden nefret eden Şeytan'ın yönetimi altına bırakıldığında, bu gerçekleşecektir. .

Acayip şeyler. Allah korkusu ve sevgisi ortadan kalkınca kalp çok zalimleşebilir. GC 608 (1911).

Eğer Mesih uğruna acı çekmeye çağırılırsak, küçük bir çocuğun anne babasına güvendiği gibi, O'na güvenerek hapse girebileceğiz. Şimdi Tanrı'ya olan inancınızı geliştirmenin zamanıdır. OHC 357 (1892).

Birçoğu Ölüme Mahkûm Edilecek

Bizim için en iyisi Allah'la yakınlaşmaktır ve eğer O, eğer hakikat aşkına şehit olmamızı istiyorsa, bu, pek çok insanı hakikate ulaştırmaya vesile olabilir. 3SM 420 (1886).

Birçoğu hapsedilecek, birçoğu hayatlarını kurtarmak için şehirlerden ve kasabalardan kaçacak ve birçoğu gerçeğin savunucusu olarak Mesih'in sevgisi uğruna şehit olacak. 3SM, 397 (1889).

Önümüzde sürekli bir mücadele olasılığı var ve bu risk de beraberinde geliyor. Tanrı'nın yasasını savunmak için hapis, mal kaybı ve can kaybı. 5T, 712 (1889).

İnsanların, ilahi yasayı ihlal ederek, insan emirlerine itaat etmeleri gerekecek. Tanrı'ya sadık olanlar tehdit edilecek, kınanacak ve yasa dışı ilan edilecek. Öldüklerinde bile "ebeveynler, kardeşler, akrabalar ve arkadaşlar tarafından" teslim edilecekler. PK 588 (c. 1914).

Kendilerini buldukları konuma ulaşana kadar eski şehitlerin cesaret ve metanetine sahip olamayacağız... Zulmün geri dönüşü olursa, gerçek kahramanlığı göstermek için ruhun tüm enerjisini uyandırmak için lütuf verilecektir. . OHC 125 (1889).

Öğrenciler, Hz.
bu lütfun gerekli olduğu durumlar dışında şehitler. DA 354 (1898).

Zulüm Altında Nasıl Sağlam Durulur?

İsa Mesih'in eli dışındaki tüm elleri bırakmamız gerektiğini fark edeceğiz. Arkadaşlar hain olacak ve bize ihanet edecekler. Düşman tarafından aldatılan akrabalar, imanımızı inkar etmemizi umarak bize karşı gelerek, bizi zor duruma düşürmek için ellerinden geleni yaparak Allah'a hizmet ettiklerini düşüneceklerdir. Ancak karanlığın ve tehlikenin ortasında elimizi Mesih'in eline koyabiliriz. Mart 197 (1889).

İnsanların çatışmalarda sağlam durabilmelerinin tek yolu Mesih'te kök salmak ve yerleşmektir. Gerçeği İsa'da olduğu gibi kabul etmeleri gerekiyor. Ve ancak bu şekilde sunulduğunda gerçek, ruhun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çarmıha gerilen Mesih'in vaazı, Mesih doğruluğumuz,

Ruhun açlığını gideren şey budur. İnsanların bu büyük merkezi gerçeğe olan ilgisini oluşturduğumuzda, kalbe inanç, umut ve cesaret gelir. GCDB 28 Ocak 1893.

İmanları nedeniyle pek çok kişi bu dünyada bir yurttan ve mirastan mahrum kalacak; ama O'nun lütfunun mesajını alarak ve O'nun Vekili ve Kefil olan Tanrı Oğlu'na güvenerek yüreklerini Mesih'e verirlerse, yine de sevinçle dolu olabilirler. ST 2 Haziran 1898.

Zulüm Tanrı'nın Halkını Dağıtıyor

Birçok yerde, Rabbin Şabati'nı kutlayanlara karşı düşmanlık kışkırtıldığından, Tanrı'nın halkının bu yerlerden, kendilerine bu kadar ciddi bir muhalefetle karşılaşmadıkları başka yerlere taşınması gerekli hale gelebilir.

Tanrı, çocuklarının, kötü adamların eylemleri nedeniyle etkilerinin etkisini yitirdiği ve hayatlarının tehlikeye maruz kaldığı bir yerde kalmalarını istemez. Özgürlük ve yaşam tehlikede olduğunda, insanların Yaşam Sözü'nü duymaya istekli oldukları ve Söz'ü vaaz etme fırsatlarının en uygun olduğu yerlere gitmek yalnızca bizim ayrıcalığımız değil, aynı zamanda açık görevimizdir. MS 26, 1904.

Yakında Tanrı'nın halkının zulüm yüzünden birçok ülkeye dağılacağı zaman gelecek. Dengeli bir eğitim alanlar, buldukları her yerde başarılı olacaklardır. 5MR 280 (1908).

Zulüm Tanrı'nın Halkını Birliğe Yönlendirir

Zulüm fırtınası gerçekten üzerimize çöktüğünde, gerçek koyun, gerçek Çobanın sesini duyacaktır. Kayıpları kurtarmak için özverili çabalar gösterilecek ve ağıldan uzaklaşan birçok kişi, büyük Çoban'ı takip etmek için geri dönecek. Allah'ın halkı birleşecek ve düşmana birleşik bir cephe sunacaktır. Ortak tehlike göz önüne alındığında, üstünlük mücadelesi sona erecek ve kimin en büyük sayılacağı konusunda hiçbir anlaşmazlık olmayacak. 6T 401(1900).

Kriz Tanrı'nın Müdahalesini Daha Açık Hale Getiriyor

Rab zaman zaman yollarını gösterdi. O, Dünya'da olup bitenlerin farkındadır. Ve bir kriz meydana geldiğinde, Kendisini açığa çıkarmış ve Şeytan'ın planlarının gerçekleşmesini engellemek için müdahale etmiştir. Çoğu zaman ulusları, aileleri ve bireyleri ilgilendiren konuların gündeme gelmesine olanak sağladı.

bir kriz, böylece O'nun müdahalesi açıkça ortaya çıkar. Böylece İsrail'de halkını koruyan ve savunan bir Tanrı'nın olduğu gerçeğinin bilinmesini sağlamıştır.

Yehova'nın kanununa karşı muhalefet neredeyse evrensel hale geldiğinde, O'nun halkı hemcinsleri tarafından baskı altına alındığında ve acı çektiğinde, Tanrı müdahale edecektir. Halkının hararetli duaları yanıtlanacaktır, çünkü O, halkının kendisini tüm yürekleriyle aramasını ve Kurtarıcıları olarak O'na güvenmelerini sever. RH 15 Haziran 1897.

Bir süreliğine zalimlerin, Allah'ın kutsal emirlerini bilenlere galip gelmesine izin verilecektir... Allah, sonuna kadar Şeytan'ın yalancı, suçlayıcı ve katil karakterini ortaya çıkarmasına izin verecektir. Böylece O'nun halkının nihai zaferi daha belirgin, daha görkemli, daha eksiksiz ve eksiksiz hale gelecektir. - 3SM, 414 (1904).

Acı Tanrı'nın Halkını Arındırır

Yakında tüm dünyada karışıklıklar olacak. Herkes Allah'ı tanımaya çalışmalıdır. Beklemeye vaktimiz yok...

Tanrı'nın kilisesine olan sevgisi sonsuzdur. O'nun mirasına olan ilgisi aralıksızdır. O, yalnızca kilisenin arınması, şimdiki ve ebedi iyiliği için gerekli olanlar dışında, kiliseye hiçbir insani felaketin gelmesine izin vermez. Yeryüzündeki hizmetinin başlangıcında ve sonunda tapınağı arındırdığı gibi, kilisesini de arındıracaktır. Kilisenin başına sınavlar ve ıstıraplar şeklinde getirdiği her şeyi, halkının daha derin bir dindarlık kazanması ve çarmıhtaki zaferleri dünyanın her yerine taşımak için daha fazla güç kazanması için yapar. 9T 228 (1909).

Acılar, haçlar, ayartmalar, sıkıntılar ve çeşitli denemelerimiz bizi arındıracak, kutsallaştıracak ve göksel tahıl ambarına hazırlayacak ilahi araçlardır. 3T 115 (1872).

Bölüm 11 - Sondaki Şeytani Aldatmacalar Günler

Dünya tarihinin sonuna yaklaşıyoruz ve Şeytan daha önce hiç olmadığı kadar iş başında. Hıristiyan dünyasında bir lider olarak hizmet etmeye çalışıyor. İnanılmaz bir yoğunlukla, aldatıcı harikalarıyla hareket ediyor. Şeytan, yutacak birini arayan kükreyen bir aslan gibi etrafta dolaşırken temsil edilir. Tüm dünyayı kendi konfederasyonuna dahil etmek istiyor. Kötülüğünü Hıristiyanlık kisvesi altında gizleyerek, Hıristiyan vasıflarına bürünür ve Mesih olduğunu iddia eder. 8MR 346 (1901).

Tanrı Sözü, düşmanın niyetine uygun olduğunda, kendi araçları aracılığıyla, Hıristiyan görünümünü altında öyle büyük bir güç ortaya koyacağını, öyle ki, "mümkün olsaydı seçilmişleri bile aldatacaklarını" bildirir. Bayan 125, 1901.

Ruhlar Kutsal Yazılara iman ettiklerini ve kilise kurumlarına saygı gösterdiklerini belirttikçe, onların çalışmaları ilahi gücün bir tezahürü olarak kabul edilecektir. GC 588 (1911).

Dünyamızdaki kötülüğün en güçlü kalesi, açıkça günah işleyenlerin ya da aşağılanmış dışlanmışların kötü yaşamı değildir; Erdemli, şerefli ve asil görünen ama içinde bir günahın beslendiği, bir kötülüğün sevildiği bir hayattır... Deha, yetenek, sempati, hatta cömert ve hayırsever eylemler, böylece ruhları uçuruma sürüklemek için Şeytan'ın bir tuzağı haline gelebilir. yıkım. Ed 150 (1903).

Kilisenin Dışından Çok İçerisinden Korkulacak Daha Fazlası

Dışarıdan ziyade içeriden korkacak çok şeyimiz var. Gücün ve başarının önündeki engeller, dünyanınkinden çok kilisenin kendisi açısından çok daha büyük. İmansızların, Tanrı'nın emirlerini yerine getirdiklerini ve İsa'nın imanına sahip olduklarını iddia edenlerin, tutarlı yaşamlarıyla, tanrısal örnekleriyle, aktif etkileriyle, yürüttükleri davayla diğer sınıflardan daha fazlasını teşvik etme ve onurlandırmalarını bekleme hakları vardır. temsil etmek. . Ancak gerçeğin savunucusu olduğunu iddia edenler ne kadar sıklıkla onun ilerlemesine en büyük engeli gösterdiler! Kişinin uzlaştığı inançsızlık, ifade edilen şüpheler, okşanan gölgeler, kötü meleklerin varlığını teşvik eder ve Şeytan'ın hilelerinin uygulanmasının yolunu açar. 1SM 122 (1887).

Yalancı Ruhlar Kutsal Yazılarla Çelişiyor

Azizler, Kutsal Yazılar tarafından bunu desteklemeleri gerekeceğinden, mevcut hakikate dair tam bir anlayışa ulaşmalıdırlar. şunu anlamaları lazım

ölülerin durumu; Çünkü cinlerin ruhları, sevgili dostları ve akrabaları gibi görünerek onlara Şabat Gününün ve Kutsal Yazılara aykırı diğer öğretilerin değiştirildiğini bildirecekler. EW 87 (1854).

Bu yalancı ruhları temsil eden havariler, yeryüzündeyken Kutsal Ruh'un ilhamı altında yazdıklarıyla çelişerek tasvir ediliyor. Kutsal Yazıların ilahi kökenini inkar ediyorlar. GC 557 (1911).

Şeytan, iki büyük hatayla -ruhun ölümsüzlüğü ve Pazar gününün kutsallığı- insanları ağırlarına çekecektir. Birincisi maneviyatın temelini atarken, ikincisi Roma ile bir sempati bağı oluşturur. GC 588 (1911).

İnsanlar Mesih'in kendisi olduklarını iddia ederek ve dünyanın Kurtarıcısına ait olan unvan ve kültü talep ederek ayaklanacaklar. Cennetten Kutsal Yazıların ifadeleriyle çelişen vahiyler aldıklarını iddia ederek harika iyileştirme mucizeleri gerçekleştirecekler...

Ancak Tanrı'nın halkı yanıltılmayacaktır. Bu sahte Mesih'in öğretileri Kutsal Yazılara uygun değildir. O'nun bereketi, canavara ve onun heykeline tapanlara, yani Mukaddes Kitabın Tanrı'nın katıksız gazabının üzerlerine döküleceğini bildirdiği aynı sınıfa duyurulur. GC 624, 625 (1911).

Yanlış Dirilişler

Tanrı'nın, sözde Adventistler ve düşmüş kiliseler arasında dürüst çocuklara sahip olduğunu ve vebalar yayılmadan önce, bakanlar ve halkın bu kiliselerden çağrılacağını ve gerçeği sevinçle kabul edeceğini gördüm. Şeytan bunu biliyor ve üçüncü meleğin mesajının yüksek sesli çığılı duyulmadan önce, bu dindar topluluklarda bir uyanış yaratacak, böylece gerçeği inkar edenler, Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğunu düşünecekler. EW 261 (1858).

Tanrı'nın son yargıları Dünya üzerine gelmeden önce, Rab'bin halkı arasında, havarisel çağlardan beri görülmemiş bir ilkel dindarlık yeniden canlanacaktır... Ruhların düşmanı bu işi engellemek istiyor; Böyle bir hareketin zamanı gelmeden önce, sahtecilik yaparak bunu engellemeye çalışacaktır. Baştan çıkarıcı gücünün altına alabileceği kiliselerde, Tanrı'nın özel bereketinin dökülmüş gibi görünmesini sağlayacak; büyük dini ilgi olarak kabul edilecek şey ortaya çıkacak...

Yanlış yönlendirmeye çok uygun, doğruyla yanlışın karışımı, duygusal bir heyecan var. Ancak kimsenin aldanmasına gerek yok. Tanrı Sözü'nün ışığında bu hareketlerin doğasını belirlemek zor değildir. İnsanların Kutsal Yazıların tanıklığını ihmal ettiği, ruhu sınamaya hizmet eden ve kendilerinden ve dünyadan feragat etmeyi talep eden açık gerçeklerden yüz çevirdiği her yerde, orada Tanrı'nın bereketinin bahşedilmediğinden emin olabiliriz. GC 464 (1911).

Müzik Bir Bağa Dönüşüyor

Tanımladığınız şeylerin Indiana'da olacağını Tanrı bana şartlı tahliyenin bitiminden hemen önce olacağını açıkladı. Tuhaf olan her şey gösterilecek. Davul, müzik ve dans eşliğinde bağırışlar olacak. Rasyonel varlıkların duyuları o kadar karışacak ki, doğru kararlar verme konusunda onlara güvenilemeyecek...

Bir gürültü isyanı duyuları şok eder ve doğru yönlendirilirse bir lütuf olabilecek şeyi saptırır. Şeytani alet güçlerinin gürültü ve gürültüye karışıp karnaval yapmasına, buna Kutsal Ruh'un operasyonu denir... Geçmişte yaşananlar gelecekte de yaşanacaktır. Şeytan, yönlendirilme şekliyle müziği tuzak haline getirecektir. 2SM, 36 ve 38 (1900).

Aslında zihni Kutsal Ruh'un derin eylemlerinden uzaklaştıran bu tuhaf zihinsel gerilimlere boyun eğmeyelim. Tanrı'nın işi her zaman sakinlik ve onurla karakterize edilir. 2SM 42 (1908).

Dillerde Yanlış Konuşmak

Fanatizm, yüceltme, yanlış dillerde konuşma ve gürültülü ayinler, Tanrı tarafından kiliseye verilen hediyeler olarak kabul edilmiştir. Bazıları bu konuda yanılgıya düşmüşlerdir. Bütün bunların meyveleri iyi olmadı. "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." Fanatizm ve gürültü, imanın özel işaretleri olarak kabul edildi. Bazı insanlar güç ve neşe anları yaşamadıkça bir toplantıdan tatmin olmazlar. Bunun için çabalarlar ve sonunda duygu karmaşası yaşarlar. Ancak bu toplantıların etkisi yararlı değildir. Duyguların doruk noktası geçtiğinde, bu insanlar kendilerini toplantı öncesine göre daha derinlere kaptırırlar çünkü tatminleri doğru kaynaktan gelmemiştir.

Ruhsal iyilik için en karlı toplantılar, ciddiyet ve yüreğin derinlemesine incelenmesiyle karakterize edilen, her kişinin kendisini tanımaya çalıştığı ve içtenlik ve derin bir alçakgönüllülikle Mesih hakkında bilgi almaya çalıştığı toplantılardır. 1T 412 (1864).

Kötü Melekler İnsan Olarak Görünürler

Şeytan, insanları ayartmak ve onları Allah'a olan bağlılıklarından uzaklaştırmak için her fırsatı değerlendirecektir. O ve onunla birlikte düşen melekler, aldatmaya çalışan insanlar olarak yeryüzünde görünecekler. Tanrı'nın melekleri de insan olarak ortaya çıkacak ve düşmanın planlarını boşa çıkarmak için ellerinden gelen her yolu kullanacaklardır. 8MR 399 (1903).

İnsan şeklindeki kötü melekler gerçeği bilenlerle konuşacak. Tanrı'nın elçilerinin sözlerini yanlış yorumlayacak ve çarpıtacaklar... Yedinci Gün Adventistleri, Efesliler kitabının altıncı bölümünde verilen uyarıyı unuttular mı? Karanlığın ordularına karşı bir savaş içindeyiz. Önderimizi yakından takip etmediğimiz sürece Şeytan bize karşı zafer kazanacaktır.

3SM 411 (1903).

Mümin kılığına giren kötü melekler, güçlü bir inançsızlık ruhunu tanıtmak için saflarımızda çalışacaklar. Bunun bile cesaretinizi kırmasına izin vermeyin, şeytani araçların güçlerine karşı Rab'bin yardımına sadık bir yürek getirin. Bu kötü güçler, bir bereket almak için değil, Tanrı'nın Ruhu'nun etkilerine karşı savaşmak için toplantılarımızda bir araya gelecekler.

2MCP 504 ve 505 (1909).

Ölülerin Kişileştirilmesi

Kötü meleklerin hem azizleri hem de ölen günahkarları temsil etmesi ve bu temsilleri insan gözüne görünür hale getirmesi zor değildir. Kıyamete yaklaştıkça bu tezahürler daha sık olacak ve daha sansasyonel nitelikte gelişmeler ortaya çıkacaktır. Havva 604 (1875).

Bu, Şeytan'ın, sevdiklerini mezara gömenlerin sempatisini kazanmayı amaçlayan en büyüleyici ve başarılı aldatmacasıdır. Kötü melekler bu sevdiklerin suretinde gelirler, onların hayatlarıyla ilgili olayları anlatırlar, onların hayatta iken yaptıkları işleri yaparlar. Böylece ölen arkadaşlarının, bu kişilerin üzerinde gezinen ve onlarla iletişim kuran melekler olduğuna inanmalarını sağlarlar. Ölmüş dostlar gibi görünen bu kötü meleklerle belli bir putperestlikle bakılıyor ve birçokları için onların sözleri Tanrı'nın Sözünden daha değerli. ST, 26 Ağustos 1889.

O (Şeytan), ölen dostlarının benzerini insanların önüne getirme gücüne sahiptir. Sahte mükemmeldir; aile ifadesi, kelimeler, ses tonu harika bir doğrulukla yeniden üretiliyor... Birçoğu, akrabalarının veya sevgili arkadaşlarının kimliğine bürünen ve en tehlikeli sapkınlıkları ilan eden iblis ruhlarıyla karşı karşıya kalacak. Bu ziyaretçiler, iddialarını desteklemek için harikalar yaratarak, en hassas sempati duygularımıza hitap edecekler.

GC 552, 560 (1911).

Şeytan Mesih'i Kişileştiriyor

Düşman, mucize yaratan gücüyle tüm dünyayı aldatmaya hazırlanıyor. Işık meleklerini kişileştirmeyi, İsa Mesih'i kişileştirmeyi amaçlayacak. 2SM 96 (1894).

Eğer insanlar şimdi bu kadar kolay yoldan saptırılıyorsa, Şeytan Mesih'in kimliğine bürünüp mucizeler yarattığında nasıl duracaklar? Öyleyse, Mesih'in kişiliğini üstlenen ve görünüşe göre Mesih'in işlerini yapan yalnızca Şeytan iken, Mesih olduğunu iddia eden, onun yanlış beyanlarından kim sarsılmayacak? 2SM, 394 (1897).

Şeytan sahaya çıkacak ve Mesih'in kimliğine bürünecek. Yanlış tanıtacak, kullanacak kötülüktür ve ulaşabildiği her şeyi saptırır. TM 411 (1898).

Dramanın son büyük sahnelerini gerçekleştirmek için aşağıdan gelen bir güç iş başında: Şeytan, Mesih olarak geliyor ve gizli topluluklara katılanlar üzerinde tüm adaletsizlik aldatmacalarıyla çalışıyor. 8T 28 (1904).

Şeytan Neredeyse Her Yönden Mesih'e Benzer

Ancak Şeytan'ın ötesine geçemeyeceği bir sınır vardır; sonra da hileyi yardımına çağırır ve gerçekte yapmaya gücü yetmediği işi çarpıtır. Son günlerde kendisini öyle bir şekilde sunacak ki, insanlar onun dünyaya ikinci kez gelen Mesih olduğuna inanacaklar. Aslında bir ışık meleğine dönüşecek. Bununla birlikte, her ne kadar her açıdan Mesih'in görünüşünü taşıyacak olsa da, yalnızca görünüşün mümkün olduğu ölçüde, bu, Firavun gibi gerçeğe karşı direnmek isteyenler dışında kimseyi yanıltmayacaktır. 5T 698 (1889).

Büyük aldatmaca dramasının doruk noktası olan Şeytan, Mesih'in kimliğine bürünecek. Kilise uzun süredir Kurtarıcı'nın gelişini umutlarının gerçekleşmesi olarak gördüğünü iddia etti. Böylece büyük aldatıcı, Mesih'in geldiğini gösterecek. Şeytan, dünyanın çeşitli yerlerinde, Yuhanna'nın Kıyamet'te verdiği Tanrı'nın Oğlu tanımına benzeyen, göz kamaştırıcı bir parlaklıkla, görkemli bir varlık olarak insanlar arasında kendini gösterecektir. (Va. 1:13-15). Onu çevreleyen ihtişam, ölümlü gözlerin şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. Zaferin alkışları havada yankılanıyor: "Mesih geldi! İsa geldi!"

İnsanlar onun önünde tapınarak secdeye kapanırken, o da ellerini kaldırıp onları bereketlerken, tıpkı Mesih'in burada, Dünya'dayken öğrencilerini kutsaması gibi. Sesi tatlı, yumuşak ve melodi dolu.

Nazik, şefkatli tonlarda, aynı cennetsel ve duygusal duyguların bir kısmını sunar.

Kurtarıcı'nın söylediği lütuf dolu; insanların hastalıklarını iyileştirir ve ardından sözde Mesih karakteriyle Cumartesi'yi Pazar'a değiştirdiğini iddia ederek herkese kutsadığı günü kutsamasını emreder. GC 624 (1911).

Şeytan, Azizlerin Dualarına Cevap Verdiği izlenimini veriyor

Şeytan davayı kaybetmek üzere olduğunu anlar. Bütün dünyayı aldatamazsınız. İnançlıları aldatarak yenilgiye uğratmak için son ve umutsuz bir çaba gösterir. Bunu Mesih'i kişileştirerek yapar. Yahya'nın rüyette tam olarak anlatılan kraliyet kaftanını giyiyor ve bunu yapabilecek güce sahip. Gerçeğin sevgisini kabul etmeyen ama kötülükten (yasanın çiğnenmesinden) zevk alan aldatılmış takipçilerine, Hıristiyan dünyasına, Mesih'in ikinci kez gelişi gibi görünecek.

Kendini Mesih ilan eder ve bu şekilde, heybetli ve güzel bir varlık olarak kabul edilir, heybetle giyinmiş, yumuşak bir sese, hoş sözlere ve insan gözünün şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeyle emsalsiz bir ihtişama sahiptir. Ardından aldatılmış ve aldanmış takipçileri bir zafer nidası attılar: "Mesih ikinci kez geldi! İsa geldi! Tıpkı Dünya'dayken yaptığı gibi ellerini kaldırdı ve bizi kutsadı..."

Azizler olup biteni şaşkınlıkla izliyorlar. Onlar da mı aldatılacak? Şeytana mı tapacaklar? Etrafınızda Allah'ın melekleri var. Net, sağlam ve müzikal bir ses şöyle diyor: "Yukarı bak!"

Dua edenlerin tek bir hedefi vardı: ruhlarının nihai ve ebedi kurtuluşu. Bu hedef sürekli önlerindeydi; sonuna kadar direnenlere vaat edilen ölümsüz yaşam. Ah! Özlemleri ne kadar samimi ve coşkulu! Kıyamet ve sonsuzluk görünürdeydi. İman sayesinde gözleri, önünde beyazlar giyinmiş halkın görünmesi gereken parlak tahta dikilmişti. Bu da onları günah işlemekten alıkoydu...

Bir deneme daha yapılırsa şeytanın son oyununa başvurulacaktır. Mesih'in gelmesi ve Mesih'in onları özgür bırakması için duyulan aralıksız çılgınlığı duyar. Bu son strateji, İsa'yı taklit etmek ve dualarının yanıtlandığını düşünmelerini sağlamaktır. MS 16, 1884.

Sahtenin Orijinalden Farkı

Şeytan'ın Mesih'in gelişi tarzını taklit etmesine izin verilmeyecektir.
GC 625 (1911).

Şeytan... kendisini İsa Mesih'i temsil ederek ve güçlü mucizeler gerçekleştirerek sunacak; ve insanlar yere kapanıp İsa Mesih gibi ona tapınacaklar. Dünyanın Mesih olarak yücelteceği bu varlığa tapınmamız emredilecek. Biz ne yapacağız? Mesih'in bizi, insanın en büyük düşmanı olan, ancak Tanrı olduğunu iddia eden böyle bir düşmana karşı uyardığını ve Mesih ortaya çıktığında, sayısız meleklerin eşlik ettiği güç ve büyük ihtişamla olacağını söyleyeceğiz; ve O geldiğinde O'nun sesini tanıyacağız. 6BC 1,106 (1888).

Şeytan tüm avantajı elde etmeye çalışıyor... Bir ışık meleği kılığına girerek mucize yaratan bir kişi olarak Dünya'da dolaşacak. Güzel bir dille yüce duygular sunacaktır. Güzel sözler söyler, salih amellerde bulunur. Mesih'i kişileştirecek, ancak bir noktada dikkate değer bir fark olacak. Şeytan, insanları Tanrı'nın kanunundan ayıracaktır. Ancak adaleti o kadar iyi taklit edecek ki, mümkün olsaydı seçilmişleri bile aldatacaktı. Taçlı başkanlar, yüksek mevkilerdeki başkanlar ve yöneticiler, onların sahte teorileri karşısında boyun eğecekler. FE 471, 472 (1897).

Mucizeler Gerçekleşecek

Hastalar bizim gözümüzde iyileşecek. Mucizeler gözlerimizin önünde gerçekleşecek. Şeytan'ın yalancı harikaları daha detaylı bir şekilde ortaya çıktığında bizi bekleyen sınavın farkında mıyız? 1T 302 (1862).

Kötü ruhların etkisi altındaki insanlar mucizeler gerçekleştirecek. Onlara büyü yaparak insanları hasta edecekler, sonra aniden onları ortadan kaldıracaklar ve diğerlerinin, hasta kişinin mucizevi bir şekilde iyileştiğini söylemelerine yol açacaklar. Bunu Şeytan defalarca yaptı. 2SM, 53 (1903).

Yakında şeytanın yakından bağlantılı olduğu muhteşem sahneler yaşanacaktır. Tanrı'nın Sözü Şeytan'ın mucizeler yaratacağını bildirir. İnsanları hasta edecek, sonra aniden şeytani gücünü onlardan kaldıracak. Daha sonra iyileşmiş sayılacaklar. Bu görünür iyileştirme çalışmaları Yedinci Gün Adventistlerini test edecek. Büyük ışığa sahip olanların çoğu, Mesih'le bir olmadıkları için ışıktaki yürümeyi başaramayacaklar. 2SM 53 (1904).

Şeytan, çeşitli aldatmacalarla gerçek mucize gibi görünen harikalar yaratabilir. Bunu İsrailoğullarının Mısır'dan kurtuldukları sırada onlara bir delil olarak sunmayı umuyordu. 2SM 52 (1907).

Gökten gelen ateş

Erkeklerin iddialarına güvenmemize gerek yok. Mesih'in tanımladığı gibi, mucizeler yaratarak hastaları iyileştirdiklerini iddia edebilirler. Bu harika,

onların arkasında, insanların gözü önünde gökten ateşi bile indirecek olan büyük aldatıcı, mucize yaratan kişi varken? 2SM 49 (1887).

Dünyayı esir alacak olan şeytanın yalancı harikalarıdır ve insanların gözü önünde gökten ateş indirecektir. Mucizeler gerçekleşecek; mucizelerin bu muhteşem aldatıcı gücü tüm dünyayı saracaktır. 2SM, 51 (1890).

Şeytan mümkünse seçilmişleri aldatmaya gelecektir. Kendisi İsa olduğunu iddia ediyor ve kendisini büyük bir tıbbi misyoner olarak tanıtıyor. Kendisinin Tanrı olduğunu kanıtlamak için insanların gözüne ateş yağdıracak. MM 87 ve 88 (1903).

Düşmanın, dinden ayrılan ajanları aracılığıyla iş yapacağı, onların da aynı şekilde mucizeler gerçekleştirecekleri, hatta insanların gözü önünde gökten ateş yağdıracakları, Söz'de bildirilmektedir. 2SM 54 (1907).

"O, büyük belirtiler gerçekleştirir, hatta insanların gözü önünde gökten yeryüzüne ateş yağdırır, kendisine izin verilen güçle yeryüzünde yaşayanları işaretlerle aldatır" (Kıyamet 13:13). ve 14). Burada sadece sahtekarlık öngörülüyor. İnsanlar, Şeytan'ın ajanlarının gerçekleştirmeye güçlerinin olduğu işaretlerle aldatılırlar, başarmak istedikleri şeyle değil. GC 553 (1911).

Şeytan Tanrılaştırılacak

Bu zamanda Deccal gerçek Mesih olarak ortaya çıkacak ve o zaman Tanrı'nın kanunu dünya ulusları arasında tamamen yürürlükten kaldırılacaktır. Tanrı'nın kutsal yasasına karşı isyanı körükleyecek. Ancak tüm bu isyanların asıl lideri, ışık meleği kılığına giren Şeytan'dır. İnsanlar aldatılacak ve onu tanrılaştırarak Tanrı'nın makamına yükseltecekler. Ancak, Her Şeye Gücü Yeten müdahale edecek ve Şeytan'ı yüceltmede birleşen mürted kiliselere şu hüküm verilecek: "Bu nedenle, onun belaları, ölüm, yas ve kıtlık bir günde gelecek; ve ateşle yakılacak; Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür." (Va. 18:8). TM, 62 (1893).

Rabbimiz İsa Mesih'in ikinci gelişi yaklaşırken, şeytani araçlar aşağıdan gelen bir güç tarafından harekete geçirilmektedir. Şeytan yalnızca bir insan olarak ortaya çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda İsa Mesih'in kimliğine bürünecektir; ve gerçeği reddeden dünya onu efendilerin Rabbi ve kralların Kralı olarak kabul edecek. 5BC 1,105 ve 1,106 (1900).

Mucizeler Hiçbir Şeyi Kanıtlamaz

Kendiniz için Tanrı'ya gidin; İlahi aydınlanma için dua edin ki, neyin doğru olduğunu bildiğinizi bilesiniz; böylece

Harikalar yaratan muhteşem bir güç varsa ve düşman kendisini bir ışık meleği olarak sunuyorsa, Tanrı'nın gerçek eseri ile karanlığın güçlerinin taklidi arasında ayırım yapabilirsiniz. 3SM 389 (1888).

Mesih'in çalışma şekli, Söz'ü vaaz etmek ve mucizevi şifa çalışmalarıyla acıları hafifletmekti. Ancak bana artık bu şekilde çalışamayacağımız söylendi, çünkü Şeytan gücünü mucizeler yaratarak kullanacak. Bugün Tanrı'nın hizmetkarları mucizeler yaratamazlar çünkü ilahi olduğu iddia edilen sahte iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2SM 54 (1904).

Tanrı'nın halkı mucizelerin gerçekleşmesinde güvenliklerini bulamayacak; Çünkü Şeytan, yapılan mucizeleri taklit edecektir. 9T 16 (1909). [MUCİZELER TANRI'NIN HALKININ HİZMETİNE YÜKSEK BİR SESLE EŞLİK EDECEKTİR {BÖLÜM 14'E BAKINIZ}, ANCAK MESİH'İN ZAMANLARINDAKİ GİBİ ÖNEMİ OLMAYACAKTIR. ŞİMDİ MUCİZE OPERASYON İLAHİ Tezahürün Delili OLMAYACAKTIR.]

Mucizeler İncil'in Yerini Alamaz

Kendilerine tedavi uygulananlar, bu belirtilerden dolayı, her türlü güce sahip olmalarına rağmen, Allah'ın kanununu ihmal etmelerini mazur görmeye ve itaatsizliğe devam etmeye eğilimli bulurlarsa, bu onların, her türlü güce sahip oldukları anlamına gelmez. Allah'ın büyük gücü. Daha ziyade bu, büyük aldatıcının mucizeler yaratan gücüdür. 2SM 50, 51 (1885).

Mukaddes Kitabın yerini asla mucizevi tezahürler almayacak. Gerçeğin araştırılması gerekiyor, gizli hazineler gibi aranması gerekiyor. Söz dışında hiçbir muhteşem aydınlanma verilmeyecek veya onun yerini almayacak. Söz'e sınıksız sarılın, insanları kurtuluşa doğru bilge kılan Söz'ün aşısını alın. 2SM 48 (1894).

Son büyük hata çok geçmeden önümüzde ortaya çıkacak. Deccal, muhteşem eserlerini gözümüzün önünde gerçekleştirecektir. Sahte, gerçeğe o kadar titizlikle benzeyecek ki, Kutsal Yazıların yardımı olmadan ikisini birbirinden ayırmak imkansız olacak. Her sözün, her dehanın onların şahitliğiyle ispatlanması gerekir. GC 593 (1911).

Aldatma Neredeyse Evrenseldir

Güçlü bir general olan Şeytan için artık erkeklerin ve kadınların canların kurtuluşunu arayarak gayretle çalışmalarına ihtiyaç var.

sahaya çıktı ve kalan bu son zamanda Allah'ın halkına ulaştırmak istediği ışığın kapısını kapatmak için akla gelebilecek her türlü yöntemle çalışıyor. O, tüm dünyayı kendi saflarına çekiyor ve yalnızca Tanrı'nın isteklerine sadık olan birkaç kişi ona direnebilecek durumda ve o, bunların bile üstesinden gelmeye çalışıyor. 3SM 389 (1889).

Şeytanın ince hileleriyle ölümlerin suretleri ortaya çıkacak ve yalanı seven ve söyleyenle birçokları birleşecektir. Halkımızı uyarıyorum ki, aramızda bazı kişiler imandan ayrılarak, baştan çıkarıcı ruhları ve cinlerin öğretilerini dinleyecekler; ve bunlar sayesinde gerçek karalanacak.

Harika bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu tür yalanların muhakeme ruhlarına hakim olmasına izin veren bakanlar, avukatlar, doktorlar, aldatılanlarla birleşmiş aldatıcılar olacaklar. Onları manevi bir sarhoşluk ele geçirecektir. UL 317 (1905).

Bölüm 12 - Sarsıntı

Yirmi Kişiden Biri Hazır Değil

Bu, kilisenin kitaplarında kayıtlı bulunan yirmi isimden hiçbirinin dünyevi tarihini tamamlamaya hazır olmadığı ve dünyada gerçekten Tanrısız ve umutsuz bulunacağı konusunda kiliseye yaptığım ciddi bir beyandır. ortak günahkar olarak. Bölüm 41 (1893).

Saman Buğdaydan Ayrılır

Kiliseye bölünmeler getirilecek. İki parti gelişecek. Hasat için buğday ve daralar birlikte büyüyecek. 2SM 114 (1896).

Elek sallanacak. Zamanı gelince samanın buğdaydan ayrılması gerekiyor. Kötülük çoğaldığı için birçoklarının sevgisi soğuyor. Bu tam da hakiki olanın en güçlü olacağı zamandır. Mektup 46, 1887.

Datan ve Abiram'ın isyanının tarihi tekerrür ediyor ve kıyamete kadar tekerrür etmeye devam edecek. Rabbin tarafında kim olacak? Kim aldatılacak ve sırayla aldatıcı olacak? Mektup 15, 1892.

Rab yakında gelecek. Her kilisede bir eleme ve arınma süreci olmalıdır çünkü aramızda gerçeği sevmeyen ve Tanrı'yı onurlandırmayan kötü adamlar var. RH 19 Mart 1895.

Sarsılabilecek her şeyin sarsılacağı, sarsılma çağındayız. Rab, gerçeği bilenleri söz ve eylemde O'nun emirlerine uymazlarsa affetmeyecektir. 6T 332 (1900).

Zulüm Kiliseyi Arındırıyor

Refah, onu iddia edenlerin kitlesini çoğaltır. A sıkıntı onları Kiliseden uzaklaştırır. 4T 89 (1876).

Her nefsin başına bir imtihan geleceği zaman uzak değildir. Canavarın işareti bize ısrarla tavsiye edilecek. Dünyanın taleplerine adım adım boyun eğip dünyevi geleneklere boyun eğenler, alaylara, hakaretlere, tutuklama ve ölüm tehditlerine maruz kalmak yerine, egemen güçlere boyun eğmekte zorlanmayacaktır. Çatışma, Allah'ın emirleri ile insanların emirleri arasındadır. Şu anda kilisedeki altınlar cüruftan ayrılacak. 5T 81 (1882).

Zulüm olmadığına saflarımıza, akli başında, tartışmasız Hıristiyanlığa mensup görünen, ancak zulüm ortaya çıkarsa aramızdan ayrılacak adamlar geldi. Ev 360 (1890).

Tanrı'nın yasası geçersiz kılındığında, O'nun kilisesi korkunç denemelerle elenecek ve şimdi öngörebildiğimizden daha büyük bir çoğunluk, aldatıcı ruhlara ve şeytanların öğretilerine kulak verecek. 2SM 368 (1891).

Yüzeysel Müminler İmandan Dönecekler

Kilisenin barış ve refah zamanlarında yapamadığı işi, korkunç bir kriz sırasında, en cesaret kırıcı, yasaklayıcı koşullar altında yapmak zorunda kalacak. Dünyaya uymanın susturduğu veya esirgediği uyarılar, din düşmanlarının en şiddetli muhalefeti altında yapılmalıdır. Ve bu zamanda, etkisi çalışmanın ilerleyişini kesinlikle geciktiren yüzeysel, muhafazakar sınıf inançlarından vazgeçecektir. 5T 463 (1855).

Şeytan, Tanrı'nın halkını kutsadığını ve onlara kendi aldatmacalarını anlamalarını sağlamak için onları hazırladığını görürse, ustaca yeteneğiyle bir yandan fanatizmi, diğer yandan da soğuk formalizmi tanıtarak ruhların hasadını toplayabilir. . 2SM 19 (1890).

Hakikat konusunda bilgili olmak için ayrıcalıklara ve fırsatlara sahip olan, ancak Tanrı'nın yapılmasını istediği işe karşı çıkmaya devam edenler tasfiye edilecektir, çünkü Rab, çıkarları bölünmüş olanların hizmetini kabul etmez. MS 64, 1898.

Etrafımızda belalar yoğunlaştığında saflarımızda birlik olduğu kadar ayrılıkları da göreceğiz. Artık savaş silahlarını kuşanmaya istekli olanlardan bazıları, gerçek tehlike zamanlarında, kendilerini sağlam kayalar üzerine inşa etmediklerini açıkça ortaya koyacaklardır; ayartmaya teslim olacaklar. Büyük ışık ve kıymetli ayrıcalıklara sahip olup da bunlardan yararlanmayanlar, şu ya da bu bahaneyle bizden çekilecekler. 6T 400 (1900).

Olumlu Tanıklık Sarsıntıya Yol Açıyor

Az önce şahit olduğum sarsıntının ne anlama geldiğini sordum ve bunun Laodikyalılara sadık bir Şahidin tavsiyesine dayanan olumlu ifadeden kaynaklandığını gösterdim. Bu tanıklık, onu alan kişinin yüreğinde etki yaratacak ve onu normları yüceltmeye ve olumlu gerçeği ilan etmeye yöneltecektir. Bazıları bu açık ifadeye katlanamayacak. Ona karşı çıkacaklar ve bu, Tanrı'nın çocukları arasında bir sarsıntıya neden olacak. 1T 181 (1857).

Aramızda Achan gibi kendilerini kurtarmak için çok geç olduğunda itirafta bulunacak olanlar var. Doğru olanla uyum içinde değiller. Kalbe ulaşan olumlu şahitliği küçümsüyorlar ve azarlayan herkesin susturulmasını istiyorlar. 3T 272 (1873).

Rab, geçmiş yıllarda sunulan olumlu tanıklığın yenilenmesini ister. Manevi yaşamın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuyor. Halkın ruhsal enerjileri uzun zamandır donuktu, ancak görünürdeki ölümden bir diriliş olacak. Dua ederek ve günahlarımızı itiraf ederek Kral'ın yolunu hazırlamalıyız. 8T 297 (1904).

Haksız Eleştiri Ruh Kaybına Sebep Olur

Günümüzde bile, bir zamanlar gerçeğe sevinen, ancak sevdikleri ve hoş sohbetler yaptıkları kişiler hakkında kendilerine sunulan iftiralar ve yalanlar yüzünden inançlarını kaybeden aileler var ve olmaya da devam edecek. Dara ekimine gönüllerini açtılar; buğdayların arasında daralar filizlendi. Onu güçlendirdiler; buğday tarlası giderek küçüldü; ve değerli gerçek onlar için gücünü yitirdi. TM 411 (1898).

Yanlış Doktrinler Bazılarını Uzaklaştırıyor

Sözde Bilim ve din kendilerini karşıt alanlarda bulacaklar çünkü sonlu insanlar Tanrı'nın gücünü ve büyüklüğünü anlamıyorlar. Bana Kutsal Yazıların şu sözleri sunuldu: "Öğrencilerinizi peşlerine çekmek için aranızdan sapık şeyler söyleyen adamlar çıkacak."

(Elçilerin İşleri 20:30). Bu, Allah'ın kulları arasında mutlaka görülecektir. Ev 593 (1890).

Sahte teorilerin ortaya atılmasıyla sarsılma meydana geldiğinde, hiçbir yere bağlı kalmayan bu yüzeysel okuyucular bataklık gibidir. Acı duygularının eğilimini memnun etmek için her pozisyona girerler.

TM 112 (1897).

Gerçeğin sevgisini alamayınca düşmanın aldatmacalarına sürüklenecekler; Aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan yüz çevirecekler. 6T 401 (1900).

Düşman, sığınak olmadığı gibi sahte doktrinleri tanıtacak. Bazılarının imandan ayrılacağı noktalardan biri de budur. Ev 224 (1905).

Tanıklıkların Reddi İrtidatla Sonuçlanır

Kesin olan bir şey var: Kendilerini Şeytan'ın bayrağı altına yerleştiren Yedinci Gün Adventistleri, öncelikle Tanrı'nın Ruhu'nun Tanıklıklarında yer alan uyarı ve azarlamalara olan inançlarını terk edeceklerdir. 3MS 84 (1903).

Şeytan'ın nihai aldatmacası, Tanrı'nın Ruhu'nun tanıklığını geçersiz kılmak olacaktır. "Kehanet olmazsa insanlar yok olur" [İngilizce, "insanlar yok olur"] (Özdeyişler 29:18). Şeytan, Tanrı'nın geride kalan halkının gerçek tanıklığa olan güvenini sarsmak için çeşitli yollarla ve farklı araçlarla ustalıkla çalışacaktır. 1SM 48 (1890).

Düşman, kendi halkımızın Şahitlere olan inancını sarsmak için ustaca çaba harcamıştır... İşte tam da Şeytan'ın istediği budur ve halka yol hazırlayanlar, Hazreti Peygamber'in uyarı ve azarlamalarına aldırmaz etmeyeceklerdir. Tanrı'nın Ruhu'nun tanıklıkları, her türlü hatanın ortaya çıktığını görecektir. 3SM. 83 (1890).

Şeytan'ın planı, Tanrı'nın halkının Tanıklıklara olan inancını zayıflatmaktır. Daha sonra inancımızın hayati noktalarına, konumuzun temel direklerine ilişkin şüphecilik gelir; sonra Kutsal Yazılar hakkındaki şüpheler ve ardından cehenneme giden yol. Daha önce inanılan şahitliklerden şüphe edilip reddedildiğinde Şeytan bilir ki,

aldatılan insanlar bununla kalmayacak; çabalarını, onları çaresiz hale gelen ve yıkımla sonuçlanan açık isyana başlatana kadar iki katına çıkarır. 4T 211.

Kilise Liderleri Arasındaki Kusurlar

Parlaklığına hayran olduğumuz birçok yıldız kararacak.
PK 188 (c. 1914).

Dünya tarihinin son sahnelerinde, O'nun büyük saygı duyduğu insanlar eski İsrail örneğini izleyecekler... Mesih'in öğretilerinde oluşturduğu büyük ilkelerden ayrılış, insan projelerinin detaylandırılması, hatalı yolu haklı çıkarmak için Kutsal Yazılar'ın kullanılması Lucifer'in sapkın etkisi altında ilerlemek, insanları aldatmada doğrulayacak ve yanlış uygulamalardan kurtulmak için ihtiyaç duydukları gerçek, sızdıran bir kaptan suyun akması gibi ruhtan akıp gidecektir. 13MR 379, 381 (1904).

Birçoğu Mesih'le bir olmadıklarını, O'nunla birlikte yaşayabilmek için dünyaya ölmediklerini gösterecek; ve sorumluluk gerektiren pozisyonlarda bulunan erkeklerin irtidatları sık olacaktır. RH, 11 Eylül 1888.

Kutsal Olmayan Papazlar Ortadan Kaldırılacak

Bu kadar yakın olan büyük olay [Pazar kanununun yerine getirilmesi], Tanrı'nın atamadığı kişileri ayıklayacak ve O, saf, sadık, kutsal ve son yağmura hazırlanmış bir hizmete sahip olacaktır. 3SM 385 (1886).

Pek çok kişi ellerinde Şeytan'ın cehennem meşalesiyle yakılan sahte kehanet meşalesini tutarak minberlerimizde ayağa kalkacak...

Aramızda artık sandığı taşıyamayacak olanlar olacak. Ancak hakikatin önüne duvarlar öremezler çünkü bu sonuna kadar ileri ve yukarı devam edecektir. TM 409, 411 (1898).

Papazlar ve doktorlar, Söz ve Kutsal Kitap gibi inançtan ayrılabilirler. Allah'ın kuluna verdiği mesajlar bunu yapacaklarını bildirmektedir. 7RM 192 (1906).

Emirleri Tutanlar Düşecek Gibi Görünebilir

Tanrının bir Kilisesi vardır. Büyük bir katedral, resmi olarak kurulmuş bir kilise ya da farklı mezhepler değil, Tanrı'yı seven ve O'nun emirlerini yerine getiren insanlardır. Çünkü iki ya da üç kişi Benim adımla bir araya gelirse, ben de onların arasındayım (Matta 18:20). Her ne kadar Mesih mütevazî bir azınlık arasında olsa da, bu O'nun kilisesidir, çünkü yalnızca sonsuzlukta ikamet eden Yüce ve Yüce'nin varlığı bir Kilise oluşturabilir. MR 17, 81, 82.

Kilise yıkılacakmış gibi görünebilir ama düşmeyecek. Geriye kalan, Zion'un günahkarları, değerli buğdaydan ayrılan samanlar sarsılarak dışarı atılacak. Bu korkunç bir çile ama bunu gerçekleştirmek önemli. 2SM 380 (1886).

Allah'ın süzmesi, kalabalıkları kuru yapraklar gibi dışarı atar. 4T 89 (1876).

Saman, bir bulut gibi, rüzgarın olduğu yerlerden bile sürüklenecek. sadece zengin buğday tarlalarını görüyoruz. 5T 81 (1882).

Yakında Tanrı'nın halkı ateşli denemelerle yargılanacak ve şimdi gerçek ve sadık kalanların büyük bir kısmı kendilerinin aşağılık metal olduğunu kanıtlayacak...

Mesih'in dini en çok küçümsendiğinde, O'nun yarası en çok küçümsendiğinde, o zaman gayretimiz en ateşli, ruhumuz ve kararlılığımız en kararlı olmalıdır. Çoğunluk bizi terk ettiğinde hakikati ve adaleti savunmaya devam edin; Çok az şampiyon varken Tanrı'nın savaşlarında savaşmak - bu bizim sınavımız olacak. O zaman başkalarının soğukluğundan sıcaklık, korkaklığından cesaret ve ihanetinden sadakat almamız. 5T 136 (1882).

Fırtına yaklaşırken, üçüncü meleğin mesajına inandığını iddia eden, ancak gerçeğe itaat ederek kutsanamayan büyük bir sınıf, konumlarını terk edip düşmanın saflarına katılıyor. GC 608 (1911).

Tanrı'nın Sadık Olanları Ortaya Çıkacak

Rab'bin, sarsılma ve deneme zamanlarında kendilerini ortaya koyacak sadık hizmetkarları vardır. Bugün değerli olan, saklanan, Baal'e diz çökmeyenler var. Üzerinizde güçlü bir alev gibi parıldayan ışığa sahip değiller. Ancak şiddetli ve davetkar olmayan bir arka planda, gerçek bir Hıristiyan karakterinin saf parlaklığı ortaya çıkacaktır. Gündüzleri gökyüzüne bakarız ama yıldızları görmeyiz. Bunlar gökte sabittir ama gözler onları ayırt edemez. Geceleri onun gerçek parlaklığını düşünürüz. 5T 80, 81 (1882).

Her zulüm durumunda, tanıklar Mesih lehine veya O'na karşı kararlar verirler. Haksız yere mahkum edilen ve onlara karşı zalim olmayan insanlara sempati duyanlar, Mesih'e bağlılıklarını gösterirler. ST 20 Şubat 1901.

Muhalefet ortaya çıksın, bağnazlık ve hoşgörüsüzlük yeniden hakim olsun, zulüm alevlensin, samimiyetsizler ve münafıklar inançlarından vazgeçerek sarsılsınlar; ama gerçek mümin kaya gibi sağlam kalır, imanı güçlenir; ve umutları refah günlerindekiinden daha canlı. GC 602 (1911).

Emekli Olanların Yerini Yeni Dönüşenler Alacak

Bazıları sarsılarak yoldan çekilmişti. Zafere ve kurtuluşa, onlar için azimle savaşıacak ve ıstırap çekecek kadar değer verenlerle birleşmeyen umursamaz ve kayıtsızlar, bunları başaramadılar ve karanlıkta kaldılar; ve onların yerini hemen gerçeği kabul edip ona katılanlar doldurdu. EW 271 (1858).

Saflardaki boş yerler, Mesih tarafından on birinci saatte gelmiş olarak temsil edilenler tarafından doldurulacaktır. Tanrı'nın Ruhunun gürleştiği birçok kişi var. Allah'ın yıkıcı hükümlerinin zamanı, gerçeği öğrenme fırsatı olmayanlar için rahmet zamanıdır. Rab onlara şefkatle bakacaktır. Şefkatli yüreği yumuşamış, içeri girmeyecek olanlara kapı kapalıyken, Rabbin eli hâlâ kurtarmak için uzatılmış durumda. Bu son günlerde gerçeği ilk kez duyan çok sayıda insan kabul edilecek.

Mektup 103, 1903.

Rab'bin ordusunun grup grup düşmana katılmasıyla ve düşmanın saflarındaki kabile kabile Tanrı'nın emirlerini tutan halkına katılırken, bayrak üstüne sancak yerde sürükleniyordu. 8T 41(1904).

Bölüm 13 - Son Yağmur

Kutsal Ruh'un İşi Yağmura Benzetilir

"Ve yağmuru, erken yağmuru ve sonraki yağmuru indirecektir." Doğuda ekim zamanında erken yağmur yağar. Tohumun çimlenmesi için gereklidir. Gübre yağmurlarının etkisi altında, hassas sürgün filizlenir. Düşmek

Sezonun sonuna doğru, ikinci yağmur tahılı olgunlaştırır ve onu orak için hazırlar. Rab, Doğanın bu işlemlerini Kutsal Ruh'un işini temsil etmek için kullanır. (BKZ. ZAK. 10:1; HOSEA 6:3; YOEL 2:23 ve 28).

Çiy ve yağmur, önce tohumun filizlenmesini sağlamak ve sonra hasatı olgunlaştırmak için verildiği gibi, Kutsal Ruh da ruhsal gelişim sürecini bir aşamadan diğerine taşımak için verilir. Tahılın olgunlaşması, Tanrı'nın lütfunun ruhtaki işinin tamamlanmasını temsil eder. Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla, Tanrı'nın ahlaki imajı karakter bakımından mükemmelleştirilmelidir. Tamamen Mesih'in benzerliğine dönüşmeliyiz.

Dünyanın hasadını olgunlaştıran ikinci yağmur, kiliseyi İnsanoğlu'nun gelişine hazırlayan ruhsal lütfu temsil eder. Ancak erken yağmur yağmadıkça hayat olmayacak; yeşil dal filizlenmeyecek. Eğer ilk yağmur işini yapmazsa, ikincisi tohumu mükemmel bir şekilde geliştiremeyecektir. TM 506 (1897).

A. Bir Bütün Olarak Kiliseye Tarihsel Uygulama

Erken Yağmur MS 31'de Pentekost'ta geldi

Mesih'in emrine itaat ederek, [öğrenciler] Yeruşalim'de Baba'nın vaadinin gerçekleşmesini, yani Ruh'un dökülmesini beklediler. Boşta beklemediler. Kayıt, "Onların her zaman tapınakta olduklarını, Tanrı'yı yüceltiklerini ve kutsadıklarını" söylüyor. (Luka 24:53).

Öğrenciler vadin gerçekleşmesini beklerken gerçek bir tövbeyle kalplerini alçalttılar ve inançsızlıklarını itiraf ettiler... Öğrenciler, insanlara yaklaşabilmeleri ve günlük ilişkilerinde onları rahatlatacak sözler söyleyebilmeleri için yoğun bir hararetle dua ettiler. günahkarları Mesih'e yönlendirin. Tüm farklılıkları ve üstünlük arzusunu bir kenara bırakarak, samimi bir Hıristiyan birlikteliği içinde bir araya geldiler. AA 35-37 (1911).

Ancak öğrenciler mükemmel bir birliğe girdikten sonra, artık en yüksek konular için mücadele etmeyecekleri zaman, Ruh döküldü. 8T 20 (1904).

Elçilerin günlerinde Ruh'un dökülmesi ilk ya da ilk yağmurun başlangıcıydı ve sonuç muhteşemdi. Zamanın sonuna kadar Ruh'un varlığı gerçek kilisede bulunmalıdır. AA 54, 55 (1911).

Pentikost Günü Erken Yağmurun Sonuçları

Ruh'un etkisi altında, tövbe ve itiraf sözleri, bağışlanan günahlar için övgü şarkılarıyla karıştırıldı... Binlerce kişi bir günde din değiştirdi...

Kutsal Ruh... onların daha önce hiç temas kurmadıkları dillerde akıcı bir şekilde konuşmalarını sağladı... Kutsal Ruh, onların tüm yaşamları boyunca kendileri için yapamayacakları şeyi onlar için yaptı. AA 38-40 (1911).

Kalpleri o kadar dolu, o kadar derin, o kadar geniş kapsamlı bir hayırseverlikle doluydu ki, Mesih'in gücüne tanıklık ederek dünyanın sonuna gitmek zorunda kaldılar. AA 46 (1911).

Pentekost gününde Ruh'un dökülmesinin sonucu ne oldu? Diriltilmiş bir Kurtarıcı'nın iyi haberi dünyanın en uzak köşelerine kadar taşındı... Kilise, din değiştirenlerin her yönden kendisine geldiğini gördü. Geriye dönenler yeniden din değiştirdi... İnanlıların amacı, Mesih'in karakterinin benzerliğini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda O'nun krallığının gelişmesi için çalışmaktı. AA 48 (1911).

Son Yağmurun Vaadi

Elçilerin günlerinde Ruh'un dökülmesi "erken yağmur"du ve sonucu görkemliydi. Ancak son yağmurlar daha bol olacak. 8T 21 (1904).

Dünyanın hasadının sonu yaklaşırken, kiliseyi İnsanoğlu'nun gelişine hazırlamak için özel bir ruhsal lütuf bahşedilmesi vaat ediliyor. Ruhun bu şekilde taşması, son yağmurun düşmesine benzetilir. AA 55 (1911).

Tanrı'nın nihai yargıları yeryüzüne inmeden önce, Rab'bin halkı arasında, havariyel çağlardan beri tanık olunmamış ilkel dindarlığın böyle bir yeniden canlanması olacaktır. Tanrı'nın Ruh'u ve gücü çocuklarının üzerine dökülecek. GC 464 (1911).

Bu iş Pentekost gününde yapılan işe benzer olacak. Sevindirici haberin başlangıcında Kutsal Ruh'un yağdırılmasında "erken yağmur" değerli tohumun çimlenmesini sağlamak için verildiği gibi, "son yağmur" da onun sonunda, tohumun olgunlaşması için verilecektir. hasat. GC 611 (1911).

Son Yağmur Yüksek Bir Ağlama Yaratacak

Bu zamanda "son yağmur" ya da varlığın getirdiği ferahlık Tanrım, üçüncü meleğin yüce sesine güç vermek ve azizleri hazırlamak için gelecek

son yedi belanın döküldüğü dönemde ayakta durmak. EW 86 (1854).

Zırlıların büyük bir güçle gerçeği söylediğini duydum. Bunun etkisi oldu... Bu büyük değişime neyin yol açtığını sordum. Bir melek cevap verdi: "Bu son yağmurdu, Rabbin huzurundan gelen tazelikti, üçüncü meleğin yüksek sesli çığılıydı." EW 271 (1858).

B. Bireysel Hıristiyanlara Kişisel Başvuru

Erken Yağmur Dönüşüm Sağlar; Son Yağmur Karakteri Geliştiriyor
İsa'ya benzer

Deneyimimizin hiçbir noktasında, en başlangıcı yapmamızı sağlayan şeyin yardımı olmadan yapamayız. Önceki yağmurun altında alınan bereketler bizim için sonuna kadar gereklidir... Kutsal Ruh için Rab'be yakardığımızda, O, içimizde alçakgönüllülük ve alçakgönüllülüğün yanı sıra, Tanrı'ya karşı bilinçli bir bağımlılık geliştirecektir. mükemmelleştirici son yağmurun verilmesi. TM 507 ve 509 (1897).

Kutsal Ruh her canın içinde yaşamaya çalışır. Eğer O onurlu bir konuk olarak karşılanırsa, O'nu kabul edenler Mesih'te tamamlanmış olacaklardır. Başlanan iyi iş bitecek; Saf olmayan düşüncelerin, sapkın duyguların ve kendi iradesiyle yapılan eylemlerin yerini kutsal düşünceler, göksel sevgiler ve Mesih'e benzer eylemler alacak. CH 561 (1896).

Tanrı'nın Ruhunu bir dereceye kadar almış olabiliriz, ancak hem dua hem de imanla sürekli olarak Ruh'tan daha fazlasını aramalıyız. Çabalarımıza son verirsek hiçbir zaman sonuç olmayacak. Eğer ilerlemezsek, hem önceki hem de sonraki yağmurları almak için gerektiği gibi hareket etmezsek ruhumuzu kaybederiz ve sorumluluk kapımıza dayanacaktır...

Kamp toplantılarında, yerel kilise toplantılarında ve ruhlar için kişisel çalışmanın olduğu tüm durumlarda olduğu gibi kilise toplantıları, hem önceki hem de sonraki yağmuru vermek için Tanrı tarafından atanan fırsatlardır. TM 508 (1897).

Tanrı'nın Ruhuna yol hazırlandığında bereket gelecektir. Şeytan, yeryüzüne yağmur yağmasını diye Cennetin pencerelerini kapatamadığı gibi, Allah'ın halkının üzerine bereket yağmurunun yağmasını da engelleyemez. 1SM 124 (1887).

Kutsal Ruh'un İnişi İçin Hararetle Dua Etmeliyiz

Öğrencilerin Pentikost gününde dua ettikleri gibi, Kutsal Ruh'un inişi için biz de aynı hararetle dua etmeliyiz. O zaman onların buna ihtiyacı varsa, bugün daha da çok ihtiyacımız var. 5T 158 (1882).

Kutsal Ruh'un kilisenin üzerine inmesi gelecekteki bir olay olarak kabul edilir, ancak buna şimdi sahip olmak kilisenin ayrıcalığıdır. Onu arayın, dua edin, ona inanın. Ona sahip olmalıyız ve Cennet bunu vermeyi bekliyor. Havva 701 (1895).

Aldığımız Kutsal Ruh'un ölçüsü, arzumuzun yoğunluğuyla, bu anlamda uyguladığımız imanla ve bize bahşedilen ışık ve bilgiden ne kadar faydalandığımızla orantılı olacaktır. RH, Mayıs 1896.

Dilekçelerimizle Rab'bi rahatsız etmeye ve Kutsal Ruh armağanı için O'na yalvarmaya yeterince istekli değiliz. Rabbimiz bu konuda Kendisini rahatsız etmemizi istiyor. Dilekçelerimizi ısrarla tahta sunmamızı istiyor. FE 537 (1909).

Gerçek Tövbeyle Kalbi Alçakgönüllüleştirmemiz Gerekir

Aramızda gerçek dindarlığın yeniden canlanması tüm ihtiyaçlarımızın en büyüğü ve en acilidir. Rab'bin bereketini elde etmek için gayretli bir çaba harcamak önemlidir; Tanrı bunu vermeye istekli olmadığından değil, bu bereketi almak için gereken hazırlıktan yoksun olduğumuzu bulduğumuz için. Cennetteki Babamız, yeryüzündeki ebeveynlerin çocuklarına güzel hediyeler vermesinden daha çok, Kendisine haykıranlara Kutsal Ruhunu vermeye daha isteklidir. Ancak itirafla, aşağılanmayla, tövbeyle ve hararetle duayla Tanrı'nın bize bereket verme vaadinde öngördüğü koşulları yerine getirmeliyiz. Yalnızca duaya yanıt olarak canlanmayı ümit edebiliriz. 1SM 121 (1887).

Size aramızda tam bir canlanma olması gerektiğini söylüyorum. Dönüştürülmüş bir bakanlık olmalı. İtirafların, tövbelerin ve dönüşümlerin olması gerekiyor. Sözü vaaz edenlerin çoğunun yüreklerinde Mesih'in dönüştürücü lütfuna ihtiyacı var. Çok geç olmadan, hiçbir şeyin kendilerini tam ve dikkatli bir iş yapmaktan alıkoymasına izin vermemelidirler.

Mektup 51, 1886.

Reformasyon Canlanmaya Eşlik Etmeli

Kutsal Ruh'un hizmeti altında bir canlanma ve reformasyon olması gerekiyor. Diriliş ve reform iki farklı şeydir. Diriliş, manevi hayatın yenilenmesi, yani akıl ve kalp melekelerinin yeniden canlanması, manevi ölümden diriliş anlamına gelir. Reform şu anlama gelir:

yeniden düzenleme, fikir ve teorilerde, alışkanlıklarda ve uygulamalarda değişiklik. Reform, Ruh'un yeniden dirilişiyile bağlantılı olmadığı sürece, doğruluğun iyi meyvesini vermeyecektir. Diriliş ve reformasyon kendilerine verilen işi yapmalı ve bunu yaparken de birleşmelidirler. RH 25 Şubat 1902.

Bütün kavga ve ayrılıkları bir kenara bırakmalıyız

İşçiler ruhlarında Mesih'in kalıcı varlığına sahip olduklarında; tüm bencillik öldüğünde; rekabet olmadığı, üstünlük için çekişme olmadığı; birlik olduğu zaman; Birbirlerine olan sevgileri görülüp hissedilsin diye kendilerini kutsadıklarında, Kutsal Ruh'un lütfet yağmurları üzerlerine yağacak, tıpkı Tanrı'nın vaaadinin bir zerre ya da zerre kadar boşa çıkmayacağı gibi. Ancak işçiler kendi üstünlüklerini gösterebilirler diye başkalarının emeği azaltıldığında, yaptıkları işin olması gereken imzaya sahip olmadığını göstermiş oluyorlar. Allah onlara bereket veremez. 1SM 175 (1896).

Rabbin büyük gününde sığınağımız, yüksek kulemiz Mesih'te kalırsak, her türlü kıskançlığı, üstünlük için verilen her türlü mücadeleyi bir kenara bırakmak zorunda kalacağız. Bu kutsal olmayan şeylerin köklerini tamamen yok etmemiz gerekecek ki, hayatta bir daha filizlenmesinler. Kendimizi tamamen Rabbin tarafına koymalıyız. TDG 258 (1903).

Hıristiyanlar kendilerini her türlü ihtilaftan uzak tutsunlar ve kaybolanların kurtuluşu için kendilerini Tanrı'ya adanmışlar. İmanla, vaat edilen bereketi dileyin, o gelecektir. 8T 21 (1904).

Birbirini sevmek

Hıristiyanlık birbirlerine karşı en şefkatli sevginin açığa çıkışıdır... Mesih, yarattığı varlıklardan yüce sevgiyi almıştır. Ve aynı zamanda insanın hemcinslerine kutsal saygı göstermesini de talep eder. Kurtarılan her ruh, Tanrı'yla başlayan sevgiyle kurtulacaktır. Gerçek dönüşüm, bencillikten Tanrı'ya ve birbirimize karşı kutsal sevgiye geçiştir. 1SM 114 ve 115 (1901).

Allah'ın en çok takdir ettiği nitelikler sevgi ve temizliktir. Bu niteliklere her Hıristiyan tarafından değer verilmelidir. 5T 85 (1882).

Müjdeyi destekleyen en güçlü argüman, sevmeyi bilen ve nazik bir Hıristiyandır. MH 470 (1905).

Tam Teslimiyet Gereklidir

Allah kayıtsız şartsız teslimiyetten daha azını kabul etmez. Kayıtsız ve yozlaşmış Hıristiyanlar Cennete giremeyecekler, orada mutluluk bulamayacaklar çünkü Kilise üyelerini yöneten yüksek ve kutsal ilkeler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.

gerçek aile. Gerçek Hıristiyan, ruhunun pencerelerini Cennete doğru açık tutar ve Mesih'le birlikte yaşar. Sizin iradeniz Mesih'in iradesine uygundur. En büyük arzunuz giderek daha çok Mesih'e benzemektir. RH 16 Mayıs 1907.

Kutsal Ruh'u kullanamayız. Bizi kullanması gereken kişi o. Tanrı, Ruh aracılığıyla halkında "kendi rızasını hem istemek hem de yapmak için" çalışır (Filipililer 2:13). Ancak birçoğu buna boyun eğmeyecek. Kendi kendilerine hitap etmek istiyorlar. Bu yüzden göksel armağanı alamıyorlar. Ruh, yalnızca Tanrı'yı alçakgönüllülükle bekleyenlere, O'nun rehberliğine ve lütfuna dikkat edenlere verilir. DA 672 (1898).

Son Yağmurun Yolunu Temizleyin

Her türlü ayartmaya, gurura, bencilliğe, dünya sevgisine, her kötü söze ve eyleme karşı zafer kazanmadıkça, hiç kimsenin "tazelenmeye" katılamayacağını gördüm. Bu nedenle, Rab'be giderek daha çok yaklaşmalıyız ve kendimizi, Rabbin gününün savaşında ayakta durabilmemizi sağlayacak gerekli hazırlığı ciddiyetle ararken bulmalıyız. EW 71 (1851).

Karakter kusurlarını gidermek, ruhun tapınağını her türlü kirlilikten arındırmak bizim elimizdedir. Sonra, Pentikost gününde öğrencilerin üzerine ilk yağmur yağdığı gibi, son yağmur da bizim üzerimize yağacak. 5T 214 (1882).

Şeytan'ın, Rab'bin zayıflamış bir kilisenin üzerine Ruhunu dökebilmesi için her engeli kaldırarak, Tanrı'nın halkının yolu açtığını görmekten daha çok korktuğu hiçbir şey yoktur... Her ayartma, her ters etki, ister açık ister gizli olsun, Orduların Rabbi şöyle diyor: "Güçle ya da şiddetle değil, Benim Ruhumla" başarıyla direnilecek. (Zak.

4:6). 1SM 124 (1887).

İkinci yağmur gelecek ve her türlü kirlilikten arınmış her ruhu Allah'ın lütfu dolduracaktır. Rab'bin huzurunda yenilenme zamanına hazırlanabilmek için ruhlarımızı Mesih'e teslim etmek bugün bizim işimizdir. Kutsal Ruh'un vaftizine hazırlandı. 1SM 191 (1892).

Mesih'in Hizmetinde Çalışkan İşçiler Olmak

Kiliseler yaşayan, işleyen kiliseler haline geldiğinde, onların samimi isteklerine karşılık olarak Kutsal Ruh verilecek... Sonra Cennetin pencereleri ikinci yağmurun sağanaklarına açılacak. RH 25 Şubat 1890.

Tüm dünyayı O'nun yüceliğiyle aydınlatacak olan Tanrı'nın Ruhunun büyük fişkırması, aydınlanmış bir halkımız olana kadar gelmeyecek.

Tanrı'nın iş arkadaşı olmanın ne demek olduğunu deneyimleyerek öğrenin. Mesih'in hizmetine tam ve tüm kalbimizle adanmış olduğumuzda, Tanrı bu gerçeği, Ruhunun ölçülemez bir şekilde dökülmesiyle tanıyacaktır; ancak kilise üyelerinin çoğunluğu Tanrı'nın iş arkadaşı olana kadar bu gerçekleşmeyecek. Bölüm 253 (1896).

Tembelliğin ve tembelliğin aşayıcılığı kiliseden kaldırıldığında, Rab'bin Ruhu lütufla Kendisini gösterecektir. İlahi güç ortaya çıkacak. Kilise, Ev Sahiplerinin Efendisi'nin ilahi operasyonunu görecektir. 9T 46 (1909).

Vazoyu temiz ve sağ tarafı yukarı bakacak şekilde tutun

Son yağmur için endişelenmemize gerek yok. Tek yapmamız gereken kabı temiz ve dik tutmak ve sürekli dua ederek göksel yağmuru almaya hazırlanmak: "Son yağmur benim kabıma düşsün. Üçüncü meleğe katılan aziz meleğin nuru üzerime parlasın; bana bu işten pay ver; duyuruyu yapmama izin verin; İsa'nın iş arkadaşı olabilir miyim? O halde, Tanrı'yı ararken size şunu söylememe izin verin: O, sizi her zaman hazırlıyor, size lütfunu bahşediyor. UL 283 (1891).

Cevap beklenmedik bir anda ve karşı konulmaz bir güçle gelebilir veya günlerce, haftalarca gecikebilir ve imanımız bir sınavdan geçebilir. Ancak Allah dualarımıza nasıl ve ne zaman cevap vereceğini bilir. Çalışmamızın bize düşen kısmı, kendimizi ilahi kanalla bağlantıya geçirmektir. Tanrı için kendisine düşen kısmından sorumludur. Kim söz verdiyse sadıktır. Bizim için en büyük ve önemli mesele, kalp ve akılda birlik olup, her türlü kıskançlığı ve kötülüğü bir kenara bırakarak, alçakgönüllü birer yalvarıcı olarak izlemek ve beklemektir. Temsilcimiz ve Başımız İsa, Pentekost gününde dua edip izleyenler için yaptığını bizim için yapmaya hazırdır. 3SP 272 (1878).

Kutsal Ruh'un ne zaman döküleceğinden, yani kudretli meleğin Cennetten inip üçüncü melekle birleşerek bu dünyadaki işi tamamlayacağından söz edecek belirli bir zamanım yok. Mesajım şu ki, tek güvencemiz kandillerimizi hazırlayıp yakarak cennetsel yenilenmeye hazır olmamızdır. 1SM 192 (1892).

Son Yağmuru Herkes Almayacak

Bana şunu gösterdi ki, eğer Tanrı'nın halkı kendi adına hiçbir çaba göstermez, sadece üzerlerine tazelenme gelmesini, kusurlarını ortadan kaldırmayı ve hatalarını düzeltmeyi beklerse; Bedenin ve ruhun pisliğinden arınmak için buna güvenirlere ve üçüncü meleğin yüksek sesli çığlığına katılmaya hazırlanırlarsa, eksik bulunacaklardır. 1T 619 (1867).

Tüm kilisenin yeniden canlandığını görmeyi umuyor muyuz? Böyle bir zaman asla gelmeyecek. Kilisede din değiştirmemiş ve hararetli, hakim duada birleşmeyecek insanlar var. Çalışmaya tek tek girmemiz gerekiyor. Daha çok dua edip, daha az konuşmalıyız. 1SM 122 (1887).

Şundan emin olabiliriz ki, Kutsal Ruh döküldüğünde, önceki yağmuru almayan ve takdir etmeyenler, sonraki yağmurun değerini de göremeyecek ve anlayamayacaktır. TM 399 (1896).

Yalnızca aldıkları ışığa göre yaşayanlar daha fazla ışık alabileceklerdir. Kendimizi aktif Hıristiyan erdemleri doğrultusunda her gün geliştirmedikçe sürece, son yağmurda Kutsal Ruh'un tezahürlerini tanıyamayacağız. Etrafımızdaki kalplere akıyor olabilir ama biz onu fark etmeyeceğiz veya kabul etmeyeceğiz. TM 507 (1897).

Kararlı bir çaba göstermeyen, sadece Kutsal Ruh'un onları harekete geçirmesini bekleyenler karanlıkta yok olacaklar. Tanrı'nın işinde hiçbir şey yapmadan, boşta kalmanıza izin vermemelisiniz. Bölüm 228 (1903).

Bölüm 14 - Yüksek Sesli Ağlama

Tanrı'nın Her Kilisede Değerli Taşları Vardır

Tanrı'nın her kilisede değerli taşları vardır ve biz bunu yapmamalıyız. sözde dini dünyaya yönelik aceleci suçlamalar. 4BC 1184 (1893).

Rab'bin her kilisede temsilcileri vardır. Bu son günlere özel imtihan gerçekleri, bu insanların kalplerine ve akıllarına iman getirecek şekilde sunulmamıştır. Dolayısıyla ışığı reddederek Tanrı ile bağlarını koparmadılar. 6T 70, 71 (1900).

Katolikler arasında, üzerlerinde parlayan ışıktaki yürüyen birçok vicdanlı Hıristiyan vardır ve Tanrı onların lehine çalışacaktır. 9T 243 (1909).

Vahiy kitabının on sekizinci bölümünde Tanrı'nın halkı Babil'i terk etmeye davet ediliyor. Bu pasaja göre Tanrı'nın halkının bir kısmı olan birçok kişi hâlâ Babil'dedir. Bugün Mesih'in takipçilerinin çoğunluğu hangi dini kurumlardadır? Şüphesiz Protestan inancını savunan çeşitli kiliselerde. GC 383 (1911).

Babil'i oluşturan kiliselerde hüküm süren ruhsal karanlığa ve Tanrı'dan yabancılaşmaya rağmen, Mesih'in gerçek takipçilerinin büyük bir kısmı hala onun paydaşlığındadır. GC 390 (1911).

Babil'in Düşüşü Henüz Tamamlanmadı

"Kendi zina öfkesinin şarabını bütün uluslara içirdi." (Va. 14:6-8). Bu nasıl başarılı? Erkekleri sahte bir Şabat'ı kabul etmeye zorlamak. 8T 94 (1904).

Ancak henüz şunu söylemek mümkün değil... "Bütün uluslara içirdi zinasının gazabının şarabından." Henüz bütün uluslara su vermedi...

Bu duruma ulaşıldığında Babil'in düşüşü tamamlanacak ve Hıristiyan âleminde kilisenin dünyayla birliği tamamlanacak. Değişim aşamalıdır ve Vahiy 14:8'in kusursuz şekilde gerçekleşmesi hâlâ gelecektir. GC 389 ve 390 (1911).

Günahların cennete biriktiğinde? (Va. 18:2-5)
Tanrı'nın yasası nihayet yasalarla geçersiz kılındığında. ST 12 Haziran 1893.

Allah'ın Son Uyarı Mesajı

Rab, Vahiy 14'ün mesajlarına peygamberlik sıralamasında uygun yerlerini vermiştir ve onların çalışmaları dünya tarihinin sonundan önce sona ermemelidir. EGW' 88 804 (1890).

Vahiy kitabının 18. bölümü, 14. bölümün 6-12. ayetlerindeki üçlü mesajın reddedilmesinin bir sonucu olarak kilisenin, ikinci meleğin ve hâlâ Babil'de bulunan Tanrı halkının önceden bildirdiği duruma tam olarak ulaşacağı zamanı belirtir. , kendisini kardeşliğinden ayırmaya çağrılacak. Bu mesaj dünyaya verilecek son mesajdır. GC 390 (1911).

Bu pasaj [Apoc. 18:1, 2, 4], Vahiy 14:8'de ikinci melek tarafından yapılan Babil'in düşüş duyurusunun, çeşitli toplumlarda ortaya çıkan yolsuzluklardan da söz edilerek tekrarlanması gereken bir zamanı belirtir. Bu mesaj ilk kez 1844 yazında duyurulduğundan bu yana Babil'i oluşturan örgütler... Üçüncü meleğin mesajıyla birleşen bu duyurular, yeryüzünde yaşayanlara yapılacak son uyarıdır...

Babil'in günahları ortaya çıkacak. Sivil otorite tarafından kilise ibadetlerinin dayatılmasının korkunç sonuçları, maneviyatın saldırıları, papalık gücünün sinsi ama hızlı ilerlemeleri; bunların hepsinin maskesi düşecek. Bu ciddi uyarılar insanları harekete geçirecek. Bu sözleri daha önce duymamış olan binlerce kişi duyacak. GC 603, 604 ve 606 (1911).

Tanrı'nın Son Mesajının Kalbi

Bazıları bana imanla aklanma mesajının üçüncü meleğin mesajı olup olmadığını sordular ve ben de şöyle cevap verdim: "Gerçekten bu, üçüncü meleğin mesajıdır." 1SM 372 (1890).

Rab, büyük merhametiyle, papazlar [EJ] Wagoner ve [AT] Jones aracılığıyla halkına en değerli mesajı gönderdi.

Bu mesaj, tüm dünyanın günahlarının kurbanı olan çarmıha gerilmiş Kurtarıcı'yı dünyanın önüne daha belirgin bir şekilde koymalıdır. Kefil'e olan inancın gerekçesini sundu; insanları, Tanrı'nın tüm emirlerine itaatle kendini gösteren Mesih'in doğruluğunu almaya davet etti.

Birçoğu İsa'yı gözden kaybetti. Bakışlarını O'nun ilahi kişiliğine, erdemlerine ve insanlık ailesine olan değişmez sevgisine odaklamaları gerekirdi. Tüm güç O'nun ellerine verildi, böylece O, insanlara zengin hediyeler verebildi ve kendi doğruluğunun paha biçilemez armağanını güçsüz insana aktarabildi.

Bu, Allah'ın dünyaya duyurmayı emrettiği mesajdır. Bu, yüksek sesle duyurulması ve Kutsal Ruh'un büyük ölçüde dökülmesiyle sulanması gereken üçüncü meleğin mesajıdır. TM 91, 92 (1895).

Rab'be giden yolu hazırlamak için Mesih'in doğruluğunun mesajı dünyanın ilk uçlarından son uçlarına kadar duyulmalıdır. Bu, üçüncü meleğin mesajının sona ereceği Tanrı'nın yüceliğidir. 6T 19 (1900).

Dünyaya verilecek son merhamet mesajı, ilahi sevginin karakterinin açığa vurulmasıdır. Tanrı'nın çocukları O'nun yüceliğini göstermelidir.

Yaşamları ve karakterleri aracılığıyla Tanrı'nın lütfunun kendileri için neler yaptığını ortaya koymalıdır. COL 415 ve 416 (1900).

Mesaj Büyük Bir Güçle İlerleyecek

Üçüncü mesaj yüksek bir haykırışa dönüştüğünde ve son işe büyük güç ve görkem eşlik ettiğinde, Tanrı'nın sadık halkı bu yüceliği paylaşacak. Onları sıkıntılı zamanlardan geçmeleri için canlandıran ve güçlendiren, son yağmurdur. 7BC 984 (1862).

Son yaklaştıkça Allah'ın kullarının şahitlikleri daha kesin ve daha güçlü hale gelecektir. 3SM 407 (1892).

Bu mesaj [Apoc. 14:9-12] önceki iki mesajı kapsar. Yüksek sesle, yani Kutsal Ruh'un gücüyle verilmiş olarak temsil edilir. MÖ 7 980 (1900).

Üçüncü mesaj yüksek bir ıġlıġa dönüştüğünde, onun duyurusuna büyük bir güç ve ihtişam eşlik edecektir. Tanrı'nın halkının yüzleri Cennetin ışığıyla parlayacak. 7T 17 (1902).

Dünyanın son ve en büyük krizinin giderek derinleşen gölgeleri arasında, Tanrı'nın ışığı daha büyük bir parlaklıkla parlayacak, güven ve umudun şarkısı en net ve en yüce akorlarla duyulacak. Ed 166 (1903).

Vahiy kitabının on sekizinci bölümünde öngörüldüğü gibi, üçüncü meleğin mesajı, canavara ve onun heykeline karşı son uyarıyı iletenler tarafından büyük bir güçle duyurulmalıdır. 8T 118 (1904).

1844 Hareketine benzer

1844 hareketinde halkı bu kadar şiddetle harekete geçiren güç yeniden ortaya çıkacak. Üçüncü meleğin mesajı fısıltıyla değil, güçlü bir sesle iletilecektir. 5T 252 (1885).

Bu mesajın gece yarısı ıġlıġından çok daha büyük bir güç ve kuvvetle kapanacağını gördüm. EW 278 (1878).

Pentikost Gününe benzer

Pentecost gününde yaşanan olayların o günkü olaydan daha güçlü bir şekilde tekrarlanacağı zamanı büyük bir kaygıyla bekliyorum. Yuhanna şöyle diyor: "Gökten büyük yetkiye sahip başka bir meleğin indiğini gördüm ve dünya onun izzetiyle aydınlandı." (Va. 18:1). O zaman, Pentekost'ta olduğu gibi, herkes kendisine hakikatin kendi dilinde söylendiğini duyacak. 6BC 1055 (1886).

Gecenin görüntülerinde, Tanrı'nın halkı arasında büyük bir ıslah hareketinin temsilcileri gözümün önünden geçiyordu. Birçoğu Tanrı'ya övgüler yağıdırıyordu. Hastalar iyileşti ve başka mucizeler gerçekleşti. Pentekost'un büyük gününden önce ortaya çıkana benzer bir şefaath ruhu görüldü. 9T 126 (1909).

Müjdenin büyük eseri, Tanrı'nın gücünün başlangıcına işaret edenden daha az tezahür etmesiyle sona ermemelidir. Müjdenin başlangıcında, önceki yağmurun yağmasıyla gerçekleşen kehanetler, müjdenin sonundaki ikinci yağmurda da yerine getirilmelidir...

Tanrı'nın hizmetkarları, yüzleri kutsal kutsamayla aydınlanmış ve parıldayarak, Rab'bin mesajını duyurmak için oradan oraya koşacaklar.

Cennet Dünyanın her yerinde binlerce ses uyarıda bulunacak.
Harikalar yapılacak, hastalar iyileştirilecek ve imanlıları belirtiler ve harikalar takip edecek. GC 611, 612 (1911).

Allah Bizi Şaşırtacak Araçlar Kullanacaktır

Size şunu söylememe izin verin, Rab bu son çalışmada çok alışılmadık bir şekilde ve her türlü insan planına aykırı olarak çalışacaktır. Aramızda her zaman Allah'ın işine hakim olmayı, hatta üçüncü meleğe verilen mesajda üçüncü meleğe katılan meleğin yönlendirmesi altında iş ilerledikçe hangi hareketlerin yapılması gerektiğini dikte etmeyi arzulayanlar olacaktır. dünya. Tanrı, dizginleri kendi eline alıyormuş gibi görüneceği yol ve araçları kullanacaktır. İşçiler, O'nun doğruluk işini yerine getirmek ve mükemmelleştirmek için kullanacağı basit araçlar karşısında şaşıracaklar. TM 300 (1885).

Geleceğe yönelik planlar yapmanın mümkün olacağını hayal etmeyin. Her durumda ve durumda Tanrı'nın dümende olduğunu bilin. Uygun yollarla hareket edecek ve halkını sürdürecektir, artıracak ve geliştirecektir. CW 71 (1895).

Tesellici, Kendisini insanın belirleyebileceği belirli ve kesin bir şekilde değil, Tanrı'nın emrine göre, beklenmedik zamanlarda ve Kendi ismini onurlandıran şekillerde açığa çıkaracaktır. EGW'88 1,478 (1896).

Tıpkı bir zamanlar balıkçıları öğrencisi olmaya çağırdığı gibi, sıradan insanlar arasından da Kendi işini yürütmeleri için erkek ve kadınları yetiştirecek. Yakında pek çok kişiyi şaşırtacak bir canlanma yaşanacak. Yapılması gerekeni yapmaya lüzum görmeyenler geride kalacak, semavî elçiler sıradan insanlardan çağrılanlarla birlikte çalışarak onların hakikati birçok yere taşımasını sağlayacaklardır. 15MR 312 (1905).

Kutsal Ruh'un Yetkinliğine Sahip İşçiler

Son ve ciddi işi çok az büyük adam üstlenecek... Tanrı, zamanımızda çok az kişinin beklediği bir işi gerçekleştirecek. O, aramızda bilimsel kurumların dışsal eğitiminden ziyade, Kendi Ruhunun meshedilmesiyle daha iyi eğitilmiş olanları yetiştirecek ve yüceltecektir. Bu araçlar küçümsenmemeli veya kınanmamalıdır; onlar Tanrı tarafından emredilmiştir, ancak yalnızca dışsal nitelikleri sağlayabilirler. Allah, eğitimi ve kendini beğenmiş insanlara bağlı olmadığını gösterecektir. 5T 80, 82 (1882).

İşığı özenle arayan ve O'nun Kutsal Sözüden gelen ilahi aydınlığın her ışığını gönüllü olarak kabul eden ruhlara, yalnızca

bunlar doğuracak. Tanrı, tüm Dünyayı kendi görkemiyle aydınlatacak ışığı ve gücü bu ruhlar aracılığıyla açığa çıkaracaktır. 5T 729 (1889).

Ruhun terbiyesi, kalbin ve düşüncenin temizliği lâzımdır. Bu, takdire şayan yetenek, incelik veya bilgiden daha değerlidir. "Rab şöyle diyor" sözüne itaat etmeye alışmış sıradan bir zihin, Tanrı'nın işi için, yetenekleri olan ama bunları doğru şekilde kullanmayanlara göre daha donanımlıdır. RH, 27 Kasım 1900.

İşçiler, eğitim kurumlarının hazırlanmasından ziyade, O'nun Ruhunun meshedilmesiyle vasıflandırılacaklardır. İman eden ve dua eden insanlar, Tanrı'nın onlara verdiği sözleri ilan ederek kutsal bir gayretle ilerlemeye zorlanacaklar. GC 606 (1911).

Tanrı Bilgisizleri Bile Kullanır

Mesih'i kişisel Kurtarıcıları olarak kabul edenler, bu son günlerin sıkıntılarına ve sıkıntılarına dayanacaklar. Mesih'e olan sarsılmaz inançla güçlenen eğitimsiz öğrenci bile, inançsızlığın üretebileceği şüphelere ve sorulara direnebilecek ve alaycılığın safsatalarının maskesini düşürebilecektir.

Rab İsa öğrencilerine, düşmanlarının karşı çıkamayacağı veya direnemeyeceği bir dil ve bilgelik verecektir. Mantık gereği şeytani aldatmacaların üstesinden gelemeyenler, sözde eğitimli insanların kafasını karıştıracak güzel bir şahitlik yapacaklardır. Bilgisiz insanların dudaklarından öyle inandırıcı güç ve bilgeliğe sahip sözler çıkacak ki, hakikate dönüşler olacak. Binlerce kişi tanıklığınızın etkisiyle din değiştirecek.

Eğitilmişlerin sahip olamayacağı bu güce neden eğitimsizler sahip olacak? Eğitimsiz kişiler Mesih'e iman sayesinde saf ve açık gerçeğin atmosferine girerken, eğitimli kişiler gerçeklerden uzaklaşıyordu. Zavallı adam Mesih'in tanığıdır. Hikayelere ya da sözde yüksek bilime başvuramaz, ancak Tanrı'nın Sözü'nden güçlü kanıtlar toplar. Kutsal Ruh'un ilhamıyla söylediği gerçek o kadar saf ve dikkat çekicidir ve o kadar tartışılmaz bir güç içerir ki, onun tanıklığına karşı çıkılmaz. 8MR 187, 188 (1905).

Çocuklar Mesajı Duyuruyor

Okuma yazma bilmeyenler arasında bile birçok kişi artık Rab'bin sözlerini duyuruyor. Çocuklar Ruh tarafından gidip Cennetin mesajını duyurmaya yönlendirilirler. Ruh, O'nun önerilerine boyun eğen herkesin üzerine dökülecek, tüm insan mekanizmalarını, onların engelleyici kurallarını ve ihtiyatlı yöntemlerini bir kenara atacak ve gerçeğin gücüyle gerçeği ilan edecek. Ruhun gücü. Havva 700 (1895).

Göksel varlıklar, insanların artık İsa'nın yaptığı gibi gerçeği basitçe sunmayacaklarını anladıklarında, çocuklar bile Tanrı'nın Ruhunu tarafından yönlendirilecek ve bu seferlik gerçeği ilan edecekler. SW 66 (1895).

Melekler Bakanlığı

Cennetin melekleri insan zihnini Mukaddes Kitap meselelerini araştırmaya uyanmaya teşvik ediyor. Şimdiye kadar başarılı olmuş olandan çok daha kapsamlı bir iş başarılacak ve kurtuluşu miras alacak olanlar adına hizmet eden melekler gece gündüz çalışıyor olduğundan, bu işin görkeminden en ufak bir pay bile insanlara gitmeyecek. CW 140 (1875).

Dünyamızda Cornelius gibi pek çok adam var... Allah, Cornelius için çalıştığı gibi, bu gerçek standart taşıyıcılar için de çalışır... Cornelius gibi onlar da Cennetten gelen meleklerin ziyaretleri aracılığıyla Tanrı hakkında bilgi sahibi olacaklar. Mektup 197, 1904.

İlahi gücü insan çabasıyla birleştirerek çalışma kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılacaktır. Allah, insanın kökenini anlayamadığı araçları kullanacaktır. Melekler, Tanrı'nın taleplerine yanıt vermeyi ihmal etmemiş olsalardı, insanların yapmak için kutsanmış olabileceği bir işi yapacaklar. 1SM 118 (1885).

Bildirinin Dünya Çapındaki Kapsamı

Üçüncü meleğin mesajını duyurmaya katılan melek, tüm Dünyayı görkemiyle aydınlatmalıdır. Bu, dünya çapında yaygın ve olağanüstü güçte bir çalışmanın habercisidir... Tanrı'nın hizmetkarları, yüzleri kutsal takdisle aydınlanmış ve parıldayarak, Cennetten gelen mesajı duyurmak için bir yerden diğerine koşacaklar. binlerce ses, Dünyanın tüm uzunluğu boyunca uyarı verilecektir. GC 611, 612 (1911).

Üçüncüsünü takip eden meleğin mesajı artık dünyanın her yerine iletilmelidir. Bu, hasadın mesajı olmalı ve tüm dünya Tanrı'nın yüceliğiyle aydınlanacak. Mektup 86, 1900.

Zulüm fırtınası gerçekten üzerimize çöktüğünde... üçüncü meleğin mesajı yüksek bir çığlığa dönüşecek ve tüm dünya Rab'bin görkemi ile aydınlanacak. 6T 401 (1900).

Amerika'nın her şehrinde gerçek ilan edilmelidir. Dünyanın her ülkesinde uyarı mesajının iletilmesi gerekiyor. GCB 30 Mart 1903.

Yüksek sesli çığlık sırasında, yüce Rabbinin ilahi müdahalelerinin yardımıyla kilise, kurtuluş bilgisini o kadar bol miktarda yayacak ki, ışık her şehir ve köye iletilecek. Ev 694 (1904).

Bir kriz tam önümüzde. Şimdi Kutsal Ruh'un gücüyle bu son günlerin büyük gerçeklerini duyurmalıyız. Herkesin uyarıyı duyup kararını vermesi çok uzun sürmeyecek.

Sonra son gelecek. 6T 24 (1900).

Krallar, Yasa Koyucular ve Meclisler Mesajı Duyuyor

Artık herhangi birinin tek başına ayakta durması bize mümkün görünmüyor, ancak eğer Tanrı benim aracılığımla konuşursa, O'nun adı uğruna toplantıların ve binlerce insanın huzuruna çıkarılacağımız zaman gelecek ve her birimiz, inançlarımızın nedenini sunmak. O zaman hakikati savunmak adına alınan her pozisyona en sert eleştiriler gelecektir. Bu nedenle savunduğumuz doktrinlere neden inandığımızı bilmek için Tanrı Sözü'nü incelememiz gerekir. RH, 18 Aralık 1888.

Birçoğunun yasama mahkemelerinde görünmesi gerekecek; bazıları inançlarına cevap vermek için kralların ve Dünya doktorlarının önünde. Gerçeğe dair yalnızca yüzeysel bir bilgiye sahip olanlar, Kutsal Yazıları açık bir şekilde açıklayamayacak ve inançları için kesin nedenler sunamayacaklardır. Kafaları karışacak ve utanılacak hiçbir şeyi olmayan işçiler olmayacaklar. Hiç kimse kutsal minberden vaaz vermediği için ders çalışmasına gerek olmadığını düşünmesin. Tanrı'nın senden ne isteyeceğini bilmiyorsun. FE 217 (1893).

Kiliselerde emirleri yerine getirenlerin çoğu, Karşı Duruş Gösteriyor
Işık

Kiliselerde, Tanrı'nın gücünün takdire şayan bir tezahürü olacak, ancak bu, Rab'bin önünde alçakgönüllü davranmayanları, itiraf ve tövbe yoluyla kalbin kapısını açmayanları etkilemeyecektir. Yeryüzünü Allah'ın izzeti ile aydınlatan bu gücün tecellisinde, sadece körlükleri nedeniyle tehlikeli gördükleri, korkularını uyandıracak bir şeyi görecekler; ve ona direnmeye hazır olacaklar. Rab onların fikir ve beklentilerine uygun hareket etmediği için işlerle mücadele edeceklerdir. "Bu kadar yıldır çalışıyorsak neden Tanrı'nın Ruhunu tanımayacağız?" diyorlar. RH Ekstra, 23 Aralık 1890.

Üçüncü meleşin mesajı anlaşılacak ve dünyayı görkemiyle aydınlatacak ışık, onun ilerleyen görkeminde yürümeyi reddedenler tarafından sahte ışık olarak adlandırılacak. RH 27 Mayıs 1890.

Çoğu Papaz Uyarıyı Reddedecek

Mesajı duyanların çoğu -en büyük kısmı- bu ciddi uyarıyı dikkate almayacaktır. Birçoğunun, karakter testi olan Tanrı'nın emirlerine sadakatsiz olduğu görülecektir. Allah'ın kullarına coşkunlar denilecektir.

Bakanlar halka kendilerini dinlememelerini tavsiye edecek. Nuh, insanlar duymak istese de istemese de, Ruh'un onu mesajı vermeye sevk ettiği muamelenin aynısını gördü. TM 233 (1895).

Bazıları bu uyarıları dikkate alacak, ancak büyük çoğunluk bunları görmezden gelecektir. HP 343 (1897).

Eski Ferisilere benzeyen halk bakanlığı, otoritelerinin sorgulanması karşısında öfkeyle dolup taşacak, mesajın Şeytan'dan geldiğini suçlayacak ve günah seven kalabalıkları kışkırtarak bu mesajı ilan edenleri öfkeli edilecek ve onlara zulmedecek. GC 607 (1911).

Kalabalık Çağrıya Cevap Verecek

Tüm dini topluluklara dağılmış olan ruhlar çağrıya yanıt verdi ve Lut'un Sodom yıkılmadan önce aceleyle uzaklaştırıldığı gibi, değerli olanlar da lanetli kiliselerden aceleyle çekildiler. EW 279 (1858).

Son imtihanda kaya gibi sağlam duracak kararlı müminlerden oluşan bir ordu olacaktır. 3SM 390 (1888).

Dünyanın ve kiliselerin -hatta Katolik Kilisesinin- saflarından çıkacak pek çok ruh var ve bunların gayreti, şu ana kadar gerçeği duyurmak için hazır bekleyenlerinkini önemli ölçüde aşacak. 3SM 386, 387 (1889).

Kalabalık kişiler iman alacak ve Rab'bin ordularına katılacak. EV700 (1895).

Ağıldan uzaklaşan birçok kişi, büyük Çoban'ı takip etmek için geri dönecek. 6T 401 (1900).

Pagan Afrika'da, Avrupa ve Güney Amerika'nın Katolik topraklarında, Çin'de, Hindistan'da, denizdeki adalarda ve dünyanın tüm karanlık köşelerinde, Tanrı'nın, cennette parlayacak seçilmişlerden oluşan bir gökkubbesi vardır. karanlığın ortasında, irtidat etmiş bir dünyaya O'nun kanununa itaatin dönüştürücü gücünü açıkça gösteriyor. Şimdi bile her millette, her dilde ve her insanda ve en derin sapkınlık anında, Şeytan'ın "küçük ve büyük, zengin ve fakir, özgür ve köle" (Kıyamet 13: 13) için en büyük çabasını gösterdiği sırada ortaya çıkıyorlar. 16), ölüm cezası altında sahte bir dinlenme gününe teslim olma işaretini aldıklarında, bu sadık, "Tanrı'nın suçsuz, samimi ve suçsuz çocukları" "dünyadaki ışıklar gibi" parlayacaklar. PK 188, 189 (c. 1914).

Bir Günde Binlerce Kişi Dönüştürüldü

Saat onbirde binlerce kiři gerçeęi gorecek ve tanıyacak... Kilise iin bu hakikate donüşümler řařırtıcı bir hızla gerekleřecek ve sadece Tanrı'nın adı yüceltilecek. 2SM 16 (1890).

Binlerce kiři bir gun iinde gerçeęe donüşecek ve on birinci saatte gerçeęi ve Tanrı'nın Ruhu'nun eylemlerini gorecek ve tanıyacak. EGW'88 755 (1890).

Öęrenciler Kutsal Ruh'u aldıktan sonra, Pentekost gunünde olduęu gibi, bir gun iinde din deęiřtirenlerin sayısının artacaęı zaman yaklařıyor. Ev 692 (1905).

Kalbi Doğru Olanlar Artık Tereddüt Etmeyecek

Artık tavır alacakların sayısı yeterli deęil; ama bunlar hayatlarını etkiliyor ve mesaj yüksek sesle duyulduğunda buna hazırlıklı olacaklar. Artık tereddüt etmeyecekler; ıkıp yerlerini alacaklar. Ev 300 ve 301 (1890).

Son sınav yakında Dünya'nın tüm sakinlerine gelecek. O zaman acil kararlar alınacak. Sözün sunumuna ikna olanlar kendilerini Prens Emanuel'in kanlı bayraęı altına koyacaklar. 9T 149 (1909).

Gerekten samimi olan her ruh gerçeęin ışığına ıkacaktır. GC 522 (1911).

Mesaj, argümanlarla deęil, Tanrı'nın Ruhu'na duyulan derin inanla tařınacaktır. Argümanlar sunuldu. Tohum ekildi ve řimdi filizlenip meyve verecek. Misyonerler tarafından daęıtılan yayınlar etkili oldu; ancak etkilenenlerin çoęunun gerçeęi tam olarak anlaması veya ona itaat etmesi engellendi. Artık ışık ışınları her yere nüfuz ediyor; gerek tüm aıklığıyla gorülüyor ve Tanrı'nın sadık ocukları, onları geride tutan baęları koparıyor.

Aile baęları, kilise iliřkileri artık onları durduramayacak durumda. Gerek her řeyden daha deęerlidir. Gerçeęin karřısında yer alan güçlere raęmen, ok sayıda insan Rab'bin yanında duruyor. GC 612 (1911).

Basılı Sayfanın Etkisi

Bir gun iinde binden fazla kiři kısa süreliğine din deęiřtirecek ve bunların çoęu ilk olarak yayınlarımızı okuyarak ikna olduklarını anlayacak. Ev 693 (1885).

Bu kitabın [Büyük Tartıřma] tirajının sonuları, řimdi ortaya ıkanlara göre deęerlendirilmemelidir. Onu okuyarak bazı ruhlara uyanacak ve bu ruhlara sahip olanlarla kesin olarak birleşme gücünü bulacaklardır.

Allah'ın emirlerini yerine getirin. Ancak onu okuyanların çok daha büyük bir kısmı, burada öngörülen olayların gerçekleştiğini görene kadar bu konuda tavır almayacak. Öngörülerden bazılarının gerçekleşmesi, diğerlerinin de gerçekleşeceğine dair inancı uyandıracak ve kapanış çalışmasında Dünya Rab'bin görkemi ile aydınlatıldığında, birçok ruh, Tanrı'nın emirleri karşısında bir duruş sergileyecektir. bu enstrümanın sonucu.. CM 128, 129 (1890).

Cennetten büyük bir güçle inen ve Dünyayı görkemiyle aydınlatan diğer meleğin işi büyük ölçüde yayıncılarımız aracılığıyla gerçekleştirilecektir. [Görmek için. 18:1] 7T 140 (1902).

Bölüm 15 - Tanrının Mührü ve Canavarın İşareti

Sadece İki Sınıf

Sadece iki sınıf olacak. Her katılımcı ayrı ayrı mühürlenir - yaşayan Tanrı'nın mührü veya canavarın işareti ve onun heykeli. RH, 30 Ocak 1900.

İman ile küfür arasındaki büyük çatışmaya tüm Hıristiyan dünyası dahil olacaktır. Herkes taraf olacak. Görünüşe göre bazıları çatışmanın bir tarafında ya da diğer tarafında olmayabilir. Gerçeğe karşı taraf tutuyormuş gibi görünmeyebilirler, ancak mülklerini kaybetme veya aşağılanma korkusuyla Mesih adına cesurca sahaya çıkmayacaklar. Bunların hepsi İsa'nın düşmanları arasında yer almaktadır. RH 7 Şubat 1893.

Zamanın sonuna yaklaştıkça ışığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındaki ayırım giderek daha belirgin hale gelecektir. Giderek daha fazla anlaşmazlığa düşecekler. Bu fark Mesih'in şu sözleriyle ifade edilir: "yeniden doğmak" - Mesih'te yeniden yaratıldı, dünya için ölü, Tanrı için diri. Bunlar, gökleri yer yerlerinden ayıran, dünyaya ait olanlar ile onun içinden seçilmiş, Allah katında seçilmiş ve kıymetli olanlar arasındaki farkı anlatan ayrılık duvarlarıdır. Battle Creek Kilisesi'ne Özel Tanıklık (Ph 155) 3 (1882).

Aile Üyeleri Ayrıldı

Aynı aileden olanlar ayrılıyor. Doğruların üzerine bir işaret konur. "Onlar benim olacaklar" diyor orduların Rabbi, hazırlayacağım o gün benim için özel bir hazine olacaklar; Bir adamın kendisine hizmet eden oğlunu bağışladığı gibi, ben de onları bağışlayacağım." (Mal. 3:17). Allah'ın emirlerine itaat edenler, nurda azizler topluluğuyla birleşecekler; kapılardan şehre girecekler ve hayat ağacını alma hakkına sahip olacaklar.

"Bu alınacak." O'nun adı yaşam kitabında kalacak, onunla ilişki kuranlar ise Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalmanın işaretini taşıyacak. TM 234 ve 235 (1895).

Aldığımız Işıkla Yargılanırız

Bizim sahip olduğumuz ayrıcalıklara sahip olmayan birçok kişi, büyük ışığa sahip olan ancak orada yürümeyenlerden önce Cennete girecek. Birçoğu sahip oldukları en iyi ışığa göre yaşadı ve buna göre yargılanacak. Mektup 36, 1895.

Uyarılar dünyanın her yerine ulaşana, herkese yeterli ışık ve deliller sunulana kadar, herkes belirlenen zamanı beklemek zorunda kalacak. Bazıları diğerlerinden daha az ışığa sahip olacak, ancak her biri alınan ışığa göre değerlendirilecek. MS 77, 1899.

Bize Tanrı'nın yasası konusunda büyük bir ışık verildi. Bu yasa, karakter deseni. Artık insanın buna göre yaşaması gerekiyor ve son büyük günde bu yasaya göre yargılanacağız. O gün insanlara, aldıkları nuruna göre muamele edilir. RH 1 Ocak 1901.

Büyük bir ışığa sahip olan ve onu küçümseyenler, bu kadar çok avantaja sahip olmayanlardan daha kötü durumdadır. Kendilerini yüceltirler ama Rab'bi yüceltmezler. İnsanlara verilecek ceza, her durumda, Allah'a yaptıkları hakaretle orantılı olacaktır. 8MR 168 (1901).

Her kişi, alması gereken yeterli açıklamayı alacaktır. Kararınızı akıllıca verin. GC 605 (1911).

Kasıtlı körlüğün mazereti olamaz

Hiç kimse sahip olmadığı ve elde edemediği ışığı ve bilgiyi görmezden geldiği için kınanmayacaktır. Ancak birçoğu, dünya standartlarına uymak istedikleri için Mesih'in elçileri tarafından kendilerine sunulan gerçeğe uymayı reddediyorlar; ve onların anlayışlarına giren ışık, ruhlarında parlayan ışık, onları yargıda mahkûm edecek. 5BC 1,145 (1884).

Gerçeği duyma fırsatına sahip olduğu halde duymadığı takdirde sorumlu olmayacağını düşünerek duymak ve anlamak için çaba göstermeyenler, sanki duymuş ve inkar etmiş gibi Allah katında suçlu sayılacaklardır. BT.
Gerçeğin ne olduğunu anladıklarında, yanılıya devam etmeyi tercih edenlerin hiçbir mazereti olmayacaktır. İsa, çektiği acılarda ve ölümünde, cehaletten kaynaklanan tüm günahların kefareti ödemiş, ancak kasıtlı körlük için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Algımıza ulaşmayan ışıktan değil, direndiğimiz, reddettiğimiz ışıktan sorumlu tutulacağız. İnsan kendisine hiçbir zaman sunulmayan gerçeği anlayamaz ve bu nedenle de hiç sahip olmadığı ışık tarafından kınanamazdı. 5BC 1,145 (1893).

Pratik Faydanın Önemi

Son günün kararları bizim pratik iyiliğimize bağlıdır. İsa her iyilik eyleminin Kendisine yapıldığını kabul eder. TM 399 (1896).

Uluslar O'nun huzurunda toplandığında, yalnızca iki sınıf olacak ve onların sonsuz kaderleri, yoksulların ve acı çekenlerin şahsında O'nun için yaptıkları veya yapmayı ihmal ettikleri şeylerle belirlenecektir...

Yahudi olmayanlar arasında, Tanrı'ya bilgisizce hizmet eden ve kendilerine hiçbir zaman insan araçlarıyla ışık getirilmeyen ruhlar vardır; yine de yok olmayacaklar. Tanrı'nın yazılı yasasını bilmemelerine rağmen, Doğa aracılığıyla kendileriyle konuşan O'nun sesini duydular ve yasanın gerektirdiğini yaptılar. Onların eserleri, Kutsal Ruh'un yüreklerine dokunduğuna ve onların Tanrı'nın çocukları olarak tanındığına tanıklık ediyor.

Uluslar ve putperestler arasındaki alçakgönüllüler, Kurtarıcı'nın ağzından şunu duymak ne kadar şaşırarak ve sevinecek: "Kardeşlerimin en küçüklerinden birine bunu yaptın, bana da yaptın"! Takipçileri, O'nun onaylayıcı sözleri karşısında şaşkınlık ve sevinçle O'na baktıklarında, Sonsuz sevginin yüreği ne kadar sevinçli olacak! DA 637, 638 (1898).

Güdü Eylemler Verir

Kıyamet gününde bazıları şu ya da bu iyiliği, değerlendirmeye alınmak için bahane olarak sunacak. Şöyle diyecekler: "Birkaç genç için iş kurdum. Hastane kurmak için para verdim. Dul kadınların ihtiyaçlarını giderdim, yoksulları da evime misafir ettim." Evet, ama onun güdüleri bencillikle o kadar lekelenmişti ki, bu eylemi Rab'bin gözünde hoş değildi. Yaptıkları her şeyde benlik önemli ölçüde gelişti. MS 53, 1906.

Eylemlerimize iz bırakan, onlara alçaklık veya yüksek ahlaki değer damgasını vuran sebeptir. DA 615 (1898).

Tanrının Mührü nedir?

Allah'ın halkının alını mühürlendiğinde, görülen bir mühür ya da işaret değil, sarsılmamaları için hem aklen hem de ruhen hakikatte sağlamlaşmadır. Tanrı mühürlenmiştir ve sarsılmaya hazırdır, bu gerçekleşecektir. Aslında çoktan başladı.

4BC 1,161 (1902).

Yaşayan Tanrı'nın mührü, bu yasayı titizlikle koruyanların üzerine konur. Rabbin Şabatı. 7BC 980 (1897).

Alınlarında Tanrı'nın mührünü taşımak isteyenler Şabat'ı korumalıdır. dördüncü emir. MÖ 7 (1899).

Şabat'ın gerçek anlamda yerine getirilmesi, Tanrı'ya olan sadakatin işaretidir. 7BC 981 (1899).

On Emir'den yalnızca dördüncüsü, göklerin ve yerin Yarattıcısı olan büyük Kanun Koyucu'nun mührünü içerir. 6T 350 (1900).

Rabbin anma töreninin kutlanması, Aden'de başlatılan Şabat, Yedinci günün cumartesi günü Allah'a olan bağlılığımızın kanıtıdır. Mektup 94, 1900.

Halkı genel yıkıma karşı korumak için İbranilerin evlerinin kapılarına nasıl bir işaret konulduysa, aynı şekilde Tanrı'nın halkının her birinin üzerine de bir işaret konacaktır. Rab şöyle diyor: "Kendilerini kutsal kılanın Ben Rab olduğumu bilsinler diye, benimle onlar arasında bir işaret olsun diye Şabat günlerimi de onlara verdim." (Hez. 20:12). 7MÖ 969 (1900).

Yaşayan Tanrının Mührünü Alma Koşulları

Yaşayan Tanrı'nın mührü yalnızca karakter olarak Mesih'e benzeyenlerin üzerine konulacaktır. 7BC 970 (1895).

Yaşayan Tanrı'nın mührünü alanlar ve korunanlar, ıstırap, İsa'nın imajını tam olarak yansıtmalıdır. EW 71 (1851).

Tanrı'nın mührü asla kirlili bir erkek ya da kadının alnına konmayacaktır. Asla açgözlü bir erkek veya kadının veya dünya aşıklarının alnına konmayacaktır. Asla yalan söyleyen erkek veya kadınların alnına konmayacaktır.

aldatıcı kalp. Mührü alan herkesin Tanrı'nın önünde lekesiz olması gerekir - Cennete adaylar. 5T 216 (1882).

Sevgi kendisini itaatle ifade eder ve mükemmel sevgi korkuyu kovar. Tanrı'yı sevenlerin alınlarında O'nun mührü vardır ve Tanrı'nın işlerini yaparlar. SD 51 (1984).

Dünyayı, bedeni ve şeytanı yenenler, yaşayan Tanrı'nın mührünü alacak olan kutsanmış kişiler olacak. TM 445 (c. 1886).

Tanrı'nın bize verdiği tüm güçlerle, Mesih'teki erkek ve kadınların boy ölçüsüne ulaşmaya mı çalışıyoruz? O'nun doluluğunu mu arıyoruz, giderek daha yükseğe mi ulaşıyoruz, O'nun karakterinin mükemmelliğine ulaşmayı mı arıyoruz? Allah'ın kulları bu noktaya geldiklerinde alınlarından mühürlenirler. Haber veren melek şöyle diyecek: "Tamamlandı"! Yaratılış ve kurtuluş yoluyla ait oldukları Kişide tamamlanacaklar. 3SM 427 (1899).

Mühürleme Zamanında, Şimdi

İsa'nın kutsal yerdeki arabuluculuğu bitene ve O ikinci perdenin içinden geçene kadar Şabat'ın şimdiki sınavının gelemeyeceğini gördüm. Bu nedenle, 1844 yılının yedinci ayında, gece yarısı çığılı sona erdiğinde, kutsalların kutsalında kapı açılmadan önce uyuyan ve gerçek Şabat'ı yerine getirmeyen Hıristiyanlar, artık umut içinde yatsınlar, çünkü onlar için bir şey yoktu. Kapının açılmasından bu yana sahip olduğumuz Şabat ile ilgili ışık ve test. Şeytan'ın bu noktada Tanrı'nın halkından bazılarını ayartmaya çalıştığını gördüm. Çok sayıda iyi Hıristiyan, imanın zaferleri sırasında uyuyakaldığı ve gerçek Şabat'ı yerine getirmediği için, bunun bizim için bir sınav olup olmayacağı konusunda şüphe içindeydiler...

Şeytan şimdi bu mühürlenme zamanında, Tanrı'nın halkının zihinlerini mevcut gerçeklerden uzaklaştırmak ve onların tereddüt etmesine neden olmak için her türlü aracı kullanıyor. EW 42 ve 43 (1851).

Gördüm ki o [Bayan. Hastings] mühürlendi ve Tanrı'nın sesiyle yeniden dirilecek, yeryüzünde duracak ve 144.000'lerle birlikte olacaktır. Bunun için ağlamamıza gerek olmadığını gördüm; sıkıntılı zamanlarda dinlenirdi. 2SM 263 (1850).

Dünyamızda doksan yaşını geçmiş insanlar yaşamaktadır. Yaşlılığın doğal sonuçları zayıflığında açıkça görülür. Ancak onlar Allah'a inanırlar ve Rab onları sever. Allah'ın mührü üzerlerindedir ve onlar Rabbin şöyle bahsettiği kişiler arasında olacaklardır: "Ne mutlu Rab adına ölen ölümlere." 7BC 982 (1899).

Allah'ın Mührü Üzerimize Vurulsun!

Çok geçmeden Tanrı'nın çocukları olan herkesin alınları O'nun mührünü alacaktır. Keşke alınımıza konsaydı! Melek, Tanrı'nın hizmetkarlarının alınlarını mühürlemeye kalkıştığında fark edilmeden kalma düşüncesine kim dayanabilir? 7BC 969, 970 (1889).

Eğer hakikate inananlar bu nispeten barışçıl günlerde inançlarını desteklemezlerse, büyük sınav gelip çattığında ve canavarın suretine tapmayan ve bu işareti almayan herkese karşı hüküm çıktığında onları ne durduracak? alınlarında mı yoksa ellerinde mi? Bu ciddi zaman çok uzakta değil. Tanrı'nın halkının, zayıf ve kararsız olmak yerine, sıkıntılı zamanlar için güç ve cesaret toplaması gerekir. 4T 251 (1876).

Canavarın İşareti Nedir?

Yuhanna, haftanın ilk gününü kutlayarak, canavara ya da onun heykeline tapınanlardan farklı bir halkı düşünmeye davet edildi. Bu günün kutlanması canavarın işaretidir. TM 133 (1898).

Canavarın işareti papalığın dinlenme günüdür. Ev 234 (1899).

İmtihan geldiğinde canavarın işaretinin ne olduğu açıkça görülecektir. Pazar gününün kutlanmasıdır. MÖ 7 980 (1900).

Tanrı'nın işareti veya mührü, yaratılışın ilahi anıtı olan yedinci gün Şabat'ının kutlanmasında ortaya çıkar. ... Canavarın işareti ise bunun tam tersidir; haftanın ilk gününün kutlanması. 8T 117 (1904).

"Küçük büyük herkes için... sağ eline veya alnına belirli bir işaret koyun." (Va. 13:16). Erkekler Pazar günü sadece elleriyle çalışmamalı, aynı zamanda Pazarın Cumartesi olduğunu zihinleriyle anlamalıdır. Battle Creek Kilisesi'ne Özel Tanıklık (Ph 86) 6, 7 (1897).

Canavarın İşareti ne zaman alınır?

Şu ana kadar hiç kimse canavarın işaretini alamadı. Ev 234 (1899).

Pazar gününün kutlanması henüz canavarın işareti değildir ve insanları bu sahte Şabat'a saygı duymaya zorlayan kararname çıkarılana kadar da bu olmayacaktır. Bu günün imtihan olacağı zaman gelecek, ama o zaman henüz gelmedi. 7BC 977 (1899).

Tanrı, Şabat gününü Kendisiyle onlar arasında bir işaret, sadakatlerinin bir kanıtı olarak insanlara verdi. Önümüzdeki büyük krizde, Tanrı'nın yasasına ilişkin ışığı aldıktan sonra, itaatsizlik etmeye ve insan yasalarını Tanrı'nın yasasının üstüne çıkarmaya devam edenler, canavarın işaretini alacaklar. Ev 235 (1900).

Cumartesi, hakikatin özellikle tartışmalı noktası olduğu için sadakatin büyük bir sınavı olacak. İnsanlara son sınav geldiğinde, Tanrı'ya hizmet edenler ile O'na hizmet etmeyenler arasındaki ayrım çizgisi çekilecektir.

Dördüncü emre aykırı olarak Devletin kanunlarına uygun olarak sahte Şabat'a uymak, Tanrı'ya karşı olan güce bağlılığın bir beyanı olacakken, gerçek Şabat'ın itaat içinde tutulmasıdır. ilahi kanuna, Yaratıcıya olan sadakatin bir kanıtıdır. Dünyevi güçlere teslimiyet işaretini kabul eden bir sınıf canavarın işaretini alırken, itaat işaretini ilahi otoriteye tercih eden diğer sınıf ise Tanrı'nın mührünü alır. GC 605 (1911).

Pazar kutlamasının dayatılması bir testtir

Hiç kimse ışık almadan veya dördüncü emrin yükümlülüğünün farkında olmadan mahkum edilmez. Ancak sahte Şabat'ı zorunlu kılan ferman yayınlandığında ve üçüncü meleğin yüksek sesli çıktığı insanları uyardığında canavara ve onun heykeline tapınmaya karşı, sahte ile gerçek arasındaki ayrım çizgisi açıkça çizilecektir. O zaman hâlâ günaha ısrar edenler canavarın işaretini alacaklar. Ev 234, 235 (1899).

Bununla birlikte, Pazar gününün kutlanması yasayla zorunlu kılındığında ve dünya, gerçek Şabat'ın yükümlülüğü konusunda aydınlatıldığında, kim Tanrı'nın emrini çiğnerse, Roma'ninkinden daha yetkin olmayan bir emre itaat etmek zorundadır. Bu şekilde papalığa Tanrı'dan daha çok saygı duyacaktır. Roma'ya, Roma'nın emrettiği kurumu dayatan güce saygısını sunacak. Canavara ve onun heykeline tapınacak.

İnsanlar, Tanrı'nın Kendi otoritesinin işareti olarak ilan ettiği kurumu reddederek ve bunun yerine Roma'nın kendi üstünlüğünün işareti olarak seçtiği şeyi onurlandırarak, aslında Roma'ya bağlılık işaretini - "canavarın işareti"ni - kabul edeceklerdir. .” Ve ancak bu durum insanlara tamamen açıklandıktan ve insanlar Tanrı'nın emirleri ile insanların emirleri arasında seçim yapmaya yönlendirildikten sonra, ihlal etmeye devam edenler "canavarın işaretini" alacaklardır. GC 449 (1911).

Bölüm 16 - Lütuf Zamanının Sonu

Lütuf Zamanının Ne Zaman Biteceğini Kimse Bilmiyor

Tanrı bize bu mesajın ne zaman tamamlanacağını ya da deneme süresinin ne zaman sona ereceğini açıklamadı. Bize açıklanan şeyleri kendimiz ve çocuklarımız için kabul edeceğiz; Ancak Yüce Allah'ın meclislerinde neyin gizli tutulduğunu öğrenmeye çalışmayalım...

Denetimli serbestliğin sona ermesiyle ilgili özel bir açıklamamın olup olmadığını soran mektuplar bana ulaştı; ve ben de vermem gereken tek mesajın olduğunu, artık çalışma zamanının geldiğini, gündüz olduğunu, çünkü gecenin geldiğini, kimsenin çalışamayacağını söylüyorum. 1SM 191 (1894).

Pazar Yasasının Uygulanması Denetimli Serbestliğin Sona Ermesinden Önce Geliyor

Rab bana, canavarın suretinin lütuf sona ermeden önce oluşacağını açıkça gösterdi; çünkü bu, Tanrı'nın halkının ebedi kaderinin belirleneceği büyük bir sınav olacak. 2SM 81 (1890). [TANRI'NIN HALKININ BÜYÜK SINAVININ PAZAR YASASI OLACAĞININ GÖSTERİLDİĞİ ÖNCEKİ BÖLÜME BAKINIZ].

"Canavarın sureti" nedir? Nasıl oluşacak? Heykel iki boynuzlu canavar tarafından yapılmıştır ve canavar için bir heykeldir. Aynı zamanda canavarın görüntüsü olarak da adlandırılır. [VAHİ 13:11-17'DEKİ İKİ BOYNUZLU CANAVAR, VAHİ 13:1-10'DA BELİRTİLEN CANAVARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ VERİR]. Bu nedenle, görüntünün ne olduğunu ve nasıl oluşacağını bilmek için canavarın, yani papalığın özelliklerini incelemeliyiz.

İlk kilise, müjdenin basitliğinden uzaklaşıp pagan ayinlerini ve geleneklerini kabul ederek kendini yozlaştırdığında, Tanrı'nın Ruhunu ve gücünü kaybetti; ve halkın vicdanını yönetebilmek için laik iktidardan destek istedi. Bunun sonucunda, Devletin gücünü yönlendiren ve onu kendi amaçları doğrultusunda, özellikle de "sapkınlığın" cezalandırılmasında kullanan bir kilise olan papalık ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir canavar imajı oluşturabilmesi için, dinsel gücün sivil hükümeti, Devletin otoritesini kilisenin de kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanacağı ölçüde kontrol etmesi gerekiyor...

"Canavar imgesi", Protestan kiliselerinin kendi dogmalarını dayatmak için sivil gücün yardımını aradığında gelişecek olan mürted Protestanlık biçimini temsil ediyor. GC 443, 445 (1911).

Mühür Tamamlandığında Lütuf Zamanı Sona Erecek

O döneme (sıkıntı zamanına) girmeden hemen önce, hepimiz yaşayan Tanrı'nın mührünü alıyoruz. Sonra dört meleğin dört rüzgârı tutmayı bıraktığını gördüm. Ve kıtlıkları, salgın hastalıkları ve kılıcı, milletin millete karşı ayaklandığını ve bütün dünyanın şaşkınlık içinde olduğunu gördüm. 7BC 968 (1846).

Meleklerin Cennette bir yerden diğerine hızla hareket ettiğini gördüm. Yanında bir mürekkep hokkası bulunan bir melek Dünya'dan döndü ve İsa'ya işinin tamamlandığını ve azizlerin numaralandırılıp mühürlendiğini bildirdi. Sonra On Emir'in bulunduğu sandığın önünde hizmet eden İsa'nın buhurdanı yere attığını gördüm. Ellerini kaldırdı ve yüksek bir sesle, "İşte bitti" dedi. EW 279 (1858).

Deyim yerindeyse sadece küçük bir anımız kaldı. Millet millete, krallık krallığa karşı ayaklansa da henüz genel bir çatışma yaşanmadı. Tanrı'nın hizmetkarlarının alınları işaretlenene kadar, hâlâ dünyanın dört köşesindeki dört rüzgar durduruluyor. Ardından dünyanın güçleri son büyük savaş için güçlerini seferber edecek. 6T 14 (1900).

Dünyadan dönen bir melek işinin bittiğini duyurur; dünya son sınava tabi tutuldu ve ilahi emirlere sadık kaldığını kanıtlayan herkes "yaşayan Tanrı'nın mührünü" aldı. Daha sonra İsa gökteki tapınakta şefaet etmeyi bırakır. Ellerini kaldırıyor ve yüksek sesle şöyle diyor: "Oldu". GC 613 (1911).

Lütuf Zamanı Aniden ve Beklenmedik Bir Şekilde Sona Erecek

İsa insanlar için şefaet etmeyi bıraktığında, herkesin davası sonsuza kadar sonuçlanmış olacak... Lütuf zamanı sona erer; Mesih'in cennette şefaati sona erecek, sonuçta bu sefer herkesin üzerine aniden gelecek ve ruhlarını gerçeğe itaat ederek arındırmayanlar uyurken bulunacak. 2T 191 (1868).

Şartlı tahliye sona erdiğinde, bu aniden ve beklenmedik bir şekilde, en az beklediğimiz bir zamanda gerçekleşecektir. Ancak bugün Cennette temiz bir sicile sahip olabiliriz ve Tanrı'nın bizi kabul ettiğini bilebiliriz. MÖ 7 989 (1906).

Soruşturma kararı tamamlandığında herkesin kaderi ölüm kalım meselesi olarak belirlenmiş olacak. Lütuf zamanı, Rab'bin gökteki bulutlarda ortaya çıkmasından kısa bir süre önce sona erer...

Tufandan önce, Nuh gemiye girdikten sonra, Tanrı onu oraya hapsetti ve kötülerini dışarıda bıraktı; Ancak yedi gün boyunca halk, kaderinin belirlendiğini bilmeden, kıyametin yaklaştığı yönündeki uyarılarla alay ederek, umursamazlık ve zevk düşkünlüğü içinde yaşamaya devam etti. Kurtarıcı, "İşte İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak" diyor (Matta 24:39). Sessizce, fark edilmeden

gece yarısı hırsız gibi, her insanın kaderini belirleyecek belirleyici saat gelecek, suçluya yapılan merhamet teklifi sonsuza kadar geri çekilecek...

İş adamı kâr peşinde koşarken, zevk tutkunu onları tatmin etmeye çalışırken, modanın kölesi süslerini düzenlerken, belki de o saatte Tüm Dünyanın Yargıcı şu kararı açıklayabilir: "Terazide tartıldınız ve eksik bulundunuz." (Dan.

5:27). GC 490, 491 (1911).

Lütuf Zamanının Sona Ermesinden Sonra İnsan Faaliyeti

Doğrular ve kötüler hala Dünya üzerinde ölümlü hallerinde yaşayacaklar; insanlar ekiyor ve inşa ediyor, yiyecek ve içecek, hepsi de nihai, geri dönülemez kararın göksel tapınakta duyurulduğundan habersiz olacak. GC 491 (1911).

Kutsal alanın geri alınamaz kararı açıklandığında ve dünyanın kaderi sonsuza kadar belirlendiğinde, dünya sakinleri bunu bilmeyecek. Din biçimleri, Tanrı'nın Ruhu'nun sonunda geri çekildiği bir halk tarafından sürdürülmeye devam edecek; Kötülük prensinin onlara şeytani planlarını gerçekleştirmeleri için ilham vereceği şeytani coşku, Allah'a duyulan coşkunun aynısı olacaktır. GC 615 (1911).

Buğday ve daraların "hasada kadar birlikte büyümesi" gerekiyor. Doğru kişiler günlük görevlerini yerine getirirken sonuna kadar kötülerle iletişim halinde olacaktır. Işığın çocukları karanlığın çocukları arasında dağılmış durumda, böylece herkes kontrastı fark edebiliyor. 5T 100 (1882).

Mesih geldiğinde, kendisini bekleyen insanlardan bazılarının ticari işlemlerle meşgul olacağını bildirdi. Bazıları tarlada ekecek, bazıları biçip hasat edecek, bazıları da değirmende öğütecek. MS 26, 1901.

Küfür ve Yasak Zevkler Devam Ediyor

Şüphelilik ve bilim denilen şey, Hıristiyan dünyasının İncillere olan inancını büyük ölçüde zayıflatmıştır. Yanlışlar ve masallar, kişisel zevk yolunu takip etmeleri ve Tanrı'nın bilgisini korumaya çalışmadıkları için paniğe kapılmamaları için memnuniyetle kabul edilir. "Yarın da böyle, hatta daha bereketli olacak" diyorlar. Ancak onların inançsızlığının ve kötü zevklerinin ortasında, baş meleğin sesi ve Tanrı'nın borazan sesi duyulacaktır...

Dünyamızdaki her şey bencil kâr hırsına kapılmış, telaşlı bir faaliyet halindeyken, İsa bir hırsız gibi gelecektir. Bayan 15b, 1886.

Allah'ın kulları dünyayla birleşip, dünyadakiler gibi yaşarken, onlarla birlikte yasak zevklerden yararlanırken; dünyanın lüksü kilisenin lüksüne dönüştüğünde; Düğün çanları çaldığında ve herkes uzun yıllar sürecek geçici refah beklentisiyle geleceğe baktığında, birdenbire, şimşek çakması gibi, ışıltılı vizyonları ve yanıltıcı umutları sona erecek. GC 338, 339 (1911).

Erkekler Tamamen İşe Odaklanacak

Lût, aile üyelerini Sodom'un yok edilmesi konusunda uyardığında, onlar onun sözlerine kulak asmadılar ve onu fanatik bir hayran olarak gördüler. Meydana gelen yıkım onları hazırlıksız buldu. Mesih geldiğinde de öyle olacak; çiftçiler, tüccarlar, avukatlar ve tüccarlar tamamen işlerine dalacaklar ve Rab'bin günü onların üzerine bir tuzak gibi gelecek.

RH 10 Mart 1904.

Çobanlar, çiftçiler, işadamları, avukatlar ve sözde iyi adamlar "Barış ve güvenlik!" diye haykırdıklarında ani bir yıkım gelecektir. Luka, Mesih'in, Tanrı'nın gününün bir tuzak olarak geldiğine dair sözlerini aktarır - ormanda av aramak için yürüyen bir hayvan figürü; ve işte birdenbire avcının gizli tuzağına yakalanıyor. 10MR 266 (1876).

Erkekler kaygısız, eğlenceye dalmış, alım-satımla meşgulken hırsız sinsice yaklaşır. İnsanoğlu'nun gelişinde de aynısı olacak. Mektup 21, 1897.

Dini Liderler İyimserlik Dolu Olacak

Felsefenin akıl yürütmeleri Tanrı'nın yargılarından duyulan korkuyu ortadan kaldırdığında, din öğretmenleri uzun barış ve refah çağlarına işaret ederken ve dünya iş ve zevk, ekim ve inşa etme, ziyafet çekme ve eğlenme rutinine kapılmışken Allah'ın uyarılarını reddederler ve elçileriyle alay ederlerse, sonra onlara ansızın bir helak gelecektir ve kurtulamayacaklardır. PP 104 (1890).

Gelin, zamanı gelince, Rabbin günü kötülere beklenmedik bir şekilde gelecektir. Gündelik hayatın geleneksel koşuşturması içinde; kendilerini zevklere, işe, ticarete ve kazanç hırsına kapılmış bulan erkekler; Dini dünyanın liderleri dünyanın ilerlemesini ve ışığını büyüttüğüne ve insanlar sahte bir güvenliğe sürüklendiğine göre, gece yarısı bir hırsızın gözetlenmeyen bir evi çalması gibi, dikkatsizlerin başına ani bir yıkım gelecektir. ve kötü ve "kaçamayacaklar." GC. 38 (1911).

Şeytan Şartlı Tahliyenin Sona Erdiğini Anladı

Sıkıntı anında Şeytan kötöleri kışkırtır ve onlar, onları yok etmek için Tanrı'nın halkının etrafını sararlar. Ancak Cennet kitaplarında isimlerinin yanında "bağışlama" yazdığını bilmiyor. RH 19 Kasım 1908.

Şeytan, Esav'ı Yakup'a karşı yürümesi için etkilediği gibi, sıkıntı anında kötöleri de Tanrı'nın halkını yok etmeye kışkırtacaktır... Kutsal meleklerin onları koruduğunu görür ve günahlarının bağışlandığı sonucuna varır, ancak bunu bilmez. davaları cennetteki tapınakta karara bağlandı. GC 618 (1911).

Kelime Açlığı

O'nun hizmetkarları tarafından konuşulan Tanrı Sözü'nü şimdi takdir etmeyen, incelemeyen ve şefkatle beslemeyenler, gelecekte acı bir şekilde pişmanlık duymak zorunda kalacaklar. Rab'bin, zamanın sonunda, Dünya üzerinde yargıda bulunacağını gördüm; korkunç felaketler yağmaya başlayacak. O zaman, Tanrı'nın Sözü'nü küçümseyenler, onu pek az düşünenler, "denizden denize, kuzeyden doğuya yürüyecekler; Rab'bin sözünü arayarak her yere koşacaklar ama bulamayacaklar." (Amos 8:12). Dünya'da Söz'ü duymaya yönelik bir açlık var. MS 1, 1857.

Artık Kötüler İçin Dua Yok

Tanrı'nın hizmetkarları son işlerini yapmış, son dualarını etmiş, asi bir kilise ve kötü bir halk için son acı gözyaşlarını dökmüş olacaklar. Son ve ciddi uyarısı yapıldı. Ah, öyleyse, ne kadar çabuk, hırsıyla istiflenen, el üstünde tutulan ve sıkı sıkıya tutulan evler, araziler ve dolarlar, gerçeği iddia eden ama ona göre yaşamayanlar tarafından bir miktar teselli karşılığında verilecekti; kurtuluş açıklanabilir, ya da bir umut sözü ya da papazlarınızdan bir dua ya da öğüt duyulabilir! Ama değil! Gereksiz yere aç ve susuz hissetmeye devam edecekler; susuzluğun asla giderilmeyecek; hiçbir teselli bulamayacaklar. Davaları sonsuza kadar karara bağlanır ve çözülür. Korkunç ve korkutucu bir dönem. MS 1, 1857.

Allah'ın hükümlerinin merhametsizce düştüğü bir zamanda, ah! "Yüceler Yücesi'nin gizli yerinde", yani Rab'bin Kendisini seven ve O'nun emirlerine itaat eden herkesi sakladığı köşkte oturanların konumu, kötüler için ne kadar da imrenilecek bir durum olacaktır! Böyle bir zamanda, doğruların durumu, günahlarından dolayı acı çekenler için gerçekten imrenilecek bir durum olacaktır. Ancak kötülere lütuf kapısı kapatılacaktır. Denetimli serbestlik sona erdikten sonra artık sizin adınıza namaz kılınmayacaktır. 3BC 1,150 (1901).

Karakter Aktarılamıyor

Rab güç ve büyük görkemle gelir. O zaman doğrularla kötüler arasında tam bir ayrım yapmak O'nun işi olacaktır. Ancak petrolü olmayanların gemilerine petrol aktarılamaz. O zaman Mesih'in şu sözleri gerçekleşecek: "Değirmende iki kişi öğütülürken biri alınacak, diğeri bırakılacak." "Sonra tarlada iki kişi varsa biri alınacak, diğeri bırakılacak." Doğrular ve kötüler yaşam işinde birlikte hareket etmelidir. Ancak Rab karakteri okur. O, O'nun emirlerine saygı duyan ve seven itaatkar çocukların kimler olduğunu anlar. TM 234 (1895).

Ölmek ciddi bir şeydir ama yaşamak çok daha ciddidir. Hayatımızdaki her düşüncenin, her sözün ve her eylemin hesabını vereceğiz. Kendimizle ne yaparsak yapalım, lütuf zamanında, sonsuza kadar miras olarak bize kalacak. Ölüm bedenini çözülmesini sağlar ama karakterde değişiklik yaratmaz. Mesih'in gelişi karakterimizi değiştirmez; yalnızca onu sonsuza dek, herhangi bir değişiklik ihtimali olmaksızın düzeltir. 5T 466 (1885).

Başka Bir Lütuf Zamanı Kötüleri İkna Edemez

Mevcut fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kendimizi Cennete hazırlayabileceğimiz başka bir lütuf dönemi bize verilmeyecek. Bu, Rab'bin emirlerine itaat eden herkes için hazırladığı gelecekteki evimize uygun karakterler oluşturmak için tek ve son fırsatımızdır.

Mektup 20, 1899.

Rab'bin gelişinden sonra lütuf zamanı olmayacak. Olacağını söyleyenler yanılıyor ve aldaniyorlar. Mesih gelmeden önce de durum Tufan'dan önceki duruma benzer olacaktır. Ve Kurtarıcı Cennetin bulutlarında görüldükten sonra hiç kimsenin kurtuluşu elde etme fırsatı olmayacak. Herkes kararını vermiş olacak. Mektup 45, 1891.

Herkes sahip olduğu işi göre sınava tabi tutulacak ve yargılanacaktır. Gerçeklerden masallara sapanlar ikinci şans bekleyemezler. Geçici bir milenyum olmayacak. Eğer Kutsal Ruh kalplerine inanç getirdikten sonra, gerçeğe direnirlerse ve nüfuzlarını başkalarının bunu anlamasını engellemek için kullanırlarsa, asla ikna olmayacaklardır. Kendilerine verilen lütuf zamanında karakter dönüşümü aramadılar ve Mesih onlara aynı durumu tekrar yaşama fırsatını vermeyecektir. Karar kesindir. Mektup 25, 1900.

Bölüm 17 - Son Yedi Bela ve Kötüler (Büyük Bela Zamanı, 1. Kısım)

Tanrı'nın Gazabının Kaseleri Dökülecek

Ciddi olaylar hala önümüzde gerçekleşecek. Birbiri ardına trompet çalacak; Dünya sakinlerinin üzerine birbiri ardına bardaklar dökülecek. 3SM 426 (1890).

Yakında dünya rahmet meleği tarafından terk edilecek ve son yedi bela da dökülecek... Allah'ın gazabının yıldırımları düşmek üzeredir ve O, haddi aşanları cezalandırmaya başladığında artık bir süre geçmeyecektir. sonuna kadar mühlet. TM 182 (1894).

Çatışan Milletler

Dört güçlü melek, Tanrı'nın hizmetkarlarının alınları mühürlenene kadar Dünyanın güçlerini elinde tutar. Dünyadaki uluslar çatışmaya isteklidirler ama melekler tarafından dizginlenirler. Bu yumuşatıcı güç ortadan kaldırıldığında, bir sıkıntı ve ıstırap dönemi gelecektir. Ölümcül savaş eserleri icat edilecek. Gemiler insan yüküyle birlikte büyük uçuruma gömülecek. Hakikat ruhuna sahip olmayan herkes, şeytani aygıtların önderliğinde birleşecektir, ancak büyük Armagedon savaşı gelinceye kadar bunların kontrol altında tutulması gerekmektedir. 7BC 967 (1900).

Bütün Dünya Yıkıntıya Sarılacak

Melekler bugün, dünya yaklaşan felaket konusunda uyarılmadan önce esmesin diye fitne rüzgarlarını dizginliyorlar; Ama o

Dünya üzerinde patlamak üzere olan bir fırtına oluşuyor ve Allah, meleklerine rüzgarı serbest bırakmalarını emrettiğinde, hiçbir kalemin anlatamayacağı bir kavga sahnesi yaşanacaktır. Ed 179, 180 (1903).

Kurtarıcı'nın Yeruşalim'e verilecek hükümlerle ilgili kehaneti, o korkunç ıssızlığın sadece soluk bir gölgesi olduğu başka bir gerçekleşmeye sahip olmalıdır. Seçilen şehrin kaderinde, Tanrı'nın merhametini reddeden ve O'nun yasasını ayaklar altına alan bir dünyanın kınanmasını düşünebiliriz. GC 36 (1911).

Şeytan daha sonra yeryüzünde yaşayanları büyük bir son azaba sürükleyecektir. Tanrı'nın melekleri insan tutkularının şiddetli rüzgarlarını kontrol altına almayı bıraktığında, tüm çekişme unsurları serbest bırakılacak. Bütün dünya, eski Kudüs'ün başına gelenden daha korkunç bir yıkıma sürüklenecek. GC 614 (1911).

Allah Adil olduğu kadar Rahimdir

Tanrı'nın yüceliği merhametli, sabırlı, nazik, uysal ve dürüst olmaktır. Ancak günahkarın cezalandırılmasında ortaya çıkan adalet, O'nun merhametinin tezahürü olduğu kadar gerçek anlamda Rab'bin yüceliğidir. RH 10 Mart 1904.

İsrail'in Tanrısı Rab, Mısır'ın tanrılarını yaptığı gibi, bu dünyanın tanrılarını da hükümlerini infaz edecek. Ateş ve sellerle, salgın hastalıklarla ve depremlerle tüm dünyayı yağmalayacak. Sonra O'nun kurtarılmış halkı O'nun adını yüceltecek ve O'nu yeryüzünde yüceltecek. Dünya tarihinin geri kalan son kısmında yaşayanlar, Allah'ın yazılarında bilgi sahibi olmayacaklar mı? 10MR 240, 241 (1899).

Şefaahçimiz olan; tövbe edenlerin tüm dualarını ve itiraflarını duyan; Başının üzerinde zarafet ve sevginin simgesi olan gökkuşağıyla temsil edilen kişi, yakında göksel tapınaktaki işine son verecektir. O zaman tahttan inayet ve merhamet inecek ve onların yerini adalet alacak. Kime

Halkınız, hakları olan Yüce Yargıç rolünü üstlenmeyi bekliyor. RH 1 Ocak 1889.

Kutsal Kitap boyunca Tanrı yalnızca merhametli ve şefkatli bir Varlık olarak değil, aynı zamanda katı ve tarafsız bir adalet Tanrısı olarak da sunulur. ST 24 Mart 1881.

Allah'ın hükümlerinin kesinliği

Çağımızda Tanrı'nın sevgisi, O'nun günahkârı yok etmesini engelleyecek nitelikte tasvir edilmektedir. İnsanlar kendi düşük hukuk ve adalet standartlarına göre akıl yürütürler. "Benim senin eşitin olduğumu sanıyordun." (Tuz. 50:21). Allah'ı kendilerine göre değerlendirirler. Belirli durumlarda nasıl davranacaklarını hesaplarlar ve Tanrı'nın, kendilerinin hayal ettikleri gibi davranacağına karar verirler...

Hiçbir krallıkta veya hükümette kanunları çiğneyenlerin, kanunları çiğneyenlere ne tür bir ceza verilmesi gerektiğini söylemelerine izin verilmez. Sahip olduğumuz her şeyi, O'nun lütfunun sahip olduğumuz tüm armağanlarını Tanrı'ya borçluyuz. Cenneti santimetrelerle ölçmek mümkün olmadığı gibi, bu Tanrı'ya karşı işlenen günahın ağırlaştırıcı niteliğini de hesaplamak mümkün değildir. Rab Baba olduğu kadar ahlaki bir hükümdardır, Kanun Koyucudur. Kendi kanunlarını yapar ve uygular. Cezası olmayan bir yasa etkisizdir.

Belki de sevgi dolu bir Babanın, onları kurtarma gücü varken çocuklarının ateşle ilahi cezaya maruz kalmasını görmek istemeyeceği iddiası ileri sürülmektedir. Ancak Tanrı, kullarının iyiliği ve onların güvenliği için, haddi aşanları cezalandıracaktır. Tanrı insanla aynı düzeyde hareket etmez. O, insanın hemcinslerine yapmaya hakkı olmadığı sonsuz adaletini yerine getirebilir. Nuh, kendisini rahatsız eden alaycılardan ve alaycılardan birini boğmuş olsaydı, Tanrı'nın hoşuna gitmezdi, ancak Tanrı, tüm dünyayı sular altında bıraktı. Lut'un damatlarına herhangi bir ceza verme hakkı yoktu, ancak Tanrı bunu tam bir adaletle yapacaktı.

Tanrı'nın yapacağını söylediği şeyi yapmayacağını kim söyleyebilir? 12MR 207-209; 10MR 265 (1876).

Allah Korumasını Geri Çektiğinde Bazı Hükümler Gerçekleşir

Bana, Tanrı'nın yargılarının üzerlerine doğrudan Rab tarafından değil, şu şekilde geleceği gösterildi: onlar kendilerini O'nun korumasının dışında tutuyorlar. Rab uyarır, düzeltir, azarlar ve tek güvenli yolu gösterir. O halde, O'nun özel ilgisine maruz kalanlar, Tanrı'nın Ruhu'ndan bağımsız olarak kendi yollarını takip ederlerse, tekrarlanan uyarılardan sonra kendi isteklerini yerine getirmeye karar verirlerse, Şeytan'ın kararlı saldırılarını önlemek için meleklerini görevlendirmeyecektir. onların üzerine. .

Denizde ve karada iş başında olan, felaketlere ve felaketlere neden olan ve avı üzerinde egemenlik kurmak için kalabalıkları silip süpüren şey, Şeytan'ın gücüdür. 14MR3 (1883).

Tanrı, düşmanlarını, Tanrı gerçeğinin çarpıtıldığı, küçümsendiği ve onurunun lekелendiği kendi zararlı yollarını izleyenleri cezalandırmak için bir araç olarak kullanacaktır. PC 136 (1894).

Hakarete uğrayan, reddedilen, aşağılanan Tanrı'nın Ruhu şimdiden Dünya'dan çekiliyor. Tanrı'nın Ruhu geri çekildikçe, Şeytan'ın karada ve denizde zalim işleri yürütülecektir. MS 134, 1898.

Kötüler denetimli serbestliğin sınırlarını aştılar; ısrarla direnilen Tanrı'nın Ruhunu sonunda geri çekildi. İlahi lütuftan yoksun, kötü olana karşı hiçbir korumaları yok. GC 614 (1911).

Mesih ve Kutsal Melekler de Kötüleri Cezalandırmak ve Yok Etmek için harekete geçtiler

Tanrı'nın yargıları Eriha'ya karşı harekete geçirildi. O bir kale idi. Bu arada, Rab'in ordusunun komutanı, şehre saldıracak göksel ordulara liderlik etmek için bizzat gökten geldi. Tanrı'nın melekleri sağlam duvarları tutup yıktılar. 3T 264 (1873).

İlahi yönlendirme altında melekler çok güçlüdür. Bir keresinde İsa'nın emrine uyarak Asur ordusundan yüz seksen beş bin kişiyi bir gecede öldürdüler. DA 700 (1898).

Petrus'u kurtarmak için kraliyet sarayından gelen aynı melek, Hiroses'e yönelik gazabın ve hükmün habercisiydi. Melek, Petrus'u uykusundan uyandırmak için ona vurdu. Kötü krala farklı bir darbeye vurdu, gururunu kırdı ve Yüce Allah'ın cezasını onun başına getirdi. Hiroses, Tanrı'nın cezalandırıcı yargısı altında, ruhu ve bedeni büyük bir acı içinde öldü. AA 152 (1911).

Tek bir melek Mısırlıların ilk doğanlarını yok ederek Dünyayı yasla doldurdu. Davut, insanları sayarak Tanrı'yı kızdırdığında, bir melek, günahının cezalandırılmasını sağlayan o korkunç yıkımı gerçekleştirdi. Tanrı emrettiğinde kutsal meleklerin uyguladığı yıkıcı gücün aynısı, O izin verdiğinde kötü melekler tarafından da kullanılacaktır. Artık her yere ıssızlığı yaymak için hazırlanmış ve ilahi rızayı bekleyen güçler var. GC 614 (1911).

İlk Üç Veba

Mesih tapınakta şefaet etmeyi bıraktığında, canavara ve onun heykeline tapan ve onun işaretini alan kişileri tehdit eden katıksız gazap dökülecek (Va. 14:9 ve 10). Tanrı İsrail'i kurtarmak üzereyken Mısır'ın başına gelen belalar, karakter olarak, Tanrı'nın halkının nihai kurtuluşundan hemen önce dünyanın başına gelmesi gereken en korkunç ve kapsamlı hükümlere benziyordu. Kıyamet yazarı bu büyük belaları anlatırken şöyle diyor: "Canavarın işaretini taşıyan ve onun suretine tapan adamlara kötü ve habis bir yara açıldı." Deniz "ölü bir adamın gibi kana döndü ve yaşayan her can denizde öldü" (Vahiy 16:2 ve 3). GC 627, 628 (1911).

Dünya sakinlerinin üzerine veba yağıyordu. Bazıları Tanrı'yı suçluyor ve O'na lanet ediyordu. Diğerleri Tanrı'nın halkının karşısına koştular ve onlardan O'nun hükümlerinden nasıl kaçabileceklerini onlara öğretmelerini istediler. Ancak azizlerin onlara verecek hiçbir şeyi yoktu. Günahkarlar için son gözyaşı dökülmüştü; son acı veren dua söylenmişti; Taşınan son yük ve verilen son uyarı. EW 281 (1858).

İsa'nın tapındaki işi bitene kadar dört meleğin dört rüzgârı tutacağını gördüm; ve sonra son yedi bela gelecekti. Bu belalar kötülerini doğrulara karşı kızdırdı, çünkü onlara ilahi hükümler getirdiğimizi ve dünyayı bizden kurtarabilirlerse felaketlerin sona ereceğini düşünüyorlardı. Azizlerin öldürülmesi için bir ferman çıkarıldı ve bu da onların gece gündüz kurtuluş için haykırmalarına neden oldu. EW 36 ve 37 (1857).

Deniz "ölü bir adamınki gibi kana döndü ve yaşayan her can denizde öldü" (Vahiy 16:2 ve 3)...

Ve nehirler ve su kaynakları... "kana dönüştü". Bu cezalar ne kadar korkunç olsa da, Tanrı'nın adaleti tamamen haklı çıkmıştır. Tanrı'nın meleği şöyle diyor: "Adilsin, ya Rab... çünkü bu şeylere sen hükmettin. Velilerin ve peygamberlerin kanını döktükleri için sen de onlara kan içirdin; çünkü onlar bunu hak ediyorlar" (Kıyamet 16:2-6). Tanrı'nın halkını ölüme mahkûm etmekle, sanki kendi elleriyle dökülmüş gibi kanlarını dökme suçu işlemiş oluyorlar. GC 628 (1911).

Dördüncü Veba

Bunu takip eden vebada Güneş'e "insanları ateşle yakma" gücü verildi. Ve insanlar büyük bir ateşle kavruldu" (Kıyamet 16:8 ve 9). Peygamberler, o korkunç dönemde Dünya'nın durumunu şöyle anlatırlar: "Ve Dünya üzgündür... çünkü tarlanın hasadı telef olmuştur..."; "Kırdaki bütün ağaçlar kurudu ve insanoğullarının neşesi kurudu." "Tohum keseklerinin altında çürüdü, ambarlar harap oldu..."; "Sığırlar nasıl da inliyor! inek sürüleri şaşkın, çünkü otlakları yok... nehirler kurudu ve çöldeki otlaklar yangınlar tarafından yok edildi." "Mabedin ilahileri o gün acı çığlıkları olacak" diyor Rab Yehova; çok sayıda ceset olacak; her yerde sessizce dışarı atılacaklar" (Yoel 1:10-12, 17-20; Amos 8:3).

Bu belalar evrensel olmayacak, aksi takdirde yeryüzünde yaşayanlar tamamen yok edilecek. Ancak bunlar ölümlülerin bildiği en korkunç belalar olacaktır. GC 628, 629 (1911).

Altıncı Veba

Şeytani ruhlar, Dünya'nın ve tüm dünyanın krallarına gidecek, onları kandırarak ve Cennetin hükümetine karşı son mücadelesinde Şeytan'la birleşmeye zorlayacak. GC 624 (1911).

Tanrı'nın Ruhu yavaş yavaş dünyadan çekiliyor. Şeytan aynı zamanda kötülüğün güçlerini de yığıyor ve "tüm dünyanın krallarına" onları kendi sancağı altında toplamaları ve "Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın büyük gününün savaşına" hazırlamaları için sesleniyor. (Va. 16:14). 7BC 983 (1890).

Yuhanna'nın Vahiy 16'da dünyayı son büyük çatışma için toplayacak olan bu mucize yaratan güç hakkında yaptığı açıklamanın ardından semboller geride bırakılır ve boru sesi bir kez daha doğru sesi verir: "İşte bir hırsızın geldiği gibi geliyorum. Çıplak yürümesin ve ayıbı görülmesin diye giysilerine dikkat edip saklayana ne mutlu!" (Vahiy 16:15). Onların günahından sonra Adem ile Havva çıplaktı, çünkü ışık ve koruma giysileri onlardan ayrılmıştı.

Dünya, Nuh'un zamanındaki dünya sakinlerinin ve Sodom sakinlerinin başına geldiği gibi, Allah'ın öğüt ve uyarılarını unutmuş olacak. Bütün kötülük planları ve icatlarıyla uyandılar; ama aniden gökten ateş yağdı ve kötü sakinleri yok etti.

"İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün de öyle olacak" (Luka 17:30). 14MR 96, 97 (1896).

İyiyle Kötü Arasındaki Son Büyük Savaş

Son büyük savaşta iki büyük rakip güç ortaya çıkıyor. Bir tarafta Göğün ve Yerin Yaratıcısı var. O'nun tarafında olanların hepsinde O'nun mührü vardır. O'nun emirlerine itaat ederler. Diğer tarafta ise dinden dönmeyi ve isyanı seçenlerle birlikte karanlığın prensi var. 7BC 982, 983 (1901).

Korkunç bir çatışma önümüzde duruyor. Yüce Allah'ın büyük gününün savaşına yaklaşıyoruz. Kontrol altına alınanlar serbest bırakılacak. Rahmet meleği kanatlarını bağlayarak tahttan inmeye ve dünyayı şeytanın hakimiyetine bırakmaya hazırlanıyor. Dünyanın prenslikleri ve güçleri, Cennetin Tanrısına karşı şiddetli bir isyan içindeler, O'na hizmet edenlere karşı nefretle dolular ve çok yakında, çok yakında, iyiyle kötü arasındaki son büyük savaş yapılacak. Dünya savaş alanı olacak; nihai mücadelenin ve zaferin yeri. Şeytan'ın uzun süredir insanları Tanrı'ya karşı kışkırttığı burada isyan sonsuza kadar bastırılacak. RH 13 Mayıs 1902.

İki ordu arasındaki savaşlar, bu dünyadaki orduların savaşları kadar gerçektir ve sonsuz kaderler, manevi çatışmanın sonucuna bağlıdır. PK 176 (c. 1914).

Bütün dünya şu ya da bu tarafa odaklanacak

Herkes konunun bir tarafında ya da diğer tarafında olacak. Armagedon savaşı yapılacak. Ve bu günde hiçbirimiz uyumamalıyız. Bilge bakireler gibi tamamen uyanık olmalıyız, kandilli kaplarımızda yağ var. Kutsal Ruh'un gücü üzerimizde olmalı ve Rab'bin ordusunun komutanı, savaşı yönetmek için Cennetteki meleklerin başında olacaktır. 3SM 426 (1890).

Şeytan'ın iyiliğe karşı düşmanlığı, son isyan çalışmasında güçlerini harekete geçirirken giderek daha fazla kendini gösterecektir; ve tamamen Tanrı'ya teslim edilmemiş ve ilahi güç tarafından korunmamış her ruh, Cennete karşı Şeytan ile ittifak yapacak ve Evrenin Hükümdarı'na karşı savaşa katılacaktır. TM 465 (1892).

Yakında Dünya'nın tüm sakinleri Cennet hükümetinin lehinde veya aleyhinde taraf olacak. 7T 141 (1902).

Yedinci Veba

Yedinci bardağın dökülmesini incelememiz gerekiyor (Va. 16:17-21). Kötülüğün güçleri çatışmada savaşmadan teslim olmayacaktır. Ancak Armagedon savaşında İlahi Takdirin oynayacağı bir rol vardır. Dünya Vahiy 18'deki meleğin görkemiyle aydınlandığında, iyi ve kötü dini unsurlar uykularından uyanacak ve yaşayan Tanrı'nın orduları savaş alanına çıkacak. MÖ 7 983 (1899).

Armagedon savaşı yakında yapılacak. Giysisinde adı yazılı olan kişi: Kralların Kralı ve efendilerin Efendisi, beyaz atlara binmiş, ince, beyaz ve saf ketenlerle giyinmiş Cennetin ordularına liderlik eder. (Vahiy 19:11-16.) 7BC 982 (1899).

Zafer çiğlikleri, alay ve lanetle, çok sayıda kötü adam avlarının üzerine saldırmak üzereyken, işte, gecenin karanlığından daha yoğun, yoğun bir karanlık Dünya'nın üzerine çöküyor. Daha sonra Tanrı'nın tahtının ihtişamıyla parlayan gökkuşağı gökleri geçer ve dua eden grupların her birini çevreler gibi görünür. Öfkeli kalabalık bir anda duruyor. Alaycı çiğliklerini susturuyorlar. Kana susamış gazabının hedefi unutulur. Korkunç önsözlerle, Tanrı'nın antlaşmasının sembolü üzerinde düşünürler ve kendilerini onun aşılmaz parlaklığının sığınağına yerleştirmeyi arzularlar...

Tanrı, halkının kurtuluşu için gücünü gösterdiği gece yarısıdır. Güneş, gücüyle parlayarak belirir. İşaretler ve harikalar birbirini hızla takip ediyor. Kötüler bu sahneyi dehşet ve şaşkınlıkla seyrederken, doğrular büyük bir sevinçle kurtuluşlarının işaretlerini görürler. GC 635, 636 (1911).

Bütün dünya denizin dalgaları gibi genişleyerek yükseliyor. Yüzeyi kırılıyor. Temeli çökmüş gibi görünüyor. Dağ sıraları çöküyor. Yerleşik adalar yok oluyor. Kötülük yüzünden Sodom'a benzeyen limanlar azgın sular tarafından yutuldu. ...

Dünyanın en gururlu şehirleri yıkıldı. Dünyanın büyük adamlarının kendi yüceltmeleriyle zenginliklerini çarçur ettiği görkemli saraylar gözlerinin önünde yıkılıyor. Hapishanelerin duvarları çatlar ve inançlarından dolayı esaret altında tutulan Allah'ın halkı serbest bırakılır. GC 637 (1911).

Tanrı'nın Yasası Cennette Görünüyor

Sonra gökyüzüne karşı üst üste katlanmış iki taş tableti tutan bir el belirir. Peygamber şöyle diyor: "Gökler O'nun doğruluğunu ilan edecek; Çünkü Tanrı'nın kendisi yargıçtır." (Mezmur 50:6). Gök gürültüsü ve alevler arasında Sina'dan yaşamın rehberi olarak ilan edilen bu kutsal yasa, Tanrı'nın adaleti, şimdi kendisini insanlara yargı kuralı olarak gösteriyor. El tabletleri açar ve sanki ateşli bir kalemle çizilmiş gibi on emirin kuralları görülebilir. Sözler o kadar net ki herkes okuyabilir. Hafıza uyanır, batıl inançların ve sapkınlığın karanlığı tüm zihinlerden silinir ve kısa, kapsamlı ve yetkili on ilahi emir, Dünya'nın tüm sakinlerinin görüşüne sunulur. GC 639 (1911).

Kayıplar Sahte Çobanlarını Kınadı

Işığı görmüş ve ikna olmuş, ancak ruhlarının kurtuluşunu pastöre emanet etmiş olan kilise üyeleri, Tanrı'nın gününde başka bir ruhun kendi suçlarının fidyelerini ödeyemeyeceğini anlayacaklardır. Korkunç bir çığlık duyulacak: "Kayboldum, sonsuza kadar kayboldum!" İnsanlar yalanları vaaz eden ve gerçeği kınayan papazları parçalamak isteyecekler. 4BC 1,157 (1900).

Herkes bakanlara karşı en sert kınamaları yığmak için birleşiyor. Sadakatsiz papazlar hoş şeyler kehanetinde bulundular; dinleyicileri Tanrı'nın yasasını iptal etmeye ve onu kutsallaştırmak isteyenlere zulmetmeye yönelttiler. Şimdi çaresizlik içinde olan bu öğretmenler, kandırmaca çalışmalarını dünyaya itiraf ediyorlar. Kalabalık öfkeyle dolu. "Kaybolduk!" diye bağıyorlar; "ve sen bizim yıkımımızın sebebisin"; ve sahte çobanlara karşı çıkıyorlar. Onlara en çok hayran olanlar, onlara en korkunç lanetleri okuyacaklardır. Onları defneyle taçlandıran eller, onları yok etmek için ayağa kalkacak. Tanrı'nın halkını öldürmesi gereken kılıçlar artık düşmanlarını yok etmek için kullanılıyor. GC 655 ve 656 (1911).

Orada, Tanrı'nın gazabının darbesini ilk hisseden kilisenin - Rab'bin tapınağı - olduğunu görüyoruz. Allah'ın kendilerine büyük ışık verdiği ve halkın manevi çıkarlarının emanetçileri yerini almış olan büyükler, emanetlerine ihanet etmişlerdi. 5T 211 (1882).

Allah'ın sözü sahte çobanlar tarafından geçersiz kılınıyor... Yakında onların işi de onlara düşecek. Ardından Vahiy 18'de anlatılan, Tanrı'nın mistik Babil'e hükmünün verileceği sahnelere tanık olunacaktır. MS 60, 1900.

Bölüm 18 - Son Yedi Veba ve Adil (Büyük Bela Zamanı, 2. Kısım)

Büyük Sıkıntı Zamanı, Sıkıntı Zamanının Sona Ermesinden Sonra Başlar
Lütuf

Mesih insanlar için aracılık görevini bıraktığında, bu sıkıntı dönemi başlayacaktır. O zaman her canın yargısı sona erecek ve günahtan arınacak kefareten kan olmayacak. İsa, insanın Tanrı nezdinde şefaathçisi olma konumunu bıraktığında, şu ciddi duyuruda bulunuldu: "Adil olmayan, yine de adaletsizlik yapsın; ve kim kirliyse, bırakalım hâlâ kirli olsun; ve kim doğruysa yine de adaleti yerine getirsin; Kutsal olan yine de kutsal kılınsın" (Va. 22:11). Daha sonra Tanrı'nın kısıtlayıcı Ruhunu yeryüzünden kaldırılacaktır. PP 201 (1890).

Tanrı'nın Halkı Zor Geleceğe Hazırlanıyor

Üçüncü meleğin mesajı tamamlandığında, merhamet artık dünyanın suçlu sakinlerinin lehine yalvarmayacaktır. Tanrı'nın halkı işlerini bitirmiş olacak. O, "Rabbin huzurundan tazelenen" "son yağmuru" aldı ve kendisini bekleyen deneme saatine hazırlandı.

Cennette melekler ileri geri hareket ederler. Dünyadan dönen bir melek işinin bittiğini duyurur; dünya son sınava tabi tutuldu ve ilahi emirlere sadık kaldığını kanıtlayan herkes "yaşayan Tanrı'nın mührünü" aldı. Sonra İsa gökteki tapınakta şefaath etmeyi bırakır... Mesih bunun için kefareten etti

Halkı günahlarını sildi. O'nun kullarının sayısı tamamlandı; "Bütün göğün altındaki krallıkların krallığı, egemenliği ve görkemi" kurtuluşun mirasçılarına devredilmek üzere ve İsa, kralların Kralı ve rablerin Rabbi olarak hüküm sürecek. GC 613 ve 614 (1911).

Korkunç ve Anlaşılmaz

Önümüzde uzanan ıstırap ve ıstırap dönemi, yorgunluğa, gecikmeye ve açlığa dayanabilecek bir imana ihtiyaç duyacaktır; şiddetli bir şekilde sınansa bile başarısızlığa uğramayan bir iman...

"Daha önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir dönem" üzerimize gelmek üzere; ve şu anda sahip olmadığımız ve çoğumuzun elde edemeyecek kadar tembel olduğu bir deneyime ihtiyacımız olacak. Çoğunlukla acının gerçekte olduğundan daha büyük olduğu varsayılır; Ama önümüzdeki krizde durum böyle değil. En canlı tasvir bile bu delilin büyüklüğüne ulaşamaz. GC 621, 622 (1911).

İsa En Kutsal Yeri terk ettiğinde, O'nun Kısıtlayıcı Ruhu hükümdarlardan ve halktan çekilecek. Kötü meleklerin kontrolüne bırakılacaklar. Daha sonra Şeytan'ın tavsiyesi ve yönlendirmesiyle, eğer süre çok kısa olmasaydı hiçbir insanın kurtulamayacağına dair kanunlar çıkarılacak. 1Ç 204 (1859).

Birçok Kişi Sıkıntı Zamanından Önce Dinlendirilecek

Koşulsuz şifa dilemek her zaman akıllıca değildir... Lehine dilekçe verilenlerin, eğer yaşasalardı başlarına gelecek olan belaya ve sınava dayanabileceklerini biliyor. Sonunu başından biliyor. Dünyamızın üzerine sıkıntı zamanının ateşli sınavı gelmeden önce pek çok kişi dinlenmeye çekilecek. CH 375 (1897).

Rab bana sık sık birçok küçük çocuğun sıkıntı zamanından uzaklaştırılacağını söyledi. Çocuklarımızı tekrar göreceğiz. Onlarla tanışacağız ve onları cennet mahkemelerinde tanıyacağız. 2SM. 259 (1899).

Şeytan'ın Amacı: Tüm Şabat Bekçilerini Yok Etmek

Büyük aldatıcı şöyle diyor: ... "Asıl kaygımız Şabat koruyucularının bu mezhebini susturmaktır... Sonunda, otoritemize boyun eğmeyen herkesi yok edecek bir yasamız olacak." TM 472, 473 (1884).

Onları yeryüzünden yok etmek Şeytan'ın tasarımıdır. böylece dünyadaki üstünlüğüne meydan okunmaz. TM 37 (1893).

Geriye kalan kilisenin büyük sınavlardan ve sıkıntılardan geçmesi gerekecek. Tanrı'nın emirlerini ve İsa'nın imanını tutanlar, ejderhanın ve ordularının gazabını hissedecekler. Şeytan, dünya sakinlerini kendi tebaası olarak görüyor; mürted kiliseler üzerinde hakimiyet elde etti; ama burada üstünlüğüne direnen küçük bir grup var. Eğer onları Dünya'dan söküp atabilirse zaferi tamamlanmış olacaktı. Pagan ulusları İsrail'i yok etmeleri konusunda etkilediği gibi, yakın gelecekte de, Tanrı'nın halkını yok etmek için kötü dünyevi güçleri kışkırtacaktır. 9T 231 (1909).

Tanrı'nın Halkına Karşı Kullanılan Argümanlar

İsa'nın tapınaktaki işi bitene kadar dört meleğin dört rüzgârı tutacağını gördüm; ve sonra son yedi bela gelecekti. Bu belalar kötülerini doğrulara karşı kızdırdı; çünkü onlar, bizim onlara ilahi hükümler getirdiğimizi ve eğer Dünya'yı bizden kurtarabilirlerse, felaketlerin sona ereceğini düşünüyorlardı. EW 36 (1851).

Rahmet meleği kanatlarını bağlayıp ayrıldığında, şeytan uzun zamandır yapmak istediği kötülükleri gerçekleştirecektir. Fırtınalar ve kasırgalar, savaşlar ve kan dökülmesi; o bunlardan zevk alır ve böylece hasadını gerçekleştirir. Ve insanlar onun tarafından o kadar tamamen aldatılacak ki, bu felaketlerin haftanın ilk gününde yapılan küfürlerin sonucu olduğunu ilan edecekler. Popüler kiliselerin kürsülerinden, Pazar günü olması gerektiği gibi kutlanmadığı için dünyanın cezalandırıldığına dair bildiri duyulacak. RH Eylül. 17, 1901.

Bir kilise kurumuna ve Devlet hukukuna muhalefet eden az sayıdaki kişiye hoşgörü gösterilmemesi konusunda ısrar edilecektir; bütün ulusların kafa karışıklığına ve kanunsuzluğa sürüklenmesinden onların acı çekmesinin daha iyi olduğunu. Bin sekiz yüz yıl önce "halkın prensleri" tarafından İsa'ya karşı ileri sürülen argümanın aynısı... Bu argüman kesin görünecektir. GC 615 (1911).

Pazar gününü onurlandırmayan herkese ölüm

Azizlerin öldürülmesi için bir ferman çıkarıldı ve bu da onların gece gündüz kurtuluş için haykırımlarına neden oldu. EW 36, 37 (1851).

Babil kralı Nebuchadnezzar'ın yere düşüp bu heykele tapmayan herkesin öldürülmesine dair bir ferman çıkarması gibi, Pazar gününe saygı göstermeyen herkesin hapis ve ölümlle cezalandırılacağına dair bir duyuru da yapılacak. ... Herkes Kıyamet'in on üçüncü bölümünü dikkatle okusun, zira bu bölüm büyük küçük her insanı ilgilendiriyor. 14MR 91 (1896).

Tanrı halkının başına sıkıntılı bir zaman gelmek üzere. Daha sonra, Rab'bin Şabat'ını tutmayanların alım satımını yasaklayan, haftanın ilk gününü dinlenme günü olarak kutlamadıkları takdirde onları cezayla ve hatta ölümlle tehdit eden bir kararname çıkacak. HP 344 (1908).

Tanrı'nın emirlerine karşı savaşmak için birleşen Dünyanın güçleri, "küçük ve büyük, zengin ve fakir, özgür ve hizmetkarlar" herkesin sahte Şabat'ı (Kıyamet 2) yerine getirerek kilisenin geleneklerine uymasını emredecektir. 13:16). Uymayı reddeden herkes medeni kanunlarla cezalandırılacak ve sonunda ölüme layık ilan edilecek. GC 604 (1911).

İnsanın öfkesi özellikle dördüncü emrin Şabat gününü kutsal tutanlara karşı uyanacak; ve nihayet evrensel bir kararname onları ölüme layık ilan edecek. PK 512 (c. 1914).

Ahaşveroş'un Yayımladığı Ölüm Fermanının Benzeri

Sonunda Tanrı'nın geri kalan halkına karşı çıkacak ferman, Ahaşveroş'un Yahudilere karşı çıkardığı fermana çok benzer olacak. Bugün gerçek kilisenin düşmanları, Şabat bekçilerinden oluşan küçük bir grupta kapıda bir Mordekay görüyor. Tanrı'nın halkının O'nun yasasına duyduğu saygı, Rab korkusunu bırakan ve O'nun Şabat gününü ayaklar altına alan kişiler için sürekli bir azardır. PK 605 (c. 1914).

Sonra yeryüzünün önde gelen adamlarının kendi aralarında tartıştıklarını ve Şeytan ile meleklerinin onların etrafında meşgul olduklarını gördüm. Kopyaları dünyanın farklı yerlerine dağılmış olan ve insanlara belirli bir süre sonra, kendi özel inançlarından vazgeçmedikleri, Şabat'ı terk etmedikleri ve ilk dini yerine getirmedikleri sürece azizleri öldürme özgürlüğü verilmesini emreden bir yazı gördüm. haftanın günü. EW 282, 283 (1858).

Eğer Tanrı'nın halkı O'na güvenirse ve imanla O'nun gücüne sahip olursa, Şeytan'ın hileleri Mordekay'ın günlerinde olduğu gibi bizim zamanımızda da kesinlikle boşa çıkacaktır. ST 22 Şubat 1910.

Geriyen Kalanlar Tanrı'yı Savunmaları Haline Getiriyor

“Ve o zaman, Senin halkının çocuklarını temsil eden büyük prens Mikail ortaya çıkacak ve o zamana kadar bir ulusun varlığından bu yana hiç görülmemiş bir sıkıntı zamanı gelecek; ama o zaman kitapta yazılı bulunanların hepsi halkın olarak kurtarılacak” (Dan. 12:1). Bu sıkıntı zamanı geldiğinde her dava karara bağlanacak; Artık tövbe etmeyenlere lütuf ya da merhamet olmayacak. Yaşayan Tanrı'nın mührü halkının üzerinde olacaktır.

Ejderhanın ordusu tarafından görevlendirilen, dünyanın güçleriyle ölümcül çatışmada kendilerini savunamayan bu birkaç kalıntı, Tanrı'yı savunmaları haline getiriyor. Dünyanın en yüksek otoritesi tarafından, zulüm ve ölüm cezası altında canavara tapınmaları ve onun işaretini almaları yönünde bir ferman çıkarıldı. Tanrı şimdi halkına yardım etsin, çünkü O'nun yardımı olmasaydı böylesine korkunç bir çatışmanın olduğu o dönemde ne yapabilirlerdi? 5T 212, 213 (1882).

Tanrı'nın Halkı Şehirlerden Kaçar; Birçok Hapsedildi

Hıristiyan âleminin çeşitli yöneticileri tarafından emirlere uyanlara karşı yayınlanan ferman, onları hükümetin korumasından çıkardığında ve onları yok edilmek isteyenlere bıraktığında, Tanrı'nın halkı şehirlerden ve kasabalardan kaçacak ve gruplar halinde bir araya gelecek. en ıssız ve yalnız yerlerde yaşamak. Birçoğu dağlardaki kalelere sığınacak... Ancak, her milletten ve her sınıftan, üst ve alt, zengin ve fakir, siyah ve beyaz pek çok kişi en adaletsiz ve zalim köleliğe atılacak. Tanrı'nın sevdikleri, zincirlere vurulmuş, hapisane parmaklıklarına tutulmuş, ölüm cezasına çarptırılmış, bazıları karanlık ve kokuşmuş zindanlarda aılıktan ölmeye terk edilmiş, acı dolu günler geçirecekler. GC 626 (1911).

Her ne kadar genel bir kararname, emirlere uyanların öldürülebileceği bir süre belirlemiş olsa da, bazı durumlarda düşmanları bu kararı önceden tahmin edecek ve belirlenen süreden önce onları öldürmeye çalışacaktır. Ancak her sadık ruhun etrafına yerleştirilmiş olan güçlü muhafızları kimse geçemez. Bazıları şehirlerden ve kasabalardan kaçarken soyulurlar ama onlara karşı kaldırılan kılıçlar saman gibi güçsüz bir şekilde kırılır ve düşer. Diğerleri savaşçı biçimindeki melekler tarafından savunulur. GC 631 (1911).

Şu anda Tanrı'nın halkının hepsi tek bir yerde olmayacak. Dünyanın her yerinde farklı gruplar halinde buluşacaklar; Grup halinde değil, bireysel olarak tadılacaktır. Herkes kendi başına bu sınava katılmak zorunda kalacak. 4BC 1,143 (1908).

Bireysel kilise üyelerinin inancı, sanki dünyada başka hiç kimse yokmuş gibi sınanacak. 7BC 983 (1890).

Ev ve Arazinin Hiçbir Faydası Olmayacak

Sorun zamanlarında evlerin ve toprakların azizlere hiçbir faydası olmayacak, çünkü onlar öfkeli kalabalıkların önünden kaçmak zorunda kalacaklar ve bu zamanda onların malları mevcut gerçeğin davasını ilerletmek için serbest bırakılamaz...

Gördüm ki, bir kimse malına sarılır ve Rabbine vazifesini sormazsa, Allah bu vazifesini bildirmez, malını muhafaza etmesine izin verilir ve sıkıntı anında başına gelir. Onu ezecek bir dağ gibi, o da ondan kurtulmaya çalışacak ama bu mümkün olmayacak...

Ancak eğer öğrenmek isterlerse, ihtiyaç anında onlara ne zaman ve ne kadar satacaklarını öğretirdi. EW 56 ve 57 (1851).

Artık dünyevi hazinelere tutunmak için çok geç. Yakında gereksiz ev ve arazilerin kimseye faydası olmayacak, Allah'ın laneti yeryüzüne daha da şiddetli inecek. Şu itirazda bulunulur: "Mallarınızı satıp sadaka verin" (Luka 12:33). Bu mesaj sadakatle iletilmeli - insanların kalplerine aşılmalı - böylece Tanrı'nın mülkü, O'nun dünyadaki işini ilerletmek için sunularla O'na geri dönmelidir.

16MR 348 (1901).

Yakup'un Sorunu Zamanı gibi

Son olarak, dördüncü emrin Şabat gününü kutsal tutanlar hakkında, en ağır cezayı hak ettiklerine dair bir kararname çıkarılacak ve insanlara belirli bir süre sonra onları öldürme özgürlüğü veriyor. Eski Dünya'da Romanizm ve Yeni Dünya'da mürted Protestanlık, tüm ilahi emirleri onurlandıranlara karşı aynı davranışı benimseyecektir. Daha sonra Tanrı'nın halkı, peygamber tarafından Yakup'un sıkıntılarının yaşandığı dönem olarak tanımlanan ızdırap ve ıstırap dolu sahnelere dalmış olacaklar (GC 615 ve 616 (1911)).

İnsan gözüne, tıpkı kendilerinden önceki şehitlerin yaptığı gibi, Tanrı'nın halkının yakında tanıklıklarını kanlarıyla mühürlemeleri gerektiği gibi görünecektir. Onlar, Rab'bin kendilerini düşmanlarının eline teslim etmek üzere terk ettiğinden korkmaya başlarlar. Korkunç bir ıstırap dönemidir. Gece gündüz Allah'a feryat ederek kurtuluş için yalvarıyorlar... Yakup gibi herkes Allah'la kavga ediyor. Yüzü iç mücadelesini ifade ediyor. Solgunluk her yüze yayılır. Ancak hararetle dua etmekten vazgeçmezler. GC 630 (1911).

Yakup'un o mücadele ve ıstırap gecesi boyunca yaşadığı deneyim, Tanrı'nın halkının tam da Mesih'in ikinci gelişinden önce geçmesi gereken sınavı temsil ediyor. Peygamber Yeremya kutsal bir görüntüde bu zamana bakarak şöyle dedi: "Bir titreme, korku sesi duyduk ama barış sesi duymadık... Neden korkuyorlar?"

bütün yüzleri sıska mı yaptın? Ah! çünkü o gün o kadar muhteşem ki, bir benzeri daha yoktu! ve Yakup için sıkıntılı bir dönemdir; ama ondan kurtarılacak." (Yer. 30:5-7). PP 201 (1890).

Adil Kişilerin Ortaya Çıkarılacak Gizli Kusurları Yoktur

Sıkıntılı bir zamanda, Tanrı'nın halkının korku ve ıstırapla işkence görürken önlerine çıkan itiraf edilmemiş günahları olsaydı, yenilirlerdi; Umutsuzluk onların inançlarını bastırarak ve kurtuluş için Tanrı'ya yalvaracak güvene sahip olamayacaklardı. Ancak, değersizliklerine dair derin bir sezgiye sahip olmalarına rağmen, açığa çıkaracak hiçbir gizli kusurları yoktur. Günahları incelendi ve yargıda silindi; onları hafızaya getiremezler.

GC 620 (1911).

Tanrı'nın halkı... başarısızlıklarına dair derin bir sezgiye sahip olacak; ve hayatlarını gözden geçirdiklerinde umutları suya düşecek. Ancak Tanrı'nın merhametinin büyüklüğünü ve kendi içten tövbelerini hatırlayarak, O'nun Mesih aracılığıyla çaresiz ve tövbe eden günahkarlara verdiği vaatlere sınıksız sarılacaklar.

Dualarınız hemen cevaplanmadığı için imanınız zayıflamayacaktır. Yakup'un Meleği tuttuğu gibi, onlar da Tanrı'nın gücüne sahip olacaklar; ve ruhunun ifadesi şöyle olacaktır: "Beni kutsamadığın sürece seni bırakmayacağım." PP 202 (1890).

Azizler Hayatlarını Kaybetmeyecekler

Tanrı, kötülerin tercümelerini bekleyen, canavarın emrine boyun eğmeyen ve onun işaretini almayanları yok etmesine izin vermeyecekti. Kötülerin azizleri öldürmesine izin verilirse, Şeytan'ın ve onun tüm kötü ordusunun ve Tanrı'dan nefret eden herkesin tatmin olacağını gördüm. Ve ah! Onun şeytani majesteleri için, son savaşta, sevdikleri O'nu görmeyi bu kadar uzun zamandır ümit edenler üzerinde güç sahibi olmak ne büyük bir zafer olurdu!

Azizlerin Cennete yükselmesi fikriyle alay edenler, Tanrı'nın halkına gösterdiği ilginin tanıkları olacak ve onların görkemli kurtuluşunu görecekler. EW 284 (1858).

Tanrı'nın halkı acı çekmekten kurtulamayacak; ama her ne kadar zulme ve sıkıntıya maruz kalsalar, yoksunluğa katlansalar, yiyeceksizlikten acı çekseler de, yok olmaya terk edilmeyecekler. GC 629 (1911).

Eğer bu olayda Mesih'in sadık tanıklarının kanı dökülmüş olsaydı, bu, şehitlerin kanı gibi, Tanrı için hasat yapmak üzere ekilen bir tohum gibi olmazdı. GC 634 (1911).

Tanrı sağlayacak

Rab bana, sıkıntı zamanları için herhangi bir hazırlık yapmanın Kutsal Kitap'a aykırı olduğunu defalarca gösterdi. Gördüm ki, yeryüzünde kılıç, kıtlık ve salgın hastalık varken, sıkıntı zamanında azizlerin tarlada depoladıkları yiyecek varsa, bu yiyecek şiddetli eller tarafından onlardan alınacak ve yabancılar tarlalarını biçeceklerdi.

O zaman tamamen Tanrı'ya güvenmemizin zamanı gelecek ve O bizi destekleyecektir. Şu anda ekmeğimizin ve suyumuzun yerinde olacağını, ne kıtlık çekeceğimizi, ne de açlık çekebileceğimizi gördüm. Çünkü Allah çölde bize sofraya kurmaya kadirdir. Gerekirse İlyas için yaptığı gibi bizi beslemek için kuzgunlar gönderir veya İsrailoğullarına yaptığı gibi gökten man yağdırırdı. EW 56 (1851).

Önümüzde, acil zorunluluğun Tanrı'nın halkını ekmek ve suyla yaşamaya zorlayacağı bir sıkıntı döneminin olduğunu gördüm. ... Sıkıntı anında kimse eliyle emek harcamaz. Acıları zihinsel olacak ve Tanrı onlara yiyecek sağlayacak. MS 2, 1858.

Sıkıntı zamanı tam önümüzdedir ve o zaman acil zorunluluk, Tanrı'nın halkının benliğini inkar etmesini ve yalnızca yaşamı sürdürmeye yetecek kadar yemesini gerektirecektir; ama Tanrı bizi bu zamana hazırlayacak. Bu korkunç zamanda ihtiyacımız, Tanrı'nın güçlendirici gücünü iletme ve halkını ayakta tutma fırsatı olacaktır. 1T 206 (1859).

Geride kalanlara vaat edilen tek şey ekmek ve suyu ıstırap. SR 129 (1870).

Sıkıntılı bir zamanda, tam olarak Mesih'in gelişinden önce, doğrular göksel meleklerin hizmeti tarafından korunacaktır. PP 256 (1890).

Şefaatchi Yok, Mesih'le Sürekli Birlik

Mesih halkının kefareti ödedi ve onların günahlarını sildi. O'nun kullarının sayısı tamamlandı...

Kutsal alanı terk ederken, Dünya sakinlerini karanlık kaplıyor. Bu korkunç zamanda doğru kişiler, şefaatchi olmadan kutsal Tanrı'nın huzurunda yaşamalıdır. GC 613 ve 614 (1911).

Rab bu deneme saatinde halkını unutacak mı? ... Düşmanlar onları hapisanelere atsa bile zindan duvarları bunu yapamaz.

onların ruhları ile Mesih arasındaki iletişimi keserler. Tüm zayıflıklarını gören ve her denemeyi bilen kişi, her türlü dünyevi zevkin üstündedir; ve melekler tek kişilik hücrelerde onlara gelecek ve Cennetten ışık ve esenlik getirecekler. Hapishane bir saray gibi olacak, çünkü iman zengin olanlar orada yaşayacak ve kasvetli duvarlar, Pavlus ve Pavlus'un yaptığı gibi göksel ışıkla aydınlatılacak. Silas, gece yarısı Filipi zindanında dua edip ilahiler söylediler. GC 626, 627 (1911).

İnsanlar göksel görüşle görebilselerdi, Mesih'in sabrı sözünü tutanların etrafında konumlanmış, muhteşem güçlere sahip melek gruplarını görebilirdi. Melekler şefkatli bir şefkatle acılarınıza tanık oldular ve dualarınızı duydular. Onları tehlikeden kurtarmak için Komutanlarının emrini bekliyorlar... Kıymetli Kurtarıcımız tam ihtiyacımız olduğu anda yardım gönderecektir. GC 630, 633 (1911).

Göksel ihtişam ile geçmiş zulümlerin tekrarı birbirine karıştığında, Dünya'da yaşayacak olan Tanrı halkının deneyimi hakkında bir fikir vermek imkansızdır. Tanrı'nın tahtından gelen ışıkta yürüyecekler. Melekler aracılığıyla Cennet ile Dünya arasında sürekli bir iletişim olacak...

Gelecek sıkıntı zamanının ortasında - ulusun var olduğundan beri görülmemiş bir sıkıntı zamanında - Tanrı'nın seçilmiş halkı kararlı olacak. Güçlü melekler onları koruyacağından, Şeytan ve ordusu onları yok edemeyecek. 9T 16.17 (1909).

Tanrı'nın Halkı Günahkar Arzulara Değer Vermez

Şimdi, büyük Baş Rahibimiz bizim için kefaret ederken, biz de Mesih'te mükemmel olmaya çalışmalıyız. Kurtarıcımız tek bir düşünceyle bile ayartmanın gücüne teslim olamaz. Şeytan, insanın kalbinde kendine destek alabileceği bir nokta bulur; Bazı günahkar arzulara değer verilir, bu sayede onun ayartımları onun gücünü güvence altına alır.

Ancak Mesih Kendisi hakkında şunu ilan etti: "Bu dünyanın prensi geldi ve bende hiçbir şey yok" (Yuhanna 14:30). Şeytan, Tanrı'nın Oğlu'nda zafer kazanmasını sağlayacak hiçbir şey bulamadı. Babasının emirlerini tutmuştu ve O'nda Şeytan'ın kendi yararına kullanabileceği hiçbir günah yoktu. Bu, sıkıntı zamanında hayatta kalacak olanların kendilerini içinde bulmaları gereken durumdur. GC 623 (1911).

Benlikle Mücadele Devam Ediyor

Şeytan hüküm sürdüğü sürece nefsimize boyun eğdirmek ve bizi kuşatan günahların üstesinden gelmek zorunda kalacağız; Hayat devam ettiği sürece dinlenmeye vakit kalmayacak, "Her şeyi tam anlamıyla başardım" diyebileceğimiz bir nokta olmayacak. A

Kutsallaşma yaşam boyu itaatin sonucudur. AA 560, 561 (1911).

Dünyevi akla karşı sürekli bir savaş sürdürülmelidir; ve zihni yukarıya çekerek saf ve kutsal şeyler üzerinde meditasyon yapmasını sağlayacak olan Tanrı'nın lütfunun yüceltici etkisiyle bize yardım edilmelidir. 2T 479 (1870).

Kendi zihninizde gerçek dışı bir dünya yaratabilir veya Şeytan'ın ayartmalarının artık kötülüğe yol açmayacağı ideal bir kilise tasarlayabiliriz; ama mükemmellik yalnızca hayal gücümüzde var olur. RH 8 Ağustos 1893.

İnsanoğlu kutsal ete kavuştuğunda Dünyada kalmayacak, Cennete götürülecektir. Bu hayatta günah affedilse de sonuçları artık tamamen ortadan kalkmış değildir. Mesih, O'nun gelişiyile birlikte "aşağılık bedenimizi, O'nun görkemli bedenine göre biçimlendirilsin diye" değiştirmelidir. 2SM 33 (1901).

144.000

Tahtın önünde "yeni bir şarkı" söylediler; yüz kırk dört bin dışında kimsenin öğrenemeyeceği bir şarkı. Bu, Musa ve Kuzu'nun ilahisidir; bir kurtuluş ilahisidir. Bu şarkıyı yüz kırk dört bin kişiden başkası öğrenemez, çünkü bu onların deneyimidir ve hiç kimse benzer bir deneyim yaşamamıştır. "Bunlar Kuzu nereye giderse gitsin onu takip edenlerdir."

"Dünyadan, yaşayanlar arasından tercüme edilen bunlar, Tanrı ve Kuzu için ilk ürünler olarak kabul edilir" (Va. 14:1-5; Va. 15:2,3). "Bunlar büyük sıkıntıdan çıkanlardır" (Va. 7:14); bir milletin varlığından bu yana yaşanmamış kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiler; Yakup'un sıkıntı yaşadığı dönemdeki sıkıntılara katlandılar ve Tanrı'nın hükümlerinin nihai olarak açıklanması sırasında şefaatchiden yoksun kaldılar. GC 648, 649 (1911).

Yüz kırk dört bini kim oluşturacak? Bunu, Allah'ın seçilmişleri yakında mutlaka bileceklerdir. 1SM 174 (1901).

Tanrı'nın Halkı Özgürleştirildi

Şeytanın ve kötü adamların orduları onların etrafını saracak ve onlarla övünecekler; çünkü onlara kaçış yokmuş gibi görünecek. Bununla birlikte, onların sefahat ve zaferlerinin ortasında, insan en çok yankılanan gök gürültüsünün ardı ardına gelen gümbürtülerini duyar. Gökler

Tanrı kutsal evinden sesini duyurduğunda, yalnızca cennetin parlak ışığı ve korkunç görkemi tarafından aydınlatılarak siyaha döndüler.

Dünyanın temelleri sarsıldı; binalar korkunç bir çarpışmayla sarsılıyor ve yıkılıyor. Deniz kaldera gibi kayıyor ve tüm Dünya korkunç bir kargaşa içinde. Doğruların esareti dönüyor ve yumuşak, ciddi mırıltılar halinde birbirlerine şöyle diyorlar: "Kurtulduk. Bu, Tanrının sesidir." 1T 353, 354 (1862).

İnsani kanunların korunması, Allah'ın kanunlarına saygı gösterenlerin elinden alındığında, farklı ülkelerde eş zamanlı olarak onları yok etmeye yönelik bir hareket ortaya çıkacaktır. Kararnamede belirtilen süre yaklaştıkça halk, nefret ettiği mezhebin kökünü kazımak için komplo kuracak. Bir gecede muhalif ve onaylamayan sesleri tamamen susturacak kesin bir darbe vurulmasına karar verilecek.

Tanrı'nın halkı - bazıları hapisane hücrelerinde, diğerleri ormanların ve dağların ıssız yerlerinde saklanıyor - hala ilahi koruma için yalvarırken, her yerde kötü meleklerin kışkırttığı silahlı adam grupları ölüm işine hazırlanıyor. .. Zafer çığlıkları, alay ve lanetle, çok sayıda kötü adam avlarının üzerine saldırmak üzereyken, işte, gecenin karanlığından daha yoğun, yoğun bir karanlık Dünya'nın üzerine çöküyor... .

Tanrı, halkının kurtuluşu için gücünü gece yarısı gösterir... Çalkantılı göklerin ortasında, birçok suların sesi gibi Tanrı'nın sesinin geldiği, tarif edilemez bir ihtişamın berrak bir alanı vardır. Apoc: "Oldu" diyor. 16:17. Bu ses gökleri ve yeri sarsıyor...

Dünyanın en gururlu şehirleri yıkıldı. Dünyanın büyük adamlarının kendilerini yüceltmek için zenginliklerini saçtığı görkemli saraylar gözlerinin önünde yıkılıyor. Hapishanelerin duvarları çatlıyor ve inançlarından dolayı esir tutulan Allah'ın halkı

piyasaya sürülmüş. GC 635-637 (1911).

Bölüm 19 - Mesih'in Dönüşü - Yedinci Veba ve Özel Diriliş

"İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğundan beri görülmemiş; Bu büyük deprem böyleydi." (Va. 16:18). Gök kubbe açılıp kapanıyor gibi görünüyor. Tanrı'nın tahtının görkemi atmosferi delip geçiyor gibi görünüyor. Dağlar rüzgârda sazlıklar gibi sallanıyor, düzensiz kayalar dört bir yana saçılıyor... Bütün dünya denizin dalgaları gibi yükselerek genişliyor. Yüzeyi kırılıyor. Kendi temeliniz

yol verecek gibi görünüyor. Dağ sıraları çöküyor. Yerleşik adalar yok oluyor. Kötülük yüzünden Sodom'a benzeyen limanlar azgın sular tarafından yutuldu. ... Her biri "bir talant ağırlığında" olan büyük dolu taneleri yıkım işini yapıyor (Va. 16:19, 21.) ...

Mezarlar açılıyor ve "yeryüzünün tozunda uyuyanların çoğu uyanacak, bazıları sonsuz yaşama, bazıları da utanç ve sonsuz aşağılanmaya uyanacak" (Dan. 12:2). Üçüncü meleğin mesajına imanla ölenlerin tümü, Tanrı'nın, O'nun yasasını tutanlarla yaptığı barış antlaşmasını dinlemek için yüceltilmiş mezardan ayrılırlar. "O'nu delenler" (Va. 1:7), Mesih'in ıstırapıyla ve O'nun hakikatinin ve halkının en amansız düşmanlarıyla alay edenler ve alay edenler, O'nu görkemliyle görmek ve O'na bahşedilen onuru görmek için diriltirler. sadık ve itaatkar. GC 636 ve 637 (1911).

Tanrı, Mesih'in Geleceği Gün ve Saati Bildirir

Yoğun kara bulutlar yükseldi ve birbirleriyle çarpıştı. Atmosfer açıldı ve geri çekildi; Daha sonra Orion'daki, Tanrı'nın sesinin geldiği açık alana bakabildik. EW 41 (1851).

Çok geçmeden, birçok su gibi, İsa'nın geliş gününü ve saatini bildiren Tanrı'nın sesini duyduk. Sayıları 144.000 olan yaşayan azizler sesi tanıyıp anladılar; kötüler ise bunun gök gürültüsü ya da deprem olduğunu düşündüler. EW 15 (1851). [İSA'NIN DÖNÜŞÜNDEN HEMEN ÖNCEKİ DÖNEMDE TANRI'NIN SESİ ZAMANLARA KARŞI DUYULMAKTADIR. BAKINIZ "BÜYÜK TARTIŞMA", PP. 632, 633, 636, 638, 640, 641].

Tanrı, İsa'nın gelişinin gün ve saatini konuştu ve halkıyla sonsuz antlaşmasını ilan etti, bir cümle söyledi ve sonra sustu, bu sözler Dünya'da yankılanırken. Tanrı'nın İsraili, gözleri yukarıya dikilmiş halde, Yehova'nın ağzından çıkan ve en şiddetli gök gürültüsü gibi tüm dünyada yankılanan bu sözleri dinliyordu. Korkunç derecede ciddiydi. Her cümlenin sonunda azizler şöyle haykırdılar: "Yüce! Şükürler olsun!". Yüzleri Tanrı'nın yüceliğiyle aydınlandı ve Musa'nın Sina'dan indiğinde yaptığı gibi yücelikle parladılar. Kötüler görkemden dolayı onlara bakamadılar. Ve, Şabat gününü kutsal tutarak Tanrı'yı onurlandıranlara sonsuz bereket duyurulduğunda, canavara ve onun heykeline karşı büyük bir zafer çığı duyuldu. EW 285, 286 (1858).

Tanrının sesiyle duyurulan zamana dair en ufak bir bilgim yok. Saatin duyurulduğunu duydum ama görüntüden çıktıktan sonra o saate dair hiçbir anım yoktu. Hiçbir dilin anlatamayacağı kadar duygulu ve ciddi ilgi dolu sahneler geçti gözümün önünden. Bunların hepsi benim için yaşayan bir gerçeklikti, çünkü hemen ardından İnsanoğlu'nun üzerinde oturduğu büyük beyaz bulut ortaya çıktı. 1SM 76 (1888).

Kayıpların Terörü

Yer sarhoş gibi sarsıldığında, gökler sarsıldığında ve Rabbin büyük günü geldiğinde kim ayakta kalacak? Bir sahne onlar titreyerek ve ıstırap içinde düşünecekler ve bundan boşuna kaçmaya çalışacaklar: "İşte, bulutlarla geliyor ve her göz O'nu görecektir" (Va. 1:7). Kayıplar, dilsiz Doğa'ya - onların tanrılarına - yüksek sesle lanetler yağdıracak: "Dağlar ve kayalar üzerimize düşüyor ve bizi tahtta oturanın yüzünden saklıyorlar" (Kıyamet 2, 3).

6:16). TMK 356 (1896).

Allah'ın sesi, halkının esaretine son verdiğinde, büyük hayat çatışmasında her şeyini kaybetmiş olanlarda korkunç bir uyanış yaşanır... Bir ömrün kazanımları bir anda silinip gitmiştir. Zenginler, muhteşem evlerinin yıkılmasının, altın ve gümüşlerinin etrafa saçılmasının yasını tutuyor... Kötüler, Tanrı'yı ve hemcinslerini günahkar bir şekilde ihmal etmeleri nedeniyle değil, Tanrı kazandığı için kederle doludur. Sonucun böyle olmasından pişmanlık duyarlar ama yaptıkları kötülüklerden pişmanlık duymazlar. GC 654 (1911).

İsa Güç ve Görkemle Geliyor

Kısa süre sonra Doğu'da, bir adamın elinin yaklaşık yarısı büyüklüğünde küçük, kara bir bulut belirir. Kurtarıcıyı çevreleyen ve uzaktan karanlığa bürünmüş gibi görünen buluttur. Tanrı'nın halkı bunun İnsanoğlu'nun işareti olduğunu biliyor. Ciddi bir sessizlik içinde ona, yeryüzüne yaklaşırken, giderek daha parlak ve görkemli hale gelirken, tabanında yakıcı ateşe benzer bir ihtişam ve onun üstünde konserin gökkuşağını gösteren büyük beyaz bir bulut haline gelene kadar ona bakıyorlar. İsa bulutun içinde güçlü bir galip olarak ilerliyor...

Kutsal melekler, göksel melodinin antifonlarıyla, büyük ve sayısız bir kalabalık halinde O'nun ilerleyişinde O'na eşlik ederler. Gökkuşbu parlak formlarla dolu gibi görünüyor; binlerce, binlerce, milyonlarca milyonlarca. Hiçbir insan kalemi bu sahneyi anlatamaz, hiçbir ölümlü akıl onun ihtişamını tasavvur edemez...

Kralların Kralı, yanan ateşle çevrelenmiş olarak bulutun üzerine iniyor. Gökler bir tomar gibi yuvarlanıyor ve Yer O'nun önünde titriyor; ve bütün dağlar ve adalar yerlerinden hareket ediyor. GC 640-642 (1911).

Onu Deldirenlerin Tepkisi

Mesih'in reddedilmesinde ve çarmıha gerilmesinde en önemli rolü oynayanlar, O'nu olduğu gibi görmek için dirilirler ve Mesih'i reddedenler dirilir ve azizlerin yüceltildiğini görürler ve bu vesileyle azizler bir anda dönüştürülür. Bir açıklıkta gözlerini kapatırlar ve Rablerini havada karşılamak üzere yakalanırlar. O'na mor kaftan giydirenler, alnına dikenli taç koyanlar ve O'nun ellerini ve ayaklarını çivilerle delenler O'na bakıp yas tutuyorlar. 9MR 252 (1886).

O'nun sevgisinin nasıl küçümsendiğini, şefkatinin nasıl suiistimal edildiğini hatırlıyorlar. Onun yerine katil ve soyguncu Barabbas'ın nasıl seçildiğini, İsa'nın nasıl dikenlerle taçlandırıldığını, kırbaçlandığını ve çarmıha gerildiğini düşünüyorlar; O'nun çarmıhta ıstırap çektiği saatlerde rahipler ve yöneticiler O'nunla nasıl alay ettiler ve şöyle dediler: "Çarmıhtan aşağı in, biz de O'na iman edelim. Başkalarını kurtardı ama kendini kurtaramadı." Mesih'e yapılan tüm hakaretler ve aşağılamalar, O'nun öğrencilerine verilen tüm acılar, onların hafızalarında, şeytani eylemlerin işlendiği zamanki kadar canlı olacaktır.

Yalvarışlarda ve iknalarda sık sık duydukları ses yine kulaklarında çınlayacak. Dostça ricaların her sesi, Kurtarıcı'nın sinagoglarda ve sokaklarda konuştuğu zamanki kadar net bir şekilde kulaklarında titreyecek. O zaman O'nu delenler kayalara ve dağlara bağırıp üzerlerine düşecekler ve onları tahtta oturanın yüzünden ve Kuzu'nun gazabından gizleyecekler. Mektup 131, 1900.

"Uyan, uyuyanlar, kalk!"

Bulutlar parşömen gibi yuvarlanmaya başlar ve İnsanoğlu'nun parlak ve net işaretini görürler. Tanrı'nın çocukları bu bulutun ne anlama geldiğini biliyor. Müzik sesleri duyulur ve yaklaştıkça mezarlar açılır ve ölümler dirilir. 9MR 251, 252 (1886).

"Buna şaşmayın, çünkü mezarlarda olan herkesin O'nun sesini duyup çıkacağı saat geliyor" (Yuhanna 5:28 ve 29). Bu ses yakında tüm ölümler ordusunda yankılanacak ve İsa'da uyuyan her aziz uyanacak ve hapishanesinden çıkacak. MS 137, 1897.

Adem'den ölen son azizlere kadar değerli ölümler, Tanrı'nın Oğlu'nun sesini duyacak ve mezarlardan ölümsüz hayata çıkacaklar. DA 606 (1898).

Dünyanın dalgalanmaları, şimşek çakmaları ve gök gürültüsünün ortasında, Tanrı'nın Oğlu'nun sesi uyuyan azizleri çağırıyor. Doğruların mezarına bakar ve ellerini göğe kaldırarak şöyle haykırır: "Uyan, uyan, uyan, ey toprakta uyuyanlar ve kalk!" Dünyanın her yerinde bu sesi ölümler duyacak, duyanlar ise yaşayacak. Ve her milletten, her kabileden, her dilden ve her halktan olağanüstü büyük bir ordunun geçişiyle tüm Dünya çınlayacak. Ölüm zindanından ölümsüz ihtişamla giyinmiş olarak geliyorlar ve şöyle bağırıyorlar: "Ey ölüm, iğnen nerede? Zaferin nerede, aman Tanrım?" (I Korintliler 15:55). Ve

Yaşayan doğru insanlar ve dirilmiş azizler, zaferin uzun ve sevinçli alkışlarıyla seslerini birleştiriyor. GC 644 (1911).

Mağaralar, Mağaralar ve Zindanlar

Rab, dağların kalelerinde, mağaralarda ve yeryüzünün çalılıklarında varlığını ve görkemini ortaya çıkaracaktır.

Biraz daha ve gelecek olan gelecektir ve çok uzun sürmeyecektir. Gözleri bir ateş alevi gibi kilitli zindanlara nüfuz eder ve orada saklı olanları arar çünkü onların isimleri Kuzu'nun yaşam kitabında yazılıdır. Kurtarıcı'nın bu gözleri üstümüzde, her yeredir; her zorluğu izliyor, her tehlikeyi fark ediyor; ve O'nun gözlerinin nüfuz edemediği hiçbir yer yoktur, halkının Mesih'in sempatisine ulaşmadığı hiçbir üzüntü ve ıstırapı yoktur.

Tanrı'nın çocuğu, İsa Mesih'in görkemini ilk gördüğünde dehşete düşecek. O'nun kutsal huzurunda yaşayamayacağınızı hissediyorsunuz. Bu sırada John gibi ona da şu söz gelir: "Korkma!" İsa sağ elini Yahya'nın üzerine koydu ve onu secde konumundan kaldırdı. Daha sonra sadık ve güvenen çocukları için de aynısını yapacaktır. TMK 360, 361 (1886).

Tanrı'nın mirasçıları çatı katlarından, kulübelere, zindanlardan, iskelelerden, dağlardan, çöllerden, yerdeki mağaralardan, denizdeki mağaralardan geldi. GC 650 (1911).

Okyanusun Derinliklerinden, Madenlerden ve Dağlardan

Mesih sadık olanları Kendisine toplamaya geldiğinde, son borazan çalacak ve en yüksek dağların zirvelerinden en derin madenlerin en alçak köşelerine kadar tüm Dünya bunu duyacaktır. Salih ölümler, son borazan sesini işitecekler ve ölümsüzlüğe bürünmek üzere mezarlarından çıkacaklar ve Rablerine kavuşacaklar. 7BC 909 (1904).

Dünyanın her yerinden, kayalık mağaralardan, zindanlardan, yeryüzünün çukurlarından, deniz sularından çıkacak olan erdemlilerin dirilişini büyük bir mutlulukla yaşıyorum. Kimse gözden kaçmayacak. Herkes O'nun sesini duyacak. Sevinç ve zaferle ayrılacaklar. Mektup 113, 1886.

Yaşam Veren Mesih ölümleri dirilttiğinde, [İsviçre'deki] bu dağlar ve tepeler nasıl bir manzara sunacak! Mağaralardan, zindanlardan, cesetlerinin gömüldüğü derin kuyulardan gelecekler. Mektup 97, 1886.

Kötüler Öldürüldü

Kendi şiddetli tutkularının vahşi mücadelesinde ve Tanrı'nın katıksız gazabının korkunç bir şekilde taşmasıyla, dünyanın kötü sakınlarına - rahiplere, valilere ve zengin ve fakir, üst ve alt düzey insanlara - yenik düşerler. "Ve o gün dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar Rabbin ölüleri olacak; onların yası tutulmayacak, bir araya toplanılmayacak ya da gömülmeyecekler" (Yer. 25:33).

Mesih'in gelişiyile kötüler tüm dünyadan silinecek, O'nun ağzının ruhu tarafından yok edilecek ve O'nun yüceliğinin parlaklığıyla yok edilecek. Mesih halkını Tanrı'nın şehrine götürür ve yeryüzünde yaşayanlar boşaltılır. GC 657 (1911).

Doğrular için hayat olan yüzünün görkemi kötüler için de olacaktır. tüketen bir ateş. DA 600 (1898).

Mesih'in krallığının tebaası olacak herkesin iman ve tövbe gösterileri yapması gerekiyordu. İyilik, dürüstlük ve vefa bu insanların hayatında kendini gösterecektir. İhtiyacı olanlara yardım edecekler ve sunularını Tanrı'ya getireceklerdi... Bu şekilde, Mesih'in takipçileri Kutsal Ruh'un dönüştürücü gücünün kanıtını verecekler. Allah'ın adaleti, merhameti ve sevgisi günlük yaşamda ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde ateşe atılan saman gibidirler. ...

Nerede bulunursa bulunsun, günah işlemek için "Tanrımız yakıcı bir ateştir" (İbraniler 12:29). Tanrı'nın Ruhunu, O'nun gücüne teslim olan herkesin günahını yok edecektir. Fakat eğer insanlar günaha tutunurlarsa, onunla özdeşleşeceklerdir. Dolayısıyla günahı yok eden Tanrı'nın yüceliği onları da yok etmelidir. DA 107 (1898). [İSA, GERİ DÖNDÜĞÜNDE TEK TANRI MAT olan BABASININ izzetine kavuşacağını söyledi. 16:27. KÖTÜLERİ YOK EDECEK AZMET BUDUR.]

Kötülerin Yok Edilmesi - Bir Merhamet Eylemi

Kalpleri Tanrı'ya, hakikate ve kutsallığa karşı nefretle dolu olanlar göksel tahtına katılıp onun övgü şarkılarına katılabilir mi? Tanrı'nın ve Kuzu'nun yüceliğini taşıyabilecekler miydi? Hayır, kesinlikle.

Saf bir karakter oluşturabilmeleri için onlara yıllar boyu lütuf bahşedildi. Ama asla akıllarını saflık aşkıyla çalıştırmadılar; Göksel dili hiçbir zaman öğrenmediler ve artık çok geç. Allah'a isyan dolu bir hayat onları cennete sığmaz hale getirir, oradaki temizlik, kutsallık ve huzur onlara azap olur; Tanrı'nın yüceliği yakıcı bir ateş olacaktır. O kutsal yerden kaçmayı özleyeceklerdi.

Kendilerini kurtarmak için ölen Kişinin yüzünden saklanabilmek için yıkımı memnuniyetle karşılayacaklardı. Kötülerin kaderi kendi kaderleri tarafından belirlenir.

kendi tercihi. Cennetten dışlanmanız sizin açınızdan kendiliğindedir ve Tanrı açısından da adil ve merhametlidir. GC 542, 543 (1911).

Eve gitmek!

Yaşayan doğrular "bir anda, göz açıp kapayıncaya kadar" dönüşürler. Tanrı'nın sesiyle yüceltildiler; artık ölümsüz hale gelirler ve dirilen azizler Rableriyle havada buluşmak üzere yakalanırlar.

Melekler "O'nun seçtiklerini göklerin bir ucundan diğer ucuna kadar dört yelden bir araya toplayacaklar." Küçük çocuklar kutsal melekler tarafından annelerinin kollarına taşınacak. Uzun süredir ölümlü ayrılan arkadaşlar, bir daha asla ayrılmamak üzere yeniden bir araya gelir ve sevinç şarkılarıyla birlikte Tanrı'nın şehrine yükselirler. GC 645 (1911).

Hepimiz bulutun içine girdik ve yedi gün boyunca camdan denizlere doğru yükseliyorduk. EW 16 (1851).

Ve araba ilerledikçe tekerlekler "Kutsal" diye haykırdı ve hareket ederken kanatlar "Kutsal" diye haykırdı ve bulutun etrafındaki kutsal meleklerin maiyeti haykırdı: "Kutsal, kutsal, kutsaldır Tanrım, Yüce Tanrım!" Ve bulutun içindeki azizler bağırdılar: "Şükürler olsun, şükürler olsun!" EW 35 (1851).

Ah! O'nu görmek ve O'nun kurtarılmış olarak karşılanmak ne kadar görkemli olacak! Uzun zamandır bekliyorduk ama umudumuz azalmamalı. Eğer Kralı sadece güzelliğinde görebilsek sonsuza kadar kutsanmış olacağız. Yüksek sesle haykırmam gerektiğini hissediyorum: "Eve doğru!" 8T 253 (1904).

Melekler Şarkı Söyler: Mesih Kazandı!

O gün, kurtarılanlar Baba ve Oğul'un ışıltısıyla parlayacak. Altın harplarını çalan melekler, Kral'ı ve O'nun zafer ganimetlerini -Kuzu'nun kanında yıkanmış ve beyazlatılmış olanları- karşılayacaklar. Bir zafer şarkısı yankılanacak ve tüm Cenneti dolduracak. Mesih kazandı. Kurtarılmış olanlarıyla birlikte göksel mahkemelere girer ve O'nun acı çekme ve fedakarlık misyonunun boşuna olmadığına tanık olur. 9T 285, 286 (1909).

İsa, tarif edilemez bir sevgiyle, sadıklarını "Rabbinin sevincine" davet ediyor. Kurtarıcı'nın sevinci, yücelik krallığında, O'nun ıstırapı ve aşağılanmasıyla kurtarılan ruhları görmekten ibarettir. GC 647 (1911).

Mesih, işinin sonuçlarında ödülünü alacaktır. Kimsenin sayamadığı o büyük kalabalığın içinde,

Kanı bizi kurtaran ve hayatı bize öğreten, "kusursuz, O'nun yüceliği önünde sevinçle", "ruhunun eserini" göreceksin ve "doyuma ulaşacaktır." ED 309 (1903).

Azizler Taçları ve Harpları Alır

Daha sonra çok sayıda meleğin şehirden her bir aziz için bir tane olmak üzere üzerinde onun adının yazılı olduğu görkemli taçlar getirdiğini gördüm. İsa meleklerden taçları istedi, onlar da onları O'na sundular ve tapılası İsa, sağ eliyle onları azizlerin başlarına koydu. EW 288 (1858).

Camdan denizde 144.000 kusursuz bir kare oluşturuyordu. Bazılarının taçları çok parlaktı; diğerleri pek değil. Bazı taçlar yıldızlarla dolu gibi görünürken bazılarında ise çok az yıldız vardı. Herkes taçlarından son derece memnundu. EW 16, 17 (1851).

Yaşamın tacı parlak ya da donuk olacak, kendi prosedürümüze göre birçok yıldızla parlayacak ya da birkaç değerli taşla parlayacak. 6BC 1,105 (1895).

Cennette yıldızsız bir taçla kurtulan kimse olmayacaktır. Eğer oraya girersen, yüce saraylarda senin aracılığıyla oraya girişi bulan biri olacak. ST 6 Haziran 1892.

Kurtarıcı, Tanrı'nın şehrine girmeden önce takipçilerine zafer amblemlerini verir ve onlara kraliyet durumlarının nişanlarını bahşeder. Görkemli sıralar, ortasında açık bir kare şeklinde, Krallarının etrafında düzenlenmiştir... Galip gelenlerin başına İsa, sağ eliyle yücelik tacını yerleştirir. ...

Her iki ele de galibin avuç içi ve parlayan arp yerleştirilir. Daha sonra, baş melekler notalara vururken, tüm eller arpin telleri üzerinde ustaca kayar, zengin ve melodik akorlarla yumuşak bir müzik çalar... Kurtarılan çok sayıda insanın önünde kutsal şehir vardır. İsa incili kapıları ardına kadar açar ve hakikate uyan milletler içeri girer. GC 645, 646 (1911).

Bölüm 20 - Azizlerin Mirası

Rabbimden Bir Hediye

Mesih, yalnızca Mesih ve O'nun doğruluğu bizim için Cennete giden bir pasaport sağlayacaktır. Mektup 6b, 1890.

Gururlu kalp kurtuluşa ulaşmak için çabalar, ancak hem Cennete olan unvanımız hem de buna uygunluğumuz Mesih'in doğruluğunda bulunur. DA 300 (1898).

O [Mesih] gökteki ailenin bir parçası olmak için insanlık ailesinin bir üyesi oldu. DA 638 (1898).

Dünyanın en asil sarayına verilen bir unvandan çok, Rabbimizin hazırladığı konaklara verilen unvandır. Ve Kurtarıcı'nın sadık hizmetkarlarına söylediği tüm dünyevi övgü sözlerinden daha iyi olacaktır: "Gelin, Babam tarafından kutsanmış olanlar, dünyanın kuruluşundan itibaren sizin için hazırlanan krallığı miras alın." COL 374 (1900).

Neden Geleceğin Dünyasını Düşünmeliyiz?

İsa Cenneti ortaya çıkardı ve onun ihtişamını bizim bakışlarımıza sundu. Sonsuzluk düşüncelerimizden eksik olmasın. ST 4 Nisan 1895.

Sonsuz gerçeği aklımızda tutarak, Tanrı'nın varlığına dair düşünceleri alışkanlık haline getirelim. Bu, düşmanın hücumuna karşı bir kalkan olacaktır; güç ve kesinlik verecek ve ruhu korkunun üzerine çıkaracaktır. Göksel atmosferi soluyarak, dünyanın bayat havasını solumayacağız...

İsa cennetin avantajlarını ve güzel imajını sunmaya geliyor, böylece Cennetin çekicilikleri düşüncelere alışır ve hafıza salonu cennetsel ve sonsuz güzelliğin resimleriyle donatılır...

Büyük Üstat insana geleceğin dünyasının bir vizyonunu verir. Onu, göz kamaştırıcı mülkleriyle, vizyonunun menzilinde gösterir... Eğer aklını, bu dünyanın dünyevi menfaatleri ile karşılaştırdığında, ahiret hayatı ve onun kutluluğuna odaklayabilirse, o zaman, akıllara durgunluk veren şok edici tezat, insanın zihnine derinden kazınır. ruh, kalbi, ruhu ve tüm varlığı emer. OHC 285, 286 (1890).

Hıristiyanın Güdülleri

Daha güçlü güdüler ve daha güçlü araçlar hiçbir zaman devreye sokulamaz; iyilik yapmanın harika ödülleri, Cennetin zevki, melekler topluluğu, Tanrı ve O'nun Oğlunun birliği ve sevgisi, yüzyıllar boyunca tüm yetilerimizin yüceltilmesi ve genişletilmesi.

sonsuzluk. Bizi Yaraticımıza ve Kurtarıcımıza yüreğimizin en sevgi dolu hizmetlerini adamaya sevk eden bu güçlü teşvik ve teşvikler değil mi? SC 21, 22 (1892).

Eğer İsa'yı huzur içinde karşılayabilir ve kurtulabilirsek, sonsuza dek kurtarılabilirsek, en mutlu varlıklar biz olacağız. Ah! Sonunda kötülerin rahatsız etmeyi bıraktığı ve yorgunların huzur içinde olduğu yuvaya varmak! Mektup 113, 1886.

Doğada güzel olan her şeyi bu dünyada görmeyi seviyorum. Günahın laneti yüzünden şekli bozulmamış olsaydı, Tanrı'nın iyi şeyleriyle çevrelenmiş olan dünyayla tamamen tatmin olacağımı düşünüyorum. Ancak yeni göklerimiz ve yeni bir Dünyamız olacak. Yahya bunu kutsal bir görüntüde gördü ve şöyle dedi: "Sonra tahttan yüksek bir ses işittim: İşte, Tanrı'nın çadırı insanlarla dolu. Tanrı onlarla birlikte yaşayacaktır. Onlar Tanrı'nın halkı olacak ve Tanrı'nın kendisi de onlarla birlikte olacak" (Va. 21:3). Ah, kutlu umut, görkemli umut! Mektup 62, 1886.

Gerçek ve Somut Bir Yer

Cennette kendileri adına aracılık edecek böyle bir Dostlarının olduğunu bilmek, öğrenciler için ne büyük bir sevinç kaynağıydı! Mesih'in gözle görülür yükselişi sayesinde Cennete dair tüm kavramları ve beklentileri değişti. Daha önce düşünceleri, maddesiz ruhların yaşadığı, sınırsız uzayın bir bölgesi olarak O'nun üzerinde yoğunlaşıyordu. Artık Cennet, herkesten daha çok sevdikleri ve saygı duydukları, birlikte konuşup seyahat ettikleri, dokundukları, hatta dirilmiş bedeni olan İsa kavramıyla ilgiliydi...

Cennet artık onlara soyut ruhlarla dolu, belirsiz ve anlaşılmaz bir alan olarak görünmezdi. Artık burayı, sevgi dolu Kurtarıcılarının kendileri için konaklar hazırladığı gelecekteki evleri olarak görüyorlardı. 3SP 262 (1878).

Gelecekteki mirasın fazla maddi görünmesi korkusu, birçok kişinin onu evimiz olarak görmemize yol açan aynı gerçekleri ruhsallaştırmasına yol açtı. Mesih öğrencilerine, Babasının evinde onlara konut hazırlamaya gittiğini söyledi. GC 674, 675 (1911).

Yenilenen Dünya'da, kurtarılanlar başlangıçta Adem ve Havva'ya mutluluk getiren uğraşlar ve zevklerle meşgul olacaklar. Cennet hayatı, bahçede ve tarlada yaşanacak. PK 730, 731 (c.1914).

Tarifsiz Zafer

İsa'nın olağanüstü güzelliğini ve ihtişamını gördüm. Öğle vaktinin yüzü güneşten daha parlaktı. Pelerini en açık beyazdan bile daha beyazdı. Cennetin ihtişamını ve şarkı söyleyip on telli harplarını çalan güzel melekleri size nasıl anlatabilirim? Mektup 3, 1851.

Orada gördüğüm harika şeyleri anlatamam. Ah! Eğer Kenan dilini konuşabilseydim, size daha iyi bir dünyanın görkemlerinden biraz bahsedebilirdim. EW 19 (1851).

Dil, Cenneti tasvir etmeye kalkışamayacak kadar zayıf. O sahne karşıma çıktığında, tamamen dalıp gidiyorum. Eşsiz bir ihtişam ve mükemmel ihtişamla canlanarak kalemi bırakıyorum ve haykırıyorum: "Ah, ne aşk! ne harika aşk!" En yüce dil bile Cennetin ihtişamını ya da Kurtarıcının sevgisinin eşsiz derinliğini anlatamaz. EW 289 (1858).

Doğruların ödülünü anlatmaya insan dili yetmez. Bunu ancak düşünenler bilecektir. Hiçbir sınırlı ruh, Tanrı'nın Cennetinin yüceliğini kavrayamaz. GC 675 (1911).

Eğer bu cennet şehrin tek bir görüntüsünü bile görebilseydik, bir daha asla bu dünyada yaşamak istemezdik. ST 8 Nisan 1889.

Su Yolları, Tepeler ve Ağaçlar

Orada hayat ağacını ve Tanrı'nın tahtını gördük. Tahttan saf bir su nehri çıktı ve nehrin her iki yanında hayat ağacı vardı. Nehrin bir yanında saf ve şeffaf altından bir ağaç gövdesi, diğer yanında ise bir başka ağaç gövdesi vardı. İlk başta iki ağaç gördüğümü sandım. Tekrar baktım ve bunların tepede tek bir ağaçta birleşmiş olduklarını gördüm. Hayat nehrinin her iki yakasındaki hayat ağacı da öyleydi. Dalları bizim bulduğumuz yere doğru eğiliyordu ve meyvesi muhteşemdi; Gümüşle karıştırılmış altın görünümündeydi. EW 17 (1851).

Her zaman keyif alınacak, kristal kadar berrak sel vardır; ve yanlarında sallanan ağaçların gölgeleri Rab'bin fidyeye kurtardıkları için hazırlanan yolların üzerine düşüyordu. Orada, geniş ovalar güzel tepelere dönüşüyor ve Tanrı'nın dağları yüce zirvelerini yükseltiyor. Bu huzurlu düzlüklerde, bu canlı akarsuların yanında, uzun zamandır hacılar ve gezginler olan Tanrı'nın halkı bir yuva bulacak. GC 675 (1911).

Çiçekler, Meyveler ve Hayvanlar

Çeşit çeşit çiçeklerle dolu başka bir tarla gördüm; ve onları elime aldığımda, "Asla solmayacaklar" diye bağırdım. Sonra uzun otların olduğu bir alan gördüm.

güzel görünümü hayranlık uyandıran; canlı bir bitki örtüsüydü ve Kral İsa'nın yüceliği için muhteşem bir şekilde karıştırıldığında gümüş ve altın yansımaları vardı. Daha sonra her türden hayvanla dolu bir tarlaya girdik: Aslan, kuzu, leopar, kurt, hepsi bir arada, mükemmel bir birlik içinde. Biz onların yanından geçtik, onlar da bize huzur içinde eşlik ettiler.

Sonra bir ormana girdik, buradaki karanlık ormanlara hiç benzemiyordu, hayır, hiç de değil; ama berrak ve her yerde görkemli; ağaçların dalları bir yandan diğer yana dalgalanıyordu ve hepimiz haykırıyorduk: "Yalnızlık içinde güven içinde yaşayacağız ve ormanda uyuyacağız." Zion Dağı'na doğru giderken ormanı geçtik...

Dağda güzel bir tapınak vardı... Burayı güzelleştirmek için tapınağın çevresinde her türden ağaç vardı: şimşir, çam, selvi, zeytin ağacı, mersin, nar ve kıvrık incir ağacı. Olgun incirlerinin ağırlığıyla orayı güzelleştirdiler...

Ve saf gümüşten bir masa gördüm; kilometrelerce uzunlukta olmasına rağmen gözlerimiz her şeye ulaşabiliyordu. Hayat ağacının meyvesini, mannayı, bademi, inciri, narı, üzümü ve daha birçok meyveyi gördüm. İsa'dan meyveyi yememe izin vermesini istedim. EW 18 ve 19 (1851).

Ebedi Gençliğin Gücü

Herkes mezardan girdiği yükseklikte çıkar. Diriltelenler kalabalığının arasında duran Adem, çok uzun ve görkemli bir yapıya sahiptir ve Tanrı'nın Oğlu'ndan biraz daha küçüktür. Daha sonraki nesillerin insanlarıyla belirgin bir tezat oluşturuyor. Bu tek bakış açısından bakıldığında ırkın büyük yozlaşması ortaya çıkıyor. Ancak hepsi, sonsuz gençliğin tazeliği ve gücüyle ortaya çıkıyor... Uzun zamandır kayıp olan Aden'deki hayat ağacına yeniden kavuşturulan, kurtarılanlar, ırkın tam olgunluğuna ulaşana kadar "büyüyecek" (Mal. 4:2). görkemiyle ilkel. GC 644, 645 (1911).

Eğer Adem yaratıldığında, insanların şu anda sahip olduklarından yirmi kat daha fazla bir yaşam gücüne sahip olmasaydı, doğa yasalarının ihlali anlamına gelen mevcut yaşam alışkanlıklarıyla insanlık çoktan tükenmiş olurdu. 3T 138 (1872).

Kimsenin dinlenmeye ihtiyacı olmayacak ve dinlenmeyi istemeyecek. Tanrı'nın isteğini yerine getirmekte ve O'nun ismine hamt sunmakta hiçbir yorgunluk olmayacak. Sabahın tazeliğini her zaman hissedeceğiz ve her zaman sonuna çok uzağız... İlim kazanmak ruhu yormaz, enerjimizi de tüketmez. GC 676, 677 (1911). Cennet tamamen sağlıklıdır. 3T 172 (1872).

Mutluluk Garantili

İsa gelecekteki yaşamın perdesini kaldırdı. "Dirilişte" dedi, "onlar ne evlenir, ne de evlendirilirler; ama onlar cennetteki Tanrı'nın melekleri gibi olacaklar. (Mat. 22:30). DA 605 (1898).

Bugün Yeni Dünya'da evliliklerin ve doğumların olacağına dair inançlarını ifade eden erkekler var; Ancak Kutsal Yazılara inananlar bu tür öğretileri kabul edemezler. Çocukların Yeni Dünya'da doğacağı doktrini "kesin kehanet sözünün" bir parçası değil...

Tanrı'nın Sözünde bize bildirmediği konularla ilgili varsayımlara ve teorilere kapılmak küstahlıktır. Gelecekteki durumumuzla ilgili spekülasyonlara girmemize gerek yok. 1SM 172, 173 (1904).

Tanrı'nın işçileri Yeni Dünya'da hüküm sürecektir. Rabbin açıklamadığı konularla ilgili varsayımlar ve teorilerle meşgul olmak küstahlıktır. O, gelecek yaşamımızda mutluluğumuz için her türlü düzenlemeyi yapmıştır ve O'nun bizim için olan planları hakkında spekülasyon yapmak bize düşmez. Ahiret hayatının şartlarını da bu hayatın şartlarıyla hesaplamamalıyız. GW 314 (1904).

Kurtarılanların Kimliği Korunuyor

Mesih'in dirilişi, O'nda uyuyan herkesin nihai dirilişinin bir simgesiydi. Diriltilen Kurtarıcı'nın yüzü, tavrı, dili, öğrencilerin hepsine aşındı. İsa ölümden dirildiği gibi, O'nda uyuyanlar da yeniden dirileceklerdir. Öğrencilerin İsa'yı tanıdığı gibi, biz de dostlarımızı tanıyacağız. Belki de bu fani hayatta deforme olmuşlardı, hastaydılar, şekilsizdiler, tam bir sağlık ve güzellikle ortaya çıkıyorlardı. Ancak yüceltilmiş bedende kimliğiniz mükemmel bir şekilde korunacaktır. DA 804 (1898).

Aynı suret yeniden ortaya çıkacak, fakat hastalıktan ve her türlü kusurdan arınmış olacaktır. Arkadaşların birbirini tanıması için aynı bireysel özelliklere sahip olarak yeniden yaşıyor. 6BC 1093 (1900).

Orada biz de bilindiğimiz gibi bileceğiz. Orada, Allah'ın ruha ektiği sevgi ve sempati, en doğru ve en tatlı tatbikatı bulacaktır. Ed 306 (1903).

Gül Yüz ve Nur Elbisesi

Adem, Yaratıcısının elinden ayrıldığında uzun boylu ve güzel bir simetriye sahipti. Şu anda Dünya'da yaşayan insanlardan iki kat daha uzundu ve orantılıydı. Özellikleri mükemmel ve güzeldi. Teni ne beyaz ne de solgundu; sağlığın kıymetli rengiyle parıldayan pembeydi. Havva Adem kadar uzun değildi. Başı omuzlarının biraz üstüne kadar uzanıyordu. Aynı zamanda asildi; kusursuz bir simetriye sahipti ve çok güzeldi. 3SG 34 (1864).

Hiçbir günahı olmayan bu çift suni kıyafet giymiyordu; meleklerin giydiği gibi nur ve izzetten bir örtüyle giyinmişlerdi. Allah'a itaat ederek yaşadıkları sürece bu nurdan elbise onları sarmaya devam etti. PP 45 (1890).

Ailemizi Cennette Görmenin Mutluluğu

Kapının her iki yanında bir melek grubu görüyoruz ve geçerken İsa şöyle diyor: "Gelin, Babam tarafından kutsanmış olanlar, dünyanın kuruluşundan itibaren sizin için hazırlanan krallığı miras alın". Burada bize O'nun sevincine ortak olduğumuzu söylüyor. Peki hangisi? Ruhunuzun eserini görmenin sevincidir anne babalar! Çabalarınızın karşılığını aldığınızı görmek çok güzel anneler! Çocuklarınız var; hayatın tacı başlarının üzerindedir. CG 567, 568 (1895).

Tanrı'nın en büyük armağanı, hayatı bize verilen Mesih'tir. O bizim için öldü ve bizim adımıza yeniden dirildi, böylece gökteki meleklerle görkemli bir paydaşlığa kavuşabiliriz, sevdiklerimizle tanışabiliriz ve onların yüzlerini tanıyabiliriz, çünkü Mesih'e benzerliği O'nun suretini yok etmez, daha ziyade onu başka bir şeye dönüştürür. Onun görkemli imajı. Burada aile bağlarıyla birbirine bağlanan tüm azizler orada buluşacak. 3SM 316 (1898).

Küçük Çocukların ve Engellilerin Kurtuluşu

Ölümsüz minikler toz yataklarından çıktıklarında hemen onların yolunu takip ederek annelerinin kollarına uçacaklar. Bir daha hiç ayrılmamak üzere yeniden buluşacaklar. Ancak küçüklerin çoğunun orada bir annesi olmayacak. Annenin coşkulu zafer şarkısını boşuna dinliyoruz. Melekler, annesiz kalan küçükleri karşılayacak ve onları hayat ağacına götürecektir. 2SM 260 (1858).

Bazıları, herhangi bir karakter sınavına tabi tutulmadıkları ve herkesin test edilmesi gerektiği için, küçük çocukların, hatta inançlı ebeveynlere sahip olanların bile kurtarılıp kurtarılmayacağını sordu.

ve niteliği delillerle belirlenmelidir. Şu soru sorulur: "Küçük çocuklar bu testi ve testi nasıl yaptırabilir?" Ben buna, Tanrı'nın Mısırlıların ilk doğanlarına hükümlerini gönderdiğinde olduğu gibi, iman eden ebeveynlerin imanının çocuklarını koruduğu şeklinde cevap veriyorum...

İman etmeyen ebeveynlerin tüm çocuklarının kurtulup kurtulamayacağını söyleyemeyiz çünkü Tanrı bu konudaki amacını bildirmemiştir; daha ziyade, onu Tanrı'nın bıraktığı yerde bırakmamız ve O'nun Sözünde açıklanan konular üzerinde durmamız daha iyidir. 3SM 313-315 (1885).

A.'nın durumuna gelince, onu şimdiki haliyle görüyorsunuz ve basitliğine üzülüyorsunuz. Günahın farkında değil. Tanrı'nın lütfu, aktarılan tüm bu miras alınan aptallığı ortadan kaldıracak ve o, azizler arasında ışıktaki bir mirasa sahip olacak. Rabbim sana akıl sağlığı vermiş. Muhakeme yeteneği açısından A. bir çocuk ama aynı zamanda bir çocuğun teslimiyetine ve itaatine de sahip. 8MR 210 (1893).

Sadık Annelere Saygı Duruşu

Hüküm kesinleştiğinde ve defterler açıldığında; Büyük Yargıç'ın "işte bitti" ifadesi söylendiğinde ve ölümsüz ihtişam tacı galibin alınına yerleştirildiğinde, birçok kişi bu taşları toplanmış Evrenin önünde kaldıracak ve annelerini işaret ederek şöyle diyecek: "O" lütfuyla beni olduğum her şeye dönüştürdü Tanrı. Öğretileriniz ve dualarınız benim sonsuz kurtuluşum için kutsandı." MYP 330 (1881).

Tanrı'nın melekleri, çabaları çocuklarını İsa Mesih'e kazandıran annelerin isimlerini ölümsüzleştirir. GC 568 (1895).

Ruh Kazananının Ödülü

Kurtarılanlar Tanrı'nın huzuruna çıktığında, onlar adına gösterilen hararetli ve azimli çabalar, yakarışlar ve Kale'ye kaçmak için daha yoğun ikna edilmeleri nedeniyle orada bulunan değerli ruhlar, çağrıya cevap vereceklerdir. Bu dünyada Allah'la işbirliği yapanlar karşılığını alacaklardır. 8T 196, 197 (1904).

O güzel şehrin kapıları yukarıdan parlak menteşeleri üzerinde geriye doğru sallandığında ve hakikati gören insanlar oraya girdiğinde, başlarına izzet taşları konulacak ve Allah'a izzet, izzet ve azamet atfedilecek. . O zaman bazıları sana yaklaşıp şöyle derler: "Bana söylediğin güzel sözler olmasaydı, gözyaşların, duaların ve duaların olmasaydı.

gayretli çabalar gösterseydim, Kral'ı hiçbir zaman güzelliğiyle göremezdim." Bu ne büyük bir ödül! Gelecekteki ölümsüz hayatta iman edenleri bekleyen sonsuz mükâfatlar yanında, bu dünya ve geçici hayatta insanın övgüsü ne kadar da önemsizdir! Kendi Kendini Destekleyen İşçilere Teşvik Sözleri, (Ph 113) 16 (1909).

Karakter Özelliklerimiz Değişmeyecek

Cennette aziz olmak istiyorsanız, önce yeryüzünde aziz olmalısınız. Hayatta değer verdiğiniz karakter özellikleri ölüm veya dirilişle değişmeyecektir. Evinizde ve toplumda gösterdiğiniz fitratla mezardan ayrılacaksınız. İsa gelişinde karakterini değiştirmez. Dönüşüm işinin şimdi yapılması gerekiyor. Günlük yaşamlarımız kaderimizi belirliyor. Karakter kusurlarından tövbe etmemiz, onları Mesih'in lütfuyla yenmemiz ve bu imtihan döneminde simetrik bir karakter oluşturmamız gerekiyor ki, yukarıdaki konaklara hak kazanabilelim. 13MR 82 (1891).

Cennetin Huzur ve Sevgi Atmosferi

Göksel mahkemelerin huzuru ve uyumu, kaba veya nezaketsiz kişilerin varlığıyla bozulmayacaktır. 8T 140 (1904).

Cennette her şey asil ve yücedir. Herkes başkalarının iyiliğini ve mutluluğunu arar. Kimse kendini umursamıyor ve endişelenmiyor. Tüm kutsal varlıkların asıl sevinci, etrafındakilerin neşesini ve mutluluğunu görmektir. 2T 239 (1869).

Bana öyle geliyordu ki, her şeyin barış olduğu, çalkantılı dünyevi çatışmaların ulaşamadığı yerdeydim - Cennette, saf ve kutsanmış tüm azizlerin bir araya toplandığı, binlerce, binlerce ve milyonlarca milyonlarca insanın yaşadığı bir adalet krallığı. mutluluk dolu ve saf bir yakınlık içinde yürüyor, Tanrı'yı ve tahtta oturan Kuzu'yu övüyor.

Sesleri mükemmel bir uyum içindeydi. Birbirlerine asla zarar vermezler. Cennetin Prensleri, bu geniş bölgenin hükümdarları yalnızca iyilik konusunda rakiptirler ve birbirlerinin mutluluğunu ve neşesini ararlar. En büyük, en az öz-sevgidedir, en küçük ise şükran ve sevgi bolluğundadır.

Orada akli karartacak korkunç hatalar yoktur. Gerçek ve bilgi, açık, güçlü ve mükemmel, tüm şüpheleri uzaklaştırdı ve hiçbir şüphe gölgesi, mutlu sakinlerinin üzerine ölümcül gölgesini düşürmedi.

Kavgacı sesler cennetin tatlı ve mükemmel huzurunu bozmaz.

Üzüntüyü, kalp kırıklığını ve gözyaşlarını bilirler. Her şey mükemmel bir uyum içinde, mükemmel bir düzen ve mükemmel bir mutluluk içindedir.

Cennet, sempatinin her kalpte canlı olduğu ve her bakışta ifade edildiği bir yuvadır. Aşk orada hüküm sürüyor. Uyumsuz unsurlar, anlaşmazlık, çekişme veya söz savaşı yoktur. 9MR 104, 105 (1882).

Hiçbir ayartma ve günah olmayacak

İyi ve kötüyü bilme ağacı, ayartılma fırsatı sunmayacaktır. Orada ne ayartma olacak, ne de kötülük ihtimali. Ed 302 (1903).

Meleklerin ve kurtarılmış azizlerin on bin müzik enstrümanı gibi yankılanan zafer çığlıklarını duydum, çünkü onlar artık Şeytan tarafından taciz edilmeyecek ve ayartılmayacaktı ve diğer dünyaların sakinleri onun varlığından ve ayartmasından kurtulmuşlardı. SR 416 (1858).

Baba ve Oğul ile birliktelik

Tanrı'nın halkı Baba ve Oğul ile gerçek birlikteliği sürdürme ayrıcalığına sahiptir... Bizler O'nu, aramızdaki engelleyici bir ayrılık perdesi olmadan, yüz yüze tanıyacağız. GC 676 ve 677 (1911).

Sonsuza kadar O'nun değerli huzurunda yaşayacağız ve O'nun değerli yüzünün ışığından keyif alacağız. Heyecan verici beklenti karşısında kalbim sevinçle çarpıyor! HP 352 (1856) 352.

Cennet İsa'nın olduğu yerdir. Eğer O orada olmasaydı, Mesih'i sevenler için Cennet Cennet olmazdı. MS 41, 1897.

Tanrı ile diriltelen azizler arasında yakın ve şefkatli bir ilişki olacaktır. DAN 606 (1898).

Başlarımıza koyduğu taşları Kurtarıcı'nın ayaklarının dibine atarak ve altın harplarımızı çalarak, tüm Cenneti tahtta oturan O'na hamd ile dolduracağız. 8T 254 (1904).

Bu yaşamları boyunca Tanrı'ya sadık kalırlarsa, sonunda "O'nun yüzünü görecekler ve O'nun adı alınlarında olacaktır" (Kıyamet 22:4). Peki Tanrı'yı görmek değilse Cennetin mutluluğu nedir? Mesih'in lütfuyla kurtulan bir günahkar, Tanrı'nın yüzünü düşünmekten ve O'nu Baba olarak görmekten daha büyük ne mutluluğa sahip olabilir? 8T 268.

Meleklerle ve Her Yaştan Müminlerle Birlik

Kurtarılan her kişi, kendi hayatında meleklerin hizmetini anlayacaktır.

İlk yıllarınızdan beri koruyucunuz olan melekle sohbet etmek ne kadar harika olacak; tehlike gününde adımlarını izleyen ve başını örten; ölümün gölgesindeki vadide seninle kim vardı; dinlenme yerini işaretleyen; Diriliş sabahı onu ilk selamlayan kimdi; ve bundan her birinin hayatına ilahi müdahalenin tarihini öğrenin; ve insanlık için yapılan her işte göksel işbirliği! Ed 305 (1903).

Meleklerin müdahalesi sayesinde görünür ve görünmez hangi tehlikelerden korunduğumuzu, sonsuzluğun ışığında Tanrı'nın takdirleri bize açıklanana kadar asla bilemeyeceğiz. DA 240 (1898).

Tanrı'nın bizzat ruha ektiği sevgi ve sempati, en gerçek ve en yumuşak ifadesini orada bulacaktır. Kutsal varlıklarla saf birlik, kutsal meleklerle ve giysilerini yıkayan ve onları Kuzu'nun kanında beyazlaştıran tüm zamanların sadıklarıyla uyumlu sosyal yaşam, "Cennette ve Yerde tüm aileyi birleştiren kutsal bağlar" (Ef. 3:15) - bunların hepsi kurtarılanların mutluluğuna katkıda bulunur. GC 677 (1911).

Düşmemiş Varlıklara Tanıklık Etmek

"İnsanoğlu kendisine hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi" (Mat. 20:28). Mesih'in bu dünyadaki işi, Cennetteki işidir ve bu dünyada O'nunla çalışmanın ödülü, gelecek dünyada O'nunla çalışmanın daha büyük gücü ve daha geniş ayrıcalığı olacaktır. "Siz benim tanıklarımınız" diyor Rab; Ben Tanrırım" (Yeşaya 43:12). Bu biz de sonsuzlukta olacağız.

Büyük mücadelenin yüzyıllar boyunca devam etmesine neden izin verildi? Şeytan'ın isyanının başlangıcında varlığı neden ortadan kaldırılmadı? Bu, Evrenin kötülükle mücadelede Tanrı'nın adaletine ikna edilebilmesi ve günahın sonsuz lanete maruz kalabilmesi içindi. Kurtuluş planında, sonsuzluğun hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağı yükseklikler ve derinlikler, meleklerin dikkat etmek istediği harikalar vardır.

Tüm yaratılmış varlıklar arasında yalnızca kurtarılmış olanlar kendi deneyimlerinde günahla çatışmayı bilmişlerdir; Mesih'le birlikte çalıştılar ve melekler bunu yapamadıkları için O'nun acılarına katıldılar; günahlardan arınma bilimi hakkında - düşmemiş varlıklar için değerli olan bir şey - herhangi bir tanıklıkları olmayacak mı? Ed 308 (1903).

Görkemli ve Melodili Müzikle Tanrı'yı övmek

Orada müzik ve şarkı söylenecek; Ölümlü kulakların hiç duymadığı, insan ruhunun tasavvur etmediği müzik ve şarkılar...

Kurtarılanların söyleyeceği şarkı - onların deneyimlerinden bir şarkı - Tanrı'nın yüceliğini ilan edecek: "Senin işlerin büyük ve harikadır, Yüce Tanrım! Ey azizlerin Kralı, Senin yolların doğru ve gerçektir. Kim senden korkmaz, ya Rab ve adını yüceltmez? Çünkü yalnızca Sen kutsalsın" (Va. 15:3-4, RV). Ed 307-309 (1903).

Her zaman emreden, arpi ilk çalan, tonu ayarlamak için bir melek vardır; sonra herkes Cennetin muhteşem ve mükemmel müziğine katılıyor, tarif edilemez. Bu göksel, ilahi bir melodidir. 1T 146 (1857).

Acı çeken bir adam olarak değil, görkemli ve muzaffer bir kral olarak O [Mesih] Zeytin Dağı'nda olacak, İbranilerin şükürler olsunları Yahudi olmayanların hosannalarına ve kurtarılanların seslerine karışacak, güçlü bir ordu, "O'nu her şeyin Rabbi olarak taçlandırın" diye haykırarak şişecek. DA 830 (1898).

Evrenin Hazinesine Bakmak

Orada, görüşümüzü engelleyen perde kalktığında ve gözlerimiz, şimdi mikroskopla bir anlığına görebildiğimiz o güzellikler dünyasına baktığında; Bugün teleskopla uzaktan incelenen göklerin ihtişamına baktığımızda; Günah lekesi ortadan kaldırıldığında, tüm dünya "Tanrımız Rabbin güzelliğinde" görüldüğünde, incelememiz için ne kadar büyük bir alan açılacaktır! Orada bilim öğrencisi, kötülük yasasını hatırlatan hiçbir şeyin farkına varmadan, yaratılış kayıtlarını okuyabilecek. Doğanın seslerinin melodisini dinleyebileceksiniz ve herhangi bir ağıt ya da üzüntü notası algılamayacaksınız...

Evrenin tüm hazineleri Tanrı'nın çocuklarının çalışmasına açık olacaktır. Tarif edilemez bir zevkle, düşmemiş varlıkların neşesine ve bilgeliğine katılacağız. Yüzyıllar boyunca edinilen ve Tanrı'nın işi üzerinde tefekkürde kullanılan hazineleri paylaşacağız. Ed.303, 307 (1903).

Ölümlülükten uzak, uzak dünyalara yorulmak bilmeden uçacaklar; insanlığın talihsizliği karşısında üzüntüyle titreyen ve kurtarılan bir ruhun haberini duyduklarında sevinç şarkılarıyla yankılanan dünyalar... Bulutsuz bir vizyonla, Yaradılışın ihtişamı, güneşlerin, yıldızların ve gezegen sistemlerinin, hepsi belirtilen düzende, İlahi Vasfın tahtı etrafında dolaştığını bulmak. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyde Yaratıcının adı yazılıdır ve O'nun gücünün tüm zenginlikleri tecelli etmektedir. GC 677, 678 (1911).

Kutsal Tarihi İncelemek

Kurtarılanların ordusu bir dünyadan diğerine gidecek ve onların büyük bir kısmı kurtuluşun gizemlerini araştırmak için zaman harcanacak. MÖ 7 990 (1886).

Sonsuz yüzyıllar boyunca, kurtuluş teması, kurtarılanların yüreklerini, zihinlerini ve dillerini meşgul edecek. Mesih'in öğrencilerine açmayı arzuladığı ve asimile edilmeleri için yeterli imana sahip olmadıkları gerçekleri anlayacaklar.

Mesih'in mükemmelliği ve görkemiyle ilgili yeni vizyonlar bize tekrar tekrar açıklanacak. Ailenin sadık Babası, sonsuz yüzyıllar boyunca hazinesinden yeni ve eski şeyleri ortaya çıkaracaktır. COL 134 (1900).

O zaman, başlangıçtan önce başlayan ve ancak sona erdiğinde sona erecek olan büyük çatışmanın seyri onun huzurunda ortaya çıkacaktır. Günahın başlangıcının hikayesi; dolambaçlı eylemindeki ölümcül yalanın; kendi çizgisinden sapmadan hatayla karşı karşıya kaldığı ve onu aştığı gerçeğinin; evet, tüm bunlar açıkça ortaya çıkacak. Görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki perde kalkacak, harika şeyler ortaya çıkacak. Ed 304 (1903).

Dünyanın acıları, acıları ve ayartmaları sona erdiğinde ve bunların nedenleri ortadan kaldırıldığında, Tanrı'nın halkı, kurtuluşlarının neye mal olduğuna dair her zaman net ve akıllı bir bilgiye sahip olacak...

Kurtarıcımız her zaman çarmıha gerilmesinin izlerini taşıyacaktır. Yaralı alnında, böğründe, ellerinde ve ayaklarında günahın yaptığı zalimliğin tek izleri vardır. GC 651, 674 (1911).

Hayatın Karışıklıkları Açıklığa Kavuşturuldu

Daha sonra yaşam deneyiminin tüm şaşkınlıkları açıklanacaktır. Bizim için yalnızca kafa karışıklığının ve hayal kırıklığının, hüsrana uğramış amaçların ve alt üst olmuş planların görüldüğü yerde, büyük, baskın, muzaffer bir amaç, ilahi bir uyum göreceğiz. Ed 305 (1903).

Orada, İsa bizi Tanrı'nın tahtından akan canlı nehrin çok yakınına götürecek ve karakterimizi geliştirmek için bizi bu dünyada yönlendirdiği gizemli düzenlemeleri bize açıklayacak. 8T 254 (1904).

Tanrı'nın sağlayışı konusunda kafamızı karıştıran her şey gelecek dünyada açıklığa kavuşturulacaktır. Anlaşılması zor olan şeyler o zaman anlaşılacaktır. Lütuf gizemleri önümüzde açılacak. Aklimızın sadece karışıklık ve tutulmayan sözlerde gördüğü şeyde, en mükemmel ve en mükemmel olanı göreceğiz.

güzel uyum. Bize en zorlu görünen deneyimleri sonsuz sevginin düzenlediğini bileceğiz. Her şeyi bizim iyiliğimiz için birlikte çalıştıran O'nun şefkatli ilgisinin farkına vardığımızda, tarif edilemez ve yücelik dolu bir sevinçle coşacağız. 9T 286 (1909).

Her Soylu Eylemin Sonucu

Tarafsız bir ruhla çalışmış olan herkes, emeklerinin meyvelerini görecektir. Her doğru ilkenin ve asil eylemin sonucu görülecektir. Bu yaşam boyunca bu doğrultuda bir şeyler görüyoruz.

Ancak bu dünyadaki en asil işlerin sonuçlarının ne kadar azı bu hayatta onları yapanlara tecelli ediyor! Kaç kişi, ulaşamayacakları ve bilgilerinin ötesinde olanlar için özveriyle, yorulmadan çalışıyor! Ebeveynler ve öğretmenler son uykularına dalarlar, hayatlarının işi boşuna yapılmış gibi görünür; imanlarının akmayı asla durduramayacak bereket kaynakları açtığını bilmezler; Yetiştirdikleri çocukların hemcinslerine bir lütuf ve ilham kaynağı olduğunu ancak iman sayesinde görürler ve bu etki binlerce kez tekrarlanır.

Gerçek bir işçi, dünyaya teşvik, umut ve teşvik mesajları gönderir, tüm ülkelerde yüreklere mutluluk getiren sözler gönderir, ancak sonuçları konusunda hiçbir şey bilmez, yalnızlık ve bilinmezlik içinde çalışır. Böylece hediyeler verilir, yükler hafifletilir, işler yapılır. İnsanlar tohumu ekerler, başkaları da onların mezarlarında kutlu hasadı toplarlar. Meyvelerini başkaları yiyebilsin diye ağaç dikiyorlar. Daha sonra, iyiyi teşvik etmek için harekete geçtiklerini bilmekten mutluluk duyarlar. Ahirette ise tüm bu güçlerin etki ve tepkileri görülecektir. Ed 305, 306 (1903).

Keyfimiz Sürekli Artacak

Kurtuluş planında, göksel melekler için sürekli bir mesele olan gizemler vardır - Tanrı'nın Oğlu'nun aşağılanması, onun insan görünümünde bulunması, Baba'nın Oğlunu teslim ederken gösterdiği muhteşem sevgi ve küçümseme. Şaşkınlık... Ve bu, ebedi çağlar boyunca kurtarılanların incelenmesi olacak. Onlar, Tanrı'nın yaratılış ve kurtuluştaki işi üzerinde düşünürken, şaşkın ve sevinçli ruha sürekli olarak yeni gerçekler açılacaktır. Tanrı'nın bilgeliğini, sevgisini ve gücünü giderek daha fazla öğrendikçe, ruhunuz sürekli olarak genişleyecek ve sevinciniz sürekli olarak artacaktır. 5T 702, 703 (1889).

Ve sonsuzluk yılları geçtikçe, Tanrı ve Mesih'in giderek daha bol ve görkemli vahiylerini getirecekler. Tıpkı bilginin olduğu gibi

giderek sevgi, saygı ve mutluluk da artacaktır. İnsanlar Tanrı hakkında ne kadar çok şey öğrenirse, O'nun karakterine o kadar hayran olurlar. İsa onlara kurtuluşun zenginliklerini ve Şeytan'la olan büyük mücadelenin muhteşem eylemlerini açıklarken, kurtarılanların ruhları daha ateşli bir bağlılıkla titreyecek ve daha coşkulu bir sevinçle altın arpları tıngırdacaklar; ve binlerce, binlerce ve milyonlarca milyonlarca ses, güçlü övgü korosunu büyütmek için bir araya gelecek. GC 678 (1911).

Her zaman sonsuz bir ötesi vardır

Orada her fakülte gelişecek, her kapasite artacak. Sen En büyük girişimler ileriye taşınacak, en büyük arzular gerçekleştirilecek, en büyük tutkular tatmin edilecek. Ancak yine de tırmanılacak yeni zirveler, hayran kalınacak yeni harikalar, anlaşılacak yeni gerçekler, beden, ruh ve ruh güçlerine hitap edecek yeni konular olacak. Ed 307 (1903).

Allah'ın hikmet ve kudret bilgisinde ne kadar ilerlersek ilerleyelim, onun ötesinde her zaman bir sonsuzluk vardır. RH Eylül. 14, 1886.

Nesilden nesile insan yüreği aracılığıyla gelen baba sevgisi, insanın ruhunda açılan her şefkat kaynağı, sonsuzluğun yanına konduğunda sınırsız okyanusun yanında ince bir dereden başka bir şey değildir. tükenmez, Tanrı Sevgisi. Dil onu anlatmaya yetmez, kalem de onu anlatmaya yetmez. Hayatınızın her günü bunun üzerinde meditasyon yapabilirsiniz; anlamak için Kutsal Yazıları özenle arayabilirsiniz; göksel Babanın sevgisini ve şefkatini anlama çabası içinde, Tanrı tarafından size bahşedilen her yetiyi ve gücü çağırabilirsiniz; ama yine de ötesinde hâlâ bir sonsuzluk var. Bu aşkı yüzyıllarca inceleyebilirsiniz; yine de, Oğlunu dünya uğruna ölmeye veren Tanrı'nın sevgisinin uzunluğunu ve genişliğini, derinliğini ve yüksekliğini asla tam olarak anlayamazsınız. Sonsuzluğun kendisi bunu asla ortaya çıkaramayacaktır.

5T 740.

Tüm Evren Tanrının Sevgi Olduğunu Bildiriyor

Büyük tartışma sona erdi. Günah ve günahkarlar artık yok. Tüm Evren arındı. Uyumlu bir neşenin tek bir nabız atışı, geniş yaratılışın her yerinde titreşiyor. Her şeyi yaratandan, sonsuz uzayın her alanına hayat, ışık ve neşe yayılır. En küçük atomdan en büyük dünyalara kadar, canlı ve cansız her şey, dingin güzellikleri ve mükemmel neşeleriyle Tanrı'nın sevgi olduğunu ilan eder. GC 678 (1911).

Ek

1

"Son Gün Olayları" derlemesinin yapımcılarının "Ellen White İsa'nın Zamanında Dönüşünü Bekliyor" başlığıyla hazırladığı alt bölümde sunulan bazı metinler burada, ekte sunulmak üzere seçilmiştir. Bunun nedeni, alıntı yapılan metinlerin her birinden yalnızca birkaç satırın sunulması ve Ellen G.'nin çalışması hakkında kötü bir yargıya yol açacak şekilde kurgulanmış olmasıdır.

Beyaz. Derlenen "Son Gün Olayları"nda (Editöre Adventista CPB tarafından "Nihai Olaylar" olarak çevrilmiştir) yer aldıkları şekliyle okunduğunda, Ellen White'ın İsa'nın dönüşü hakkındaki kişisel görüşünü -yanlış- daha sonra kendini düzelterek yazdığı izlenimini veriyorlar. Ve bundan, yazılarının Rab'bin ona açıkladığını değil, kendi görüşlerini aktardığı sonucu çıkarılabilir. Ancak ayrı ayrı okuduklarında, kendi bağlamları içinde, gerçeklerin uyumlu, çelişkili olmayan bir yapısını ortaya çıkarırlar; samimi ve tarafsız okuyucu, insanüstü bilgelikten ilham aldığını doğrular.

Aşağıda orijinal derlemede alıntılanan metinleri eklenmiş olarak sunuyoruz. kendi gözleminizi yapabilmemiz için bağlamları:

"...Bana kiliseyi genel olarak ilgilendiren bazı şeyler gösterildi. Bana Allah'ın yüceliği ve azameti gösterildi. Melek şöyle dedi: "O, heybetiyle korkunçtur, fakat siz O'nu anlamıyorsunuz; O'nun öfkesi korkunç, ama yine de O'nu her gün gücendiriyorlar. 'Dar kapıdan girmeye çalışın' (Luka 13:24); 'Çünkü yıkıma götüren kapı ve yol geniştir ve oradan giren birçok kişi vardır; Çünkü kapı dar, hayata giden yol da dar ve onu bulan çok az kişi var.'" Matta 7:13 ve 14. Bu yollar farklı, ayrı ve zıt yönlerdedir. Biri sonsuz yaşama, diğeri sonsuz ölüme götürür. Bu yollar arasındaki farkı ve bu yollarda seyahat eden kalabalıklar arasındaki farkı gördüm. Yollar zıt; biri geniş ve pürüzsüz; diğeri dar ve sağlamdır. Aynı şekilde, aralarından geçen iki kalabalık da karakter, yaşam, giyim ve konuşma açısından birbirine zıt... Geniş yol boyunca yürürken, üzerlerinde şu sözlerin yazılı olduğu birçok kişi gördüm: "Dünyaya karşı ölü. Her şeyin sonu yakındır. Siz de hazırlıklı olun." Etrafımdaki tüm o havai insanlarla tıpatıp aynı görünüyordular, sadece yüzlerinde gördüğüm bir hüznün gölgesi dışında... Dikkatim 1843 ve 1844 yıllarına yöneldi. , bugün var olmayan bir kutsama ruhu. Tanrı'nın özel halkı olduklarını iddia eden insanlara ne oldu? Dünyaya uygunluğu, hakikat uğruna acı çekme isteksizliğini gördüm. büyük gördüm

Tanrı'nın iradesine boyun eğmemek... Toplantıda hazır bulunan insan grubu bana gösterildi. Melek şöyle dedi: "Bazıları solucanlar için yiyecekler, bazıları son yedi belaya maruz kalacak, bazıları hayatta olacak ve yeryüzünde kalacak.

1T 127, 131, 132 (1856). [BU SON CÜMLEDEKİ AÇIKLAMA, O TARİHTE TOPLANAN MECLİS'E DEĞİL GENEL OLARAK ALLAH'IN HALKINA AİTTİR - METİNİN BAŞINA BAKINIZ. VERİLEN MESAJ ŞUDUR: ALLAH'IN SON GÜNLERDEKİ HALKLARINDAN BAZILARI KENDİ SEÇİMLERİNİN MEYVELERİ OLARAK KAYBOLACAK, BAZILARI KURTARANLARDIR.]

Zaman kısa olduğundan daha dikkatli ve daha fazla enerjiyle çalışmalıyız. Çocuklarımız yüksek okula gidemeyebilirler ama daha sonra pratik hayatta uygulanacak, zihinlerine kültür, fakültelerine egzersiz kazandıracak temel alanlarda eğitim alabilirler. Yüksek öğrenim kursunu tamamlayan gençlerin çoğu, pratik hayatta kullanabilecekleri gerçek bir eğitim alamadılar. Yüksek öğrenime sahip oldukları yönünde bir üne sahip olabilirler, ancak gerçekte onlar sadece eğitilmiş cahillerdir. 3T 159 (1872). [AKSİYON ŞUDUR: ÇOCUKLARIMIZ KOLEJDE ÇALIŞMAYABİLİR AMA BU, ALLAH'IN GÖZÜNDE ÜSTÜN BİR EĞİTİM ALMAYACAKLARI ANLAMINA GELMEZ.]

Gerçekte şu anda çocuk sahibi olmak akıllıca değildir. Zaman kısa, son günlerin tehlikeleri üzerimizde ve küçük çocukların çoğu o zamana kadar götürülecek. Mektup 48, 1876.

Allah açıkça yasakladığı birleşmelere rıza göstermez. Yıllardır mutsuz evliliklere giren farklı insanlardan mektuplar alıyorum ve bana sundukları iğrenç hikayeler yüreğimi burkmaya yetiyor. Bu talihsizlere ne gibi öğütler verilebileceğine ya da içinde buldukları zor durumun nasıl hafifletilebileceğine karar vermek kolay bir şey değil; ancak yaşadığı üzücü deneyim başkalarına bir uyarı niteliğinde olmalı. Dünya tarihinin sahnelerinin yakında sona ereceği ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir döneme girmek üzere olduğumuz bu yüzyılda, ne kadar az evlilik yapılırsa, herkes için o kadar iyi olur. ve kadınlar. Her şeyden önce Şeytan, helak olanlara karşı tüm haksızlık aldatmacalarıyla hareket ederken, Hıristiyanların da inkarcılarla birleşmekten sakınmaları gerekir... Artık kalpleri araştıran Allah'ın huzurunda olduğumuzu idrak etme zamanıdır. 5T 366 (1885). [Birkaç yıl sonra, 1888'de kongrede teklif edilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı güney eyaletlerinde yürürlüğe giren PAZAR YASASI KRİZİNİ BEKLİYORLARDI.

BU DEVLETLERDE YAŞAYAN KARDEŞLER BU DÖNEMDE CİDDİ ACILAR ÇEKTİ. BU NEDENLE, ALLAH'IN, ALLAH'IN HALKININ FAZLA ACILARINDAN KORUNMASI İÇİN YUKARIDAKİ ÖNERİLERİ VERMESİ İÇİN DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOKTUR.

Zamanı gelecek; Şimdi iman eden bazılarımızın yeryüzünde hayatta olması, kehanetin doğrulandığını görmesi ve dağlardan, ovalardan ve denizden baş meleğin sesinin ve Tanrı'nın borazanının yankılandığını duyması çok uzakta değil. yeryüzünden en uzak yerlere. RH 31 Temmuz 1888. [BU SÖZLER, ÜÇÜNCÜ MELEĞİN MESAJINA İMAN EDEREK ÖLENLERİN, İSA'NIN GELİŞİNDEN HEMEN ÖNCE, TANRI'NIN KONUŞUNU DUYMAK İÇİN DİRİLİLECEKLERİNE VE MESİH OLARAK HAYATTA OLACAKLARINA İLİŞKİN TANRI'NIN VADİSİNE AİTTİR. BAŞMELEK, GÖKLERİN BULUTLARINDAN GELİR VE SESİNİ DUYURUR - BK. DANİEL 12:1-3 VE BU KİTABIN 19. BÖLÜMÜ].

Deneme zamanı tam önümüzdedir, çünkü üçüncü meleğin yüksek sesli çığlığı, günahları bağışlayan Kurtarıcı olan Mesih'in doğruluğunun açığa çıkmasıyla zaten başlamıştır. Bu, görkemi yeryüzünü dolduracak olan meleğin ışığının başlangıcıdır. Çünkü İsa'yı yüceltmek ve O'nu, türler halinde açıklanmış, simgelerle önceden belirlenmiş, peygamberlerin vahiylerinde açıklanmış, havarilerine verilen derslerde ve O'nun öğrencilerine verilen derslerde açıkça ortaya konmuş şekilde dünyaya sunmak, uyarı mesajının geldiği herkesin işidir. insançocuklarının yararına yapılan harika mucizelerde. Kutsal Yazıları inceleyin, çünkü onlar O'na tanıklık edenlerdir. 1SM 363 (1892). [ELLEN G. WHITE, 1888 YILINDA MINEAPOLIS ŞEHRİNDE DÜZENLENEN GENEL KONFERANS TOPLANTISINDA PAPTÖR WAGONER VE JONES TARAFINDAN SUNULAN İSA'NIN DOĞRULUĞU MESAJININ, SESLİ BİR AĞLAMAYA DÖNÜŞECEK OLAN MESAJINI OLUMLU BİR ŞEKİLDE BELİRTMİŞTİR. METİNİN ANLAMI BUDUR. ANCAK, MESAJIN YEDİNCİ GÜN ADVENTİST KİLİSESİ'NİN LİDERLERİ TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİNİ VE BU NEDENLE İSA'NIN O GÜNLERDE GELMEDİĞİNİ TEST ETTİ. YUKARIDAKİ METİN, ELLEN G. WHITE'İN İSA'NIN İKİNCİ GELİŞİNE İLİŞKİN, KİŞİSEL BİR BEKLENTİ DEĞİL, DAHA SONRA HİSSEDİLMİŞ BİR BEKLENTİYİ GÖSTERMEKTEDİR; AMA O, SADIK BİR ELÇİ OLARAK, YERYÜZÜNDE VAZİYET İŞİNİN TAMAMLANMASI İÇİN İLERLEMESİ GEREKEN MESAJI BELİRTTİ. ONAY İÇİN AŞAĞIDAKİ YAZILARINA BAKIN:

"Rab, büyük merhametiyle, Papazlar Wagoner ve Jones aracılığıyla halkına değerli bir mesaj gönderdi. Bu mesaj, tüm dünyanın günahlarının kurbanı olan çarımıha gerilmiş Kurtarıcı'yı dünyanın önüne daha belirgin bir şekilde koymaktı. Kefil'e olan inancın gerekçesini sundu; insanları, Tanrı'nın tüm emirlerine itaatle kendini gösteren Mesih'in doğruluğunu almaya davet etti. Birçoğu İsa'yı gözden kaybetti. Bakışlarını O'nun ilahi kişiliğine, erdemlerine ve insanlık ailesine olan değişmez sevgisine odaklamaları gerekirdi. Tüm güç O'nun ellerine verildi, böylece O, insanlara zengin hediyeler verebildi ve kendi doğruluğunun paha biçilemez armağanını güçsüz insana aktarabildi. Bu, Allah'ın dünyaya duyurmayı emrettiği mesajdır. Bu, yüksek sesle duyurulması ve O'nun Kutsal Ruhunun büyük ölçüde dökülmesiyle sulanması gereken üçüncü meleğin mesajıdır." TM, 91, 92.

"Dindar olduğunu iddia eden insanlar, elçilerinin (Waggoner ve Jones, 1888'de) şahsında Mesih'i küçümsediler. Yahudiler gibi onlar da Tanrı'nın mesajını reddettiler" FCE, 472.

"Tüm göksel evren, {1888 konferansında} Kutsal Ruh tarafından temsil edilen İsa Mesih'e yapılan utanç verici muameleye tanık oldu. Eğer Mesih onların önünde dursaydı, onlar (bizim kardeşlerimiz) O'na, Yahudilerin Mesih'e davrandıkları gibi davranırlardı. ST, Seri A, Sayı 6. s. 20.

"Tüm dünyayı ihtişamıyla aydınlatması gereken ışığa direnildi ve kendi kardeşlerimizin eylemleriyle dünyadan büyük ölçüde gizlendi." SM 1, 235.

"Tıpkı İsrail çocukları gibi itaatsizlik nedeniyle bu dünyada daha uzun yıllar kalmak zorunda kalabiliriz, ancak Mesih aşkına, O'nun halkı kendi davranışlarının sonuçlarından dolayı Tanrı'yı suçlayarak günaha günah eklememelidir." Mektup 7 Aralık 1901; M-184, 1901.]

Not: Ellen G. White, İsa'nın daha erken dönmesini bekliyordu. Ancak sizin görüşünüz yukarıdaki metinlerde değil, başka vesilelerle bu konuya özellikle değinildiğinde kendini göstermektedir. Aşağıdaki metin bir örnektir:

Allah'ın melekleri insanlara verdikleri mesajlarda zamanın çok kısa olduğunu bildirirler. [ROMALILAR 13:11, 12'ye bakın; 1. KORİNTLİLER 7:29, 1. SELANİKLİLER 4:15, 17; İbraniler 10:25, YAKUP 5:8, 9; 1 PETROL 4:7; VAHİY 22:6, 7]. Bana hep bu şekilde sunuldu. Zamanın bu mesajın ilk günlerinde beklediğimizin ötesinde uzadığı doğrudur. Kurtarıcımız beklediğimiz kadar çabuk ortaya çıkmadı. Fakat Tanrı'nın Sözü başarısız oldu mu? Asla! Tanrı'nın vaatlerinin ve tehditlerinin eşit derecede koşullu olduğunu hatırlamak önemlidir [BK. YEREMYA 18:7-10; YUNUNA 3:4-10]...

İsrailoğullarının başına geldiği gibi, itaatsizlik yüzünden bu dünyada daha uzun yıllar kalmak zorunda kalabiliriz; ancak Mesih'in sevgisi adına, O'nun halkı, kötü davranışlarının sonucundan Tanrı'yı sorumlu tutarak, günaha günah eklememelidir. Ev 695, 696 (1901).

iki

Orijinal olarak derlenen Son Gün Olayları'nın Son Günlerde Tanrı Kilisesi bölümünde sunulan bir metin, bu ekte sunulmak üzere seçilmiştir. Bunun nedeni Ellen G. White tarafından yazılmamış olmasıdır. Ve orijinal derlemede bulunduğu yere, birçok metnin arasına yerleştirildiğinde, ona uygun olarak öğrettiği izlenimini veriyor. Ancak diğer metinlerinden de anlaşılacağı üzere bu doğru değildir.

Ele alınan konu şuydu: "Kilise'nin irtidatı, başka bir kilisenin, bir kalıntının ortaya çıkması için gerekli olacak bir noktaya varır mıydı?". Kendisi tarafından yazılmayan aşağıdaki metinde hayır yazıyor. Ama öyle olduğunu ima ediyor. Aşağıda Ellen White'ın oğluna ait metin ve ardından onun ifadeleri bulunmaktadır, böylece siz okuyucular karşılaştırabilir ve sonuca varabilirsiniz. Ayrıca bu kitabın "Son Günlerde Tanrı Kilisesi" bölümünün tamamını okumanızı öneririz.

WC White'dan Açıklama

[BAYAN. LIDA SCOTT] ANNEMİ SEVİYORLAR, KALAN KİLİSESİNİN DENEYİMİNE VE BUNUN TANRI'NIN BU mezhebin, BAŞKA BİR KİLİSENİN ORTAYA ÇIKACAK KADAR TAM OLARAK DÖNDÜĞÜNE İZİN VERMEYECEĞİNE İLİŞKİN OLUMLU ÖĞRETİSİNE DEĞER VERİRLER. WC White'dan EE Andross'a mektup, 23 Mayıs 1915, White Literary Estate Yazışma Dosyası.

Ellen G. White'in beyanları:

Minneapolis'te beyan ettiğim her şey doğrulandı: kiliselerde reform yapılması gerektiği. Büyük bir ışıkla, değerli fırsatlar ve ayrıcalıklarla kutsanan insanları ruhsal zayıflık ve körlük ele geçirdiğinden, reformların gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Reformcular olarak mezhepsel kiliselerden çıkmışlardı ama şimdi kiliselerde oynadıkları role benzer bir rol oynuyorlar. Başka bir çıkış yoluna gerek kalmayacağından umutluyduk. Her ne kadar barış bağında "Ruh birliğini" korumaya çalışsak da, fanatizmi yazılı veya sözlü olarak protesto etmekten geri durmayacağız.

EGW'88 356, 357 (1889).

"Rab'bin bu adamlara ruhsal vizyon ve göksel ayırt etme sorumluluğu pozisyonlarını verdiğine pek güvenmiyorum. Onun hareket tarzı konusunda kafam karıştı ve şimdi kendimi özel işime adanmak istiyorum. Onların hiçbir konseyine katılmayın, ne yakın ne de uzak bir kamp toplantısına katılmayın. Tanrı'nın bana verdiği ışığın tam tersi yönde çalışma eğilimleri nedeniyle zihnim karışıklığa sürüklenmeyecek. Kararlıyım. Tanrının bana verdiği zekayı koruyacağım. Sesim farklı konferanslarda ve kamplarda duyuldu. Şimdi bir değişiklik yapmalıyım....Bu nedenle sizi Kutsal Kitap sözünün ışığını almaya bırakıyorum....Bu bana verilen ışıktır ve ondan vazgeçmeyeceğim." Mektup W-186, 2 Aralık 1902 Edson ve Willie White'a, para. 4, 5